

## 204. Tanrı'nın sadık çocuklarını yanına, göklere alışı & gelecek fırtına Yenidünya düzeni & Dünya dini İslam

(English Title - The Rapture & coming storm...NWO & Islam)

7 Aralık 2015 Jesus Christus'un Clare kardeşe mesajı

Tanrı sizi korusun, Jesus'un kalbinde taht kuranlar! Tanrı bizi gerçekten yönlendirip yönetiyor.  
Bugün size çok özel bir mesajım var.

"Artık beni ciddiye aldığın için çok mutluyum." (Dünyanın artık zamanın sonuna doğru yaklaştığını ve Christus'un ona sadık olan çocuklarını yanına, yani göklere alma zamanı geldiğini demek istiyor.)

Rab, ben gerçekten haberleri dinlemek istiyorum. Onsuz çok feci.

"Sen o olayların gerçekleşeceği ana kadar çok bir şey görmeyeceksin. Ben senin bana olan güvenini arttırmak için, sana küçük küçük bölümler göndereceğim... Düşüncelerinin doğru kanalda olduğu ve benim sesimi gerçekten duyduğunun için seni cesaretlendirmek amacıyla da onu yapacağım. Ama lütfen Clare, haberlerden uzak dur."

Rab, beni katlediyorsun! Ben o haberleri görmek istiyorum.

"Ben böylesine dik başlı ve başına buyruk bir kadına ne diyebilirim ki?"

Orada senin için umut vardır, Canım.

"Her şey bulanıklaşıyor. Bunca yıldan sonra olaylarla ilgili kararına hâlâ güvenmiyorsan..."

Ama merakım beni öldürecek.

"Bilmen gerekeni sana göndereceğim... Ama sen de haberlerden uzak duracaksın."

Bütün terör hücreleri mülteci olarak ülkeye girmiş gibi görünüyor.

"Hepsi değil, ama çoğu. İslam'ın dünya dini olarak açıklanması halinde, etkili bir farkı yaratmak için yeterli ama."

Bu nasıl olabilir ki? İnsanlar bunun ne kadar dehşet verici olduğunu görüyorlar.

"Hükümet bu konuyu hızlandıracaktır. Dünya barışını ayakta tutabilmek için, sizin bana inanç ve güveninizin yazılı olarak inkâr edilmesi gerekecek."

Ancak İslam grupları da birbirlerini öldürüyorlar.

“Bu da senaryoda yazılan ve planlanan barış zamanında, yapay şekilde son bulacaktır. Bu da tüm insanlar arasındaki uygunsuzluklar için çözüm niteliğinde tavsiye edilecektir: İslam’a hakaret etmeyen ve onu yaralamayan bir din. Herkes bu belgeyi imzalayacak yoksa başı kesilecek. Bu kadar basit işte!”

“Sizin hükümetinize bir darbe yapılacaktır. Bir anda Müslüman adaylar, aynı sizin başkanınızın gizlice ve hileyle başa geçtiği gibi, yoktan hükümetin başına geçip dünya barışı vaazı verecekler. Zenginlik ve ilerilik günün forsu gibi tavsiye edilecek, tıpkı Hitler’in zamanında olduğu gibi ve modern olmak isteyenler bunları kabul edip buna kolayca uyum sağlayacaklar, çünkü onların namı utançlarıdır.”

Ama İslam eşcinselliği kabul etmiyor?

“Edecek. Bu yeni İslam türü edecek: Mehdi eşcinsel olacak.”

Hayır! Bu imkânsız! Eğer Mehdi Obama olsaydı, en ideal aday olurdu.

Rab’la şunu (bir vizyonda) yaşamıştım: Beni bir gün Ortadoğu’da bir camiye götürdüğünde, orada merkezi ibadet yerinin arkasından çıkan Kobra yılanları vardı. Ve sonra beni oraya geri götürdüğünde, orada, çok uzun ve dar bir odanın sonunda erkeklerin bağdaş kurup oturduğu ve birbirleriyle konuştuğu yerde tenteyle örtülü bir taht gördüm. Tahtın sol tarafında yerde Osama Bin Laden oturuyordu. Herkes mehdiyi bekliyordu. Sonra bir gün Obama olarak tanıyacağım ve onun şerefine yapılan başka bir Gala’da ortaya çıkan birini gördüm. Kendisi kurtarıcı olarak tanıtıldı. “Bizim kurtarıcımız burada!” Ve sonra Obama’yı takdim etti.

Rab sözlerine devam etti...

“Evet yapabilir. Niyet tamamen yolsuzluktur ve dünyanın önüne koyulacak her şey sadece sapıtmaya ve ayartmaya ve de çocukların taciz edilmesine götürecektir. Ah evet, Clare! O geliyor. İnan bana, bunlar bu hükümetin temellerinde kurulmuştur. Yakında bunlar yasallaştırılacak ve bir gerçeğe dönüşecekler. Şimdi dünyanın benim gözümde kirli bir kanalizasyon olduğunu artık görüyor musun? Anlıyor musun, artık hiç zaman kalmadı.”

“Bu yenedünyanın kanunlarını kabul etmeyenlerin hepsi zorlanacak, zulüm görecektir ve idam edilecekler. Bu, bu kadar basittir. Ya bağlılık yemini et, ya da öl.”

Rab, birçok insan koşup ıssız tabiatı arayacaklar.

“Evet yapacaklar. Ama ıssız tabiat da emin yer olamayacak. Oraları gece gündüz farklı düşünenlerden ve hükümetten kaçanlardan arındırılacak.”

Gece ve gündüz. Yalnız benim doğaüstü korumam insanlara güven verecektir. Eğer onları korumam için bana tamamen güvenirlerse tabi. Eğer düşmanı kandırmaya çalışırlarsa, nihayetinde bulunacaklar. Korumanın yukarıdan gelmesi gerekiyor, insanların zekâsından değil. Şimdi dünyanın

derinliklerine kadar sızabilen ve aşağıda olanın fotoğrafını gönderen bir teknoloji var. Sığınak olarak mağaralar artık insanların beklediği emniyeti sunamayacaklar. Onlar açığa çıkacaklar.”

Ve Rab konuşurken, ailelerin yer altı sığınaklarında nasıl yakalanıp tutuklandığını gördüm. Ve bu tür yakalama aletleriyle ne tür olanaklara sahip olunabileceğini araştırdım. Halkın bildiği ise yeraltında sadece 3,20 metre derinliğe kadar her şeyin ısı sensörleriyle keşfedilebilmesidir. Bu halka duyurulan bilgidir. Bir de gizli bilgi nasıldır, onu düşünün. Ve bir tür uydu ağı sistemi dünyanın her bir noktasını 15 dakikada tarayabiliyor. Bunu düşünebiliyor musunuz? Diğer bir deyişle, hükümetin dünyayı muhalifleri aramak için tararken, bir noktanın herhangi bir değişikliğinin ilginç bir hal alması olasıdır. Aynı zamanda mağara girişleri ve havalandırma bacalarından yayılan ısı duyarları da analiz edilecekler.

“Evet, doğru gördün. Teknoloji halka açıklandığından çok daha yüksektir... Kötü ruhlu yabancı yaratıkların boyutlar arası seyahatini bir düşün. Evet, teknoloji çok az sınırlıdır.”

“Bizim sıkıntı çağını başlatmak için bir sebep daha. Bilimin birçok sınırı yenildi ve birçok deney ve saldırgan silahlar müdahale etmemize ve sonuçları engellememize neden oldular. Birçoğu. Gerçekten artık zamanı geldi, Clare. Gerçekten zamanı geldi. Biz kötüyü çok kez olağanüstü şekilde engelledik ve bunu yapmaya hâlâ devam ediyoruz. Çocuklarımız ve dünyanın hatırı için. Bak, şeytan bilim adamlarının beyinlerini öyle çürüttü ki, artık insan hayatına ve bu gezegenin sağlığına pek saygıları kalmadı.”

“ Hayır, onlar daha çok en üst düzey zekâyla ve her türden fizik kurallarını yenmekle ilgileniyorlar. Bilgiye duyulan merak, kudret ve statü hırsı ruhları ele geçirdi ve onları çığır açan deneylere sürükledi... Ve onların her biri için aptallıklarının ümidini kesmek için melekler görevlendirildi. Onlar artık dünya ve insanlardaki iyiliklere bakmıyorlar, onlar yalnızca benim kontrolüm altında olması gereken bilinmeyeni yenmek ve onu kontrol etmek adına çabalıyorlar. Sınır çizme bilgeliği yalnızca bendedir. Onlar şöhret peşinde ve hiçbir ahlaki sınırları kalmamış artık. İşte burada konuştuğumuz şey tam da budur.”

“ Ah, Canım, neler yapılacağını keşke görebilseydin, masumlardan hangi özgürlükleri çaldıklarını! Vahşet üzerine vahşet ve bir noktada artık ben buna “yeter!” demek zorundayım. Anlıyor musun?”

Evet, Rab, anlıyorum.

“Ancak ben insanoğlunun kendi hasadını biçmesine izin verdiğim için, hainlikle suçlanacağım. Evet! Kardeşlerin davacısı (yani şeytan) benim suçlu olduğumu düşünmesi için, insanoğlunun bilincini altüst etmek için bir yol bulacaktır.”

“İşte bu yüzden zamanın sonu geldiğinde, afet üstüne afetin dünyayı altüst edeceği ve insanların yine de Tanrı’ya dönmeyip günahlarından pişman olmayacağı yazılıdır. Daha ziyade onlar altıncı trampette yazıldığı gibi, hiç tanımadıkları beni lanetleyecekler.”

... Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, gümüş, tunç, taş,

tahta putlara tapmaktan vazgeçmediler. Adam öldürmekten, büyü, fuhuş, hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler“ (Vahiy, 9,20-21).

Ve Rab sözlerine devam etti.

“Her bir mısradada o kadar çok şey özetlenebilir ki: Paraya ve lükse duyulan tutku putlara tapınmakla aynıdır. İnsanlar tasarruf etmek adına hâlâ ana rahmindeki bebekleri öldürüyorlar. Bu, tıp bilimi para kazanmaya odaklı olduğundan her gün işlenen cinayetler ve bu yüzden sonunda yalnızca ölüm getiren faydasız kurları satmaktadırlar. Üstelik kitleleri yavaş yavaş ölüme götürmek için tabiata neler yaptıklarından asla bahsetmezler. Onlar öldürüyor, çalıyor ve yıkıyorlar; aynı babaları şeytan gibi.”

“Söylenmesi gerekenlerin hepsi bu... Zaman doldu, dönüşü olmayan nokta ufukta. Kendinizi buna hazırlayın, ulaşabildiğiniz herkesi hazırlayın. Ağaçlardan ormanı görmeyip yapmanız gerekeni yaparken, sakın strese girmeyin. Bana izin verin ki, onlar için dua etmeniz, onlara yardım etmeniz, dinlemeniz, bilgi vermeniz ve onlara bir şey vermeniz gereken insanları size getireyim. Bırakın her şey huzurla ilerlesin. Ben sizin hazırlanmanızı istiyorum, tamamen bitkin olmanızı ve savaşmaktan yorgun düşmenizi istemiyorum. Her zaman sizden dilediğimin ötesine çıkmadan, yapılması gereken şeylerin listesiyle gücünüzü aşmadan, bana bağlı olmanızı istiyorum.”

“ Her biriniz için bu yarış artık bitti ve sizler savaşınızı iyi verdiniz. Yakında mükâfatınızı getireceğim. Korkak, tembel olmayın ve zaman ve araçlarınızı akılsızca harcamayın. Yapabildiğiniz her iyi şeyi yapın. Sizin samimi niyetlerinizden yola çıkarak ben farkı dengeleyeceğim. Gerçekten de zaman üzerimize geliyor, gelinim. Uyanın! Uyanık durun! Bakın, damadınız geliyor!”