

22. Jesus O'na sadıkları cennete alma günü hakkında konuşuyor. Bombaların düştüğü gün – Bölüm 8

Almancadan tercüme: Jasmin

12 Mart 2015 – Jesus Christus'un Clare kardeşe mesajı

Rab, söylemiş olduğun her şeyi senin sana sadıkları cennete alma gününden önce nasıl yerine getirebileceğimi anlayamıyorum. Ya önce bir cinden duydum veya cennete alma günü çok uzak bir zamanda.

“O konuda konuşabilir miyiz?”

Evet, o bana çok yardımcı olurdu.

“Sana hangi zaman çerçevesinde onu yapacağını asla söylemedim. Sadece sana görev olarak verdiğim her şeyi bitireceğini söyledim. Ama ne zaman olacağını söylemedim”

Rab, onun cennete alma gününden önce olacağına işaret ettin. Gelinine daha çok zaman vermek için engelleri ortaya çıkardığını da söyledin. Şimdi çok şaşkınım.

“Bırak bu karışıklığı açıklayayım. Birincisi her şeyin halledilmiş olacağına söz vermedim. Onun cennete alla gününden önce olacağını düşündüğünü biliyorum, ama ben sana zaman çerçevesi vermedim.”

Ah... Rab bana yardım et. Sen görebiliyorsun. Bir kapana kısılıyorum.

“O giderken sabit, Canım. Dayan. Sabırlı olmalısın. Zaman gelecek ki, kalbine koyduğum yapmak istediğin her şey yerine getirilmiş olacak. Cennete alma gününden sonra.”

Sonra?

“Evet, sonra.”

Ama gelinine daha çok zaman vereceğini söylemiştin?

“Gelinime tam şimdi daha çok zaman verdim.”

Ama onunla yılları kastettiğini sezdim veya hissettim – birkaç veya 3 yıl gibi.

“Şimdi, Babam'ın sözünü hâlâ beklediğim için sana açıkça söylemedim. Burada vaktin önemi var, tam bir vaktin belirlenmesi gerekli.”

Çaresizim.

“O yine senin inançsızlığın.”

Evet, hem suçlu, hem güçlü, ah Jesus bana yardım et!

O noktada ateşi yakıp Ezekeil için akşam yemeğini ısıtmam gerekiyordu ve o mola bana iyi geldi. Jesus’la konuşmaya gitseydim, O’nun benim şaşkınlığımdan kurtulmam için yardım edeceğini biliyordum. Benimle birileri oynuyor mu veya o gerçekten Jesus mu?

Geri geldim, o Jesus.

“Artık memnun ve barış içinde misin?”

Evet Rab.

“Sana yardım etmemi rica ettin. O benim konuşucum ve senin koruyucundur, tatlı Gelin.”

Ah Jesus – ben senin söylediklerin şüphelenirsem, bana nasıl tatlı diyebilirsin?

“Ben kırgın değilim. Senin sinirliliğin benim uysallık ve alçakgönüllülüğümü çocuklarıma gösterme olanağı veriyor. Başka bir deyimle, Clare’e uysal ve alçakgönüllü olabiliyorsam, siz de birbirinize uysal ve alçakgönüllü olabilirsiniz.”

“Görüyor musun, senin inatçılığından faydalaniyorum.”

Sen gerçekten uysal ve barışçısın Jesus. Bana gösterdiğin sabır için teşekkür ederim.

“O zor değildi. Seni seviyorum ve mücadelelerini anlıyorum. Ayrıca onlar her insan için geçerlidir. Ama şimdi bu konuyu hallettiğimiz için, seni aydınlatmam gerekir.”

Rab, ben buradayım.

O anımdan öptü.

“Şimdi zaman çok kısa olduğu için bu mesajları sona erdirmek ve sizi o güne hazırlamak için ikinizi de sollama şeridine koyuyorum. Sadece dua ve dayanıklılıkla Amerika ve dünyanın üstüne gelen feci fırtınayı atlatacaksınız. Her gün ikinizin dayanıklı ve her an hazır olmanızı istiyorum.”

Bizim hazır olduğumuzu nerden bileceğiz?

“İçinizde bir huzur hissedeceksiniz. O ikinize de yanaştı. Devam edin ve kaybedecek zaman kalmadığı için odak noktanızı kaybetmeyin. Lütfen, işe koyulun ve mesajlarınızı organize etmek için çok çalışın ve size verdiklerimi arkanızda bırakın.”

“Clare, beni dinliyor musun?”

Kafam karıştı.

“O senin şekerinden ötürü.”

Hay Allah!

“Buna dayan!”

“Dünyayı paniğe sürüklemek için sınırlı bir nükleer değiş tokuş olacak ve bu durum Obama’nın barış egemenliğini ele geçirmesi ve kahraman olarak beyan edilmesi için ön koşulları sağlayacak.”

“Ülken kargaşalık içinde olacak ve teknik bağlantı aletleri geçici olarak çalışmayacak.”

“Ama olağanüstü savaş durumunu ilan etmek için bağlantı aletleri gereklidir. Gerçekten galip bütün dünyaya bildirmeden zaferinin tadını nasıl çıkarabilir? Ülken her şeyi hazırladığı ve gelecekteki olaylar hakkında tamamen bilgisi olduğu için tahminden daha kolay bu tahriplerden çabucak kendini toparlayacak.”

“Ülken artık süper güç olmayacak. Tahripten sonra her şeyi yeniden inşa etmek için büyük problemleri olacak ve radyoaktivite ile baş etmek zorunda kalacak. Yanılmayın, diğer insanlar yer üstünde zahmet çekerken, yeraltındaki şehirlerde önemli insanlar sığınacaklar. Kanun ve düzen kontrol altına alınamayacak, katiller tecavüz ve yağma etmek için bu durumdan faydalanacaklar. Yaşam darmadağın olacak.”

“Sizi almaya geleceğim bu andır. Ellerinizi yukarı kaldırın ve gökyüzünü gözetleyin, o gün sizi almaya geliyorum. Bırakın tekrar edeyim, kafanızı kaldırın, sizi almaya tam o gün geliyorum. Çaresizliğe kapılmayın, deliye dönmeyin. Size kurtuluşunuzun yakında olduğu uyarısını verdim. Beklediğiniz bu sonsuzluğun anıdır.”

Rab, şaşkınlıktan dilim tutuldu.

“Şimdi o an geliyor. BENİM olduğum gibi kesinlikle geliyor. Korkmayın. Dayanıklı olun, gözlerinizi gökyüzüne yükseltin, ben geliyorum.”

Rab, bize yardım et.

“Size yardım için meleklerimi yerlerine koydum, tökezlemeyeceksiniz veya düşmeyeceksiniz. Her şey yerli yerinde.”

Ah. Rab, teşekkür ederim.

“Bak, bunu sana tasdik etmek istiyordum, ama haberleşmemizde senin emin olmana kadar beklemek zorundaydım.”

Jesus, uyuştum.

“Biliyorum, biliyorum. Hazmetmen gereken çok şeyler bunlar. Ama seni iyi hazırladım. Bu sınavı ustalıkla geçeceksin.”

Hepsi bu mu?

“Şimdilik, evet.”