

23. Bölüm 9... Cennete alınma gününden sonra ne gelir? – Sevdiklerinize paketler bırakın (English Title - Jesus says... Prepare packages for your loved Ones)

Almancadan Tercüme: Jasmin

13 Mart 2015 – Jesus Christus'un Clare kardeşe mesajı

Bugün internetin çalışmadığını gördük. Kendimi toplumun dışına atılmış ve moralim bozuk hissettim. Sonra diğer insanların internet çalışmadığı zaman nasıl izole edilmiş, korku içinde ve şaşkın olacaklarını düşünmeye başladım. Dua etmeye girdiğimde, bu durum üstümde ağır bir yük gibiydi.

“Sevdiklerinizi bir paket hazırlayıp bırakmanız çok önemlidir. Bu fikir senin değil Clare, bütün gün boyunca o benim kalbimdeydi ve iletişimasyonun kopması bunu çok açıkça ortaya koydu.”

“Sevgili çocuklar, bu mesajların size bir yardımı olduysa, onların kopyasını çekip sevdiğiniz insanların bulabileceği bir yere sizin cennete alınma günü gelmeden önce, koymanızı istiyorum. Bu bir emniyet tedbiridir, çünkü benim sizi cennete aldıktan sonra, sizin baktığınız o internet sayfaları kapanmış olabilir. Yüksek makamlardaki güçlü insanlar onların niyetine kimin tehlikeli olabileceğini not ettiler. Sizi etkilemiş olan, daha büyük bakış açısı hediye eden ve size huzur veren şeyleri internetten indirin ve onları bulunması kolay bir yere koyun.”

Onların kopyasını CD mi, yoksa DVD olarak mı yapalım?

“Hangisi daha dayanıklı ve uygunsa, onu yapın. İki tane print yapılan kopyalar bile abartılmış olmaz, eğer birinci kopyaya bir şey olursa. Şeytanlar kutsal olan her şeyi yıkmak için acele edecekler ve dünyada bırakılan insanları izole etmek için talimat verecekler.”

Şimdi PDF verileri var.

“Evet, print yapılmış olanları en iyidir ve elektrik kesilip internet bağlantısı koptuğu zaman – ki bu kesinti bağlantı tekniği tamir edilene kadar uzun sürecek – okuması kolay ve faydalıdır. Bu paketlerde sevgi dolu bir mektubunuz da olsun. İnsanların suçluluk duygusunu uyandırmaktan kaçının ki, o duygu onları ya öfkelenendirir, ya da çaresizliğe sürükler. Yapıcı, pozitif ve ümitli olun. Fakat özellikle çok sevecen olun.”

O insanların (hayatlarını) bu tutumla berbat ettiklerini çok iyi biliyorlar. Şimdi de siz onların yaralarına tuz dökmeyin. Daha ziyade onlara güç verin, çünkü onların dizleri hemen hemen hiç tutmayacak.

“O insanlara bir çeşit vasiyetname bırakın veya eşyaların nasıl dağıtılması gerektiği konusunda bir liste yapın. Bu tartışmaya engel olacak. Dağıtımda adaletli olun, özellikle onu hak etmeyenlere dostane olun. Bütün dikkatiniz şu anda kurtuluşunuza yönelik olsun. Ben

sevencen bir Tanrıyım, ama insanlığın üstündeki öfkemle birçoklarını buna ikna etmek zor olacak. Ama önceden belirlediklerimi, öngördüğümü düşünün.”

“Onları affettiğiniz açıkça söyleyin. Sizi affetmelerini rica edin ve onlara karşı işlediğiniz günahları sıralayın ve özür dileyin. Geçmiş arıtmak ve geleceğe sıçramak için onların bu merhamete ihtiyaçları olacak. İnanın bana, o sıçrayış olacak. İnsanın tasavvur edebileceği en zor geçiş, ama ben onlarla birlikte olacağım.”

“Onların gözyaşlarıyla bir pişmanlık duası etmelerine ve bana ellerini uzatmalarına cesaretlendirin. Onları ustalıkla yöneteceğim ve sevgiyle teselli edeceğim. Ama onların dürüstçe dua etmeleri gerekir. Evet, diz çöküp dua etmek ve yalvarmak çok etkilidir, ama Tanrı’yla şahsi ve içten bir bağlantı kurmak ve O’nun elini sıkıca tutmak daha iyidir... Sonra gerisi doğal olarak gelir. Benim onları sevdiğimi, onlarla olduğumu ve ister ölsünler, isterse sıkıntı yıllarını yaşamak zorunda olsunlar, onların bir geleceği olduğunu bilmelerini istiyorum. Her şeyin kaybedilmediğini, her şeyin sona ermediğini bilmelerini istiyorum. Evet, onların hayatı ancak başlangıçtır. Tehlike dolu bir gezi olmasına rağmen, onlar bana yaklaşırken, mucizelerimi görürken ve onlara olan sevgimin derinliğini yaşarken, o çok verimli olacak.”

“Bunlar onların ömrü boyunca ciddiye almadıkları şeylerdir. Yıllar boyunca yapmaları gereken şeyleri yapmadıkları için bu zaman çerçevesinde şimdi yapılacak. Yaşamlarını kaybedenler onu bulacaklar, yaşamlarına sarılanlar onu kaybedecekler. O iman ve güven hakkında bir çelişiktir. Umarım alametlerin yerine gelmesi ve İncil’deki yazılar onları 180° değiştirecek.”

“Ama bazı insanlar onları bekleyen sonuçların bilinciyle ne yazık ki, kendi yollarında gitmeyi tercih edecekler. Onların öğrenmeleri gereken daha dersler vardır. Günün birinde onların baş kaldırmalarının gerçek derinliğini göreceksiniz ve sonuçların neden o kadar ağır olduğunu anlayacaksınız.”

Rab, sıkıntı yıllarında dünyada ne olduğunu hiç (cennetten) görecek miyiz?

“Orada “geriye bakış” zamanı gelecek – bir başka sözle, gerekli olanlar size anlamanız için gösterilecek. Sona doğru – dünyaya geri gelmeden önce doruk noktası – size çok gösterilecek ve sizin dünyaya geri dönmeniz, benimle egemen olmak ve yönetmek için hazırlanacaksınız. Ama dünyadaki pozisyonunuz için önce büyük bir oryantasyon zamanı, çok antrenman, donanma ve hazırlık olacak.”

“Şimdi sözün gelişine göre katlanılması zor olarak kavradıklarınız cennette tamamen bambaşka görünecek. Buna rağmen balayı olacak ve ben onu yeryüzündeki insanların acılarını size getirmekle berbat etmeyeceğim.”

Rab, beni affet.

“Söyle, her akşam bir şey var... Ama anlıyorum.”

Ailelerimize yardım etme gücüne sahip olamayacağımızı tasavvur etmek benim için çok zor geliyor. Bu benim için gerçek bir püf noktası.

“Bu senin çok bağlı olduğun ve herkesin gitmesi gereken kutsallığın yolunu anlamadığın içindir. Ondan ötürü senin yol üstünde sadece engel olduğunu dün akşam söyledim.” “Senin dünyada bırakılanların yanında olman benim onların yanında olmamdan daha mı faydalıdır?”

Ah hayır! İkimiz birlikte diye düşünmüştüm.

“Buna neden izin vermeyeceğimi görüyor musun?”

“Eğer onların yanında olsam, büyük bir problem olacağımı tasavvur edebiliyorum.”

“Clare, zaman gelecek, onlara yakın olmak ve cesaret vermek için size izin verilecek, ama bundan fazlası yok. Benim kendi tarzıma göre yapmam gerekir.”

Rab, yolunu kabul ediyorum, ama o düşüncelerle çarpışıyorum. Lütfen bana yardım et.

“O çoktan yolda ve cennette. Canım, gerçekten çok meşgul bir kadın olacaksın ve onun sana korkularını yenmede faydası olacak.”

Bu aptalca bir soru olabilir, ama düşman cennette düşünceleri etkileyebilir mi?

“Hayır, ona izin verilmedi. Cennette düşüncelerin özgürlüğünü öyle yaşayacaksınız ki, kötü güçler tarafından hangi ağır baskılar altında olmuş olduğunuzu anlayacaksınız.”

Yani aklımıza gelen karmakarışık düşüncelerin hepsi bizim mi?

“Clare, cennette karmakarışık düşünmek YOKTUR. Sadece hakikat ve berraklık vardır. İnanmak için onu yaşamak gerek. Yani tasavvur etmeye çalışma.”

Tamam.

“Endişelenip rahatsız olmanı istemiyorum. Her şey çok doğal bir şekilde gelişecek. Sonsuzluktaki yaşamınız için her şey hazırlandı.”

Bir şey daha var mı?

“Dinleyicilerine söyle, fazla zaman kalmadı. Sevdiklerine paketleri hazırlasınlar. Sevdikleri olmayanlar çevresindeki insanlar için paket hazırlasınlar.”