

1. Biz Heartdwellers, yani Jesus'un kalbinde taht kuranlar kimiz?

Amaç ve görevimiz... Tanrı ile aşına bir yaşam

Tercüme: Jasmin

Sevgili Jesus Christus'un kalbinde taht kuranlar,

Biz, her yaştan ve her yöreden toplanıp bir araya gelmiş ve Jesus için yaşayan birliğiz. Huzurumuzu Jesus'un kalbinde bulduk. Otuz yıl boyunca Protestan, Katolik, mezhepsizler ve Ortodokslara verdiğimiz hizmetlerde keşfettik ki, bizi aktif hizmetlerimizde birleştiren ortak güdü Jesus Christus'a olan içten sevgimiz ve insanların ölümsüz ruhlarının kurtuluşudur.

Biz, Jesus'un kalbindeki sürüye girebilmek için mezhepçilik ve özgür dindarlığın duvarlarını yıktık. O'nun kalbi öyle yer ki, O'nun sevgisi ve bizim O'nun dileğini yerine getirmek isteyen içten arzumuz, bizi bir zamanlar birbirimizden ayıran duvarları yok etti.

Jesus'un sevgi alevlerinin bütün pisliğimizi yakan ve bizi O'nu sevindirmek ve diğer insan ruhlarına hafifleme getirmek için sevgi arzusuyla tutuşturan kalbinde yaşamak, işte bu bizi eskiden sınırlandıran, ama O'nun sevgisi bütün doğal sınırları aştıran bir yegâne ilişkiyi getirir.

Tek amaç ve çok büyük dileğimiz yeryüzünde Tanrı'nın Krallığı için kendimizden vazgeçmektir. Kalbimiz, özellikle içinde yaşadığımız ve Jesus'un ikinci gelişinin yaklaştığı bu zamanda, Tanrı'nın sefil dünyanın kurbanı olan yabancılaştırmışlara, yitkilere ve şaşkınlara acımasıyla birlikte yanıyor...

... Dileğimiz ve niyetimiz diğer insanlara cesaret vermek ve bizimle aynı büyük dileği Jesus'dan "daha fazlasını" isteyen insanlarla paylaşmaktır. Kalbimizde gizli ve derin bir kanaatin hâkim olduğunu keşfettik. Bu keşif, Tanrı'yla aşinalığa layık olmadığımız ve nedense şimdiki halimizle Tanrı için yeteri kadar güzel olmadığımız kanaatidir. Geçmişteki günahlar Christus'un kanıyla ve O'nun merhametinin okyanusunda silinmiş olmasına rağmen, bu kanaat çoğunlukla yanlış suçluluk duygusuyla birlikte ortaya çıkar.

Birkaçımız küçüklükten beri "onu hak etmek için çaba göstermelisin" zihniyeti ile yetiştirildiler. Bu kadar güzel ve tatmin edici bir şey olan Tanrı'yla aşına bağlılığın hepimiz için isteyenlere bedava hediye olduğunu kabul etmek, hâlâ çok zor bir fikirdir. Sonunda trajik uzlaşmaların son noktasında olabildiğinden daha arkalarda hissettiğimiz Hristiyan'ca bir yola karar veririz.

Bu içteki yılgınlığa ilaveten açıklaması zor bir boşluk kendini gösterir. Tabii ki, bu durum "Christus adına anlamlı meşguliyet" telaşının arkasında gizlenir. Örneğin konferanslara gitme meşguliyeti, İncil öğrenimi, haftada birkaç kere kiliseye gidip ibadet etmek, Hristiyan televizyon kanalı, yeni çıkan kitaplar ve müzik gibi.

Dış kaynaklardan gelen bütün bu uyarım ve ilhamların tek amacı, bizi yüz yüze ve kalpten kalbe Jesus Christus'la aşına bir ilişki kurmayı, derin bir yüzey üzerinde birlikte paylaşmayı, O'nun bilgeliğinin çeşmesinden doya doya içmeyi, O'nun güvenli kollarında şefkatle dinlenmeyi ve boş ve incinmiş ruhumuzu O'nun gözünde harika bir şey olan ruhumuzu onarıp ona şifa getiren Tanrı'nın nefesini almayı sağlamalıdır. Ama bu çelişkili,

çok telaşlı meşguliyetimiz ve ilham çabalarımız Tanrı'yla uzun süren baş başa duada birliğe ve O'nun karakterini içimize çekmemize meydan vermez.

Hepimizin bizi etkileyen ve ilham veren Hristiyan müziğine ve Tanrı'ya tapmaya ihtiyacı vardır, ama bunlar bizi sadece yolun bir kısmına kadar götürür. Gerisini ise sevgi bağlarıyla Sevgilinin (Jesus) fısıltısının ruhumuza işlediği o yere çeken ve bizi bu dünyaya bağlayan bağları koparan Kutsal Ruh'un tatlı derinlikleri üstlenir. O yer, O'nun karakterinden bizi coşturduğu, pes edinceye kadar iliklerimize kadar işlediği ve orada Tanrı'yı tanıdığımız bir yerdir.

Biz, Tanrı'nın karakter yapısını, dileklerini, eylemlerini, sadakatini biliriz. Dışarı çıkıp suya veya dağa "geri çekil" demeye utanmıyoruz. Kutsal Kitap'ta bir kadını tanımak iki vücudun bir olduğu cinsel birleşmede bulunmak anlamına geliyordu. Biz Tanrı'yı O'nun Sözü olan Jesus, vücudu, O'nunla birlik sayesinde tanıyoruz. Ama O ruhsal aşinalığın samimi yerinde yeteneklerimizi üzerine aldığı zaman, biz Tanrı'yla beraber değil, daha ziyade biz Tanrı'dayız, O da bizim içimizde, biz O'nu biliyoruz, O da bizi.

Tanrı'nın bizde, bizim ise O'nda bulduğumuz sevinci tasvir eden İncil'deki Ezgiler Ezgisi o gizemin bir simgesidir. O, fiziki birleşme olmaktan daha ziyade, çok yüksek ve de bütün varlığımız O'nda olan, vücudun sadece bir gölge olarak varlığını sürdürdüğü fevkalade ruhsal birleşmedir. Bu dünyada vücudumuzu temel varlığımız, ruhumuzu ise sadece vücudun bir gölgesi olarak zıt bir prensip görürüz. Orada bütün önemimizi bulup Tanrı'nın varlığı iliklerimize kadar işler, O'nda da bizim varlığımız bir şey yapmadan ve konuşmadan iliklerine kadar işler.

Kutsal Ruh'un etkinliğini, bizi kendi çabalarımızın dönme dolabından kurtaran O'nun etkisindeki duada Tanrı'ya yaklaşmak için bir yol olarak görürüz. O ruh, derin ve anlamlı Tanrı'yla bire bir beraberliği engelleyen asabi kendi çabalarımızı yok eder. Tanrı olduğumu... Sakin olun ve bilin...

Uzun süren, ama diğer dualardan biraz farklı olsada, aynı anlamda olan Tanrı'yla Beraberlik Duasında kalbimizin gözlerini açarız ve Jesus'un olduğu yere, O'nun kalbine gireriz... Bu cennete giriş kapısıdır. İncil'de yazılı olduğu gibi: "Çünkü O'nun sayesinde ve O'nda her şey varlığını sürdürür". Neden bazı insanların kısa bir süre cennete bakmayı Beraberlik Duası esnasında yaşadıkları bundan ötürüdür. Biz o dua anında rahat, sakin ve ruhumuzun üstündeki Kutsal Ruh'un şefkatli hareketlerine karşı samimiyiz.

Normal işimize ara verdiğimiz zaman, yüzebileceğimiz ve güneş ışınlarının bizi kuşattığı bir yeri seçeriz. Stresli bir günden sonra sıcak küvete veya jakuziye dalmayı severiz. Çıkmayan lekeleri çıkarmak için kirli şeyleri bir süre suda ıslak bırakırız. Beraberlik Duası da bunun gibidir, çünkü bu dünyanın pislikleri, medya, haberler ve korku düşüncelerimizin suyunu kirletmek için yapışmaya elverişlidirler. Tanrı'nın huzuruna girmek bütün gerginlik ve gereksiz dertleri ruhumuzdan temizleyip tertemiz ve açık zihinle bırakır.

Stresli bir günden sonra, günün yorgunluğunu gidermek için sıcak duş almaktan ve bütün vücudumuzu rahatlatmaktan daha ferah verici ve saf bir şey yoktur... Veya jakuziye sahip olma şansınız varsa, o sıcak suya dalmak gibi. Bütün bunlar vücudumuzda biriken gerginliklerin yok olmasını sağlar. Güneşte yatıp güneş ışınlarını içimize çekmekle rahatlamak buna benzerdir.

Güneşte olduğu gibi Tanrı'nın sevgisinin ışınlarında da bunun gibidir. Bütün zahmetlerimizi, sürekli rica ve isteklerimizi ve de O'nu överken ön yargılarımızı arkamızda

bırakırız... “O’nun huzurundayım, O’nu ne kadar çok sevdiğimi söylemeliyim.” Gerçekten minnettarlıktan dolayı ve hatta sürekli tapmak için önemli zaman vardır. Ama toprağın dinlenmesi için belli bir mevsimin olduğu gibi, insan ruhunun dinlenmesi için de belli bir zaman vardır. Yazın büyümek için durmadan uğraşan ağacımızın köklerinin dinlenme zamanı; bizi İlkbahar’da gürleşmeye hazırlayan derin sakinlik zamanı.

Christus, o yerden bize bildiri, talimat ve çoğu zaman yeni ve geniş bakış açısı getirir. Hayatta bize verdiği çeşitli ödevler için coşkumuzu yeniler. Oradan yaratıcı güç, sevgi ve cesaret akıp bardağımızı doldurur, öyle ki Christus’a acıkan ve susayan insan ruhlarının üstüne dökülelim.

Oraya ulaştığımız zaman, Jesus’la olan ilişkimize engel olan ve zorlaştıran şeyleri bırakırız. Christus kendisini bize gösterirken, bizi meşgul eden dünyanın dertleri ve gidişatı bomboş ve anlamsızlaşır ve O’na sevgiyle bağlanırız. O bizimle çalışırken, orada kendi irademizi ve çabalarımızı serbest bırakıp seve seve ve sevinçle O’nun dileğini kucaklarız. Eğer asmaya bağlı kalmazsak, üzüm veremeyiz. Beraberlik Duası ve asmaya bağlı kalmak aynı anlamdadır.

Biz bu Beraberlik Duasını yaşantımızda alışkanlık haline getirirsek, birçok yanlıgılar yok olur, örneğin kim olduğumuz, Tanrı’nın bizi neden yarattığı, hangi keşfedemediğimiz nimet ve yeteneklere sahip olduğumuz yanlıgıları gibi. Kendimizi yepyeni bir ışıkta lekesiz, buruşuşuz ve kusursuz güzelim bir gelin olarak görürüz. Jesus’un tamamladığı şaheseriyle birlikte, ömrümüz boyunca biriktirdiğimiz, çoğunlukla anne-baba, öğretmen, iş arkadaşlarından gelen küfür ve azarlardan ve kendimizdeki özsaygının azlığından, kurtuluş gelecek.

Bu tür duayla çok şeye ulaşılabilir ki, bunları saymak mümkün değildir. Diyelim ki, O bizim tanrısal Mimarimiz ve her birimiz de O’nun şaheseriyiz. O içimizde kat kat kutsallık yaratır. Ona olan aşinalığımızdan dolayı kötü alışkanlıklarımızdan zafer için vazgeçmenin ne kadar kolay olduğunu keşfederiz. Çünkü biz asmayla bağlantılıyız. İçimizden akan, tatlı ve olgun meyve veren onun besinidir.

Misyonumuz Christus’un vücudunu bir birlik olarak birleştirmektir. Tıpkı cennetteki birliğin başı Rab Christus olduğu gibi.

Ortak mesele yoluyla Rabbimiz’i tanımada, O’nu sevmeye ve O’nun kalbinden çıkarak O’na hizmet etmekte birleşirsek, özel mezhep ve bize öğretilen doktrinleri bir yana koyabiliriz öyle ki, yetenekli ellerin ölümsüz ruhumuzun kurtuluşu için birleşip insan avcısı olabilmek için Rabbin amacını kucaklayabilsin.

Christus’un Vücudu (O’na inananlar) ile paylaşmak için O’nun bize verdiği bu sahadır: Tanrı’yla aşinalığa cesaretlendirme, Tanrı ve insan arasındaki evlilik bağı. Biz bunları kurslarımız, dua ve müzikle, Kutsal Ruh’un yetkisi ve sadık duacılarımız sayesinde yapıyoruz.

İnsan ruhunu müzik ve kurslarla doldurma amacımız yoktur, daha ziyade onların sürekli Tanrı’yla anlamlı şekilde aşına bağlılığına yardımcı olmaktır ki, her gün Tanrı onları aydınlatsın ve insancıl bilgeliğe ihtiyaç duymasınlar. Bu insancıl bilgelik her insanın hayatında Tanrı’nın bilgeliğinin yansımasıdır. Diğer sözlerle açıklayacak olursak, göksel damadımız Christus’la gerçekten bağlı olmak, bizi Tanrı’dan direkt öğrenim görme ve O’ndan besin alma pozisyonuna getirir.

İncil dersleri ve konferanslar veriyoruz. Kitap ve müzik hiç de kötü değil, çok ilham vericidir, ama ruhumuza yardımı kısıtlıdır. Ama Christus'un huzurunda olmak sınırsızdır. Her gün Tanrı'nın size verdiği besleyici man (göksel ekmek), sizi tutan kollarının güvenliği, sizin O'na tutku ve özlem dolu iç çekişiyle sunduğunuz tapma, takdir ve minnettarlığınız O'nun için dünyalar kadar kıymetlidir. Bunlar çaresiz insanlığın fırtınalı denizinde sizin bir kaya gibi olmanıza yardım eder.

Bugünün dünyasında ekonomik ve ahlaki çöküşten ötürü çok korku ve güvensizlik vardır. Biz bunu kalbimizi dünyasal şeylerden uzaklaştırmak ve sonsuzluğa yaklaştırmak için Tanrı'nın bir planı olarak görüyoruz. İçinde bulunduğumuz on yıl devam ederken, Jesus'un İncil'in Matta 24 bölümünde anlatılan zamana benzer. İnsancıl tabiatımız tedirgin ve korkaklığa eğilim gösterir.

Ama Tanrı'nın dünyayı silip süpüren, bize O'nunla böyle bir aşinalığı getiren büyük bir hareketi vardır. O'nun huzurunda olmanın getirdiği sevinç, çevremizi saran her duruma direnç veren O'nun verdiği huzurla kıyaslanacak olursa, bu şeyler basit görünebilir. Tıpkı O'nun gerekirse mucizevi ve çığır açan yardımının gelmesini sağlaması gibi.

O'nun, ilgimizi geçici şeylerden uzaklaştırıp sonsuz amaca ve ruhların kurtuluşunun önemine çekmekle, bizi zamanın sonuna ve hasat zamanına hazırladığına inanıyoruz. Dünyanın durumu kötüleşirken, insan ruhu teselli ve güvence arıyor, bazen de en kötü, dış görünüşü kendi uydurdukları barış görünümündeki yerlerde. İnsanlar, elle tutulabilir bir teselli veren gerçek yanıtları arıyor. O yanıtı Hristiyan birliğinin davranışında görmüyorlar. Dünya kargaşalık içindeyken, bizim sahip olduğumuz şeylere sahip olmak istemeyecekler.

Tanrı'yla olan ilişkimiz derin, içten ve cazibeli olmadıkça, onlara her teselliye veremeyiz ki, bu da bu dünyanın ve bizim temel uğraşımız "ne yiyelim, ne giyelim ve nerde yatalım" düşüncelerinin gölgesinde kalırsa.

Bu tür her şeyi yakan bir tutku geliştirebilmek için O'nun Krallığı'na ait olmayan şeylerin yok olmasına kadar ve böylece bizi gece gündüz meşgul etmemesi için, kendimizin O'nun kalbine dalması gerekir. O yerde olmak, O'nun kalbinde yaşamak kalbinde taht kuran anlamına gelir. Hepimiz birbirimize teselli ve ilham olalım ve o kutsal yerde yaşayıp hareket edelim.

O'nun kalbinden Clare ve Ezekiel du Bois

www.heartdwellers.org – EN (Offizielle Webseite von Clare)

www.jesus-comes.com – DE & EN (Übersetzungen der Botschaften des Herrn)