

4. Jesus'la Meditasyon... Çocuğum, affedildin

(English Title – Meditation with Jesus... My Child, you are forgiven)

3. Nisan 2015

Tercüme: Jasmin

Dua ederken Rab'bin bana verdiği lütfu sizinle paylaşmak istiyorum. Rab onu sizinle paylaşmak istediğini söyledi.

Her zaman olduğu gibi Tanrı'ya taparken, Terry MacAlmon'un Praise Him (öv onu) adlı şarkısıyla Rab'be hürmet ettim. O anda dua ederken kristal gibi berrak bir suyu olan akarsuyun üstündeki köprüde Rab'bi gördüm. O akarsuyun suyu öyle bir kusursuz güzelliğe sahipti ki!

O eğik ve parmaklıklı köprü bir küçük derenin üstündeydi. Rab köprü'nün üstünde durup beni tutuyordu. Birlikte müziği dinliyorduk. Hatalarım, günahlarım ve zayıf yanlarımın bilincindeydim... İkimiz de dua ederken, düşüncelerimle başka yerdeydim. Son zamanlarda gerçekten çok sık affa konsantre oluyordum. Çok acılı hatıralarım aklıma geldi. Rab beni sınıksız tutarken başımı göğsüne koymuş olmama rağmen, o bana yapılan şeylerin acı hatıraları aklıma geldi. Af dileğimi O'na söyledim... "Rab, onları affetmek istiyorum."

Bu hatıralar daha da şiddetli olmaya başladı. Zamanımı insanların Tanrı'ya dönüp ruhlarının kurtuluşuna yardımcı olmak yerine, aptalca kendim için boşuna harcadığım zamanlar da aklıma geldi. İçimi pişmanlık duygusu sardı ve ben ağlamaya başladım. Yaptığım çok şeyler ve özellikle Rab'bi nasıl hayal kırıklığına uğrattığımı aklıma geldi. Her seferinde bu şeyler aklımdan geçerken bir gölge suyun üstünde gözüme ilişti. Bir şey suyun üstünde yüzüyordu. O gölge köprü'nün altından geçerek kanlar üstünü kapladı.

Bu gölge ona sınıksız sarıldığım benim günah paketimdi ve Jesus'un kanı o paketin üstünü örttü. Kırmızı bir gölge berrak suyun üstünde yüzüyordu. Su kusursuz bir güzelliğe sahipti. Her seferinde yaptıklarımı ve O'nu nasıl hayal kırıklığına uğrattığımı düşündükçe suyun üstünde yüzüp oradan da merhamet denizine ulaşan o kırmızı gölgeyi görüyordum. Tanrı'nın merhamet denizi. Rab bana affedildiğimi, günahlarımın YOK OLDUĞUNU anlamamı sağladı. O günahlar kanın altında. Halledildi ve bitti!

Bu durum aşağı yukarı 20 dakika devam etti. Sınıksız sarıldığım, ama düşündükçe O'nu hayal kırıklığına uğrattığım için kendimi iyi hissetmediğim diğer şeyler de aklıma geldi. O beni sınıksız tutarken arkada bir müzik çalıyordu. Paketler art arda benim bunun ne anlama geldiğini kavrayıncaya dek geliyordu.

Ve Rab dedi... „Hepsi affedildi. Hepsi affedildi. Affedilmesi gereken hiç bir şey kalmadı, Clare. Her şey halledildi! HER ŞEY affedildi!“

Sonra öyle bir hafifleme geldi üstüme. Beni affettiğini anlayabilme. Rab, bu kristal gibi berrak suyun serbestçe ve berrakça kalbimden akmasını istiyordu. Canlı suyun tertemiz, lekesiz, pişmanlıksız, küskünlüksün ve gölgesiz akabilmesi için – sadece tertemiz canlı su. Rab bütün bunları algılamamı ve yaşamamı istiyordu.

Rab, SİZİN de bunları yaşamamızı istiyor.

Rab, bu akşam benim sizinle bir meditasyon yapmamı istedi ki, insanların size, sizin de onlara yaptıklarınıza sınıksız sarıldığınız şeyleri bırakmanıza ve gözünüzün önüne getirmenize yardımcı olsun. O yaşadıklarınızı salıverin ki, Rab'bin merhamet okyanusuna akıp gidebilsin. Bırakın, Rab onları silsin, bırakın O sizi harikulâde berrak suyla temizlesin. O geçmişteki başarısızlıkları, hayal kırıklıklarını ve geçmişin yaralarını salıvermeye yardımcı olabilir. Öyle ki, yeni doğmuş bebeklerdeki gibi o tertemiz su kalbinizden akabilsin. Tertemiz, şırlı şırlı, berrak su! Evde sessiz ve sakin, hiç kimsenin sizi rahatsız etmediği bir yer seçin.

Ve Őimdi gzlerinizi kapayın. Gzlerinizin nne aęalarla, ieklerle ve yeŐil imlerle dolu parka benzer harikulde bir yeri getirin. Sıcak bir gle sonrasında gzel glgeli ve aęaların arasından size kadar ulaŐan gneŐ Őınlarını dŐnn. Őırlıtısını Őıttıęın bir dere de var. Derenin dibine kadar hayret verici Őekilde berrak suyu var. Dibinde de beyaz kum. Derenin stnde bir kpr var. O kk bir dere, ama derin. stnde de eski zaman usul eęri ve parmaklıklılı bir kpr var.

Őimdi bir an ara ver ve Jesus'un hatırandaki en gzel resmini gzlerinin nne getir ki, o resim kalbinde canlansın. Jesus'la beraber kprnn ortasında durduęunu gzerinin nne getir. O seni sevgiyle tutuyor, baŐın da onun kalbine yaslanmış durumda. O'nunla birlikte olmaktan byk bir teselli duyuyorsun. O kollarıyla seni yavaŐa kucaklayıp kendine ekti. yle bir huzur hissediyorsun ki!

Derenin suyu yle berrak ki, yeŐil yosunları ve eŐitli renkli midyeleri suyun dibinde grebiliyorsun. Ve zellikle beyaz kumlu ve berrak sulu derenin dibini.

Őimdi Rab'bi vmeye baŐlıyorsun. (Terry Mac Almon'un „Praise Him“ adındaki Őarkısı arkadan duyuluyor...)

Praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him.
Praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him.
v O'nu. v O'nu. v O'nu. v O'nu.

We have assembled to praise the One we love.
Sevdięimiz Birini vmek iin toplandık.

We join a chorus of the angels up above, oh yes...
Gklerdeki meleklerin korosuna eŐlik ediyoruz, ah evet...

They sing hosannas and praises to our King.
Onlar Kralımıza Hosanna (kurtar bizi) ve vg Őarkıları sylyorlar.

So we lift our voices altogether now and sing.
Őimdi hep beraber sesimizi ykseltip Őarkı sylyoruz.

We praise You. Praise You. Praise You. Praise You.
Praise You. Praise You. Praise You. Praise You.
Praise You. Praise You. Praise You. Praise You.
Seni vyoruz. Seni vyoruz. Seni vyoruz...

We love You. We love You. We love You. We love You. Love You.
Seni seviyoruz. Seni seviyoruz...

Grdęn o berrak suyu hibirisiyle kirlilmek istemiyorsun. O su bilincinin nehrini, kalbini ve kalbinin iindekileri temsil eder. Sen O'nun (Rab'bin) gelinisin. O'nun merhameti sayesinde o su kristal gibi berraktır, ama seni incittikleri iin insanları affetmeni gerektiren Őeyler vardır. Rab'be taparken dŐncelerin baŐka yne ynelip seni gerekten ok inciten Őeyler aklına gelir. BaŐın O'nun kalbine yaslanırken, o nehrin sularını grebilirsin. Kutsal Kitap'ta da yazılı olduęu gibi, bana iman edenin "iinden diri su ırmakları akacaktır" (Yuhanna 7,38).

Rab seni sıkıca tutarken, Kutsal Ruh seni gerekten ok incitmiŐ olan Őeyleri ve Őahısları hatırlamanı saęlar. O incinme kalbini kaplar ve olup bitenleri hatırlarsın. Seni iten yle incitir ki, nehrin yukarisına bakarsın. Kristal gibi berrak suda kırmızı bir glgenin yzdęn grr ve bylece nehrin dibindeki beyaz kumu gremez olursun. Bulanık ve kırmızı o glge sana doęru yaklaŐır. O glgenin bulanık yanı acılar, olanlar ve nasıl incitildięindir. Kırmızı yanı ise bu olayı rten Rab'bin kanıdır.

O gölge yaklaştıkça, acılar daha da şiddetlenir, o şahıs daha da çok belirli hale gelir. Rab'be şöyle dersin... "Lütfen onları suçlarından muaf tut, ben onları affediyorum. Onları affetmek istiyorum. Onlara lütuf ver. Onları affediyorum, Rab!" Bütün bunları söylerken, o bulanık ve kırmızı gölge Rab'le üstünde durduğu köprünün altından akıp gider. Su yeniden kristal gibi berraklaşır, suyun dibindeki beyaz kum görünür. Ve o kırmızı gölge dereden aşağıya doğru büyük bir nehre ulaşıncaya kadar akıp gider. O su Tanrı'nın merhametinin okyanusudur. O acı hatıra merhametin okyanusunda yok olur ve unutulur. Bir daha da görünmez. Rab'den o şahsa lütuf getirmesini dilersin. "Onları affediyorum ve lütuf diliyorum."

Rab yavaşça şunları söyler... "Onları affetmiş olabilirsin, ama acısı hâlâ var. İncitilmek Okeydir. Acısını hissetmek de, ama onları affetmediğin anlamına gelmez. Onları affettin."

Sonra Rab diğer bir şahsı sana hatırlatır. Ve sen Rab'be şöyle dersin... "Rab, onları da affediyorum. Onları affetmek istiyorum. Onları kutsa, Rab! Lütfen kutsa!"

Ve yine o kırmızı gölge sana doğru yaklaşır ve köprünün altından geçip O'nun merhamet okyanusuna akıp gider. Rab hafifçe gülümseyip seni sımsıkı tutar. Seninle çok mutlu O, çok.

Bir an o şeyler hakkında meditasyon yap ve Kutsal Ruh'un seni çok yaralayan ve inciten insanları hatırlatmasına izin ver.

İncil'de şöyle yazılıdır... "Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizi bağışla" (Matta 6,12). Şimdi Rab'be hatıralarımızın arasından geçmesine izin verdikten ve affetmediğimiz birkaç şeyi keşfettikten sonra, O'na gidip bizi affetmesini dileme zamanı geldi. Tabii ki, gittiğimiz yollarda Rab'bi ve diğer insanları hayal kırıklığına uğrattığımız ve incittiğimiz için.

Diğer insanları affederken Rab'bin sevgisinin temizleme kudretini gördüğümüz gibi, şimdi de O'na gidince bizim yaptıklarımızı affedecek. Onlar yine sudan aşağıya doğru Rab'bin merhamet okyanusuna akacaklar ve orada sonsuza dek okyanusun dibinde yok oluncaya dek gömülü kalacak. Ve biz özgürlük ve sevinç beklentisi içinde gezinebileceğiz, ta ki gece yarısı borazanının sesi ve "işte, damat geliyor!" sözlerini duyuluncaya dek. Trompetin sesi duyulunca, bizim sonsuza dek Rab'bin yanına cennete alındığımızda.

Rab bizi almaya gelinceye dek üzgün ve korku içinde olmamızı istemez. O bizi özgür kılmak ister. Sevinçle göklere bakmamızı diler. Köşesine bürünmüş ve pişman bir gelin görmek istemez. O, bütün günah ve hataları Tanrı'nın Kuzusu'nun (Jesus) kanıyla örtülmüş başarılı bir gelin görmek ister. Rab'bin onu almaya geleceği için göklere sevinç ve mükemmel bir güvenle bakabilen bir gelin. Sonsuza dek o gelin (Jesus'a imanlı insanlar) Rab'bin yanında olacak.

Şimdi her birimiz kendi günahlarımızdan ötürü böyle yapalım. Bırakın o ıssız ve sakın yere girip bizi endişelendiren şeyleri Kutsal Ruh'un açığa çıkarmasına izin verelim. Bırakın onlar Rab'bin merhamet okyanusuna bir daha görünmemek ve hatırlanmamak üzere taşınınsınlar. Benim kıymetli, çok kıymetli çocuğum... Affedildin.