

282. Jesus Christus diyor ki... Ben sizi görkemden görkeme götüreceğim

(English Title - Jesus says... I will take you from Glory to Glory)

31 Mart 2016- Jesus Christus'un Clare kardeşe mesajı

Christus'un kalbinde taht kuranlar, Jesus'un yanımızda olduğunu görmenin tatlı lütfuna hepimiz ulaşın diye dua ediyorum.

Bugün tüm işlerimden uzaklaşıp dua etmeye başladığım zaman, Jesus'un beni nasıl nazikçe öne ve arkaya doğru sallayarak tuttuğunu birkaç kez kaçamak bakışlarla ikimiz ilahi dinlerken, fark ettim. Jesus bunu hep yapar hem de içimizden birçoğu ile birlikte - biz sadece bunun farkında değiliz. Bugünkü mesajın konusu budur.

Bu böyle sürüp giderken, ben dikkatimi dağıtan şeylerle uğraşıyordum. Sanırım 8. ilahiden sonra bana: "Senin çabaların çok şiddetli canım, ben burada seninleyim, yanındayım. Artık kendini bu denli strese sokmana gerek yok, bu nefes alıp vermek gibi doğal bir şeydir. Ben buradayım ve kaşını okşayarak ve kalbine sakince konuşarak seni tutuyorum. Dünya işleri senin ses ayarını bozmuşlar, ancak bunlar senin hatandan dolayı değil ve ben buradayım ve onu yeniden mükemmel frekansına, yani Tanrı'nın frekansına yeniden getireceğim."

"Ah, onların alıcı frekanslarını değiştirmem için herkesin bana gelmesini isterdim. Çoğunuz çok fazla gayret ediyorsunuz. Siz, benim sert bir gardiyan, çok uzaklarda kaçamak bir varlık ve karanlıkta yolunuzu bana doğru açmanızı bekleyen birisi sanıyorsunuz. Ben daha ziyade karşınızda duruyor ve hatta sizi kollarımda tutuyor ve diyorum ki...'Ben buradayım, Sevgilim, bunda anlaşılacak ne var? Ben burada, karşınızdayım.'"

"Görüyorsunuz ya, bu benim kalbinizin dikkatini çekmeyi arzu eden kalbim. Eğer birisi diğerine özlem duyarsa, o orada varlığını belli etmez mi, onun burada olduğunu hissettirmez mi? O sevdiğinin peşinden gitmez mi, ona tatlı sözler, çiçekler yollamaz mı, ona romantik şarkılar çalmaz mı?"

"Siz, benim dünyanın en tutkulu ve en romantik aşığından daha az romantik ve daha az tutkulu olduğumu mu sanıyorsunuz? Ah, nasıl da yanılıyorsunuz. Sizin düğmelerinizin hepsini biliyorum! Ben sizin en sevdiğiniz renkleri, müzikleri ve sizi en çok sevindiren o küçük şeyleri bilirim. Tıpkı sizin pencerenizin önünde şarkı söyleyen kızıl gerdan kuşu veya yanı başında yumuşakça mırıldaayan kedin gibi veyahut da taze bahar havası gibi. Ben sizin kalbinizi neyin etkilediğini çok iyi biliyorum. Sizi sevindirmek için bütün yaratıkları yaratmadım mı ben?"

"Evet, ben bunu yaptım ve ne ölüm, ne de acı ortaya çıktı, ta ki atalarınız ilk günahı işleyip düşene kadar. Bu benim planım değildi. Evet, sizin için yarattığım mükemmel bir dünyaydı. Öyle bir dünya ki, hayvanlar ellerinizden yemek yiyordu, balık sizi selamlamak için yanınızdan yüzerek geçiyordu, çiçekler taçyapraklarını size çeviriyor ve peşinizden geliyordu. Her şey onu ayakta tutan bozulmamış ilahi bir dünyaydı. Benim sevgim o dünyayı ayakta tutuyordu ve bu dünya şeytan tarafından fazlasıyla bozulmuş olsa da, sevgim hâlâ onu ayakta tutuyor."

Nitekim O'nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O'nda varız. Elçilerin İşleri 17,28
Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:3-4
O her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Koloseliler 1:17

“Ben kanımı sizin için akıtmadım mı? Siz beni ararken, ben nasıl bu kadar uzakta olabilirim?”
“Birçoğunuz sesimi gayet net duyuyor, ama onu kendinize göre yorumluyorsunuz. Kimin kim olduğunu açıkça tanıyabilmeniz için, ben vericimi alıcılarınıza iletmekle meşgulüm İşte bu sizinle ilgili benim ilk önceliğimdir, ben iletişim kuruyorum. Benim sesimi tanımadan benim isteklerimi nasıl yerine getirebilirdiniz? Artık bu bir sesten daha fazlasıdır, bu kalplerinizde bir harekettir, ince türden bir özlem veya bazen de bu yalnızca benim varlığımla söndürülebilir içten yangındır.”

“İşte orada hediye (yağdırma) zamanları vardır. Lütuf, bilgelik, sevgi ve şifa yağdırmanın zamanı. Evet, siz şükran ve övgüyle benim kapımdan geçerseniz, işte o zaman kalbim sizin için tutuşur ve tekrar tekrar ben size ruhlarınızın en çok neye ihtiyacı olduğunu söylerim.”

“Bu kanalda yeni olan içinizden bazıları sizin benimle birlikte olmanıza ne kadar çok özlem duyduğumu duymadı ve anlamadı. Ben size defalarca bunu anlattım. Ancak bunun şimdi yeniden bunu önceden duyanlara tekrarlanması gerekmektedir.”

“Ben size özlem duyuyorum. Ben kendimi sizinle birlikte hissediyorum. Önünüzdeki günlerde atlatmanız gereken engelleri biliyorum ve sizinle birlikte olmak istiyorum, hem de yolun her santimetresinde. Bilmenizi isterim ki, hayatta birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Kalbinizin derinliklerine koymadığım ve onu gerçekleştirmek için lütuf yağdırmadığım hiçbir hülya yoktur.”

O kadar çok kişi daha yaşam başlamadan hayatlarından vazgeçerler. Kendinize fiziksel hayatınızı ayakta tutmak için ihtiyacınız olan minicik bir hedef koyuyorsunuz, oysa bilmiyorsunuz ki, sizin için çok daha fazla olanakları depomda tutuyorum. Her birinizin özel yetenekler için en mükemmel DNA'ya sahip olduğunuzu biliyor muydunuz? Öyle şeyler ki, bunu kendinizin yapabileceğini asla tasavvur edemezsiniz.”

“Ben, sizi kafanızın üzerindeki çatıdan baktığınızdan ve karnınızda duran yemekten daha öteye bakma noktasına getirmenin hasretini çekiyorum. Sizi neyle donattıysam her şeyi çok kolayca hazırlayacaktır, ama hülyalarınız ve planlarınızla bana birlik olmanız gerekir.”

Bu noktada ona sormak zorundaydım... Rab, burada yeni yollar izlemek için pek fazla zamanımız yok ki...”

Rab sözlerine devam etti... “Bazıları için bu böyle değildir. Bu kanalı ziyaret edenler arasında (benim bana sadıkları göklere alma zamanı geldiği zaman) bu dünyada bırakılacak olanlar var. Onların çoğu bunu biliyor. Ama hülyalara sahip olabilmek zaman sınırlaması kavramından daha önemlidir. Çoğu insan, kendisini en önemli ihtiyaçlarını gideren küçük bir kutuyla sınırlandırır.”

“ Bu bir yaşam tarzı değildir. Ben gelişmesi, yayılması, hayal kurması ve büyük işler yapması için insanı yarattım. Ancak insanoğlu yerine oturdu ve oturanlar da mutlu ve tatmin olmadı. Onların

yapması gereken büyük işler olduğunu biliyorum ve ben onları hayal kurmaya cesaretlendiriyorum.”

“Benim bana sadıkları göklere alma zamanında göğe alınacak olanlar için benim onlara verdiğim gerçekleşmemiş hiç bir hayal olmayacak. Her mükemmel beklenti ve olasılık göklerde gerçekleşecek. Ruhunuzda uyuyan güzelliğin görülebilir hale gele gelmesini çok görmek istiyorum. Bu yüzden her zaman imrendiğiniz, ancak gerçekleşebileceğine inanmadığınız şeylere ulaşmanız için yardım gelecek. Yani bu mesaj yoluyla güçlenebilirsiniz.”

“Eğer ben esirleri özgürlüğüne kavuşturmak için gelirim, onlar herhangi bir mülteci kampına götürülmeyecekler. Hayır, onlar Göklerin Krallığına götürülecek ve onlar yeni vücut, yeni kıyafetler, yeni aletler, yeni bir eğitim ve yeni şanslar elde edeceklerdir. Ve hepsinden de önemlisi, bana ve insanlığa duyacakları yeni sevgidir. Onlara atmosfere yayılan bilgi yağacak; bunu sormanız gerekmeyecek, sadece bileceksiniz. Yetenekler sizin için çok olağan bir şey olacak, duymak, hayal etmek ve uygulamak otomatik olarak ikinci bir düşünceye gerek duyulmaksızın kendiliğinden gerçekleşecek.”

“Oh, ne harikadır cennetteki hayat, ama orada Tanrınıza ve çevrenizdeki insanlara sevgide daha da yükselmeniz için görevler ve bir davet vardır, öyle bir davet ki, birbirilerinizi sevindirmeye davet.”

“Bu dünyada kalacak kişiler için... Lütfen can direğinizi bir yoklayın, ruhunuza huzur getirin ve benim varlığımla dinlenin. Tamamlanmak, bilgilenmek, cesaret kazanmak ve sağlığa kavuşmak için bana gelin. Sürekli aktif olmakla, sürekli düşünüp planlamakla bunlara ulaşamazsınız. Size vermek istediklerim mantığın ötesinde kalbinizin derinliklerinde yatıyor, yani varlığınızın merkezinde. Ben orda sizi bekliyorum ki, birlikte önünüzde duran harika geleceğe gidebilelim.”

Oh, Rab, İncil'in Vahiy bölümünde yazılı olan şeylerle... O harikalık neresindedir? Tüm dünyada olagelen her berbat şeyde harikalık nerededir?

Ve Rab sözlerine devam etti... “İnanıcı kaybetmek fecidir ve bunu atlatanlar için harikadır ve hayatınızın tadına vardığınız kanısının farkında olmanın getirdiği memnuniyet de. Siz benim elimi tutunuz ve yaşamın temelini ayakta tutabilmek için kendinize koyduğunuz sınırın ötesine geçtiniz. Çoğunuz bilinmeyen sulara daldırılacaklar. Bu durum onların beni buluncaya dek, aramalarını sağlayacak. Oradan birlikte her türlü dalgalı suyu aşacağız, ta ki orada suyun üstünde yürüyene kadar. Bilgi nimeti, şifa ve mucizeler ciddi ve hatta çaresizliğin yakarıyla dolu dualarla gelecek.”

“İçinizden bazıları başkalarının bir mucize için nasıl dua ettiklerini gözlemişlerdir ve o mucizeler kendilerini göstermiştir. O sessizlikte bu şekilde faydalı olmayı özlediniz. Evet, önümüzdeki günlerde bunlar olacaktır; siz duaya çağrılacaksınız ve olağanüstü şeyleri gözünüzün önünde kendini nasıl ortaya koyduğunu göreceksiniz. Bazılarınız kardeşleriniz ve benim için coşku ve cesaretle ölümle karşı karşıya geleceksiniz. Aslında içinizden böyle bir cesaret sahibi olmayı özlediniz, ama kendinizi yalnızca bir korkak olarak gördünüz. İşte bu değişecek! Güvenin bana, bu değişecek.”

“Yürüdüğünüz yol boyunca her adımda size yepyeni cesaret serumları ve bilgelik verilecek ve siz sizin için her zaman öngördüğüm yokuşları tırmanacaksınız. Karşınıza çıkacak hiçbir şeyden korkmayın ve yüzünüzü daha ziyade bir çakıl taşı gibi dik tutun ve bilin ki, sizi görkemden görkeme götüreceğim!”