

322. Jesus kutsallığın hoş kokusundan bahseder

(English Title - Jesus speaks about the sweet aroma of holiness)

24 Mayıs 2016 – Jesus Christus'un Clare kardeşe sözleri

Jesus'un hoş ve iyimser varlığı bizimle olsun, Jesus'u sevenler.

Oldukça uzun bir zaman sonra, dua ederken İncil okumalı ve dualı bir son akşam yemeği seremonisi yapmam gerektiğini hissettim. Ama Rab bundan sakınmamı istedi ve dedi ki...“Ben seni sadece tutmak isterim, Clare. Uzun zamandır bunu istedim, seni nazikçe kollarımda tutmak, ileri geri sallamak ve senden yükselen sevginin hoş kokusunun tadına varmak canım. Ben yalnızca senle o yerde olmak istedim.”

Ne zaman bana iltifat etse, onu geri çevirmek gibi bir eğilimin olur ya da afallarım.

Düşüncelerimi okuyarak bana cevap verdi: “Lütfen beni inançsızlıkla yaralama. Ben sadece seni tutmak ve birlikte olduğumuzda senin ruhundan yükselen tatlı şeyi içime çekmek istedim.”

Ne hakkında konuştuğunu hissedebiliyordum, sanki bir pamuk şekerle kaplanmışım gibi. ‘Ama Jesus, ben diğer kötü alışkanlıklarımınla birlikte tez canlılığımı da kaybediyorum.’

O cevap verdi... “Bunu göz ardı edersek, bu senin kalbin değil. Senin kalbin beni sevindirmek istiyor ve sen beni sevindiriyorsun, Clare.”

Ağlamaya başladım, çünkü kendimi hiç de öyle görmüyordum.

O sözlerine devam etti...“İşte bu yüzden ruhunda tatlı bir şeylerin olduğunu söylüyorum. Evet, bunu sana söylemeliyim ki, su yüzüne çıktığında sen çok fazla derin kine odaklanmayasın ve o kini yine hissedersen, bunun senin kalbinin istediği şey olmadığını görebilesin.”

“Birçoğunuz, çocuklarım, benim için neşe kaynağsınız. Kutsallığın güzel kokusu sizden yayılmaktadır.”

Bunu söyledikten sonra, sanki dans ediyormuşuz gibi bir şey gördüm, zira öyle görünüyordu ki, kafamdan güzel bir koku yayıldı. Ve orada Jesus'un yanakları dinleniyordu.

“Evet, işte orada kendini bana teslim eden bir ruhun hoş kokusu var. Bu benim için öyle tatlı ve teselli verici ki.”

Öyle kişiler var ki, onlara yaklaşamam bile. Nefretin zehri öyle yoğun ki, yakınında olmaya tahammül edemem. Canlarım, lütfen nefretin kokusunun düşüncelerinizden yükselmesine engel olun. Evet, beyninizin faaliyetleri bu kokuyu yayar. Eğer koku tatlıysa, sanki iyi bakılmış bir bahçeden geçerim. Eğer zehirliyse, orda ölümün ve çürümüş etlerin kokusu vardır. Bunun ne kadar korkunç olduğunu anlayamazsınız.”

Jesus, bugün kutsanmışlarına bugün ne söylemek istersin?

“Size bahsettiğim yeteneklere tutunun. Sizi atadığım görevlere, hayallere, vizyonlara, sevgi dolu birlikte geçirdiğiniz zamanlara tutunun. Tutunun. Düşmanı içeri sokmayın ve onun sizi inançsızlığına çekmesine izin vermeyin.”

“O (şeytan) her zaman öfkeyle, küskünlükle, düşmanca duygularla ve aptalca korkularla sizden çalmak için sürekli dolaşır durur. O duygulardan birisinin size egemen olduğunu hissederseniz, bilin ki, bu sizden bir şeyleri çalan düşmandır. O sizin tatlılığınızı ve benim yanımda olmanızı çalmak ve size doldurduğum şeyleri boşaltmak istiyor.

Jesus’un bu söyledikleri çok ilginç, çünkü göğe çıkarılan genç Natan adındaki bir oğlan, Rab’bin dürüst insanları kokusundan tanıyabildiğini söyledi. Dürüst olan herkesi koklayabiliyordu. Ve bunların hepsi erkekti ve hepsi kutsal kıyafetleri içindeydi, fakat Rab sadece tatlı bir kokusunu duyduğu kişileri korumak için ovaya gelmesine izin verirdi. Ve burada da bir kokudan bahsediyordu gene.

Rab devam etti... “Düşman sizi bitirmek için daha güne başlamadan veya bir proje veya dualarınız bitirmeden hiddeti alevlendirmeyi sever. O, hiddetlenmeniz veya korkmanız için ve de gün içinde planladıklarınızdan geri kalmanızı sağlamak için kulaklarınızı yalanla doldurmayı sever. Sonra siz koşarsınız ve tuzakla ilgilenirsiniz. O çok akıllıdır ve hangi düğmelere basması gerektiğini bilir, çünkü onun ajanları olan iblisler her zaman gözlem yapar ve not tutar.”

Jesus’un bu konuya değinmesi oldukça ilginçtir, zira ben böyle bir gün yaşadım. Mizacımı kaybettiğim art arda iki günüm oldu ve bu beni tamamen tüm gün kavram dışına attı. Rab burada gerçekten benimle konuşuyor. Hissettiğim ve daha fazla dikkat çekmemesi gereken şeyler bir anda beni duamdan ve mesajdan uzaklaştırdı. Öfkem her geçen gün büyüyordu ta ki, artık dikkatimi dağıtan başka hiçbir şeyle başa çıkamaz olmuştum. Başka önlemler almak zorundaydım, ancak öfkem beni öyle yormuştu ki, hiç enerjim kalmamıştı.

Siz nasıl hissediyorsunuz, bilmiyorum, ama ben öfkelendiğimde enerjim tamamen yok olur ve ben geride kalırım. Devam edecek halde olmak yerine günün içinden öylesine aksayarak geçerim. Sonra suçluluk duyguları gelir, çünkü sabırsızlığım ve yargılarıma artık engel olamıyorum.

Rab burada devam etti...“Anlattıkların, sevdiğim, şeytanın öldürme, çalma ve sonunda yok etme tarzıdır. O yanlış anlamalara sebep olur, sonra hiddet, mesafe, yargı, suç ve bu uzun niyet dışı tepkiler zincirinin sonucunda da günün geri kalanında Tanrı’nın krallığında üretici bir şeyler yapmak için cesaretinizi ve barışı kaybedersiniz.

“Sevgili ailem, şeytanın ona itaat edenlerle nasıl çalıştığının bilincinde olun. Bilincinde olun ve onu başlangıçta boğun. Bana doğru yukarı seslenin... ‘Jesus, beni kötülükten kurtar!’ Ve ben size yardıma koşacağım. Bunun için öz kontrole ve disipline ihtiyacınız vardır. Bitkinlik, zaman kısıtlaması ve randevular önder dinamiklerdir ki, düşman tarafından öz kontrol ve disiplin kasten zarar acar. Yapmanız gerekeni belirli bir zamanda halletmek zorunda olduğunuzu hisseder ve bölünmeler ve dikkat dağınıklıkları geldiğinde, sinirlenir ve gerilirsiniz. Ve yorulduğunuzda artık mantıklı düşünemez haline gelirsiniz. Korku, ağrı ve sonsuz bölünmeler, eğer izin verilirse, sizi eriyip tasfiye etmek için kullanılır. Sonra siz daha büyük hatalar yapar ve sonra tövbe etmek ve

zarar sınırlama yapmak için daha fazla zamana ihtiyacınız olur ve bununla birlikte her geçen gün hedefinizden daha da uzaklaşırsınız.”

“Bunun bilincine varın, evlatlarım. Dikkat edin! Düşmanınız çok zeki. Ama benim sevgimde kalırsanız, her zaman sabırlı olursanız, her zaman affeder ve yargılamayı reddederseniz ve nihayetinde bunları sizi dizginlemek ve erdeminizi denemek için yaptığımı anlarsanız... Her şey kontrolüm altında olduğunu sürekli gözünüzün önünde tutarsanız, o zaman onlar sizin gününüzü çalmadan size istediğiniz barışı yeniden tesis edebilirim.”

“ Şimdi sizi cesaret, sabır ve ölçülülükle kutsuyorum. Size bahşettiğim iyi şeylere tutunun. Kimsenin bunları sizden çalmasına izin vermeyin.”

“Ve lütfen hatırlayın... Ben yakında geleceğim.”