

323. Jesus diyor ki...‘Yine savařın kenarında duruyorsunuz.’

(English Title - Jesus says... You are standing on the brink of the war again)

26 Mayıs 2016- Jesus Christus’un Clare kardeře sözlere

Jesus’u sevenler... Henüz vakit varken bu mesaja kulak verilmesi ve Rab’bin çağrısına insanların (ruhları) karşılık vermesi için dua edin. Duadan sonra ve Rab’be kalbinde ve ruhunda bu akşam neler olduğunu daha sormadan önce kendisi söze başladı...

“Savaş elbette ki bu ülkeye gelecek. Yarın değilse bile başka bir gün ve çok yakın bir gelecekte. Belirsiz konuştuğum için bana anlayışlı olun. Henüz olaylar karara bağlanmadı. Birçoğunuzun nefeslerinizi tutup yenilikleri beklediğini biliyorum. Aynı zamanda diğerlerinizin de yakın gelecekte umudunu kesmiş, yorgun ve sağır olduğunu da biliyorum. Ve sizin için tekrar etmek zorundayım, dakikalarınız sayılı. Dakika dakika geciktirmek adına karar alınacaktır. Ancak bu dakikalardan biri size bela getirecek ve sizden milyonlarcasını yok edecek.”

“Benim karşıma çıkmaya hazır mısınız, müritlerim? Gelinlerim, karşımda durmaya gerçekten hazır mısınız? Birçoğunuz aylardır, hatta yıllardır buna hazırlanmakta. Başkaları ise Tanrı’ya dönüşlerini ertelediler. Bazıları geri kaldılar ve benim varlığıma karşı silahlarını ellerine aldılar. Ağrı yırtmakla böylece avı suya atıp vahşî ve belirsiz insanlık okyanusunun düşmanca akımlarının belirsiz kaderine terk ettiler. Bazıları bana yakınlaştı, fakat kendisini Hıristiyan sananlar tarafından ürkütüldü. Siz, New age yani ‘yeniçağ’-hareketine bağlı insanlarda Hıristiyanlardan daha az iftira, dedikodu ve zehir gibi davranışlar görürsünüz ki, o Hristiyanlar sizinle haşır neşir olmak istemezler.

Diğerleri ise aile baskısı yüzünden Hristiyanlığı terk ettiler. Ama ben onların bana onayının sonsuzluğa girecekleri anda sebat edeceğine dair umudumu hâlâ dimdik ayakta tutuyorum. Ancak her biriniz kendi kurtuluşunuzdan sorumlusunuz. Ben burada kendilerini benden uzaklaştıranlardan bahsetmiyorum, ancak onlar çok büyük bedeller ödemek zorunda kalacaklar.”

“Şu an ise beni duymak için kulakları ve görmek için gözleri olanlara konuşuyorum. Benim karşıma çıkmaya hazır mısınız? Rab’bin öfkesini geri tutmasının sebebi ise sizin hâlâ hazır olmamanızdır. Ben bir uyarı çağrısı gönderiyorum ve sizler unutmaya çok eğilimsiniz, bu dünyadan başka bir dehşet ve ani savaş dünyasına götürülmenize çok az kalmış olması anlamlıdır. Ve siz yargı gününe kadar karanlıkta kalacaksınız.”

Ve kendi kendime düşündüm... Vay be, bugünden itibaren sayacak olursak bu 1000 yıl sürer.

Rab sözlerine devam etti... Doğru, hazır olanlar benimle cennette olurken, onlar bin yıl boyunca toprağın tozunda uyuyacaklar. O zaman esnasında yargıya çağrılanlar sevdiklerinden ayrı kalacaklar ki, o sevdikleri – çocuklar, anne-babalar ve diğer sevilen insanlar – hayatlarını bana hediye etmiş insanlar olacak. Onlar cennette olacak ve siz toprağın altında ve denizlerin derinliğinde bekleyeceksiniz. Karşımda durmaya hazır mısınız?

“Ruhlarınız, hayatlarınız ve yapıp yapmadıklarınız için hesap vermeye hazır mısınız? Sizi uyarıyorum sevgili insanlar (ruhları). Sizi çok sevsem de, sizin beni sevmenizi ve bana hizmet etmenizi sağlayamam, size herhangi bir şey yaptırمام. Davranışlarınızdaki eksikliği baştan savma Hristiyanlığınız yüzünden dolduramam. Öyle ki, o Hristiyanlar beni yansıtmak için ve benim onların içinde yaşadığımı göstermek için hiçbir şey yapmadılar. Muhtemelen bekleyişin sonunda en korkunç sözleri duymak zorunda kalacaksınız. ‘Benden uzaklaşın, siz haksızlığın işçileri, siz kanunsuzlar, çünkü ben sizi hiç tanımadım.’ Sonra siz şeytanla birlikte ateş denizine düşeceksiniz.”

Rab’be “kanunsuz” sözcüğüyle ne kastettiğini sordum.

Ve O dedi ki...“Kalbin yasası sevgidir - Hiç sevmeyenler, kanunsuzdur.”

Ve Rab sözlerine devam etti... “Eseri olmayan inanç ölüdür. Ben hâlâ inancınızı harekete geçirmenizi bekliyorum. Hâlâ sizin fakirleri besleyip giydirdiğinizi görmek için bekliyorum. Hastaları ve hapistekileri ziyaret ettiğinizi görmek için bekliyorum. Ben hâlâ hayatınızda gerçek Tanrı’ya dönüşlerin ve sevginin aktığını görmek istiyorum. Ve orada bencilliğinizin farkına varıp pişman olursanız ve merhamet için Tanrı’ya yalvarırsanız, sizin için gerçekten bir kıvılcım kalacaktır. Peki ya tövbe edemedi alınırsanız (ölürseniz), ne olacak?

Şimdi size söylüyorum, karşıma çıkmak için hazırlanın ve savaş için hazırlıkların artık tamamlandığını anlayın. Hiddete engel olan Rab’bin henüz verilmemiş olan iznidir.”

“Anlıyor musunuz? Ben sizi affetmek istiyorum, ben kör gözlerinizi açmanızı istiyorum, sizin pişmanlığınızı istiyorum. Ben gerçekten her gün yanlış yolda yürüdüğünüzü idrak etmeniz için bekliyorum. Siz beni değil, vücudunuzun isteklerini ve bu dünyanın zevki sefası seçtiniz. Siz kavgaya, suçlamaya, iftiraya, düşmanca duygulara ve dedikoduya bulaşmıştınız. Sizler başkalarının iyi olan namını çaldınız, öldürdünüz ve bozdunuz ve sizler sizi kurtarmak için çarمیhta canımı verdiğim Sevindirici Haber’le alay ettiniz...”

“Günahlarınızdan pişman olursanız, sizleri affedebilirim. Ben bedelimi ödedim, ama siz payınıza düşeni halletmek zorundasınız. O gün bir anda üzerinize çökecek ve orada hiçbir şifa bulamayacak, pişman olup bana geri dönmek ve seslenmek için hiçbir zamanınız olmayacak... Sizin için her şey bitmiş ve kaderiniz mühürlenmiş olacak. Sonra artık hiçbir bahane kalmayacak, çünkü ben size uyarı üstüne uyarı verdim ki, çabamla siz en son dakikada geri dönesiniz. Artık hiçbir bahaneniz kalmayacak. Siz uyarıldınız ve bilgilendirildiniz ve buna rağmen hâlâ şeytanla gitmeyi tercih ettiniz.”

“Evet, yine size dönüyorum, siz ki yine savaşın kenarında duruyorsunuz. Orada tehlikenin önüne geçilebileceğine dair hiçbir güvence yoktur. Kime bağlanacağınıza karar verin, çünkü birçoğunuz o anda fikrini değiştirme fırsatı bulamayacaklar. Bugün bunu açık ve seçik ifade ediyorum. Ben sizinle kalacağım ve pişmanlıklarınızı duymaya hazırım ve bana gelmenizi bekliyorum. Kollarımı açtım sizin için, şu an sizi affetmek ve evime kabul etmek istiyorum. Ama sizlerin de vereceğiniz her kararı yürekten vermeniz gerekiyor. Ben sizi kalbime davet etmek istiyorum, çünkü her ne kadar günahlarınız kıpkızıl ise de ben onları kar gibi beyazlatacağım.”

“Şimdi sizlerin yanında duruyor ve sizin bana gelmenizi bekliyorum. Tövbenizin affı ve arınma için merhamet kapıları açılmıştır, lütfen beni bu sefer geri çevirmeyin. Bu belki de en son şansınız olabilir.”