

## Rota deđiřti... Üçüncü Antlaşma ile ilgili yeni yollar

(English Title – The Third Testament... Course Reversed – New Paths)

Tercüme: Jasmin

Rab bunları söylüyor: “Öğretilerimi çok az pekiştireceđinizi bildiđim için ve vahiylerimi yorumlarken düşeceđiniz hataları önceden gördüđüm için, size hakikatin ruhunu yollayacađımı söylemekle geri geleceđimi bildirdim öyle ki, o ruh birçok gizemleri açıklasın ve anlamadıklarınız konusunda sizi aydınlatsın.”

Çünkü vahiyimin temelinde bu devirde Sina Dađında olduđu gibi yıldırım ve şimşekle gelmeyeceđimi ve de insan olmayacađımı, sevgimi ve sözlerimi “İkinci Devir’de” olduđu gibi insanlařtırmayacađımı (Jesus Christus’da Tanrı olarak) bildirmiştim. Daha ziyade bilgeliđimin ışınında sizin ruhunuza geleceđimi, aklınıza ilhamın ışığıyla sürpriz yapacađımı ve kalbinizin kapısında ruhunuzun anlayacađı bir sesle sizi çađıracađımı bildirmiştim. O önceden bildirilenler ve vaatler şimdi gerçekteşiyor (Üçüncü Antlaşma, bölüm 1, mısra 44+ 45).

Candan sevgili Kardeşlerim

“Üçüncü Antlaşma’yı” yayımladıktan sonra bize ulařan haberler azdır. Şimdi ne diyeyim? Ben? Hiç... Ama Rab... Bir ah çektikten sonra kendime (bir kutudan) kutsal söz çektim ve řu yazılıydı:

“Bu şeyler oluyor. Ama devam etmenin zamanıdır. Evet, mesajı yayınla ve çođunuz düşmanın (şeytan) kalbinize ařladığı şeylerin farkına varıp rotanızı deđiřtirdiđinizi söylememe izin verin. Siz bana sevinç veriyorsunuz. Çok şey öğrendiniz ve kısa zamanda her şeyi ciddiyetle başardınız. Yani düşmanı şimdi daha da iyi tanıyorsunuz. Sizin için bir sonrasına lütuflarım var. Devam etmenin zamanıdır ve lütuflarımla ben gelinceye dek yaşamanızdır.”

“Sizin birkaçınız kutsamak amacıyla yağlandı (Bir vazife için Tanrı tarafından seçildi). Şimdiye dek yapmak isteyip de bir türlü cesaret edemediđiniz şeylerin içinizde nasıl çođaldığını hissedebilirsiniz. Reddedileceksiniz, ama direnci göz ardı edin ve ilhama sarılın. Onu yeni doğmuş bir bebek gibi koruyun, çünkü o yaşam doludur, ama oldukları yerde kalmayı tercih edenlerin ve başarısızlıkla sonuçlanabilecek şeylere girişmeyen insanların alay ve ařađılamalarına karşı yaralanabilir türdendir. Ama size karşı düşmanın taktikleri hakkında biriktirdiđiniz bilgelik kesinlikle kullanmanız gereken bir şeydir. Düşmanın onu aklınızdan çalmasına izin vermeyin.”

(5 Mayıs 2016 tarihli, “Düşüş nasıl olur?” isimli Jesus’un Clare kardeře mesajından)  
Arkadařlar, o ilerliyor, gerilemiyor! Çođunuz Jesus’un Clare’e verdiđi mesajları dinliyor ve (sadece) okuyorsunuz. Çok azınız “Tanrı’nın trompetini” okuyorlar ve Jesus’un Jakob Lorber ve Gottfried Mayerhofer’e verdiđi mesajlar daha da az okunur. Hepsi “Üçüncü Antlaşma” gibi aynı Tanrı’nın Ruhundan kaynaklanır.

Lütfen birkaç dakika bana kulak verin. Gördüđüm, okuduđum ve duyduđum ret ve panik. Kilise idmanlı ruhların gerginlik ve engel olmalarını hissediyorum.

Ařađıdaki üç nokta ruhuma dokundu:

Rab’bin dili – Ruhumuzun gelişme durumu – Gelecekteki görevler

Rab'bin dili

Kutsal Kitap İncil'i bildiğimizi söylüyoruz. Onu biliyor muyuz? Mayerhofer'in yazdığı "Jesus'un 53 Vaizi" ve Lorber'in yazdığı "Jesus'un Kutsal Kitabın Açıklamaları" adındaki kitabı okumuş olan Tanrı'nın sözlerini bilmediğini kabul etmek zorundadır. Her düşüncede, her sözün açıklamasında yanıtıldığımızı görüyoruz. Kimin tarafından olduğu önemli değil. En kötüsü ise kendi dileğiyle yanıtılmış kalmak istemektir. Tanrı'nın dili bizim konuştuğumuz bugünkü dilden daha üstündür. O'nun bize öğretmek istediklerini – bizim kavrayamayacağımızı göz önünde tutarsak – dile getiremez.

Okul yıllarımı hayal meyal hatırlıyorum. Hiçbir şey anlamadığımı kaç kere itiraf etmek zorunda kalmıştım. Öğrenim yıllarında her şey gibi yeni öğrenmem gereken şeylerle karşılaştım. Meslek hayatında da her gün yeni şeyler öğrenmem gerekiyordu. Tanrı, Jesus Jehova Zaboath'ın yaratıkları, kurtuluş öğretisi ve kurtuluş planları konusunda başka türlü mü olsun? Biz tam olarak sonsuz, kudretli ve en sevecen Babamız konusunda her şeyi kavradık mı? Bu gerçekten aşırı cüret... Biz, eğer Tanrı'nın tekliflerini doğru anlamda kavrayıp, öğretip ve yerine getirmekle yaşam ilkemiz haline getirseydik, bizim şimdiki yaşamımız toplam insanlık olarak ulaşabildiğimiz seviyenin ışık yılı kadar aşağısında kalırdı.

Ama biz, Tanrı'yı bildiğimizi, O'nun dilini anladığımızı ve kendi yorumumuza dayanarak O'nun dileğini bildiğimizi sanıyoruz... Sevgi dolu Baba'nın biz yaratıklarına verdiği sevgiyi, yardımı, merhameti ve sonsuz sabrı kalbinde hissetmelidir. Jesus, Nikodemus'a rüzgârı duyduğunu ve hissettiğini, ama nereden gelip nereye gittiğini bilmediğini, söylemedi mi? Biz de bazen kendimizi onun gibi hissederiz ve kibirden ölmek için kendi önemsizliğimizi kavrarız.

Ruhumuzun gelişme seviyesi

Jesus Christus'un söylediği gibi: "Bana tapmak isteyen bunu ruhta ve hakikatle yapmalıdır." Bu ne demektir? Ruhta? Kelimelerle değil mi? Ve hatta dudaklarıyla dile getirilen sözlerle bile değil? Bu nasıl olur? Sevgili Dostum, bunun yanıtını biliyor musun?

Teoride evet, tamam. Bu demektir ki, kalbimizle Rab'be yöneliriz öyle ki, tutumumuz "hakikatle", yani hakiki, içten gelen, inanç dolu ve sevgiyle Tanrı'yla bağlantı özlemidir. Bunu kim başarıyor? İçimizden hangisi Clare gibi Jesus Christus'u görüp sesini işitebiliyor ve kim Jakob Lorber gibi O'nu duyma lütfuna sahip? Her şeyi zaten çok iyi biliyoruz – Tanrı'yı da biliyoruz. Tanrı, O'nu hayal ettiğim gibi olmak zorunda...

Birisi İncil'i bildiğini sanırsa ve "Üçüncü Antlaşma" ile yüz yüze gelirse, bu birinci sınıflılara cebir ödevi verilmesine benzer. Ah, içinde harfler var. Harflerin matematik ödevinde işi yoktur... Sadece zaman ayırıp da açık ruh ve geniş kalple Tanrı'nın BÜTÜN bize bıraktığı yazılara bakıp AYNI ZAMANDA Tanrı'yla bağlantıyı arayan insan, yavaş yavaş, ama kesinlikle O'nun dilini öğrenir, dilsel sözvarlığını devralır ve hatta O'nun bize alışılmamış gelen düşüncelerini kabul eder.

Clare'in 8 Agustos 2016 tarihli mesajında Jesus'un sözlerini okuruz: "Size sesleniyorum, Benim tatlı Gelinlerim, çünkü sizi ilerletmek istiyorum. Mıntikanızı genişletmek istiyorum ve size ruhsal hediyelerin tacını takmak istiyorum. Ama önce bu hayatın enkaz yığını yok etmem, dinin eski ve külüstür arabasını ve benim kim olduğum hakkındaki insancıl kavramları da ortadan kaldırmam gerekir."

Görevler Yaşam değişmedir. Uzun süre ziyaret etmediğimiz bir yer gözümüze değişik gelirse, problem o "yerde" değildir. Problem bizim orada bir süre olmayışımızdadır. Alışık tecrübelerin üstünde dinlenen kişi, ilerlemeyi kaçırmaz. Sonra kalkan trene yeniden atlamak istiyorsak, çevremiz

aniden bambaşka görünür. Önemli değil! Ruhunu aç – Rab’le bağlantını sağla – O’nun düşüncelerini dinle, öğren ve sevin!

Reenkarnasyona (yani ölen bir insanın bir kere daha insan olarak doğmasına) kim karşı gelir? Bu ne demektir? İncil’in insanın bir kere yaşaması ve ölmesi kaçınılmazdır (İbraniler 9,27) demesi, ölüm olayının bir kereliğini bildiren bir terim midir? Hayır, Arkadaşlar, bu dünyaya karşı ölümümüzdür, yani maddi şeylerden vazgeçmemizdir. “Sonra da yargılanmamız” da dünyaya karşı ölümümüzden sonra aynı şekilde yargılanmamızın da onunla “birlikte ölmesidir!” Bir kere daha yaşam sınavından geçmek senin veya benim ruhuma faydalı ise, onu minnettarlıkla Rab’bin elinden kabul ediyoruz.

Şu alıntı konusunda bana inanan birisi var mı: “Ben ama şunu söyledim: ‘Sağlam inançlı insanlara su, sert toprak gibi olduğundan emin olduğunuz için, zevk gezintimize şimdi devam etmek istiyoruz.’”

Eğer “Jesus” adı yerine orada “Theo” adı bu konuda söz konusu olsaydı, bana hiç kimse inanmazdı. Elbette Rab için hiçbir şey imkânsız değildir. Bunu Jakob Lorber’in “Yuhanna’nın Büyük Sevindirici Haber’i” adlı eserin ikinci cilt, bölüm 110 ve mısra 26’da okuyabilirsiniz.

Eskiden Jesus’un yanında olan ve O’nun tarafından ayaklarını aynı şekilde suya basmaya davet edilen birkaç insan hangi görevlerle karşı karşıyaydı? Bunu yapabilir misin, sevgili Kardeşim?

Görünüşe göre Yaratanımız bizi “suya” benzeyen yerde gezebilmemiz ve bilinmeyen mıntıklara girmemiz için onurlu ve epey ilerlemiş sayıyor. Ve O: “Gel, korkma – dünyanın sonuna kadar seninleyim!” diyor.

Sonuçta: Birçok sözde Tanrımız’ı tanırsak, bilmediğimiz birkaç düşünce yüzünden başarısızlığa mı uğrayalım? Ey insan, çok şey öğrenmen gerektiği kavra! Ve lütfen kilisenin talimatlarını unut. Bunlar insan çocuklarına insancıl nasihatlerdir, ama Tanrı’nın çocuklarına Tanrı’dan gelen nasihat değil. Ayrıca Grekçe “testament” kelimesi ve “antlaşma” kelimesiyle aynıdır.

Bu anlamda iyi niyetli nasihatleriniz için size bütün kalbimle teşekkür etmek istiyorum, ama bu önemli doküman olan “Üçüncü Antlaşma’yı” silmeyeceğim, aksi takdirde ağır sonuçları olan gerileme olur.

Tanrı sizinle olsun! En içten kalple, sizin Theo