

44. Jesus gösteriyor... ,O'nun bizi yanına aldığını nasıl anlayabiliriz' - Korkmanıza gerek yok!

(English Title – How we can recognize, that we will be raptured)

11 Nisan 2015 – Jesus Christus'un Clare kardeşe mesajı

Tercüme: Jasmin

Vay Rabbim, Bu sefer beni gerçekten sarhoş ettin!

“Benden mi sarhoş? İyi bir şey, değil mi?”

Harika!

“Evet, gerçekten! Sevdiğimle birlikte olmak harika. Sonsuz mutluluk. Kıymetli Clare, bana ne kadar da kıymetlisin. Kelimeler bunu anlatamaz. Seninle birlikte olduğum zaman, ne hissettiğimi de...”

Söylediklerin söylemem gereken şeyler gibi görünüyor.

“Sevgimiz karşılıklı olduğu için bu böyledir. Tabii ki, aynı şeyi hissediyorsun.”

Şimdi araba kullanmanın benim için tehlikesiz olduğunu düşünmüyorum.

“Doğru.”

Ah Rabbim, bu akşam gelinlerin için neler getirdiğini söyle!

“Anlayabilmenin ötesinde bir sevgiyle onları seviyorum. Çoğunuz, sanki elinde yolsuzlukların listesi olan mahkeme dosyasıyla dolaşan bir savcıymışım gibi durumunuz konusunda endişelisiniz. Hayır, bu şeytanın öğretisi. Ben, daha ziyade her günlük davranışınızı bana yazılmış bir ask şiiri gibi ilgiyle okuyan seveninizim. Bana ve dünyadaki kardeşlerinize saf sevgiden dolayı yaptıklarınız benim tesellimdir. Çarmıhtayken geleceğe bakıp beni ne kadar çok seveceğinizi gördüğüm zaman bile, bu sevgi emareleri beni teselli etti.”

“Böylece bu hediyeleri, sevginizin emarelerini biriktirdim. Günde çok kez bu sevgi işaretlerini düşünüyorum. Kurutulmuş gülün taçyaprakları gibi benim için kendi isteklerini reddetmeye hazır ve önce benim dileklerime bakan değerinizi seyrediyorum.”

“Hayatında çok düşünmeni gerektiren şeyler var, Güvercinim. Tamamen unuttuğun, hatıra olarak sakladığım ve benim için yaptığın sevgi dolu çok davranışların var.”

“Keşke gelinim küçük şeylerden kaynaklanan büyük sevinci hiç bir art niyet gütmeden bana olan saf sevgisinden dolayı yaptığı için anlayabilseydi. Çocukları onlar için çok önemli olan para, güzellik, şöhret, rağbet ve fırsatlar gibi şeylerden ötürü böyle iyi eylemlere motive edilirler, ama benim gelinimin eylemleri beni sevindirme motivesinden kaynaklanır.”

Ah Rabbin, bu konuda çok arka sıralardayım.

“Öğreniyorsun. Benim gelinim büyük sıkıntı zamanından önce onları yanıma almamdan pek emin değil, çünkü beni diğer insanlarla eş tutar, ama ben tanıdığı diğer insanlar gibi değilim. Ben kötü ve peşini kovalayan avukat değilim. Daha ziyade gülün taçyapraklarını sayan ve bana bir şey gönderildi mi diye posta kutusunu gözetleyen sevgiliyim. Her gün sevgisinin güzel parfümünü sevgi eylemlerine çevirip her önüne gelene yağdırmasını bekliyorum. Onun kalbini benimkine ne kadar benziyor diye gözetliyorum. Ona lütuf vermek, yükünü hafifletmek istiyorum. Elbette düzeltmeye ihtiyacı olanlara karşı o dürüst ve hatasızdır.”

“Gelinim, eğer kasten günah işlemekten uzaklaştıysanız ve size yolladığım insanları her gün sevgiyle karşılamaya özen gösteriyorsanız, benimle cennete alınma konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Sonsuz bir özlemle sevgimizi kutlayacağımız o günü bekliyorum.”

“Sizi incitenleri affedip onlara iyilik yapıyor musunuz? Çarmıhta çektiğim acıların ne kadar ıstıraplı olduğunu hatırlıyor musunuz? Hatta o anda bile beni çarmıha gerenlerin iyiliğini istiyordum. ‘Baba, onları affet, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar’ dedim. Kalabalık, zina yaparken yakalanan bir kadının etrafını sardığı zaman, onlarla birlik olup kadını yargılamadım, daha ziyade kadının kalkmasına yardım edip ‘Git ve bir daha günah işleme!’ diye uyardım.”

“Ferisiler, dul kadının son kuruşunu aldıkları zaman, zenginleri kıymetli hediyelerinden dolayı övmedim. Hayır, diğerleri fazla paralarından verirken, her şeyini bağış olarak veren fakir insanları övdüm. Elçilerim kimin en büyük olduğu konusunda tartışırken, en aşağıdakilerin, hizmetçilerin önde geldiğini çabucak gösterdim. Neden? Çünkü bunlar kendi ihtiyaçlarına hizmet etmekten ziyade, başkalarının ihtiyaçlarına sürekli, her gün hizmet ederler. Genç ve zengin bir kral bu dünyada refah ve makamını yükseltmek için uğraşırken, hizmetçi diğerlerinin rahatı için durmadan çabalar.”

“Böyle mi yaşadınız, gelinlerim? Eğer öyleyse, bu dünyada bırakılacağınızdan korkmanıza gerek yoktur. Düğün merasimimizdeki ilk dansı sabırsızlıkla bekliyorum. İncil’de ne mutlu diye övülen insanlar gibi yaşadıysanız, dünyada bırakılmaktan endişelenmenize gerek yoktur.”