

234. Jesus, yaklaşmakta olan büyük yangın hakkında diyor ki

(English Title - Jesus speaks about the coming Conflagration – People of the Earth... REPENT)

Dünyadaki insanlar... Günahlarınızdan pişman olup TANRI'YA DÖNÜN

20 Ocak 2016 – Jesus Christus'un Clare kardeşe mesajı

Rab sizinle olsun ve sizi kutsasın, kalplerinizi onun yolunda ve onun huzuruyla kararlı kılsın. Amin

Jesus sözlerine şöyle başladı...

“Siz yorgunlar, hepiniz bana gelin, ruhlarınıza barış vereceğim ve sizi sevgiyle kanatlarımın altına saçlarınızın arasında esen ve sizde yeni bir lütufla sakinleşen ruhumun nefesiyle çekeceğim.”

“Bu zamanda yaşanan gerginlikleri ve her an olabilecek olaylar hakkında ne kadar az şeyin konuşulduğunu iyi anlıyorum. Bu olaylara da ben neden oldum. Evet, birçoğunuz tamamen hazırlıksız olarak bu olayları yaşayacak ve şaşkınlık içinde kalacak, fakat onlara siper olmak, sevgim ve korumamla sizleri güvence altına almak için orada (yanınızda) olacağım.”

“Bu olaylarda ölenler, kendilerine neyin vurduğunu bile bilemeyecekler. Bir an, dünyada geçirdikleri günler boyunca mücadele edecekler, sonra benimle bulutlara çıkacaklar. Her şey hazırlandı ve trompet çalma zamanının gelmesini bekliyor... Fakat sizden sonrakilerin zamanını çok büyük felaketler izleyecek.”

“Olayların merkezinde yaşayan, bana sadık insanların nefesimin onları sardığını ve onları o anlarda güvence altına alacağımı bilmelerini istiyorum. Tek bilincinde oldukları şey aniden dünyadan kurtulmuş olmaları, sonra benim yanlarında varlığım, teselli eden kollarım ve selamlayan gülümsemem olacak. Ah, bu günlerin gelmesi için çok uzun bir zaman boyunca beklediniz. Dua ettiniz, seslendiniz, korktunuz ve korkularınızı ellerime bıraktınız. Çok uzun zaman boyunca diğerleri için dua ederek izlediniz, beklediniz ve hazırlandınız.”

“Bazılarınız sadakatiniz nedeniyle birçok taca sahip olacak, hepiniz uyanık kaldığınızdan ötürü nöbetçi olma tacı alacaksınız. Aniden yıpratıcı bir hayattan ve geciken, bir türlü gerçekleşmeyen bekleyişlerden kurtulup tanrısallığa doğru çekileceksiniz.”

“Olayların merkezinde yaşamayanlar için söylüyorum, diğer bölgelerde meydana gelen olayların sizi dehşete düşürmesine izin vermeyin, çünkü ben sizi bekleyen kollarıma kaldıracağım öyle ki, büyük kitleleri öldürecek güçteki silahların neden olduğu kötülüğün acılarını tatmayın.”

Rab, kuyruklu yıldızlardan bahsedildi, Kutsal Yazı'da (İncil'de) da yer alıyorlar. Bunlar bu hususa nasıl uyuyor?

“Bahsettiğin şey, insanların anlama kabiliyetinin ötesinde bir fırtına olacak. Böyle güçlü bir şekilde gök kubbeden yağın ateşten saklanacak bir yer olmayacak. Gökdelenlerden ormanlara kadar her şey yanacak. Yangınlar dünyada eşi benzeri hiç görülmemiş şekilde dünyayı yakacak. Bu, zararlı maddelerle insanların kirlettiği dünyayı arındırmak için gerekli olduğunu anlayın. Bu maddeler alev alev yanacaklar ve yakacaklar ve bundan sonra doğada benim sonsuz Aden Bahçesi diye adlandırdığım yeni bir büyüme oluşacak ki, şeytan bana karşı güçlenene kadar, bu bin yıl sürmeye yetecek.”

“Ama birçok kişiye bir şans daha veriyorum. Anlıyor musun, Tatlı Aşkım? Kötü insanların eylemlerini birçokları görmemezlikten geldiler ve benim gerçek özelliğimi de aynı şekilde görmemezlikten geldiler. Bunların birkaçı zarar görmeyecek ve çocuklarıyla birlikte yaşamak ve bin yıllık krallığının son günlerinde serbest bırakılan şeytanın ayartmasına karşı gelmek için bir şansa daha sahip olacak.”

Rab, bu işaretler ne zaman gökyüzünde belirecek?

"Çok yakında Sevgilim, çok yakında. Ama sana daha önce de söylediğim gibi, doğudan gelen bu şiddetli olaylara sen yakalanmayacaksın. Bölgeniz için o an gelmeden önce seni kurtarıp göğe alacağım. Sizden beklediğim duaları ne kadar vurgulasam azdır. Yitikler için zaman varken Tanrı'ya dönmelerini istiyorum."

Bu noktada, şüphelenmeye ve kafamda eskiden bildiğim düşünceleri özellikle New York City, bomba, tsunamiler ve kuyruklu yıldızlar hakkında yeniden düzenlemeye başladım. Ah, bu konuda çok fazla farklı şey söylendi. Fakat Rab bana sadece bir bombadan bahsetti. Günahımdan pişman oldum ve "Rab, ne olursa olsun hiçbir şekilde senden gelmeyen bir söz söylemek istemiyorum. Beni bağışla, yalnızda senin sözlerine sadık kalmak istiyorum", dedim.

Jesus'un gözlerinden yaşlar döküldü ve gözlerindeki yansımda göklerden dünyaya yağın ateşleri gördüm.

Soruma konuşmadan cevap vermiş oldu...

“Her şey aynı anda gerçekleşecek, Clare: insanoğlunun aptallığı yüzünden meydana gelen nükleer savaş, soykırım ve eşi benzeri görülmemiş doğal afetler. Hepsi aynı anda gerçekleşecek.”

“Miami hakkında sana ne söylediğimi hatırlıyor musun? Bu sadece buzdağının görünen zirvesi olacak.”

O'na cevap verdim...

‘Ama herhangi bir şeyin bundan nasıl kurtulacağını anlayamıyorum... Teknolojinin unsurları ve bu tür şeyler.’

“Altyapının bir kısmı amaçlarım için mantıklı bir açıklama olmaksızın ayakta kalmaya devam edecek, diğerleri yok olacak.”

Savaş çıkacağı ve ardından tüm düzen ve kontrolüyle yeni bir dünya yönetiminin ortaya çıkacağı izlenimine kapıldım.

"Evet, planlanan, o hükümdarlığın yıkılmasına neden olacak."

O halde bunun işe yaraması için çok sayıda teknoloji unsurunun ayakta kalması gerekiyor mu?

"Ülkede yaşanması mümkün olmayan bölgeler oluşacak, ancak insanlar hızla kontrollü alanlarda toplanıp, yıkımın vurduğu yerlerin yanına geçici olarak yerleşecekler. Ülkenin diğer bölgeleri neredeyse normal denebilecek şekilde işlevlerini yerine getirmeye devam edecek. Ancak, iletişim ağlarının merkezinde olmaları nedeniyle, hedeflenen önemli noktalar yüzünden dış dünyayla olan bağlantılar büyük ölçüde engellenmiş olacak."

Rab, bütün bunlardan neden bu kadar kopuk hissediyorum?

"Görmek, hissetmek ve harap olmaktan korktuğun için kalbini korudum. Ama seni temin ederim, bu olaylar çok hızlı gerçekleşecekler."

"Ey İnsanlarım, bunun için hiçbir hazırlık yok, sadece dua var. Evet, bazılarınız hazırlık yapabilir ve vücudu için tedbirler alabilir, ancak bu olayların ruhlar üzerindeki etkisi korkunç ve çaresiz olacaktır. Yine de, merhametim sizlerle olacak ve beni çağırınlar yüzüstü kalmayacaklar."

"Gördüğün gibi, birçokları bana öfkeyle yumruğunu sallayarak beni ve halkımı lanetleyecek. Diğerleri ise diz çökerek benden merhamet dileyecekler. Onlar için ben merhamet kanatlarımın altında toplayan büyük bir kartal gibi olacağım. Diğerleri için ise, üzerlerine yağın bir asit yağmuru olacağım. Ey dünyanın insanları, bu tamamen size bağlı bir seçimdir, tamamen sizin seçiminizdir. Beni çağırın hiç kimseyi yüzüstü bırakmayacağım. Bana güvenen bir tek insan bile yok olmayacak."

"Sakın korkma, umutsuzluğa düşme, gözlerini benden ve doğru ufkundan ayırma. Senin için geliyorum sevgili insanlarım, geliyorum."

Hatırladığım kadarıyla yaklaşık 22 yıl önce bana, cennete doğru atılan havai fişekler gibi bir şeyler gösterildi. Bombalar patlamıştı ve bu havai fişekler doğrudan göğe doğru yükseliyordu. Bana, bu yangın olayları sırasında Rab'be ait olan insanların ruhlarının göğe doğru yükselişi oldukları ve o anda bile, acı çekmedikleri açıklandı.

Sonra Rab buna şu ifadeyi ekledi ve dedi ki...

"Clare, haberlerin ve başkalarının kehanetlerinin sizi şaşkırtmasına izin vermeyin. Seni gerçeğe ulaştırdım. Beni tanıyorsun, yalnızca bana güven, başkasına değil. Başkalarının kehanetleri yüzünden aklın çelinmesin ve kafan karışmasın diye bakmamamı istemiştin. Cemaatine bir örnek olmalı ve başka yerlerde kehanet aramamalı, ancak sana verdiklerimle huzuru bulmalısınız. Umudun hayal kırıklığına UĞRATILMAYACAK."