

## ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 37... İncil'i Doğru Anlamak Jesus Christus'un Vahyi

Almancadan tercüme: Jasmin

### İncil'deki Sözlerin ve Vaatlerin Doğru Yorumu

1. İnsanlar, Eski Antlaşma'mı keşfetmek için kendilerini ona verdiler. Bu arada İncil'i araştırırken kehanetlere ve vaatlere çok kafa yordular. O insanlar arasında öğretimin ruhi anlamını bulanlar hakikate et çok yaklaşmış olanlardır. Çünkü inatla dünyevi ve maddi olarak onu yorumlayanlar ve vahiylerimin ruhsal anlamını anlamayanlar veya bulmak istemeyenler Mesih geldiği zaman onun gelişini başka bir şekilde düşünen ve kendisini gösterdiğinden başka türlü bekleyen tıpkı İsrail halkı gibi şaşkınlık ve hayâl kırıklığına uğramak zorunda kalacaklar. (13, 50)
2. İnsanların ilk devirlerde adaletim hakkındaki yanlış düşünceleri gerçek bilgiye yer vermek için nihayet yok olacak. Tanrısal adalet sonunda Baba'da varlığını sürdüren mükemmel sevgiden kaynaklanan ışık olarak anlaşılacak.
3. İnsanların intikamcı, gaddar, kinci sandıkları o Tanrı çocuklarının hakaretini affeden, günahkârları sevgiyle ikna eden ve hâkim olarak suç işleyenleri lanetlemek yerine onların kurtuluşu için yeni bir fırsat sunan kalbin derinliklerinden Baba olarak hissedilecek.
4. İnsanlar, bilgisizliklerinden ötürü, öfkenin insani bir zayıflık olmasına rağmen, beni öfke hissedebilir sandıkları için, ne kadar çok kusur bende buldular! Peygamberler size "Rab'bin kutsal öfkесinden" bahsettiklerinde, şimdi size söylüyorum, o ifadeyi tanrısal adalet olarak anlayasınız.
5. Eğer peygamberler bu şekilde insanlara konuşmamış olsalardı, "Birinci Devrin" insanları başka bir ifade şeklini anlamazlardı, ne de azgınlar veya ahlaksızlar peygamberlerin sözlerini ciddiye alırlardı. Elçilerimin ilhamları ruhen az gelişmiş o insanların beynini ve kalbini etkileyen sözlerle ifade edilmesi gerekliydi. (104, 11 – 14)
6. "Birinci Devrin" Kutsal Yazıları İsrail halkının tarihini bir araya topladı ve o halkın çocuklarının isimlerini, başarılarını, hatalarını, iman eserlerini, zayıflıklarını, görkemini, düşüşlerini muhafaza etti öyle ki, o kitap her yeni nesile o halkın Tanrı'ya hürmette gelişmesini anlatsın. O kitap hem erdem ve adaleti seven, imanda güçlülüğe örnek olan patriklerin adını, hem de Tanrı halkını tehlikede gördüğü anda onların ağzıyla konuştuğu peygamberlerin ve geleceği gören vizyon görenlerin adını muhafaza etti. O kitap ahlaksızların, hainlerin, itaatsizlerin adını muhafaza eder, çünkü her olay, her örnek bir öğretiler ve bazen de semboldür.
7. Jesus olarak insanlar arasında yaşadığım zaman, sadece gerekli olduğu zaman o yazıların özünü ve o eserlerin sembolik anlamını derslerimi öğretmek için kullandım, maddi ve içeriksiz olanları asla övmedim. Adil Habil'i hatırlattığımı, Eyüp'ün sabrını övdüğümü, Süleyman'ın bilgelik ve görkemini düşündüğümü hatırlıyor musunuz? Çeşitli fırsatlarda İbrahim'i hatırlatmadım mı, peygamberlerden söz etmedim mi, Musa hakkında size onun aldığı kanunu kaldırmak için gelmediğimi, bilakis o kanunu yerine getirmek için geldiğimi söylemedim mi? (102, 31 – 32)

8. Size her çağda verdiğim Tanrı'nın vahiylerini incelemelisiniz, size konuştuğum mecaz anlamdaki dili anlamalısınız ve böylece ruhi duyularınızı hassaslaştırmalısınız öyle ki, hangisi Tanrı sözü, hangisi insan sözü olduğunu anlayasınız ve böylece benim talimatlarımın anlamını keşfedesiniz.
9. Hem peygamberler yoluyla size yolladığım, hem de Jesus yoluyla bıraktığım veya "Üçüncü Devrin" konuşucuları yoluyla size verdiğim bu sözler – sadece ruhi açıdan doğru ve hakikate uygun şekilde sözümün yorumunu bulabileceksiniz.
10. İnsanlık bir kere kanunlarımın, öğretimin, kehanetlerin ve vahiylerin gerçek anlamını bulduğu zaman, varlığı hakkında en güzel ve en derin şeyi keşfetmiş olacak.
11. O zaman insanlar gerçek adaleti tanıyacaklar ve kalpleri gerçek cenneti sezecek; sonra kefaret, arınma ve telafinin ne demek olduğunu da bileceksiniz. (322, 39 – 42)
12. Geçmiş çağların Kutsal Yazıları bugün size tekrar ettiklerimi beyan edebilirlerdi; fakat insan hakikatimi sahte olarak yaymak için sahteleşmeye cesaret etti. Ve böylece şimdi ruhen hasta, yorgun ve yalnız bir insanlıksınız.
13. Ondan dolayı uyanma çağrım konuşucularım yoluyla duyulur, çünkü şaşkına dönmenizi istemiyorum. (221, 14 – 15)
14. Eğer "İkinci Devirde" size vasiyet olarak bıraktığım elçilerimin yazıları sahteleşmiş olarak elinize geçtiyse, hangisi Jesus'un gerçek sözleri olduğunu anlamanızı sağlayacağım. Ruhunuz sevgimin tanrısal konseriyle ahenk içinde olmayan şeylerin farkına varacak. (24, 19)
15. İnsan, ruhun ışığı olan vahiylerimden asla mahrum kalmadı; ama insan onları kavramaktan korktu. Şimdi size soruyorum: Eğer ruhaniyetten inatla uzak durursanız, hakikat ve sonsuzluk hakkında ne bilebilirsiniz?
16. Onlar sadece tanrısal ve ruhsal şeylerden bahsetmelerine rağmen, Birinci ve İkinci Devirde size verdiğim vahiylerin maddi açıdan yorumuna bakın. Bakın, maddi tabiatı nasıl ruhsal şeylerle karıştırıyorsunuz, derin anlamlı olan şeyleri nasıl bir saygısızlıkla yüzeysel şeylere, yüce olanı ise adiyeye çeviriyorsunuz. Fakat neden bunu yaptınız? Tanrı'nın eserinde katkınız olması amacıyla öyle olmasını en çok sevdiğiniz için öğretilerimi maddi yaşamınıza, insani rahatlığınıza uydurmayı seçtiniz. (281, 18 – 19)
17. Bu devirde size "İkinci Devirde" verdiğim öğretilerim ve birçok insanın anlamadığı ve diğerlerinin ise unuttuğu herkes tarafından anlaşılacak ve yeni talimatlarımdan dolayı uygulanacak. (92, 12)
18. Kutsal Ruhumun ışığı hepinizin üstüne gelecek; fakat beni neden bir güvercin olarak tasvir ediyorsunuz? O resimler ve sembollere yeni öğrencilerim tarafından saygı gösterilmemelidir.

19. Halk, öğretimi anlayın: “İkinci Devirde” Kutsal Ruhum Jesus’un vaftiz olması esnasında güvercin şeklinde kendisini gösterdi, çünkü o kuş uçuşuyla ruhun uçuşuna benzer, onun beyazlığı temizliği temsil eder ve onun uysal ve yumuşak bakışında masumiyetin yansıması vardır.

20. Eğer insanların dünyada bildiği şekiller ve yaratıklar yoluyla açıklanmasaydı, Tanrısal olan şeyler bilgisiz insanlara nasıl anlatıla bilinirdi?

21. Şu an size konuşan Christus kuzu olarak tasvir edildi ve Yuhanna bile beni kehanet vizyonunda da böyle gördü. Bu da bundan ötürüdür ki, eğer beni her eserimde ararsanız, bütün yaratılmış şeylerde hep yaşamın Yaratan’ının resmini bulacaksınız. (8, 1 – 13)

22. Eskiden size bir devenin iğne deliğinden geçmesi zengin bir cimrinin cennete gitmesinden daha kolay olduğu söyledim. Bugün size o kalplerin bencilliklerinden kurtulmalarını ve insanlara aktif sevgi göstermesi gerektiğini söylüyorum öyle ki, ruhları kurtuluşun dar yolundan geçebilsinler. İnsanın mal ve mülkten uzaklaşması gerekmez, bilakis sadece bencillikten kurtulması gerekir. (62, 65)

23. Süleyman’ın tapınağına hayranlıkla bakan öğrencilerime: “Size doğrusunu söyleyeyim, bu tapınakta taş taş üstünde kalmayacak, fakat ben onu üç günde yeniden inşa edeceğim” dediğim zaman, kastettiğim tapınağımı şu anda yeniden inşa ediyorum.

24. Bununla insanlara ne kadar görkemli görünürse görünsün, her dini seremoninin insanların kalbinden kaybolacağını ve onun yerine gerçek, ruhi tapınağımı inşa edeceğimi demek istedim. Şimdi “Üçüncü Devirdir”, yani tapınağımın inşasını bitireceğim üçüncü gündür. (79, 4)

25. Tanrı’nın şekli yoktur, çünkü O’nun şekli olsaydı, tıpkı insanlar gibi sınırlı bir Tanrı olurdu ve o zaman O Tanrı olmazdı.

26. Tanrı’nın “tahtı” mükemmellik, adalet, sevgi, bilgelik, yaratıcılık ve sonsuzluktur.

27. Eğer ruh bilgelik ve sevgiyle kendisini yükseltirse ve böylelikle arınmasıyla hiçbir acı ve günah ona ulaşmazsa, “cennet” bir ruhun mükemmelleşme yolunda ulaşacağı en yüce mutluluktur.

28. Peygamberlerim ruhsal yaşamdan söz ettikleri zaman, bazen onu insani şekillerle ve bildiğiniz nesnelere dile getirdiler.

29. Peygamberler tıpkı dünyadaki kralların tahtları gibi tahtlar, kitaplar, insan gibi yaratıklar, duvarları süslü saraylar, avizeler, kuzu ve birçok diğer cisimleri gördüler. Ama bugün bütün bunların tanrısal bir anlamı ve vahyi çevreleyen ve bir başka ve daha yüksek bir yaşamı kavramaya muktedir olmadığınız için size resim şeklinde ifade edilmesi gereken bir işaret, sembol olduğunu anlamalısınız.

30. Bütün semboller yoluyla vahiy ettiğim benzetmelerimin ve talimatlarımın yorumunu doğru yapma zamanı şimdi geldi öyle ki, onun önemi ruhunuza girsin ve semboller yok olsun.

31. Eğer bu idrake ulaşırsanız, imanınız hakikate dayandığı için gerçek bir iman olacak. (326, 37 – 42)

32. Eğer bütün davet edilenler ruhu besleyen yemeklerin sunulduğu Rab'bin sofrasına koşsaydılar, o zaman o sofraya dopdolu olurdu; fakat davetlilerin hepsi gelmedi.

33. Tanrı'nın verdiği iyiliklerin kıymetini bilmemek insanın bir özelliğidir ve insanların birçoğunun çağrınızı reddettiğini görmemiz ondan dolaydır.

34. Fakat size söylüyorum, soframa oturan ve benden öğrenmek için sözümü ısrarla dinleyen o az insanlar insan kitlelerine sözümün önemini, bu öğretinin anlamını bildirecekler ki, o sözler insanları sona ulaşmış olan dünyayı daha aydınlık ve gelişmiş bir dünyanın oluşmasına imkân sağlamak için yeniden inşa etmesine çağıracaklar. (285, 33 – 35)

### **Jesus Christus'un Elçi Yuhanna Yoluyla Vahyi**

35. Her şey Tanrı'da olan yedi mühürlü kitapta yazılıdır ve o kitabın varlığı insanlığa elçi ve peygamber Yuhanna tarafından vahiy edildi.

36. O kitabın içeriğini sadece tanrısal Kuzu vahiy etti, çünkü ne yeryüzünde, ne de göklerde size sevginin, yaşamın ve Tanrı'nın adaletinin derin gizemlerini açıklayabilen adil bir ruh vardı. Fakat Christus olan tanrısal Kuzu yaşam kitabını kapatan mühürleri onun içeriğini çocuklarına beyan etmek için açtı. (62, 30)

37. Yuhanna'nın kehanetler kitabı birkaçınız tarafından keşfedilmesi zor bir gizem olarak görülmesi ve diğer insanlar tarafından yanlış yorumlanmış olması, orada tasvir edilenleri anlayabilmek için insanlığın henüz yeteri kadar ruhi gelişmeye ulaşmamış olmasından gelir. Ve size söyleyebilirim ki, peygamberin kendisi bile ona verilen vahyi kavrayamadı.

38. Yuhanna duydu ve gördü. Onu yazması emredildiğini duyduğu anda itaat etti, fakat o mesajın Yuhanna'dan sonra gelecekteki nesiller için olduğunu anladı. (27, 80 – 81)

39. İnsanlar, sevgili öğrencimin yazılı olarak bıraktığına ne zaman önem verecekler? O vahyin yazılış tarzı acayip, anlamı gizemli ve sözleri sınırsız etkilidir. Onu kim anlayabilir?

40. Yuhanna'nın vahyi ile ilgilenmeye başlayan insanlar onun derinliklerine dalıyor, anlam veriyor, inceliyor ve öğreniyorlar. Bazı insanlar biraz hakikate yaklaşıyor, diğerleri ise vahyin anlamını keşfettiklerini sanıp bütün dünyaya bildiriyorlar. Öbürleri ise incelemeye devam etmekten şaşkın veya yorgun ve sonuçta o vahyin Tanrı'dan gelme bir özü olduğunu inkâr ediyorlar.

41. "Üçüncü Devrin" öğrencileri, şimdi size söylüyorum, eğer o vahyin gerçek anlamını kavramak için o kutsal tapınağa girmeyi arzuluyorsanız, ruhtan ruha duayla samimiyetiniz olması gerekir – tıpkı Yuhanna'nın sürgünde uyguladığı dua şekli gibi.

42. Önce anlamalısınız ki, tanrısal vahiy, dünyevi şekiller ve resimler yoluyla tasvir edilmiş olmasına rağmen, insan ruhunun gelişmesinden, mücadelelerinden, ayartılmasından, düşüşlerinden,

kutsallığını bozmasından ve itaatsizliklerinden bahseder. O vahiy benim adaletimden, krallığımdan, sevgi ispatlarımdan, insanlarla haberleşmemden, insanın uyanmasından, kendisini yenilemesinden ve sonuçta ruhta gelişmesinden bahseder.

43. Orada size insanlığın ruhi yaşam gezisini vahiy ettim, onu devirlere ayırdım ki, ruhun gelişmesini daha iyi anlayın.

44. Böylece öğrenciler, vahiy sizin ruhi yaşamınızla ilgili olduğu için onu ruhi bakış açısından incelemek ve görmek daha iyidir; çünkü siz onu sadece dünyasal olayların yoluyla yorumlamak isterseniz, birçokları gibi yanılacaksınız.

45. Aslında birçok dünyevi olayların o vahiylerin gerçekleşmesi ile bir ilişkisi vardır ve gelecekte de ilişkisi olacaktır. Ama oradaki olaylar, işaretler, şekiller ve resimler hakikatimi anlamaya ve hedefinizi bulmaya, ruhi temizliğin yolunda bana yükselmenize yardımcı olsun diyedir. Elçim Yuhanna, insanlığa binlerce yıl önceden Rabbi'yle ruhtan ruha diyalog kurmakla parlak bir örnek bırakarak gitti. (309, 47 – 51)