

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA – Jesus Christus'un Vahyi

Bölüm 40 – İyilik ve Kötülüğün Gücü

Tercüme: Jasmin

İyilik ve Kötülüğün Kökeni

1. Babanız, Tanrı sizi yarattığı zaman, sizi cennete giden merdivenin ilk basamağına koydu öyle ki, Yaratanınız'ı gerçekten tanıma ve bu yolu kat ederken O'nu anlama fırsatına sahip olun. Ama ne kadar da az insan ilk basamağı terk ederken yukarıya doğru gelişme yoluna koyuldular! O insanların çoğu itaatsizlik ve asilikte birleşerek onlara verdiğim özgür irade hediyesini kötüye kullandılar ve vicdanlarının sesine kulak vermediler. Onlar maddenin onlara egemen olmasına izin verdiler ve böylece (maddenin) titreşiminin yayılmasını sağlayarak kötülüğün gücünü yaratıp kendi kardeşlerini aşağıya sürükleyen bir uçurum kazdılar. Bu uçurum zaafı, ahlaksızlıkları, yükselme hırsı ve saflıkları arasında kanlı savaşı başlattı. (35, 38)
2. İlk günah erkekle kadının cinsel ilişkisiyle başlamadı. Ben, Yaratan bu cinsel birleşmeyi: "Büyüyün ve çoğalın!" demekle yürürlüğe koydum. Bu ilk kanundu. Günah, irade özgürlüğünü insanların kötüye kullanmasında yatıyordu. (99, 62)
3. Beden, ruhla savaş etmekten korkar ve ruhun özgürlüğe kavuşmasını engellemek veya en azından geciktirmek için onu dünyanın zevkleriyle ayartmayı tercih eder. İnsanın kendi ayartıcısını nasıl içinde taşıdığına bakın! Ondandır insan kendisini yenerse (içindeki ayartıcı güçleri) savaşı kazandığını söyledim. (97, 37)
4. Havanın, toprağın ve suların insanların kötülükleriyle zehirlendiği bu devirde bile kendilerini kötülüğe ve karanlığa bulaştırmayanların sayısı ne kadar da az! (144, 44)
5. İnsanların yakarmaları bana kadar ulaşıyor; çocukların, gençlerin, olgun yaştaki erkeklerin ve kadınların ve de ihtiyarların korkusu bana kadar yükseliyor. Bu sesleniş adalet isteyen, yalvaran bir barış ricası ve ruhun dilediği merhamettir. Çünkü bu dünyada sevgi tohumu çürüktür ve sevginin nerde olduğunu şimdi biliyor musunuz? İnsan kalbinin en derin yerinde, öyle derin bir yerde ki, insan onu keşfetmeyi bile başaramıyor, çünkü nefret, güç hırsı, bilim ve kendini beğenmişlik tohumu ezdi ve ne ruhaniyet, ne de merhamet var. Acıların kâsesi durmadan doluyor ve dünya o kâseden son damlasına kadar içecek. (218, 12)
6. Yaşam ekmeği arzusuyla insanlar bir kilise kürsüsünden öbürüne, ritüelden ritüele ve tarikattan tarikata o ekmeği bulamadan gidiyorlar ve hayâl kırıklıklarından ötürü Tanrı'ya hakaret eden birisi oluyorlar, amaçsız yollara koyulup Tanrısız ve kanunsuz bir yaşam sürdürüyorlar.
7. Fakat halk, düşünün, onların arasında büyük ruhlar (ruhen gelişmiş insanlar) vardır öyle ki, onların arasında peygamberleri ve Kutsal Ruh'un öğrencilerini keşfediyorum. (217, 49)

8. İnsanlar dinlerde kötülüğün gücünü kabul ediyorlar ve ona insan şekli verip çeşitli isimler taktılar ve onun güçlü bir krallığı olduğuna hak tanıdılar. İnsanlar onun yakınlarında olduğuna inandıkları zaman, ayartmanın tutkularında ve zaafalarda yattığını ve insanın içinde hem iyiliğin, hem de kötülüğün aktif olduğunu bilmeden, korkuya kapılıyorlar.

9. Kötülük bu devirde dünyada ağır basıyor ve o kendisini her şeyde belli eden güç ve kuvvete sahip. Ve ruhsal dünyada şaşkın, kötü ve intikama eğilimli ordular kadar çok ruhlar vardır. Onların gücü kötülüğün krallığını teşkil etmek için insanların kötülüğüyle birleşir.

10. O güç “İkinci Devirde” Jesus’a karşı geldi ve O’na krallığını gösterdi. Benim her şeye hassas “vücudum” denendi, ama ruhsal gücüm ayartılmayı yendi; çünkü ben Usta olarak size yukarıdan güçlülüğün örneğini göstermek amacıyla geldiğim için, “bedenin”, ayartılmanın ve ölümün galibi olmak zorundaydım. (182, 42 – 43)

11. Ruhunuzda hissettiğiniz barışta benim varlığımı tanıyabilirsiniz. Benden başka hiç kimse size gerçek barışı veremez. Karanlıktaki ruhlar onu size veremez. Bunu size birçok insan kalbi ayartıcı bir yaratığın (şeytanın) tuzağına düşmekten korktuğu ve o yaratığa tasavvurlarına göre yaşam ve şekil verdikleri için söylüyorum.

12. Karanlığın prensinin (şeytanın) varlığını insanlar nasıl da yanlış yorumladılar! Ne kadar çok insan sonuçta benden çok onun gücüne inandı! Ve insanlar bu konuda ne kadar da çok hakikatten uzaktaydılar!

13. Kötü olan vardır ve bütün kötülükler ve günahlar ondan kaynaklanır, yani: Kötülük yapanlar hep vardılar, hem bu dünyada, hem de öbür dünyada veya öbür dünyalarda. Ama neden varlığını sürdüren kötüyü bir tek yaratıkta şahıs haline getiriyorsunuz ve onu neden Tanrı’nın karşısına koyuyorsunuz? Size soruyorum: Benim kesin ve sonsuz gücüm karşısında ruhen temiz olmayan bir yaratık nedir ve sizin günahlarınızın benim mükemmelliğim karşısında ne anlamı vardır?

14. Günah dünyada oluşmadı. Ruhlar Tanrı’dan yaratıldığı zaman, onların bir kısmı iyiliğin yolunda kalırken, diğerleri o yoldan ayrıлып kötülüğün yolunu yarattılar.

15. Size eski devirlerde sembollerle vahiy olarak verilen sözler ve benzetmeler insanlık tarafından yanlış yorumlandı. İnsanların doğaüstü olaylardan kazandıkları sezgisel bilgi onların hayâl gücünden etkilendi ve böylece yavaş yavaş bugüne dek varlığını sürdüren kötünün gücü, bilimler, kültler, batıl inançlar ve efsaneler oluşturdu.

16. Tanrı’dan şeytan yaratılmaz; bunu siz kendi aklınızla uydurdunuz. Hayâlini ettiğiniz ve bana rakip olarak önüme koyduğunuz o yaratık (şeytan) yanlıştır.

17. Size nöbet tutup dua etmeyi öğrettim öyle ki, hem insanlardan, hem de ruhlardan kaynaklanabilen ayartmaların ve kötü etkilerin altında kalmayınız.

18. Size “bedeni” ruhun denetimi altına almanızı söyledim, çünkü bedene bekçilik yapmazsanız, beden hep tuzağa düşme tehlikesinde zayıf bir yaratıktır. Kalp, akıl ve duyular dünyanın tutkuları yoluyla ruhu cezalandıran açık kapılardır.

19. Karanlığın yaratıklarını (şeytanları) canavar olarak hayâlinizde yaşattıysanız, ben onları henüz mükemmelliğe ulaşmamış yaratıklar olarak görüyorum, onlara elimi kurtarmak için uzatıyorum, çünkü onlar da benim çocuklarım. (114, 54 – 62)

20. Hep iyilik yaptığınız zaman: “Ben asil ruhluyum, cömertim, yardımseverim; onun için bunu yapıyorum” diyorsunuz. Size söylüyorum: Eğer o iyi eylemlerinizi Rabbiniz adına yapmış olsaydınız, alçakgönüllü olurdunuz, çünkü iyilik Tanrı’dan kaynaklanır ve o iyiliği sizin ruhunuza ben verdim.

21. Her kim iyiliklerin insancıl kalbinden geldiğini isnat ederse, kendi ruhunu ve onu erdemlerle donatan Tanrı’yı inkâr etmiş olur.

22. Buna karşın kötü bir şey yaptığınız zaman, Pilatus gibi (benim bunda suçum yok diye) ellerinizi yıkıyorsunuz ve “O Tanrı’nın dileğiymiş, kaderde yazılıydı; Tanrı öyle istedi, kaderdi” diyerek suçu Tanrı’ya yüklüyorsunuz.

23. Hiçbir şeyin Tanrı’nın dileği olmadan gerçekleşmediğini kendi hatalarınızdan kurtulmak için söylüyorsunuz. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, yanılıyorsunuz, çünkü hatalarınız ve rezaletleriniz Tanrı’nın dileği olmaksızın gerçekleşiyor.

24. Her şeye gücü Yeten sizi asla zorla, gücüyle sıkıştırmadığının farkına varın. Böyle şeyleri siz zayıf kardeşlerinize yapıyorsunuz.

25. Size doğrusunu söyleyeyim, kötülük, yolsuzluk, ahengin eksikliği sizin özelliklerinizdir; sevgi, sabır, huzur ise Tanrı’dan gelir.

26. Her ne zaman severseniz, size o ilhamı veren ruhunuzun Yaratıcısı’dır. Eğer buna karşın nefret ederseniz, o nefret sizden gelir, o sizi harekete geçiren ve yıkan zaafınızdır. Her ne zaman hayatınızda bir kötülük olursa, onun sizin eseriniz olduğuna emin olabilirsiniz.

27. Fakat sonra kendinize soruyorsunuz: Neden Tanrı buna izin verdi? Bizim günahlarımızdan ötürü yoksa O acı çekmiyor mu? Biz ağladığımız zaman, O da ağlamıyor mu? Bizim bu düşümlere engel olması O’na neye mal olurdu?

28. Size söylüyorum: Sevmediğiniz sürece Tanrı sizin için kavrayamadığınız bir şey olarak kalacak, çünkü Yaratanınız’ın yüce ruhluluğu zekânızın ötesindedir.

29. Güçlü, büyük, bilge olun ve sevmeyi öğrenin. Eğer severseniz, Tanrı’yı anlamak istemek gibi çocuksu arzunuz artık olmayacak. Çünkü o zaman O’nu göreceksiniz, hissedeceksiniz ve bu size yetecek. (248, 29 – 32)

Kibir ve Alçakgönüllülük

30. Ruhi gelişmeye ulaşmak için alçakgönüllülüğü en iyi müttetikiniz yapın. Çünkü ruhun krallığı olan cennetin kapıları kibirli insanlara tamamen kapalıdır. Kibir asla o kapıdan girmedi, ne de gelecekte girmeye muktedir olacak. Ama insan alçakgönüllü olursa, onu öven ilk ben olacağım ve merhametim sonsuzluğa götüren kapıyı ona açacak. (89, 45)

31. Şimdi bir talimat daha var, öğrenciler: Size doğrusunu söyleyeyim, eğer kendinizi güçlü, büyük ve diğer insanlardan daha yüksek hissederseniz, gururunuz alçakgönüllülüğünüzü boğduğu için benden uzaklaşırsınız. Fakat kendinizi küçük hissederseniz, yaratıklarımın arasında kendinizi atomlar gibi olduğunuzun farkına varırsanız, o zaman bana yaklaşılırsınız; çünkü alçakgönüllülüğünüzden dolayı bana hayran kalır, sever ve kendinizi bana yakın hissedersiniz. Sonra bilmek ve tecrübe etmek istediğiniz Tanrı'daki yüce ve keşfedilmesi imkânsız şeyleri düşünürsünüz. O size Tanrı'nın fısıltısının yankısını ruhunuzda işitmiş gibi gelir. (248, 22)

32. Öğrenciler: İnsan, yaptığı işlerin gerçekten farkına varırsa, gurur yoluyla gözlerinin kamaşmasına izin vermez. O insan – eğer adi duygular benliğine girerse - zekâsını körelteceğini ve ruhi gelişme yolunda ilerlemesinin aksayabileceğini ve duraklayıp letarjiye düşeceğini bilir.

33. Kibir birçok insanı mahvetti, birçok milleti yok etti ve kültürlerin yıkımına neden oldu.

34. Milletler azim, çalışkanlık ve kalkınmayı ideallerinde yaşattıkları sürece, bolluk, ihtişam ve refah içinde yaşadılar. Fakat kibir onları diğer insanlardan daha yüksek olduklarını hissettirdiği anda, ileriye doğru gelişme idealinin yerini doyumsuz hırs aldığı anda, her şeyi kendisi için elde etmeyi istemekle, adım adım fark etmeden, istemeden inşa ettikleri her şeyi yıkmaya başladılar ve sonuçta kendilerini uçuruma düşürdüler.

35. İnsan tarihi böyle örneklerle doludur. Ondan dolayı size büyük idealleri olan bir milletin oluşması doğrudur diyorum. O millet iyi işler yaptığı için farkında olsa bile, övünmemelidir. Böylece o milletin gidişatı engellenmeyecek ve şimdiye kadar ulaştığı ihtişamı yarın daha da aşacak ve sonra yeniden çoğalacak.

36. Eğer size konuşuyorsam, size maddi amaçlar için ilham vermek istemiyorum: Sözlerimin doğru anlaşılmasını istiyorum öyle ki, siz sözlerimi hem ruhen, hem de maddi şekilde kullanmasını bilin.

37. Kibir insanlara sadece maddi dünyada bulaşmaz ve size söylediklerimin ispatı olarak temellerini kibir, gurur ve sahte ihtişamın kemirdiği büyük mezheplerin yıkım ve başarısızlıklarına bakın. Her ne zaman güçlerinin doruk noktasında olduklarını sandıkları anda, birisi gelip onları rüyalarından uyandırdı, onlara hatalarını, sapa yollarını, Tanrı'nın kanunlarından ve hakikatten uzaklaştıklarını gözler önüne serdi.

38. Sadece gerçek algılama ve kanunumu uygulamakla vicdan yoluyla insanlık daha yüce bir yaşama ulaşabilecek; çünkü ışığım olan vicdan mükemmeldir, berraktır, adaletlidir ve o vicdan asla kibirli olmayacak ve dolandırıcılık yapmayacak. (295, 18 – 24)

İyilik, İyi Niyetli İnsan

39. Hepiniz beni tanımayı öğrenin öyle ki, hiç kimse beni inkâr etmesin – beni fark edin öyle ki, Tanrı hakkındaki tasavvurunuz hakikate dayansın ve iyiliğin kendisini gösterdiği yerde benim olduğumu bilin.

40. İyilik hiçbir şeyle kaynaşmaz. İyilik hakikattir, sevgidir, merhamettir ve anlayıştır. İyilik açıkça fark edilebilir ve kendisine özgüdür. Farkına varın öyle ki, yanılmayasınız.

41. Her insan diđer bir yoldan gidebilir; ama insanların hepsi iyiliđin aynı noktasında birleşirlerse, o zaman insanlar nihayet birbirlerini tanıyacaklar ve birleşecekler.

42. İyiliđe kötölüđün görünümünü ve kötölüđe iyilik görünümünü vermekle insan kendisini inatla bu zamanın insanlarında olduđu gibi aldatırsa, olmaz. (325, 45 – 47)

43. Hemen hemen 2000 yıldan beri Beytlehem'in cobanlarının duyduđu: "Dünyada iyi niyetli insanlara barış gelsin" sözünü tekrar ediyorsunuz; fakat ne zaman barışı hak etmek için iyi niyeti uyguladınız? Size doğrusunu söyleyeyim, daha ziyade siz tam tersini yaptınız.

44. Bu sözü tekrarlama hakkını kaybettiniz; ondan dolayı bugün size yeni sözlerle ve talimatlarla geliyorum öyle ki, o aklınıza bellediđiniz cümleler ve deyimler olmasın, aksine kalbinize ve ruhunuza girmesi gereken öğretimimin anlamı olsun.

45. Eğer sözlerimi size verdiđim gibi tekrarlamak istiyorsanız, tekrarlayın; fakat bilin ki, o sözlerimi hissetmediđiniz sürece onların hiçbir etkisi olmayacak. Onları içten his ve alçakgönüllülikle söyleyin ve kalbinizde onun titreşimini hissedin, o zaman size öyle bir yanıt vereceđim ki, bütün benliđinizin sarsılmasını sağlayacađım. (24, 33 – 34)

46. Size bir kez daha söylüyorum: Barışı seven iyi niyetli insanlara barış gelsin, çünkü onlar Tanrı'nın dileđine boyun eğmek için bir şey yaparlar. Ve korumamın altına girmek isteyenler varlıđımı ister istemez hissetmelidirler – hem ruhlarında, hem de insancıl yaşamlarında, mücadelelerinde, ihtiyaçlarında ve sınavlarında.

47. İyi niyetli insanlar Babası'nın kanununa itaat eden çocuklardır. Onlar doğru yoldan giderler ve çok acı çektikleri zaman, ruhlarını af ve barış arzusuyla bana yükseltirler.

48. Onlar çođunlukla acıların gerekli olduđunu bilirler ve ondan dolayı acılara sabırla katlanırlar. Sadece tahammül edilmez durumlarda (sırtlarındaki) çarmıhın yükünün hafifletilmesi için benden ricada bulunurlar. Bana "Rab, ruhumun yukarıya doğru gelişmesi için arınması gerektiđini biliyorum. Bana neyin iyi geldiđini sen benden daha iyi biliyorsun. İhtiyacım olmayan şeyi bana veremezsin. Senin dileđin bende gerçekleşsin" diyorlar.

49. Böyle düşünen ve dua eden insanlar kutsansın, çünkü onlar yaşam sınavlarında uygulamak için Usta'yı (Christus'un) örnek olarak ararlar. (258, 52 – 53)

Kötülük, Kötölüđe Düşmüş İnsan

50. Bu devirde kötölüđün etkisi iyilikten daha büyüktür. Ondan dolayı insanda egemen olan güç kötülüktür ki, ondan bencillik, yalan, zina, gurur, başkalarının zararına sevinme, yıkım ve bütün adı tutkular kaynaklanır. Bu bozuk ahlaki dengeden insanlara bela olan hastalıklar kaynaklanır.

51. İnsanların bu güçlere karşı savaşmak için silahları yoktur. İnsanlık yenildi ve tutsak olarak ruhen ışısız, sağlıklı sevinçsiz, iyilik yapma mücadelesi olmadan yaşamın uçurumuna götürüldü.

52. Tam şimdi, insan bilginin doruğunda olduğunu sandığı anda, kendisinin uçurumun dibinde olduğunu bilmiyor.

53. Başlangıcınızı ve sonsuzlukta geleceğinizi bilen ben, insanlara ilk zamanlardan itibaren kötülüğün güçlerine karşı savaşılabilecekleri silahları verdim. Ama insanlar onları hor gördüler ve hiç kimsenin galip gelemeyeceği ve kötünün kötüyü savaşını yeğlediler, çünkü herkes o savaştan mağlup çıkacak.

54. Kötünün egemen olmayacağı (Kutsal Kitap'ta) yazılıdır. Bu da zamanın sonunda iyiliğin galip geleceği anlamına gelir.

55. Eğer bana kötülüğün güçlerine ve etkisine karşı savaşmak için insanları hangi silahlarla donattığımı sorarsanız, size söyleyeyim, onlar dua, benim kanunuma itaatte ısrar, sözlerime iman ve insanların birbirine sevgisidir. (40, 65 – 70)

56. İnsanlar arasında kötülük çoğaldı, halkım. İyilik, erdem ve sevgi kötülüğün saldırısı, hastalıkların, belaların, bulaşıcı hastalıkların ve felaketlerin karşısında zayıf kaldılar. Çürük tohumlu olan her şey iyinin kalbine bulaştı, bazı insanların tökezlemesine neden oldu ve kötülük insanlara büyük ölçüde hâkim olduğu için bana sadıkların sayısını azalttı.

57. Size verdiğim irade özgürlüğünden dolayı bunların olmasına izin verdim. Çünkü bütün ahlaksızlığın, karanlığın ve insanların ruhen körlüğünün arkasında yok olmayan ve asla yok olmayacak tanrısal bir ışık olan vicdan vardır. İnsanda aslı bozulmamış bir öz vardır ki, o ruhtur, o Baba'nın ona verdiği öpücüktür ve o çocuklarımı mücadele yoluna gönderdiğim yolda lekensiz kalmalarını sağlayan tanrısal bir mühürdür. Bu özellik yoluyla hiçbir insan ruhu yok olmayacak. (345, 11 – 12)

İyi ve Kötü Arasında Savaş

58. İnsan tarihinin bütün çağları boyunca kadın ve erkeklerin kötülüklerinin şiddeti karşısında siz de hayret içindeydiniz. Tarih kitaplarınız onların isimlerini bir araya topladı. Tanrı'nın her eyleminizi ve eserlerinizi yazıp muhafaza ettiği varlığını hatırlama kitabında da onların isimleri aynı şekilde yazılıdır. Bir ruhun, insan kalbinin kendi eylemleri karşısında korkudan titrememesi için bu kadar çok kötülükleri içinde sakladığına, bu kadar çok cesarete sahip olabileceğine ve de Tanrı'nın bütün çocuklarından talep ettiği hesap sorgusunu duymamak için insanın kendi vicdanını susturabileceğine şaşıntınız. Ve o ruhtan yaratıkların hayat yolu ne kadar çok sık bu gezegende uzun ve sürekli idi.

59. İrade özgürlüklerinden dolayı sevgime ve adaletime karşı gelen bu insanları kullandım ve onları hizmetkârlarım yapmak için onların itaatsizliklerinden faydalandım. Eylemlerinde özgür davranma düşüncesiyle o insanların bütün düşünceleri, sözleri ve eylemleri – hem kendileri bakımından, hem de başkaları bakımından – adaletimin bir aracıydı.

60. Fakat o egemenlik (kötülüğün egemenliği) ne zaman sona erecek? Babanız size: Kötülüğün egemenliği insanlığa asla egemen olmadı, çünkü en büyük ahlaksızlıkların zamanında bile bana sadık ve talimatlarıma itaatli olan kanunumun elçileri vardı, diyor. Ama (iyi ve kötü arasında) savaş başlangıçtan beri varlığını sürdürdü.

61. O iki güçten hangisi şimdiye dek daha üstündü? Kötülüğün gücü! Ondan dolayı size destek olmak, bana olan ümit ve imanınızı canlandırmak, kalbinize sıcaklık vermek ve size: “Hayat yolunuzda yalnız değilsiniz, ben size asla yalan söylemedim!” demek için kendimi size fiziksel olarak duyurabilmek zorundaydım. İçinize koyduğum prensipleri asla değiştiremezsiniz. Bu iyiliğin ve sevginin yoludur. (345, 48 – 49)

62. Işığımın dünyanızın sisini nasıl da yok ettiğine bakın. İnsanlara karşı, ama sadece insanların kalbinde kök salmış kötülüğü yok etmek için savaşıyorum. Sevgimin ışığını ve gücünü sadakatle benim izimden gidenlerin içine koyacağım, onlar da o zaman: “Bırakın bizi pusuda bekleyen, bize günah işlemeye ve Tanrı’ya hakaret etmeye neden olan ejderhayı, canavarı arayalım!” diyecekler. Onlar onu denizlerde, çölde, dağlarda, ormanlarda ve görünmez yerlerde arayacaklar ve bulamayacaklar, çünkü o canavar insan kalbinde yaşıyor. Sadece bu (kötülükleri) doğurdu ve dünyaya egemen oluncaya dek orada (kalpte) büyüdü.

63. Işıktan kılıcımın parıltısı o insan kalbini incitirse, kötüden kaynaklanan zorbalık yok oluncaya dek daha da zayıflayacak. Sonra bana: “Rab, onu kendi kalbimde taşıdığımı düşünmeden, görünmez yerde beni pusuda beklediğini sandığım ejderhayı merhametinin tanrısal gücüyle yendim” diyeceksiniz.

64. Bütün insanların içinde bir kere bilgelik parladığında, o zaman kim iyiyi kötülüğe çevirebilir? O zaman kim sonsuzluğu geçici olana feda edecek? Size doğrusunu söyleyeyim: hiç kimse; çünkü hepimiz tanrısal bilgelikte güçlü olacaksınız. Günah sadece bilgisizliğin ve zayıflığın sonucudur. (160, 51 – 54)

Ayartmalar ve İğfaller

65. İnsanlar çeşitli “ağaçların” bakımını üzerine alırlar; açlık ve insanların sefilliği onlara kurtuluş, adalet veya barış sunan o ağaçlarda gölge ve meyve aramalarına neden olur. Bu ağaçlar çoğunlukta nefret, bencillik, güç hırsı, büyüklük tutkusundan ilham alan insanların öğretileridir. Onların meyvesi ölüm, kan, yıkım ve inanç, düşünce ve konuşma özgürlüğü olan insan hayatında kutsal olan şeylerin bozulmasıdır – kısacası ruh özgürlüğünün çalınmasıdır. Işığa karşı savaşa kalkan karanlık güçlerdir. (113, 52 – 53)

66. Sahte bir Jesus’un ortaya çıkmasını sağlamak ve maddi emelleri için dolandırıp onların ağzıyla Usta Christus’un konuştuğunu söyleyecek olan kötü konuşmacıların ortaya çıkacağı bir zamanın geleceğini sana söyledim, sevgili İsrail. Sizi sözleri ve maddi amaçlarıyla ışığın yolundan saptırıp hakikatten uzaklaştırmak isteyen sahte “liderler”, sahte “peygamberler” ve sahte “askerler” piyasaya çıkacaklar. (346, 38)

67. Dua edin ve adaletimin ve ışığımın bütün karanlık güçleri altüst ettiği zamanın şimdi olduğunun farkına varın. Bu zor ve tehlikeli bir zamandır, çünkü karanlıkta yaşayan yaratıklar (ruhlar) bile kendilerinin ışıktan yaratık olduğunu sizi ayartmak ve şaşkına döndürmek için iddia edecekler. Size ışığımı veriyorum öyle ki, doğru yoldan sapmayın, ne de benim adımla kötüyü kullananların sizi yanıltmasına izin verin.

68. İğfalciler sadece görünmez yaratık (ruh) değildir, onların insan olarak da dünyada size ışık numarası yapan öğretilerden konuştuğunu, ama benim öğretilerime zıt öğretileri öğrettiklerini görürsünüz. Onlara kulak vermeyin. (132, 7 – 8)

69. Benim krallığım güçlü ve kudretlidir ve eğer gücümün ve kudretimin önünde diğer bir gücün – kötülüğün gücü – yükselmesine izin verdimse, o sadece gücümü ispat etmek içindir öyle ki, aldatma ve karanlık karşısında ışığının ve hakikatimin gücünün farkına varın ve onu görün. Büyük güce sahip olmasına rağmen, farkına varın diye o karanlık gölgelerin yenilgi ve ayartma krallığının varlığı benim aracımıdır. Aslında ben o güçten faydalanırım.

70. Eğer sizi sınıyorsam, o sizi ruhi gelişme yolunuzda durdurmak için değildir, çünkü ben sizin gelmenizi krallığımda bekliyorum. Ama savaşlardan sonra galip olarak, güçlü olarak uzun hac yolundan sonra ruhi tecrübe ışığıyla dolu, ruhen hak ettiklerinizle dolu olarak bana gelmenizi istiyorum öyle ki, başınızı alçakgönüllülükle kaldırıp o anda size tanrısal öpücüğünü vermek için size yaklaşan Baba'yı görebilin. O öpücük ruhunuz için bütün mutluluk ve bütün mükemmelliği içerir. (327, 8 – 9)

Ahlaki Suç

71. Hepiniz birbirinizi iten insanlar, insanlar! Siz öbür yandan utanç lekelerinizi gizlerken, sizi, kötülüğünüzü inkâr ederken ve büyüklüğünüzle övünürken gördüm. Fakat kendisini övgüye değer bulan insanın sahte büyüklüğü ruhta yoksul olduğunu söylüyorum. Ve erdemsizlikten dolayı diğer insanların hatalarını çekiştiren ve yanlış hareketlerini yargılayanlara ikiyüzlü olduklarını, adalet ve hakikatten uzak olduklarını söylemeliyim.

72. Sadece fiziksel vücudun canını alanlar öldürmezler, bilhassa iftirayla insan kalbini kiranlar da katildir. Kalbi kiranlar, imanı ve ideali öldürenler ruhu öldüren katildirler. Onların çoğu hapishanesiz ve zincirsiz özgür yaşarlar.

73. Sizinle böyle konuştuğuma şaşmayın, çünkü yakınlarınızın acı ve terk edilmişliklerine aldırmadan, görevlerinizi göz ardı edip onun dışında yeni görevler aldığınız için aranızda yıkılmış yuvalar görüyorum. Çevrenize bakın, ne kadar çok yıkık yuvalar, kötülüğün pençesine düşmüş kadınlar ve babasız çocuklar vardır. Onların kalbinde şefkat ve sevgi nasıl var olabilir? O insanların kutsal olan mutluluğunu yok eden ve yıkanın katil olduğunu sanmıyor musunuz?

74. Kendiniz öylesine kötülüğe alıştınız ki, yeni ölüm silahları icat eden insanlara bile büyük adam diyorsunuz, çünkü onlar bir anda milyonlarca insanı yok edebilirler. Ve o adamlara bilgin diyorsunuz. Aklınız nerde? İnsan sadece ruh yoluyla büyük olabilir, bilgin ise sadece hakikatin yolunda giden insandır. (235, 36 – 39)

Acizlik ve Kötülüğün Geçiciliği

75. Sizin gözünüzde insanın ahlaksızlığı büyük, çok büyüktür, insanların ettiği kötülüğün gücü ve kudreti size çok dehşetli görünür ve buna rağmen size o kötü gücün adaletimin gücü ve Tanrılığım karşısında küçük olduğunu söylüyorum. Çünkü benim Tanrılığım kaderin, yaşamın, ölümün ve bütün yaratıkların efendisidir. (54, 70)

76. Sadece her şeye gücü yeten bir yaratık benimle savaşılabılır. Fakat bir Tanrı benden doğsaydı, onun bana karşı olacağına mı inanırdınız? Yoksa onun yoktan var olabileceğine mi inanıyorsunuz? Yoktan hiçbir şey var olamaz.

77. Ben her şeyim ve asla doğmadım. Ben başlangıç ve sonum, yaratılanların alfa ve omegasıyım.

78. Yaratılanlardan birisinin bana uzanabileceğini tasavvur edebiliyor musunuz? Bütün yaratıkların sınırı vardır ve Tanrı olmak için hiçbir sınırın olmaması gereklidir. Böyle güç ve büyüklük hülyasına kapılanlar kendi azametinin karanlığına düşmüştür. (73, 34 – 35)

79. Size doğrusunu söyleyeyim, sevgimin karşısına koyabileceğiniz hiçbir güç yoktur. Düşmanlar kendisini zavallı birisi olarak gösterdi, karşı güçler zayıftır ve hakikat ve adalete karşı savaşmaya çalışan silahlar hep kolay kırılır türdendi.

80. Kötülüğün gücünün tanrısal adalete karşı giriştiği savaş size sonsuz bir problem gibi göründü. Ve buna rağmen – sonsuzluk karşısında o bir an gibi size görünecek. Ruhunuzun henüz mükemmelliğe ulaşamadığı devirlerde yaptığınız hatalar, erdeminizin ve benim sevecen adaletimin ebediyen sileceği bir leke gibi olacak. (179, 12 – 13)

Affın Gücü

81. Siz, bütün insanlar, size soruyorum ve bu halkı burada (Meksika'da) temsilciniz olarak görüyorum: Ne zaman içten yükseleceksiniz, birbirinizi seveceksiniz ve karşılıklı olarak hakaretlerinizi affedeceksiniz? Ne zaman gezegeninizde nihayet barış egemen olacak?

82. Sevgiden kaynaklanan af, benim öğretimi öğretir ve o kötülüğü iyiliğe çevirmek, günahkârı erdemli bir insana döndürüp değiştirmek için kudretli bir güçtür.

83. Affetmeyi öğrenin ve dünyanızda barışın başlangıcına sahip olacaksınız. Eğer affetmek bin kere gerekli olsa bile, bin kere affedin. Vaktinde yapılan bir barışmanın acıların kâsesinden içmekten kurtardığınızın farkında mısınız? (238, 12 – 14)

84. İnsan olduğunuz sürece çarşıta benim durumumu cellatlarımı nasıl affettiğimi, kutsadığımı ve şifa getirdiğimi düşünün öyle ki, bütün ağır hayat yolunuzda aynı şekilde size haksızlık yapanları kutsayın ve size kötülük yapmış olanlara mümkün olan her iyiliği yapın. Böyle davranan benim öğrencimdir ve size doğrusunu söyleyeyim, onun acısı çok kısa bir süre olacaktır, çünkü ben ona hayat sınavı esnasında kudretimi hissetmesini sağlayacağım. (263, 56)

85. Birbirinizi affedin ve siz o anda kendiniz ve size haksızlık yapanlar için hafiflik bulacaksınız. Nefretin yükünü veya ruhunuzda garazı taşımayın; temiz kalpli olun ve siz barışın gizemini keşfettiniz ve de hakikatimin elçisi olarak yaşayacaksınız. (243, 63)