

## ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 41... Jesus Christus'un Vahyi Bu Dünya ve Öbür Dünya Arasındaki Bağlantı

Tercüme: Jasmin

### **İlham ve Ruhsal Dünyanın Desteği Rab şöyle konuşuyor...**

1. Hepiniz ruhsal gelişmenin merdiven basamağında hareket ediyorsunuz; bazılarınız henüz kavrayamadığınız gelişmeye ulaştı, diğerleri ise arkadan geliyorlar.
2. Büyük ruhlar, yani mücadeleleri, sevgileri, zahmetleri yoluyla büyük, çabalarıyla ahengi uzak duran ve gevşek küçük kardeşlerinde ararlar; onların görevleri soylu ve yücedir, benim Tanrılığım ve size olan sevgileri de aynı şekilde büyüktür.
3. Ruhlar, aktiflik ve daha yükseğe doğru gelişmek için yaratıldıklarını bilirler; onlar Tanrı'nın çocukları için tembellik olmadığını da bilirler. Yaratılanlarda her şey yaşam, hareket, denge ve ahenktir; bundan dolayı bu sayısız yaratıklar çalışırlar, çabalarlar, böylelikle Rab'bini yüceltmenin ve çevresindekilerin ilerleme ve mükemmelleşmesine hizmet etmenin bilinciyle mücadelelerine sevinirler.
4. Bugün kanunumun size işaretlediği yolun ötesinde olduğunuz için bu ruhsal kardeşlerinizin size olan etkilerini bilmiyorsunuz, fakat onların size yolladığı yansımaları, ilhamları ve mesajları alabilmek için hassaslığa sahipseniz, onların kendilerini adadığı çok sayıdaki etkinliklerini ve yüce eylemlerini sezeceksiniz.
5. Bilmelisiniz ki, o ruhlar Yaratan'ın kanununa sevgi ve saygıyla, yaratılanların temel parçalarının ahengini bozmamak için asla onların hakkı olmayan şeyleri almazlar, ne yasak olan şeylere dokunurlar, ne de girmeleri yasak olduğunu bildiği yere girerler.
6. İnsanlar dünyada o ruhlardan ne kadar da farklı davranıyorlar. Dünyada büyük ve güçlü olmak çabasıyla, öğretilerime küçücük bir saygı bile göstermeden bilimin anahtarıyla bilinmez güçlere kapıları açan yıkıcı doğa güçlerini arıyorlar ve böylece çevrelerini saran doğanın ahengini yıkıyorlar!
7. İnsan ne zaman ruhsal dünyanın bilgece öğüdünü duymak ve böylelikle o dünyanın ilhamları yoluyla yönlendirilmek için algılamayı becerecek?
8. Size doğrusunu söyleyeyim, hakkınız olan bu sizi güvenilir bir yolla dağın zirvesine götürmeye yeterdi; orada önünüzde ruhların kat etmiş olduğu doğru ve ışıklı bir yolu görürdünüz ki, onlar (ruhlar) size sadece iyilik yapmak, zor durumunuzda size destek olmak için yanınızdadır. Onlar sizi bekleyen Baba'nıza adım adım yaklaşırlar.
9. Size o ruhların iyiliği ve ruhi yüceliği hakkında konuştuğum için söylemeliyim ki, onlar da sizin gibi başlangıçtan beri irade özgürlüğüne sahiptiler, yani gerçek ve kutsal özgürce davranma özgürlüğü, bu Yaratan'ın çocuklarına olan sevgisinin ispatıdır. (20, 28 – 36)

10. Siz yalnız gitmiyorsunuz, çünkü cesaretlendirmem ve ışığım hepinizle birlikte gidiyor. Fakat bu size az görünürse, her insana ışıklı ruhsal yaratığı (meleği) adımlarınıza dikkat etsin, herhangi bir tehlikeyi sezdirsin, yalnızlıkta yoldaşınız ve hayat yolunuzda değneğiniz olsun diye yanınıza koydum. Onlar sizin koruyucu melek veya koruyucu dediğiniz yaratıklardır.
11. Koruyucu meleğinize karşı asla nankör olmayın ve onların telkinlerine karşı sağır olmayın, çünkü güçleriniz hayat sınavlarını geçmek için yetmeyecek. Sizin sizden daha çok ilerlemiş olanlara ve geleceğinizi bilen birisine – geleceğinizi onlara söylediğim için – ihtiyacınız vardır.
12. O meleklerin mücadelesi ruhsal gelişmeye ulaşmadığınız sürece çok zordur, çünkü siz onların ağır görevini yerine getirmede yardımda bulunmuyorsunuz.
13. Eğer sizin ruhen gelişmeniz o görünmez ve gösteriş yapmadan iyiliğiniz ve ilerlemenize yardımcı olan kardeşlerinizin varlığını yanınızda hissetmeyi ve sezmeye izin verirse, o zaman onları günahlarınızdan ötürü zorlayıp eziyet ve acı çektirdiğinize pişman olacaksınız. Fakat bu algılama içinizde kendini belli ederse, sadece aklınıza ışık geldiği içindir. O zaman içinizde eş duyum, minnettarlık ve anlayış o melekler için de uyanacak.
14. Koruyucu melekleriniz sizin onları desteklediğinizi ve onların size verdiği ilham sizin ruhi yükselişinizle ahenk içinde olduğunu gördüklerinde, ne kadar çok mutluluk duygusu onlarda olacak!
15. “Ruhsal vadide” (öbür dünyada) bilmediğiniz o kadar çok kardeşleriniz ve arkadaşlarınız var ki!
16. Yarın, ruhsal yaşam hakkında algılama dünyaya yayıldığı zaman, insanlık yanınızdaki o yaratıkların anlamını kavrayacak ve insanlar benim planımı kutsayacaklar. (334, 70 – 76)
17. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız sağlam olsaydı, ruhsal şeylerin varlığını bedeninin duyu organlarıyla hissetme arzunuz olmazdı, çünkü o zaman hassas duyarlılıkla durmadan etrafınızda titreşen o (ruhsal) dünyayı sezen ruhunuz olurdu.
- 18, Evet insanlık, eğer kendini ruhsal dünyadan uzakta hissediyorsa, o yaratıklar kendilerini size uzak hissedemezler, çünkü onlar için mesafeler, sınırlar ve engeller yoktur. Onlar ruhsal dünyada yaşıyorlar ve ondan dolayı en yüce amacı ruhun yukarıya doğru gelişmesi ve mükemmelleşmesi olan insanlara uzakta duramazlar. (317, 48 – 49)
19. Siz ve Tanrı arasındaki tek mesafe veya siz ve ruhsal yaratıklar arasındaki mesafe maddi mesafe değildir, bilakis ruhendir. O mesafe de ruhsal dünyadan ilham ve etkiyi almaya hazırlanmamış olmanız, halis ve hazırlıklı olmamanızdan gelir.
20. Asla Ustanız (Christus) ve kendiniz arasına veya sizin ve ruhsal dünya arasına mesafe koymayın, o zaman hep sevgimi aramasını bilenlere yağdırdığım sevgimin huzuruna sevineceksiniz. Ruhsal dünyanın onu hissetmek için hazırlanmış insanların kalbine yakın olduğu duygusunu hep hissedeceksiniz.

21. Bu devrin insanlarının kendileri ve ruhsal dünya arasına koydukları mesafe ne kadar büyüktür! O mesafe öyle büyük ki, bugünün insanları Tanrı'yı ondan dolayı çok çok kendinden uzakta hisseder ve cenneti uzak ve ulaşılmaz bir yer olarak düşünür. (321, 76 – 78)

22. Ruhsal dünyanın etkisi altında yaşamayan bir tek insan aklının bile olmadığını size söylüyorum.

23. Birçokları bunu inkâr edecekler, fakat hiç kimse insan aklının hem ruhtan yaratıkların düşüncelerini ve titreşimlerini, hem de insanlarınkini ve benimkisini de algılamamanın imkânsız olduğunu ispat edemeyecek.

24. Bu bütün insanlığa vahiydir – o vahiy her tarafa yayıldığında, onu sevinçle kabul eden açık kalpler bulacak. Aynı şekilde o vahye şiddetle karşı olanlara ve reddedenlere rastlayacak.

25. Fakat bunlar ruhsal yaşamın ışığının insan yaşamına girmesine engel olmak için neler yapacaklar? O titreşimleri yok etmek için imansızlar hangi önlemleri alabilecekler? Tanrı'nın yaratıcı ve yaşam verici gücünün evrensel etkisi dışında olduğunu sanan kimdir?

26. Sizin vicdanınıza, ruhunuza ve aklınıza hitap ediyorum, fakat size diğer yaşam seviyelerinden mesajlar, fikirler ve ilhamlar aldığınızı bir kere daha söylüyorum ve aynı şekilde ruhunuzun vücudunuza nereden girdiğini bilmediğiniz gibi, kimin ona görünmez ve hissedilmez şekilde kendisini beyan ettiğini bilmiyorsunuz. (282, 33 – 37)

### **Şaşkın ve Kötülük Eden Ruhlar**

27. Bu devir Birinci ve İkinci Devirden farklıdır. Bugün çözülmüş, görünür ve görünmez elementlerin kargaşalığı içinde yaşıyorsunuz. Nöbet tutmayanın vay haline, çünkü o yenilecek ve hazırlıklı olan savaşmak zorunda kalacak!

28. Binlerce görünmez gözler size bakıyorlar; bir kısmı size pusu kurup düşmenizi sağlamak için diğer kısmı ise sizi korumak için. (138, 26 – 27)

29. İnsanların bilgisizliğinden, vurdumduymazlığından ve ruhi körlüğünden faydalanarak şaşkın ruhların büyük orduları insanlara karşı savaş ediyorlar. Ve insanlar onların saldırısına karşı koymak için sevgi silahlarını hazırlamadılar. Ondandır ki bu savaşta insanlar korumasız yaratıklar gibi görünürler.

30. Bu savaştan galip çıkmanız için ruhsal öğretimin size gelip nasıl hazırlanmanız gerekli olduğunu öğretmesi gerekiyordu.

31. Kendi dünyanızda işleyen ve yaşayan o görünmez dünya insanları – ya aklınıza, ya da duygularınıza veya iradenize musallat olarak sizi etkiler ve sizi teslim olmuş hizmetkâr, köle, araç ve kurbanlar yapar. Her yerde ruhi beyanlar görülür ve buna rağmen dünyanın insanları ruhlarını saran şeyi hâlâ algılamak istemezler.

32. Karanlığı yok etmek için savaşı başlatmak gereklidir öyle ki, insanlarda ışık doğduğunda, herkes gerçek bir birlikte birleşsinler ve uzun yıllar boyunca onlara egemen olan güçlere karşı duayla başlattıkları savaşta galip gelsinler.

33. İnsanlar ve milletler farkında olmadan o gücün etkileri altındadırlar. O ruhların neden olduğu seyrek görünen ve bilinmeyen hastalıklar insanları yere serdi ve bilim adamlarını şaşkına döndürdü.

34. Ne kadar çok düşmanlık, ne kadar çok şaşkınlık ve acıları insan başına bela olarak getirdi. Dua, ahlak ve ruhaniyetin eksikliği kötü ve şaşkın ruhları kendine çekti. Fakat ışiksiz ve hazırlıksız ölen insanlardan ne beklenebilir?

35. Dolandırdığınız, baskı yaptığınız, şaşkına döndürdüğünüz ve hor gördüğünüz insanlar oradadır (öbür dünyada). Onlar size sadece kargaşalık ve karanlık gönderebilirler, intikam alabilirler ve sizi sadece suçlarlar. (152, 22 -28)

36. Ordular kadar çok karanlık ruhlar fırtına bulutları gibi insanlığa ulaşıp devrimlere neden oluyorlar, dikkati dağıtıyorlar ve insanların kalplerini karartıyorlar. Bu sinsî saldırılara karşı bu insanlığın silahları olmasına rağmen, o silahları kullanmasını bilmiyorlar ve diğerleri ise silahları olduğunun farkında bile değiller. (240, 53)

37. Bugünün insanları sayıları bakımından çok olsa da, çevresini saran ruhsal yaratıklara nazaran çok azdır. Hangi güçle o ordular (ruhsal dünyanın yaratıkları) insanların yoluna giriyorlar, fakat insanlar çevresini saran o dünyayı sezmiyorlar, hissetmiyorlar ve duymuyorlar. (339, 29)

38. Günahlara kendini kaptırmış bir insan bir ordu büyüklüğünde karanlığın yaratıklarını (kötü ruhları) peşinden sürükleyebilir. Onlar o insanın hayat yolunda feci etkiler bırakmasını sağlarlar. (87, 7)

39. Eğer buradan maddeleşmiş yaratıkların yaşadığı “ruhsal vadiyi” (öbür dünyayı) – yani ölümden sonra gelen ruhi yolculuğa hazırlanmamış insanların yaşadığı yeri - görebilseydiniz, çok perişan olurdu. Ama bir an bile: “Tanrı’nın adaleti ne kadar da korkunç!” demezdiniz. Hayır, onun yerine: “Biz birbirimize ne kadar çok nankörüz, adaletsiz ve gaddarız! Ruhumuza karşı nasıl da vurdumduymaz idik ve Jesus’un öğrencileri olarak ne kadar da çok soğuk insanlar idik!” diye haykırırdınız.

40. Ondan dolayı Baba o ruhların hayatınızda kendilerini bazen gösterip karanlık ve barışsız yaşamlarını acılı ve korkulu şekilde beyan etmelerine izin verdi. O ruhlar ruhsal dünyanın parlak ışıklı evlerinde yaşamadıkları bir dünyadadırlar, ne de ölmeye önce yaşadıkları dünyanın güzelliklerine sahiptiler. (213, 52 – 53)

41. Ordular kadar çok sayıda dünyada başıboş dolaşan ve çeşitli şekilde insanların kalbinin kapısını çalan o ruhlar, çoğunlukta uyanmalısınız, gözlerinizi hakikate açmalısınız, hatalarınızdan pişman olabilirsiniz ve kendinizi yenileyesiniz diye söylemek isteyen seslerdir öyle ki, sonra vücudunuzu (öldükten sonra) dünyada bıraktığınızda, o ruhlar gibi yalnızlığınıza, bilgisizliğinize ve bencilliğinize ağlamak zorunda kalmayın. Karanlıktan da ışık çıktığını buradan farkına varın, çünkü hiçbir ağacın yaprağı benim dileğim olmadan hareket etmez; aynı şekilde o ruhların görünmeleri günden güne

çoğalacaklar, insanlar sonuçta ruhların öyle akınına uğrayacaklar ki, sonunda ruhlar insanlığın ruhların varlığına karşı şüpheci tutumunu yok edecekler. (87, 65)

42. Bu dünyadan göçüp öbür dünyaya gidenler için dua edin, çünkü onların hepsi yolu bulmaya muktedir değildir, onların hepsi ruhen yükselebilecek durumda değildir, ne de onların hepsi kısa zamanda barışa kavuşurlar.

43. O ruhların bazıları öbür dünyada maddi dünyanın hezeyanı içinde yaşarlar; bazıları çok ağır pişmanlık duygusuyla acı çekerler; diğerleri ise duygusuzdur, vücutlarıyla toprağın altında gömülü yatarlar ve o ruhların diğer bir kısmı ise dünyada bıraktıkları yakınlarından ayrılamazlar, çünkü yakınma, bencillik ve insanın bilgisizliği onları maddeye bağlar ve barışı, ışığı ve ilerlemeyi onlardan çalırlar.

44. Hâlâ dünyada bulunan ruhların size yaklaşmadan yollarına devam etmelerine izin verin. Onların bu dünyada sahip oldukları ve sevdikleri malları bırakmasını sağlayın öyle ki, onlar gerçek miraslarının onları beklediği sonsuzluğa yükselebilirler. (106, 35 – 37)

45. Ruhunuza “ruhsal vadiye” ulaşıp o ruhların sizi karşılaması ve onlara gösterdiğiniz merhamet için aldığınız minnettarlık iyi gelecek. Onları o zaman ışık dolu gördüğünüzde, sevinciniz büyük olacak.

46. Ama ordular kadar büyük sayıda şaşkınlıkları yüzünden karanlık ruhlara rastladığınızda, onlar sizden bir sevgi eylemi beklediğinde, siz onlara o sevgi eylemini yapmadığınızda, ne kadar da çok acılı olurdu. (287, 58)

47. Size doğrusunu söyleyeyim: İnsanlara bu kadar çok sevgi ve merhametle davranıyorsam, aynı şefkatli sevgiyle eski hatalarının kefarecini öbür dünyada ödeyenlere de öyle yöneliyorum. O ruhlara onları şaşkınlıklarından kurtarmak için ışığımı yolluyorum ki, o şaşkınlık karanlıktır ve kendi kendilerini suçlamak “ateştir”. Onları bundan sonra insanlara reenkarnasyon yoluyla (dünyaya yeni doğan çocuk olarak) yolluyorum öyle ki, eskiden kırdıkları kalpleri şimdi kavrama ışığıyla dolu olarak kendi kardeşlerinin hayırseveri ve koruyucusu olsun. (169, 6)

### **Ruhların İnsanlar İçin Savaşı**

48. İnsancıl hayatınızın ötesinde ruhların dünyası vardır. İnsanlar için görünmez olan kardeşleriniz (ruhlar) kendi aralarında size egemen olmak için savaşırlar.

49. O savaşın nedeni ruhların içinde buldukları gelişme seviyesinin farkından gelir. Işığın ruhları sevgi, ahenk, barış ve mükemmelleşmeyle yönlenmiş olarak insanlığın yoluna ışık saçarken, hep iyi şeyleri ilham olarak verirken ve size insanlığa faydalı şeyleri beyan ederken, dünyanın materyalizmine hâlâ bağlı kalmış, kendilerini bencillik ve dünyaya olan sevgilerini bırakmamış olan veya belli bir süre insancıl bağımlılıklar ve eğilimler besleyen ruhlar akli karartmakla, kalbi köreltmekle, iradeyi köleleştirmekle onları kullanmak, kendi planlarına araç yapmak veya insanların vücudunu sanki o kendi vücuduymuş gibi kullanmak için insanların yoluna şaşkınlık ekerler.

50. Işığın ruhsal dünyası onları sonsuzluğa götüren bir gedik açmak için insanları kazanmaya çalışır. O kutsanmış ordular (ışıklı ruhlar) durmadan sevgide büyümeye çalışırken, insanların yanlarında büyük sorumluluk taşıyan danışmanlık yaparken; gençlere danışmanlık, çocukların koruyuculuğunu, unutulmuşların ve yalnız yaşayanların yoldaşlığını yaparken, ruhi bilgeliğin ışığına ulaşmamış, yükseltici sevgi duygusundan mahrum ordular kadar büyük sayıdaki ruhlar da aynı şekilde insanlarda etkinliklerini gösterirler. Ama o (gelişmemiş) ruhların amacı size ruhsal dünyaya yolunuzu kolaylaştırmak değildir – hayır; onların amacı tamamen zıttır. Onların amacı dünyaya egemen, insanların efendisi olmak, dünyada kendilerini ebedi yapmak, insanlara hâkim olmak ve insanları kendi iradelerinin kölesi ve aracı yapmaktır. Kısacası: kendisine ait olarak gördüğü dünyayı elinden aldirmamaktır.

51. Yani öğrenciler: Diğer ve öbür ruhlar arasında şiddetli bir savaş vardır. Öyle bir savaş ki, gözlerinizin göremediği, fakat onun yansımaları günden güne dünyanızda hissedilir şekle gelen bir savaş.

52. İnsanlığın kendisini bu kötü etkilerinden kurtarıp kendisini savunabilmesi için çevresini saran hakikati bilmesi gereklidir, ruhuyla dua etmeyi öğrenmesi gerekir ve iyinin kötüye karşı, ışığın karanlığa karşı ve ruhta gelişmenin materyalizme karşı savaşında silah olarak kullanabilmesi için kendi benliğinin hangi yeteneklerle donatılmış olduğunu bilmelidir.

53. Işığın ruhsal dünyası, tam şimdi etkinliğini gösterip dünyanın günün birinde ruhaniyette gelişme yoluna koyulması için her şeyi hazırlıyor.

54. Bütün bunlar hakkında derin derin düşünün ve insanların kurtuluşu için uğraşan ruhsal kardeşlerinizin savaşının şiddetini siz tasavvur edebileceksiniz. Bu öyle bir savaş ki, o ruhsal kardeşlerinize sürekli sizin tarafınızdan sunulan nankörlüğün zehriyle dolu kâse gibidir, çünkü siz onlardan size hediye ettikleri sadece iyilikleri almakla yetiniyorsunuz, ama onların savaşına destek olmak için onlarla yan yana değilsiniz.

55. Sadece çok az insan onlara katılmaktan anlar, çok az insan da onların verdiği ilhamları alma gücüne sahiptir ve onların işaretlerine uyarlar. Ama o insanlar ne kadar güçlü yaşam yolunda gidiyorlar, ne kadar çok korunma altında kendilerini hissediyorlar, nasıl bir mutluluk ve ilhamlar ruhlarını canlandırıyor!

56. İnsanların çoğu (ruhsal dünyanın iyi ve kötü) iki etkisi arasında sağa sola herhangi bir yöne doğru karar vermeden, kendisini tamamen materyalizme kaptırmadan, ama ondan kurtulmak için çabalamadan, yaşamında ruhaniyete değer vermeden, yani hayatını iyilik, bilgi ve ruhsal gücünü arttırmakla uğraşmadan, çekiştirilip duruyor. Bunlar hâlâ kendileriyle savaş içindeler.

57. Vicdanlarının sesine aldirmadan kendilerini tamamen materyalizme vermiş olanlar ve ruhlarıyla ilgili her şeyi hiçe sayanlar savaşmıyorlar, onlar savaşta yenildiler. Onlar galip geldiklerine ve özgür olduklarına inanıyorlar ve tutsak olduklarının farkında değiller. Işıklı ruhların ordularının aşağıya karanlığa gelmesi o insanları kurtarmak için gerekli olacak.

58. Işığın mesajını dünyanın bütün milletlerine yolluyorum öyle ki, insanlar uyansınlar ve ona karşı savaşmak zorunda oldukları düşmanın kim olduğunun bilincine varsınlar. Onu yenince kadar hangi silahları yanlarında taşıdıklarını bilsinler. (321, 53 – 63)

## Tanrı'nın Ruhsal Dünyasıyla Bağlantı

59. Öğrenciler, uyanın ve içinde yaşadığınız zamanın farkına varın. Size söylüyorum: Tıpkı hiç kimse adaletimi durduramadığı gibi, aynı şekilde hiç kimse merhametimin size açtığı öbür dünyanın kapılarını kapatamaz. Hiç kimse o dünyalardan ışığın, ümidin ve bilgeliğin mesajlarının insanlara ulaşmasını engelleyemeyecek. (60, 82)

60. Size kısa bir süre için öbür dünyanın yaratıkları (ruhları) ile bağlantı kurmanıza izin verdim. Bunu size "İkinci Devirde" izin vermedim, çünkü ne siz eskiden, ne de (öbür dünyanın ruhları) buna hazırlıklıydılar. Bu kapı bu devirde benim tarafımdan açıldı ve böylece peygamberlerimin bildirimlerini ve benim vaatlerimin birkaçını gerçekleştirmiş oluyorum.

61. 1866 yılında bu görünmez kapı ve ışıklı ruhların insanları getireceği o mesajları bildirmek için seçilmiş şahısların haberleri iletme organı da size açıldı.

62. O yıldan önce dünyanın milletlerinde ve halklarında ruhsal yaratıklar kendilerini benim gelişimin önünde giden işareti olarak beyan ettiler. (146, 15)

63. Eğer insanlar bugün o kadar çok katı ve duygusuz olmasaydılar, şüphesiz sürekli ruhsal dünyadan mesajlar alırlardı ve ara sıra kendilerini insanların uyanmasını durmadan etkileyen bir sürü ruhsal yaratıkların ortasında bulurlardı ve kendilerinin asla yalnız olmadıkları kanaatine varırlardı.

64. İnsanların bir kısmı o dünyayı "görünmez", diğer kısmı ise "öbür dünya" olarak adlandırır. Fakat neden? Basitçe ruhsal olan şeyleri "görmek" için onlarda inanç eksikliğinden ötürü ve onların insancıl zavallılıkları kalplerinde hissetmeleri gereken dünyanın çok uzakta ve onlara yabancı olduğu duygusunu verdiği için. (294, 32 – 33)

65. Bir ruhun kendisini size beyan etmesine veya onun sizinle bağlantı kurmasına, sizin de kendinizi beyan etmeniz ve hatta diğer dünyalarda ve diğer yaşam yerlerinde farkında olmadan bağlantı kurmanıza, şaşırdınız.

66. Bedeniniz dua esnasında ruhunuzun benimle bağlantı kurduğunun bilincinde değildir. O beden Rabbiniz'e yaklaşmayı sezemez. Bu yetenekle sırf benim ruhumla değil, bilakis dua esnasında düşündüğünüz ruhsal kardeşlerinizin ruhuyla da bağlantı kuracaksınız.

67. Aynı şekilde vücudunuz uyurken, ruh dinlenme saatlerinde ruhun gelişme seviyesine ve ruhaniyette ilerlemesine göre vücudu terk edip uzak yerlerde, hatta ruhsal dünyalarda görünür. Bunu aklınız bile tasavvur edemez.

68. Bu vahiyler hakkında hiç kimse şaşmasın. Şu anda zamanın dolmasına yaklaştığınızı kavrayın. (148, 75 – 78)

69. Temiz düşüncelerin ruhsal dünyada yaşayan kardeşlerinizle anlaştığınız diliniz olmasını istiyorum ki, bu yolla birbirinizi anlayın ve doğrusu hak ettikleriniz ve iyi eserleriniz size faydalı

olacak; aynı şekilde o (ruhtan) çocuklarımla etkisi ve ilhamları, onların sizi korumaları size hayat yolunuzda güçlü bir yardım olacak öyle ki, bana birlikte gelin.

70. Ruhta gelişin ve hayatınızda ruhsal yaratıkların iyimser varlığını hissedeceksiniz: çocuklarını bu dünyada bırakan annenin okşamasını ve aynı şekilde ölmek zorunda kalan babanın öğüt ve sıcak kalpliliğini de. (245, 7 – 8)

71. Ruhsal yaratıkların bu beyanı verdiğini duyduklarında, bu eser birçokları tarafından kritize edilip reddedilecek. Ama endişelenmeyin, çünkü sadece bilgisizler talimatlarımla bu kısma karşı savaş açacaklar.

72. Ne kadar çok kez elçiler, peygamberler ve Rab´bin habercileri ruhsal yaratıkların etkisiyle insanlık bilincinde olmadan dünyaya konuştu ve ne kadar çok kez her biriniz ruhsal yaratıkların iradesiyle farkına varmadan davrandınız ve konuştunuz! Ve bunu, eskiden beri olanı şimdi size tasdik ettim. (163, 24 – 25)

73. Eğer sadece merak size öbür dünyayla bağlantı kurmaya neden olursa, hakikati bulamayacaksınız. Eğer büyüklük arzusu ve gurur onu yapmaya neden olursa, gerçek beyan (öbür dünyadan) alamayacaksınız. Eğer denemeler, kalbinizi yanlış hedefler ve bencil hırslarla büyölse, aynı şekilde Kutsal Ruh´umun ışığıyla bağlantı kuramayacaksınız. Sadece derin saygınız, temiz duanız, sevginiz, merhametiniz, ruhen yükselişiniz o mucizeyi gerçekleştirecektir ki, dileğim olduğu sürece, ruhunuz kanatlarını açarak bölgelerden geçecek ve ruhun vatanlarına ulaşacak.

74. Bu Kutsal Ruh´un size belirlediği rahmet ve tesellidir öyle ki, tek ve aynı vatani göresiniz ve ölüm ve yabancılaşma olmadığını, yaratıklarımla bir tanesinin bile sonsuz yaşam hususunda ölmediği kanaatine vararsınız. Çünkü “Üçüncü Devirde” bu dünyadan göçmüş olan ve onu tanımış ve sevmiş olduğunuz, fakat sonsuzlukta kaybetmediğiniz, o (ruhsal) yaratıklara ruhi kucaklamayla sarılacaksınız.

75. Birçoklarınız o yaratıklarla “işçilerimin” yardımıyla bağlantı kurdular. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, bu mükemmel bir temas yolu değildir ve insanların ve vücudunu terk etmiş ruhların (ölülerin) aralarında ruhtan ruha anlaşabilecekleri zaman, herhangi bir maddi ve insancıl yol kullanmadan, yani ilham, ruhi hassaslık yeteneği, vahiy ve sezgi yeteneği yoluyla, yaklaşıyor. Ruhunuzun gözleri öbür dünyanın varlığını görebilecek, sonra kalbiniz “ruhsal vadide” yaşayan o yaratıkların yaşam ifadelerini hissedebilecek ve sonra ruhunuzun sevinç çığlığı ve aynı şekilde algılamamız ve Baba´ya sevginiz büyük olacak.

76. O zaman ruhun yaşamının ne olduğunu, onun kim olduğunu ve geçmişte kim olduğunu kendinizi tanımakla, kendinizi dar sınırlar içinde görmeden maddi vücudunuzun şekli gibi, bileceksiniz. Çünkü Baba size: Vücudunuzun maddesi aslin da küçük olmasına rağmen – ruhunuz benim Tanrısal Ruhuma ne kadar da çok benzer, diyecek. (244, 21 – 24)