

379. Jesus Şifa ve Zafer hakkında konuşuyor. Ruhsal Savaş - Bölüm 6

(English Title - Jesus speaks about Healing & Victory – Spiritual Warfare Part 6)

29 Ağustos 2016 – Jesus Christus'un Clare kardeşe mesajı

Clare sözlerine şöyle başladı...

Evet, sevgili Jesus Christus'un kalbinde taht kuranlar, Rab gerçekten de bize yol göstermek ve cesaretlendirmek için bizimle.

Bu akşamki zamanımı "Ah, değerli Rabbim, bu gece beni böylesine özel bir şekilde ziyaret etmeniz ne kadar ince!" demekle başlattım. Bu son birkaç günde... Hatta son birkaç haftada ne kadar bocaladığımı ve merhametli varlığınızı ne kadar özlediğimi iyi biliyorsunuz. Bir şey açığa vurmadınız, daha ziyade Sizin yerinize başka şeyler tercih ettim."

Rab sözlerine şöyle başladı... "Evet, birçok dünyevi dertlerin vardı. Ama şimdi birbirimiz için biraz zamanımız var. Ve gerçekten de kalbimde olmayı sevenlere yol göstermeye devam etmem gerekiyor."

"İlk olarak, bütün gün kalbinde olanları onlarla paylaşmanı istiyorum."

Ezekiel'le geçen olaylar hakkında ve Jesus'un ona verdiği göreve olan rızasıyla ilgili böyle bir özel şifadan ne beklenmesi gerektiğine dair biraz konuşmak istiyorum.

O gece işler kötüleştiğinde, Jesus şu soruyu sordu: "Bu çarmıhı taşıyacak mısın, taşımayacak mısın?". Hezekiel isteksizlik ve tembelliğinden dolayı pişman oldu ve ben de - o gece Hezekiel bedensel, can ve ruhen şifa buldu. Esas itibarıyla Rab ona, doğrulup ayağa kalkmasını ve yürümesini söyledi. Ve Ezekiel tam onu yapıp gitarına doğru gitti ve yeni bir şarkı bestesi oluştu. Aynı şekilde Kutsal Kitap'ta yazılı olduğu gibi... "O'na yeni bir ezgi söyleyin, sevinç çığlıklarıyla sazınızı coşturun!" Mezmurlar 33,3.

Ve şimdi ikimiz de zaferle yürüyoruz. Kendi irademiz, kendimize acıma ve tembelliğimize karşı kazandığımız zaferle. Ve biz o zaferleri koruduğumuz sürece, kimse bu zaferi bizden alamaz.

Yine de, Hezekiel Rab'bin dokunuşunu hissettiğinde, iki satanistin kanalımızı ziyaret edip saldırısından kısa bir süre sonra bu gerçekleşti. Rab onların ölümcül görevlerinin yerine gelmesine izin verdi (onların ve uzun süredir peşimizde olan başkalarının). Rab, bu olayı bizi (bedensel isteklerimizi) kırmak ve yeni şarapla doldurulabilmelerinden önce bedenlerimizden uzaklaştırılması gerekenleri açığa çıkarmak için bunu bir fırsat olarak kullandı.

Bu bedenimizin (dileklerine) karşı bir zaferdi. Ve o zafer vücudun ciddi bir durumundan kurtuluş nimetiyle geldi. Fakat bu, ardı ardına tekrar saldırıya uğramayacağımızı garanti etmez. Her saldırıda düşmanın taktiği hakkında daha fazla şey öğreniyoruz ve size bu yeni tecrübelerimizi sizinle paylaşıyoruz.

Kurtuluş ve şifa duaları sırasında Rab, bu saldırılar karşısında Ezekiel'in öldürülmesine izin vermeyeceğini bize çok açık bir şekilde belirtti; ancak kritik durumlar ortaya çıktığında oruç adağı olarak kullanmak üzere geride küçük bir ıstırap bırakacağını belirtti.

Sevgililerim, muhteşem bir şifa bulabilirsiniz, fakat yine de saldırıya uğrayabiliriz. Bu şifayı korumak için savaşmalısınız. Hastalığın üç yerde olduğunu da keşfediyoruz: bedenimiz, canımız ve ruhumuzda. Bu nedenle, Rab bizi iyileştirdiğinde, üç tabakanın bir kez daha mükemmel biçimde bir

araya getirilmesi gerekir öyle ki, şifa bulan üç parça ahenk içinde çalışsın. Bu sadece Rab'bin yapabileceği bir şeydir.

Rab, bizim için söyleyecek bir şeyin daha var mı?

"Evet" dedi. "Bu, hastanın dayanıklı ve imanlı olmasını gerektiriyor. Sizi iyileştirdiğimde, ruhunuz için en iyisi olana bağlı olarak tam veya kısmi şifa bulabilirsiniz. Unutmayın, kör adamın görmesi için iki kez dua ettiğimi hatırlıyor musunuz?"

Kör adamın elinden tuttu ve onu köyden çıkardı. Sonra adamın gözlerine tükürüp ellerini onun üzerine koydu. "Bir şey görebiliyor musun?" Adam baktı ve "İnsanları görebiliyorum, ama insanlar etrafta dolaşan ağaçlar gibi görünüyorlar" dedi. Bir kez daha Jesus ellerini adamın gözlerine koydu ve açtığında görüşü iyileşti ve her şeyi açıkça görebildi... Markos 8, 23-25

Jesus sözlerine şöyle devam etti ... "Bunu, bazı durumlarda sürekli dua etmenin gerekli olduğunu göstermek için yaptım. Bana dua etmek ve mucize göstermek ve inancı eksik bir şekilde dua ederek mucize istemek başkadır. Bununla birlikte, imanınıza göre bu gerçekleşebilir, işte burada hepinize liderlik ediyorum."

"Bir insan (ruhu) iyileşmeye hazır olmalıdır. Çarmıhın tezahür ettirmesine izin veren durum onun yolunu takip etmelidir ve ancak bu halde hastalık iyileştirilebilir. Daha sonra ruh hem beden, hem de zihinde tekrarlanan saldırılarla bile, yaptığım şekilde yürümek zorundadır. İnançlı bir şekilde yürümeliler. Şifanın en çok kaybolduğu nokta budur."

"Çocuklarım, şifanıza sahip çıkmak için savaşmak zorundasınız. Sürekli yalancı hastalık belirtilerinin saldırısına ve kullandığım bedene karşı saldırılar da şifayı zayıflatmak için sezdirilecek. Giysime dokunan kadın gibi, sadece gözünüz sürekli bende olsun. Bana dokunmaya devam edin ve iyileşmediğiniz şeklindeki her suçlamayı kesin bir dille reddedin."

"Sonra hastalığın geri gelmesine izin veren açık kapılar vardır. Kız ve erkek kardeşlerinize yönelik eleştirel tutumunuzdan dolayı, bu hastalıkları birçok kişi kendi başlarına getirir. Siz kendinizi başkalarından üstün görerek ve onlara kınayarak bakmanızı sağlayacak gururunuzla tam olarak savaşmazsanız, şifanız devam etmez. Bu hastalıkların ana kapısıdır... Başkalarına karşı olumsuz yargılamalar devam ediyor. İyileşme önce içinizde başlamalı öyle ki, tam bir fiziksel iyileşme ancak böyle gerçekleşebilir."

"Cesaretinizi kırmak istemiyorum, değerlilerim, ama gerçekleri sizinle konuşmam gerekiyor, yoksa sonuçları sizi sürekli hüsrana uğratacak. İnsanları yargılamak iblislere kapıyı açar ve iblisler de hastalık getirirler. Sürekli açtığınız bir kapıyı kapalı tutamam. Zaferle yürümenin nasıl bir şey olduğunu size göstereceğim, ancak bunu kalp ve zihninizin kutsallığıyla muhafaza etmelisiniz. "

"Ve Clare'in arkasında bir iz bırakma veya çok küçük bir kısmın tezahür etmesine izin vermesi hakkında söylediği şey kesinlikle doğrudur. Eğer benim yaptığım bir şey ise, kendinizi bana koşulsuz sunduğunuz ve buna dair anlaştığımız için bu hastalığa izin verildiğini bilmediğiniz sürece, bunların tamamlanmasının ardından amaçlarıma ulaşıldıktan sonra hastalık gidecektir. Bu durumda belirtiler belirli zamanlarda daha şiddetli olur, ancak daha sonra azalır. Gönüllü olarak buna katlanmayı tercih edenlerden benim gözümde daha çok sempatik olan yok, çünkü onlara sunduğum çarmıh taşımaya yetecek kadar başkalarını seviyorlar. Bu benim için son derece sevindiricidir ve bu tür insanlarla haberleşip onlara gizemleri beyan ediyorum."

"Bu öğreti, modern Hıristiyanlıkta ihmal edilmiş ve yanlış anlaşılmıştır. Bundan dolayı, acı çekmiş insanlar ve iyileşmeyenler arasında büyük bir uçurum vardır. 'Neden, Rabbim beni iyileştirmedin? Ben ne yaptım? Bu cezayı hak etmeme neden olan günahlarım neler?' diye feryat ettikçe suçluluk duygusu onları daha da bunaltır. İmanları olmadığına inanarak, bana olan bağlılık ve inançlarının hatalı olduğunu düşünerek, suçluluk duygusu içinde hayatlarını sürdürürler. Onların, kokusu Baba'nın tahtına ulaşan altın tütsü kapları olan şefaathiler olduklarını daha ziyade bilmelerini isteseydim, şüphe, acı ve depresyonla dolu bir hayat sürmek yerine, huzur ve mutluluk içinde yaşarlardı, çünkü kiliseye de etkinliklerini gösteremeyeceklerdi. Hiçbir şey hakikaten daha uzak olamaz."

"Evet, bu şifa konusu derin ve geniştir. Hepinizin bu mesajları okumasını ve şifanın arkasındaki gerçek dinamikleri anlamasını ve ona göre davranmanızı diliyorum. Savunmasız anlarda yalanlarla nasıl saldırıya uğrayabileceğinizi, imanınızı zedeleyip umutsuzluğa düşmenize neden olacak şekilde kasıtlı olarak yalanlarla karşılaşacağınızı anlamamanızı istiyorum. "

"Eğer sağlıklı yaşıyorsanız, bunu sevinçle karşılayın ve vücudunuzu bana hizmet etmek için kullanın; kendi zevklerin için değil. Yatalak ya da tekerlekli sandalye kullanıyorsanız, sevinin! Dualarınız çektiğiniz her acıyla cennete yükselir. Sadece bana yakarın, Sevgililerim. 'Ah, Rab, onu iyileştir! Ah, Rab, ona yardım et! Ah, Rab, MERHAMET EYLE! "

"Evet, bunlar acı çektiğiniz her anda kullanabileceğiniz güçlü dualardır. Acı çeken kullarımı, bana getirin, gerçekten de isteklerinize cevap vereceğim. Dua ettiğiniz kişilere şifa veya esenlik verdiğimi göremeyebilirsiniz, ancak size söz veriyorum ki, o ruh için en iyisi olan neyse ona göre hareket edeceğim."

"Diğer sağlıklı insanlar, size verilenleri boşa harcamayın. Bu dünyanın krallığına değil, Krallığımın inşasına kendinizi adayın. Yapabildiğiniz kadarını yapın, elinizden geldiğince yapın, çünkü sizin de taşımanız gereken ağır çarmıhlarınız olabilir. Şimdilik bu dünyada kendisini başkalarına adayan insanlara çok ihtiyaç vardır. Şu anda biz konuşurken, birçok kişi yok oluyor. Hiçbirinizin merhametimi yeteri kadar tasavvur edemez ve dualarınızın ve de niyazlarınızın gücünü fark etmiyorsunuz. Eğer bunu fark etseydiniz, bu görev için daha fazla zaman ayırırdınız."

"Her birinize yetenekler verdim. Size yol gösterdim ve öğrettim; birçoğunuz hayatınız boyunca size hazırladığım dileğime göre yaşıyor. Bunun farkında bile değilsiniz. Yaptığınız bir şeyden tamamen memnun olduğunuz zaman, bunu nasıl bileceksiniz? Bu bir gösterge olacaktır. "Gerçekten de Rab'den aldığım yeteneği buldum" diye yakarmak ruhun huzurudur.

"Fakat bunu kabul etmeyebilirsiniz. Burada size bir ipucu veriyorum: Dikkat edin. Bir şey yaptıktan sonra, o derin huzuru hissettiğinde, bunun size dileğim olduğunu bileceksiniz."

"Bir başarı karşısında sevinç hissediyorsanız, ancak ruhunuzda tedirginlik olduğunu seziyorsanız, yaptığınız şeyin hayatınızdaki tezahürüm değil, kendi iradeniz olduğundan emin olabilirsiniz. Böyle şeylerde sevinç hızla söner ve içinizde belli bir tasvir edilmesi zor bir boşluk belirir. Hâlbuki benim için yaptıklarınız, dönüp baktığınızda, belirgin bir tatmin ve huzur duygusunun eşlik ettiği sıcak bir ışıltı yayan alev alev közler gibidir. Cennette, bunlar tacınızı süsleyen parlak elmaslar olarak görülecekler."

"En çok sevilen bedenime sarıl. Hem şimdi hem de sonsuza kadar ödül var."