

## ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 42... Suç ve Kefaret – Sınavlar ve Acılar

Jesus Christus'un Vahyi

Tercüme: Jasmin

Pişmanlık ve Kefaretin Gerekliliği

Rab şöyle konuşuyor...

1. Eğer sık sık kardeşlerinize sunduğunuz aynı kâsedan içmenize izin veriyorsam, bazı insanlar neden oldukları kötülüğü sadece böyle anladıkları içindir. Ve başkalarına neden oldukları sınavları onlara da yaşatmakla hissettirdikleri acıları tanıyacaklar. Bu onların ruhunu aydınlatacak ve anlayış, pişmanlık ve sonuçta kanunumu uygulamayı sağlayacaktır.
2. Ama acıları yaşamak veya acıların kâsesinden içmeyi önlemek istiyorsanız, o zaman suçunuzun bedelini pişmanlıkla, iyi eylemlerle ve vicdanınızın emrettiği bütün şeyleri yapmakla ödeyebilirsiniz. Böylece sevgi borcunuzu ödeyecek ve kardeşlerinizden günün birinde çalmış olduğunuz şerefi, yaşamı, barışı, sağlığı, sevinci veya ekmeği geri vermiş olacaksınız.
3. Bakın, adaletimin gerçeği Babanız hakkında yaptığınız tasavvurdan ne kadar da farklı!
4. Unutmayın: Eğer size hiçbirinizin mahvolmayacağını söylediysem, her suçun bedelinin ödenmesi ve her hatanın yaşam kitabından silinmesi gerektiğini de kesinlikle söyledim. Bana götüren yolu seçmek sizin elinizdedir. Hâlâ irade özgürlüğüne sahipsiniz.
5. Eğer hâlâ gururlu milletlerin bugün de uyguladığı eski devirlerin intikam kanununu tercih ediyorsanız, işte onun sonuçlarına bakın!
6. Eğer sizin insanları ölçtüğünüz arşınla benim de sizi ölçmemi istiyorsanız, adaletimi almak için öbür dünyaya göçmenizi beklemenize gerek yoktur; çünkü bu dünyada, hiç beklemediğiniz anda, insanları soktuğunuz aynı kritik duruma siz de düşeceksiniz.
7. Fakat daha yüce bir kanunun size yardıma koşmasını istiyorsanız – çok korktuğunuz sırf acılardan kurtarmak için değil, size soylu düşünceler ve duyguların ilhamını vermesi için de, o zaman dua edin, beni çağırın ve sonra mücadele yolunuzda daha başarılı olmak, hayat sınavlarında güçlü kalmak için – kısacası Babanız'a ve insanlara karşı borcunuzu sevgiyle ödemek için – ilerleyin. (16, 53 – 59)
8. Sık sık bana: "Usta, suçlarımızı affetmene rağmen, neden acılarla onların kefareti ödememize izin veriyorsun?" diye soruluyor. Bu soruya şu yanıtı veriyorum: "Sizi affediyorum, ama ruhunuza arılığı geri vermeniz için o hatalarınızı telafi etmeniz kaçınılmazdır." (64, 14)
9. İnsanların kalbinden son lekenin bile silineceğini size söyledim, fakat her birinizin kendi utanç lekelerini arındırması gerektiğini de size söylüyorum. Size: "Ölçtüğünüz aynı ölçekle ölçüleceksiniz ve ne ekerseniz, onu biçeceksiniz" dediğimi hatırlayın. (150, 47)
10. İnsanlığın bana sunduğu maddi hediyelerden, eğer gerçekte iyi ise, sadece iyi niyeti kabul ediyorum, çünkü bir hediye hep yüce ruhla ve asil niyetle yapılmıyor. Kendi kötülüklerinin üstünü

örtmek için veya benden bir şey istemek için insanlar bana ne kadar çok hediyeler sunuyorlar. Ondan dolayı ruhun barışını satın almanın mümkün olmadığını, kara lekelerinizin maddi hediyelerle temizlenemeyeceğini, bana en büyük defineyi sunsanız bile, mümkün olmadığını söylüyorum.

11. Bana hakaret ettiğinizden dolayı pişmanlık ve ıstırap, yenilenme, iyiye doğru düzelme ve hatalarınızın telafisi bütün bunlar size öğrettiğim gibi olursa, evet, o zaman bana insanlar gerçek kalpten, ruhtan ve düşüncelerin hediyelerini sunarlar ki, o hediyeler Babanız'a buhur, çiçekler ve mumlardan daha çok hoşnut edicidir. (36, 27 – 28)

#### Kefaret Kanunu

12. Arka arkaya fırsatlara sahip oldunuz ve o fırsatlarda size olan sevgimi görebilirsiniz, çünkü sizi hediyelerle donattım ve ruhunuzu arıtmak ve mükemmelleşmek için sizin eskiden benim hakkında düşündüğünüz gibi cezalandırmak ve ebediyen lanetlemek yerine, benliğinize hatalarınızı telafi etme fırsatı verdim.

13. Kim bu öğretileri bilip onların gerçek olduğuna inanırsa, aksi takdirde ruhunu daha ağır bir kefarete yükü altına soktuğunu bilmesine rağmen, bu dünyadaki vazifesine sırtını dönmeye cesaret edebilir?

14. Çünkü adaletimin size lekelerinizi silmek ve hatalarınızı telafi etmek için yeni fırsatlar verdiği doğru olmasına rağmen, her fırsatla sınavların sayısı daha da büyük olduğu ve zahmetler ve acıların daha da çok olduğu da, yaptığınız hataların ağır olduğu gibi, doğrudur.

15. Vazifeniz – burada cezadan bahsetmeyelim – tamir etmek, yenilemek, telafi etmek ve en son suç borcunuzu ödemekten ibarettir. Hiç kimse, ne göklerdeki Babanız, ne de bu dünyadaki veya "ruhsal dünyadaki" kardeşleriniz – kendi yapmanız gereken şeyleri sizin için yapacaklardır. Sizin çağrınıza yanıt verdiğimi burada yine de söylemeliyim. Kendinizi yalnız ve terkedilmiş sandığınız anda, benim varlığımı hissedeceksiniz ve ruhsal dünya çarmıhınızın ağırlığını taşımada yardım etmek için size hep gelecek. (289, 45 – 47)

16. Sadece sevgim ve adaletim ona acıkan ve susayanları koruyabilir. Kendisini öldüreni sadece ben mükemmel adaletimle kabul edebilirim.

18. Onlar ruhun terk edilmişliğini bu dünyadaki yalnızlıktan daha feci olduğunu bilselerdi, dünyadaki son günlerine kadar sabır ve cesaretle katlanırlardı. (165, 73 – 74)

18. Beni ne kadar çok incitseler de, çocuklarımla hiçbirini imha etmem; onları muhafaza ediyor ve hatalarını telafi etmek ve terk ettikleri yola geri dönmeleri için fırsat veriyorum. Fakat onları affetmeme rağmen, eylemlerinin meyvesiyle yüz yüze gelecekler ve o eylemler onları yargılayacak ve onlara doğru yolu gösterecek. (96, 55)

#### Hayat Sınavlarının ve İstirapların Nedeni

19. Kendinizi tanıyın! İnsan varlığının bütün devirlerine baktım ve bütün acılarınızın ve talihsizliklerinizin nedenini biliyorum.

20. İlk çağlardan beri insanların birbirini kıskançlıktan, materyalizmden ve güçlü olma hırsından dolayı öldürdüklerini gördüm; sadece maddeden oluştukları inancıyla hep ruhlarını önemsemediler ve vücutlarını bu dünyada bırakma zamanı geldiği anda, ruhlarına herhangi bir mutluluk elde etmeksizin, sadece maddi yaşamlarında elde ettikleri geriye kaldı. Çünkü onlar (ruhu) aramadılar,

onu düşünmediler, ne ruhun erdemleriyle, ne de ruh bilgisiyle ilgilendiler. Tanrı'ya götüren yolu aramadan sadece yaşamakla yetindiler. (11, 42 – 43)

21. Bugün uygarlığınızda ilerlemeye rağmen, tıpkı ruhi tabiatınızdan, arılıktan ve Tanrı'dan olandan uzaklaştığınız gibi, maddi tabiatınızdan da daha da çok uzaklaştınız. Bundan dolayı yaşadığınız her gün daha çok mutlu olma arzunuza rağmen, hayatınızın her bölümünde daha büyük zaafılara, acılara düştünüz. Fakat şimdi kanunumu uygulamakla bir adım daha ileri atacaksınız, ey dünyada yaşayan insanlar! (16, 35)

22. Hayat yolunuzda karşılaştığınız sınavlar tesadüf değildir. O sınavları size ben yolladım öyle ki, liyakatler elde edin. Benim dileğim olmadan hiçbir ağacın yaprağı sallanmaz ve ben hem küçük, hem de büyük yaratıklardayım.

23. Nöbet tutun ve dua edin öyle ki, her sınavdan toplamanız gereken meyveyi anlamayı öğrenin. Çarmıhınızı sevgiyle yüklenin ve kefaretinizi sabırla ödemenize yardımcı olacağım. (25, 6)

24. İnsanlar gülerken, eğlenirken ve gururlanırken beni unuttuklarında ve hatta beni inkâr ettiklerinde, ruhlarına ve vücutlarına acı çektiren gözyaşlarının hasadını biçtiklerinde, neden ümitsizliğe kapılıp titiyorlar? Sonra beni kötüleyip Tanrı'nın olmadığını söylüyorlar.

25. İnsan, günah işlemede cesaretli, kanunumun yolundan ayrılmada kararlıdır, fakat size garanti ediyorum, o günahlarının kefaretinin ve suçlarının karşılığını ödemedi oldukça korkaktır. Yine de korkaklığınızda sizi güçlendiriyor, zayıflıklarınızda sizi koruyor, letarjinizden çıkarıyor, gözyaşlarınızı siliyor ve size yeni fırsatlar veriyorum öyle ki, kaybettiğiniz ışığı yeniden kazanın ve kanunumun unutulmuş yolunu yeniden bulasınız.

26. İkinci Devirde olduğu gibi size hem ruh için, hem de bedeniniz için yaşamın ekmeğini ve şarabını vermeye geliyorum öyle ki, Babanız'ın yarattığı her şeyle ahenk içinde yaşayın.

27. Benim yollarımda erdemler çiçek açar, sizinkinde ise dikenler, uçurumlar ve acılar.

28. Tanrı'nın yolunun dikenli olduğunu söyleyen ne dediğini bilmez, çünkü çocuklarımdan hiçbirisi için acıyı yaratmadım, fakat ışığın ve barışın yolundan uzaklaşanlar geri dönüşlerinde suçlarının sonuçlarını çekmek zorundalar.

29. Neden acıların kâsesinden içtiniz? Neden Rab'bin kanununu ve aynı şekilde size emanet ettiğim görevi unuttunuz? Kanunumun yerine kendi kanununuzu koyduğunuz için gururlu bilgeliliğinizin sonuçları işte: sizi boğan ve çaresizliğe sürükleyen acı ıstıraplar, savaşlar, fanatizm, hayâl kırıklıkları ve yalanlar. Her şeyi kendi hesabına göre yapan ve bu dünyanın maddi kanunları altına alan maddeleşmiş insanlar için işin daha kötüsü ise bu dünyadan göçtükten sonra hep yanılığının ve eğilimlerinin yükünü yanında taşımak zorunda olmasıdır. O zaman ruhunuzun çektiği acı çok büyük olacak.

30. Günahınızın yükünü silkip atın, kanunumu uygulayın ve bana hemen gelin. İncittiğiniz insanlardan af dileyin ve gerisini bana bırakın; çünkü eğer onu yapmaya karar verirsiniz, sevmek için zamanınız kısa olacak. (17, 37 – 43)

31. Kalbinde gizli acıları taşıyanlar, hepiniz bana gelin. İhanetin neden olduğu gizlice bir acıyı içinizde taşıyorsunuz ve sizi derinden inciten sevdiğiniz birisi olduğu için acı tutumunuz çok büyüktür.

32. İcinizi sakinleřtirin öyle ki, dua sizi aydınlatsın ve size ihanetin nedeninin günün birinde sizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenebilirsiniz. Sonra dua sizi sevginize, inancınıza ve güveninize ihanet edenleri affetmek zorunda olduğunuz düşüncesiyle güçlendirecek.

33. Size doğrusunu söyleyeyim, size hakaret edenleri affettiğiniz anda barışımı hissedeceksiniz, çünkü o anda ruhunuz benim ruhumla birleşecek ve sizi affetmek ve ikinizi de sevgime sarmak için paltomu açacağım. (312, 49 – 51)

34. Gerçekte Ustanız size şunu söylüyor: Her insan ruhu için barışın ve mükemmelliğin krallığını hazırladım. Fakat hazırladığım bu krallığa karşı bu dünyanın krallığı karşıdır. Benim krallığıma alçakgönüllülük, sevgi ve erdemle ulaşılırken, diğer (dünyanın) krallığına sahip olmak kurum, hırs, gurur, açgözlülük, bencillik ve kötülük gerektirir.

35. Dünya her devirde benim krallığıma karşı geldi, ister görünür etkiler, isterse görünmez güçler yoluyla olsun, her devirde izimden gidenlere yollarında baskı yapıldı ve ayartıldılar.

36. Bu devir, bana ulaşmak için dikenlerin üstünde gittiğiniz tek devir değildir, ruhunuzun varlığını hissetmeye uğraşmada tökezlemesi ilk kez değildir. Her devirde benliğinizin içinde mücadeleyi yaşadınız.

37. Ruhumun verdiği ilham sizin içinizi aydınlatır ve o karanlık güçlere, sahte ışıklara, sahte erdemlere, maddeye, gereksiz şeylere ve bu dünyanın bütün sahte görkemine karşı savaşı başlattı. (327, 3)

38. Benim için çektiğiniz acıları kutsuyorum, çünkü benden dolayı çektiğiniz her şey sizi onurlu yapacak. (338, 61)

#### Hayat Sınavlarında İman, Teslimiyet ve Alçakgönüllülük

39. İnsan hayatı, ruh için kendisini arıtan bir döküm potası ve çekiçle dövülen örstür. Bir insanın ruhunda bir idealin, onu Yaratan'a imanın olması ve çarmihini sabırla çarmıha götüren yolun zirvesine kadar taşınması için yazgısına sevgisi kaçınılmazdır.

40. Sonsuz yaşama inanmadan insan çaresizliğe kapılır, bütün ağır sınavlarda yüce idealler olmadan materyalizme batır ve bir hayâl kırıklığına katlanmak için güç olmadığı sürece cesaretsizlik ve kötü alışkanlıklar içinde mahvolur. (99, 38 – 39)

41. Çarmihinizi sevmenizi söylüyorum; çünkü ona karşı gelerseniz, onu omuzunuzda taşımanız gerekirken, ağrılar kalbinizde derin yaralar açacaktır. Çarmihimi seviyorum, ey halk; fakat çarmihim dediğim şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Benim çarmihim sizden ibarettir, ey sevdiğim insanlar. (144, 20)

42. Emirlerime karşı iman, teslimiyet ve alçakgönüllülük sınav yolunuzu kısaltacaktır, çünkü ıstırap yolunu o zaman birden fazla gitmek zorunda kalmayacaksınız. Ama sınavlara karşı gelerseniz, hoşnutsuzluk veya hatta Tanrı'ya hakaret ederseniz, felaketiniz uzun sürecek, çünkü dersinizi öğreninceye dek, o yolu yeniden kat etmek zorunda kalacaksınız. (139, 49)

43. Size söylüyorum; insanların bu devirde yarattıkları sınavları çok ağırdır, çünkü onlar kurtuluşu için gereklidir.

44. Her insandan hesap sormak için her insanın en çok sevileninde Tanrı'nın adaleti cereyan edecek.

45. Ruhsal kefaretin ne demek olduğunu her insanın anlaması ne kadar çok önemlidir öyle ki, insan ruhunun bir geçmişi olduğu bilgisiyle sadece Tanrı'yı bilsin, sevgi, sabır, saygı ve hatta sevinçle acıların kâsesini kabul etsin, geçmişteki ve şu anki utanç lekelerini temizlemeyi bilmekle suçlarının bedelini ödesin ve kanununun önünde liyakatler kazansın.

46. Sevgiyle acı çekilmediği, adaletime saygı duyulmadığı ve herkesin kendisi için temin ettiklerine karşı teslim olmadığı sürece, ıstırapta ruhsal yükseliş olmayacak. Fakat sadece sınavların içinde yükseliş ruhsal telafi kanununun ne olduğunun idrakını insanlara verebilecek. (352, 36 – 37, 42 – 43)

#### Acı ve İstirapların Anlamı

47. Eğer hayatın sınavlarını tesadüf sayarsanız, çok zor güçlü olabileceksiniz. Fakat kefaretin, adaletin ve telafinin ne olduğunu biliyorsanız, o zaman sınavlardan zaferle çıkmak için imanınızda yükseliş ve teslimiyet bulacaksınız.

48. Ruhunuzu çeşitli şekilde denemek dileğimdir, çünkü ben ruhunuzu yetiştiriyor, şekillendiriyor ve mükemmelleştiriyorum. Bunun için her şeyi ve her insanı, hem adilleri, hem de kötülerini aracım olarak kullanıyorum. Bir keresinde ışığı, öbür keresinde de karanlığı hizmetçim olarak kullanırım. Onun için size söylüyorum: eğer kritik bir durumda iseniz, bütün sevgisiyle sınavınızın nedenini açıklayacak olan beni, Ustanız'ı düşünün.

49. Herkesin içmesi gereken kâseler vardır, bir kısmı er, diğerleri ise geç öyle ki, herkes beni anlasın ve sevmeyi öğrensın. Sefalet, hastalık, iftira, onur kırılması sadece günahkârların ağzına dokunacak çok acı dolu kâseler değildir. En adaletlinin (Jesus'un) "İkinci Devirde" hayâl edebileceğiniz en çok acılarla dolu kâseden sonuna kadar içtiğini hatırlayın. İtaat, alçakgönüllülük ve sevgiyle içilen acıların kâsesi çarmıhınızı hafifletecek ve sınavların çabuk geçmesini sağlayacak. (54, 4 – 6)

50. Çevrenizi saran her şeyin amacı sizi arıtmaktır, fakat hepiniz onu öyle anlamadı. Acıların kâsesinden içtiğiniz ıstırap verimsiz olmasın. İstiraptan bilgelik, uysallık, güç ve hassaslık olan ışık kazanabilirsiniz. (81, 59)

51. Öğrenciler, en kötü meyveleri kalbinizden atan ıstırap olduğunu, size tecrübe sağladığını ve hatalarınızı düzelttiğini bilin.

52. Böylelikle Babanız sizi sınar öyle ki, aklınız aydınlansın. Fakat bilgece derslerimin keşfetmediğiniz için anlamazsanız ve feci bir şekilde acı çekerseniz, acılarınız boşunadır ve o dersin değerini bilmezsiniz. (258, 57 – 58)

53. İnsanlar: "Eğer adaletli ve sevecen bir Tanrı varsa, neden iyi insanlar kötüler yoluyla, adiller günahkârlar yoluyla acı çekmek zorundalar?" diye bağıryorlar.

54. Size doğrusunu söyleyeyim, çocuklarım: Hiçbir insan sadece kendi ruhunun kurtuluşu için bu dünyaya gelmez. O yalnız tek başına bir yaratık değil, bilakis bir bütünün bir parçasıdır.

55. Bir insan bedeninde sağlam ve mükemmel bir organ diğer organlar hasta olduğu zaman acı çekmiyor mu?

56. Bu maddi bir kıyaslamadır öyle ki, her insanın diğer insanlarla olan ilişkisini kavrayın. İyiler kötüler yoluyla acı çekmek zorundalar, fakat iyiler kardeşlerinin ruhi gelişmesi için harekete

geçmezlerse, tamamen suçsuz değillerdir. Fakat şahıs olarak herkes kendisinden sorumludur ve o ruhumun bir parçası ve ona benzer olduğu için bütün insanların ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla irade ve zekâya sahiptir. (358, 18 – 19)

57. Talimatlarımı doğru yorumlayın, acılarınızı dünyada gördüğüm zaman ruhumun sevindiğini veya sevdiğiniz şeylerden sizi mahrum bıraktığımı kendi eğlencem için yaptığımı sanmayın. Size kanunlarımın farkına varmayı ve onlara uymayı sağlamak için geliyorum, çünkü onlar dikkate ve uymaya değerdir, çünkü onlara uymak size sonsuz mutluluğu ve sonsuz barışı getirecekler. (25, 80)

58. Size söylemeliyim ki, dünyada yaşadığınız sürece hayatınızı mümkün olduğu kadar hoşnut edici bir şekilde yaşamaya zahmet gösterebilirsiniz. Sürekli ağlamanız, acı çekmeniz ve “kanamanız” öbür dünyada barışı hak etmeniz için gerekli değildir.

59. Eğer bu dünyayı gözyaşlarının vadisinden mutluluk dünyasına birbirinizi severek, iyilik yapmaya özenerek ve kanunumun sınırları içinde yaşayarak çevirebilseydiniz, size doğrusunu söyleyeyim, o zaman bu yaşam acılarla, felaketlerle ve gözyaşlarıyla dolu bir yaşamdan – onları isteyerek çekmeye razı olsanız bile – benim gözümde hatta daha çok takdire değer ve yüce bir yaşam olurdu. (219, 15 – 16)

60. Hiçbir acının sonsuza dek sürmediğine sevinin; acılarınız belli bir zaman içindir ve yakında son bulacaklar.

61. Kefaret süresi ve arınma sınavlara ruhen gelişmeyle bakan birisi için geçicidir. Kendisini materyalizme adanmış birisi için aslında çok yakında sona erecek olan (acılar) uzun sürecektir.

62. Kalbinizin atışının geçmesi gibi, sonsuzlukta insan hayatı geçip biter.

63. Korkmaya bir neden yoktur, çünkü bir insanın ah çekişi, gözyaşı dökmesi veya bir söz söylemesi gibi, insanların acıları geçer gider.

64. Tanrı'nın sonsuz şefkatinde bütün acılarınız ve dertleriniz yok olmak zorundalar. (12, 5 – 9)