

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA – Bölüm 43... Hastalık, Şifa ve Yenilenme

Jesus Christus'un Vahyi

Tercüme: Jasmin

Hastalığın Kaynağı ve Anlamı

Rab şöyle konuşuyor...

1. Eğer insan duadan vazgeçer ve iyi eylemlerden uzaklaşırsa, o zaman o ahlaki gücünü ve ruhanîyetini kaybeder ve ayartmalarla karşı karşıya gelir. Zayıflığında günahlara izin verir ve bunlar kalbi hasta eder.
2. Fakat ben doktor olarak hastanın yatağına geldim ve ona sevgimi ve yardımımı nasip ettim. Işığım ateşten yanan dudaklarına serinletici su gibiydi ve balsamımı alnında hissettiği zaman bana: “Rab, sadece merhametin beni kurtarabilir. Ruhum çok hasta ve ölüm bana yakında gelecek” dedi.
3. Fakat ben ona: “Sen ölmeyeceksin, çünkü yaşam olan ben geldim ve kaybettiğin her şey sana yeniden verilecek” dedim. (220, 39)
4. Her çabaya muktedir olmayan bir hasta hangi hakları elde edebilir? Eğer o sabır ve teslimiyetle hazırlıklı olmaktan anlıyorsa, Tanrı'nın dileğine alçakgönüllü ise ve beni acılarına rağmen kutsamayı başarır, onun hak ettikleri çeşitli ve büyük olabilir. Çünkü o hastanın örnek davranışı, hayat sınava insan başına geldiği zaman, karanlıkta yaşayan, çaresizliğe düşen, kötü alışkanlıklara teslim olan veya ölümü düşünen birçok kalbi aydınlatacak.
5. Bu insanlar, hayat yollarında kalpten kaynaklanan ve aynı şekilde acı çeken ve de ağır bir çarmıhı taşıyan bir iman, alçakgönüllülük ve ümit örneğine rastladıklarında, o zaman onların kalbine bir ışık dokunduğunu hissedecekler.
6. Gerçek şu ki; vicdanlarının sesini duymaya muktedir olmadıkları için başka bir insanın örnek davranışı ve imanı yoluyla vicdanın ruhi ışığını almak zorundaydılar.
7. Yenik düşmeyin, kendinizi asla başarısızlığa uğramış olarak ilan etmeyin ve acılarınızın yüküne boyun eğmeyin. Hep imanınızın yanan lambasını göz önünde tutun. İmanınız ve sevginiz sizi kurtaracak. (132, 38 – 39)

Kendi Gücüyle Şifa Bulma

8. Size şifa vermemi rica ediyorsunuz; fakat size doğrusunu söyleyeyim, hiç kimse kendisinden daha iyi doktor olamaz.
9. Eğer hatalarınızı, günahlarınızı, kötü alışkanlıklarınızı ve kusurlarınızı bırakmazsanız, size şifa getirip acılarınızı yok etmemin size ne faydası vardır? Acılar hastalıkların nedeni değildir, bilakis günahlarınız onların nedenidir. Bakın, bu acıların kökenidir! Günaha karşı savaşın, günahтан uzaklaşın ve siz sağlığa kavuşacaksınız. Fakat bunu yapmak sizin görevinizdir. Size sadece bunu öğretiyorum ve yardımcı oluyorum.

10. Eğer vicdanınız yoluyla acılarınızın nedenini keşfederseniz ve onlara karşı savaşmak için her şeyi yaparsanız, o zaman mücadelede zafer kazanmak ve ruhi özgürlüğe kavuşmak için size yardım eden tanrısal gücü tamamen hissedeceksiniz.

11. Eğer kendi çabalarınızla acılardan kurtulmayı başardığınızı ve esenliğe kavuştuğunuzu hissederseniz, hoşnutluğunuz ne kadar büyük olacak. Sonra bana: “Babam, sözün benim şifamdı. Öğretin benim kurtuluşumdu” diyeceksiniz. (8, 54 – 57)

12. Halk, bütün hastalıklara şifa veren gerçek şifa balsamı sevgiden kaynaklanır.

13. Ruhunuzla, kalbinizle ve aklınızla sevin, o zaman sadece beden hastalıklarını veya küçük insancıl dertlere teselli getirmek için yeteri kadar güce sahip olmayacaksınız, bilakis ruhsal gizemleri, ruhun büyük korkularını, dengesizliklerini ve vicdan azaplarını da açığa kavuşturacaksınız.

14. O balsam (sevgi) büyük sınavları çözer, ışığı yakar, acıları dindirir ve sıkkan zincirleri eritir.

15. Bilim tarafından (şifa) ümidi kesilen insan, bu sevgi balsamıyla temas yoluyla sağlığa ve yaşama geri dönecek; kendisini (vücuttan) çözen ruh onu çağıran kardeşinin sevgi dolu sözüyle geri dönecek. (296, 60 – 63)

16. Acıyı yok edin! Benim yarattığım yaşam acıyla dolu değildir. Acılar, Tanrı'nın çocuklarının itaatsizliğinden ve hatalarından kaynaklanır. Acılar, insanların azgınlıkları yoluyla yaratılmış yaşam için tipik bir şeydir.

17. Başınızı kaldırıp eserlerimin güzelliğini keşfedin. İçten hazırlanın öyle ki, tanrısal konseri duyabilesiniz, bu bayramdan kendinizi uzaklaştırmayın. Eğer kendinizi uzaklaştırırsanız, nasıl bu sevinçten payınızı alabilirsiniz? O zaman üzgün, azap içinde ve hasta yaşardınız.

18. Evrensel konserde ahenkli notalar olmanızı, yaşamın kaynağından yaratıldığınızı kavramanızı ve her insan ruhunda benim ışığım olduğunu hissetmenizi istiyorum. Bana: “Baba, ruhum senin ruhunun egemenliği altında olsun, tıpkı iradem ve yaşamım gibi” diyebilmekle ne zaman olgunluğa ulaşacaksınız?

19. Duyularınız hasta olduğu ve ruhunuz bencillikle doğru yoldan sapmış olduğu sürece, bunu söyleyemeyeceğinizi idrak edin.

20. Kendinize bulaştırdığınız hastalıkların ıstırapı ve korkusuyla yaşıyorsunuz. Fakat ruhun hatası karşısında fiziksel hastalık nedir ki? Hiç, eğer ruh yükselmeyi başarıyorsa, çünkü merhametimde hep yardım bulacaksınız.

21. Tıpkı kan, damarlarınızda dolaşıp vücudu canlandırdığı gibi, Tanrı'nın kudreti yaşam suyu olarak ruhunuza girer. Tanrı'nın kanununu uyguladığınız sürece, hasta olmaya hiçbir sebep yoktur. Yaşam sağlık, sevinç, mutluluk ve ahenktir. Hasta iseniz, tanrısal malların sığınağı olamazsınız.

22. Hasta düşünceli, hasta kalpli ve hasta bedenli insanlar, Usta (Christus) size diyor ki, Her şeye gücü yeten Tanrı'nın çocuğu olan ruhunuzun doğru yola geri dönmesi ve Tanrı'nın acılarına şifa getirmesi ve zayıflıklarınıza destek olması için rica edin. (134, 57 – 59)

İnsanın Yenilenmesi

23. Kendisini hemen ilk insanlarda bile belli ettiren ve bir zaaf olan kibir, ruhun gelişmesi yoluyla yenilecek. O hep ruh ve “beden” arasındaki mücadeleydi. Çünkü ruh, ebedi ve yüce Baba'nın esansı arzusuna eğilimliyken, “beden” ruha zarar olsa da, sadece onu tatmin edeni ve ona iltifat edeni arar.

24. Kendisini her insanda gösteren bu mücadele, dünyanın ona etkisi yoluyla kendiliğinden insanda oluşur. Çünkü dünyasal olan beden, yapısına uygun olan her şeyi arar.

25. Eğer ruh, o (bedensel) güce hâkim olmayı ve o gücü doğru yola yöneltmeyi başarır, o zaman insan benliğindeki iki farklı gücü ahenk içinde tutmayı başardı ve ruh ilerlemesine ve yükselişine ulaşacaktır. Eğer ruh buna karşın “bedenin” gücüne yenik düşerse, kendisini kötülüğe ayartılmış olarak görecektir ve fırtınanın ortasında dümensiz bir sandal gibi olacaktır. (230, 64)

26. Siz imanlı ve şüpheçiler, ne adaletli bir dünyayı, ne de dünyanızda sevgi ve erdem dolu bir yaşamı hayal edebiliyorsunuz. Kısacası: Kendinizin ne iyilik yapmaya güçlü olduğunuzu düşünüyorsunuz, ne de kendinize güveniniz var.

27. Bense size inanıyorum ve çocuklarımın her birindeki tohumu biliyorum, çünkü ben onları yarattım ve sevgim yoluyla onlara yaşam verdim.

28. İnsanlara olan ümidim var, onların kurtuluşuna, onurlarını yeniden kazanmalarına ve yükselişlerine inanıyorum. Çünkü onları yarattığımda, dünyayı sevgi ve barışın yeri yapsın diye onları dünyanın efendisi olmaya belirledim. Hayat mücadelesinde ruhunun güçlü olması gerektiğini de belirledim ki, onu ebedi bir miras olarak bekleyen mükemmelliğin krallığının ışığına hak ettikleri yoluyla ulaşsın. (326, 44 – 46)