

# ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 45... Önceden Belirleme, Hayatın Anlamı ve Yaşam Görevini Yerine Getirme

Jesus Christus'un Vahyi

Tercüme: Jasmin

İnsan Hayatında Tanrı'nın insanlara Yazgısı ve Belirlemesi  
Rab şöyle konuşuyor...

1. Şimdi insanların iman hariç hakikatimi anlayacağı, açıklayacağı ve hissedeceği ışık devridir.
2. Öğretimin nedeni, hiç kimsenin önemli bir neden olmadan dünyaya gelmediği ve bu nedenin Tanrı'nın sevgisi olduğu ve bütün insanların dünyaya sevgi görevini yerine getirmek için gelmeleri belirlendiği içindir.
3. Başlangıçtan beri insanlar her devirde: Ben kimim? Bu hayatı kime borçluyum? Neden varım? Neden buraya (dünyaya) geldim ve nereye gidiyorum? diye kendilerine sordular.
4. Belirsizliklerinin ve idraksizliklerinin bir kısmının yanıtını açıklamalarımda ve yüzyıllar boyunca vahiy ettiklerimin tetkiki yoluyla buldular.
5. Ama bazı insanlar her şeyi çoktan bildiklerine inanıyorlar; fakat size söylüyorum, onlar büyük bir yanılgı içindedirler, çünkü Tanrı insanlara vahiy etmediği sürece Tanrı'nın bilgeliğinin kitabında muhafaza edilenleri hiçbir insan tarafından keşfedilemez. Tanrı'nın bilgeliğinin kitabına çok şey vardır ve onun içeriği sonsuzdur. (261, 4 – 6)
6. Tanrı'nın insana verdiği yazgıda merhamet vardır. O insan yazgısı Tanrı'nın iyiliğiyle doludur.
7. Siz o iyiliği aramasını bilmediğiniz için bulamıyorsunuz.
8. Eğer siz her ruh için benim tarafımdan belirlenmiş olan yazgının sınırları içinde ağır ve acı bir yolu açarsanız, ben o yolu hafifletmeye çalışırım, fakat asla acıları çoğaltmam.
9. İnsanların dünyada birbirlerine ihtiyaçları vardır. Hiç kimse fazla değildir ve hiç kimse eksik değildir. Bütün yaşamlar varlıklarının tamamlanması ve ahengi için birbirleri için gereklidir.
10. Yoksulların zenginlere, zenginlerin de yoksullara ihtiyacı vardır. Kötülerin iyilere, iyilerin de kötülere ihtiyacı vardır. Bilgisiz insanların bilgililere, bilgililerin de bilgisizlere ihtiyacı vardır. Küçüklerin büyüklere ve büyüklerin de çocuklara ihtiyacı vardır.
11. Her biriniz Tanrı'nın bilgeliği yoluyla bu dünyadaki yerinize koyuldunuz ve yakınında olmanız gereken insana yakınsınız. Her insana içinde yaşaması gereken çember verildi ve o çember içinde dünyaya geldi ve o çemberin içinde birlikte yaşaması gereken vücutsuz ruhlar (öbür dünyaya göçmüş insanların ruhları) vardır.
12. Böylece hepiniz hayat yolunuzda azar azar sizi yükselten sevgiyi öğretmek görevi olan insanlarla buluşacaksınız; diğer insanlardan ise sizi arıtan acıları tadacaksınız. Onların bir kısmı ona ihtiyacınız olduğu için size acıları getirirken, diğer kısmı ise acılarınızı denkleştirmek için size sevgi verecekler; fakat onların hepsinin size bir mesajı vardır ki, o mesajı anlayıp ondan faydalanmak zorundasınız.

13. Hayat yolunuzda size herhangi bir şekilde rastlayan her vücutlu (insan) veya vücutsuz ruh (ölü insanların ruhu) bu dünyadaki yazgınıza yardımcı olduğunu unutmayın.
14. Ne kadar çok ışıklı (gelişmiş) ruhları dünyanıza yolladım ve siz size olan sevgimi kutsamak için duraklamadınız.
15. Size yolladığım birçok ruhtan yaratıklara onların sizin yazgınızın bir parçası olduğunun bilincine varmadan, dikkat etmediniz; fakat siz onları kabul etmeyi bilmediğiniz için bos ellerle kaldınız ve sonra pişmanlığınızdan ötürü gözyaşı dökmek zorunda kaldınız.
16. İnsanlık, senin yazgın bütün yaratıklarla ahenk içinde olmaktır. Sözünü ettiğim bu ahenk kanunların en önemlisidir, çünkü onda Tanrı'ya ve O'nun eserleriyle mükemmel bir birliği bulursunuz. (11, 10 – 16; 22 – 25)
17. Her kim yazgısını inkâr ederse, "Tanrı'nın çocuğu" olmanın şerefli adını reddetmiş olur. Eğer o benim varlığıma inanmazsa, sevgime inanamaz.
18. Eğer bu hayat bazılarınız için acılı ve ıstıraplı geçmişse, bilin ki, bu dünyadaki yaşamınız tek yaşam değildir, o görünüşe göre uzundur ve her yaratığın yazgısında sadece benim bilebileceğim bir gizem vardır. (54, 8 – 9)
19. Bir insanın bu dünyada hayatı sadece sonsuzlukta bir an gibidir, insanı belli bir süre canlandıran ve hemen sonra geri dönüp yeni bir vücuda can vermek için yine uzaklaşan bir hayat soluğu. (12, 4)
20. Her biriniz için hayat yolunuzda hissenize ne düşmesi gerektiği belirlendi. İnsanların bir kısmı zamanında onu kabul edip ondan faydalanırken, diğer kısmı ise boş yere harcar ve bazıları onu almak için hazırlıklı olmayı bile beceremediler. Fakat ruhsal dünyaya (öbür dünyaya) geri döndükleri anda, onlar için belirlenen şeylerin hepsinin bilincine vardılar ve onları ne almayı, ne de hak etmeyi bildiler. (57, 31)
21. Hiç kimse tesadüfen doğmadı, hiç kimse rastgele yaratılmadı. Beni anlayın ve hiç kimsenin kendi hayat yolunda özgür olmadığını ve bütün maharetleri yönlendiren ve yöneten bir kanun olduğunun farkına varacaksınız. (110, 29)
22. İnsanlar, kendi iradelerine göre davrandıklarına, her yüce bir şeyin etkisinden uzak olduklarına ve sonuçta kendilerini bağımsız ve kendi yazgılarını Yazan'dan bağımsız olduklarına, onların hayatında gerçekleşenlerin benim dileğim olduğunu anlayacakları saatin geleceğini bilmeden, inanırlar. (79,40)
23. İnsanlar için iyi bir meyve ekmekle kendinize iyi bir kazanç hak edin. Kendinizi gelecek zamanlara hazırlayın, çünkü sizden ayrılmadan önce aranızda ayartmalar size yaklaştığı için uyuşmazlık olacak. Uyanık olun. Dua edin ve talimatlarımı uygulayın. Size doğrusunu söyleyeyim, iyiliği uygulamaya adadığınız bu kısa müddet iyi etkileri sizden sonra gelen nesillere kadar hissedilebilir olacaktır. Hiç kimse kendi yazgısını belirlemeye ne geçmişte ne de şimdiki zamanda muktedirdir. O sadece benim elimdedir. Dileğime güvenin ve hayat yolunuzu sonuna dek büyük problemler olmadan kat edeceksiniz.
24. Doğru anlayın, ben size hiçbir ağaç yaprağının dileğim olmadan hareket etmediğini söylüyorsam; o zaman sizi sınavanın ben olduğumu ve acıların kâsesinden içme zamanının – beni suçlamak için – ne zaman olduğunu bileceksiniz. O zaman siz hâkim olacak, beni de sanık yapacaksınız.

25. Hatalarınızın farkına varın ve onları düzeltin. İnsanların hatalarını affetmeyi öğrenin ve eğer siz onları düzeltemiyorsanız, en azından onların üstüne hoşgörü perdesini örtün. (64, 43 – 44)

26. Kaderinizin tam Tanrı'nın hayat yolunuza koyduğu kadere uygun olduğu kanaatindeki kaderciler gibi olmayın. Ve acı çekiyorsanız, yazgınızın öyle olduğu için, seviniyorsanız, aynı şekilde yazgınızın öyle yazılı olduğu için. Ben sizi ikna ettim ki, ektiğinizi biçeceksiniz.

27. Şimdi iyi dinleyin: bazı fırsatlarda hemen biçeceksiniz ve öbür fırsatlarda ise ektiğinizi biçmek için yeni bir yaşama girmek (öbür dünyada veya yeni bir reenkarnasyonla) zorundasınız. Şimdi size söylediklerim hakkında iyice düşünün ve adaletim konusunda birçok kötü yargıları ve birçok belirsizlikleri ortadan kaldıracaksınız. (195, 53)

#### Hayat Okulunda

28. İnsanlar, eylemlerinin sonuçları hakkında düşünemeyen çocuklar gibidir ve ondan dolayı yollarının üstündeki tökezlemeye neden olan taşın onların bilinçsiz koşuşunu durdurmak için veya onların kötü bir karar vermeyi önlemek için sadece benim koyduğum engel olduğunu kavramıyorlar.

29. Eserlerinizi, eylemlerinizi düşünerek ve sözlerinizi tartarak bir yetişkin insan gibi davranmanızı istiyorum. Bu hayatınıza getirilmesi gereken yol, akıllılık ve adalettir. Ayrıca yaşamın ruhunuz için ölçülmesi güç ve sürekli bir sınav olduğu konusunda derin derin düşünün.

30. Benim yolumda hiç kimse mahvolmaz ve çarmıhın ağırlığına mağlup gelip yere yıkılan durumlar olsa da, yüce bir güç insanın ayağa kalkmasına yardım edip cesaretlendirir. Bu güç imandan kaynaklanır. (167, 55 – 57)

31. Mutluluğunuz, insanların bu talimatlardan ve evreni yöneten kanunlara itaatten aldıkları anlayışa bağlıdır. Bazı insanlar bu mutluluğun bu dünyada olmadığını diğer insanlar ise sadece benim haddinden fazla ona sahip olduğumu ve onların ruhunuzun barışında kendisini beyan ettiğini sanırlar.

32. Sevgili halk, şimdi mutluluğunun sana bağlı olduğunu biliyorsun öyle ki, insanlara benliğinizin özünde – sizin fikrinize göre sadece acılar, nefret, garaz, pişmanlık ve gözyaşlarının olduğu – sönmesi mümkün olmayan ruhun ışığı vardır. (178, 6 – 7)

33. Ruhunuzun geçmişini vücudunuz bilmez. Ben onu ruhunuzda muhafaza ediyorum öyle ki, o açık bir kitap gibi ve size vicdanınız ve sezgi yeteneğiniz yoluyla beyan edilsin. Bu benim – sizi yargılamak yerine – hatalarınızı telafi etmek veya yanılıklarınızı düzeltmek için fırsat veren adaletimdir.

34. Eğer geçmişiniz ruhunuzda silinmiş olsaydı, o zaman geçmişteki sınavları tekrarlamak zorunda kalırdınız; fakat siz tecrübelerinizin sesini duyduğunuz ve bu ışık yoluyla aydınlığa kavuşmanıza izin verdiğiniz zaman, yolunuzu daha berrak tanıyacaksınız ve ufku parlak bir şekilde göreceksiniz. (86, 46)

#### İnsan Yaşamının Anlamı ve Değeri

35. Bilin ki, bir insanın doğal durumu iyilik, ruhun huzuru ve çevresini saran her şeyle ahenk içinde olmaktır. Bu erdemleri ömrü boyunca sürekli uygulayan kişi onu Tanrı'yı idrake götürecektir gerçek yolda gider.
36. Fakat siz bu yoldan uzaklaşırsanız ve davranışlarınızı yönlendirmesi gereken (Tanrı'nın) kanununu unutursanız, ruhsal gelişmenin yolundan uzak yaşadığınız anları gözyaşları içinde telafi etmek zorunda kalacaksınız. Bu muhafaza etmeniz gereken doğal durumunuzdur. (20, 20)
37. Birçok insan dünyanın günahlarına ve içinde yaşadığı acılara pek çok alıştı. Onlar bu yaşamın en doğal şey olduğuna ve dünyanın gözyaşı vadisi olarak belirlendiğine ve asla barış, ahenk ve ruhsal gelişmeye sahip olamayacaklarına inanırlar.
38. Öyle düşünen insanlar bilgisizliğin uykusunda sıkılıp kalmışlardır. Bu dünyanın benim tarafımdan gözyaşı vadisi ve kefareti için belirlendiğini düşünen kişi yanılıyor. İnsanlara sunduğum Aden Bahçesi yine geri gelsin ve gelebilir, çünkü bütün yarattıklarım yaşam ve sevgidir.
39. Ondan dolayı dünyanın Tanrı tarafından insanların acıları için belirlendiğini iddia eden yanılmıştır. Bunun yerine onların kendisi bu dünyayı yargı görevine mahkûm ettiklerini söylesinler. Aslında bu dünya ruhtan yaratıkların insan olarak yaşayarak neşe ve canlanması için yaratıldı.
40. İnsanları yıkımlarından kurtarmak için tedbirler alınmış olmasına rağmen, hiç kimse günah işlemeye önceden belirlenmemiştir.
41. İnsanlar sevgi yoluyla (ruhen) gelişmek istemiyordu, ne de kanunumu uygulamakla bilge olmak istiyordu. Ve hep kaçmaya çalıştığı adaletimin onu koruduğunu unuttu, çünkü benim adaletim mükemmel sevgiden kaynaklanır. (169, 10 – 13)
42. Eğer sözümü anlarsanız, Baba'nın niyeti sizi dünyaya yolladığında, tehlikeli ve ayartmalı yollardan geçmeniz için yolunuzu kaybetmeniz değildi. Çünkü o yollar öyle yapılmıştı ki, orada gerekli dersleri ruhunuzun gelişmesi için eksik olan tecrübeye sahip olursunuz ve sonuçta o yol size bana ışıkla dönmenizi sağlar.
43. Ruhunuz benden çıktığı anda yellerin onu bir aleve dönüştürmesi gereken bir kıvılcım gibiydi öyle ki, bana geri döndüğünüz zaman, ışığınız benim ışığımla birleşsin.
44. Size yeni dağın tepesinden sesleniyorum. Orada sizi bekliyorum ve size doğrusunu söyleyeyim: Bana geliş gününüzde bu krallıkta bir şölen olacak.
45. Siz oraya acıların yolundan geliyorsunuz – o yolu ben size hazırlamadım, bilakis insanlar yarattı – ve o arada hatalarınızı arındırıyorsunuz. Bu yoldan benim de gitmemi sağladınız. Fakat o zamandan beri kurban ve acıların yolu benim kanımla yüceltilmiştir. (180, 64 – 65)
46. İnsanlar, sonuçta kendi krallıklarının da bu dünyadan olmadığını ve onların vücudu ve insani kılıfı sadece bedenin duyuları yoluyla ruhunun dünyanın deneylerini ve telafilerini algılayan bir enstrüman olduğunu kavrayacaklar. Onlar sonuçta bu hayatın harika şekillerle ve resimlerle çizilmiş mükemmel bir yer olduğunu anlayacaklar öyle ki, öğrenciler, yani insanlar hayatın onlara verdiği dersleri daha iyi anlayabilsinler ve bu yolla eğer bunu iyi değerlendirebilseler, ruhlarının gelişmesini başarsınlar ve onları güçlü yapan mücadelenin anlamını – perdahlayan acıyı, asilleştiren derdi, aydınlatan bilgiyi ve yükselten sevgiyi – anlayacaklar.

47. Eğer bu dünyada yaşam sahip olduğumuz tek yaşam olsaydı, size doğrusunu söyleyeyim, çoktan bu dünyanın acılarını yok etmiştim, çünkü sırf acıların kâsesinden içmek için bu dünyaya gelmiş olsaydınız, o zaman o haksızlık olurdu. Fakat bugün acı çekenler ve ağlayanlar eskiden (bir önceki yaşamlarında) başıboş hayatın tadını çıkardıkları için ağlıyorlar. Ama bu acı onları arıtacak ve yükselmek ve Rab´bin yurtlarında daha arı bir şekle sokmak için onurlandıracak. (194, 34 – 35)
48. İnsan hayatının içerdiği sınav öyle zordur ki, insanların çarmıh yükünü daha sevimli yapmak ve hafifletmek için onları ruhi ve fiziksel mutluluklarla güzelleştirmek kaçınılmazdır.
49. Sıcak yuvalarında varlıklarının en iyi sevincini bulanları ve çocuklarına olan anne-baba sevgisini, çocukların anne-babaya olan sevgisini ve aralarındaki kardeş sevgisini ibadete çevirenlerin hepsini kutsuyorum. Çünkü o birlik, ahenk ve barış evrensel Baba ve O´nun ruhsal ailesi arasında var olan ahenge benzer.
50. O yuvalarda ruhun ışığı parlar, krallığının huzuru oradadır ve acılar başladığı anda, onlara tahammül etmek daha kolaydır ve sınav anlarının acılığı daha da azdır.
51. Diğer insanlara hoşnutluk vermekten zevk alanlar ve insanların sağlıklı sevincine sevinenler ise daha çok takdire değerlidir. Bunlar sevinç elçileridir ve onlar büyük bir görevi yerine getiriyorlar.
52. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer hoşnutluğun ve sevincin anlarını aramayı ve iç huzurun saatlerini muhafaza etmeyi bilseydiniz, o zaman böyle anları ömrünüzün her gününde yaşadınız. Ama onun için önce ruhunuzu yükseltmek, duygularınızı ve hayata bakış tarzınızı daha yüce ruhlu bir şekilde olmasını sağlamanız gereklidir.
53. Sözlerimle yolladığım bu mesaj yolunuzu aydınlatan ışıkla doludur ve o benliğinize yukarıya doğru gelişmeyi, barış içinde yaşamayı ve onlarla hayatınızı kutsadığım bütün sağlıklı şeylerin tadını çıkarmayı sağlayacaktır.
54. İnsanlık, ıstırapların gölgesini, sahte zevkleri ve hileli hoşnutlukları yenmek için daha çok mücadele etmek zorundadır. O hakikati görmeye engel olan dini fanatizmine karşı savaşmak zorunda olacak. O her şeyin sonuçta yıkıma doğru gittiğini ve hiç kimsenin kendisini kurtaramayacağına inandıran kaderciliğe karşı savaşmak zorunda olacak. Ve o ona sadece geçici zevkleri aratan – ruhu kötü alışkanlıkların uçurumuna götüren zevkler, acılara, çaresizliğe ve karanlığa sürükleyen – materyalizmine karşı savaşmak zorunda kalacak.
55. Size ışığımı veriyorum öyle ki, gölgeleri terk edin ve gözyaşı vadisine çevirdiğiniz gezegeninizde nihayet gerçek ruhun ve kalbin mutluluklarını keşfedin. Bunların yanında diğer mutluluklar küçük ve önemsizdir. (303, 28 – 33)