

## ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 49... Din ve Karar

### Jesus Christus'un Vahyi

Tercüme: Jasmin

Hiçbir Din veya Mezhep Bütün Gerçeği İçermez

Rab şöyle konuşuyor...

1. Ben size içinizde fanatizmi uyandırmak için gelmiyorum; benim öğretim fanatizmden, yanlış şeyler öğretmekten çok uzaktır. Ben sizin düzelmenizi, imanınızı, insan sevginizi ve ruhen gelişmenizi istiyorum. Fanatizm gözünüzün önünde kapkara bir bağdır, zararlı tutkudur, karanlıktır. Uyanın öyle ki, bu kötü tohum kalbinize girmesin. Fanatizmin bazen sevgiye benzer bir görünüşü olduğunu göz önünde bulundurun.
2. Karanlığın insanlığa bu devirde musallat olduğunu kavrayın. Pagan milletler bu dünyadan yok olmasına rağmen ve insanlığın büyük bir kısmı gerçek Tanrı'ya tapmasına rağmen, insanların beni ne bildiklerinin ne de sevdiklerinin farkına varın. Çünkü onların savaşları, nefretleri, ahensizlikleri beni kalplerinde yaşatmadıklarının ispatıdır.
3. Bu dini fanatizmin karanlığının ve bu putperestliğin üstüne insanlığı kültlerinden arındırarak büyük fırtınalar yaklaşıyor. Bu iş bittiği zaman, gökkuşağının sonsuzluğunda barış parlayacak. (83 60 – 62)
4. Dünyada ruhu Tanrı'ya götüren yollar olan dinlerin olmasına izin verdim. İyiliği ve sevgiyi öğreten, merhameti öven her din iyidir, çünkü o dinde ışık ve hakikat vardır. Eğer insanlar o dinde körelirse ve başlangıçta iyi olan şeyler kötülüğe çevrilirse, o (Tanrı'ya götüren) yol materyalizm ve günah altında kaybolur.
5. Ondan dolayı bu devirde size yeniden yol, yaşam esansı ve kanun olan hakikatimi gösteriyorum öyle ki, siz deniz feneri ve Kutup yıldızı olan bu kanunu şekillerin ve ritüellerin ötesinde, bütün insancıl davranışların ötesinde arayın. Beni böyle arayan kişi Spiritüalist olacak. (197, 10 – 11)
6. Hiç kimse mahvolmayacak; insanların bir kısmı size gösterdiğim yolda hedefe daha önce ulaşacaklar ve diğer insanlar ise kendi gittikleri yolda daha geç ulaşacaklar.
7. Her dinde insan daha iyi bir insan olmak için ihtiyacı olan öğretileri kabul edebilir. Fakat o insan hedefe ulaşamazsa, kabul ettiği dinini suçlayacak ve hep aynı insan kalacak.
8. Bütün dinler iyiliği amaçlar ve Baba'ya ulaşmaya gayret etmek için yollardır, onların bazıları diğerlerinden daha mükemmeldir. Eğer bildiğiniz dinlerde sizi tatmin etmeyen bir şey varsa, bana olan imanınızı yitirmeyin. İnsan sevgisi yolunda gidin ve kurtuluşu bulacaksınız, çünkü benim yolum sevginin gücüyle aydınlıktır. (114, 43)
9. Dinler, ruhları gerçek yola yönlendiren bana ulaşmak için adım adım yukarıya çıkabilmeleri için küçük ara yollardır. İnsanlar dünyada çeşitli dinlerden olduğu sürece, bölünmüştür. Fakat onlar sevgi ve hakikatin yolunda oldukları zaman birleşecekler, o tek ışıkla birleşecekler, çünkü sadece bir hakikat vardır. (243, 5)
10. İnsanların ruhları materyalizmden, geleneklerden, ön yargılardan ve fanatizmden kurtulduğu anda, dinlerin birleşmesi gelecek. Sonra insanlar bir tek ibadetle ruhen birleşmiş olacaklar: O da Tanrı'ya ve insanlara sevgiden ötürü iyilik yapmak olacak. Bu gerçekleştiği zaman, insanlık mükemmelleşmenin bir çağına girecek. (187, 43)
11. İnsanlığın bölünmüş olması onların bir kısmının bir daldan (Tanrı'nın vahiylerinin ağacından), diğer kısmının ise öbür daldan faydalanmalarından gelir. Sadece bir tek ağaç vardır, dalları ise

çoktur. Ama insanlar öğretilerimi bu şekilde anlamak istemiyorlardı ve çatışmalar onları birbirinden ayırdı ve fikir ayrılıkları derinleşti. Herkes hakikate sahip olduğuna inanıyor, herkes kendisini haklı hissediyor. Fakat size söylüyorum: bir tek dalın meyvesini tattığınız ve diğer dalları reddettiğiniz sürece, bütün meyvelerin Tanrı'nın ağacından kaynaklandığını kavrayamayacaksınız. Onların hepsi hakikatin tamamını oluşturur.

12. Eğer ben size bu gerçeklerden bahsediyorsam, Ustanız'ın dinlerin dış görünüşündeki ibadet şekillerini demek istediğimi düşünmeyin, bilakis her dinin temel prensibini düşünün.

13. Şiddetli bir fırtına kendisini şimdi hissettirir gibi oluyor. Onun yeli ağacı sarsarken çeşitli meyvelerinin dökülmesine neden olacak ve siz önceden bilmediğiniz o meyvelerin tadına bakacaksınız.

14. Bunun üzerine diyeceksiniz ki: "Kardeşlerimizin bize sunduğu meyveleri tanımadığımız için hepsini reddettiğimizden ötürü fanatizmimizin etkisi altında biz ne kadar terbiyesiz ve körmüşüz!"

15. Benim ışığımın bir kısmı her insan grubunda ve topluluğundadır. Hiç kimse ben bütün hakikati biliyorum diye övünmesin. Yani kavrayın: Eğer Sonsuz olanın (Tanrı'nın) temeline ulaşmaya devam etmek istiyorsanız, şimdiye dek ulaştığınız yerin ötesine ulaşmak istiyorsanız, Tanrının ve kendin hakkında çok şey bilmek istiyorsanız, o zaman önce bir kısmın kavradıklarını diğer kısmın kavradıklarıyla birleştirmelisiniz ve böylece diğerlerinin hepsiyle de birleştirmelisiniz. O zaman bu ahenkten şimdiye dek dünyada aradığınız, ama bulamadığınız berrak ve parlak bir ışık çıkacak.

16. "Birbirinizi sevin" bu benim ilkemdir, insanlar için – onların inanç veya dinlerine aldırma – en önemli kanunumdur,

17. Bu en önemli kanunumu uygulamakla birbirinize yaklaşın ve siz beni insanların her birinde bulacaksınız. (129, 36 – 41)

#### Dinlerin Gelişmeye Karşı Düşmanlığı

18. İnsanlar için fiziksel yaşam – onlar fiziksel yaşamın geçici, ruhsal yaşamın ebedi olduğunun bilincinde olsalar da - ruhsal yaşamlarından daha önemliydi. İnsanlık uygarlık ve bilimde ilerlemeler yapmış olmasına rağmen, ruhen duraklamış olması ve dinlerinde derin uykuya dalmış olmasının nedeni budur.

19. Dinlerin her birini inceleyin, onların hiçbirinin gelişme, ufkunu açma ve mükemmelleşme ispatını göstermediğini göreceksiniz. O dinlerin her biri en yüce gerçek olarak beyan ediliyor; fakat o dinde her şeyi bulduklarını ve kavradıklarını sanan o dinin mensupları ilerlemek için bir adım atma zahmetinde bulunmuyorlar.

20. Tanrı'nın vahiyleri, kanunu, benim öğretim ve bildirimlerim size başlangıçtan beri insanın gelişmenin etkisi altında bir yaratık olduğunu kavramaya çalıştırdı. O zaman bu hakikati mezhepleriniz niye tasdik etmiyor ve sınıyor?

21. Size söylüyorum: Sadece ruhu uyandıran, ruhun ışığını yakan, onu geliştiren, içinde gizlediklerini (yetenekleri) beyan eden, onu her seferinde düştüğünde ayağa kaldıran ve durmadan ilerlemesini sağlayan öğretiyi, sadece bu öğretiyi hakikatten kaynaklanır. Fakat benim talimatlarımın her devirde size (vahiy yoluyla) beyan ettiği bu değil mi?

22. Buna rağmen uzun zamandan beri ruhen olduğunuz yerde kaldınız, çünkü ruhunuzu ilgilendiren şeylerden daha çok bu dünyadaki hayatınızı ilgilendiren şeylere kaygılandınız. Fakat ruhsal şeylerden tamamen vazgeçmemek için dinlerinizi öyle şekillendirdiniz ki, o bu dünyadaki işinizi ve görevlerinizi yerine getirmede zerre kadar bile sizi rahatsız etmedi.

23. Siz dini geleneklerinizi yerine getirdiğiniz anda, Tanrı'nın taleplerini yerine getirdiğinizi sanıyorsunuz, böylece vicdanınızı sakinleştiriyor ve cennete gitmenizi garanti altına aldığınızı sanıyorsunuz.

24. Nasıl bir bilgisizlik, insanlık! Ne zaman nihayet gerçeğe uyanacaksınız? Siz dini geleneklerinizi uyguladığınız zaman, bana hiçbir şey vermediğinizi ve ruhunuza da bir faydası olmadığının farkında değil misiniz?

25. Eğer kiliselerinizden çıktığınız anda: "Şimdi Tanrı'ya olan görevimi yerine getirdim!" diyorsanız, o zaman büyük bir yanılgı içindesiniz, çünkü bana hiçbir şey veremeyeceğinizi bilmeniz gerekmesine rağmen, fakat benden birçok şey aldığınız ve kendinize verebildiğiniz halde, bana bir şey verdiğinizi sanıyorsunuz, büyük bir yanılgıya kurban gittiniz.

26. Siz kanunumu yerine getirmenin sadece o yerlere (kiliselere) gitmekten ibaret olduğuna inanıyorsanız, o zaman bir yanılgıya daha düştünüz. Çünkü bu yerler gelecek için öğreneceğiniz okullar olsun. Günlük hayatınızda orada gerçekten kanunumu yerine getirmenin ne demek olduğunu öğrendiğiniz dersleri uygulayın. (265, 22 – 27)

### Din ve Bilim Arasında İlişki

27. Başlangıçtan beri kanunumun elçileri ve ruh öğretisi bilim adamlarını rakip olarak gördüler. Bu ikisi arasında büyük çatışmalar oldu ve size bu çatışmalar konusunda bir şey söyleme zamanı geldi.

28. Ben bu dünyayı dünyaya insan olarak gelen ruhların geçici vatanı olarak hizmet etmesi için yarattım. Ama onlar bu dünyaya gelmeden önce, ben onları ruhun, aklın ve iradenin yetenekleriyle donattım.

29. Yarattığım yaratıkların gideceği yolu ve onların gelişmesini önceden biliyordum. Dünyanın içine insanların içini, dünyanın dış yüzeyine ve atmosfere de insancıl yaratıkların yaşamı, geçimi, gelişmesi ve canlanması için bütün gerekli olan tabiatın elementlerini koydum. Fakat insanlar tabiatın gizemlerini yaşam kaynağı olarak keşfedebilsin diye, onların zekâsının uyanmasına izin verdim.

30. Böylece insanlara bilimin başlangıcı vahiy edildi. Daha büyük yetenekli insanlar gelip geçmiş olmasına rağmen, buna hepiniz muktedirsiniz. Onların (yeteneklilerin) görevi tabiatın güçlerini ve elementlerini insanlığın iyiliği ve sevinmesi için kullanmaktı.

31. Dünyaya büyük ruhlar da yolladım öyle ki, onlar size doğaüstü yaşamı bildirsinler – yani bu dünyanın üstünde bilimin ötesindeki yaşamı. Bu vahiyler yoluyla evrensel, güçlü, yaratıcı, her şeye gücü yeten ve her yerde olan ve onun insanlara ölümden sonra bir yaşam, ruhun sonsuz yaşamını hazırlamış olan birisinin (Tanrı'nın) varlığı sezildi.

32. Fakat ruhi görev ve bilimsel görevi getirenler, dinler ve bilim her devirde birbirlerine karşı savaşa kalktılar.

33. Bugün size madde ve ruhun birbirine zıt güç olmadığını söylüyorum; bu ikisi arasında ahenk egemen olsun. Benim ruhsal vahiylerim ışıktır ve keşiflerin ve bilimin getirdiği vahiyler de ışıktır. Fakat siz benim bilim adamlarının işlerini çoğunlukta kusurlu bulduğumu duyuyorsanız, çünkü bilim adamlarının çoğu enerjiyi, eskiden bilinmeyen elementleri, doğa güçlerini yıkıcı amaçlar, düşmanlık, nefret, intikam, dünyevi egemenlik ve sınırsız güç hırsı amacıyla kötüye kullandıkları içindir.

34. Size söyleyebilirim ki, görevlerini sevgi ve iyi niyetle yerine getirmiş olan ve saygı ve alçakgönüllülükle benim gizli define odalarımına girmiş olan bilim adamlarına insanlığın – kızımın - iyiliği için bu vahiyleri vermekten kıvanç duydum.

35. Bilim, insanlığın dünyanın başlangıcından beri maddi ilerleme yolunda gitmesine neden oldu. O yolda ise insanlık adım adım birisi tatlı, diğeri acı olan bilimin meyvelerini buldu.

36. Şimdi bütün ışığın benim ruhuma ait olduğunu, bütün yaşamın benden kaynaklandığını kavramanız gereken zaman geldi, çünkü ben gizli define odası, yaratıkların kaynağı ve kökeniyim.

37. Ruhaniyetle bilimin arasındaki savaş, insanların yolunu sonsuzluğa kadar aydınlatan spiritüalizmle bilimin bir tek ışıkta birleşme derecesine göre kaybolacak. (233, 25 – 34)

#### Dünya Adaletinin Ağırılığı ve Haksızlığı

38. Ben size sizin saçma kanunlarınızı kaldırmak için geliyorum öyle ki, sizi sadece kanunlarımın belirlediği ve benim bilgeliğimle ahenk içinde olan kanunlar yönetsin. Benim kanunlarım sevgi doludur ve onlar benden kaynaklandıkları için değişmez ve ebedidir. Sizin kanunlarınız ise geçici ve bazen gaddar ve çıkarıcıdır.

39. Baba'nın kanunu sevgiden, iyilikten oluşur, günahkârlara teselli veren, onları doğrultan balsam gibidir öyle ki, suçunun kefareatine tahammül edebilsin. Baba'nın sevgi kanunu suç işleyene hep ahlaki düzelmeye yüce ruhlu bir fırsat verir. Sizin kanunlarınız ise tam tersine suç işleyeni ve çoğunlukla suçsuzları da, zayıfları ezer ve cezalandırır.

40. Kanunlarınızda sertlik, intikam ve merhametsizlik vardır. Christus'un kanunu sevgi dolu ikna gücüne, sonsuz adalete ve en yüce dürüstlüğe sahiptir. Siz kendinizin hâkimisiniz, bense sizin avukatınız; fakat bilmelisiniz ki, haksızlığı ödemenin iki yolu vardır: birisi sevgiyle ve öbürü acıyla.

41. Kendiniz seçin, hâlâ irade özgürlüğü hediyenizin tadını çıkarın. (16, 46 – 48)

42. Ben, asla cezasından daha ağır yargılamayan tanrısal bir hâkimim. Önümde dert yananların kaç tanesini temiz buluyorum. Buna karşın onların kaç tanesi temiz (suçsuz) olduklarını söylüyorlar ve bense onları edepsiz ve suçlu buluyorum.

43. İnsanların adaleti ne kadar da adaletsiz. Kötü hâkimlerin kurbanlarının kaç tanesi başkalarının cezasının bedelini ödüyor! Suçlular serbest dolaşırken ve hırsızlık ve cürümlerinin görünmez ağırlığını sırtlarında taşırlarken, kaç tane suçsuz hapisane parmaklıklarının yüzlerine kapandığını görmek zorunda kaldı! (135, 2 – 3)

44. İnsanların adaleti mükemmel olmadığı için hapisaneleriniz kurbanlarla dolu ve infaz yerlerinin masumların kanıyla lekeleni. Ah, ne kadar çok caniyi özgürlük içinde ve dünyada saygınlıklarının tadını çıkarırken görüyorum ve kaç tane ahlaksıza onların hatırasını saygıyla anmak için heykel diktiniz!

45. Keşke siz bu ahlaksızların (suçluların) ruhsal dünyada (öbür dünyada) ruhlarının uyandığını bir bilebilseydiniz! O zaman onlara anlamsız ve faydasız hürmetler yerine, onların pişmanlıklarını teselli etmek için bir dua yollardınız. (159, 44 – 45)

#### İnsanların Taş Yürekli Kendini Haklı Çıkarmaları

46. Sizi yönlendiren sevgi olsun öyle ki, tanrısal Teselli Edici'nin gerçek elçisi olun. Çünkü siz hiçbir uçuruma düşmemiş olanlar hep suçlamaya ve yargılamaya hazırsınız. Çevrenizdeki insanları insafsızca yargılıyorsunuz ve bu benim öğretim değil.

47. Eğer siz, yargılamadan önce, kendinizi ve kendi hatalarınızı keşfetseydiniz, size garanti ediyorum, yargınız insafli olurdu. Siz hapiste yatanları kötü insanlar, hastanedekileri de talihsiz sanıyorsunuz. Onların benim sevgi krallığıma girmeye layık olduklarının bilincinde olmadan, kendiniz onlardan uzak duruyorsunuz. İstisnasız olarak bütün yaratıklara sıcaklık vermek için

yaratılmış olan güneş ışınlarını onların da alma hakkına sahip olduklarını düşünmek istemiyorsunuz.

48. Ceza yerlerinde kapatılmış olan insanlar çoğunlukta bakmak istemedikleri aynadır, çünkü o aynadaki yansıma çoğu kez suçlama olacak. (149, 51 – 53)

Gerekli Bela olarak Dünyevi Adalet

49. Hâlâ dünyada varlığını sürdüren adliye adil işler yapmıyor. Merhametsizlik, anlayışsızlık ve taş kalpliliği görebiliyorum. Fakat herkes adil yargısını alacak.

50. Ben bu sınavlara izin verdim ve insanlar benim kanunlarımı uygulamadıkları sürece, kanunlarını uygulamaktan vazgeçtiği sürece, dünyada ona boyun eğdiren ve inciten birisi olacak.

51. Eğer kanunlarımı yerine getirseydiniz, bu dünyada hâkimlere gerek kalmazdı, ceza olmazdı ve hükümetlere ihtiyacınız olmazdı. Herkes kendi davranışlarını belirlerdi ve hepiniz benim tarafımdan yönetilirdiniz. Hepiniz benim kanunlarımın ilhamıyla hareket eder ve davranışlarınız hep yardımsever olurdu, ruhta gelişmiş ve sevgiyi amaçlardınız.

52. Fakat insanlık derin bir uçuruma düştü: Ahlıksızlık, kötü alışkanlıklar ve günah insan kalbine egemen oldu ve şunlar bunun sonuçlarıdır: acı kâseden içmek zorundasınız, size dünyada egemen olan (herkes) kardeşleriniz olmasına rağmen, insanlar tarafından ezilmek zorundasınız.

53. Fakat alçakgönüllü olun, sabırla yargınıza katlanın ve benim mükemmel bir Hâkim olduğumu hatırlayın. (341, 53)