

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 52... Haksızlık ve İnsanlığın Çökümü Jesus Christus'un Vahyi

Zayıfların Güçlüler Tarafından Ezilmesi ve Sömürüsü

Tercüme: Jasmin

Rab şöyle diyor...

1. Dünyanın herkes için yaratıldığını insanlar kavrayabilseydiler ve varlığının onunla donatılmış olduğu maddi ve ruhi defineleri insanlar birbirleriyle dürüst bir şekilde paylaşmayı bilseydiler, size doğrusunu söyleyeyim, hemen bu dünyada ruhsal dünyanın barışını hissetmeye başlardınız. (12, 71)
2. İnsanlığın uluslara ve ırklara bölünmüş olması sizin için ilkel bir şey olduğuna inanmıyor musunuz? Eğer ondan gurur duyduğunuz uygarlığınız dürüst olsaydı, artık şiddetin ve kötülüğün kanununun egemen olmayacağı, bilakis bütün hayatınızdaki davranışlarınızı vicdanınızın yöneteceği hakkında düşünmez miydiniz? Ve sen, halk*, bu yargıdan kendini hariç tutma, çünkü sizin aranızda da savaşlar ve bölücülük keşfediyorum. (24, 73)
- * Vahyi duyan Meksikalı dinleyiciler (- ve bugünün her okuyucusu ve dinleyicisi)
3. İsraililerin uzun zaman çölde yolunu şaşırdığını bildiren tarihinin örneğini göz önünde bulundurun. O millet Mısır'ın köleliğinden ve putperestliğinden kurtulmak için mücadele etti, ama barış ve özgürlüğün ülkesine ulaşmak için de.
4. Bugün bütün insanlık firavunun köleliği altında yaşayan o millete benziyor. İnsanlar birbirlerini belli bir dine, doktrinlere ve kanunlara zorluyorlar. Milletlerin büyük bir kısmı daha güçlü olan milletlerin kölesidir. Ağır yaşam kavgası ve açlığın ve hor görülmenin kamçısı altında zorunlu iş, insanlığın büyük bir kısmının yediği acı ekmektir.
5. Bütün bunlar daha çok insanların kalbinde özgürlüğe, barışa ve daha iyi bir yaşama kavuşma özlemini uyandırıyor. (115, 41 – 43)
6. Bütün insanlığı kapsayan bir tek ailenin yurdu olması gereken bu dünya, kavga konusuna, saçma iktidarlık hırsına, ihanete ve savaşa sebeptir. Ruhsal görüşü öğrenmek ve sonsuz yaşamı elde etmek amacıyla hayat sınavlarını ve derslerini ruhun iyiliği için kullanmakla, çabalamak için kullanılması gereken bu yaşam insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor öyle ki, insanların kalbinin garaz, negatif tutum, materyalizm ve hoşnutsuzlukla zehirlenmesine izin veriliyor. (116, 53)
7. Siz dünyanın zavallı milletleri – birisi köle, öbürü baskı altında ve diğerleri ise kendi yönetici ve temsilcileri tarafından sömürülüyor!
8. Kalpleriniz artık sizi yönetenleri hayâl kırıklığına uğrattığınız için sevmiyor. Hâkimlerinizin adaletine veya yüce ruhluluğuna güvenmiyorsunuz, artık vaatlere, sözlere veya gülümseyen yüzlere inanmıyorsunuz. İkiyüzlülüğün kalplere egemen olduğunu ve dünyada yalanın, sahtekârlığın ve dolandırıcılığın krallığının kurulduğunu gördünüz.
9. Dertleri omuzlarında çok ağır bir yük gibi taşıyan zavallı milletler – öyle dert ki, insanların geçimi için gerekli olan her şeyi aldığı o artık kutsanmış kanun değil, bilakis çaresiz ve korkularla dolu yaşam kavgasına dönüşmüş bir dert. Ve insanlar güçlerini ve hayatlarını kurban etmekle ne ellerine geçiyor? Besin değeri olmayan bir ekmek, acılarla dolu bir kâse.
10. Size doğrusunu söyleyeyim, bu sizin mutluluğunuz ve sağlığınız için dünyaya koyduğum geçim şekli değil, bu fesatlığın, kibrin ve barbarca duyguların ekmeğidir – kısacası eksikliğin ispatı veya hayatınızı belirleyen insanlarda ruhi gelişme eksikliğidir.

11. Birbirinizin ekmeğini elden çaldığınızı, iktidara hırslananların her şeyi kendileri için istediğinden ötürü, başkalarının bir şeye sahip olmasına tahammül edemediklerini; güçlülerin zayıfların ekmeğine sahip çıktığını ve zayıfların da güçlülerin yiyip zevk almasına bakmakla yetinmek zorunda olduklarını görüyorum.

12. Şimdi size soruyorum: Bu insanlığın ahlaki gelişmesi neden ibarettir? En asil duyguların gelişmesi nerede kaldı?

13. Size doğrusunu söyleyeyim, insanların mağarada yaşadığı ve hayvan postu giydiği devirde de aynı şekilde insanlar birbirlerinin elinden yiyeceklerini çaldılar, güçlüler aynı şekilde en büyük parçaları aldılar, zayıfların üzüntüsü de onlara baskı yapanlardı ve insanlar birbirlerini, aşiretleri ve milletleri aynı şekilde karşılıklı öldürüyorlardı.

14. Bugünün insanları ile mağara devrinin insanları arasında ne fark var?

15. Evet, çok ilerlemeler yaptığınızı ve uygarlığınıza ve biliminize işaret edeceğinizi biliyorum. Fakat size o zaman bütün bunların arkasında gerçek duygularınızı ve hâlâ ilkel dürtülerinizi gizlediğiniz ikiyüzlülüğün bir maskesi olduğunu söyleyeceğim, çünkü zerre kadar bile ruhunuzun gelişmesine ve kanunumun yerine getirilmesine çabalamadınız.

16. Bilimsel araştırmalar yapmayın demiyorum – hayır, tam tersine: arayın, araştırın, büyüyün ve maddi yaşamda bilgi ve zekânızı çoğaltın, ama birbirinize merhamet gösterin, birbirinizin kutsanmış haklarına saygı gösterin, insanların diğer insanlara egemen olmasına izin veren bir kanun olmadığını kavrayın – kısacası benim en yüce kanunum olan “birbirinizi sevin” kanununu yaşamınızda uygulayın öyle ki, böylece içinde bulunduğunuz ahlaki ve ruhi duraklamadan kurtulun. Ve böylece yüzünüzü örten yalanın perdesi düştüğü zaman, dürüstlük saçan ışığınız yayılsın ve hayatınıza dürüstlük girsin. İşte o zaman ilerlediğinizi haklı olarak söyleyebilirsiniz.

17. Talimatlarımı uygulamada ruhen güçlü olun öyle ki, gelecekte sözleriniz hep gerçek merhamet eylemleriyle, bilgelikle ve kardeşlikle tasdik edilsin. (325, 10 – 20)

18. Size barışımı yolluyorum; ama size doğrusunu söyleyeyim: Gerekli olan her şeye sahip olan insanlar olduğu sürece ve onlar açlıktan ölen insanları unuttukları sürece, bu dünyada barış olmayacak.

19. Huzur insanın ne görkeminde, ne de zenginliklerinde yatar. O iyi niyete, karşılıklı sevgiye, birbirine hizmete ve saygıya dayanır. Keşke dünya bu direktifleri anlasaydı! Düşmanlık yok olurdu ve insan kalbinde sevgi gelişirdi. (165, 71 – 72)

İnsanlığın Ahlaksızlığı

20. İnsanlık günahlar ve kötü alışkanlıkların fırtınasında deniz kazasına uğruyor. Sırf insanlar büyüdüğü zaman ruhunu tutkularının gelişmesine izin vermekle ruhunu lekelemiyor; çocuklar da içinde oturdukları kayığın devrilmesini yaşıyorlar.

21. Benim vahiy dolu sözlerim bu insanlığın ortasında büyük bir deniz feneri gibi deniz kazazedelerine gerçek yolu gösteriyor ve inançlarını yitirmek üzere olanların ümidini canlandırıyor. (62, 44)

22. İnsanlığın çoğalmasıyla günahlar da çoğaldı. Dünyada rezaletinin yankısı her yerde duyulan ve kalpleri zehirleyen Sodom ve Gomora şehirleri eksik değil. O günahkâr şehirlerden hiçbir iz kalmadı; yine de orada yaşayanlar güpegündüz günah işledikleri için ikiyüzlü değildi.

23. Fakat kendisini tutkularına vermek için karanlıkta gizleyen ve sonra dürüstlük ve temizlik numarası yapan bugünün insanlığı Sodom Şehri'nden daha ağır bir yargıya uğrayacak.

24. O eski nesillerin feci mirasıdır ki, onların tutkuları, kötü alışkanlıkları ve hastalıkları bu devirde meyvesini veriyor. O insan kalbinde büyümüş olan kötülüğün ağacıdır ki, o ağaç günahlar yoluyla verimli oldu ve onun meyveleri kadınları ve erkekleri ayartmaya devam ediyor ve günden güne kalpleri alaşağı ediyor.

25. Bu ağacın altında kadınlar ve erkekler kendilerini onun (kötülüğün) etkisinden kurtarmaktan aciz yatıyorlar. Orada zedelenmiş erdemler, lekeli insan onuru ve birçok mahvolmuş hayat geride bıraktı.

26. Sadece yetişkinler dünyanın ve beden zevklerinin etkisi altında kalıp onların peşinden gitmiyorlar; ergenlik çağındaki gençlere de ve hatta çocuklara da zamanla birikmiş olan zehir ulaştı. Ve kötülüğün feci etkisinden kurtulmayı başarmış olanlar yanılanlara ne yapıyorlar? Onlar yargılıyor, lanetliyor ve onların davranışlarına öfkeleniyorlar. Yoldan sapmış olanlar için dua edenler çok az ve kötülüğe karşı kendi hayatlarının bir kısmını adanmış olanların sayısı ise daha da az.

27. Size doğrusunu söyleyeyim, kötülüğün ağacı canlı olduğu sürece, insanlar arasında krallığım kurulmayacak. Bu kötü gücün yok edilmesi gereklidir; bunun için günahın buna karşı gelemediği sevginin ve adaletin kılıcına sahip olmak gereklidir. Yargılar ve cezalar değil, sevgi, af ve merhamet benim öğretimim temeli ve yolunu aydınlatan ışığı olacağını ve talimatlarımın insanlığa kurtuluş getireceğini kavrayın. (108, 10 – 14)

28. Materyalizminiz Aden Bahçesi'ni cehenneme çevirdi.

29. İnsanların sürdürdüğü yaşam yanlış, eğlenceleri, güç ve zenginlikleri yanlış, bilgileri ve bilimi yanlış.

30. Zengin ya da yoksul, hepimizi aldatıcı para ilgilendiriyor. Acılar ve hastalıklardan ötürü üzülüyorsunuz ve ölümü düşününce dehşete düşüyorsunuz. Bir kısmı sahip oldukları şeyleri kaybetmekten korkuyor, diğer kısmı ise hiç sahip olmadıkları şeylere sahip olmayı istiyor. İnsanların bir kısmı her şeye fazlasıyla sahipken, diğer kısmında her şey eksik. Fakat bütün bu çabalar, tutkular, gereksinimler ve hırslı amaçlar sadece sizin maddi yaşamınızı, beden açlığını, adi tutkuları, insancıl dilekleri, sanki insan gerçekten bir ruha sahip değilmiş gibi, ilgilendiriyor.

31. Dünya ve madde ruhu geçici olarak yendi, onu yavaş yavaş köle haline getirdi ve sonuçta insan yaşamındaki görevini boşa çıkardı. Neden gittikçe sizi üzen o açlığın, o sefaletin, acıların ve korkunun ruhunuzun sefaletinin ve acılarının yansıması olduğunun farkına varmıyorsunuz? (272, 29 – 32)

32. Dünyanın benim sözlerime ihtiyacı vardır, milletler ve ulusların benim sevgi öğretime ihtiyacı vardır. Yöneticiler, bilim adamları, hâkimler ve psikolojik danışmanlar, öğretmenler onların hepsinin hakikatimin ışığına ihtiyacı vardır ve işte ondan dolayı bu devirde insan ruhunu, kalbini ve aklını aydınlatmak için geldim. (274, 14)

33. Hâlâ gezegeniniz sevginin, erdem ve barışın gezegeni değil. Size temiz ruhları yolluyorum ve insanların yaşamı günah ve ahlaksızlıkla dolu olduğu için siz onları bana mundar olarak geri yolluyorsunuz.

34. Bencilliğin, intikamın ve nefret duygularının fırtınası tarafından kamçılanan ruhlar arasında erdemleri tek tük küçük ışıklar gibi görüyorum. İnsanlığın bana sunduğu işte bu meyvedir. (318, 33 – 34)

Olgunlaşmamış İnsanlığın Ters Dünyası

35. Kalbinde adalet ve yüce ruhluluk olmayan halkınızı yöneten yöneticileriniz var, çünkü onların zavallı amaçları güç ve zenginliktir. Kendilerini benim temsilcilerim olduğumu iddia edenler ve

kalplerinde insan sevgisine bile sahip olmayanlar – görevlerinin en önemli yanının merhamet olduğunu bilmeyen doktorlar – ve adaleti intikamla karıştıran ve kanunu kötü amaçlar için kullanan hâkimler var.

36. Sahtekârlığın yolundan gidenler ve içinde taşıdığı vicdanının deniz fenerine aldırmayanların hiçbiri kendilerine hazırlamış oldukları yargı gününden haberleri yoktur.

36. Bazı insanlar da onlara düşmeyen görevleri zapt ettiler ve görevi yerine getirmek için kendiliklerinden üstlendikleri vazifeyi hatalarıyla onların kesinlikle gerekli yeteneklere sahip olmadıklarını ispat ettiler.

38. Aynı şekilde Tanrı'ya hizmet etmeyen Tanrı'nın hizmetkârlarını bulabilirsiniz, çünkü onlar o görev için yollanmadı – milletleri yöneten insanlar ve kendi adımlarını bile yönlendirmekten aciz insanlar – öğretme yeteneği eksik, ışık saçmak yerine akli karıştıran öğretmenler – bir yabancı acıları karşısında kalbinde merhamet duygusu eksik ve bu merhamet yeteneğine sahip olanların Christu'sun elçisi olduğunu bilmeyen doktorlar var.

39. Bütün benim temel prensiplerim insanlar tarafından hasara uğratıldı, fakat şimdi onların bütün eylemlerini yargılama saati geldi. Bu benim yerine getireceğim yargıdır. Ondan dolayı size söylüyorum: Nöbet tutun ve sevgi ve af kanunumu uygulayın. (105, 16 – 19)

40. Bu dünyaya bakın, gururlu, meydan okuyan ve bu yüzyılın nesillerini hayrete düşüren eserlerinden kibirli. Onların çoğunluğu ruhsal bir yaşama inanmıyor, ne de onu seviyorlar. Bu nedenle ne dua ediyorlar, ne de kanunlarımı uyguluyorlar. Yine de onlar memnun ve bilimin yardımıyla yarattıkları mucize eserlerle dolu bir dünya gösterebileceklerinden gururlular.

41. Fakat insanların yüzyıllar boyunca bilimle, mücadelelerle, savaşlarla ve gözyaşlarıyla inşa ettikleri hayret verici dünyasını onlar kendi elleriyle ve silahlarıyla yıkacaklar. İnsanlığın eserlerinin geçiciliğinin ve hassaslığının bilincine varmanın zamanı çoktan yaklaşıyor. O eserlerde sevgi, adalet ve gerçekten mükemmelleşme isteği eksiktir.

42. Çok yakında sizin Tanrı'sız bir hiç olduğunuzu öğreneceksiniz, ruhunuz ve bedeniniz arasında ahenkli bir yaşam sürdürmek için sadece benim gücümü, yaşamı ve zekâmı alabileceğinizi de öğreneceksiniz. (282, 9 – 11)

43. İnsanlar geçmiş zamanlardan, ilkçağdan, yüzyıllardan ve çok uzun çağlardan söz ediyorlar, fakat sizi hâlâ çok küçük buluyorum. Ruhun çok az geliştiğinizi görüyorum. Benim gözümde dünyanız, sizin için olgunluğa ulaşmış gibi görünse de, hâlâ çocukluk çağındadır.

44. Hayır, insanlık, olgunlaşmanın, yukarıya doğru gelişmenin, mükemmelleşmenin ve hayatınızın çeşitli alanlarda ilerlemenin ispatını ruhunuz göstermediği sürece, bana ister istemez sadece görünüşe göre büyük olan insancıl eserler sunacaksınız, ama bu eserler sevginin eksikliğinden olduğu ve ahlaki kapsamı olmadığı sürece, uzun sürmeyecek. (325, 62 – 63)

45. Şimdi ruhlar için çok önemli bir zamandır, gerçekten mücadele zamanıdır. Her şey kavga ve mücadele. Bu savaş her insanın kalbinde vuku buluyor, ailelerin kucağında, kurumların içinde, bütün millerde ve bütün ırklarda.

46. Sadece dünyada değil, ruhsal vadede (öbür dünyada) de savaşıyor. Geçmiş zamanlarda peygamberler tarafından sembol olarak vizyon yoluyla görülen o büyük bir savaştır ve bu devrin peygamberleri tarafından da vizyon yoluyla görülüyor.

47. Fakat bu savaşılacak ve her şeyi sarsacak harp, insanlık onun bir parçası ve şahidi olmasına rağmen, insanlar tarafından anlaşılmadı.

48. İnsanlığın gidişatı bu günlerde hızlandı, fakat insanlık nereye gidiyor? Böyle aceleyle insan nereye gidiyor? Baş döndürücü yolunda mutluluğunu buluyor mu, özlediği barışa, kalbinin bencillikle istediği görkemli hayata ulaşıyor mu?

49. İnsanın durmadan koşturmasıyla gerçekten ulaştığı büsbütün yorgunluk olduğunu size söylüyorum. Hayat yorgunluğu ve bitkinlik insan ruhuna ve kalbine karşıdır ve bu uçurum insanlar tarafından yaratıldı.
50. Bu uçuruma insanlık düşecek ve bu büsbütün yorgunlukta, nefret duygularının kargaşalığında, eğlencelerden, tatmin olmamış güç arzusundan, günahattan ve zinadan, ruhsal ve insancıl kanunların çiğnenmesinden insanlığın ruhunun başına görünür bir “ölüm” kalbine de geçici bir “ölüm” gelecek.
51. Ama ben, insanın bu “ölümden” yaşama kalkmasını sağlayacağım. İnsanların dirilmelerini sağlayacağım. Yeni bir yaşamda yeni ideallerin yeniden doğması için çabalamasını sağlayacağım: ruhun özelliği ve ruhun kalıtsal niteliği olan bütün prensipleri ve erdemleri yeniden canlandırması için ki, onlar sizin kökeninizdir. Çünkü ruh benden oluştu, benden yaşam aldı, benim mükemmelliğimden içti ve inayetimle doyuruldu. (360, 6 – 8)