

## ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 53... Yargı Zamanı Geldi Jesus Christus'un Vahyi

Tercüme: Jasmin

İnsanların Ektiklerinin Meyveleri

1. Sevgili öğrenciler, bu zamanlar insanlığın yargı zamanıdır. Süreniz doldu öyle ki, suçlarınızı ödeyesiniz. Şimdi geçmişte ektiklerinizi, işlerinizin sonuçlarını ve etkilerini biçiyorsunuz.
2. İnsanlara işini yapmak için bir süre verildi ve diğer bir süre de yaptıklarının hesabını vermek için verildi. Şu an siz yaptıklarınızın hesabını verme süresi içinde yaşıyorsunuz. Ondandır da acı çekip hepiniz ağlıyorsunuz. Tıpkı ekme ve biçme zamanınız olduğu gibi, Tanrı da kanununu uygulamak için ekme ve biçme süresi tanıdı ve diğer bir süreyi de adaletini beyan etmek için hazırladı.
3. Şu anda Tanrı'nın yargı zamanında yaşıyorsunuz. Acılar sizi ağlatıyor, insanlık kendisini gözyaşlarıyla arındırıyor, çünkü suçların telafisinden hiç kimse kaçamaz.
4. Kaderiniz hakkında düşünmeniz gereken yargı zamanındasınız öyle ki, sizi yanıltmayan ve aldatmayan, bilakis barışın yoluna yönlendiren meditasyon ve ruhta gelişmeyle vicdanınızın sesini duyun. (11, 58 – 61)
5. Bu insanlık için yargı zamanıdır. Her insan, her halk ve her millet ben Tanrı tarafından yargılanacak. Buna rağmen insanlar bunu fark etmediler, ne de hangi zamanda yaşadıklarını biliyorlar. Ondandır ötürü size ruhen gelip ışığı insan zekâsına yolladım ve o zekânın aracılığıyla sizinle kimin konuştuğunu, içinde yaşadığınız hangi devir olduğunu ve görevinizin ne olduğunu size beyan ettim. (51, 61)
6. Size doğrusunu söyleyeyim: Siz "Rab'bin Günü'nü" yaşıyorsunuz, siz çoktan O'nun yargısı altındasınız. Yaşayanlar ve ölümler şu anda yargılanıyor, geçmişteki ve şimdiki eylemler bu terazide (yargı mahkemesinde) ölçülecekler. Gözlerinizi açın öyle ki, Tanrı'nın adaletinin her yerde kendini gösterdiğinin şahidi olun. (76 44)
7. İlk çağdan beri size Tanrı'nın Yargı Günü'nden bahsettim ve şimdi o önceden bildirilmiş olan ve peygamberlerin onu bir günmüş gibi izah ettiği zaman geldi.
8. Tanrınız'ın sözü kral sözüdür ve o söz geri alınmayacak. Bu sözün üstünden binlerce yıl geçmiş olması ne değiştirir? Baba'nın dileği değiştirilemez ve o dilek yerine gelmelidir.
9. Eğer insanlar sözüme inanmak haricinde, nöbet tutmayı ve dua etmekten anlamayı bilselerdi, o zaman asla o onlara sürpriz olmazdı. Fakat onlar sadakatsiz, unutkan, inançsız ve sınav geldiği zaman, onu ceza, intikam veya Tanrı'nın öfkesi sanıyorlar. Buna şunu diyorum, her sınav önceden bildirilecek öyle ki, hazırlıklı olun. Onun için hep uyanık olmalısınız.
10. Tufan, şehirlerin ateşle yıkılması, düşman saldırıları, eziyetler, salgın hastalıklar, açlıklar ve diğer musibetler dünyanın bütün milletlerine önceden bildirildi öyle ki, siz hazırlıklı olun ve o size sürpriz olmasın. Aynı şekilde bugün olduğu gibi Tanrı'nın sevgisinden hep uyanık ve hazırlıklı olmanız için mesajlar geldi öyle ki, insanlar uyanın, hazırlansın ve güçlensin. (24, 74 – 77)
- 11 Size söylüyorum: Bu dünyayı çok büyük sınavların beklediği doğru olmasına rağmen, acılı günler kısaltılacaklar; çünkü insanların acıları öyle büyük olacak ki, bu insanların uyanmasına, gözlerini bana yöneltmesine ve kanunumu uygulamayı talep eden vicdanlarının sesini duymasını sağlayacak.
12. Adaletim bu dünyadaki bütün kötülüklerin kökünü kurutacak. Önce her şeyi, dinleri, bilimlerini ve sosyal kurumlarını inceleyeceğim ve sonra Tanrı'nın adaletinin orağı yabancı otları kesip atacak ve

buğdayları geride bırakacak. İnsan kalbinde bulduğum her iyi tohumu koruyacağım öyle ki, o insan ruhunda filizlenmeye devam etsin. (119, 10 – 11)

#### Yargı Zamanında İnsanlığın Arınması

13. İnsanlar daha ne kadar zaman gelişmek zorundalar öyle ki, benim sevgimi anlayıp varlığını vicdanları yoluyla hissedebilsinler? İnsanlar onlara danışmanlık eden sesimi duydukları ve kanunumu uyguladıkları zaman, o materyalizm devrinin sona erdiğinin işareti olacak.

14. Şimdilik insanlar, daha büyük güçlerin varlığı karşısında insanların materyalizminin çok küçük olduğu kanaatine varıncaya dek, çeşitli doğa güçlerinin musibetlerine uğramak zorundalar.

15. Dünya sarsılacak, sular insanlığı temizleyecek ve ateş onları arındıracak.

16. Çevresini saran her şeyle ahenk içinde yaşamayı bilmeyen insanlara doğanın bütün elementleri ve güçleri kendilerini dünyada hissettirecekler.

17. Böylelikle doğa ona zarar verenleri yok etmeyi istemez; o sadece insanlar ve bütün yaratılanlar arasındaki ahengi arar.

18. Yargı zamanı daha da güçlü bir şekilde görünürse, o insanların aykırı davranışları ve onların kanunla ahenk içinde olma eksikliğinden olduğu içindir. (40, 20 – 25)

19. İnsanların eli Tanrı'nın yargısına yol açtı. İnsan beyninde bir fırtına kopuyor, kalbinde bir kasırga esiyor ve bütün bunlar doğada da kendini gösteriyor. Doğanın elementleri azdı, mevsimler soğuk, musibetler geliyor ve çoğalıyorlar, çünkü günahlarınız çoğaldı ve hastalıklara neden oluyorlar, aptal ve kendini beğenmiş bilim, Yaratan'ın belirlediği düzeni kabul etmiyor.

20. Eğer ben size bunu sadece söyleseydim, ona inanmazdınız. Ondan dolayı eserlerinizin sonucuna kendi ellerinizle dokunabilmeniz gereklidir öyle ki, hayal kırıklığına uğramayın. Tam şimdi hayatınızın şu anında ettiklerinizin sonucunu görüyorsunuz. (100, 6 – 7)

21. Bu dünyada insanların yaşamına hep sınavlar ve kefaretlar eşlik etti; fakat şimdi olduğu gibi asla onun gelişme yolu acılarla dolu değildi, acıların kâsesi bu kadar acıyla dolu değildi.

22. Bu devirde insanlar olgunluk çağına gelinceye dek yaşam mücadelesine girişmek için beklemiyorlar. Kaç tane insan çoktan çocukluktan beri hayal kırıklıklarını, boyunduruğu, dayakları, engelleri ve başarısızlıkları biliyor. Size daha fazlasını söyleyebilirim: Bu devirde insanların acıları dünyaya gelmeden önce, yani anne karnında başlıyor.

23. Bu devirde dünyaya gelen insanların kefaret görevi çok büyük! Fakat bu dünyada var olan acıların insanların eseri olduğunu unutmayın. Hayat yoluna diken ekenlerin o dikenleri şimdi kendileri biçmesine izin veren adaletimde daha büyük bir mükemmellik var mıdır? (115, 35 – 37)

24. Benim evrensel kurtuluş planını anlayamazsınız; fakat onun bir parçasını bilmenizi sağlıyorum öyle ki, benim eserimde payınız olsun.

25. Sadece ben dünyanın yaşadığı zamanın anlamını bilirim. Hiçbir insan bu saatin gerçeğini kavrayamaz.

26. İnsanlar, ilk zamanlardan beri durmadan kendilerini duyularını ve ruhlarını karartıncaya kadar lekelediler ve hasta, huzursuz ve üzgün bir yaşam yarattılar. Şimdi arınma saati çaldı. (274, 11 – 12)

27. Bütün ruhlar için hasat zamanı geldi ve ondan ötürü insanlar arasında şaşkınlık görüyorsunuz. Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu kargaşalıkta herkes kendi ektiğini biçecek.

28. Fakat hep kanunuma karşı gelen çocuklarıma ne olacak? Doğrusu: bütün uyuyanlar ve talimatlarımı incelemeyenler ve dikkate almak istemeyenler fırtınaya kapılmış gibi sınavlar onları

alaşığı edecekler. Fakat o talimatlarıma uymuş olan herkes için görev yapmaya heves gibi, Tanrı'nın güzel bir ödüllendirmesi gibi olacak. (310, 7)

29. Bu zamanda kendisini yenilemeye hazır olmayan, en büyük acıları tatmak zorunda olacak ve bu dünyadan göçecek. Böylece kendi suçlarını telafi etmenin ve kanunla, hakikatle ve yaşamla barışmanın kıymetli fırsatını kaçırmış olacak.

30. Buna karşın yerine getirilen görevlerin getirdiği barış ve hoşnutlukla ruhsal vatana (öbür dünyaya) göçenler, ışığıyla aydınlanacaklar; fakat onlar dünyaya bir kez daha gelmesi gerekenlerden ise, onlar insancıl yaşama geri dönmeden önce, ben onları hazırlayacağım öyle ki, onlar temiz, daha da ruhen gelişmiş ve büyük bir bilgelikle yeni bir yaşama dirilsinler. (91, 38 – 39)

#### Yargı Zamanında Tanrı'nın Sevgisi

31. Acılar, içinde neyi varsa onu dünyaya döktü ve çeşitli şekilde kendini hissettiriyor.

32. Nasıl da feci bir telaş içinde yaşıyorsun, insanlık! Nasıl bir zahmetle günlük ekmeğin için hamuru yoğuruyorsun! Ondan ötürü erkekler zamanından önce aşınıyor, kadınlar ise zamanı gelmeden yaşlanıyorlar, kızlar tam çiçekteyken soluyorlar ve çocuklar narin yaşta duygusuzlaşıyorlar.

33. İçinde yaşadığınız bu zaman ıstırapların, kırgınlığın ve sınavların çağıdır. Yine de barışı bulmanızı, ahenge ulaşmanızı ve acıları defetmeniz istiyorum. Ondan dolayı size ruhen görünüp tesellinin çığ damlası, ruhunuza şifa ve barış olan sözümü yolluyorum.

34. Diriliş ve yaşam olan sözümü duyun. Onda imanı, sağlığı, mücadele sevincini ve yaşamı yeniden kazanacaksınız. (132, 42 – 45)

35. Bugün ruh için en önemli telafi zamanıdır. Yargı mahkemem açıldı ve herkesin eylemleri teraziye koyuldu. Eğer bu yargı mahkemesi ruhlara için ağır ve acılı olsa da, hâkim olarak sevecen Babası onlara yakındır. Şefaatiniz Maria'nın sevgisi de etrafınızı sarar. (153, 16)

36. Adaletim geldi, insanlık, o insanların kötülüğü ve materyalizminin ne kadar küçük olduğunu idrak ettirmek için insanların gururunu kıracak.

37. Evet, halk, ışığını görmesi ve ayağa kalkması için insanların kendi sahte büyüklüklerini yıkacağım öyle ki, insanlık hakikatte büyük olsun. Çünkü ışık dolu, yüce ruhlu, iyilik, güç ve bilgelik dolu olmanızı istiyorum (285, 15 – 16)

38. İnsanlık beni tanımıyor, bu devirde varlığımı inkâr ediyor. Fakat ben onlara adaletimi ve merhametimi beyan ettiğimi tanımlarını sağlayacağım. Acı çektirmek için kamçıyla gelmediğimi, onları sadece lütfun yaşamına yükseltmek, sözüm ve hakikatim olan kristal gibi berrak suyla arıtmak istediğimi tanımlarını sağlayacağım.

39. Dünya talimatlarımı öğrenmedi, putperestliği ve kendi fanatizmini besledi. Ondan dolayı şimdi büyük döküm potasını yaşıyor ve acıların kâsesinde içiyor: çünkü onu materyalizm benden uzaklaştırdı. (334, 29 – 39)

40. Milletlere, ırklara, dillere ve ten rengine göre ayrılmış olan insanlık şimdi tanrısal ruhumdan kendi yargısını, herkese hazırlanmış sınavları, mücadeleyi, döküm potasını ve her insan ve her ırk için hazırlanmış olan (suçlarının) kefareti alıyor.

41. Ama yargı mahkememin temelinde sevgi olduğunu biliyorsunuz, Baba'nın insanlara yolladığı sınavların sevgi sınavları olduğunu – her şeyin kurtuluşu, iyiliğe yönelttiğini musibetlerde görünüşte talihsizlik, felaket ve sefillik olsa da, biliyorsunuz.

42. Bütün bunların arkasında ruhun kurtuluşu, onun kurtulması vardır. Baba hep "yitik oğul" benzetmesinde olduğu gibi, onu büyük bir sevgiyle kucaklamayı bekliyor. (328, 11)