

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 54... Dünya Görüşleri, Dinler ve Kiliseler Arasındaki Çatışma Jesus Christus'un Vahyi

Christus'un Barış Krallığından Önce Dünyada Ruhsal Savaşlar

Tercüme: Jasmin

Rab şöyle diyor...

1. Size "İkinci Devirde" geri gelişimi önceden bildirdiğim gibi, şimdi de inançların, dünya görüşlerinin ve dinlerin savaşını insanlar arasında ruhaniyet krallığının kuruluşunun yol açıcı işareti olarak önceden bildiriyorum.
2. Sözüm ateşten bir kılıç gibi insanların yüzyıllar boyunca sarıldıkları fanatizmi yıkacak, bilgisizliğin perdesini yırtacak ve bana götüren aydınlık ve parlak yolu gösterecek. (209, 10 – 11)
3. Krallığının barışı insanlar arasında sağlanması için önce inanç öğretilerinin, dinlerin ve ideolojilerin "savaşı" yaşanmak zorundadır ki, bu çatışmada insanların bir kısmı adımı ve hakikatimi diğer insanların sahte putlarıyla karşılaştıracaklar ve bir öğretiyi öbür öğretilerle karşılayacak.
4. Bu sahte tanrıların tabanından devrilip yıkılacağı yeni mücadele, ruhsal savaş olacak ve gerçek sanılan her yalanın ebediyen foyası meydana çıkacak. O zaman şaşkınlığın kargaşalığından ve karanlıktan hakikatin parlamaya yükseldiğini göreceksiniz. (121, 40)
5. Spiritüalizm dünya çapında dünya görüşleri, inançlar ve dini ibadetler arasında savaşa neden olacak. Fakat bu çatışmadan sonra bu öğretim insanlara çok ihtiyaçları olan barışı getirecek ve bütün ruhların üstüne tanrısal adaletimin güneşinin parlamasını sağlayacak. (141,11)
6. Ben sizi hazırlıyorum ve dünya görüşlerinin kargaşalığı yüzünden ruhun iç çatışması ve düşüncelerin azabından kurtulabilmeniz için uyarıyorum.
7. Çünkü insanların bütün dünya görüşleri, doktrinler, teolojiler, felsefeler ve inançlar sarsılacaklar ve bununla bir fırtınayı, gerçek ruhun fırtınasını sembolize edecekler. Onun azgın dalgaları üstünde dileğime göre yelkenle gidin ve fırtına ve karanlık geçinceye dek suyun üstünde kalasınız.
8. Size bu sınavı sapsağlam geçebilmeniz için dua etmek ve sözlerimi uygulamaktan başka hiç bir sistem vermiyorum. Bu yolla imanınızı durmadan güçlenmiş hissedeceksiniz.
9. O dünya görüşlerinin çatışması, inançların ve ideolojilerin çarpışması ve o meydan savaşı, her ibadet şeklinin ve her enstitünün temelinde birikmiş olan bütün sakatlıkların ve yanılıkların yukarıya çıkması için, gereklidir.
10. Bu "fırtınadan" sonra insanların ahlaki ve ruhi temizlenmesi kendisini gösterebilecek; çünkü insanlar hakikatin açığa çıkmasını görecekler ve onu tanıyacaklar, içlerinde hissedecekler ve artık kendilerini düşlemelerle ve aldatmalarla besleyemeyecekler.
11. Tıpkı bir insanın kendi dileğiyle ve kendisi için güneşin vücuduna yaşam için gerekli etkisinden faydalandığı gibi – çünkü onun ışığı, sıcaklığı ve maddi yaşama etkisini insan bilir – hakikatin ışığından da insanların ruhlarının sağlığı, güçlenmesi ve aydınlanması için gerekli olan her şeyden faydalanacaklar.
12. O zaman insanlar tarafından hiç hissedilmemiş bir güç etkisini gösterecek, çünkü insan yaşamı daha da çok gerçek yaşam prensiplerine, kanunumun koyduğu normlara uyum sağlayacak. (323, 19 – 22)

Dünyada Ruhsal Egemenlik İçin Mücadele

13. Bu devirde dünya görüşlerinin ve inançların çatışması vardır. Herkes kendisini haklı görmek istiyor. Fakat bu bencillik ve çıkarıcılık mücadelesinde kim haklıdır? Hakikate kim sahiptir?

14. Eğer kendilerini mükemmel bir yolda olduklarına ve hakikate sahip olduklarına inanıyorlarsa ve ondan gurur duyuyorlarsa – size doğrusunu söyleyeyim, onlar o yolu henüz bilmiyorlar; çünkü insan ona alçakgönüllü olmalıdır ve diğer insanların inancının içerdiği hakikati kabul etmediği alçakgönüllü olmamak için yeterlidir. Fakat size çoktan “İkinci Devirde”: “Ne mutlu yumuşak huylu olanlara ve alçak gönüllülere!” demiştim.

15. İnsanların inancını ve kanaatlerini yargılayan insan kendisini kurtuluştan uzaklaştırır, çünkü gururuyla ve düşüncesizliğiyle Tanrısına eşit olmaya çalışır. (199, 4 – 6)

16. Bu devrin insanlığına ruhen kendimi beyan etmemle neye ulaşacağımı soruyorsunuz? Bunun yanıtını şöyle veriyorum: Işığa uyanmanız, ruhta gelişmeniz ve her devirde bölünmüş olduğunuz için birleşmeniz çabamdır. Çünkü bir kısım ruhun definelerini amaç ettiklerinde, diğer kısmınız kendisini dünya zenginliklerini sevmeye verdi – spiritüalizm ve materyalizmin aralıksız savaşı; spiritüalistler ve materyalistler aralarında hiç anlaşamadılar.

17. Hatırlayın: İsrail Mesih’i beklerken, O gözlerinin önünde durduğu anda, halk imanlı ve hakikatimi inkâr edenler olmak üzere ikiye bölündü. Bunun açıklaması basittir: Beni ruhen bekleyenler imanlıydılar ve beni “vücutlarının” duyularıyla bekleyenler beni inkâr ettiler.

18. Bu her iki güç, bu mücadeleden hakikatin ışığı ortaya çıkıncaya dek, yeniden karşı karşıya durmak zorundadır. Mücadele şiddetli olacak; çünkü zaman ne kadar çok geçerse, insanlar da o kadar çok dünyevi şeyleri severler, çünkü onların bilimi ve keşifleri kendi krallıklarında, kendi yarattıkları dünyada yaşadığı duygusunu veriyor. (175, 4 – 6)

19. Bugün herkes hakikati tamamen bildiğine inanıyor. Her din hakikate sahip olduğunu iddia ediyor. Bilim adamları hakikati bulduklarını açıklıyorlar. Size söylüyorum, hiç kimse mutlak hakikati bilmiyor, çünkü insan ona vahiy edilenlerin bir parçasını bile aklıyla kavramayı beceremedi.

20. Bütün insanlar, hakikatin bir parçasını ve ışığın hakikatiyle karıştırdıkları yanılığını içlerinde taşıyorlar.

22. Herkes kendi dünya görüşünü kabul ettirmek istediği için bütün güçlerin çatışacağı mücadele yaklaşıyor. Fakat sonuçta insanların ne bir ideolojisi, ne bilimsel teori, ne de kendisini kabul ettiren dini bir inanç ayakta duracak, bilakis bütün iyi düşüncelerin ahenkli bağlantısı, bütün yüce inançlar, bütün en yüksek ruhaniyete ulaşmış ibadet şekilleri ve gerçek insanlığın ilerlemesine kendisini adanmış bilimler ayakta kalacaklar.

22. İnsanların düşünceleri hakkında konuşmalarına ve açıklamalarına, diğer ibadet şekillerini ve ritüelleri toplumda göstermelerine, insanların tartışmasına ve birbirleriyle mücadele etmesine, bilim adamlarının en yeni teorilerini yaymalarına, her ruhta gizli varlığını sürdüren her şeyin ortaya çıkmasına ve kendisini beyan etmesine izin vereceğim. Çünkü orakçının günü – vicdanın amansız bir orak gibi insan kalbinde var olan sahte şeyleri kökünden kestiği gün – yakındadır. (322, 15 – 18)

Ruhaniyet Öğretisine Karşı Savaş

23. Bu devrin din adamları, Jesus’un sembolik kurban edilişinde görev yapmak için krallar gibi giyiniyorlar ve adımı ve beni temsilcim olduklarını talep etmelerine rağmen, onların aklının şaşkın ve kalplerinin entrikaların fırtınasından ve tutkularından darmadağın duygularla dolu olduğunu keşfediyorum. Peygamber olarak bir tanesi bile bu devirde insanlar arasında olduğumu söylemiyor. Onlar çok acı çekecekler, çünkü onlarda ruhi hazırlık yok. Jesus’un önünde O’nun

- izinden gideceğine yemin edenlerin uygulaması nerede? Elçilerimin izinden gidenler nerede? İlk elçilerimden olan Yuhanna'ya benzeyen veya daha sonraki elçim olan Pavlus'a benzeyen var mı?
24. Ondan ötürü Usta Jesus size yeniden talimatını yeniden başlatmak için yaklaşıyor. Çoktan yeni Ferisilerin ve din bilginlerinin nefretle bana karşı saldırdıklarını görüyorum. Tam o zaman soracağım: "Öğrencilerim nerde?" Fakat gururlular, sahteler, zenginler güçlerini kaybetmekten korktuklarında, hakikatim yoluyla tehdit edilenler benimle yeniden alay edecekler ve beni kovalayacaklar ve şiddetli fırtınalar kopacak. Ama çarmıhın ağır yükü altında yığılan ben olmayacağım, onlara yaşam verenin (Jesus'un) kurban edilmesini isteyenler olacaklar. (149, 32 – 33)
25. Materyalizmin dalgaları kükreyecek ve fırtınalı bir deniz - acıların, çaresizliğin ve insanların haksızlığı karşısında korku denizi – olacak.
26. Sadece bir tek gemi tutkular, arzular ve nefret denizinin üstünde yelkenle gidecek ve o gemi kanunumun gemisi olacak. Ne mutlu, o an geldiği zaman, güçlü olanlara!
27. Ama uyuyanların vay haline! Zayıfların vay haline! Güvenlerini dini fanatizme vermiş olan milletlerin vay haline, çünkü onlar azgın dalgaların kurbanı olacaklar!
28. Ey insanlık, savaşı sezmiyor musun? Sözlerim seni kendini savunman için, zaman geldiği anda hazırlanmaya teşvik etmiyor mu?
29. Işığım herkeste, fakat sadece onu dua edenler ve hazırlananlar görüyorlar. Işığım size önsezi, ilham, sezgi, rüyalar ve ipucu yoluyla konuşuyor. Fakat siz her ruhsal çağrı karşısında sağırsınız, Tanrı'nın her işareti karşısında uyuşuksunuz.
30. Yakında sözümün gerçekleştiğini göreceksiniz ve bütün bunların gerçek olduğunun tanıklığını yapacaksınız.
31. Öğretim ve benim adım bütün saldırıların ve zulümlerin hedefi olacak, hakikatin düşmanları size neden zulüm etmelerinin nedeni bunlar olacak. Fakat öğretim, ayağa kalkıp imanlarını savunanların ışıktan kılıcı olacak ve o masumların arkasında korundukları kalkan olacak. Adım, insanların bir kısmı tarafından kutsanarak, diğer kısmı tarafından lanetlenerek ağızlarda olacak,
32. İnsanların bütün yetenekleri sınırlarını aşacak: zekâsı, duyguları, tutkuları, ruhi yetenekleri uyanacak ve savaşa hazır olacak.
33. O zaman nasıl da bir şaşkınlık olacak! Bana inandıklarını sananlar onun gerçek iman olmadığına kanaatine varmak zorunda olacaklar!
34. Birçok yuvalarda ve kalplerde sevginin ve ümidin ışığı sönmüş olacak. Çocuklar ve ergenlik yaşındaki gençler dünyadan başka bir Tanrı tanımayacaklar, ne de dünyanın kanunundan başka bir kanunu kabul edecekler. (300, 35 – 40)
35. İnsanların dünyaya olan sınırsız sevgileri ve dünyevi şeylere tapmaları onları acılarla dolu bir başarısızlığa uğrattığının bilicine vardıkları anda, ne olacak? Onlar kaybettikleri yolu yeniden bulmaya, yüz çevirdikleri prensipleri ve kanunları meydana çıkarmaya çalışacaklar. Ve bu çabalarında doktrinler yaratacaklar, kurallar koyacaklar, felsefeler, dünya görüşleri ve teoriler geliştirecekler.
36. Bütün bunlar yeni ve büyük bir savaşın başlangıcı olacak – artık dünyevi güce sahip olmak için ahlaksız çabalama başvurmadan. Öldürücü silahlar artık yaşamı yok etmeyecek, yuvaları yıkmayacak veya kan dökmeyecek. Savaş başka türlü olacak, çünkü dinler o zaman yeni öğretilere ve yeni dinlere karşı savaşacaklar.
37. Bu savaşta kim zafer kazanacak? Hiçbir din bu çatışmadan galip olarak çıkmayacak, tıpkı bugün içinde bulunduğunuz (2. Dünya Savaşı) bu öldürücü savaştan hiçbir millet zafer kazanmayacağı gibi.

38. Egemenliđi elde etmek için adaletim savař hakkında hükmedecek ve sonra herhangi bir doktrin veya dinin kendini kabul ettirmesi için yapılan savařta benim hakikatim yenecek.
39. Tek ve en yüce hakikat fırtınalı bir gecede bir řimřeđin ışığı gibi parlayacak ve herkes bu tanrısal řimřeđi bulunduđu yerde görecek.
40. Benim mesajım herkese ulaşacak ve hepiniz bana geleceksiniz. Her řeyi gelecek zamanlar için hazırladım ve dileđim herkeste gerçekleşecek, çünkü ben ruhların, dünyaların, ırkların ve milletlerin Rab'biyim (288, 33 – 36+45)
- Ruhun Beyanlarının ve Ruhsal Sađaltıcılıđın Görmemezlikten Gelinmesi ve Onlara Karşı Savaşılması
41. Ruhsal dünya, varlığına ve her yerde olmasına tanıklık etmek için insanlara daha da çok yaklaşacak. Her yerde yeni bir devrin başladığından ısrarla söz eden işaretler, ispatlar, vahiyler ve mesajlar ortaya çıkacak.
42. Kavga olacak, uluslar arasında kızgınlık olacak, çünkü o mesajlara inanan din temsilcileri korku saçacaklar ve bilim o gerçekleri yalan olarak açıklayacak.
43. Bunun üzerine basit insanlar cesaretlenip aldıkları mesajlarının hakikatini ispat etmek için ayađa kalkacaklar. Sađlığına - tıbbın pes ettiđi – ruhsal sađaltıcılar tarafından kavuşanlar ayađa kalkacaklar ve onlar mucize şifaların, sonsuz bir güç ve mutlak bir bilgelikten aldıkları vahiylerin tanıklığını yapacaklar.
44. Basit ve bilinmeyen insanlar arasından onların ışık dolu sözleri teologları, felsefecileri ve bilim adamlarını řaşırtan kadınlar ve erkekler ortaya çıkacaklar. Fakat münakařa zirve noktasına ulaştığı anda ve yoksullar ařađılandığı ve onların tanıklıkları gururlu insanlar tarafından inkâr edildiđi zaman, peygamber İlyas bilginlerden, efendilerden ve iktidardakilerden hesap soracak ve onları sınavdan geçirecek.
45. O saatte sahtekârların ve ikiyüzlülerin vah haline, çünkü Mükemmel Adalet (Jesus) o zaman onlara ařađıya gelecek!
46. O Yargı saati olacak. Ama birçok ruh gerçek yaşama yükselecek, birçok kalp imana dirilecek ve birçok göz ışığa açılacak. (350, 71 – 72)