

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 55... Dünyanın ve İnsanlığın Yargı Günü Esnasında Temizlenmesi Jesus Christus'un Vahyi

Tanrı'nın ve Doğanın Yargı Mahkemesi Öncesinde Uyarıcı Sesi

Tercüme: Jasmin

Rab şöyle diyor...

1. İnsanlığın üstüne çok büyük bir sınavın – öyle büyük bir sınav ki, böylesi dünya tarihinde yüzyıllar ve çağlar boyunca hiç görülmedi – gelmek üzere olduğunu size söyledim.
2. İnsanların düşünüp taşınması ve kanunlarıma karşı benim akıllı kızlar benzetmemde olduğu gibi uyanık olması için hepinizin kalbine konuştuğumu ve size çeşitli mesajlar ve uyarılar gönderdiğim şimdi anlamalısınız.
3. Milletler ve dünyanın çeşitli ulusları beni dinleyecekler mi? Kendimi bu şekilde beyan ettiğim bu halk beni dinleyecek mi? Onu sadece ben biliyorum; ama Baba olarak çocuklarımin yolunda her şeyi kurtuluşları için sunmak benim vazifemdir. (24, 80 – 81)
4. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer insanlar bu devirde ruhlarında neden oldukları lekeleri temizlemezlerse, doğa güçleri benim yargımı ve görkemimi bildirmek ve insanlığı her türlü pislikten temizlemek için tellal olarak gelecekler.
5. Ne mutlu – Yargı Günü'mün yaklaştığını anlayan – adımı öven erkeklere, kadınlara ve çocuklara, çünkü onlar “Rab'bin Günü'nün” geldiğini hissettiler. Çünkü onların kalpleri onlara kötülüğün egemenliğinin sonu yaklaştığını söyleyecek. Bunların imanları, ümitleri ve iyi eylemleri yoluyla kurtulacaklarını size söylüyorum. Fakat o günleri yaşayanların kaç tanesi Tanrı'ya küfredecek! (64, 67- 68)
6. İlk insanların cenneti gözyaşı vadisine çevrildi ve şimdi ise o sadece kan vadisi oldu. Ondandır dolayı öğrencilerime verdiğim vaadi yerine getirmek amacıyla geldiğim için insanlığı ruhi uykusundan bugün uyandırıyorum ve onları kurtarmak için sevgi öğretimi veriyorum. Bu devirde beyanlarıma ve sözüme eylemleriyle tanıklık etmek için belirlenmiş olan ruhları arıyorum.
7. Benim tarafımdan işaretlenmiş olanlar kanunumun etrafında toplandıkları anda, yeryüzü ve yıldızlar sarsılacaklar ve gökyüzünde işaretler görülecek; çünkü o anda Rab'bin sesi dünyanın bir yanından öbür yanına kadar duyulacak ve O'nun ruhu adil ruhlarla, peygamberlerle ve şehitlerle birlikte, ruhsal ve maddi dünyayı yargılayacaklar. Sonra Kutsal Ruh'un zamanı bütün gücüne ulaşacak. (26, 43 – 44)
7. Birçok milletler materyalizmin derin uçurumuna düştüler ve öbürleri ise düşmek üzere; fakat düşmelerinin getirdiği acı onların derin uykudan uyanmalarını sağlayacak.
9. Onlar parlak bir dönemden sonra çökmüş olan ve acıların, kötü alışkanlıkların ve sefaletin karanlığına düşmüş olan milletlerdir. Bugün ölüme, kargaşalığa kör gibi koşan bir halk değil, bütün insanlıktır.
10. Milletlerin gururuna benim adaletim musallat olacak. Ninova, Babil, Yunanistan, Roma ve Kartago'yu hatırlayın. Onlardan Tanrı'nın adaletinin dersini alacaksınız.
11. Her ne zaman insanlar gücün esasını kapıp kalplerinin imansızlık, gurur ve saçma tutkularla dolmasına izin verdikleri anda ve böylece milletlerini yozlaşmaya sürükledikleri anda, onları güçlerinden mahrum bırakmak için adaletim onlara yaklaştı.
12. Ama aynı zamanda onların önünde ruhlarının kurtuluş yolunu aydınlatan meşaleyi yaktım. Eğer ben insanların sınavları anında, onları kendi hallerine bıraksaydım, onlardan ne olurdu? (105, 45 – 47)

13. İnsanlar ruhen uçurumdan uçuruma beni inkâr edinceye ve unutulmaya kadar – kendilerini inkâr etmenin doruk noktasına kadar kendi özünü ve ruhunun farkına varmamanın basamağına kadar – düştü.

14. Sadece merhametim insanların bana gelmek için yolu yeniden kat etmenin getirdiği acıları önleyecek. Sadece ben sevgimle çocuklarımla yolunda kurtaran yolu keşfetmeleri için araçları hazırlayabilirim. (173, 21 – 22)

15. Tufanın suları yeryüzünden geri çekildiği günde, Tanrı'nın insanlarla yaptığı antlaşmanın işareti olarak gökyüzünde barışın gökkuşağının görünmesini sağladım.

16. Şimdi size söylüyorum: “Üçüncü Devrin” ey insanlığı, bu sınavlardan geçmiş olan ve kendisini arındırmış olan aynı kişisin. Yakında yeni bir kargaşalık yaşayacaksın.

17. Ama ben benim seçtiğim halkı ve bu devirde anlatmaya çalıştığım bütün insanlığı uyarmak için geldim. Beni iyi dinleyin, çocuklarımla: Nuh'un gemisi burada, girin, sizi davet ediyorum.

18. Ey İsrail, senin için Nuh'un gemisi kanunumu uygulamaktır. Acılı günlerde ve ağır sınavlarda kanunlarımı uygulayan herkes geminin içinde olacak, güçlü olacak ve sevgimin korumasını hissedecek.

19. Bütün insanlığa bir kez daha söylüyorum: Nuh'un gemisi sevgi kanunumdur. İnsanları ve kendisini seven herkes kurtulacak. (302, 17 – 19)

20. Hazırlanmanız için size hep zaman verdim ve sizi kurtarmak için araçları hazırladım. Size bir çağın veya zaman süresinin sonunda sizden hesap sormak için yargı mahkememi yollamadan önce, sizi uyarmakla, uyandırmakla ve pişmanlığı, iyileşmeyi ve iyiliği tembihlemekle size sevgimi beyan ettim.

21. Fakat yargı zamanı geldiği anda, pişman olup olmadığınızı, hazırlanıp hazırlanmadığınızı veya hâlâ kötülükte ve itaatsizlikte inat edip etmediğinizi sormak için kendimi takdim etmedim.

22. Yargım belirlenen saatte geldi ve gemisini zamanında inşa etmeyi beceren kurtulmuştu. Fakat yargı zamanı beyan edildiği zaman, alay edenler ve kurtuluşları için hiçbir şey yapmayanlar ölmek zorundaydılar. (323, 51)

Kötülüğün Gücü Kırılacak

23. Şimdiye dek dünyada kendisini kabul ettiren insan sevgisi değildi. İnsanlığın başlangıcından beri egemen olan ve zafer kazanan şiddetti. Seven insan kötülüğün karşısında zayıf olan kurbandır.

24. Kötülük krallığını genişletti ve dünyada güçlendi. Fakat tam bu devirde o güçlere silahlarıyla karşı gelmek için geliyorum öyle ki, sevginin ve adaletin krallığı insanlar arasında kurulsun.

25. Önce savaşıcağım. Çünkü ruhumun barışını size vermek için savaşmam ve her kötülüğü yok etmem gereklidir. (33, 32 – 33)

26. İnsanlar kendi yollarının sonuna ulaşacaklar ve aynı yolda geri dönecekler ve bu arada ettiklerinin bütün meyvelerini toplayacaklar – bu tek yöntemle kalplerde pişmanlık duyulur. Çünkü hatalarının farkına varmayan kişi onları telafi etmek için hiçbir şey yapamaz.

27. Yeni bir dünya hazırlanıyor, yeni nesiller yakında gelecekler; fakat önce aç kurtların yok edilmesi gerekir öyle ki, koyunlar kurtların kurbanı olmasınlar. (46, 65 – 66)

28. Fiziksel türden olmayan bir cüzam dünyaya yayıldı, kalpleri kemiriyor, imanı ve erdemleri yıkıyor. Ruhsal paçavralarla örtülü olarak insanlar yaşamlarına devam ediyorlar ve hiç kimsenin bu sefaleti keşfedemeyeceğini sanıyorlar, çünkü insanlar maddenin ötesinde olan şeylere bakamıyorlar

29. Fakat vicdanın saati yaklaşıyor. İster Rab´bin günü, isterse Yargı kapıda bekliyor deyin, hepsi aynıdır. Sonra insanların bir kısmında utanç, diğerlerinde pişmanlık görülecek.
30. Bu içindeki yakıcı ve şiddetli sesi duyanlar, içinde yakan, yok eden ve arıtan ateşi, hissedecekler. Bu mahkeme ateşine ne günah ne de arınmamış olan herhangi bir şey karşı gelebilir. Sadece ruh ona dayanabilir, çünkü o tanrısal bir güçle donatılmıştır. İnsan vicdanın ateşinden geçtikten sonra, hatalarından temizlenecek ve yeniden dirilecek. (82, 58 – 59)
31. İnsanların neden olduğu acılar bir tek kâsede toplanıp o acılara neden olanlar tarafından içilecek. Ve acılar karşısında hiç sarsılmayanlar, o zaman ruhlarında ve bedenlerinde sarsılacaklar. (141, 73)
32. Kısa bir süre için göklerin herkes için kapanması gereklidir ve o, bir tek çığlık dünyadan geldiği anda, yine açılacak, çünkü insan, bütün yaratılanların Baba´sının bir tek olduğunu fark edecek.
33. Size doğrusunu söyleyeyim, kardeş kardeşi öldüren ve bencil dünyayı yargı mahkememin eline bırakacağım ve onlardan sevgi ve ışığın çıktığını görünceye dek, arıtacağım. Bugün kendi milletlerini kötülüğe sürükleyenleri, şu an her kötü alışkanlığı eken ve yayanları ve haksızlığın krallığını kuranları da suçlarını telafi etme görevini, ayartanlara karşı savaşmakla, pisliği temizlemekle ve kötülüğün ağacını kökünden söküp atmaya görevlendireceğim. (151, 14+69)
34. İnsan irade özgürlüğünü kullanarak kendi gelişme yolunu kimden yaratıldığını unutuncaya dek, eğiltti. Ve o öyle bir noktaya geldi ki, erdem, sevgi, iyilik, barış, kardeşlik karakterine acayip görünüyor ve o bencilliği, kötü alışkanlıkları ve günahı en doğal ve serbest bir şey olarak görüyor.
35. Yeni Sodom Şehri bütün dünyada ve yeni bir temizlik gereklidir. İyi tohum kurtarılacak ve ondan yeni bir insanlık oluşacak. Gözyaşları ve pişmanlıkla sulanmış olan verimli topraklara gelecekteki nesillerin kalbinde filizlenecek olan ve Rab´be daha yüce bir şekilde hürmet sunacak olan benim tohumum düşecek (161, 21 – 22)
36. İnsanların elinin yıkım, ölüm ve savaş getirmesine izin vereceğim, ama sadece belli bir sınıra kadar. Bu sınırın ötesine haksızlık, ahlaksızlık, körlük ve insanların güç hırsı gidemeyecek.
37. Sonra benim orağım gelecek ve dileğimin belirlediğini bilgelikle kesip atacak. Çünkü benim orağım bana özgü yaşamdır, sevgidir ve gerçek adalettir. (345, 91)
38. Eskiden dünya gözyaşı vadisiydi, şimdi ise kan vadisi oldu. Yarın o ne olacak? İnsanlar ruhlarını ihmal ettikleri için üstünden yargı ateşinin günahı yakıp geçtiği ve sevgisiz insanların gururunu yıktığı savaş meydanının tüten harabeleri (olacak).
39. Aynı şekilde bilgeliğin tapınağından bilimin tüccarları kovulacaklar, çünkü onlar hakikati darmadağın ettiler ve ışıkla tefecilik yaptılar. (315, 61 – 62)
40. Büyük bir gururla büyük milletler ayağa kalkıyorlar, güçleriyle övünüyorlar, silahlarıyla dünyayı tehdit ediyorlar, yarattıkları sahte dünyanın hassaslığının bilincinde olmadan zekâlarından ve bilimlerinden gurur duyuyorlar; çünkü adaletimin hafif bir üflemesi bu sahte dünyanın yok olmasına yeter.
41. Fakat kendi eserini yıkan, insanların kendi eli olacak; önceden yarattığının yıkma şeklini kendi akli belirleyecek.
42. İnsanlara sadece iyi meyveler vermiş olan insan eserlerinin uzun ömürlü olmasını sağlayacağım öyle ki, onlar gelecek nesillerin faydası için kullanılmaya devam edilsin. Fakat kötü ve bencil amaçlara hizmet eden her şey amansız yargımın ateşinde yok edilecek.
43. Materyalist bir insanlık tarafından inşa edilmiş ve yıkılmış bir dünyanın harabesinin üstünde yeni bir dünya yükselecek ve onun temelleri tecrübe ve ruhsal gelişmeyi amaçlayan ideal olacak. (315, 55 – 56)

Dünyanın Sonuna İşaret Eden Savaşlar, Salgın Hastalıklar, Azaplar ve Yıkımlar

44. İnsanların kendisini acıların kâsesinden sonuna kadar içip bitirmekle arındırdıkları korku zamanında yaşıyorsunuz. Fakat kehanetleri incelemiş olanlar çoktan her yerde savaşların yakında patlayacağını biliyorlardı, çünkü milletler birbirlerini anlamıyorlar.

45. Henüz bilim adamlarını şaşırtan bilinmeyen hastalıklar ve salgınlar insanlar arasında ortaya çıkmadı (1950'den önce). Fakat acılar insanlar arasında doruk noktasına ulaştığı zaman, onlar "Tanrı'nın cezası!" diye bağırmaya hâlâ güçleri olacak. Ama ben cezalandırmıyorum, bedeninizi ve ruhunuzu yöneten kanunlarımdan uzaklaştığınız zaman, kendinizi cezalandıran sizsiniz.

46. Eğer insanların akılsızlığı değilse, kim doğa güçlerini azdırdı ve onlara meydan okudu? Fakat size doğrusunu söyleyeyim, bu acılar insanların kalbinde büyümüş olan yabancı otu kökünden çıkarıp atmaya yardım edecek.

47. Tarlalar cesetlerle kaplı olacak, suçsuzlar da ölecekler. Onların bir kısmı ateşten, diğer kısmı açlıktan ve başka bir kısmı da savaşlardan ölecekler. Toprak sarsılacak, doğa güçleri harekete geçecek, dağlar lav püskürecekler ve denizler azacaklar.

48. İnsanların ahlaksızlıklarını kendi özgür iradelerinin izin verdiği son sınıra kadar yapmalarına izin vereceğim öyle ki, kendi eylemlerinden dehşete düşüp ruhlarında gerçek pişmanlığı hisssetsinler. (35, 22 – 26)

49. Bilimin ağacı kasırganın etkisiyle sarsılacak ve meyveleri insanlığın üstüne düşecek. Eğer insan o güçlerin zincirini çözmediyse, kim çözdü?

50. Aslında ilk insanlar da hakikate uyanmak, vicdanın ışığına uyandırılmak ve bir kanuna uyum sağlamak için acılarla tanıştılar. Ama bu devrin gelişmiş, bilinçli ve eğitilmiş insanı nasıl olur da yaşam ağacına zarar vermeye cesaret edebilir? (288, 28)

51. Dünyada salgın hastalıklar ortaya çıkacaklar ve insanlığın büyük bir kısmı o hastalıklardan ölecek. Bilinmeyen ve seyrek hastalıklar karşısında bilim çaresiz kalacak.

52. Bütün dünya yabancı otlardan arındırılacak. Yargım bencilliği, nefreti, doyumsuz güç hırsını yok edecek. Büyük doğa fenomenleri görünecek.

53. Milletler harabeye çevrilecek ve bölgeler ortadan kaybolacaklar. O kalbiniz için bir alarm olacak. (206, 22 – 24)

Doğa ve Yeryüzü Faciaları

54. İnsanlık, eğer kanlı savaşlar yapmak için kullandığın her şeyi hayırsever yardım için kullansaydın, varlığın Baba'nın lütuflarıyla dolu olurdu. Ama insan biriktirdiği zenginlikleri yıkım, acılar ve ölüm ekmek için kullandı.

55. Bu kardeş ve Tanrı'nın çocuğu olan insanların sürdürmesi gereken gerçek yaşam olamaz. Böyle yaşam sizin vicdanınıza yazdığım kanunla ahenk içinde değildir.

56. İçinde yaşadığınız yanılığın bilincine varmanız için yanardağlar patlayacaklar ve ateş yeraltından yabancı otları yok etmek için püskürecek. Yeller azacaklar, dünya sarsılacak ve sular bütün bölgeleri ve milletleri harabeye çevirecek.

57. Böylelikle doğa infialini insanlara karşı ifade edecek. İnsanlar, birbirlerini bağlayan çevresini saran doğayla arkadaşlık ve kardeşlik bağını çözdüğü için doğayla bağlantıları kopacak. (164, 40 – 42)

58. İnsanlığın başına çok bela gelecek; doğada radikal değişim olacak, elementler (doğa güçleri) zincirlerini koparacaklar: Ateş bütün bölgeleri harabeye çevirecek, azgın sular sele dönüşecek, denizler değişecekler.

59. Sular altında gömülü kalmış bölgeler oluşacak ve suyun altından yeni kıtalar ortaya çıkacak. Birçok canlılar ölecekler ve insanlardan daha aşağı seviyedeki canlılar da ölecekler. (11, 77)
60. Doğa güçleri dünyaya saldırmak ve yeryüzünü temizlemek ve arındırmak için sadece saatini bekliyorlar. Bir millet ne kadar çok günahkârsa, yargım da onlara karşı çok ağır olacak.
61. Bu insanlığın kalbi taştan ve sağır! Acıların kâsesinin insanlığa gelmesi gereklidir öyle ki, vicdanının sesini, Tanrı'nın kanununun sesini ve Tanrı'nın adaletini duysun. Bütün bunlar ruhun sonsuz yaşamının kurtuluşu için olmak zorundadır. Aradığım ruhtur. (138, 78 – 79)
62. Dünyayı ve insanlığın pisliklerini temizlemiş olan tufanı ve Sodom Şehri'ne düşmüş olan ateşi günümüzde efsane olarak biliyorsunuz. Yine de siz bu devirde yeryüzü havanın, suyun ve ateşin etkisi altında sarsıldığı zaman, insanlığın da sarsıldığını göreceksiniz. Fakat size yeniden kanunum olan ona binen kurtulsun diye bir Nuh'un gemisini yolluyorum.
63. Musibetlerin geldiği saatte bana "Baba, Baba" diyenlerin hepsi beni sevmeyecekler, bilakis insanlara hep sevgi hizmetleri verenler sevecekler ve onlar kurtulacaklar. (57, 61 – 62)
64. Yeryüzünü insanlığın ahlaksızlığından temizleyecek olan yeni bir tufan basacak. O sahte tanrıların kürsülerini devirecek, gururun ve imansızlığın kulesinin temellerinde taş üstünde taş bırakmayacak ve her yanlış öğretiyi ve her çarpık felsefeyi imha edecek.
65. Fakat bu tufan eskiden olduğu gibi sırf sudan ibaret olmayacak; çünkü insanların elleri doğanın hem görülen, hem de görülmeyen bütün elementlerini kendisine karşı azdırdı. İnsan kendisi karar veriyor, kendisini cezalandırıyor ve yargılıyor. (65, 31)
66. Doğa âlemi adalet diye bağırarak ve o âlem azdığı anda yeryüzünün bir kısmı yok olup deniz olacak ve denizler yok olup onun yerinde kıtalar ortaya çıkacak.
68. Dua edin ki, iyi bir öğrencim gibi davranın, çünkü bu üçlü birlik ve Maria'nın ruh öğretisinin kalplere yayıldığı uygun bir zaman olacak. (60, 40 – 41)
69. Yeryüzünün üçte dördü yok olacak ve sadece dörtte biri bu kargaşalıkta sağ kalanlara sığınak olmak üzere kalacak. Siz birçok kehanetin gerçekleştiğini göreceksiniz. (238, 24)
70. Yanılmayın; çünkü "altıncı mühür" sona ermeden önce, büyük olaylar gerçekleşecekler: Yıldızlar anlamlı işaretler verecekler, dünyanın milletleri inleyecekler ve bu gezegenin üç parçası yok olacak ve sadece orada Kutsal Ruh'un tohumu olarak yeni bir yaşamın filizleneceği dünyanın bir parçası geriye kalacak.
71. İnsanlık o zaman bir tek öğretille, bir tek dille ve bir tek barış ve kardeşlik bağıyla birleşmiş olarak yeni bir yaşam başlatacak. (250, 53)
72. Size hak ettiğiniz ve hep çoğalttığınız ve saati geldiği zaman taşırdığınız acılardan bahsediyorum.
73. Çocuklarıma asla böyle bir acıların kâsesini sunmam; ama adaletimden ötürü kötülüğünüzün, gururunuzun meyvesini biçmeye izin veriyorum öyle ki, bana pişmanlıkla geri dönün.
74. İnsanlar, bilimleriyle onda her şeyin ahenk olduğu doğanın tapınağının kutsallığını bozduklarında, gücüne ve adaletime meydan okudular ve şimdi onların yargısı amansız olacak.
75. Doğal güçler azacak, kozmos sarsılacak ve dünya sarsılacak. O zaman insanlarda büyük bir dehşet kendisini gösterecek ve onlar kaçmak isteyecekler, fakat kaçmak mümkün olmayacak. Azgın doğa güçlerini sakinleştirmek isteyecekler ve başaramayacaklar. Çünkü insanlar kendilerini suçlu hissedecekler ve cüretkârlıklarından ve aptallıklarından çok geç pişman olarak cezadan kaçmak için ölümü arayacaklar. (238, 15 – 17)
76. Eğer insanlar ruhi yeteneklerini bilselerdi, ne kadar çok acılar dindirilmiş olurdu! Fakat onlar en büyük acıların zamanı üstlerine gelirken, kör ve tembel olmayı tercih ettiler.

77. Öğretim sizi aydınlatsın öyle ki, eski devirlerin peygamberlerinin insanlığa bildirdiği o acıları tatmayasınız.

78. Doğanın azgın elementlerinin etkisinden kurtulmak için sadece hayatınızı düzeltmekle o güç veya yeteneklere kavuşabilirsiniz. Çünkü belalara ve musibetlere karşı zafer getiren sadece iman veya dua silah değildir: o iman ve duaya erdemli, temiz ve iyi bir yaşam eşlik etmelidir. (280, 14 – 15+17)

79. Yakında dünya için büyük olaylar başlayacaklar. Dünya sarsılacak ve güneş yeryüzünü alazlayacak olan yakıcı ışınlarını dünyaya yollayacak. Kıtalara bir kutuptan öbür kutba kadar acılar musallat olacak, bütün yeryüzü temizlenecek ve şiddeti ve suçunun kefareti hissetmeyen bir tek yaratık bile kalmayacak.

80. Fakat bu büyük kargaşalıktan sonra milletler sakinleşecekler ve doğa güçleri de sakinleşecekler. Dünyada o “fırtınalı geceden” sonra barışın gökkuşağı görünecek ve her şey O’nun kanununa, dizinine ve ahengine geri dönecek.

81. Gökyüzünü yeniden berrak ve tarlaları verimli göreceksiniz. Sular tekrar berraklaşacak ve deniz sakinleşecek. Ağaçlarda meyveler ve çayırarda çiçekler olacak ve hasat çok bol olacak. Arınmış ve sağlıklı insanlık kendisini tekrar vakur hissedecek ve yükselişinin ve bana geri dönüşünün yolunu düzlenmiş olarak görecektir.

82. Herkes gelmek üzere olan yeni bir devri yaşamaya layık olmak için kökten ruhen temiz ve arınmış olacak. Çünkü ben yeni insanlığı sağlam temeller üstüne kurmak zorundayım. (351, 66 – 69)

Sevginin Adaleti ve Tanrı’nın Merhameti

83. Yargı Günü’nün kendisini dünyada tamamen hissettireceği saat yaklaşıyor. Her eylem, her söz ve her düşünce yargılanacak. Ulusları yöneten dünyanın güçlülerinden en basit insanlara kadar, herkes benim tanrısal terazimde ölçülecekler.

84. Fakat adaletimi intikamla karıştırmayın, ne de (suçların) telafisini cezayla karıştırın. Çünkü ben sadece etkilerinizin meyvelerini biçmeye ve onları yemeye izin veririm öyle ki, onların tadından ve etkisinden iyi mi, yoksa zararlı mı olduğunu, iyilik mi yoksa kötülük mü ettiğinizi bilin.

85. İnsanların kötülükleri yoluyla akıtılan masum kan, yas ve dulların, yetimlerin ve hor görülenlerin gözyaşları, sefalet ve açlık çekenler bunların hepsi adalet diye bağıryorlar ve benim mükemmel ve sevgi dolu, ama amansız adaletim herkesin üstüne geliyor. (239, 21 – 23)

86. Adaletim herkesin üstüne gelecek ve her insan, tıpkı Tanrı’nın meleği Mısır’a gelip yargımı uyguladığı ve orada kapılarını kuzunun kanıyla işaretleyenlerin kurtulduğu gibi, aynı şekilde uygulayacak.

87. Size doğrusunu söyleyeyim, bu devirde nöbet tutan ve Kurtarıcı’nın sözüne ve vaatlerine inanan; size dua etmenizi öğretmek ve mükemmel bir sevgiyle kefaret yolunuzdaki görevleri yerine getirmeniz için kendisini kurban eden tanrısal Kuzu’ya inandığınız için, benim kanım sizi sevgi paltosu gibi koruyacağı için, herkes kurtulacak. (76, 6 – 7)

88. Eğer insanların en derinliklerinden imdat çağırısı bana yükselirse ve bana: “Babam, Kurtarıcıyı bize gel, geberiyoruz” dediği anda, varlığımı onlara hissettireceğim, sonsuz merhametimi beyan edeceğim ve onlara bir kere daha ispat edeceğim (294, 40)

89. Alışık olduğunuz hayatınızın akışı aniden şiddetli fırtınalar tarafından değişecek. Ama sonra ışığın sonsuzluğunda ışınları barış, ışık ve sakinlik veren ve insan ruhunu sonsuzluk hakkında derin derin düşünmeye zorlayan bir yıldız parlayacak. (87, 52)

Yargı Mahkemesinin Etkisi

90. Eğer insanlar için her şey sona ermiş, ölüm zafer kazanmış veya kötülük galip gelmiş gibi görünüyorsa, karanlıktan bütün yaratıklar ışığa yükselecekler. Onlar ölümden gerçek yaşama dirilecekler ve ahlaksızlığın uçurumundan Tanrı'nın ebedi kanununu uygulamak için doğrulacaklar.
91. Herkes uçurumla tanışmayacak; çünkü bazı insanlar tutkuların, hırsların ve nefretin savaşımdan uzak durmaya temkinliydim ve yeni Sodom Şehri'nin sadece kenarında yaşadılar ve çok günah işlemiş olan diğer insanlar zamanında duraklayıp vaktinde pişmanlık ve tamamen yenilenmeyle birçok gözyaşından ve çok acılardan kurtulmuş olacaklar. (174, 53 – 54)
92. İnsanlığın bütün ahlaki ve maddi içyapısından "taş üstünde taş kalmayacak". Çünkü böylece dünyada "yeni bir insan" görünecek. Her utanç lekesinin silinmesi, her günahın yok edilmesi ve sadece iyi tohumun korunması kaçınılmazdır.
93. Varlığımın ve adaletimin ışığının parlaması bütün dünyada idrak edilecek ve o ışık karşısında putlar devrilecek, alışlagelmiş olan gelenekler unutulacak ve meyve vermeyen ritüeller bırakılacak. (292, 33 – 34)
94. Sadece insanların kurtuluşu için bir tek kapı kalacak: O da ruhta gelişmenin kapısıdır. Kendisini kurtarmak isteyen, gururundan, sahte büyüklüğünden, adi tutkularından ve bencilliğinden vazgeçmek zorunda kalacak.
95. İnsanların büyük savaşta içmek zorunda oldukları kâse çok acılarla dolu olacak. Yine de size söylüyorum; ne mutlu o kâseden içip arınmış bir insan olarak dünyayı terk edenlere! Çünkü onlar başka bir vücutla dünyaya geldikleri zaman, onların (dünyaya getirdikleri) mesajı ışık, barış ve bilgelikle dolu olacak. (289, 60 – 61)
96. Henüz acılarla dolu "son çarpışmalar" ve "son fırtınalar" başlamadı. Henüz doğa güçlerinin hepsi ayaklanmadı, atomlar kargaşalık içinde dönüp durmadı öyle ki, her şeyden sonra ölümün görünümünü uyandıran letarji, yorgunluk, üzümlük ve tiksinti kendisini belli etsin.
97. Fakat hassaslaşmış olan vicdanda borazanın titreşen bir yankısının öbür dünyadan duyulacağını bildiren bir saat gelecek ki, o borazan iyi niyetli insanlara yaşamın krallığının ve barışın yaklaştığını beyan edecek.
98. Borazanın her sesinde "ölüler dirilecekler" ve pişmanlık gözyaşları dökcekler ve Baba onları "yitik oğul" benzetmesinde olduğu gibi, uzun bir yolculuktan yorulmuş ve büyük savaşlardan takatsiz kalmış olan oğullarını kabul edecek ve onların ruhlarını sevgi öpücüğüyle mühürleyecek.
99. O "günden" itibaren insanlar savaştan tiksinecekler. Onlar nefret ve garazı kalplerinden kovacaklar, günahın peşini kovalayacaklar ve telafi ve yeniden inşa etmenin bir yaşamını başlatacaklar. İnsanların birçokları eskiden görmedikleri bir ışıktan ilham aldıklarını hissedecekler ve bir barış dünyası yaratmak için yola koyulacaklar.
100. O inayet devrinin, barış çağının başlangıcı olacak.
101. Taş devri çoktan gerilerde kaldı. Bilim devri de geçecek ve sonra insanlar arasında ruh devri gelişecek.
102. Yaşam kaynağı büyük gizemleri beyan edecek öyle ki, insanlar iyi bilimlerde, adalette ve sevgide güçlü olan bir dünya kursunlar. (235, 79 – 83)