

## ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 62... Ruhunuzu Özgürlüğe Kavuşturun!

Jesus Christus'un Vahyi

(Eskiden Meksika'da Vahiy Anında ve bugün genelde)

Her Dinleyiciye ve Okura Hitaben Sözler

Tercüme: Jasmin

Rab şöyle diyor...

1. Öğrenciler, kalbinizin sesini dinleyin, beni eskiden olduğu gibi duyun ve hissedin. Bu sözün hayatınız ve bu ışığın kaderiniz olduğunu nasıl itiraf ettiğinizi hatırlayın. Bugün size ihtiyacınız olan şeylerin zamanında verileceğini söylediğimi unutmayın.
2. Lambalarınıza yeniden gazyağı doldurun öyle ki, imanın ve bilginin alevleri ışık saçsın.
3. Uyumayın, nöbet tutun ve dua edin, çünkü Usta (Jesus) eskisi gibi ruhi coşku günlerinde olduğu gibi, her adımda benim varlığımı hissettiğiniz için evinize girerse, size sürpriz yapabilir.
4. O zaman bilincinde olmadan hayatınızın sizi aydınlatmayı bırakmış olan o ışıkla yeniden aydınlanacağını göreceksiniz. Ve o bolluk ve bilgelik dolu bir geleceğe güveni yeniden verecek. (4, 27 – 29)
5. Birçoklarını insan aklı yoluyla verdiğim beyanlar esnasında benim yanlarındaki varlığıma inandıkları için ve çoğu kez sözümü duymak amacıyla orada oldukları için kendilerine spiritüalist diyorlar. Ama sizin iyilik yapmak yoluyla, hayatın özünü idrak etmek yoluyla, insanları sevmek yoluyla ve Tanrı'ya hizmetinizi yüce ruhlu verimli ve erdemli varlığınız yoluyla spiritüalist olmanızı istiyorum. (269, 55)
6. Birkaçınıza dünyada gösterişsiz bir soy verdim öyle ki, hayatınızda Usta'yı örnek alın; diğerlerine ise zengin bir ev verdim öyle ki, onlar da aynı şekilde kral olmasına rağmen, tahtını terk edip yoksullara, hastalara ve günahkârlara hizmet etmiş olan Jesus gibi olmaya heveslensinler.
7. Kim olursa olsun, toplumdaki mevkisinden insanlara hizmet etmek için aşağı inen birisinin hak ettiği şey, sevgi yolunda zavallı ve ünsüz hayatından adillerin yüksekliklerine havalananlar kadar büyüktür. (101, 55 – 56)
8. Neden size geldiğimi bana soruyorsunuz: çünkü kaynağınız olan geri dönmeniz gereken kucağa götürülen yolu unuttunuz ve size yeniden onu gösteriyorum.
9. Yol benim kanunumdur ve o kanunları uygulamakla ruhunuz ölümsüzlüğe ulaşacak. Size yol gibi dar olan eskiden talimatlarımla gösterdiğim kapıyı gösteriyorum. (79, 2 – 3)
10. Beni duyanlar sizler beni ruhen duyacak olanlara yolu hazırlayasınız. Onları yanıma getiren, talimatlarımı alanlar tesadüf değildi, tıpkı yanlarındaki varlığımı Tanrı'nın konuşucusu olarak görev yapan birisine gerek duymadan ruhi yetenekleri gelişen insanların ortaya çıkması da tesadüf olmadığı gibi. (80, 4)
11. Sizi dünyada gerçek ruhaniyet olan iyiliği yaymak için belirledim.

12. Kendinizi beceriksiz ve önemsiz mi hissediyorsunuz? Böyle bir görevi ruhunuza yükleyebilmek için kendinizi mundar mı sanıyorsunuz? Bunun nedeni benim bilgeliğimi ve merhametimi bilmemenizdir ve doğa yoluyla size her adımda verdiğim örnekleri berrak duyularla gözetlememenizdir.
13. Güneş ışınlarının her şeyi aydınlatarak, hatta en pis su birikintisine kadar ulaşarak onu buharlaştırdığını, atmosfere yükselttiğini, temizlediğini ve sonuçta toprağın üstünde gezen ve onu verimli yapan bir buluta dönüştürdüğünü görmüyor musunuz? (150, 51 – 53)
14. Burada benim yanımda ruhunuzu bütün pisliklerden arındırın ve onu özgür bırakın. Korkmayın, çünkü bana hiçbir sırrı açıklamayacaksınız. Ben sizi sizden daha iyi biliyorum. Bana suçlarınızı içinizden itiraf edin, ben sizi herhangi birisinden daha iyi anlayacağım ve kanuna aykırı davranışlarınızı ve suçlarınızı affedeceğim, çünkü sizi yargılayabilen tek kişi Ben'im.
15. Fakat Babanız'la barıştığınız zaman ve benliğinizde ruhunuzun söylediği zafer şarkısını duyarsanız, barışla masama oturun, sözlerimin anlamında olan ruhun yemeklerini yiyin ve için. (39, 71)
16. Acıları lanetledikten sonra, birçokları ağlayarak bana geliyorlar. Bilgisizliğinizden kaynaklanan hatalarınızı affediyorum.
17. Kalbinizi sakinleştirin ve aklınızı idrake hazırlayın öyle ki, size şimdi ne söylediğimi kavrayın, hayatın çocuk öğrencileri: Eğer kalbiniz yine acılarla dolu olduğunu hissederseniz, kısa bir süre için çevrenizi saran her şeyden uzaklaşın ve yalnız kalın. Orada, yatak odanızın samimiyetinde ruhunuzla konuşun, acılarınızı alın ve herhangi bir objeyi incelemek için ele alıyormuş gibi onu inceleyin.
18. Böylece derdinizi keşfedin, nereden kaynaklandığını ve neden onun geldiğini tanıyın. Vicdanınızın sesini dinleyin ve size doğrusunu söyleyeyim, o incelemeden bir ışık definesi ve kalbiniz için barış çıkaracaksınız.
19. Işık size acıyı yok etmenin yol ve yöntemini söyleyecek ve barış size sınav geçinceye kadar katlanmak için güç verecek. (286, 26 – 28)
20. Ruhun ve fiziksel olarak dayanıklı olmaya sürekli çabalamalısınız. Çünkü aranızda şimdiye dek hastalıklar varsa, ruhta gelişmenin ve imanın eksikliğinden dolayı bu hayatın sefillik ve acılarının üstünden yükselmeyi beceremediğiniz içindir.
21. Benim öğretim sadece Tanrı'nın gücüne inanmayı değil, kendinize de inanmanız gerektiğini öğretir. (246, 40 – 41)
22. Gerçi bugün: "Tanrı bizimledir" diyorsunuz, ama onu hissetmeden ve anlamadan söylüyorsunuz, çünkü sizin maddeleşmeniz benim varlığımı benliğinizde hissetmenizi engelliyor. Ama bir kere ruhaniyet hayatınızın bir parçası olduğu zaman, sizde varlığımın gerçeğini her insanda göreceksiniz. Sesim her ruhta çınlayacak ve içinizdeki hâkim duyulacak ve Baba'nın sıcak kalpliliği hissedilecek. (265, 57) Diese Unterweisung gelangt in euer Herz, wo Vorsätze zur Besserung und zu edlen Gefühlen geboren wurden.
23. Bu talimat, iyi niyetlerin düzelme ve asil duygular olarak doğduğu kalbinize ulaşır.

24. Bana kalbinizin kapısını açmaya hazır oluncaya dek, çok acı çekip ağladığınız gibi – size doğrusunu söyleyeyim, çok acı çekmiş olan böylece hatalarının kefareti ödedi ve o kişi affa kavuşsun. (9, 37 – 38)

25. Halkım, pişmanlık dolu kalbinde Usta'nın sevgisini hissettiğin için ağlıyorsun. Ruhunda ağır bir suçla Baba'nın önüne gelen insanların asla affa uğramayacağı ve onların ebedi lanete uğrayacağı size söylendi.

26. Fakat benim tanrısal adaletimi nasıl da bu kadar çirkin bir şekilde kavrayabildiniz? Jesus yoluyla açıkça en güzel sözleri ve en sevimli bakışlarımı en çok günah işleyenlere gösterdiğimi fark etmediniz mi? Dünyada bir öğretiyi beyan edip öbür dünyada bunun tam tersini nasıl yapabilirim? (27, 41)

27. Hayatınızın acı ve zor anlarında benim bilge ve mükemmel kanunumun her şeyi düzelteceği düşüncesiyle kendinizi teselli edin.

28. Ben sizin acılarınızdaydım öyle ki, siz beni acılar yoluyla arayın. Ben size fakirlikle musallat oldum öyle ki, rica etmeyi, alçakgönüllü olmayı ve diğer insanları anlamayı öğrenin.

29. Hatta bana güvenenlerin yarısını kendine dert etmeyen kuşlar gibi olduğunu göstermek için, sizi günlük ekmeğinizden mahrum bıraktım, kuşlar seher vaktini benim varlığımın sembolünün yükselişi olarak görüyorlar ve onlar uyandıkları anda yaptıkları ilk şey teşekkür duası olarak öterler ve güvenlerinin ispatı olarak o duayı yukarıya yollarlar. (5, 55 – 57)

30. Bazen bana: “Rab, eğer her şeye sahip olsaydım, hiçbir şeyim eksik olmasaydı, senin ruhi eserinde çalışırdım ve yardımseverlik yapardım” diyorsunuz. Fakat bilin ki, insan olarak döneksiniz ve eğer dilediğiniz her şeyi verseydim, bütün bugünkü niyetleriniz, hiç bir şeye sahip olmadığınız için, değişirdi.

31. Sadece Tanrı'nın çocuklarına olan sevgisi değişmezdir.

32. Eğer ben size bollukla armağan verseydim, önceden mahvolacağınızı biliyordum, çünkü sizin kararlarınızı ve zaaflarınızı biliyorum. (9, 55 – 57)

33. Size eğlencelerden vazgeçin diye söylediğim zaman, benim sözlerimi yanlış yorumladınız ve sonuçta sizin acı çekmeniz benim sizi sevinçli görmekten daha da çok hoşnut ettiğini sandınız.

34. Babanız olduğum için nasıl olur da sizi gülmekten daha ziyade ağlarken görmek istediğimi düşünebilirsiniz?

35. Eğlencelerden vazgeçin dediğim zaman, sadece ruha ve bedene zararlı olan eğlenceleri demek istedim. Fakat size ruha ve kalbe iyi gelen sizin için ulaşılabilir hoşnutluklar sağlayın diyorum. (303, 27)

36. Buraya geldiğinizde, bana inanmanız gerektiğini bile sizden talep etmedim. Sizi karşılayan, bedeninizin hastalıklarına şifa getirmekle ve ruhunuza esenlik veya ulaşılması imkânsız sandığınız bir şey vermekle ispatlar veren bendim.

37. Sonra, bana inandığınız zaman ve kendinizi imanla kanunumu yerine getirmeye adadığınız zaman, her birinize görevini gösterdim öyle ki, o yoldan sapmasın ve sadece ona düşeni üstlensin ve benim size gösterdiğim gibi, kardeşlerine merhamet ve sevgi göstereyin.

38. Bütün öğretmenlerin usta olduğunu mu sanıyorsunuz? Kendilerini Tanrı'nın hizmetkârı diye adlandıranların hepsinin benim elçim olduğunu mu sanıyorsunuz veya onlara yaptıkları bu görevi verdiğimi mi sanıyorsunuz? Dünyada bütün egemen olanların, yönetenlerin veya emir verenlerin bu görevi yerine getirmek için gerekli yeteneklere sahip olduklarını mı sanıyorsunuz? Hayır, halk! Onlara emanet edilmiş olan görevi yerine getirenler ne kadar da az! Bazıları onlara düşmeyen makamlara sahip çıkarken, o makamda oturması gerekenler kendilerini küçültülmüş ve haksızlığa uğramış olarak görüyorlar. (76, 36 – 37)

39. Bu beyanım esnasında eğer birisi benim yanınızdaki varlığıma inanmıyorsa, incinmiş olduğumu düşünmeyin, çünkü benim hakikatim hiçbir şey tarafından zedelenmez. Ne kadar çok insan uzayın bütün mucizelerini yaratmış olan bir Tanrı'nın varlığından şüphelendiler ve fakat güneş ondan ötürü onlara ışığını vermemezlik etmedi. (88, 7)

40. Bugün talimatlarımın ışığına kalbinizin ve aklınızın kapısını açıyorsunuz. Hangi eserlerle beni yücelteceksiniz?

41. Hepiniz susuyorsunuz, ruh ve vücut da önümde susuyor. Ensenizi eğip kendinizi küçültüyorsunuz. Fakat çocuklarımın önümde kendilerini küçültmesini istemiyorum. Onurlu olup başınızı kaldırmanızı ve bana bakmanızı istiyorum, çünkü ben ne hizmetçi, ne de köle arıyorum; kendisini hor görülen, dışlanmış hisseden yaratıklar aramıyorum, çok sevdiğim çocuklarıma geliyorum öyle ki, sesimi duydukları anda, ruhlarını gelişme yoluna koysunlar. (130, 39 – 40)

42. Sevgili öğrenciler, eserimi gayretle gözetleyin, talimatlarıma uyun ve onunla siz bana tanıklık edeceksiniz. Sevecen anneniz Maria da aynı şekilde size aşağıya geliyor, size lütuflar yağıdırıyor, size mükemmel sevgiyi öğretiyor ve kalbinizi merhamet kaynağına dönüştürüyor öyle ki, insanlar arasında büyük sevgi eseri inşa edin ve hakikati idrak edin. Maria benim elemanımdır, Usta ve Hâkim olarak sözümün yanında anne ve şefaathçi olarak onun sözü vardır. Halk, Maria'yı sevin, onun adını çağırın. Size doğrusunu söyleyeyim, Maria yanınızda nöbet tutuyor, sadece sınav günlerinde değil, ebediyen size destek oluyor. (60, 24)

43. Sizi "Maria'nın halkı" diye adlandırdım, çünkü tanrısal anneyi sevmeyi ve onu takdir etmeyi biliyorsunuz ve ona şefkat isteyen çocuk gibi veya şefaath arayan günahkâr gibi geliyorsunuz.

44. Maria'nın bu dünyada varlığı benim insanlara olan sevgimin ispatıdır. Onun ruhi temizliği size vahiy edilmiş göksel bir mucizedir. Maria benden aşağıya dünyaya kadın olmak için geldi öyle ki, rahminde tanrısal tohum Jesus'un bedeni filizlenebilsin ve O'nun "sözü" konuşsun. Bu devirde Maria yeniden kendisini beyan ediyor. (5, 9 – 10)

45. Maria'nın ruhunun dünyaya getirdiği kıymetli mesajı insan kalbi kökten tanıması gereklidir ve bütün gerçeği bildikten sonra, ona adadığınız her putperestçe ve hayranca hürmeti kalbinizden atın ve ona ruhi sevgi sunun. (140, 43)

46. Birkaçınız bana: "Rab, seni gördüklerine tanıklık eden kardeşlerimiz gibi hepimizin seni görmesine neden izin vermiyorsun?" diyorlar.

47. Ah, inanabilmek için görmek zorunda olan zayıf kalpler! Ruhunuz beni sevgi, iman ve duygu yoluyla tanrısal esansımda sınırsız ve mükemmel bir şekilde algılayabilmesine rağmen, eğer Jesus'u bir vizyonda insan olarak görürseniz, ne hak etmiş olursunuz?

48. Ruhsal şeyleri şekil veya sembol olarak sınırlı görme yeteneğine sahip olanlara gıpta ederseniz, suç işlemiş olursunuz; çünkü onların gördükleri aslında şahane değil, bilakis ruhsal şeylerden bahseden sembol veya görsel bir sunumdur.
49. Yeteneklerinizden memnun olun ve aldığınız tanıklıkları anlayın ve hep onun anlamını, ışığını, öğretisini ve hakikatini arayın. (173, 28 – 30)
50. Öğretilerimi asla sahteletirmeyin. Eserimi sadece arılığı içeren bir kitap olarak sunun ve yolunuzu bitirdiğiniz zaman, sizi kabul edeceğim. Ruhunuzdaki lekelerle bakmayacağım ve vaat edilen ülkeye ulaştığınız zaman, size en büyük ödül olacak tanrısal öpücüğümü vereceğim. Çünkü size bu devirde bir avuç dolusu tohum verdim öyle ki, onu verimli tarlalara ekmeyi öğrenin ve o tohumu çoğaltın. (5, 27)
51. Sorumluluğunu değerlendir, sevgili halk, boşuna harcadığınız her gün bu sevindirici haberin çevrenizdeki insanların kalbine ulaşmasını geciktiren bir gündür, kaybettiğiniz her talimat muhtaçlara sunabileceğiniz bir ekmek daha azdır. (121, 40)
52. Siz çoktan bu ağacın meyvesinin tadını biliyorsunuz ve sizi uyarıyorum öyle ki, kendinizi gelecekte sahte peygamberlerin cazibesine kurban etmeyin; fakat onlara öğretimin özünü tanımayı öğretmekle çevrenizdeki insanlar için de “nöbet” tutun.
53. Ben gittikten sonra sahte peygamberlerin türeyeceği Kutsal Kitap'ta yazılıdır. Onlar benim halkıma benim elçim olduklarını söyleyecekler ve aranızda tamamladığım eseri devam ettirmek için benim adıma gelecekler.
54. Eğer sahte peygamberlerin önünde saygıyla eğilirseniz veya öğretime ruhsal içeriği olmayan sözler ilave ederseniz, vay halinize, çünkü o zaman büyük bir şaşkınlık ortaya çıkacak! Ondandır size sürekli: “Nöbet tutun ve dua edin” diyorum. (112, 46 – 47)
55. Eğer hazırlanmazsanız, sizi şaşkına döndürecek anlaşılmayan sesler kulaklarınıza gelecek ve kardeşlerinizi bununla şaşkına döndüreceksiniz.
56. Ben sizi uyanık tutuyorum öyle ki, bu beyanlar bittiği zaman, yeniden o beyanları (benden) almaya çalışmayın, çünkü beyan eden onlar ışıklı ruhlar olmayacak, bilakis önceden inşa ettiğinizi yıkmak isteyen şaşkın yaratıklar (ruhlar) olacaklar.
57. Buna karşın hazırlıklı olmaktan anlayan – kendisini harika yapmak yerine faydalı olmaya çalışan, olayları hızlandırmak yerine sabırla bekleyen, talimatlarımı iyice duyan kişi içindeki yetenekler yoluyla ruhuna ulaşacak: Onlar dua, ruhi bakış ve kehanet rüyaları yoluyla ilham, sezgi ve önsezi yetenekleridir. (7, 13 – 14)
58. Bugün vecite gelmiş durumda size konuşan bu konuşucularına bakıyorsunuz ve bazılarınızın inançsızlığı ne kadar büyük olsa da, benim beyanlarımın bu araçlar yoluyla mümkün olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat eskiden öğrencim olan insanlar normal hallerinde Tanrı'nın vahiylerini beyan ettiklerini gördüğünüz zaman, insanlar onlardan şüphelenecekler.
59. Kendi cemaatinizde böyle şüpheli insanlar, sizi benim ilhamımın etkisiyle konuşurken görünce, ayağa kalkacaklar ve sizin iman bulabilmeniz için büyük hazırlık ve ruhi temizliğe sahip olmak zorundasınız. (316, 52 – 53)

60. Eğer hayat yolunuzda eylemleriyle ve düşünce tarzlarıyla vahiylerim karşısında ruhen geride kaldıklarını ispat eden insanları görürseniz, şaşırmayın, çünkü bilmelisiniz ki, asla bütün insanlar aynı hızda yürümüyorlar. Şimdi zamanı geldiğinde onları uyandıracak olan sözleri onlara bırakacağıma güvenin.

61. Şu an anlayamadığınız sözler, tam o insanların anlayacağı sözlerdir. (104, 42 – 43)

62. İnanın ve fanatizmsiz davranın. Ayağa kalkın ve üstüne çıktığınız basamaktan bütün insanlara kendi dinlerine ve öğretilerine aldırmandan talimat verebilirsiniz.

63. Sadece geri kalmış ve mükemmel olmayan bir şekilde Tanrı'ya hürmet ettiği için yoksul birisine iyilik yapmaya tereddüt etmeyin. Daha ziyade özgecil eyleminiz onun kalbini kazansın.

64. Gruplaşmayın ve böylece etkinlik alanınızı sınırlandırmayın. Her insan ruhu için bir ışık, her sıkıntıya karşı bir balsam olun. (60, 27)

65. Benim çağırma uyduğunuz için, eğer insanlar sizin hakkınızda alçaltıcı şekilde konuşurlarsa, kulaklarınızı kapatıp susun; onlar bilmiyorlar. Fakat bu olayı onları yargılamak için neden olarak görürseniz, o zaman vay halinize, çünkü siz çoktan vicdanınızın ışığıyla aydınlandınız ve ne yaptığınızı biliyorsunuz. (141, 27)

66. Yani halkım, bütün insanların senin gibi düşünmesini ve inanmasını bekleme. İnsanları asla lanetlemeyin, sizi dinlemeyenleri, tavsiyelerinizi, talimatlarınızı veya öğütlerinizi kabul etmeyenleri yargılamaya ve cezalandırmaya hakkınız yoktur. Bütün insanlara aynı derin saygı ve gerçek ruhi sevgiyle bakın. O zaman herkesin kendi dini ibadeti, öğretisi ve yolunda ruhunun hak ettiği kapasiteye ulaştığı yeri göreceksiniz. Ve insanları gördüğünüz o noktaya onların kendi gelişmesi ulaştırdı. (330 29)

67. Size şimdiden artık herhangi birisi olmadığını söylüyorum, beslediğiniz, yani seçkin insanların halkı olduğunuz inancı bir yanılgıdır, çünkü Yaratan bütün yaratılanlara olan mükemmel sevgisiyle hiç kimseyi tercih etmez.

68. Bunu size yarın insanlara bu devirde getirdiğim öğretiyi sunacağınız için söylüyorum ve gelecek nesillerin önünde daha yüce bir insan olarak görünmenizi istemiyorum, ne de onlar sizde hak ettikleriniz sizi onurlu ve sözümü duyan yegâne insan yaptığı izlenimini görsünler.

69. Anlayışlı, alçakgönüllü, sade, yüce ruhlu ve merhametli kardeş olun.

70. Güçlü olun, ama kibirli olmayın öyle ki, zayıfları küçültmeyin. Eğer öğretim hakkında büyük bilgiye sahipseniz, asla bilginizle böbürlenmeyin öyle ki, çevrenizdeki insanlar kendisini aşağılık hissetmesin. (75, 17 – 19)

71. İşçilerimin arasında bile: Öğretimi anlamadan, ruhi yeteneklerle donatılmış olarak görmekten ziyade, kendisini daha yüksek seviyede hayranlığa ve hürmete layık bir yaratık olarak gören ne kadar çok insan var. Bunun üzerine yeteneklerinden gururlanan gelişmiş bir ruhu tasdikleyip tasdikleyemeyeceğinizi size soruyorum, aslında alçakgönüllülük ve insan sevgisi o insanın sahip olması gereken özelliklerdir? (98,15)

72. Size asla eskiden, sömürücü bitkiler gibi olun diye sizi yaratmadım, dediğimi hatırlayın. Hiç kimsenin kötülük yapmamakla yetinmesini istemiyorum. İyilik yapmış olmanın hoşnutluğunu bulmanızı istiyorum. İyilik yapabilmesine rağmen, iyilik yapmayan herkes, iyilik yapmaya muktedir olmadığı için kötülük yapan kişiden daha çok kötülük yapmıştır, çünkü kötülük yapanın yapabileceği tek şey kötülüktü. (153, 71)

73. Yolunu kaybetmiş koyunlar gibi dert yanan ve korkak sesle çobanına seslenen çok sevilen çocuklarım! Eğer gözlerinizi çevrenizi saran gerçeğe kapatırsanız, sonuçta bu dünyada bütün sefaletinizin nedeni olduğumu düşünürsünüz; diğerleri ise sizin esenlik ve kaderinizin beni ilgilendirmediğine inanıyorlar.

74. Eğer Babanız hakkında böyle düşünüyorsanız, nasıl da nankörsünüz ve mükemmel adaletimi değerlendirmede ne kadar da haksızsınız.

75. Siz sadece acılarla beslendiğinizi, içinde yaşadığınız dünyanın mutsuz bir dünya olduğunu ve sürdürdüğünüz yaşama hakkınız olmadığını söylediğiniz zaman, sizi duymadığımı mı sanıyorsunuz?

76. Sizi sadece cezalandırdığımı sandığınız zaman, sizi her merhametten mahrum bıraktığım zaman, beni hissediyorsunuz ve Babanız'ın şefkat ve iyiliğini unutuyorsunuz; O'nun iyiliklerini kutsamak yerine, hayatınızdan dert yanıyorsunuz.

77. Bu da gözlerinizi hakikate kapattığınız içindir ve sadece acılar ve gözyaşları dünyanızda görüyorsunuz ve her şey ödüksüz kaldığına inandığınız için çaresizliğe kapılıyorsunuz.

78. İsyân ve anlayışsızlık yerine, günlük ilk düşünceniz Babanız'ı kutsamak olsaydı ve O'nun sevgisinin size getirdiği o kadar çok iyiliklere ilk sözünüz teşekkür olsaydı, hayatınız nasıl da başka olurdu!

79. Ama siz bu erdemleri hissetmeye artık muktedir değilsiniz, çünkü "et" ruhunuzu şaşırttı ve öğretimi unuttunuz; ondan dolayı size kalbinizden kovduğunuz bu hislerden bahsediyorum. (11, 4 – 9)

80. Günah işlediniz, zina yaptınız, cinayet işlediniz ve şimdi suçlarınızı gösteren sözümün hakikatiyle karşı karşıya geldiğiniz için suçlarınızı unutuyorsunuz ve Rabbiniz size sınavlar ve suçunuzun kefareten bahsettiği zaman, Rabbiniz'in adil olmadığına inanıyorsunuz. (17, 33)

81. Çok sınıdınız, en sevgili öğrenciler. Çünkü her sınavda sizin için bir gizem saklıdır. O sınavın sizi mücadelede güçlendirip güçlendirmedini, onun size bilmediğiniz bir şey beyan edip etmediğini veya herhangi bir suçunuzun kefaretenini ödemek için olup olmadığını bilmiyorsunuz. Fakat asla sınavlardan geri çekilmeyin, çünkü o sınavlar geri çekilmek için yollanmadılar ve onlar sizin ahlaki ve ruhi gücünüze ağır değildir. (47, 26)

82. Neden birçoklarınız kaderinizin benim sınavlarım, acılarım, cezalarım veya felaketlerimde yazılmış olduğundan korkuyorlar? Nasıl olur da sizi mükemmel bir şekilde seven Tanrı'nın size dikenli yollar verdiğini düşünebilirsiniz? Size doğrusunu söyleyeyim, uğursuz ve talihsizliklerle dolu yollar, sizin neşe, özgürlük ve mutluluk bulacağınızı sandığınız dileğinize göre seçtiğiniz yollardır. Tam sizin için belirlenen gerçek barış, güvenlik, güç, sağlık, iyilik ve bolluğun olduğu yollar, sizin ondan uzaklaştığınız yollardır.

83. Öğretimde sunduğum bu yol ruhunuza yaratılışından beri belirlenmiş bir yoldur öyle ki, sonuçta o yolda özlediğiniz şeyi bulun. (283, 10 – 11)

84. Çocuklar gibi yüzeysel yargılıyorsunuz ve sizi kamçılayan sınavların kendi eseriniz olduğunu düşünmüyorsunuz. Onlar üstünüze geldiği zaman, sizden gitmesini, kaderin değişmesini, acı çekmemek ve acıların kâsesinden daha fazla içmemek için istiyorsunuz.

85. Bunun nedeni sizin ruhsal bakışla hakikati kavrayamamanızdan gelir ki, biçtiğiniz her şey, kendi ettiklerinizdir ve her acıya kendiniz neden oldunuz.

86. Hayır, hakikati idrak etmeyi beceremediniz ve ondan dolayı acılar kalbinizi deliyorsa, kendinizi tanrısal bir haksızlığın kurbanı sanıyorsunuz. Fakat size Tanrı'da küçük bir haksızlığın olmadığını söylüyorum.

87. Tanrı'nın sevgisi sabittir, değişken değildir ve ebedidir. Her kim Tanrı'nın ruhunun öfke, kin, hiddetin etkisi altında kalabileceğine inanıyorsa, büyük bir yanılgıya düşmüştür. Böyle zayıflıklar ruhi olgunluk ve tutkulara hâkimiyet eksikliğinden ötürü sadece insanlarda düşünülebilir.

88. Ara sıra bana: "Rab, neden bizim olmayan eylemlerin sonuçlarını biz 'ödemek' zorundayız ve diğer insanların ürettiği acı meyveleri toplamak zorundayız?" diye soruyorsunuz. Buna şu yanıtı veriyorum: Eskiden siz kim olduğunuzu bilmediğiniz ve hangisinin sizin eseriniz olduğunuz bilmediğiniz için, onlardan hiçbir şey anlamıyorsunuz. (290, 9 – 12)

89. Sevgili halk: "Üçüncü Devirde" öğrencilerim olduğunuzu düşündüğünüzde, kalbiniz hoşnutlukla doludur. Fakat size asla gururun gözünüzü kamaştırmasına izin vermemenizi söylüyorum. Çünkü siz bu zayıflığa yenik düşseydiniz, vicdanınız sizin hatalarınızı ayıpladığı anda, onun sesini artık duymazdınız. Her kim insancıl hayatını temizlemeye ve asilleştirmeye başlamazsa, ruhen yukarıya doğru gelişmeyi bekleyemez, çünkü onun adımları yanıltıcı olacak ve onun eserleri hakikatin tohumunu içermeyecek.

90. Benim derslerimde bazen insan yaşamınızda doğru davranmanız için ruhi talimattan öğüt seviyesine indiğimi göz önünde bulundurun. O zaman insanların kalbine konuşuyorum, yenilenmeye uyarıyorum, kötü alışkanlıkların vücuda ve kötülüğün ruha verdiği zararı kavramasını sağlıyorum.

91. Kendisine kötü alışkanlıkların egemen olmasını sağlayan insan, ruhun mağlup gelmemesi gerektiğini ve o kişi gerçek gücün kötülüğü erdemle yenmek olduğunu unutmuş kişi olduğunu size söyledim.

92. Beden (bedenin tutkuları) tarafından yenilmiş kişi kendisini aşağıladı, özsaygısını hiçe saydı ve yüksek seviyede bir insandan mücadeleden korkan zavallı bir yaratığa düştü.

93. Evine ışık, ekmek ve şarap getirmek yerine, o insan gölge, dert ve ölüm getirir, kendisinin, eşinin ve çocuklarının çarmihini ağırlaştırır ve etrafındaki insanların ruhen gelişme yolunu engeller. (312, 32 – 35)

94. Kötü yolu bırakan her biriniz kötülüğün gücünün bir parçasının kaybolmasını sağlar, yolunuz eylemlerinizde, sözlerinizde ve düşüncelerinizde adilse, orada iyi tohum bırakır, öğütleriniz eğer imanlı bir kalpten geliyorsa, onlar mucizeler yaratma gücüne sahip olacaklar. Ve duanız, eğer halden anlar ve sevgi dolu düşüncelerden kaynaklanırsa, rica edenler için bir ışık mesajı olacak. (108,16)

95. Burada, benim yanımda o utanç lekesinden arınıyorsunuz. Keşke bu ruhi temizliği hayatınız boyunca muhafaza edebilseydiniz! Ama şu anda birliğin ve talimatların sağladığı ruhaniyetin ve kardeşliğin atmosferi bu dünyada yok. Aldığınız hava günahla zehirlendi.



96. Fakat siz öğretimi benimsediğiniz derecede hissettiniz, yavaş yavaş sizi dünyaya bağlayan zincirin halkaları birer birer koptuğu gibi. (56, 26 – 27)

97. Hep tetikte yaşayın, çünkü yolunuzda bana ait olduklarını söyleyen kişiler olacak, ama onlara hemen ilk anda inanmayın, onların gösterdikleri alçakgönüllülük, bilgelik ve sevgiye göre inanın.

98. Onlar ilk aldatılanlardan olurken, diğer insanlar ise benimle bağlantıda olduklarını söyleyecekler. Ondan dolayı göreviniz ve sahip olduğunuzu mevkiniz konusunda hep tetikte olun. Gözlerinizi ve kulaklarınızı açın ve çok şeyi de affedin. (12, 55 – 56)

99. Aktif olun, uyumayın! Yoksa zulümlerin uyurken size sürpriz yapmasını mı istiyorsunuz? Bir kez daha mı putperestliğe düşmek istiyorsunuz? Yabancı öğretilerin şiddetle veya korkutarak baskın çıkmasına dek mi bekliyorsunuz?

100. Uyanık olun, çünkü doğudan sahte peygamberler ortaya çıkacaklar ve ulusları şaşkına döndürecekler. Birleşin ki, sesiniz bütün dünyada yankı yapsın ve insanlığa vaktinde alarm verin. (61, 25)

101. Büyük musibetler insanlığı bekliyor; her acıda ve felakette nöbet tutarak dua edin. Birçok acılar hafifletilecekler, diğer felaketler ise dua edenler sayesinde durdurularak vuku bulmayacaklar.

102. Eğer diğer mezheplerden ve tarikatlardan olanlar sürüyle bu halkın (Meksikalıların) izinden giderlerse, bu mezhepler arasından size zulüm edenler yola koyulacaklar. Fakat korkmayın, çünkü sakın kalırsanız, Kutsal Ruh size iftira atanları susturacak bilgece sözleri ağızınıza koyacak.

103. Kendinizi savunmanız için size öldüren kılıcı vermiyorum, size sevginin kılıcını veriyorum. Onun her şimşegi ondan çıkan erdem olacak.

104. Eğer size kovalayan sürüleri sözlerinizle mağlup ederseniz ve sevgi eserlerinizle onların bana inanmasını sağlarsanız, Baba'da ne kadar çok lütuf bulacaksınız.

105. Bu size "İkinci Devirde" vermiş olduğum ve sizin çoktan unuttuğunuz öğretilerdir.

106. İnsan akli, üçlü birlik-Maria ruh öğretisini kavramaya çalıştığı zaman, huzursuzluğa uğrayacak. Çünkü maddeleşmiş (bencil) insan ruhaniyet karşısında hantaldır. (55, 58 – 63)

107. Ne kadar çok insan, onlara bu kadar çok sevgiyle sunduğum yemeklere dokunmadan masada bıraktı. Onlar ne zaman şimdiki gibi dünyaya gelip sözümü dinleme fırsatına sahip olacaklar?

108. Onlar yumuşaması için fırtınaya ve zamana ihtiyacı olan sert kayalardır. Onlar miraslarını muhafaza etmeyi ve onun değerini bilmedikleri sürece, miraslarından mahrum bırakılacaklar. Fakat onlar o mirasları alacaklar, çünkü ben, Baba'nın çocuklarına verdikleri asla geri alınmayacak, bilakis onlar için muhafaza edilecek diye size söyledim. (48, 8)

109. Birkaçınız öğretim yoluyla değişecek ve hazırlanacak öyle ki, çölde yolunu kaybedenleri bulmaya gitsinler. Çünkü insan yaşamını böyle görüyorum – çöl olarak. Bazısı milyonlarca insan arasında kendisini yapayalnız hissediyor ve ona biraz su veren olmadan, susuzluktan ölüyor. Oraya benim yeni elçilerimi yollayacağım.

110. Adımın bir kısım insan tarafından sevgiyle söylenmesini ve insanların diğer kısmının da onu sarsılmayla duyulmasını istiyorum. O adı bilmeyenlere bildirilmesini istiyorum. Benim varlığımdan bihaber olan insanlar – ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklar – var. Herkesin beni tanımasını ve bende en sevecen Baba'yı bilmesini, beni duymalarını ve sevmelerini istiyorum. (50,3)

111. Sözümlerim bencilliğinize rastladı. Ondan dolayı size verdiğimi insanların bilmesini sağlayın dedim. Siz sadece diğer insanlara karşı görevleri üstünüze almadan, beyanlarımla canlanmak istiyorsunuz.
112. Fakat Usta size faydasız talimatlar öğretmek için sizi çağırmadı; O size bu tanrısal dersleri öğrenin ki, sonra onları hayatınızda çevrenizdeki insanlarda uygulamakla, faydalanın.
113. Şu an size ruhunuzun size bir acıyla, dertle veya ricayla gelene eski bir borcu olduğunu açıklıyorum. Nasıl bir sevgiyle onu yolunuza koyduğumu göz önünde bulundurun öyle ki, onu aktif sevginizin konusu yapmakla, telafi edin. (76, 20)
114. Yerine getirin öyle ki, hatalarınızın veya bencilliğinizin meyvesini toplamak için ıstıraplı yıllarda dünyaya bir kez daha gelmek zorunda kalmayasınız. Görevinizi yerine getirin; o zaman yine dünyaya geleceksiniz, fakat o geliş yarıda bıraktığınız tohumunuza bakarken canlanmanız için barış yıllarında olacak. Şimdi Musa size “Birinci Devirde” yaptığı gibi özgürlüğe kavuşturmak için önderlik etmeyecek. Size önderlik eden vicdanınız olacak. (13, 17)
115. Burada diğer devirlerde kanunumun öğretmeni ve bilim adamı olan birçok kişi var. Şimdi onların akılları ruhi bilgi için uyandı ve onlar insanların sınırlı bilgisinde en yüce hakikati bulamayacaklarının kanaatindeler.
116. Burada eski devirlerde dünyada güçlü ve zengin olanlar ve şimdi ise fakirlik ve düşük seviyede olmayı tanımış insanlar var. Teslimiyetleri ve mükemmelleşme arzularından ötürü onları kutsuyorum. Bu benim sevgi dolu adaletimin ispatıdır, çünkü sonsuz bilgeliğin kitabından onlara bir sayfa daha göstermek için onları yeniden dünyaya yolladım. (96, 16 – 17)
117. Dünya size çeşitli neşeler sunar, onların bir kısmı benden, diğer kısmı ise insanlardan gelir. Kimine isyana, diğerlerine ise üzünlüğe neden olan şeylere şimdi ulaşamadığınızı görüyorsunuz.
118. Size söylemeliyim ki, birçoklarına bu devirde büyük zevklerin ve bedeninin tatminlerinden ötürü uyuymalarına ve mahvolmalarına izin verilmedi, çünkü onların görevi tamamen başkadır.
119. Doğrusu insanlıkta bütün zevkleri tanımayan ve bütün meyveleri yememiş olan bir tek ruh bile olmadığını size söylüyorum. Bugün ruhunuz dünyaya özgürlük, beni sevmek ve tadını çıkarmak için geldi, yeniden dünyanın, altının, şehvetin ve putperestliğin kölesi olmak için gelmedi. (84, 47)
120. İnsanlara, milletlere ve uluslara bakın, nasıl da bir ideal için hayatlarını veriyorlar. Onlar mücadelelerinin yanmakta olan odun yığnında yok olacaklar ve o anda dünyanın güzellikleri, mal-mülkü ve gücünü hayal ediyorlar. Onlar dünyanın geçici şöhreti için ölüyorlar.
121. Fakat güzelliği kazanmayı amaçlayan ve sonsuz olacak olan, ruhunuzda tanrısal bir idealin alevlenmeye başladığı siz, - hayatınızın tümünü vermeseniz de – en azından onun bir kısmını insan olarak görevlerinizi yerine getirmek için vermek istemiyor musunuz?
122. Sadece hazırlıklı olanların algılayabileceği üstünüzde görünmez bir savaş karmaşası azıyor. Bütün insanlardan kaynaklanan kötülükler, düşüncelerde, sözlerde ve eylemlerde, bütün yüzyılların günahları, bütün insanlar ve öbür dünyadaki şaşkın ruhlar, bütün yanlışlar, haksızlıklar, dini fanatizm ve insanların putperestliği, aptal ve hırslı çabaları ve sahtekârlıkları bir güç olarak birleştiler ve her şeyi bana karşı gelmek için yıkıyor, ele geçiriyor ve içine kadar işliyorlar. Bu Christus’a karşı gelen güçtür. Onların orduları büyük, silahları güçlüdür, ama onlar bana karşı güçlü değil, insanlara karşı güçlüdür.

123. Ben bu ordulara karşı adaletimin kılıcıyla bir savaş sunacağım ve savaşta ordularımın yanında olacağım. O ordularımın bir parçası benim dileğime göre siz olun.
124. Bu savaş esnasında eğlence peşinde koşanlar tedirgin olurken, öbür dünyada ne olup bittiğini hissetme yeteneğini emanet ettiğim sizler kardeşleriniz için nöbet tutun ve dua edin, çünkü böylece kendiniz için nöbet tutmuş olacaksınız.
125. Christus, asil savaşçı kılıcını çoktan çekti; kötülüğü bir orak gibi kökünden kesmesi ve ışınlarıyla uzaya ışık getirmesi gereklidir.
126. Eğer ağzınız susarsa, dünyanın ve sizin vay halinize! Siz ruhen Yakup'un soyusunuz ve sizin aracılığınızla dünyanın milletlerinin kurtulacağını ve kutsanacağını vaat ettim. Sizi güçlü olmanız için bir tek aile olarak birleştirmek istiyorum. (84, 55 – 57)
127. Bu halkın kucağında büyük eylemler yapıldığını biliyorum, fakat adınız dünyada tanınmasa bile, benim bilmem yeterlidir.
128. Sadece ben sizin gerçek hak ettiklerinizi veya eserlerinizin gerçek değerini biliyorum, çünkü siz bile onlara değer biçemezsiniz. Bazen size önemsiz bir eser büyük görünecek ve diğer hak ettiklerinizin bana ulaştığının bilincinde bile olmayacaksınız. (106, 49 – 50)
129. Beni duymuş olan insan kitleleri, ne zaman yalnızlığınızdan ve karanlıığınızdan dışarı çıkacaksınız? Hazırlanmanızı yoksa sizi bekleyen münakaşadan korkudan ötürü mü kasten erteliyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, sadece ruhen hazırlanmamış olan korkar, çünkü benim sözlerimi bilen ve Rab'ini ve insanları seven kişinin korkacak hiçbir şeyi yoktur. Öyle insan insanlara uzak durmaktan ziyade onlarla aldıklarını paylaşmak için bağlantı kurar ve öğretimi inceleyip kavradıktan sonra uygular. (107, 41)
130. Bu mesaj bütün dinlere, bütün tarikatlara ve inanç birliklerine ve çeşitli insan yönetimine ışık getirir. Fakat öğrenciler, benim öğretimle ne yaptınız? Ağacı böyle mi çiçek açtırmak istiyorsunuz? Onun çiçek açmasına izin verin, çünkü onların daha sonra meyve vereceğini bildirecekler.
131. Neden bu mesajları gizliyorsunuz ve bu sevindirici mesajla dünyaya bu yeni bir çağın sürprizini getirmiyorsunuz? Neden dünyaya Christus'un sesinin aranızda çınladığını söylemiyorsunuz? Sevgi eylemlerinizle konuşarak benim talimatlarıma tanıklık edin, çünkü bazı insanlar sizi duymamak için kulaklarını kapatacak olurlarsa, böylece diğer insanlar kulak verecekler ve sesiniz o zaman onlara hoş sesli bülbülün ötüşü gibi gelecek. (114, 46)
132. Yeni öğrencilerimi insanlık bekliyor; fakat işçilerim olan sizler dünyanın size karşı olan düşüncesinden korkudan ötürü tohumu ve tarım araçlarını bırakırsanız, bu insanlığa ne olacak? Görevinizin sorumluluğunu hissetmediniz mi?
133. Vicdanınız sizi asla kandırmaz ve o size hep görevinizi yerine getirip getirmediğinizi söyleyecek. İçinizdeki huzursuzluk benim talimatlarıma uymadığının işaretidir. (133,10)
134. Bazen benim sözlerime bağlı kalan kişilerin sayısı epey yavaş çoğaldığından dert yanıyorsunuz. Fakat size kendinizden dert yanmanızı söylüyorum, çünkü bu birliği teşkil eden kitleleri kat kat çoğaltmak sizin görevinizdir. Ama kalbinizde iman eksikse, ruhunuzun yetenekleri gelişmemişse, aklınızda ruhi bilginin ışığı yoksa, o zaman imansızları nasıl ikna etmek istiyorsunuz? Eğer bu erdemler kalbinizde gelişmemişse, onu imanınız ve sevginizle nasıl etkilemek istiyorsunuz?

135. Anlamayan kiři, idrak etmeye yönlendiremez; hissetmeyen kiři, duygu uyandıramaz. Sözlerimin tanıklığını yapma gerekliliğini duyduğunuz anda, şimdi neden ağzınızın kekeleydiğini ve kem küm ettiğini anlayın.

136. Seven insanın kekeleymeye gereksinimi yoktur, iman eden kiři korkmaz. Hisseden kiři dürüstlüğünü ve samimiyetini ispat etmek için birçok imkâna sahiptir. (172, 24 – 26)

137. Bugün neden İsrail olduğunuzu açıklamak istiyorsunuz ve buna argümanlarınız yok; neden spiritüalist olduğunuzu açıklamak istiyorsunuz ve bunu anlatmayı beceremiyorsunuz. Ruhi yeteneklerinizin neler olduğunu göstermeye çalışıyorsunuz ve onun ispatı ve inandırıcı bir şekilde açıklamak için ruhi gelişmeniz yok. Ama yukarıya doğru gelişmeniz gerçekleştiği zaman, gerekli olan sözler sizin aklınıza gelecekle, çünkü siz sevgi eserlerinizle kim olduğunuzu ve size kimin öğretmenlik yaptığını ve nereye gittiğinizi açıklayacaksınız. (72, 27)

138: Size söylüyorum: Sevindirici Haber’i yaymak için neyi bekliyorsunuz? Yoksa harabelerin üstünde mi kehanette bulunmak istiyorsunuz? Size söylüyor ve her şeyi beyan ediyorum öyle ki, her zaman insanların size sorduğu soruya bilgece bir yanıtınız olsun. Hazırlanmamış olan insanları korkutacak olan önemli argümanlarla saldırıya uğrayacağınızı göz önünde bulundurun.

139. Sözlerimi aklınızda belleyin ve size verdiğim büyük mucizeleri unutmayın öyle ki, her biriniz hakikatimin yaşayan tanığı olsun. O zaman sizi soruşturan ve sözlerimi araştıran kiři, size eskiden söylediklerime ve kehanetlerime çelişkili olan hiçbir şey olmadığını farkına varacak.

140. Mücadele büyük olacak - o kadar büyük ki, öğrencilerimin birkaçı korkuya kapılıp beni hiç duymadıklarını iddia ederek beni inkâr edecekler.

141. Buyruklarıma sadık kalanları ve mücadeleye devam edenleri paltomla örteceğim, onlar paltomun altında kendilerini savunacaklar ve her kritik durumu kazasız belasız atlatacaklar.

142. Her kim bu tohumu kötü ekerse veya bu eserin halisliğini kirletirse, o kişiye saatinde yargı, zulüm ve huzursuzluk payına düşecek. Herkes büyüttüğü ağacı meyvesinin tadından tanısin.

143. Halkımın ruhi savaşının zamanı için büyük mucizeler hazırlıyorum ki, o mucizeler ve eserler bilginleri ve bilim adamlarını şaşırtacaklar. Sizi asla kendi gücünüzle yalnız bırakmayacağım. Eğer insanlar sizinle alay ederlerse, cesaretinizi yitirmenize izin vermeyin; “İkinci Devirde” de Ustanız Jesus’la kalabalık kitle alay ettiğini unutmayın. (63, 42 – 44)

144. Size doğrusunu söyleyeyim dünya size karşıdır ve ben sizi buna hazırlıyorum öyle ki, imanınızın davasını sevginin ve merhametin silahlarıyla savunmayı becerin. Size söylüyorum, zaferiniz bilinmese de, zafer kazanacaksınız

145. Şimdi sizin kurbanınız ölüm kurbanı olmayacak, ama yine de iftira ve hor görülmeye uğrayacaksınız. Fakat Usta sizi savunmak ve size teselli vermek için yanınızda olacak, çünkü hiçbir öğrenci terk edilmeyecek. (148, 17)

146. Halk, ahlaksızlığa artık alışma, ona karşı savaş, ruhi temizlikle övünmeden, çevrenizdeki insanların hatalarına da kızmayın. Denli ol, konuşurken ve davranışında isabetli ve iyi niyetli ol, böylece dünya seni dinleyecek ve sizin öğretici sözlerinize kulak verecek. Bu öğretiyi yaymadan önce onu hayatınızda uygulamanız gerektiğini size bir kere daha söylemem gerekli midir? (89, 66)

147. Halkımın milletler arasında ortaya çıkması ve kardeşliğin, ahengin, insan sevgisinin ve anlayışın örneğini göstermesi Tanrı'nın talimatlarını kavga etmek, birbirini incitmek ve öldürmek için kötüye kullananlar arasında barış askeri olarak gereklidir. (131. 58)

148. Herkesin aynı Tanrı'yı sevdiğini anlayın artık ve bu sevgiyi bazılarınız başka tarzda göstermesinden ötürü kavga etmeyin.

149. İnançların, geleneklerin ve adetlerin derin kökler saldığı insanların olduğunu anlamayı öğrenmelisiniz ve onlara öğrettiğiniz için o kökleri ilk anda söküp atmak kolay olmayacağını bilin. Sabırlı olun, zamanla onu da başaracaksınız. (141, 9)

150. 1950 yılı sona erdiği zaman, çoğunuzda güvensizlik ve şüphe olacak.

151. Vahiylere inananlardan daha çok zekâya sahip olan bazılarınız neden benim vahiylere şüpheleniyorlar? Çünkü benim hakikatimi değerlendirebilen ne insan bilgisi, ne de akıldır ve insan bunu anladığı zaman, her yeni şeye, her bilinmeyen şeye karşı bilinçaltında reddetmek için korkuya kapılacak.

152. Fakat siz zayıflar, eğitim görmemişler, zekâsıyla saygınlık gören insanların seviyesine ulaşamayanlar, inançlı ve ruhi gizemlerin derinliklerine dalmayı becerebilen kişilersiniz. Neden? Çünkü akla sonsuz yaşamı ve mucizeleri beyan eden ruhtur.

153. İnsan zekâsı şimdi savaşa gireceğiniz gücü ifade eder ve o yolla insan kendisine ruhaniyet hakkında ona ruhun beyan etmediği fikirler ve tasavvurlar yarattı.

154. Bu savaş için – aynı şekilde ruhtan kaynaklanan bir güçle – güçlü olun. Gücünüz asla bedeninizin gücüne bağlı olmayacak, ne paranın gücüne, ne de dünyevi araçların gücüne bağlı olacak. Sadece içinizde yaşayan hakikate olan inancınız tartışmada zafer kazanmanızı sağlayacak. (249, 44 – 46)

155. İnsanlar size şaşkın derse, korkmayın, herkese elinizi uzatın. Sizin için gerçek olan bu eser diğer insanlara yanlış olarak görünebileceğini göz önünde bulundurun, çünkü onlara göre kabul edilebilmesi için (bu eserde) dinlerin içerdiği dini kutsama eksiktir.

156. Eğer bana inanıyorsanız, eğer benim kendimi sözlerle bu konuşucuma beyan ettiğime inanıyorsanız, insanların yargısından korkmayın. Çünkü benim öğretim güzeldir ve mesajım o kadar çok hakikatler içerir ki, eğer bu silahları kullanmaktan anlarsanız çok zor yenilebilirsiniz.

157. Hiç kimse sizin istekle hakikati, mükemmel olanı aramanızdan ötürü yargılamayacak. Ona hepimizin kutsanmış hakkı vardır ve onun için size ışığa yönelmek için o özgürlük verildi. (297, 51 – 53)

158. Eğer görevinizi yerine getirmeye başlarsanız, milletlere en uzaktaki halklara ve hatta balta girmemiş ormanlara ulaşırsanız, insanlara rastlayacaksınız ve onlara hepimizin kardeş olduğunuzu kavramalarını sağlayın ve onlara benim spiritüel öğretim şahidi olun. O zaman siz size vereceğim sevgi ispatına şaşakalacaksınız.

159. Orada, uygarlıktan uzak olan insanlar arasında, ama insani ahlaksızlıktan çok uzak olan insanlar arasında da İsrail halkını sayısını çoğaltacak büyük ruhları keşfedeceksiniz.

160. Hastalar yolunuzda şifa balsamını alacaklar ve düzelecekler; üzgünler ise son defa ağlayacaklar, ama onların gözyaşları sevinç gözyaşları olacak.

161. Sizin vereceğiniz bu ispatlar karşısında insan kitleleri Rab'bi ve O'nun öğrencilerini kutsayacaklar, tıpkı Ustanız Jesus Yerusolim'e girerken coşkuyla karşılandığı gibi, sizin de coşkuyla çevrenizi saracaklar.
162. Ama sizi coşkuyla karşılayanlar arasında sizin sahip olduğunuz ruhi yeteneklere sahip olan kadınlar ve erkekler olacak. Onların bir kısmının kehanet yeteneği sizi şaşırtacak; diğerlerinde ise benim şifa balsamım bitmez tükenmez olacak, öbürlerinde ise benim sözüm kristal gibi berrak su gibi fışkıracak. Böylece kardeşleriniz arasında bitmez tükenmez tohum gibi Kutsal Ruh'un yeteneklerinin ortaya çıkmasını göreceksiniz. (311, 38 – 40)
163. Halk, şimdi milletler arasında sahte bir barış egemendir, fakat barış geldiğini beyan etmeyin. Ağzınızı kapatın. Gerçek barış korkunun veya maddi rahatlığın temelleri üstünde yükselmez. Barış sevgiden ve kardeşlikten kaynaklanmalıdır.
164. Şu anda insanlar kayanın üstüne değil, kum üstüne inşa ediyorlar ve o zaman dalgalar yeniden yükseldiği anda ve o duvarlara vurduğunda, ev yıkılacak. (141, 70 – 71)
165. Size "Birinci Devirden" beri sizi yönlendirmek için, fakat kanunumu yerine getirmenize zorlamak için değil, peygamberlerim yoluyla konuştum.
166. Fakat zaman geçti ve insan ruhu gelişti, olgunlaştı ve şimdi görevini ruh olarak anlayabiliyor. Uçuruma ve yıkıma o kadar çok yakın olan insanlığın sizin ruhi yardımınıza ihtiyacı var.
167. O karanlık ve aydınlık arasında en son, en korkunç ve en kötü savaştır. Bütün karanlığın ruhları şu anda birleşiyorlar ve bütün aydınlığın ruhları o karanlık güce karşı durmalıdırlar.
168. Beni duymuş olan ve Kutsal Ruh'un ışığını içinde taşıyan sizler, uyanın! Dünyevi eğlencelerle zamanı sınırlı hedeflerle zamanınızı harcamayın. İnsanlık için mücadele edin, Baba'nın krallığının bu dünyaya gelmesi için çabalayın. O en küçüğünüzden en eğitilmiş olanlarınıza verdiğim bir görevdir.
169. Ruhların dünyası sizinledir ve her şeyden önce insanların karşılıklı olarak birbirlerine çektirdiği ıstırapları sonsuz acıyla gören sevgi ve merhamet dolu Babanız sizinledir.
170. Bu ışığın karanlığa karşı savaşıdır ve her biriniz zafer kazanıncaya dek savaşmalısınız. (358, 20 – 23)