

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 64... Kehanetler Eski ve Yeni Kehanetlerin Gerçekleşmesi

Tercüme: Jasmin

Rab şöyle diyor...

1. Peygamberlerin bildirdikleri kehanetler bu devirde gerçekleşecekler. Benim yeni sözüm felsefecilere ve teologlara kadar ulaşacak, birçokları sözlerimle alay edecekler ve diğerleri ise öfkelenecekler. Fakat bu gerçekleşirken, onların yaralı gözleri size şimdi bildirdiğim kehanetlerin gerçekleştiğini görecek. (151, 75)
 2. Geçmiş zamanın o peygamberlerinin dünyada hiçbir hukuki yetkileri veya salâhiyetleri yoktu, onlar herhangi bir otoritenin etkisi altında kalmak zorunda değillerdi ve onlar sadece sözünü seçtiği kişilerin ağzına koyan Rab'bin emirlerine itaat etmeye konsantre oluyorlardı.
 3. Onlar iman ve cesaretle rahiplerin boşverciliği ve yanılıgılarını göstermekle onları hiç bir şey halka kanunumu öğretim görevlerini yapmaktan ve halkı dini fanatizmden vazgeçirmekten alıkoymadı. (162, 7 – 8)
 4. İnsanlık, senin bu zamanda etrafını saran acılar, sefalet ve kargaşalık önceden görülmesi imkânsız bir şey olarak mı görünüyor?
 5. Eğer bu size sürpriz gibi geldiyse, benim kehanetlerime ilgi duymadığınızdan ve hazırlanmadığınızdan ötürüdür.
 6. Her şey önceden belirlenmişti ve her şey size beyan edilmişti, ama imanınız eksikti ve şimdi bunun sonucu olarak acı bir kâseden içiyorsunuz.
 7. Bugün de insan zekâsı yoluyla kehanetler veriyorum. Onların bir kısmı yakında gerçekleşecek, diğer kısmı ise çok ilerdeki zamanda.
 8. Bu kehanetleri duyan bu halkın insanlığa onları bildirme sorumluluğu vardır. Çünkü o kehanetlerde insanların içinde yaşadığı gerçeği kavramasını sağlayan ışık vardır öyle ki, uçuruma doğru hızlı koşularında duraklasınlar. (276, 41 – 42)
 9. Bu devirde size konuştuklarımın çoğu gelecek zaman ve daha uzak gelecek zamanla ilgili kehanettir. Ondan dolayı birçok insan Tanrı'nın mesajına önem vermek istemiyor.
 10. Fakat bu söz, gelecek zamanın insanları arasında aydınlığın doğmasını sağlayacak, onlar o sözde büyük vahiylerin farkına varacaklar ve o vahiylerin doğruluğu ve mükemmelliği bilim adamlarını şaşırtacak. (216,13)
- 10 Ocak 1945 Tarihli Büyük Milletler Hakkında İkinci Dünya Savaşının Sonuna Doğru Verilen Kehanetler
11. Şu an dünyanın milletlerine sesleniyorum. Hepiniz benim ışığıma sahipsiniz; o ışıkla sanki yaşamın sahibiymiş gibi insan hayatı hakkında hak sahibi olmaya cesaret ettiğiniz için derin derin düşünün.
 12. Size doğrusunu söyleyeyim, yıkımınız ve acılarınız bazılarınızda derin pişmanlığa neden oldu ve beni arayan ve çağırın milyonlarca insanı ışığa uyandırdı ve onlardan bana doğru: “Baba, savaş tahminen 1945 yılında sona ermeyecek mi ve sen gözyaşlarımızı silmeyecek misin ve bize barış getirmeyecek misin?” diye şikâyet feryadı geliyor.

13. Burada aranızdayım, ah siz yedi millet! Dünyada önümde başını kaldırmış olan 7 kafa!

14. İNGİLTERE: Sizi aydınlatıyorum, adaletim size henüz ağır musibetlerle musallat olacak; fakat size güç veriyorum, kalbinize dokunuyorum ve size: iktidar hırsınız çökecek, zenginlikleriniz sizden alınacak ve zenginlikler hiç kimseye verilmeyecekler, diyorum.

15. ALMANYA: Şu an gururuna musallat oluyorum ve sana şunu diyorum: hazırlanın, çünkü senin soyun yok olmayacak. Yeni ülkeler benden rica ettiniz, fakat insanlar benim yüce yargılarıma burunlarını soktular. Ensenizi büküyorum ve size: gücümü alın ve sizi kurtaracağıma güvenin, diyorum.

16. Ama bana güvenmeyecekseniz ve kendinizi gururunuzun ellerine bırakırsanız, yalnız ve dünyanın kölesi olacaksınız. Fakat bu benim dileğim değildir, çünkü şimdi efendileri (tahtından) attığım ve köleleri ve tutsakları özgürlüğe kavuşturduğum zamandır. Işığımı alın ve ayağa kalkın.

17. RUSYA: Ruhum her şeyi görüyor. Dünya sizin olmayacak. Siz, hepinizi yöneten ben olacağım. Adımı yok etme gücüne sahip olamayacaksınız, çünkü size konuşan Christus bütün insanlara egemen olacak. Materyalizmden kendinizi kurtarın ve kendinizi yeni bir hayata hazırlayın, çünkü bu gerçekleştiği zaman, sizin gururunuzu kıracağım. Size ışığımı veriyorum.

18. İTALYA: Eski devirlerde olduğu gibi, artık efendi değilsiniz; bugün sizi alay, kölelik ve savaş mahvetti. Soysuzlaşmanız yüzünden büyük bir arınma yaşıyorsunuz. Fakat size söylüyorum; kendinizi yenileyin, fanatizminizi ve putperestliğinizi yok edin ve beni yüce Rab olarak kavrayın. Size yeni ilhamlar ve ışık vereceğim. Şifa balsamımı alın ve birbirinizi affedin.

19. FRANSA: Acılarınızı bana getiriyorsunuz. Yüce tahtıma kadar feryatlarınız bana ulaşıyor. Sizi kabul ediyorum. Eskiden Rab´be doğru kalktınız, şimdi ise bana yanında taşıdığınız zincirleri gösteriyorsunuz.

20. Siz ne nöbet tuttunuz, ne de dua ettiniz. Bedenin zevklerine kendinizi verdiniz ve ejderha sizi kurbanı yaptı.

21. Fakat sizi kurtaracağım, çünkü kadınlarınızın feryatları ve çocuklarınızın ağlamaları bana kadar yükseliyor. Kendinizi kurtarmak istiyordunuz ve ben size elimi uzatıyorum. Fakat doğrusu size söylüyorum: nöbet tutun, dua edin ve affedin!

22. ABD: Şu anda sizi de kabul ediyorum. Kalbinize bakıyorum, o taştan değil, metalden altından. Metalden beyninizi katılaşmış olarak görüyorum. Sizde sevgi bulamıyorum, ruhaniyet keşfetmiyorum. Sadece büyüklük sanrısı, hırs ve açgözlülük görüyorum.

23. “Böyle yapmaya devam edin”, fakat size soruyorum: Ne zaman benim tohumum sizde derin kökler salacak? Ne zaman “altın buzağınızı (putunuzu)” ve “Babil kulenizi” yıkacaksınız ve onun yerine Rab´bin gerçek tapınağını inşa edeceksiniz?

24. Baştan sona kadar vicdanınıza dokunuyorum ve sizi affediyorum. Sizi aydınlatıyorum öyle ki, en zor anlarınızda, musibetler zirve noktasına ulaştığı anda, aklınız kararmasın, bilakis açık zihinle düşünün ve sizin üstünüzde olduğumu hatırlayın.

25. Size ışık, güç ve yetki veriyorum. Benim yüce kararlarıma karışmayın, çünkü eğer talimatlarıma itaat etmezseniz veya çizdiğim sınırı geçecek olursanız, acı, yıkım, ateş, bulaşıcı hastalık ve ölüm size gelecek.

26. JAPONYA: Sizi kabul edip size sesleniyorum. Kutsal yerinize girdim ve her şeyi inceledim. Son olmak istemiyorsunuz, hep ilk olmak istediniz. Fakat size doğrusunu söyleyeyim: bu soy benim gözümde hoşnut edici değil.

27. Acıların kâsesinden boşalınca dek içmeniz gereklidir öyle ki, kalbiniz arınsın. “Dilinizin” diğer “dillerle” karışması gereklidir. Dünyanın size yaklaşması kaçınılmazdır. Dünya hazırlandığı ve arındığı zaman, o size ona verdiğim tohumu getirecek. Çünkü hiç kimseyi hazırlıklı görmüyorum. Sizde Tanrılığımın ruhi tohumunu görmüyorum. Fakat ben yolu açacağım.

28. Yakında dünyada dünya görüşlerinin kargaşalığı, bilimlerin ve teorilerin şaşkınlığı olacak. Fakat bu kargaşalıktan sonra size ışık ulaşacak. Hepinizi hazırlıyorum, affediyorum ve doğru yolda gitmenizi sağlıyorum.

29. Zaman geldiği anda ve barış milletlere geldiği zaman, söz dinlemez olma, yüce kararlarımı karışmayın, ne de dileğime karşı gelin. Milletler barışı sağladıkları zaman, onları arkadan vurmayın, çünkü işte o zaman yargım size gelecek.

30. Yedi millet! Yedi önemli kişi! Baba sizi kabul etti. Sizin önünüzde, dünya sizin egemenliğiniz altındadır. Siz bundan önümde sorumlusunuz!

31. “Yedi mühürlü kitabın” ışığı bu milletlerin her birinde olsun öyle ki, insanlar dilediğim gibi hazırlansın. Barışım sizinle ola! (127, 50 – 65)

Savaşlar ve Doğa Afetleri – Gökyüzünde İşaret

32. İçinde yaşadığınız aynı dünya yüzyıllar boyunca savaş meydanı oldu. Fakat insanlara atalarından miras kalan büyük tecrübe – bu devrin insanları önünde vicdan yoluyla açılmış bir kitap gibi duran acı ve ıstıraplı tecrübe – yetmedi.

33. Ama insanların kalbi ışık vasiyeti gibi olan o tecrübenin meyvesini kabul etmek için taş gibi. Atalarından miras olarak kan yoluyla aldıkları tek şey nefret, gurur, garaz, açgözlülük, kibir ve intikamdı. (271, 65)

34. Yargı zamanı olduğunu göz önünde bulundurun; çünkü size doğrusunu söyleyeyim, her suçun kefareti ödenecek. Dünyanın kendisi bile insanların onu ve doğa zenginliklerini kötüye kullandığı için sizden hesap soracak.

35. Yıkılan her şey sizden hesap soracak ve böylelikle onların Tanrı tarafından sevgi amacıyla yaratıldığını ve ancak o tek yıkabilen (Tanrı'nın) dileği onunla (yaratılanlarla) ilgilendiğini, koruduğunu ve kutsadığını insanların anlamasını sağlatacak. (180, 67)

36. Sizin denizleri aşarak yaymanız gereken bu mesajı size emanet ediyorum. Benim sözüm eski kıtayı geçsin ve hatta ruhlarının sefaletinin bilincinde olmaksızın, kendisini bir parça toprak için kardeş savaşına bulaştırmış İsrail'e kadar ulaşsın.

37. Dünyanın yaşayacağı sınavı tahmin edemezsiniz. Herkes barışı bekliyor, fakat bu barış, doğa güçleri benim şahidim olduktan sonra, ancak geçerli olacak. (243, 52)

38. Benim doğa güçlerim azacaklar ve bütün toprakları harabeye çevirecekler. Bilim adamları yeni bir gezegeni keşfedecekler ve bir “yıldız yağmuru”* dünyanızı aydınlatacak. Fakat bu insanlığa bela getirmeyecek, o insanlara sadece yeni bir zamanın gelişini beyan edecek. (182,38)

* Sevindirici Haber’de Tanrı’nın bu yargı işareti şöyle bildiriliyor: “Yıldızlar gökyüzünden düşecekler”.

39. Halkımın bütün dünyada yayıldığını size çoktan beyan ettim, yani ruhi tohum bütün dünyaya serpildi.

40. Bugün farklı düşüncelisiniz ve karşılıklı olarak birbirinizi ufak şeylerden ötürü hor görüyorsunuz. Fakat materyalizmin öğretileri hepimizi yenme tehlikesinde olduğu zaman, ruhuyla düşünen ve hisseden sizler nihayet aynı fikirde olacaksınız. O zaman geldiği anda, size bir işaret vereceğim öyle ki, kendinizi tanıyabilesiniz – aynı şekilde görebileceğiniz ve duyabileceğiniz bir şey. Eğer karşılıklı olarak onun şahidi olursanız, şaşıracaksınız ve: “Bizi ziyaret etmiş olan Rab’dır” diyeceksiniz. (156, 35 – 36)

Meksika’daki Cemaatlerin Parçalanması Hakkında Kehanet

41. Halk, beni şimdi iyi dinle ve sözümü onurlu ve gerçek bir şekilde uygulamaya başla.

42. Kalbinizde üzgünlük taşıdığınızı görüyorum, çünkü ruhunuza yazdığım kanuna bütün insan kalabalıklarının kanuna uymayacağını önceden seziyorsunuz. Fakat size “Birinci Devirde” olduğu gibi halkın bugün bölüneceğini söylüyorum.

43. Size çok konuştum ve hepimiz için bir tek yolu işaretledim. Ondan dolayı size söylüyorum: eğer çocuklarımla birkaçı bana itaatsiz olursa, o halka yargım Baba’nın dileğinin belirlediği gün bu beyanları sona erdirmek için gelecek.

44. Bu devirde size sizi özgürlüğe kavuşturucu olarak geldim, çölden geçen yolu, ruhi mücadelenin “günlük işini” özgürlüğe kavuşmanız ve kurtarmak için gösterdim ve sonuçta size ruhun huzuru, ışığı ve mutluluğu olan yeni ülkeyi vaat ettim.

45. Yola koyulan ve bu yolculukta özgürlüğe kavuşma ve ruhta gelişme arzusuyla benim izimden gidenlere ne mutlu, çünkü onlar uzak çölün getirdiği sınavlarda asla kendilerini terkedilmiş ve zayıf hissetmeyecekler!

46. Buna karşın imanı geri tepenlere, dünyalık şeyleri ruhaniyetten daha çok sevenlerin, putlarına ve geleneklerine bağlı kalanların vay haline! Bana hizmet etme düşüncesiyle onlar “firavunun” kölesi, yani “bedenin” materyalizmin ve putperestliğin kölesi olacaklar.

47. Her kim vaat edilen ülkeye, ruhun anavatanına gelmek istiyorsa, o kişi bu dünyadaki yolunda iyiliğin izini bırakmalıdır.

48. Bu yolda gelin ve korkmayın. Çünkü ümidinizi bana bağlarsanız, yanılmanız imkânsızdır. Eğer korkarsanız veya güvenmezseniz, o zaman sizin imanınız kesin değildir ve benim izimden gitmek isteyen kişinin benim hakikatimden emin olması gerektiğini size söylüyorum. (269, 50 – 51)