

## ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 63 - 1...

### Christus'un Ruhi Eseri ve Ruhsal İsrail ve İsrail Halkı

Talimatlar 1 – 111

Jesus Christus'un Vahyi

Christus'un Ruhi Eseri

Tercüme: Jasmin

Rab şöyle diyor...

1. Sevgili halk, yanınızdaki varlığıma sevin, kalbinde bayram yap, sevinçten coş, çünkü siz nihayet "Rab'bin gününü" gördünüz.
2. Siz bu günün gelişinden korkardınız, çünkü siz hâlâ atalarınız gibi düşündünüz ve Babanız'ın kalbinin intikamla dolu olduğunu, O'na yapılan küfürlerden dolayı size karşı garazı olduğunu, ondan ötürü de orağı, kamçıyı ve acıların kâsesini O'na çok kez hakaretinizden ötürü sizden intikam almak için hazırladığını sanıyordunuz.
3. Ama Tanrı'nın ruhunda ne öfke, ne garaz, ne de nefret var olabildiğini keşfettiğiniz anda, şaşkınlığınız büyüktü. Eğer dünya hıçkırıklarla ağlayıp şimdiye dek hiç görülmemiş bir şekilde dert yansa bile, bunun nedeni Baba'nın size bu meyveyi yemeye ve bu kâseden içmek için verdiği değildir, bilakis bunun nedeni insanlığın kendi eylemlerinin hasadını şimdi toplamasından gelir.
4. Aslında size bu devirde azacak olan uğursuz olaylar önceden bildirildi. Fakat size önceden bildirildiği için Rab'bin onları size ceza olarak yolladığını düşünmeyin. Tam tersine: Her devirde sizi kötünden, ayartmalardan uyardım ve düşüşlerinizden ayağı kalkmanıza yardım ettim. Ayrıca size gerekli olan her şeyi hizmete sundum öyle ki, kendinizi kurtarabilirsiniz. Ama sizin benim çağrılarımı sağır ve inançsız olduğunuzun farkına varmalısınız. (160, 40 - 41)
5. Bu devirde lambalarını yakmaya çalışmayanların vay haline, çünkü onlar yanılacaklar! Bu ışık çağı olmasına rağmen, her yerde hâlâ karanlık egemen olduğuna bakın!
6. Sözüm sayesinde bu Meksika milletinde "Üçüncü Gelişimde" kendimi beyan etmek için seçtiğimi biliyorsunuz; fakat bunun nedenini bilmiyorsunuz. Öğrencilerinden gizlediği gizemi olmasını istemeyen Usta (Jesus) size bir gizemdi. O size bilmeniz gereken her şeyi beyan etmek için geliyor öyle ki, siz soranlara uygun yanıtı verebilirsiniz.
7. Dünyanın bu köşesinin (Meksika'nın) insanları beni hep arayıp sevdiklerini gördüm ve onların bana hürmetleri hep mükemmel olmamasına rağmen, onların niyetini, sevgilerini suçsuz bir çiçek, kurban ve ıstırap olarak kabul ettim. Tanrılığımın kürsüsünde bu güzel kokulu çiçek hep yanımda oldu.
8. Siz bu büyük misyonu "Üçüncü Devirde" yerine getirmek için hazırlandınız.
9. Bugün aranızda İsrail halkının yeniden insan olarak doğmasını (reenkarnasyon yoluyla) sağladığımı biliyorsunuz, çünkü ben size onu beyan ettim. Karakterinizde yaşayan soy ve sizi yönlendiren içinizdeki ışık "Birinci Devirde" Yakup'un soyuna verdiğim aynı ışıktır.
10. Siz ruhen İsrail halkındansınız, ruhen İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un soyundansınız. Siz insanlığa gölge ve meyve verecek olan kutsanmış ağacın dallarısınız.

11. Size neden ilk doğan dememin nedeni ve dünyaya sizin aracılığınızla üçüncü vahyimi beyan etmek için sizi bu devirde aramamın nedeni budur.

12. “İsrail halkının” ruhen insanlık arasında dirilmesi dileğimdir öyle ki, insanlık gerçek “bedenin dirilmesini” görsün. (183, 33 – 35)

13. Sözümü yoksa dünyanın her milletine vereceğime mi inanıyordunuz? Hayır! Burada da benim yeni vahyim eski zamanlardaki vahiylerime benzerdir, eskiden sözlerimi bir tek halka beyan ettiğimde, o halk yola koyulup Sevindirici Haber’i yaymak ve mesajımdan aldığı tohumu ekmek için görevliydi. (185, 20)

14. Bölgeler sellerle hasara uğradığı, milletler savaş yoluyla mahvolduğu ve salgın hastalıklar yaşamı yok ettiği zaman, bırakın diğer milletler ancak yeni bir çağın geldiğine uyansınlar. Bilimleriyle kibirlenmiş ve kiliselerinin muhteşem gelişmesiyle uyutulmuş olan bu milletler benim bu sade sözümü kabul etmeyecekler, ne de vahiylerimi ruhen alacaklar. Ondan ötürü dünya önce sarsılmalıdır ve doğa insanlara şunu diyecek: Zaman doldu ve Rab size geldi.

15. İnsanlığın uyanması, gözlerini açması ve gelmiş olanın Ben olduğumu onaylaması için önce insanların güç ve gururuna musallat olunması gereklidir. Fakat sizin göreviniz nöbet tutmak, dua etmek ve hazırlanmaktır. (62, 53)

16. Eskiden size insanlığa geri döneceğime söz verdim ve o sözümü tutmak için aradan birçok yüzyıl geçmiş olsa bile, buradayım. Ruhunuz barış arzusu, bilgeliğe açlık, bilgi arzusuyla benim yanınızdaki varlığımı özledi ve ruhum size bir talimatı duyurmak için içinde yaşadığınız zamana göre aşağıya geldi. İnsanlar nasıl şimdiye dek yaşadıkları gibi bir yaşam sürdürmeye devam etmeyi isteyebilirler? Ruhun yerinde saymaya devam etmek veya ritüelleri ve gelenekleri ruhi uyusuklukla uygulamak artık zamana uygun değildir. (77,19)

17. Zekilikleriyle dünyada saygın insanların çoğu beni bu şekilde tanıyamayacaklar ve beni reddedecekler. Fakat bundan ötürü şaşırmanın, çünkü size çok uzun bir zaman öncesinden: “Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim” diye bildirmiştim.

18. Bunu herhangi birisine hakikatimi gizli tutmak için yapmadım, daha ziyade onların akli şen olduğu, ruhta yoksul ve önemsiz kişiler oldukları için beni daha iyi hissedebilirler, buna karşın yetenekli, akli teorilerle, felsefelerle ve inançlarla dolu olan insanlar beni ne anlayabilir, ne de hissedebilirler. Fakat herkes için olan hakikat belirlenmiş bir zamanda herkese gelecek. (50, 45)

19. Kanunumu bilen kişi onu bildiğini gizli tutarsa, kendisine öğrencim diyemez. Hakikatimi sadece ağızla insanlara bildiren, kalbiyle bildirmeyen kişi beni örnek olarak almaz. Sevgiden bahsedip eylemleriyle tam tersini ispat eden kişi benim öğretilerime ihanet edendir.

20. Maria’nın ruhi temizliğini ve mükemmelliğini inkâr eden kişi aptaldır, çünkü o kişi bilgisizliğiyle Tanrı’ya meydan okuyor ve O’nun gücünü inkâr ediyor. Her kim hakikatimi “Üçüncü Devirde” kabul etmezse ve ruhun ölümsüzlüğünü inkâr ederse, o kişi hâlâ uyuyor ve insanlığın bu devirde yaşayacağı vahiyleri bildiren eski devirlerin kehanetlerini önemsemiyor. (73, 28 – 29)

21. Onlar gelecekler ve beni deneyecekler, çünkü onlar yanıldığınızı ispat etmek istiyorlar. Eğer ben onlara adımlı söylemezsem, onun Ben olmadığını söyleyecekler ve ben onların kötü niyetli sorularını yanıtlarsam, beni daha büyük bir gayretle inkâr edecekler.

22. Sonra onlara şunu diyeceğim: Her kim ışığın krallığına girmek istiyorsa, onu kalbiyle aramalıdır. Fakat beni kabul etmeden yaşamak isteyen kişi, kendi ruhunu tanrısal bilgiden mahrum bırakmış olacak ve berrak ve ışıklı vahiy olan her şeyin onun için sır ve gizem kalmasına yol açacak. (90, 45 – 50)
23. Şimdi eskiden olduğu gibi sadece geçici olarak yanınızdayım. Size artık konuşmayacağım zaman yaklaşıyor, fakat insanlık yanınızdaki varlığımı hissetmedi.
24. “Dağdan” size sözümü yolluyorum ve sizi gözetliyorum, sizle vedalaşmanın arife gününde: “İnsanlık, sana gelmiş olanı bilmeyen insanlık” diye seslenmek zorunda kalacağım. Tıpkı “İkinci Devirde” ölümümden kısa bir süre önce dağdan şehre baktığım ve gözyaşlarıyla: “Sana gelmiş olan iyiyi tanımamış olan Yeruşalim, Yeruşalim!” diye seslendiğim gibi.
25. O (Jesus), dünyadan ötürü ağlamadı, hâlâ ışısız olan insanların ruhundan ötürü ve onların hakikate ulaşabilmesi için daha çok gözyaşı dökmek zorunda olduğundan ötürü ağladı. (274, 68 – 69)
26. Sözümü ve uyarılarımı Jesus yoluyla verdiğim için o günden beri birçok yüzyıl geçti; fakat bugün size vaadimi yerine getirmek için Kutsal Ruh olarak görünüyorum.
27. Ben insan olmadım, ruhen geliyorum ve sadece hazırlıklı olanlar beni görecekler.
28. Siz sözüme inanıp izimden giderken, diğer insanlar beyanlarımı kabul etmiyorlar ve onları inkâr ediyorlar. Onlara büyük ispatlar vermek zorundaydım ve bu sayede zamanla onların inançsızlıklarını yendim.
29. Size hep gösterdiğim sevgi ve sabır sadece Baba'nın sizi bu şekilde sevebileceğini ve talimat verebileceğini kavramanızı sağlar. Sizin için nöbet tutuyorum ve çarmıhınızı hafifletiyorum öyle ki, tökezlemeyin. Barışımı hissetmenizi sağlıyorum öyle ki, yolunuzda bana güvenle gidin. (32, 4)
30. Sözüm ve söylevim bugün görünüşe göre sadece sizin için belirlendi; aslında bunlar herkes için belirlendi, çünkü onların (sözlerimin) bilgeliği ve sevgisi bütün evreni içerir, bütün dünyaları, insan olarak doğmuş ruhları ve bedenini terk etmiş ruhları (ölüleri) birleştirir. Bana ihtiyacı olanlar gelin, kendini yitik hissedenler beni arayın.
31. Ben, acılarınızı bilen ve size teselli veren Babanız'ım. Size ihtiyacınız olan sevgi hissi veriyorum – size kendiniz için ve çevrenizde onu yaymak için.
32. Eğer gerçekten varlığımı sözcülerim yoluyla beyan ettiğim bilgelikte farkına varırsanız, böylece yapıcı eseri ruhsal yolda başlatmanın zamanı geldiğinin de farkına varın.
33. Ah, keşke çağrılmış olanların hepsi gelmeye acele etseydiler; size doğrusunu söyleyeyim, o zaman Rab'bin sofrası öğrencilerle dolu olurdu ve onların hepsi aynı yemeği yerd! Fakat bütün davetliler gelmediler, onlar çeşitli mazeretler uydurdular ve tanrısal bir çağrıyı ikinci plana koydular.
34. Ne mutlu hemen gelenlere, çünkü onlar ödülleri aldılar. (12, 76 – 80)
35. Ruhi yetenekleri almış olanların hepsi burada beni dinlemiyorlar. Masada ne kadar çok boş yere bakın, çünkü küçük çocuklarımdan çoğu yardımı aldıktan sonra, uzaklaştılar ve sorumluluk ve görevlerden kaçındılar. Ah keşke onlar burada dünyada doğmadan önce her ruhun bana verdiği vaadi bilseydiler! (86, 43)

36. Şu an size Üçüncü Antlaşma'yı miras bırakıyorum, fakat siz ilk iki antlaşmayı bile anlamadınız. Eğer siz bu devirde hazırlıklı olmuş olsaydınız, sözümün maddi olarak duyulabilir şekilde olmasına (bir konuşucum yoluyla) gerek kalmazdı, çünkü ben o zaman size ruhen konuşurdum ve siz bana sevginizle yanıt verirdiniz. (86, 49)

37. Bu "Üçüncü Devrin" ışığıdır. Fakat size konuşanın Tanrı olmadığını söyleyen kişiyi sınamayın, bilakis buradaki insanı (Jesus'un konuşucusunu) sınavın. Size doğrusunu söyleyeyim, tanrısal ışınım o insanın aklını aydınlatmadığı sürece, o insandan ruhsal değeri olan sözler ve hakikat, o insanı ölümlü tehdit etseniz bile, duyamayacaksınız.

38. Aynı şekilde ruhun onun bedenini konuşmak ve kendini beyan etmek için kullanması şaşılacak şey değildir, o kendisini kısa bir süre için onun yerine ruhların Babası olan Tanrı'nın beyan etmesini sağlamak için, çözer.

39. Bana gelmeyi beceremediğiniz için size geliyorum ve size Baba'ya ulaşan en hoşnut edici duanın sessizlikte ruhunuzdan yükselen dua olduğunu öğretiyorum. O yolla beni duyduğunuz benim ışınımı çeken bu duadır. Tanrılığımı sevindiren şarkı ve sözler değildir. (59, 57 – 59)

40. Sözümün berrak olmadığını veya onun mükemmel olmayan şeyler içerdiğini iddia edemezsiniz, çünkü benden hiçbir anlaşmazlık gelmez. Eğer benim sözümde herhangi bir hata bulursanız, bunu konuşucularımın kötü aktarmasından veya sizin yanlış kavrama gücünüzden kaynaklanır, ama asla benim öğretimden kaynaklanmaz. Sözümü berbat eden konuşucularımın vay haline! Talimatlarımı yanlış aktaran ve onları değersiz hale getirenlerin vay haline, çünkü onlar sürekli vicdanlarının suçlamasını görecekler ve ruhlarında huzuru kaybedecekler! (108, 51)

41. Size kolaylık göstermek için şunu diyorum: Eğer benim günahkâr bir bedeni size sevgimi göstermek için kullanmamı istemiyorsanız, o zaman bana bir adil, ruhen temiz birisini gösterin, aranızda sevmekten anlayan birisini ortaya koyun ve size garanti ediyorum, o kişiyi kullanacağım.

42. Günahkârları, günahkârların (kurtuluşuna) sebebiyet vermek için kullandığımı anlayın; çünkü adilleri kurtarmak için gelmiyorum; onlar çoktan ışığın krallığındalar. (16, 25)

43. Ona kötü bakmış olmanıza rağmen, bu soyun ölmediğini gözetleyin; onun karanlığı, tuzak çukurunu, engelleri ve sınavları yendiğine bakın ve günden güne filizlenip geliştiğine bakın. Neden bu soy ölmüyor: çünkü hakikat ölümsüz ve ebedidir.

44. Ondan dolayı, eğer bu öğreti bazen yok olmaya yüz tutarsa, işte o zaman insanlara ruhi gelişme yolunda bir adım ileriye gitmeye yardım etmek için bol dallar salacak (99, 20)

45. Talimatlarımı araştırın ve bu öğretinin dinlerinizin birisine dâhil edilebilip edilemeyeceğini söyleyin.

46. Size talimatlarımın detaylı belirtilerini ve evrensel anlamını beyan ettim. Onlar sadece insanlığın bir kısmı veya herhangi bir millet için geçerli değildir, bilakis onun geçerliliği dünyanın gezegenlerinin yörüngesini bütün yaşam dünyalarını içermek için aşır geçiş. O dünyalardakiler de bu dünyada olduğu gibi Tanrı'nın çocuklarıdır. (83, 6)

47. Sözümün yeni bir din olmadığını ve olamayacağını kavrayın. Bu eser, vaat edilen ülkenin kapılarına ulaşmak için bütün ideolojileri, inançları ve dinleri ruhen birleştirecek ışıklı yoldur. (310, 39)

48. Ruhunuzu besleyen talimatım sizi ustaya, Kutsal Ruh'un sadık elçilerine dönüştürmek istiyor. (311, 12)

49. Sizi insanlara hizmetkârlarım, Üçlü Birlik ve Maria yanlı Üçüncü Devrin spiritüalistleri olarak tanıtacağım, çünkü sizin maddeden çok ruh olmanız gerekir; Üçlü birlikten yanlı, çünkü vahiylerimi üç devirde aldınız. Maria yanlısı, çünkü siz Maria'yı evrensel anneniz olarak seviyorsunuz. O sizin için nöbet tutuyor öyle ki, hayat yolunda cesaretinizi kaybetmeyin. (70, 36)

50. Sırf sözümü insanın akıl organı yoluyla duyanlar bu halkın çocukları olarak adlandırılmayacaklar. Çarmihini sırtına yüklenen, bu kanunu seven ve bu tohumu yayan herkes bağımnda işçi, eserimin elçisi ve bu halkın çocuğu olarak, beni bu beyan yoluyla duymamış olsa bile, adlandırılın. (94,12)

51. Halk, – çünkü çeşitli toplantı yerlerinde bulduğunuz için – bunun birbirinizden uzak durmanın nedeni olduğunu nasıl düşünebilirsin? Rab'bin çocuklarını birleştiren ruhi bağın bilincinde olmanızı sadece bilgisizlik engelleyecek. (191, 51)

52. Eğer siz şu ya da bu veya çeşitli toplantı yerlerini ziyaret ederseniz ve (Tanrı'nın) konuşucuları yoluyla aynı sözü duyarsanız, o zaman kalbiniz mutluluk ve imanla dolacak ve o talimatların bu toplulukların ruhen gelişmesinden ötürü birleştığının gerçek ispatı olarak kabul edeceksiniz. Eğer kusurlu bir beyanın şahidi (Tanrı'nın sözlerini kusurlu bir şekilde ileten beyan) olursanız, birileri sizi kalbinizden yaralamış hissini duyacaksınız ve o toplantı yerinde birlik olmadığını veya bu halkta olması gerekeni beyan ettiğini kavrayacaksınız. (140, 71)

53. Sizin benim iyi ve alçakgönüllü öğrencilerim olmanızı – toplumda atanma ve unvan istemeyen kişiler olmanızı – istiyorum, bilakis erdem yoluyla mükemmelleşmeye ulaşmak ve talimatlarıma uymak sadece idealiniz olsun öyle ki, hayatınız bir örnek olsun. Size şeref sandalyelerinin, unvanların ve adların siz onları hak etmedikçe, ne faydası olabilir? (165, 17)

54. Benim eserim birçok öğretilerden birisi değildir, dünyada bir tarikat daha değildir. Size bugün getirdiğim vahiy ebedi kanundur. Yine de siz ona ruhaniyette eksikliğinizi ve anlayışsızlığınızı yüzünden ritüeller, birçok yolsuzluklar sonunda bozuncaya dek, karıştırdınız. Ne kadar çok kültler öğretime karıştırdınız. Bu arada bütün yaptıklarınızın benden ilham alarak aldığınızı, benim emrim olduğunu söylediniz ve buna inandınız. (197, 48)

55. Yakında insanlar arasında dış görünüşteki kültlerden ve sizin dini fanatizminizden bıkmış olan insanlara karışacaksınız. Ondandır ötürü sizin onlara götüreceğiniz ruhta gelişmenin mesajı onların kalbine taze ve canlandırıcı çığ gibi ulaşacağını size söylüyorum.

56. Eğer siz ruhen gelişmeye zıt olan fanatik kültlerle ve davranışlarla onlara giderseniz, o zaman dünyanın sizi tanrısal bir mesajın postacısı olarak kabul edebileceğini mi sanıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, insanlar sizi yeni bir tarikatın fanatik üyeleri sanacaklar!

57. Size konuştuğum berraklıkla bana şunu diyenler vardır: "Usta, Roque Rojas'ın bize miras olarak bıraktığı birçok kültleri bırakmak nasıl mümkün olur?"

58. Buna "İkinci Devirde" verdiğim örneği size söylüyorum. Ritüellerden, resmi formalitelerden, geleneklerden ve bayramlardan ötürü en önemli şey olan kanunu unutan halka anlatmaya çalıştım.

59. Size Ustanız'ın bu eylemini hatırlattım öyle ki, siz bugün de gelenekleri ve seremonileri unutun ve hatta onları Roque Rojas'tan öğrenmiş olsanız bile, tıpkı eskiden halk Musa'dan miras olarak aldığı gibi.

60. Şimdi size bununla bu kişilerin kötü bir şey size öğrettiğini demek istemiyorum. Hayır. Onlar tanrısal vahiylerin insanlar tarafından anlaşılabilmesi için sembolleri ve metotları kullanmak zorundaydılar. Ama bu hedefe ulaşılır ulaşılmaz artık her faydasız hürmet şekli ve semboller hakikatin ışığının parlaması için kaldırılması gerekiyordu. (253, 29 – 32)

61. Kanunumu anlamayan hizmetkârlarım kalbimde ne kadar çok acıya neden oldular. Onları eğitip atamama rağmen, onlar ne kadar çok acıya neden oluyorlar, bugün şüpheyeye ve tedirginliğe yol açarak anlayışsızlıkları ve bencillikleri yüzünden bir süre daha halk arasında kalacağımı, insanların dileğine göre evrensel ışınımı bir kez daha aşağıya göndereceğimi ve uzun bir süre beyanlarımı vermeye devam edeceğimi söylediler.

62. Ondan dolayı size söyledim: Ne zaman sözümde kararsızlık, güvensizlik veya dileğimde çelişki gösterdim? Asla, gerçekten, çünkü o zaman artık mükemmel olmazdım, sizin artık Tanrınız ve Yaratanınız olmazdım.

63. Bende kararlılık, bir dek dilek vardır ve ondan dolayı da gün ışığı gibi bir berraklıkla size konuşuyorum öyle ki, bütün insanlar yanınızdaki varlığımı, esansımı ve gücümü hissedebilsinler öyle ki, ruh esas olan aklın insanların akıl organıyla verdiğimin farkına varabilsin.

64. Usta size diyor: İnsan binalar inşa etti ve onlara kilise adını verdi, o yerlerde millet içeri girdiğinde hürmet gösterileri yapıyor, fanatizmi, putperestliği besliyor ve insanların kendi yarattığı şeye tapıyor. Bu benim gözümde tiksindiricidir ve İsrail halkı, ondan dolayı senden başlangıçta bildiğin ve duyduğun her şeyi uzaklaştırdım öyle ki, böylece fanatizmine son veresin.

65. İsrail halkının dua binaları insanlığa bildirilsin, onlar kapalı kalmasin, çünkü onlar zayıflara, yolunu kaybedenlere, yorgunlara ve hastalara sığınak olsun. Sizin hazırlanmanız, en yüce dileğime karşı itaatiniz ve kanunumu uygulamanız yoluyla gerçek öğrencilerimin eylemlerinde tanrılığımı ispat edeceğim.

66. Sahte konuşucularımın, sahte cemaat yöneticilerini, (Tanrı için çalışan) sahte “işçilerin” ortaya çıkması ve onların Tanrı’ya hakaret eden ağızları halka konuşup sözümün ve evrensel ışınımın talimat olarak halk arasında kalmaya devam edeceğini iddia etmeleri sizi kaygılandırmasın.

67. Kimin sahtekâr olduğunu, kimin kanuna dileğime göre uymadığını, kimin sadece kendi dileğini ifade ettiğini, işlediği suçu ve kendi uydurduğu kanunu herkesin bilmesini sağlayacağım ve onlar geçersiz kılınacak ve yok edilecekler.

68. Çünkü tanrısal inayeti ve gücü alıkoyacağım ve ayartma onları ağa düşürecek ve ondan dolayı da onu arayan herkes ruhunda Kutsal Ruh’un inayetini hissetmeyecek. (363, 52 – 56)

69. Benim elçim olduğunuzu herkese yaymadan elçim olun. Usta olsanız bile, öğrenci olduğunuzu söyleyin.

70. Sizi diğer insanlardan farklı gösteren giysiler giymeyin, elinizde kitap taşımayın ve toplantı binaları inşa etmeyin.

71. Dünyada da eserimin merkezi veya temelini kurmayın, ne de herhangi birisi benim yerimi alan yüksek mevkiye çıksın.

72. Şimdiye kadar var olan yöneticiler son yöneticilerdir. Dua, ruhta gelişme ve öğretimi uygulamak insan kitlelerini ışığın yoluna götürsün. (246, 30 – 31)

73. Öğrencilerime soruyorum, size vahiy ettiğim bu mükemmel eseri insanlığa yanılıyla değerlendirilecek şekilde böyle sunmanız veya onun bu devirde egemen olan ruhsal şaşkınlığın meyvesi olarak ortaya çıkmış bir başka öğreti ve teori olarak görülmesi acaba adil midir?

74. Eğer çok sevdiğim ve bana şahitliğiniz temiz olsun diye sözlerimle eğittiğim sizler yanılığınızın kurbanı olarak insanlar sizi zararlı gördüğü için dünyanın mahkemesinin eline düşerseniz veya zulüm görüp dağılırsanız, doğru mu olur?

75. Doğru uygulanan bir öğreti böyle olaylara neden olabilir mi sanıyorsunuz? Hayır, öğrenciler.

76. Bırakın size bu şekilde konuşayım; çünkü neden onu yaptığımı biliyorum. Yarın ben size artık bu şekilde konuşmadığım zaman, neden size böyle konuştuğumu bileceksiniz ve siz: “Usta, hangi bir sürü zayıflıklarımızdan ötürü hastalanacağımızı çok iyi biliyordu. O’nun bilgeliğinin gözünden hiçbir şey kaçmaz” diyeceksiniz. (252, 26 – 27)

77. Sözümü artık duymayacağınız zamana sizi hazırlıyorum, çünkü o zaman insanlar sizi bana hürmet göstermek için mükemmel kilise binalarınız olmadığı, törensel kültlerinizi kutlamadığınız ve beni resimlerde aramadığınız için Tanrısız, kilisesiz halk diye adlandıracak.

78. Ama size antlaşma olarak size sınavlarda ve yolunuzda korunma siperi olacak bir kitap bırakacağım, ona göre adımlarınızı yönlendirin. Bugün konuşucularım yoluyla duyduğunuz bu sözler yarın yazılardan size doğru akacak öyle ki, yeniden canlanın ve onlar bu devirde ilaveten gelecek insan kitleleri tarafından duyulsun. (129, 24)

79. İnsanlığa şu an yeni bir kitap, yeni bir antlaşma miras bırakıyorum. “Üçüncü Devirdeki” sözüm, altıncı mührü açarken insanlığa konuşmuş olan tanrısal sesim.

80. Adlarınızın veya eylemlerinizin tarih kitaplarına yazılması gerekli değildir. Bu kitapta sözüm insan kalbine ebediyen hitap eden çınlayan ve berrak bir ses gibi olacak ve halkım gelecek nesillere ayaklarının izini ruhta gelişme yolunda bırakacak. (102, 28 – 29)

81. Sözlerimi beyan ettiğim toplantı yerleri kat kat çoğaldı. O arada onların her biri insanların toplandığı, öğrencilerimin oluştuğu ve merakla benim derslerimi öğrenmek için gelen gerçek bilginin okuludur.

82. Eğer bu cemaatlerin her biri merhametimden aldıkları iyiliklerin şahidi olsaydılar, böylece o mucizelere şahitlik son bulmazdı. Ve eğer siz konuşucularım yoluyla söylediğim baştan sona kadar her sözümü bir kitapta derlemek zorunda olsaydınız, böylece bu eser sonuçlandırabileceğiniz bir eser olmazdı.

83. Fakat insanlığa halkımın aracılığıyla içinde sözümün esansı olan ve size yaptığım eylemleri içeren “bir kitap” gelmesini sağlayacağım. Bu görevi üzerinize almaya korkmayın, çünkü size ilham vereceğim öyle ki, gerekli olan talimatları bu kitapta derleyin. (152, 39 – 41)

84. Bu kitabın esansı Damiana Oviedo yoluyla size konuştuğumda, onun beyan edilmesinden beri asla değişmedi. Öğretimin anlamı aynı idi.

85. Fakat sözlerimin özü nerede? Ona ne oldu? Bu devirde verdiğim ve sözümün aranızda yeterince yayıldığı ilk mesajlar olan o tanrısal mesajlar gizlidir.

86. Bu talimatların açığa çıkması gereklidir öyle ki, yarın beyanların başlangıcının nasıl olduğuna şahitlik yapabilesiniz. Böylece benim ilk talimatımın tarihini, içeriğini ve 1950 yılının getirdiği son talimatımı tanıyacaksınız. 1950 yılında beyanlarımın sonra ermesi kararlaştırıldı. (127, 14 – 15)

87. Sözüümü gizli tutanlarla ve talimatlarımı sahteletirenlerle konuşmanız kaçınılmazdır. Onlarla açıkça konuşun, size destek olacağım öyle ki, onlar karşısında fikrinizi savunun. Çünkü eserimin yarın kusurlu bulunması ve kanunumun sahteletirilmesinin nedeni insanlardı, çünkü onlar eserime ona ait olmayan biraz bir şey ilave ettiler. (340, 39)

88. Ben size bu sözü getirdim ve onu kendi dilinizde dinlettim, fakat size daha sonra diğer dillere tercüme etme görevini veriyorum öyle ki, o herkes tarafından bilinsin.

89. Böylece gerçek “İsrail’in kulesini” yani dünyada Jesus’un ağzından: “Birbirinizi sevin!” diye söylediğini duyduğunuz bütün milletleri bir birlik olarak birleştiren, bütün insanları tanrısal, değişmez ve ebedi kanunda birleştiren bir kuleyi, inşa etmeye başlayacaksınız. (34, 59 – 60)

Ruhsal İsrail ve Yahudi Halkı

90. Şu an yeni vahyimin etrafında toplanmış olan halka “İsrail” adını verdim, çünkü hiç kimse benden daha iyi bu “Üçüncü Devirde” atananlarda hangi ruhun yaşadığını bilmez.

91. “İsrail” kelimesinin ruhsal bir anlamı vardır ve size bu adı veriyorum öyle ki, Tanrı’nın milletinin bir parçası olduğunuzun bilincinde olun. Çünkü “İsrail” dünyanın bir milletini tanımlamaz, bilakis ruhların dünyasını tanımlar.

92. Bu isim dünyada yeniden ünlü olacak, ama yanlışsız şekilde, gerçek ruhsal anlamında.

93. Bu adın kaynağını ve anlamını bilmelisiniz; o halkın çocukları olduğunza inancınız kesin olmalıdır ve kimden ve neden bu adı aldığınızı tamamen bilmelisiniz öyle ki, yarın “İsrail” kelimesine başka bir anlam verenlerin saldırılarına dayanabilesiniz. (274, 47 – 50)

94. Sizden itaat istiyorum, sizin imanınız ve ruhta gelişmeniz yoluyla güçlü bir millet olmanızı istiyorum; çünkü Yakup’un soyundan olan nesillerin kat kat çoğalmasını sağladığım gibi – o halka büyük sıkıntılar musallat olmasına rağmen – o soyu ruhen içinde taşıyan sizin de mücadelelerinizde dayanıklı olmanızı sağlayacağım öyle ki, halkınız bir kere daha gökyüzünde yıldızlar ve denizdeki kum gibi çoğalsın.

95. Sizin ruhen İsrail halkının bir parçası olduğunuzu bildirdim öyle ki, sizin için belirlenmiş olan hedefin detaylı bilgisine sahip olun. Ama size aynı zamanda bu konudaki kehanetleri insanlık o kehanetleri kendiliğinden keşfedinceye dek, herkese duyurmamanızı söyledim.

96. Çünkü dünyada hâlâ İsrail halkı varlığını sürdürdüğü için, beden açısından Yahudiler sizin bu adınızı kabul etmeyecek ve bu bir kavga için inandırıcı bir neden olmamasına rağmen, o adınıza rıza göstermeyecek.

97. Onlar sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyorlar, sizse buna karşın çok şey onlar hakkında biliyorsunuz. Dünyada şaşkın şaşkın dolaşan ve ruhunda huzuru olmayan bu halkın adım adım, bilmeden çarmıha gerilmiş olana doğru hareket edeceğini, onu Rab’bi olarak fark edeceğini ve onun sevgisi karşısına gösterdiği nankörlük ve taş kalplilikten dolayı ondan af dileyeceğini size vahiy ettim.

98. Bedenim çarmıhtan aşağı indirildi, ama beni yüzyıllar boyunca reddedenler için çarmıhta hâlâ çiviliyim ve onların uyanma ve pişmanlık anını onlara sunduğum her şeyi ve onların almak istemediklerini vermek için beklemeye devam ediyorum. (86, 11 – 13)



99. Bu devirde “İkinci Devrin” Yahudi halkı gibi olmayın, çünkü o halk geleneklerine bağlı, tutucu ve fanatik ve yüzyıllar boyunca beklediği Mesih’in getirdiği göklerin ekmeğini yiyemedi. Saat geldiği anda, o halkın materyalizmi hakikatin ışığını görmeye engel olduğu için Mesih’i tanıyamadı. (255,19)

100. Uzak ülkelerden ve milletlerden kardeşlerinizin ruhlarını özgürlüğe kavuşturma arzusuyla size geldiklerini göreceksiniz. O eski Filistin’den de tıpkı İsrail’in aşiretleri eskiden çölden geçtikleri gibi, size sürüyle gelecekler.

101. O halk, ona krallığını yeni bir miras olarak sunan kişiyi (Jesus’u) kucağından atalı beri, onun hac gezisi uzun ve ıstıraplıydı. Fakat o halk çoktan orada dinleneceği ve sözlerim hakkında derin derin düşüneceği vahaya yaklaşıyor ve sonra kanunumu tanımada güçlenerek ona o kadar uzun süre unuttuğu ruhi gelişmeyi gösteren yola devam edecek.

102. Sonra siz, birçok kişinin sizin milletin yeni vaat edilen ülke, yeni Yeruslaim olduğunu söylediğini duyacaksınız. Fakat siz onlara o vaat edilen ülkenin bu dünyanın ötesinde olduğunu ve o ülkeye ulaşmak için sınavların büyük çölünden geçtikten sonra ruhen ulaşması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bu milletin sadece çölün ortasında bir vaha olduğunu da onlara söyleyeceksiniz.

103. Halk, vahanın yorgunlara gölge vermesi gerektiğini kavrayasın. Bunun haricinde onun kristal gibi berrak ve taze suyunu oraya sığınanların ağzına sunmalısın.

104. Size sözünü ettiğim o gölge ve su nedir? Halk, o benim öğretim, sevgi eylemi için tanrısal talimatımdır. Bu inayet ve kutsama zenginliğini kimin içine koydum? Senin içine, halk öyle ki, kalbini git gide bencillikten kurtarasın ve her eyleminde berrak bir aynayı gösterebilesin.

105. Eğer sevginiz yoluyla geleneklerine çok bağlı olan ve ruhen olduğu yerde kalmış olan halka Üçlü Birlik-Maria ruh öğretisini kabul ettirebilseydiniz, kalbiniz ve ruhunuz mutlulukla dolu olmaz mıydı? Eğer “eski İsrail” “yeni İsrail’in” aracılığı yoluyla Tanrı’ya dönseydi, yani ilki sondaki yoluyla lütfâ kavuşsaydı, içinizde sevinç olmaz mıydı?

106. Şimdiye dek Yahudi halkını ahlaki ve ruhi gelişmesine ulaşmak için eski geleneklerini bırakması gerektiğine hiçbir şey ikna etmedi. O halk Yahve ve Musa’nın kanunlarını uyguladığına inanan halktır, ama aslında o hâlâ altın buzağısına (putuna) tapıyor.

107. Şaşkın şaşkın dolaşan ve dünyaya dağılmış olan (İsrail) halkının yere bakmasına son vermesi gerektiği ve gözlerini göğe dikip başlangıçtan beri Kurtarıcı olarak ona vaat edileni yoksul sandığı ve O’nda iyi bir şey bulmadığı için tanıyamayıp öldürdüğü kişiyi arama zaman yakındır. (35, 55 – 58)

108. Dünyada bir halkı diğer halklar arasından seçtiğim gerçeği üstün tutma olarak anlamayın: Bütün çocuklarımı ve oluşmuş olan milletleri aynı şekilde seviyorum.

109. Her halk dünyaya bir misyon getirir, “İsrail’in” getirdiği misyon ise insanlar arasında Tanrı’nın peygamberi, imanın deniz feneri ve mükemmelliğin yolu olmaktır.

110. Size ilk devirlerden beri verdiğim kehanetlerim ve vahiylerim doğru yorumlanmadılar, çünkü insanlığın onları anlayacağı saat henüz gelmemişti.

111. Eskiden “İsrail” dünyanın bir milleti idi; bugün ise o dünyaya yayılmış olan insanlardır; yarın o bütün ruhlardan oluşan ve Baba’sıyla mükemmel bir ahenk içinde tanrısal aileyi teşkil eden Tanrı’nın halkı olacak. (221, 27 – 30)