

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 63 – 3... Gelişme, Arınma ve Mükemmelleşme

Talimatlar 225 – 334

Jesus Christus'un Vahyi Gelişme

Tercüme: Jasmin

Rab şöyle diyor...

225. Tıpkı bir insanın vücudunun gelişmesini gördüğünüz gibi, o insandaki ruh gelişir. Fakat ruhun mükemmelliğe doğru gelişmesi için birçok vücuda ve sonsuzluğa ihtiyacı varken, vücut gelişmesinin sınırına ulaşır. Bu da sizin reenkarnasyonunuzun (insan ruhunun beden öldükten sonra yeniden insan olarak dünyaya gelmesi) nedenidir.

226. Siz Tanrı'nın babaya ve anneye özgü yaratıcı ruhunun tohumu gibi halis, sade ve temiz doğdunuz. Fakat yanılmayın; çünkü halis ve sade olmak büyük ve mükemmel olmakla aynı değildir.

227. Onu siz yeni bir doğmuş bebekle ve çocuklara talimat veren yetişkin bir insanla kıyaslayabilirsiniz.

228. Ruhunuz gelişir gelişmez, bütün hayat dönemleriniz esnasında bu sizin için belirlenmiş şey olacak. Ama ruhunuz ne kadar da yavaş geliyor! (212, 57 – 60)

229. İnceleyin, derin derin düşünün; çünkü bazılarınız eğer ruhunuz benim Tanrı olarak bir parçam ise, onun neden acı çekmesinin nasıl mümkün olabileceği konusunda şaşkınlık. Ve eğer ruhun ışığı Kutsal Ruh'un ışığının bir kıvılcımı ise, neden o geçici olarak kendisini karanlıkta görebilir?

230. Bu gelişme yolunun Tanrı karşısında yeteri kadar hak kazanmaya hizmet ettiğini kavrayın. O yolla ruhunuzu bilmeyen ve gelişmemiş ruhtan Baba'nın sağındaki büyük ışıklı bir ruha dönüştürebilirsiniz. (231, 12)

231. İyi olmanızı istiyorum ve bunun haricinde mükemmel olmanız arzumdur. Çünkü görünüşe göre önemsiz olmanıza rağmen, siz maddi şeylerden ve dünyalardan daha da büyüyorsunuz, çünkü siz sonsuz yaşama sahipsiniz, ışığının bir kıvılcımısınız.

232. Siz ruhtan yaratıksınız. Ruhun ne olduğunu tanımalısınız öyle ki, benim neden sizi mükemmelliğin yoluna çağırdığımı kavrayabilin. (174, 60)

233. Siz gelişme kanunu altındasınız, bu da reenkarnasyonlarınızın bir nedenidir. Sadece benim ruhumun gelişmeye ihtiyacı yoktur: Ben değişmezim.

234. Başlangıçtan beri size ruhların bana ulaşmaları için yukarıya doğru çıkmaları gereken merdiven basamaklarını gösterdim. Bugün hangi seviyede olduğunuzu bilmiyorsunuz; fakat ruhunuzun kılıfını (vücudunuzu) terk ettiğiniz zaman, gelişme seviyenizin farkına varacaksınız. Durmayın, çünkü aksi takdirde sizden sonra gelenlere bir engel olursunuz.

235. Farklı seviyelerde yaşasanız bile, ruhen hemfikir olun ve günün birinde en yüksek olan yedinci basamakta birleşeceksiniz ve sevgimin zevkini çıkaracaksınız. (8, 25 – 27)

236. Sizin sadece bir kere bu dünyaya gelmediğinizi, bilakis ruhunuzun gelişmesi ve mükemmelleşmesi için gerekli olan çok kez yeni bir vücut aldığınızı söyledim. Dileğinize göre amaca ulaşmak için gerekli olan zamanın kısa veya uzun sürmesinin size bağlı olduğunu şimdi ilave etmek zorundayım. (97, 61)

237. Bu hayatınızdan önce var olmadığınızı içinizden kim ispat edebilir? Yeni bir reenkarnasyonu yaşadıklarından kesinlikle emin olanlardan hangisi Baba'nın hesabını ödediğini ve alacaklar listesinde hak ettikleri şeylerin olduğunu ispat edebilir?

238. Hiç kimde mükemmelliğin hangi basamağında olduğunu bilmiyor. Ondan dolayı mücadele edin, sevin ve sonuna kadar sebatlı olun. (46, 58 – 59)

239. Size yeni vahiylerimi verebilmem için insan olarak insanlığa verdiğim beyanlarla bu devirde size ruhen gelişim arasındaki zaman sürecinde birçok kez reenkarnasyonlar yoluyla dünyada yaşamanız gerekiyordu öyle ki, ben size geçmiş dersleri sorduğumda, ruhunuz yanıt verebilsin. Ve ben ruhunuza yeni vahiyler verdiğimde, onları anlayabilsin. (13, 52)

240. Kaç kez bu dünyaya yeni bir vücutla geri gelmek zorundasınız, bu yolla dünyaya getirdiğiniz mesaj daha çok berraklıkla kendisini beyan eder?

241. Bırakın ruhunuzu bir toygâr gibi bu hayatta ilkbaharını yaşasın ve ona sevin sin ve bana geri dönmek için ruhunuz hac yolculuğunda gerekli tecrübeyi bulsun.

242. Zenginler çok geçici olan defineler biriktirirken, tecrübe, gerçek bilgi biriktirin. (142, 72)

243. Bu devirde insanlığın bilgisizliğine karşı mücadele edeceksiniz. İnsanlık her alanda maddeleşmiş olmasına rağmen, geçmişteki reenkarnasyonların getirdiği tecrübeleri sayesinde daha az gaddar ve daha da yukarıya doğru gelişti.

244. Günümüzde Tanrı'ya olan hürmetini çoğunluktaki insanlar gibi göstermeyen birisini tanıyorsanız, sizi bu hayrete düşürse de ve alınsanız da, artık o kişiyi dipdiri ateşe atın diye bağırmayın. (14, 21 – 22)

245. İnsanlarla ruhun reenkarnasyonu hakkında konuşmaktan korkuyor musunuz? Reenkarnasyondaki sevgi dolu adaletin kanaatine yoksa varmadınız mı?

246. Bu tür kefareti (reenkarnasyon yoluyla) cehennemden sönmeyen ateşinde ebedi ceza ile kıyaslayın. Bu (cehennem) sahnesini insanlık insan ruhunu korkutmak için kullanır. Bu iki tür tasavvurdan hangisi Tanrı'nın mükemmel ve merhametli adaletini ortaya koyduğunu bana söyleyin?

247. Birincisi (ebedi ceza) gaddarlık, sonsuz garaz, intikam beyan eder; diğeri (reenkarnasyon) ise sadece af, baba sevgisi ve sonsuz yaşama ulaşmak için ümit içerir. Talimatlarımın kötü yorumu yoluyla uğradığı deformasyon ne kadar da büyüktür!

248. Sizi mücadeleye hazırlıyorum, çünkü insanlar size karşı öğrettiğiniz şeylerden ötürü savaşıacaklar. Ama size karşı şu an savaş açan insanlar – eğer günahkâr olarak – aniden ölselerdi ve ben onlara inandıkları ebedi cehennem ateşini mi, yoksa dünyaya bir kez daha gelip arınma fırsatına sahip olmalarını mı tercih ettiklerini sorsaydım, size doğrusunu söyleyeyim, onlar dini fanatizmin getirdiği körlükten ötürü hayatlarında bu öğretiye savaş açmalarına rağmen, ikinci teklifimi (dünyaya tekrar gelmeyi) tercih ederlerdi. (120, 15 – 17)

249. Size sözümde söylediğim gibi ruhun reenkarnasyonunun gerçek olduğunu bilmek yeterlidir ve hemen kalbinizde bir ışık yanar ve benim sevecen adaletime daha da çok hayran kalırsınız.

250. Bu teorileri ve mezheplerin bu öğretilere verdiği çeşitli anlamlarını kıyaslayın ve en çok adaletli ve mantıklı olanları seçin.

251. Size doğrusunu söyleyeyim bu devirde bu büyük hakikate içten algılayışın uyanacağı, insan ruhunu en çok etkileyecek olan vahiylerden birisi budur. (63, 76)

252. Ruhun reenkarnasyonu insanlığın bilmesi ve inanması gereken büyük hakikatlerden birisi olduğunu tasdik edin.

253. Bazıları reenkarnasyonu seziyor, onu kabul ediyor ve ona içten sezgiden ötürü insanlara karşı sevecen adaletimin eksik olamayan bir şeyi olarak inanıyorlar. Fakat birçok insan size Tanrı'ya küfreden ve yalancı diyecekler.

254. Endişelenmeyin, aynı şeyi elçilerim de Jesus'un öğrettiği gibi ölümlerin dirilmesi hakkında vaaz verdikleri zaman da yaşadılar. Rahipler ve hâkimler onları böyle öğretileri öğrettikleri için hapse attılar.

255. Her ne kadar dünyanın bu öğretinin anlamını tamamen kavrayamadığını garanti etsem de, sonradan dünya o vahyi kabul etti öyle ki, bu devirde size gelip "etin (ölü vücutların) dirilmesi" sadece ruhun reenkarnasyonu anlamına geldiğini öğretmem gereklidir, çünkü bu – aslında ebedi olan - önemlidir ve yaşamın sebebidir. Hangi sebepten ötürü ölü vücutlar dirilsin, çünkü vücut ruhun sadece geçici giyimidir?

256. Beden toprağa gömülür ve toprakla karışır. Ruh durmadan yukarıya doğru gelişirken, mükemmelliğe doğru yaklaşırken o beden toprakta temizlenecek, değişecek ve sürekli yeni bir yaşama zemin hazırlayacak ve ruh dünyaya yeniden geldiğinde, o (yeni) bir insan olarak dirilmektir ve yeni bedeni için de ruhla bağlantılı olarak dirilmektir.

257. Fakat maddi şeyler ebedi değildir, ruhtan şeyler ebedidir, ondan dolayı size bir kez daha söylüyorum: Aradığım, öğrettiğim ve onun yanımda olmasını istediğim ruhunuzdur. (151, 56 – 58)

258. Ruhunuz, yaşamlarınız tarafından oluşmuş olan bir zinciri zorlukla peşinden sürüklüyor. Onu ben kendinizi mükemmelleştirmeniz için fırsat olarak verdim ve siz ondan (o yaşamlardan) faydalanmadınız. Her yaşam, zincirin bir halkasını teşkil eder. Fakat siz hayatınızı talimatlarıma göre doğrultarsanız, kanunlarımı uygularsanız, o zaman bu dünyaya acı çekmek için gelmeyeceksiniz.

259. Eğer sözlerimi öğrenmeden, zaman kaybederseniz, zaman olan ben, size sürpriz yapacağım. Öğrenin ki, eserimdeki sizin hakkınız olan yerinizi alabilesiniz.

260. Anlaşırsızlık ve Tanrı olarak benim hakkımdaki fikirlerin farklılığının sona ermesini istiyorum. Hepinizin bir tek Tanrı'dan yaratıldığınızı kavrayın. (181, 63 – 65)

261. Uzaya bakın ve onu bütün mükemmelliği ve güzelliğiyle takdir edin. Uzay, Tanrı'nın çocuklarının ondan ilham alması için ve orada Baba'nın bir kopyasını görsünler diye yaratıldı. Eğer yaratılanları böyle anlarsanız, düşüncelerinizi bana doğru yükseltmiş olacaksınız. (169, 44)

262. Bu devrin ışığı insanların ruhunu kapayan karanlık perdeyi yırtıyor; onları bağlamış ve gerçek yola ulaşmasını engellemiş olan zincirleri koparıyor.
263. Size doğrusunu söyleyeyim: Öğretimin bütün bilim dallarını keşfetmeyi yasak ettiğini düşünmeyin, çünkü ilginizi çeken, hayranlığınızı ve merakınızı uyandıran benim. Onun için size düşünme yeteneği verdim öyle ki, gitmek istediğiniz yöne doğru engelsiz hareket edin.
264. Size zekânın ışığını verdim öyle ki, yolunuzda gördüğünüz şeyi anlayın. Onun için size söylüyorum; keşfedin, araştırın, fakat benim gizemlerimi çözmenin yol ve yöntemi saygılı ve alçakgönüllü olsun, işte o zaman size gerçekten izin verilmiş olacak.
265. Size insanların yazmış olduğu kitapları öğrenmenizi yasaklamadım, fakat öğretim görmüş olmalısınız öyle ki, tökezlemeyin ve yanılgılara düşmeyin. O zaman insanın hayatını ve mücadelesini nasıl başlattığını ve ne kadar ilerlediğini öğreneceksiniz.
266. Eğer o zaman o kadar ilerlediyseniz, talimatlarımın ve vahiylerimin kaynağına kendinizi vermelisiniz öyle ki, size sizi bekleyen geleceği ve hedefi göstereyim. (179, 22 – 23)
267. Size garanti ediyorum: Eğer ilgiyle ve sevgiyle bu talimatların anlamını kavramaya niyetlenirseniz, adım adım ruhsal bilgeliği, mükemmel sevgiyi ve tanrısal adaleti keşfedeceksiniz. Ama siz bu vahiylerle karşı ilgisizce bakarsanız, onların içindekileri öğrenmeyeceksiniz.
268. Birçok insanın görerek bakmadan; işitmeden duyarak ve kavramadan düşünerek hayattan geçip gittiği gibi, beyanlarımın yanından geçip gitmeyin. (333, 11 – 12)
269. Ruhumu veya ruhsal olan şeyleri maddeden bir objeymiş gibi incelemeyin. Beni bilim adamları gibi incelemenizi istemiyorum, çünkü büyük ve üzücü yanılgılara düşersiniz. (276, 17)
270. Bütün öğretimin amacı size karakterinizi içeren her şeyi gözlerinizin önüne sermektir, çünkü bu bilgidен ebedi ve mükemmel olan Tanrı'ya götüren ışık doğacak. (262, 43)
- Arınma ve Mükemmelleşme
271. Bugün bana acılarınızı gözlerimin önüne seriyorsunuz öyle ki, onları dindireyim ve doğrusu size bunun benim görevim olduğunu ve bunun için geldiğimi söylüyorum, çünkü ben tanrısal doktorum.
272. Fakat benim şifa balsamım yaralarınızda etkisini göstermeden önce ve benim okşamam size ulaşmadan önce, kendinize konsantre olun ve acılarınızı sınavın, keşfedin, gerekli olduğu kadar hep iyice, derin derin düşünün öyle ki, bu incelemeden bu hayat sınavının içerdiği bilgiyi ve aynı şekilde onda gizli olan ve bilmeniz gereken anlamı ortaya çıkarın. Bu kavrayış, tecrübe, inanç, hakikatin yüzüne bakış, birçok anlamadığınız hayat sınavlarının ve derslerinin açıklaması olacak.
273. Acıyı elle tutulabilir bir şeymiş gibi inceleyin ve onda siz tecrübenin güzel tohumunu, varlığınızın büyük öğretisini keşfedeceksiniz, çünkü acı hayatınızda öğretici ustanız oldu.
274. Her kim acıya öğretici usta olarak bakarsa ve uysallıkla onun yenilenme, pişmanlık ve düzelme uyarılarını uygularsa, o kişi sonra mutluluk duygusunu, barışı ve sağlığı tanıyacak.

275. Kendinizi itinayla deneyin ve ondan ne kadar çok faydalandığınızı göreceksiniz. Eksikliklerinizi ve kusurlarınızı fark edeceksiniz, onları düzelteceksiniz ve ondan dolayı diğer insanların yargıcı olmaya son vereceksiniz. (8, 50 – 53)

276. Sizin ruhen temiz olmanızı istememle, hemen temizlenmiş olurdunuz. Fakat sizi temizlemiş olan ben olsaydım, neyi hak kazanmış olurdunuz? Herkes kanunuma karşı aykırı davranışını telafi etsin, bu onun hak ettiği. Çünkü o zaman gelecekte düşüşleri ve hataları önlemeyi bileceksiniz, çünkü acılar sizi uyaracak.

277. Eğer yaptığınız hatalar ve onların doğal sonuçları arasında dürüstçe bir pişmanlık oluşursa, size acılar ulaşmayacak, çünkü o zaman sınava teslimiyetle katlanmak için hemen güçlü olacaksınız.

278. Dünya acıların kâsesinden içiyor; fakat ben onu cezalandırmadım. Acılarından sonra, o onu çağıran bana gelecek. Sonra nankörler onların hayatına iyilikler yağdırmış olan O'na teşekkür etmeyi bilecekler. (33, 30 – 31)

279. Vücudunuza olan abartılmış sevgiyi bırakın, ruhunuza merhamet gösterin ve onun arınmasına ve yükselmesine yardım edin. Eğer siz bunu başarırsanız, ruhunuzun ve vücudunuzun ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz.

280. Düşünün bir kere: Eğer ruh hastaysa, o zaman kalpte nasıl barış olabilir? Eğer ruhta vicdan azabı varsa, o zaman o barışın tadını çıkarabilir mi? (91, 72 – 73)

281. Eğer bu dünya size istediğiniz her şeyi verseydi, eğer dünyada büyük ruhi sınavlar olmasaydı, o zaman kim benim krallığıma gelme arzusunu duyardı?

282. Acılara hakaret etmeyin veya lanetlemeyin, çünkü siz o acıları hatalarınızla yarattınız. Onlara sabırla katlanın, o zaman onlar sizi arıtacak ve bana yaklaşmaya yardım edecekler.

283. Bu dünyanın görkemlerine ve eğlencelerine ne kadar çok kök saldığının farkına varıyor musunuz? Artık, kendinizi ondan uzaklaştırma arzusunun çok şiddetli olacağı zaman gelecek.

284. Her kim ruhi yükseliş yoluyla sınavlarını geçmesini becerirse, bu yengide barışı yaşar. Her kim cennete yönelik bakışla dünyada yaşarsa, tökezlemez, ne de onun kefaret yolundaki dikenler ayaklarını yaralar. (48, 53 – 55)

285. Sizin için belirlenmiş olanı yerine getirin! Size gösterdiğim yolu önce kat etmeden, bana gelme arzusunun istemeyin, çünkü acılar o zaman payınıza düşerdi, ruhunuzda henüz yıkanmamış olan lekeler görünürdü, çünkü o kişi kefaret yolunun sonuna kadar ulaşmadı.

286. Birçok reenkarnasyondan geçtiniz, fakat birçoklarınız Babanız'ın size verdiği sonsuz merhamet ve sevgisinin değerini bilmedi.

287. Düşünün: Fırsatların sayısı ne kadar çok olursa, sorumluluğunuz da ona göre daha büyüktür ve siz bu fırsatlardan faydalanmazsanız, böylece her fırsatla kefaret yükünüz de ağır olacak ve ayarlayıcı adalet de daha büyük olacak. Ağırlığını birçok kişinin kavrayamadığı ve sadece benim öğretim size beyan ettiği yük budur. (67, 46)

288. İnsanların içinde yaşadığı sınavlar, onların kendilerinin ektiği tohumların meyvelerinin şimdi hasadıdır. Öyle hasat ki, o bazen bir yıl önce ektikleri tohumun sonucudur ve diğer durumlarda ise onların yıllar önce ektikleri veya diğer reenkarnasyonlarda ektiklerinin meyvesidir. (178, 2)

289. İtaatsizliğin sonuçlarının kendisini hemen belli ettiğini sanmayın, hayır. Fakat size söylediğim şudur: Bazen suçlarınızın size hiç bir kötü sonucu yokmuş gibi görünse de ve zaman geçip benim adaletimin hiçbir işareti görünmemesi karşısında da, eylemlerinizin sorumluluğunu er ya da geç taşımak zorundasınız.

290. Ama benim sözlerim sayesinde hâkim olarak benim amansız olduğumu çoktan biliyorsunuz ve yargı vaktiniz geldiği anda, gözleriniz vicdanınızın ışığına açılacaklar. (298, 48)

291. Ey beni duyan insan ruhları, dünyevi yaşamınızın problemleri içinizde iz bırakmasına izin vermeyin, ne de onların size boyun eğdirmesine izin verin. Her sınavı içeren ışığı arayın ki, o size güçlü ve ölçülü olmanıza yardım etsin.

292. Eğer ruh, bedene egemen olmayı başaramazsa, beden ruha boyun eğdirecek ve ona egemen olacak; ondan dolayı da insan ruhu zayıflar ve bedenle birlikte öleceğine inanır. (89, 11 – 12)

293. Hayatınızda bütün varlığınıza hâkim olan herhangi bir bedensel tutkuyu yaşadınız mı ve bu tutkunun vicdanınızın, ahlakınızın ve mantığınızın sesini duymayı imkânsız bıraktığını gördünüz mü?

294. Bu durum, ruhun aşağıya düştüğü anda olmuştur, çünkü o zaman bedende yaşayan ayartmalar ve kötülüğün canavarının gücü ruhu yenmiştir.

295. Kendinizi o tutkudan kurtarmayı başardığınız anda ve onun etkisini yendiğinizde, içinizde derin bir mutluluk duygusu ve derin bir esenlik hissettiğiniz doğru değil mi?

296. Bu esenlik ve sevinç ruhun bedene karşı zaferinden kaynaklanır öyle bir zafer ki, o sonsuz mücadele ve “kanlı” iç savaş yoluyla kazanıldı. Fakat ruhun yeniden güçlenmesi ve ayağa kalkıp vicdanın danışmanlığı yoluyla harekete geçmesi yetti ve böylece ruh bedenin itkisini yendi ve kendisini belaya sokmaya devam etmekten kurtardı.

297. Bu güreşte, bu feragatte, kendinize karşı bu savaşta içinizde yaşayan bir şeyin – kendi yaşamınızın ölümünü görmeden – ölmesini gördünüz. O sadece anlamsız bir tutkuydu. (186, 18 – 19)

298. En güçlü düşmanı içinizde taşıdığınızın farkına varın. O düşmanı yendiğiniz anda, elçi Yuhanna'nın dediği gibi “yedi başlı canavarı” ayağınızın altında göreceksiniz. İşte o zaman gerçekten: “‘Rab, senin izinden gideceğim’ diye söylemek için ben yüzümü Rabbim’e doğru doğrultabilirim” diyebilirsiniz. Çünkü o zaman sadece ağzınız değil, bilakis ruhunuz onu söyleyen olacak. (73, 20)

299. Yakında hayatın siz insanlara gaddar olmadığına bilincine varacaksınız ve bilakis sizin kendinize gaddar olduğunuzu anlayacaksınız. Anlayışsızlığınız yüzünden acı çekiyorsunuz ve çevrenizdekilere acı çektiriyorsunuz. Kendinizi yalnız ve sizi kimse sevmediğini hissediyorsunuz ve bencil ve taş yürekli oluyorsunuz. (272, 34)

300. Bu hayatın bütün acıları insanların suçlarının sonucu olduğunu kavrayın, çünkü sizi seven ben size bu kadar çok acıların kâsesinden (içmeniz için) sunamazdım.

301. Eski devirlerden itibaren size kanunumu sizin düşüş, mahvolma ve “ölümünden” korunmanızı sağlayan bir yol olarak beyan ettim. (215, 65)

302. Bugün hâlâ sınavlarınızın anlamını kavramaya muktedir değilsiniz. Siz o sınavları gereksiz, haksızlık ve mantıksız sanıyorsunuz. Fakat size o sınavlarda ne kadar çok adalet ve göz kararı olduğunu, ihtiyarladığınız ve diğer insanlar için de bu dünyanın eşiğini geçip gittiğiniz ve ruhsal bölgelerde yaşamaya başladığınız zaman, söyleyeceğim. (301, 44)

303. Size bir kez daha her düşüncüyü ve her ricayı duyduğumu, dünya benim ilhamlarımı almayı beceremezken ve benim tanrısal düşüncelerimin aklında parlamasını sağlayamazken ve de onun çağrısına yanıt verdiğim zaman, sesimi duymazken, söylüyorum.

304. Ama sizi yarattığım için ve size benim bir kıvılcımım olan ruhla ve benim aynım olan vicdanla donattığım için size güveniyorum, inanıyorum.

305. Eğer ben size sizin mükemmelleşmenizi beklemediğimi söyleseydim, bu benim dileğimden kaynaklanan en büyük eserimde başarısızlığa uğradığımı açıklamışım gibi olurdu ve bu olamaz.

306. Ruhunuzun başarıyla yolunda önüne çıkan bütün ayartmaları atlatacağı zamanda yaşadığınızı biliyorum. Sonra ruh ışık dolu yeni bir yaşama dirilecek. (238, 52 – 54)

Bu Dünya ve Dünyanın Ötesi

307. Kendinizi geliştirin, ölümün aniden sizi gafil avlamasına dek beklemeyin. Ruhsal yaşama geri döneceğiniz için, ölüm vakti için ne hazırladınız? Maddeye, tutkulara ve dünyevi mal-mülkünüze zincirle bağlıyken, size sürpriz olmasını mı istiyorsunuz? Kapalı gözlerle yolu bilmeden öbür dünyaya mı girmek istiyorsunuz ve bu hayatın yorgunluğunun ruhunuzda yer etmiş olarak mı götürmek istiyorsunuz? Hazırlanın öğrenciler, o zaman beden ölümünün gelmesinden korkmayacaksınız.

308. Bu dünyevi vadiyi terk edeceğiniz için ah çekmeyin, çünkü eğer dünyada mucize ve görkemlerin varlığının farkına varırsanız da, size doğrusunu söyleyeyim, bunlar sadece ruhsal yaşamın güzelliklerinin bir inikâsıdır.

309. Eğer uyanmazsanız, eğer kendinizi bir ışık tarafından aydınlanmış, size yabancı görünen yeni bir yolun başlangıcında bulursanız, ne yapacaksınız?

310. Bu dünyadan gözyaşı dökmeden, yakınlarınızın kalbinde acılar bırakmadan ayrılın. Zaman geldiği anda, bu dünyadan ayrılın ve vücudunuzun yüzünde ruhunuzun özgürlüğe kavuştuğundan bahseden bir barış gülümsemesi bırakın.

311. Vücudunuzun ölümü sizi bildiğiniz insanlardan ayırmaz, ne de o sizi anne-babalarınıza, kardeşlerinize veya çocuklarınıza karşı olan ruhsal sorumluluğunuzdan özgür kılar.

312. Sevgi, görev ve duygular için, kısacası ruhunuz için ölümün olmadığını kavrayın. (70, 14 – 19)

313. Büyük bir gayretle çalışın öyle ki, ölüm geldiğinde ve vücudunuzun gözlerini bu yaşama kapattığınız zaman, ruhunuz kendiliğinden hak ettikleri yoluyla vatanına ulaşincaya dek, yukarı kaldırılıyor hissetsin.

314. Bu eserin öğrencileri, vücudun ölümü anında, vücudu ruhla bağlayan bağların nasıl kolay çözüldüğünü görecekler. Onlar dünyanın hoşluğunu terk etmek zorunda oldukları için acı çekmeyecekler. Ruh gölge olarak insanlar arasında şaşkın şaşkın dolaşmayacak ve kapıdan kapıya, kalpten kalbe ışık, sevgi ve barış arzusuyla dolaşıp çalmayacak. (133, 61 – 62)

315. Ruhunuzu yükseltin öyle ki, sadece sonsuz, güzel ve iyi olandan (Tanrı'dan) hoşlanın. Eğer bu böyle olmazsa, sürdürdüğünüz hayat yoluyla maddeleşmiş olan ruhunuz vücudunuzdan ve geride bıraktığınız her şeyden ayrılmak için çok acı çekecek ve o bir süre şaşkınlık ve ağır ıstıraplarla ruhsal bölgelerde arınıncaya dek, dolanıp duracak.

316. Kanunumun sınırları içinde yaşayın, o zaman ölümden korkmanıza gerek kalmayacak. Fakat ölümü çağırmayın veya onu zamanı gelmeden önce arzulamayın. Bırakın ölüm gelsin, çünkü o benim emirlerime hep itaat eder. Ölümün sizi hazırlıklı bulmasını sağlayın, o zaman ruhsal dünyaya ışığın çocukları olarak gireceksiniz. (6, 43 – 44)

317. Yuvalarınızda barış içinde yaşayın, oralarını kutsal bir yer yapın öyle ki, şaşkınlıkla "ruhsal vadide" dolanıp duran görünmeyen yaratıklar içeri girdiği zaman, sizde aradıkları ışığı, barışı bulsunlar ve onlar öbür dünyada yukarıya doğru yükselsinler. (41, 50)

318. Ruhlen yaşayanlara (ölülere) ve hâlâ maddi amaçlara bağlı olan sizlere şunu diyorum: Artık size dâhil olmayan şeylere sırtınızı dönün. Çünkü dünya insanların ebedi vatanı değilse, (öbür dünyadaki) ruhlar için hiç vatan değildir. Öbür dünyada, "ruhsal vadide" sizi ışık dolu ve ona iyiliğin yolunda adım adım ulaşacağınız bir yaşam bekliyor.

319. Beni dinleyen insanlara, size dünyevi hayat yolunda eşlik eden bu vücuda sahip oldukları sürece ona bakmaları ve en son ana kadar onu korumaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü o vücut ruhun ona yaslandığı değnektir ve savaşmak için araçtır. Vücudun fiziksel gözleriyle ruh bu dünyaya bakar ve fiziksel ağzıyla konuşur ve kardeşlerine teselli verebilir. (57, 3)

320. Şimdi Ustanız size soruyor: Ölümlerinizi nerde ve neden sevdiğiniz yaratıkların yok olmasına ağlıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, benim gözümde hiç kimse ölmedi, çünkü herkese sonsuz yaşam verdim. Onların hepsi yaşıyorlar, yitik sandığınız kişiler benim yanımdalar. Ölümü gördüğünüzü sandığınız yer yaşamdır, sonu gördüğünüz yer, başlangıçtır. Bütün gizem ve çözülmesi imkânsız bir sır sandığınız yer, ebedi seher vakti gibi parlayan ışıktır. Bir hiç olduğuna inandığınız, her şeydir ve büyük suskunluğu tahmin ettiğiniz yer, "konserdir". (164,6)

321. Her ne zaman ölüm vücudunuzun varlığını sona erdirdiğinde, bu ruh için dinlenme molası gibidir ki, ruh yeni güçlerle ve daha büyük ışıkla insan olarak yine dünyaya gelir ve bitirmediği tanrısal dersin öğrenimini devam ettirir.

322. Ruhsal yaşam hakkında birçok şeyi beyan ettim, fakat size şimdi her şeyi bilmek zorunda olmadığınızı, bilakis sadece ebedi vatana gelmek için önemli olanı bilmeniz gerektiğini söylüyorum. Orada sizin bilmeniz için belirlenen her şeyi söyleyeceğim. (99, 32)

323. Dünyada Babası'nın onun için belirlediği şeyi yerine getirmiş olan kişinin ruhsal yaşama geri dönüşünün mutluluğunu tasavvur edebiliyor musunuz? O kişinin hoşnutluğu ve barışı insan hayatında (bu dünyada) ruhun kazanabileceği bütün hoşnutluklardan daha büyüktür.

324. Bu fırsatı size sunuyorum öyle ki, siz ruhsal krallığa geri döndüğünüz zaman, sevinenlerden olun ve büyük şaşkınlık ve pişmanlıktan acı çekip ağlayanlardan olmayın. (93, 31 – 32)

325. Sonra daha yüksek şekilde Tanrınız'la ruhtan ruha bu diyalogu tekrar başlatmak için bu beyanın hemen sonu yaklaştı. Bu diyalog şeklini benimle birlikte yaşayan daha yüce ruhlar kullanırlar. (157, 33)
326. Eğer ben size ruhsal dünyadan bahsediyorsam, gerçek hizmetkâr olarak sadece Rab'bin onlara emrettiği şeyleri yapan itaatkâr ruhların kitlesini demek istiyorum.
327. Bunları (ruhları) size yolladım öyle ki, onlar bütün insanlar için danışman, koruyucu, doktor ve gerçek kardeş olsunlar. Onlar dert yanmıyorlar, çünkü içlerinde esenlik var. Soru sormuyorlar, çünkü onların gelişmesinin ışığı ve tecrübesi uzun yolda insan aklını aydınlatma hakkını verdi. Onlar her imdada ve her zor duruma koşmaya gönüllü ve alçakgönüllülükle hazırdır.
328. Onlara kendilerini açığa çıkarma görevini vermiş olan benim öyle ki, onlar size talimatlarını, şahitliği ve teşviki versinler. Onlar önünüzde gidiyorlar, yolu temizliyorlar ve size destek oluyorlar öyle ki, cesaretinizi kaybetmeyin.
329. Yarın siz de ruhların sonsuz dünyasında sadece sevgiden ötürü Babası'nı övsün ve sevsin bilinciyle insan kardeşlerine etkinliğini gösteren bu ışıklı orduya dâhil olacaksınız.
330. Eğer onlara benzemek istiyorsanız, kendinizi iyiliğe adayın. Esenliğinizi ve ekmeğinizi paylaşın, yoksulları sevgiyle kabul edin, hastaları ve tutsakları ziyaret edin. Çevrenizdeki insanların yolunda gerçek yol arayışı içinde el yordamıyla yürüyenlere ışık getirin. Sonsuzluğu asil düşüncelerle doldurun, yanınızda olmayanlar için dua edin, o zaman dua onları size yaklaştıracak.
331. Ölüm, kalbinizin atışını durdurduğu ve gözlerinizin ışığı söndüğü anda, ahenk, düzen adaletin harika dünyasında uyanacaksınız. Orada Tanrı'nın sevgisi sizi bütün eylemleriniz, sınavlarınız ve acılarınızı tazmin edebileceğini kavramaya başlayacaksınız.
332. Bir ruh o vatana ulaştığı anda, kendisini daha da çok sonsuz bir esenlikle dolu olarak hisseder. Hemen bu mutluluktan henüz uzakta yaşayanları hatırlar ve sevdikleri insanların o tanrısal hediyeye ulaşmaları için istekle ve özlemlerle dünyadaki kardeşlerinin kurtuluşu, iyiliği ve barışı için mücadele eden ve çalışan ruhsal ordulara katılır. (170, 43 – 48)
333. Sizi sürekli tehdit eden şaşkın ruhların saldırısını karşı gelen bu ışıklı orduların meydan savaşlarının tasavvurunu kim yaptı? İkisinin de durmadan birbirine karşı sürdürdüğü ve sizin farkına varmadığınız bu mücadeleyi keşfetmiş olan bir tek insan gözü yoktur. (334, 77)
334. Benim "Üçüncü Devirde" Kutsal Kitap'ta yazılı olduğu gibi, çevremde büyük bir melek sürüsüyle teselli edici ruh olarak gelişimi ve eserimin devamını burada görün.
335. Heyetimdeki ruhlar, size vaat ettiğim o tesellinin bir parçasını teşkil ediyorlar ve onların şifalı öğütlerinde ve erdem örneklerinde hemen onların merhametinin ve barışının ispatını aldınız. Onlar yoluyla size iyilikler verdim ve onlar sizinle benim ruhum arasında arabulucudur.
336. Siz onların kendi inayet, yeti ve alçakgönüllülüklerini hissettiğiniz anda, aynı şekilde siz de hayatınızda onların yaptıkları gibi, asil eylemler yapma ilhamını hissettiniz. Onlar evinize geldiklerinde, onların orada ruhen varlığı yoluyla şereflendirilmiş hissettiniz.

337. Onların yüce ruhluluğunun farkına vardığınız, ne mutlu size. Ama Usta size şunu diyor: Onların hep erdemli yaratıklar olduğunu mu sanıyorsunuz? Onların büyük bir kısmının dünyada yaşamış olduğunu ve zayıflık ve ağır suçlar tanındıklarını bilmiyor musunuz?

338. Fakat şimdi onlara bakın: Onlar artık hiçbir kusura sahip değiller ve işte ondan dolayı vicdanlarının sesini dinledikleri için sevgiye uyandılar ve eski suçlarından pişman oldular. O döküm potasında onlarla yükselmek için kendilerini arındırdılar ve bugün insanlığa hizmet etmekle bana hizmet ediyorlar.

339. Onların ruhu sevgiden ötürü çevresindeki insanlara destek olmak ve dünyada yaşadıkları yıllarda ihmal ettikleri şeyleri telafi etmek için görevlerini üstlendi. Ve onlar tanrısal bir hediye olarak eskiden ekmedikleri tohumu ekme ve yaptıkları kusurlu eylemleri giderme fırsatını kullandılar.

340. Ondan dolayı şimdi siz onların alçakgönüllülüğünü, sabrını, uysallığını şaşkınlıkla görüyorsunuz ve ara sıra suçlarının telafisinden ötürü acı çektiğini gördünüz. Ama onların sevgisi ve kavraması karşısına çıkan engellerden daha büyüktür ve onlar her şeyi yenerler, fedakârlığa kadar, hazırdırlar. (354, 14 – 15)

341. Dünyaya gelmek için terk ettiğiniz ruhsal vatanı biraz seziyor musunuz? Bana: “Hayır, Usta!” diyorsunuz. “Biz ne seziyoruz, ne de bir şeyi hatırlıyoruz!”

342. Evet, halk, kendiniz ruhi temizlik ve suçsuzluktan uzaklaştığınızdan beri, çok zaman geçti ki, barış ve iyilik içinde varlığınızı tasavvur bile edemiyorsunuz.

343. Fakat şimdi vicdanınızın sesini duymak ve onun beyanlarını almak için eğitildiniz, vaat edilen ülkeye götüren yol bana yönelen sizin için ulaşılabilir.

344. O “ilklerin” ayrıldığı barış cenneti değil, bilakis o ruhun sonsuz cenneti, bilgelik dünyası, gerçek ruhi mutluluğun cenneti, sevgi ve mükemmelliğin cennetidir. (287, 14 – 15)