

ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 63 – 4... Tanrısal Olandan Vahiiler Talimat 346 – 430 – Jesus Christus'un Vahyi

Tercüme: Jasmin

Rab şöyle diyor...

345. Bütün yaratıkların babası şu an size konuşuyor. Sizi yaratmış olan sevgi kendisini bu sözü duyan her birinizde hissettirir. (102, 17)

346. O size gücünü gösterdiğinde ve Sina Dağı'nda kanununu vahiy ettiğinde sizin O'na Yehova adını verdiğiniz, O benim sözüm olduğu için ona Jesus adını verdiğiniz ve ben hakikatin ruhu olduğum için bugün sizin Kutsal Ruh diye adlandırdığınız var olan tek Tanrı size konuşuyor. (51, 63)

347. Eğer ben size Baba olarak konuşuyorsam, önünüzde kanunun kitabı açılır. Eğer ben size Usta olarak konuşuyorsam, o öğrencilerime gösterdiğim sevginin kitabıdır. Eğer size Kutsal Ruh olarak konuşuyorsam, o talimatlarım yoluyla sizi aydınlatan bilgeliğin kitabıdır. Bunlar bir tek öğretiyi teşkil ederler, çünkü onlar bir tek Tanrı'dan kaynaklanır. (141, 19)

348. Tanrı ışıktır, sevgidir, adalettir. Her kim hayatında bu özellikleri gösteriyorsa, Rabbini temsil etmiş ve şereflendirmiş olur. (290, 1)

349. Bir sürü hastaların ve üzgünlerin hep Jesus'un izinden gittiğini göz önünde bulundurarak benim fakirliğin ve üzgünlüğün Tanrı'sı olduğumu söylemeyin. Ben hastaları, üzgünleri ve yoksulları arasam da, bu onlara sevinç, sağlık ve ümit vermek içindir, çünkü ben sevincin, yaşamın, barışın ve ışığın Tanrısı'yım. (113, 60)

350. Evet, halk, sizin başlangıç ve sonunuz Ben'im, ruhunuz için hazırladığım ve size henüz bütün öğretilerimi bildirmeme veya beyan etmeme rağmen, alfa ve omega Ben'im ve siz onları bu dünyadan çok uzakta olduğunuz zaman öğreneceksiniz.

351. Birçok yeni dersler bu devirde size beyan edeceğim, fakat sizin kendinizi büyük görmeden veya insanlara karşı gururlu üstünlük taslamadan, size sahip olmaya muktedir olduğunuz şeyleri vereceğim. Biliyorsunuz ki, her kim eylemlerinden gurur duyarsa, o kişi bu gurur yoluyla onları yıkar. Ondan dolayı sessizce etkinliğinizi göstermenizi size öğrettim öyle ki, eserleriniz sevginin meyvesini taşıyınlar. (106, 46)

352. Bilginizin bir parçası olması için belirlenmiş olan ve insanlar onları bilmenin sadece Tanrı'ya ait olduğunu sandıkları birçok vahiyleri anlamaya henüz muktedir değilsiniz. Birisi onları bilmek istediğini ifade eder etmez, yorumlar yorumlamaz veya anlamaya çalışırsa, o kişiye hemen Tanrı'ya hakaret ediyor veya O'na karşı davranıyor diye damga vuruluyor.(165, 10)

353. İlhamlarımı ve çağrılarımı duyabilmeniz için henüz çok şey öğrenmelisiniz. Ne kadar sık sizi çağırmanın kim olduğunu kavramadan, ruhun titreşimlerinizi sezdimiz! O "dil" size çok şaşırtıcı geliyor ki, siz onu anlayamıyorsunuz ve siz o ruhsal bildirimleri sonuçta halüsinasyonlara veya maddi nedenlere yüklüyorsunuz. (249, 24)

354. Bütün yaratılanların efendisi olmama rağmen, benim aranızda görünüp sevgi rica etmeme şaşırmayın. Ben uysallığın ve alçakgönüllülüğün Tanrısı'yım. Yüceliğimle övünmüyorum, daha ziyade kalbinize yaklaşmak için mükemmelliğimi ve görkemimi gizliyorum. Eğer beni bütün görkemimle görebilseydiniz, hatalarınızdan ötürü ne kadar çok ağlardınız! (63, 48)

355. Kendinizi bana yakın hissedin; bunun ispatını hayatınızın zor anlarında veriyorum. Orada benim varlığımı hissetmeniz için kalbinizden bana bir ev hazırlamanız çabamdı.

356. İçinizde olmama rağmen, nasıl olur da beni hissedemiyorsunuz? Bazılarınız beni doğada görüyorlar, diğerleri ise beni sadece bütün maddenin ötesinde hissediyorlar, ama size doğrusunu söyleyeyim, ben her şeydeyim ve her yerdeyim. İçinizdeysen, neden beni hep içinizin ötesinde arıyorsunuz? (1, 47 – 48)

357. Eğer hiçbir din dünyada olmasaydı, içinizdeki tapınakta varlığımı bulmak için benliğinizin temelini konsantre olmak yeterdi.

358. Hayatın size sunduğu her şeyi incelemek size sürekli en güzel sayfalarını ve en derin öğretilerini gösteren orada bilgeliğin kitabını keşfetmek için yeteceğini de size söylüyorum.

359. İnsan doğru yolu kalbinde taşırken ve de o kadar çok ışığın ortasında yaşamasına rağmen, bilgisizliğin karanlığında dolanırken, işte o zaman dünyanın yanılmasının doğru olmadığını kavrayacaksınız (131, 31 – 32)

360. Bugün evrensel lisanım şunu söylemek için herkese kendini dinletiyor: Her birinizin içinde olmama rağmen, Tanrı'nın sadece insanlarda var olduğunu hiç kimse söylemesin, çünkü Tanrı'nın içinde bulunanlar yaratıklar ve bütün yaratılanlardır.

361. Ben efendiyim, siz de onun yaratıklarısınız. Ben sizi kul diye adlandırmak istemiyorum, bilakis çocuklarım diye, fakat her şeyin üstünde olduğumu kavrayın. Dileğimi sevin ve kanunumu uygulayın, benim talimatlarımda hiçbir kusurun ve de yanılığın mümkün olmadığını bilincine varın. (136, 71 – 72)

362. Sizi sevmek için ve kendimi sevilen olarak hissetmek için yarattım. Benim size ihtiyacım olduğu gibi, sizin de bana ihtiyacınız var. Benim size ihtiyacım olmadığını iddia eden kişi doğru söylemiyor. Eğer o öyle olsaydı, sizi yaratmazdım, ne de insan (Jesus) olarak size gelerek sizi o kurbanla kurtarmazdım ki, o kurban büyük bir sevginin ispatıdır; sizin mahvolmanıza izin verirdim.

363. Sevgimden besleniyorsanız, aynı sevgiyi Babanız'a sunmanızın adil olduğunu kavramalısınız, çünkü size tekrar tekrar söylüyorum: "Susadım, sevginize susadım." (146, 3)

364. Daha çok acı çekenleri daha az sevdiğime nasıl inanabilirsiniz? Acılarınızın sizi sevmediğimin işareti olarak nasıl görebilirsiniz? Size tam sevgimden ötürü geldiğimi keşke bir bilseydiniz! Size adil insanların kurtulduğunu ve sağlıklı insanların doktora ihtiyacı olmadığını söylemedim mi? Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız ve vicdanınızın ışığında kendinizi sınamakla günahkâr olduğunuzun farkına varırsanız, emin olun ki, benim aramaya geldiğim kişi sizsiniz.

365. Bazen Tanrı'nın gözyaşı döktüğüne inanıyorsanız, o zaman o gözyaşı kesinlikle O'nun göksel cennetine sevinenler için değil, bilakis şaşkınlık ve ağlayanlar içindi. (100, 50 – 51)

366. Babanız'ın evi sizin için hazırlandı. Eğer bana gelerseniz, O'na gerçekten sevineceksiniz. Eğer Baba çocuklarının dilenci gibi kendi kapısında durduğunu biliyorsa, nasıl olur da o Baba krallığının sarayında yaşayıp nefis yemeklerin tadını çıkarabilir? (73, 47)

367. Kanunu tanıyın, iyiliği sevin, sevgi ve merhameti uygulayın, vatanına yükselmesi için ruhunuza özgürlük verin ve siz beni seveceksiniz.

368. Bana ulaşmak için nasıl davranmanız ve nasıl olmanız gerektiği konusunda mükemmel bir örnek istiyor musunuz? Jesus'u kendinize örnek alın, beni Jesus'ta sevin, beni Jesus yoluyla arayın ve Jesus'un tanrısal izi yoluyla bana gelin.

369. Fakat beni Jesus'un fiziksel bedeninde veya O'nun resminde sevmeyin ve hatta O'nun öğretilerini uygularken onların yerine ritüeller veya dıştan adetler koymayın, çünkü aksi takdirde ebedi farklılıklarda, düşmanlıkta ve fanatizminizde ısrar edeceksiniz.

370. Beni Jesus'ta sevin, ama O'nun ruhunda, öğretisinde sevin ve siz ebedi kanunu yerine getirmiş olacaksınız; çünkü Christus'ta adalet, sevgi ve bilgelik bir birlik olarak birleşti. Bununla insanlığa O'nun ruhunun varlığını ve her şeye yeten gücünü gösterdim. (1, 71 – 72)

İnsan ve İnsanın Hedefi

371. Benliğinizde Yaratanınız'ın içinize koyduğu birçok özellikler, yetenekler ve beceriler hareketsizce uyuduğu için, uzun zamandan beri bana tutunmuyorsunuz, gerçekten ne olduğunuzu artık bilmiyorsunuz. Ruhunuz ve vicdanınız konusunda uyuyorsunuz ve işte tam onların ruhi özelliğinde insanın büyüklüğü yatar. Siz bu dünyalık insanlar gibi yaşıyorsunuz, çünkü onlar bu dünyada oluşuyor ve yok oluyorlar. (85, 57)

372. Sevgili öğrenciler, Usta size soruyor: Bu dünyada neyiniz var? Sahip olduğunuz her şeyi Baba size verdi öyle ki, siz onları kalbiniz attığı sürece, bu dünyadaki yaşamınızda kullanın. Ruhunuz benden kaynaklandığı, o ruh göksel Baba'nın bir üflemesi olduğu, o ruh ruhumun bir atomunun enkarnasyonu olduğu, vücudunuzun da benim kanunlarıma göre şekillendirildiği ve ben onu size ruhunuzun bir aracı olarak emanet ettiğim için, size hiçbir şey ait değildir, çok sevilen çocuklar. Bütün yaratılanlar Baba'ya aittir ve O sizi geçici bir süre için onların sahibi yaptı. Maddi yaşamınızın sonsuzlukta sadece bir adım olduğunu hatırlayın, o sonsuzlukta bir ışıdır ve ondan dolayı ebedi olana, asla ölmeyene dikkat edin ve o ruhunuzdur. (147, 8)

373. Ruh akla önderlik etsin ve sadece insancıl büyüklüğü isteyen kalp tarafından yönetilen akıl ise hayatınızı yönetmesin.

374. Düşünün: Eğer siz kendinizin beyninizin emrettiği şeyler tarafından yönetilmeyi isterseniz, zorlanacaksınız ve beynin sağladığı az gücünün ötesine ulaşamayacaksınız.

375. Size söylüyorum: Eğer iyilik yapmak için size ilham verildiğini neden hissettiğinizi ve neden kalbiniz insan sevgisiyle alevlendiğini bilmek istiyorsanız, kalbiniz ve aklınızın gücünün ruh tarafından yönetilmesine izin verin. O zaman Babanız'ın gücü karşısında şaşıracaksınız. (286, 7)

376. Eğer ruh insan aklına bilgelik beyan ederse, doğrudur, ama akıl ruha “ışık” verdiği zaman değil.
377. Birçok insan size şimdi burada söylediklerimi anlamayacak ve o da çoktan beri hayatınızın düzenini tersine çevirdiğiniz içindir. (295, 48)
378. Ruhta gelişme vicdanın daha büyük bir berraklıkla kendisini beyan etmesini sağlar ve her kim bu bilge sesi duyarsa, yanılmasına izin vermeyecek.
379. Vicdanla aşına olun, o dostane bir sestir, o Rab’bin – Baba, Usta veya Yargıç olarak – ışığını sızmasını sağlayan ışıktır. (293, 73 – 74)
380. Sözümü tekrar tekrar okumakta yorulmayın. O görünmeyen bir keski kalemi gibi karakterinizin keskin kenarlarını çevrenizdeki insanların en zor problemleriyle bile ilgilenmeye hazırlanıncaya dek, düzlesin.
381. Onlarda acı, kefaret zorunluluğu ve nedenleri çok çeşitli olabilen telafi görevini keşfedeceksiniz. Onların bazılarının kaynağını anlamak çok zor olmayacak, buna karşın diğerlerini sezgi, vahiy ve ruhsal vizyon yoluyla keşfedebileceksiniz ve böylece çevrenizdeki insanları ağır yükünden kurtarmaya muktedir olacaksınız.
382. Bu ruhi yetenekler sadece onu yapan kişi insanlara olan sevgisinin ilhamıyla yaparsa, mucizevi etkisini gösterecek. (149, 88)
383. Bendeki ve eserlerimdeki her şey doğal olmasına rağmen, neden insanlar “doğaüstü” şeylerden bahsediyorlar? Daha ziyade insanların kötü ve kusurlu eserleri “doğaüstü” değil mi, çünkü insanlar Tanrı’dan kaynaklandıklarından ötürü ve O’nun özelliklerine sahip olup içlerinde taşıdıkları için hep iyi davranmaları doğal olurdu? Bende her şeyin basit ve derin bir açıklaması vardır, hiçbir şey karanlıkta kalmaz.
384. Siz anlamadığınız veya gizemli gördüğünüz her şeyi “doğaüstü” diye adlandırıyorsunuz. Ama ruhunuz hak ettikleriniz yoluyla yükselmesini başardığı zaman ve şimdiye dek göremediğini görüp keşfederse, o zaman yaratılanlarda her şeyin doğal olduğunu keşfedecek.
385. Eğer insanlığa birkaç yüzyıl önce bu günün insanların yapacağı ilerlemeleri ve keşifleri bildirilseydi, o zaman bilim adamları bile şüphelenirlerdi ve öyle mucizevi olayları doğaüstü olarak görürdü. Fakat bugün siz geliştirdiğiniz ve insan biliminin ilerlemelerinin adım adım izinden gittiğiniz için siz onları, onlara hayran kalsanız bile, doğal eserler olarak görüyorsunuz. (198, 11 – 12)
386. Size söylemeliyim: Ruhun gelişebilmesi için insan vücuduna ve bu dünyadaki yaşama mutlaka ihtiyacı olduğuna inanmayın. Ama ruhun bu dünyada aldığı derslerin onun mükemmelleşmesi için büyük faydası vardır.

387. Madde, ruhun gelişmesine, tecrübe sahibi olmasına ve kefareti ödemesine ve mücadelelerine yardım eder. O ruha düşen görevdir ve siz bunun tasdikini ben Tanrınız olarak size bu beyanımda mesajımı iletmek için sizin beyninizi alıcı cihaz olarak kullanmamda görebilirsiniz. Sadece ruhun ruhsal dünya için belirlenmediğini, bilakis maddenin içinde küçük bir parça bile ruhsal hedef için yaratıldığını kavrayın.

388. Bir fikir önerisi, bir çağrı ruhunuza veriyorum öyle ki, ona egemen olan maddeye aldırmasın ve ışığının sezgi yeteneğini kullanarak kalbe ve akla gelmesini sağlasın.

389. Benim bu ışığım ruhunuz için kurtuluş demektir, benim bu öğretim ruhun insancıl yaşamdan yükselip eylemlerinin yönlendiricisi olmak için, duygularının efendisi olması için ve adi tutkuların kölesi ve zaafının ve zor durumların kurbanı olmaması için araçları sunar. (78, 12 – 15)

390. Benden hariç kim ruhlara egemen olmaya ve onların kaderini belirlemeye muktedirdir? Hiç kimse. Ondan dolayı her kim egemenlik hırsıyla Rab'bin yerini almaya çalışırsa, o kişi kendi eğilimlerine, huylarına, egemenlik hırsına ve gururuna uyan bir krallık yaratır – maddenin, adi tutkuların ve asil olmayan duyguların krallığı.

391. Vicdanınıza baskı yapamazsınız, çünkü onda mükemmel adalet vardır. Ruhta sadece temizlik asil duygulara egemendir, sadece iyi olan onu harekete geçirir – kısacası: Ruh sadece gerçekle ve iyilikle beslenir. (184, 49 – 50)

392. Dünyada bütün yaratılanları insanların canlanması için şekillendirdiğim için onu hep iyiliğiniz için kullanın. Fakat içinizde size sınırlarınızı gösteren ve o sınırlar içinde tabiatın sunduğu her şeyi kullanabileceğinize işaret eden bir ses vardır ve bu içinizdeki sese itaat edin.

393. Tıpkı varlığınızı rahatlatmak amacıyla vücudunuz için bir ev, koruma, bakım ve hoşnutluk için çabaladığınız gibi, ruha da onun hoşnutluğu ve yukarıya doğru gelişmesi için gerekli olan şeyleri verin.

394. Eğer ruh, gerçek vatanı olan yüce bölgelerin onu kendine doğru çektiğini hissederse, ruhun yükselmesine izin verin. Ruhu tutsak etmeyin, çünkü o beslenmek ve güçlenmek için beni arıyor. Size söylüyorum: Her seferinde eğer siz ruhun böyle özgürlüğe kavuşmasına izin verirsiniz, o mutlu olarak bedene geri dönecek. (125, 30)

395. Ruh yaşamak istiyor, o ölümsüzlüğüne çabılıyor, kendisini temizlemek ve arıtmak istiyor, o bilgiye aç ve sevgiye susamış. Bırakın ruh düşünsün, hissetsin, etkinliğini göstere, sahip olduğunuz zamanın bir kısmını kendisi için kullanmasına izin verin öyle ki, ruh kendini beyan etsin ve özgürlüğüne sevin.

396. Bu dünyadaki bütün varlığınızdan bu yaşamdan sonra sadece ruhunuz geriye kalacak. Bırakın ruhunuz erdemler ve hak kazansın ve onları içinde saklasın öyle ki, ruhun özgürlüğe kavuşma saati geldiğinde, vaat edilen ülkenin kapısı önünde “zavallı bir ruh” olmasın. (111, 74 – 75)

397. Sizin için daha fazla kefareti veya ıstırap istemiyorum; bütün çocuklarımla ruhları gökyüzünde yıldızlar gibi, ışıklarıyla krallığımda aydınlatmasını ve Babanız'ın kalbini sevinçle doldurmasını istiyorum. (171, 67)

398. Uzun zamandan beri ruhla vücut arasında düşmanlık olduğu için benim sözüm ikisini barıştıracak öyle ki, engel ve ruhun gelişme yolu için ayartma olarak gördüğünüz vücudun dünyada ödevlerinizi yapmak için en iyi araç olabileceğini görün. (138, 51)

399. Ruhunuz ve vücudunuz arasında ahengi sağlayın öyle ki, talimatlarımı kolaylıkla yerine getirebilesiniz. Vücudu şefkatlice uysallaştırın, gerekirse ona sert davranın. Fakat fanatizmin sizi kör etmemesine dikkat edin öyle ki, o arada vücudunuza gaddarlık yapmayın. Varlığınızdan bir tek irade oluşturun. (57, 65)

400. Size sadece ruhunuzu temizleyin demiyorum, bilakis vücudunuzu da güçlendirin diyorum öyle ki, sizden doğan yeni nesiller sağlıklı olsun ve onların ruhları zor görevleri yerine getirebilsinler. (51, 59)

401. Bir tek Tanrı'ya inanan yuvalar yapmanızı istiyorum ki, o yuvalar insanların içinde sevgi, sabır ve alçakgönüllülüğün uygulandığı tapınak olsun.

402. O yuvalarda çocuklarla yumuşak ve anlayışlı davranan öğretmen olun, onların bütün adımlarını ilgiyle gözetlemekle nöbet tutun.

403. Sevginizi hem güzellere, hem de görünüşte çirkinlere gösterin. Güzel bir yüz her zaman aynı şekilde güzel bir ruhun yansıması değildir. Buna karşın görünüşte çirkin olan bir insanın arkasında değerini bilmeniz gereken erdemle dolu bir ruh gizli olabilir. (142, 73)

404. Ciddiyetle sizden sonra gelecek nesilleri düşünün, çocuklarınızı düşünün. Tıpkı sizin onlara fiziksel varlığı verdiğiniz gibi, ruhsal yaşam onlara vermek de görevinizdir ki, o da iman, erdem ve ruhta gelişmedir. (138, 61)

405. Ailelerinizin erdemlerine ve evinizin barışına bekçilik edin. Bakın, en yoksullar bile bu definenin nasıl da sahibi olabilirler.

406. İnsancıl ailenin ruhsal aileyi temsil ettiğini kavrayın: orada erkek baba olur, böylece göksel Baba'sıyla gerçek benzerliği vardır. Anneye özgü şefkat dolu kalbiyle kadın göksel Anne'nin sevgisinin kopyasıdır ve ikisinin birlikte oluşturduğu aile ise Yaratan'ın ruhsal ailesinin bir temsilidir.

407. Eğer anne-babalar kendini geliştirmeye hazırsa, yuva orada en iyi şekilde kanunlarımı yerine getirmeyi öğrenebileceğiniz tapınaktır.

408. Anne-babaların ve çocukların yeteneği bendedir. Fakat bazılarının öbürlerine olduğu gibi karşılıklı olarak ödevlerine ve kefaret görevlerine destek olmak düşer.

309. Eğer bütün anne-babalar ve çocuklar birbirlerini sevseydiler, çarmıh ne kadar da hafif, yaşamak ne kadar kolay olurdu! Ağır sınavlar sevgi ve anlayışla hafifleşirdi. Onlar Tanrı'nın dileği karşısında teslimiyetlerinin barışla ödüllendirildiğini görürlerdi. (199, 72 – 74)

410. Çevrenizdeki ve yolunuza çıkan insanları (ruhları) inceleyin öyle ki, onların erdemlerinin değerini bilmesini öğrenin, size getirdikleri mesajı alın veya sizden almaları gerekenleri onlara verin.

411. Kaderin yolunuza koyduğu insanları neden hor gördünüz? Onların size getirmesi gereken öğretiyi öğrenmeden, neden onlara kalbinizin kapısını kapattınız?

412. Çoğunlukta barış mesajı ve ruhunuz için teselli getirmiş olan tam o kişiyi kendinizden uzak tuttunuz ve sonra kâsenizi acılarla doldurduğunuz zaman, dert yanılıyorsunuz.

413. Yaşam beklenmedik değişimler ve sürprizler getiriyor ve bugün kibirle kendinizden uzaklaştırdığınız kişiyi yarın özlemle aramak zorunda olursanız, ne yapacaksınız?

414. Bugün reddettiğiniz ve hor gördüğünüz kişiyi yarın büyük özlemle aramak zorunda olduğunuzu göz önünde bulundurun, ama çoğunlukta o çok geç olacak. (11, 26 – 30)

415. Evren size nasıl güzel bir ahengin örneğini sunar! Dopdolu yaşamla diğer yıldızların etrafında dönmek için uzayda salınan parlayan yıldızlar. Ben ruhlara yaşam ve sıcaklık veren parlayan, tanrısal yıldızım, fakat o ruhların ne kadar da azı onlar için belirlenmiş yörüngede hareket ediyorlar ve kendi yörüngesinden uzaklaşmış olarak dolaşan ruhların sayısı ne kadar da çok!

416. Maddi yıldızların irade özgürlüğüne sahip olmadığını ve diğer yönden işte bu irade özgürlüğü insanların yoldan sapmasına neden olduğunu bana söyleyebilirsiniz. Onun için size söylüyorum: İrade özgürlüğüne rağmen, Yaratan'ıyla ahenk kanununa ayak uydurmayı başardığı için her ruhun mücadelesi ne kadar da kıymetli olacak. (84, 58)

417. Kendisini bu ruhi öğretinin öğrencisi diye adlandıran hiç kimse maddi hayatında yoksul olduğundan ve diğer insanların fazlasıyla sahip olduğu rahatlıkların eksikliğinden ötürü veya eksiklik ve mahrumiyetlerden ötürü, acı çekenler şikâyet etmesin. Bu şikâyetler maddi tabiatınızdan doğar, bildiğiniz gibi bunlar bir tek varlığı (sadece bu dünyadaki varlığını) sürdürür.

418. Ruhunuzun Baba'ya böyle konuşmaya ne hakkı vardır, ne de kendisini hoşnutsuz göstermeye veya kendi kaderiyle çekişmeye hakkı vardır, çünkü bütün insan ruhları kendi uzun gelişme yolunda dünyada tecrübelerin, sevinçlerin ve insancıl hoşnutlukların bütün merdiven basamaklarından geçtiler.

419. Uzun zamandan beri ruhların gelişmesi başladı; kalbinizin katlanmaya ve çekmeye karşı isyan ettiği o acı ve fakirlik ruhun gelişmesine yardım eder. Her ruhi ve maddi servetin bir anlamı vardır, bunun farkına varmalısınız öyle ki, ne onun, ne de bunun değerini reddedin. (87, 26 – 27)

420. Her insanın, her yaratığın vazgeçmemesi gereken ona verilen bir yeri vardır; fakat ona ait olmayan yeri zapt etmeye kalkışmasın. (109, 22)

421. Neden gelecekte korkuyorsunuz? Ruhunuzun geçmişte biriktirdiği bütün tecrübeleri kullanmadan mı bırakmak istiyorsunuz? Hasadı toplamadan, tohumu yarı yolda mı bırakmak istiyorsunuz? Hayır, öğrenciler. Hiç kimse onun için belirlenen şeyleri değiştiremez, ama zaferinin saatini erteleyebilir ve zaten her yolda olan acıları çoğaltabilir. (267, 14)

422. Baba'nın krallığı bütün çocukların mirasıdır, bu inayete sadece ruhun hak ettikleriyle ulaşılabilir. Sizi bana yaklaştıran inayete kavuşmak için onun imkânsız olmadığını görmenizi istiyorum.

423. Sadece büyük zahmetlerle ve eziyetlerle "vaat edilen ülkeye" ulaşacağınızı sözümde duyduğunuz zaman, üzülme, çünkü hayatını bu hedefe yönlendiren kişi, hayal kırıklığına uğramaz, ne de kendisini aldatılmış olarak görür. Dünyanın şöhretine çabalayan birçok kişinin yaşadıklarını ve birçok eziyet çektikten sonra, yine de ulaşamayanların başına geldiklerini veya ona ulaşmış da, ondan hiçbir şey kalmayınca dek onun eridiğini görmenin acısını o kişi yaşamayacak. (100, 42 – 43)

424. Ebedi mutluluğun kapılarını açmak için size anahtar veriyorum. Bu anahtar, hayatta onunla gitmeniz gereken sevgi, merhamet, affetmek, anlayış, alçakgönüllülük ve barıştan kaynaklanır.

425. Ruhunuz maddeye egemen olduğunda ve Kutsal Ruh'un ışığına sevindiğinde, onun mutluluğu ne kadar da büyüktür! (340, 56 – 57)

426. Hep hastaların, yorgunların, akli dengesiz ve şaşkın ruhların hasadını öbür dünyaya yollamış olan veya sadece az bir gelişmeyle yollamış olan bu dünya, yakında benim sevgime layık meyveleri vermeye başlayacak.

427. Eğer sağlıklı ve yükseltici bir yaşam sürdürürseniz, hastalık ve acılar hayatınızdan zamanla yok olacaklar. O zaman ölüm geldiği anda, o sizi ruhsal vatana yolculuğa hazırlıklı bulacak. (117, 24 – 25)

428. Sözümü özellikle yönelttiğim ruhtan yaratıklar, ümitsizliğe kapılmayın. Yolumda sebatlı kalın ve o zaman siz barışı tanıyacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, hepiniz mutluluğu yaşamaya belirlendiniz. Eğer siz benimle cenneti paylaşmak için yaratılmış olmasaydınız, o zaman ben sizin Babanız olmazdım.

429. Ama unutmayın: Mutluluğunuz mükemmel olsun diye adım adım hak ettiklerinizi getirmeniz gereklidir öyle ki, ruhunuz kendisini Tanrı'nın ödülüne layık hissetsin.

430. Size destek olduğumun, bütün yolda size eşlik ettiğimin farkına varın. Benim ödevimin sizinkiyle ve benim kaderim sizin kaderinizle birleşik olduğu bilinciyle bana tamamen güvenin! (272, 61)