

SEVGİ, KUTSALLIK VE GÖKLERE ALINMA... HAZIR MISIN?

Tarihli Mesajlarından Özetler

'Göklere Alınmaya Hazır Mısın?'

Rab´bin 5 Ekim

Tercüme: Jasmin

Jesus diyor ki... "Sizin göklere alınmanız beni ısrarla arayanları ödüllendirdiğimin belli bir ispatıdır."

"Bu, dünyada geride bırakılanlar için (göklere alınmayanlar için) benim onlar için de bir yer hazırlamak için gittiğimin işaretidir. Ve onlar giyotinin gelmesini beklemelerine rağmen, gözyaşı vadisinin nihayet sona ereceği ve ebediyen bedenlerinin sıkıntısından kurtuldukları için teselli bulacaklar. Onlar gidişlerinin son anına dek birçoklarına destek olacaklar. Benim gerçek olduğum onların icracılarına da bir işaret olacak. Birçok icracılar, benim gerçekten kim olduğum hakkındaki kanaate vardıklarında, onların izinden gidecekler."

"Şimdi temel konuya gelelim. Aranızda hâlâ günahkâr olarak yaşamaya karar vermiş olan birkaç kişi var ve benim onları buna rağmen göklere alacağımı ümit ediyorlar. Gelinlerim ve gelecekte gelinim olabileceği düşünülebilir gelinlerim, günah işlemeye son vermelisiniz. Birçoklarınız hâlâ günahkâr durumunuza bakmıyorsunuz."

(Clare) Rab, ya merhametin ne olacak?

"Merhamet bilinçli olmayanlar veya her gayretin başarısızlığa uğrayacağı kadar zayıf olanlar içindir. İçinizde dünyanın düşündüğü gibi düşünen ve dünyanın onayladığı davranışları onaylayan kişilere hitap ediyorum ki, onlar yanlış olarak benim onlarla aynı fikirde olduğumu düşünüyorlar. Ama ben onlarla aynı fikirde değilim. Ondan dolayı kutsal (günahsız) olun, çünkü ben kutsalıyım."

"Bana itaatkâr çocuklar olarak vurdumduymaz olarak yaşadığınız yıllardaki gibi, kötü dileklerinize boyun eğmeyin. Aksine, sizi çağıran O kutsal olduğu gibi, yaptığınız her şeyde kutsal olun. Çünkü Kutsal Kitap'ta şöyle yazılıdır... 'Ben kutsal olduğum için kutsal olun.'" 1.Petrus 1,14-15

"Birlikte yaşadıkları kişiyle evlenmeyi hâlâ reddeden bazı insanlar var. Siz ahlâk dışı ilişkiyesiniz. Rahatlık, adalet karşısında öncelik kazandı. Adalet olmadan ruhunuz uçurumun kenarındadır ve hatta böyle kişilerin göklere alınmasından söz bile edilemez. Buna değer mi, sevilenler? Doğru olanı reddettiğiniz için kendinizi cehennem ateşinde bulmaya hazır mısınız?"

"Davranışlarınızdan ötürü inançsızlarla birlikte yargılandığınızda, İncil bilginizin ve ibadetinizin size ne faydası olur? Birkaçınız, 'Sadece bu kadar ileri gidiyorum, daha fazla değil' diye düşünerek ateşle oynuyorlar. İlk öpücüklerle günah işlediğinizi biliyor musunuz? Birbirinizi kutsal bir öpücükle selamlayın, evet. Sınırı aşmadan zevke dalmak benim kitabıma göre sınırı aşmaktır. Düşüncelerinizi ve bakışlarınızı kardeş gibi tamamen temiz tutun. Ateşi körüklediğiniz zaman, suçsuz olduğunuzu sanmayın. Davranışlarınızın değişmesini yarına bırakmayın, yarın garantili değil."

"Sevdiklerime karşı neden bu kadar sert konuşuyorum? Çünkü sizi seviyorum ve eğer kendinizi sadece korumuş ve uyanık olsaydınız, o zaman ulaşıp olabileceğiniz her şeyi kaybetmenizi istemiyorum. Bu kadar ilerlediniz, her şeyi kaybetmeyin. Her günah işleme fırsatından kaçının."

Kontrolü kaybedebileceğiniz duruma kandırılarak düşmeyin. Her şeyi temiz ve ahlâken kusursuz tutun.”

“Çalmayın. Harcırah parasını doldurmayın, sahip olmak istediğiniz şeye ulaşmak için en kısa yoldan gitmeyin veya bilgileri sahteletirmeyin. Gerçekten asmayı mahveden küçük tilkilerdir. Uyanık olun, çünkü düşmanınız sürekli zayıf noktanızı bulmak için davranışlarınızı inceliyor.”

“Yalan söylemeyin, hiçbir şeyi yanlış şekilde anlatmayın, diğer insanların sözlerini kendi amaçlarınıza uysun diye tersine çevirmeyin. Yalancı şahitlikten nefret ediyorum ve yalan söyleyenleri çoğunlukta çeşitli denemelere teslim ediyorum öyle ki, şeytanlar tarafından elensinler.”

“Uşağınızı dövmeyin. Eşinize kendi bedeninizmiş gibi davranın, birbirinize karşı dürüst ve candan sevgiyle önünde eğilin. Kendini beğenmiş ve aşağılayıcı bakışları ve saygısız davranışları bir yana bırakın. Alçakgönüllü olun ve ben sizi göklere alacağım. Kadınlar, konuşulmayan şeyler hakkında kocalarının dileklerini yerine getirin. Erkekler, çoğunlukta sıkıntıları hakkında açıkça konuşmayan, fakat size karşı sorumluluklarında çok ağır yük taşıyan kadınlarınıza sevecen, yumuşak, sabırlı ve affedici olun.”

“Müzik, film ve eğlencelerde edepsiz davranmayın. Çünkü günahı gözleriyle seyretmek, günaha ortak olmaktır. En azından günahı onaylamış ve desteklemiş olursunuz. Gözleriniz, kalbiniz ve düşünceleriniz asla artık böyle şeylere maruz kalmazsa, daha iyidir.”

Tıpkı Kutsal Kitap'ta yazılı olduğu gibi... Temiz bir yaşam süreceğim evimde. Önümde alçaklığa izin vermeyeceğim. Tiksirim döneklerin işinden, etkilemez beni. Uzak olsun benden sapıklık, tanımak istemem kötülüğü. Yok ederim dostunu gizlice çekiştireni. Katlanamam tepeden bakan gururlu insana. Gözüm ülkenin sadık insanları üzerinde olacak, yanımda oturmalarını isterim, bana dürüst yaşayan kişi hizmet edecek. Hilekâr evimde oturmayacak. Yalan söyleyen gözümün önünde durmayacak. Mezmurlar 101: 2-7

“Şimdi bunları bildiğiniz için, onları yaparsanız mutlu olacaksınız. Sizi uyarıyorum... Bu mesaja aşırı tepki göstermeyin. Eğer günahkâr yaşıyorsanız, ondan kurtulun. Ruhum size çok kez uyarılarla musallat oldu. Şimdi saçmalıklar yapmak veya tembellik yapmak ve rahatına bakmak için vakit daraldı.”

“Bu dünyada hiç kimsenin bir gün daha yaşayacağını garanti yoktur. Yarın son gününüz olabilir. Hayatınızı şimdi değiştirin; onu ertelemeyin. Size bir kere daha söylüyorum, onu ertelemeyin!”

“Tanrı, sevdiklerini uslandırır. Söylediklerimi tersine çevirmeyin ve onları yargı haline getirmeyin. Eğer günah içinde yaşıyorsanız, onu çok iyi biliyorsunuz. Sevdiklerim, içinizden iyi mücadeleyi başarmış ve kendisi günah fırsatlarından uzak durmuş olan diğerlerine ise: siz ahlaksızlık içinde yaşamaktan daha ziyade yalnızlığa tahammül ettiniz, siz büyük bir bedel ödediniz ve cennette ödülünüz de büyük olacak.”

“İçinizde devlete yalan söylemeyi ve sahte şahitlik yapmayı reddedenlere diyorum ki, iyi yaptınız. O size çok pahalıya mal olmuş olabilir, ama bütün dünyayı kazanıp ruhunuzu kaybetmeniz ne faydası var? Şimdi daha fakir olabilirsiniz, ama siz doğru olanı yapmayı seçtiniz.”

“İçinizde kendisini dünyanın pisliklerinden temiz tutanlar, size iyi yaptınız diyorum. Siz, sizin vicdanınıza koyduğum zarif yönlendirmenin izinden gittiniz. Kalbinizde ben mutluyum ve orada büyük teselli buluyorum.”

“İçinizde dedikodu, iftira ve kötü insanların kurbanı olanlar ve buna rağmen o insanlar için kalbinde iyi niyetle dua edenler, siz bana dikenden yapılmış tacımla çok benziyorsunuz. Göklere alma anında sizi tanımakta güçlük çekmeyeceğim.”

Rab´bin Clare´e verdiği 28 Ekim 2015 tarihli mesajından bir özet ‘Zaman Daraldı... Birkaçınız Hazırlandı.’

Jesus sözlerine şöyle başladı... “Zaman daraldı, candan sevilenler. Gerçekten yakında sizi (göklere) almaya geliyorum, fakat içinizden birkaçınız hâlâ hazırlanmış durumda değil. Ne yapmanız gerektiği konusunda sizinle tekrar tekrar konuştum. Özellikle cinsel ahlaksızlıktan kaçın. O günah, anlıyor musunuz ve o ruhunuzu cehenneme alıp götürecektir. Günaha son vermelisiniz. Size bu dünyada öğretilenler hatalıdır ve o sizi cehennem ateşine hazırlar. Size bunu kolayca laf olsun diye söylediğimi mi düşünüyorsunuz. Ben onu yapmıyorum.”

“Vicdanınız iyice ŞEKİLENMEDİ. Karınızdan veya kocanızdan başka birisiyle cinsel ilişkide bulunmak günahdır ve bazılarınız günah işlemeye devam ediyorlar. Bu davranışları bırakın, lütfen. Benimle ciddi olun. Eğer beni gerçekten seviyorsanız, bana itaat edeceksiniz. Günaha ŞİMDİ son verin. Bir gün daha ertelemeyin.”

“Evet, yakında geliyorum. Bazılarınız hazır, gerçekten bazılarınız daha çok hazırlandı ve siz diğer kişileri doğru yolda gitmeye doğru yönlendiriyorsunuz. Aferin, size diyorum. Size pahalıya mal oldu, ama adalette güçlendiniz ve diğer kişiler ise sizden örnek alıp şimdi izinizden gidiyor.”

“Devam edin ve uyanık olun, ben sizi eve götürünceye dek, tamamen güvenliğe olmayacaksınız. Diğer insanlara önderlik edin, size verdiklerimi onlara vermeye devam edin. Onlar sizi inceliyorlar, izinizden gidiyorlar ve siz Tanrı’nın Krallığı’na meyve veriyorsunuz. Yakında size: ‘Aferin, iyi yaptınız. Ustanız Jesus’un sevincine katılın!’ diyeceğim.

“Aranızda diğerleri nihayet paraya ve insanlara olan sevgilerinden kurtuldular. Siz şimdi bu dünyaya değer vermiyorsunuz ve ben sizi cennete hazırlıyorum. Karakterinizdeki değişikliklerin fark edilmeyeceğini düşünmeyin. Onlar özellikle akrabalarınız tarafından fark edilecek. Evet, onlar değişimleri görüyorlar ve kendi kendilerine: ‘Belki onlar hayatlarında Tanrı konusunda haklılar’ diyorlar. Evet, ışığınız parlıyor ve o ışık bütün insanları bana çekiyor.”

„Aferin, iyi yaptınız. Saptırılmayan kararlılığınıza devam edin ve geriye kaymanıza izin vermeyin. Zaman daraldı, iyiliğe sarılın, kalbinizin bahçesinden yabancı otları kökünden yılmaya devam edin. Krallığımda sizi büyük bir ödül bekliyor.”

Rab´bin Ezekiel´e verdiđi 8 Şubat 2016 tarihli mesajdan özet 'Hâlâ Çitin Üstünde Misin?'

"Bu kadar çok insan şikâyet ediyor, o kadar az insan da minnettarlık gösteriyor. Birçokları nankör, çok azı ise değer biliyor. Dünyada bu kadar çok vurdumduymazlıktan yorgun ve bitkinim. Birçok insan bedenlerinin isteklerinin ve ondan kaynaklanan rahatlığın peşinden koşuyor. Gurur ve kibirle beni bombalıyorlar. Yoksulların hayatını mahvetmeye gelince, bencillik sınırı bilmiyor."

"Sevilenler, o Babam'ı çoktan beri şifa noktasının ötesine kadar yordu. Sevgi ve empati dolu bu kalbi kim teselli edecek? Yine de Rab bu derecede bu nesil tarafından reddedilip hor görüldü. Size söylüyorum, felaketin bardağı taşınca kadar doldu. Gelinimi almak için Babam'ın beni yollaması bundan ötürüdür öyle ki, bana sadık kalanlar ülkenizin şehirlerinin caddelerini dolduracak olan çürüyen bedenlerin pis kokusuna tahammül etmek zorunda olmasınlar."

"Gelinlerim, damat sizi almaya geldiğinde, keskin bakışlarla gözetleyerek hazır durmanıza güveniyorum. Size sürpriz olmasın, aksine lambalarınızı hazır ve gazyağıyla dolu tutun. Dünyadan şimdi geri çekilin öyle ki, arkasına bakan Lut'un karısı gibi olmayın. Bu çok ciddi. Birkaçınız hâlâ çitin üstünde oturuyorlar. Eğer uzlaşma yapmaya devam ederseniz ve o gün bir tuzak gibi başına gelirse, her şeyi kaybetme riskine giriyorsunuz. 'Son anda şans' olmayacak, çünkü gün ve saat aniden gelecek. Usta Jesus'un gelişinde dünyaya konsantre olmuş durumda bulunan kişilerin vay haline! Siz buna rağmen kurtarılabilirsiniz, ama ateşten geçip kurtulanlar gibi."

Rab´bin Clare´e 11 Nisan 2016 tarihli mesajının özeti 'Yarınki Gününüz Garantili Değil'

Rab şöyle diyor... "Bu samanla buğdayın birbirinden ayrılacağı zamandır. Şahsi çıkarılardan ötürü ortama uyanlar ve dürüstlerin birbirinden ayrılma zamanı. Eğer bende canlı kaldıysanız ve bencil çıkarılardan ötürü diğer guruba katılırsanız, kalbiniz kararır ve ölüme yaklaşır. Evet, fiziksel olarak epey canlı görünebilir ve içten ölü olabilirsiniz, ruhunuzun ölümüne kadar berbat olmuş."

"Çocuklarım, sizi performansınıza göre yargılamıyorum, güdünüze, kalbinizin temizliğine, sevgiyle yaptığınız her şeye göre yargılıyorum. Siz buraya geldiğiniz zaman, bunlar tartılacak."

"Burada beni dinleyenlerin birkaçı bütün iyi ve kötü eylemlerinin açığa çıkarılacağı ve ebedi kaderin belirleneceği hâkim önüne gelecekler. Size söylüyorum, şu an yolculuğunuzun son kısmıyla ve hayat yolunuzu belirleyecek kararlarla karşı karşıyasınız – ya erdemli bir yaşam veya günahkâr bir yaşam yaşarsın, ya da bana veya şeytana hizmet edersin, ya da erdem veya günah içinde ölürsün."

"Geri geliyorum. Bu ateşle oynama zamanı değil. Bu uzlaşmalar yapma zamanı değil. Daha ziyade bu zaman onlardan uzaklaşma ve günahlarınızdan ve uzlaşmalarınızdan pişman olma zamanı. Bu, yardım elini uzatıp diğer insanların iyiliği için yaşayarak insanları sevme zamanı, kendi çıkarınız için değil. Bu kritik bir zaman. Bunları dinleyen birçoklarınız bu yıl bedeninin ölümüyle karşı karşıya gelecekler. Eğer siz bazı şeyleri benimle açıklığa çıkarmadıysanız, sevecen kollarıma gelin ve günahlarınız kan kırmızı gibi olsa, ben onları kar gibi beyazlatacağım."

“Yarın yaşayacağınızın garantisi yoktur. Fakat cennet ve cehennem tam önünüzde duruyor. Kime hizmet edeceğinizi hemen bugün seçin ve siz eğer beni seçerseniz, sadece güç vermem için rica etmelisiniz öyle ki, günahkâr geçmişinize son verebilesiniz ve ben sizi büyük empati ve aflu kollarıma alacağım. Eğer günahkâr yolunuza devam etmeyi seçerseniz, sizi uyardım. Ölüm kapıda bekliyor ve yarınınız garantili değil. Önemsiz bir şey için ruhunuzu satmayın.”

“Günahlarınızdan pişman olup Tanrı’ya dönün ve günaha son verin, bana gelin. Ben sizi tamir edeceğim ve içten kutsal (günahsız) bir yaşam sürdürebilmeniz için tamamen donanmış olarak yeniden sonsuz yaşama yönlendireceğim.”

“Ben sizin için buradayım. Gelin!”

Rab’bin Clare’e verdiği 24 Mayıs 2016 tarihli mesajının özeti ‘Kutsallığın Tatlı Aroması’

Jesus sözlerine şöyle başladı... “Birçoklarınız beni çok sevindiriyor, çocuklarım. Kutsallığın tatlı aroması sizden yukarıya yükseliyor. Evet, kendisini sürekli bana veren bir insanın üstünde bir güzel koku vardır. O öyle tatlı ve öyle teselli edici ki benim için.”

“Yanlarına bile yaklaşamadığım birçok kişiler var. Nefretin zehiri onlarda öyle yoğun ki, onların yakınında olmaya bile tahammül edemiyorum. Bana ait olanlar, nefretin pis kokusunun düşüncelerinizden çıkmamasını sağlayın. Evet, beyninizin etkinliği bu kokuyu çıkarır. Eğer koku güzelse, o zaman o iyi bakımlı bir bahçede gezinmem gibidir. Eğer o zehirliyse, kokusu da ölü ve çürüyen et kokusu gibidir. Bunun ne kadar berbat olduğunu hemen hemen hiç anlayamazsınız.”

“Size verdiğim yeteneklere sıkı sıkı sarılın. Size verdiğim görevlendirmelere, rüyalara ve vizyonlara, sevgi dolu birlikte geçirdiğimiz zamanlara sıkı sıkı sarılın. Tutunun. Düşmanı içeri almayın ve onun sizi inançsızlığa çekmesine izin vermeyin.”

O (şeytan) öfke, sertlik, düşmanlık ve aptal korku yoluyla sizden çalmak için dolanıp duruyor. Eğer siz o duyguların içinde yükseldiğini görürseniz, işte o zaman sizden çalan düşmandır. Şeytan sizin tatlılığınızı ve sizi doldurduğum tatlılığınızın taşkınlığını benimle birliğinizi sizden almak istiyor.”

“Düşman, güne başlayabilmeden önce veya bir projeyi veya dualarınızı bitirebilmeden önce, öfkeyi körüklemeyi sizi yormak için seviyor. O kulaklarınıza yalan söylemeyi sizi öfkelenmek veya korkutmak ve günlük bütün planlarınızı engellemeyi çok seviyor. Sonra koşup şeytanın tuzağıyla ilgileniyorsunuz. O çok kurnaz ve o sizin hangi düğmelerinize basması gerektiğini çok iyi biliyor, çünkü şeytanın ajanları olan cinler sizi hep gözetleyip not alıyorlar.”

(Clare) Jesus’un bu konuyu ele alması gene enteresan, çünkü bende böyle bir gün geçirdim. İki gün arka arkaya hareketliliğimi kaybettim ve o durum beni tamamen gün boyunca şaşkına döndürdü. Sizin ne durumda olduğunuzu bilmiyorum, ama ben öfkelenmişim zaman, enerjim tamamen azalıyor ve işe devam etmek yerine, geri kalıp gün boyunca topallar gibiyim. Sonra suçluluk duyguları sabırsızlığımı ve yargımı salıverdiğim için geliyor.

Burada Rab sözlerine devam etti... “Tasvir ettiğin durum tam şeytanın nasıl öldürdüğü, çaldığı ve yok ettiği, canım. Şeytan yanlış anlaşılmalara, sonra öfke, geri çekilme, yargı, suça neden olur ve istemeden oluşan bu uzun reaksiyonlar zincirinin sonucunda Tanrı’nın krallığı için verimli bir şey yapmak için girişim hevesinizi günün geri kalan zamanında kaybettiniz.”

“Şeytanın ona itaat edenler yoluyla nasıl çalıştığının bilincine varın, sevgili aile. Onun bilincine varın ve yılanın başını küçükken ezin. Bana seslenin... ‘Jesus, beni kötülerden koru!’ Ve ben size yardıma koşacağım. Bu özdenetim ve disiplin gerektirir. Düşmanın gayeleri özdenetim ve disiplini kasten berbat etmek için yorgunluk, zaman azlığı ve randevular önde gelen dinamizmeldir. Kendinizi sanki belli bir zaman içinde yapmak zorundaymış gibi hissedersiniz ve bozukluklar ve alıkoymalar gelince, sinirlenir ve öfkelenirsiniz. Yorgun olduğunuz zaman, artık mantıklı düşünemezsiniz. Korku, acı ve sonu gelmeyen bozukluklar, eğer onlara (benim tarafımdan) izin verildiyse, sizi usandırmak için (şeytan tarafından) kullanılır. Sonra daha büyük hatalar yaparsınız ve pişman olmak zorunda kalırsınız ve hasarı sınırlandırmak için daha çok zamana ihtiyacınız olur. Ve bu durum ise sizi hedefinizden daha da uzaklaştırır.”

“Onun bilincinde olun, çocuklarım. Dikkat edin! Düşmanınız çok kurnaz. Eğer siz sevgimde kalırsanız – sabırlı, hep affedici, hep insanları yargılamayan – ve bunları sizi frenlemek ve erdemlerinizi sınamak için izin verdiğimi anlarsanız... Eğer her şeyin benim kontrolüm altında tuttuğumun vizyonunu sürekli göz önünde bulundurursanız, o zaman size barışınızı da, şeytanlar gününüzü çalmadan önce, geri verebilirim.”

“Sizi şimdi kahramanlık, sabır ve ölçülülükle kutsuyorum. Size emanet ettiğim iyi şeylere sarılın. Birisinin onları sizden çalmasına izin vermeyin.”

Rab’bin Clare’e 18 Haziran 2016 tarihli mesajı ‘Tanrı & Kutsallık & Vasatlık... O Senin Kararın’

Rab sözlerine şöyle başladı... “Kıymetli canlar, eğer dünyaya karşı maskenizi korursanız, hayatınızın anlamını ve hedefinizi baltalarsınız. Ben sizi ışık saçın ve milletler için ışık olun diye yarattım, ama siz, eğer ışığınızı dünyevi başarılarınızın yığını altına gömerseniz, hedefinize asla ulaşamazsınız. Benim derinlere, ruhunuzun canlı yerine orada kutsal bir temel atabilmem için ulaşmam gerekir. Yani kayanın üstüne ve bu dünyanın değişken kumunun üstüne değil, çünkü o ölümünüzle sizden gidecek.”

“Bu dünyadan olan her şey ortadan kalkacak ve sadece benim önümdeki ve göklerdeki kimliğiniz kalacak. Bu sizin sonsuzluğunuzdur. Cennet dünyadan daha başka bir yerdir; dünyada geçindiğiniz şeyler cennette olanlar için tamamen besbellidir. Sadece hakikat ve ruhunuzun kıymetli değerine bakılıp onurlandırılacak.”

“Ben sizin için öldüm. Anlıyor musunuz? Tanrınız’ın kanı sizi günahlarınızdan arındırmak için adaletin kürsüsü önünde kurban edildi. Hiçbir şey, dünyada yapabileceğiniz veya biriktirebileceğiniz hiçbir şey asla benim kanımın bedeliyle kıyaslanamaz.”

“Sizin çıplak, ham ruhunuz benim için kıymetli ve o harikulade olduğundan ötürü, ben sizin için öldüm. Kendinize değer kazandırmak için üstünüze giyeceğiniz dünyevi her şey karakteriniz yoluyla

sizi kirletir ve benim ışığımdan sizi mahrum bırakır. Dünyevi başarılarınızı korumak için dünyanın değer sistemine göre yaşamak zorundasınız. Dünya ruhsal ışıktan mahrumdur. Dünya yaratılmış maddedir ve dünyanın sürekli anlamı yoktur. O yaşamın özü değildir, daha ziyade o sürekli değişim ve yıkımın sabit etki durumu altında olan maddenin özüdür.”

“Eğer siz hayatınızı dünyevi standartlara göre yaşarsanız, karanlıkta dolanıyorsunuz, ışığınızı söndürüyorsunuz ve kötüleştireni ve ölüme belirleneni yansıtıyorsunuz. Siz çok kıymetli canlar, siz sizi yaratan Tanrı’nın bir kopyasısınız, değerinizin pahası biçilmezdir! Ve benim çarmıhta ölümünden başka hiçbir şey sizin inatçı yollarınızın kefaretinizi ödeyemez ve sizi sonsuzluğun ışığına geri getiremez.”

“Sizin tarafınızdan gerekli olan insanların ve Tanrı’nın önünde açıklıkla gezinmenizdir öyle ki, ışığınız yanabilsin. Eğer size olan sevgimi keşfederseniz ve benim karşımda gerçekten kim olduğunuzu anlarsanız, değer sisteminiz hemen değişir. Eskiden çok değer verilen şey, ne ise, olduğu gibi görülür... Vücudunuzdaki pis paçavralar olarak. Cüzzamlı kişi gibi, dünyanın kırı, yaratılırken size hediye edilmiş olan ışığı kısar.”

“Sevgime açılın. Ben eskiden bildiğiniz birisi gibi herhangi bir insan değilim. Herkes ahlaksız ve herkeste gerçek sevgi eksik. Sizi seviyorsam, sevgime dünyevi değerleri karıştırmam. Sizi şekillendirmiş olan Babam’ın cevherinin güzelliğine ve eşsizliğine bakarım. Ve sizi yıkılmakta olan dünyadan kurtarmayı özlüyorum ve sizin benimle ebediyen cennette olmanızı istiyorum.”

“Korkacak ve benden gizleyecek hiçbir şeyiniz yok. Bana çıplak gelin ve ben sizi adaletimle giyindireceğim.”

Rab’bin Clare’e 9 Eylül 2016 tarihli mesajı ‘Kutsallığa Giden Yol’

Jesus sözlerine şöyle başladı... “Hepinizi yeni bir kutsallığa götürmek için sadece gerekli olanı yapıyorum. Tanrı korkusu bilgeliğin başlangıcıdır. Tanrı olarak görevimi çok ciddiye alıyorum. Bir insan bana sürekli kutsal olmak için seslendiğinde, onun sözüne güvenerek onu mutlu etmek için gerekli olanı yapıyorum.”

“Evet, o mutlu bir durumdur. O çabalardan ve bulaşmalardan temiz bir vicdanla bir huzur yeridir. Şikâyet etmeden ona verilen çarmıhı taşıma yeteneğini yüklenen birisi. Kutsal bir insan ruhundan başka daha güzel ve daha güzide bir şey yoktur.”

“Ama o noktaya ulaşmak zahmetli bir yolculuktur ve insanların çoğu yarı yolda cayarlar. Hepinizi yolun sonuna kadar gitmeye çağırıyorum. Hiçbir şey bu dünyada benden daha kıymetli değildir! Ve sonra (ikinci sırada) temiz ve günahla darmadağın olmamış kutsal bir vicdan gelir.”

“Kutsallığı (günahsız yaşamı) bir görev olarak seçmiş olan bir insan ruhunun bana olan ilişkisinden başka ilişkisi yoktur. İnsan sevgisine evet, ama zevkler, fikirler ve ihtiyaçlar, onların hepsi onların hayatında yaptıklarımın doğrultusunda olmalıdır.”

(Clare) Jesus, henüz çok uzun yolu geçmem gerektiğinin farkına varıyorum.

“Bu doğrudur, ama düşün... Yolda olmayı seçtin. Yolda kalmayı tercih ettin ve bu benim için her şey anlamına gelir. Birçok insanlar çok erken yolda cayıyorlar, çünkü dünyanın niyeti onları benden uzaklaştırıyor. Onlara çocukken en önemli olan şeyler öğretilmedi. Daha ziyade onlar diğer yollara eğilim gösteriyorlar: rekabet çabası, itibar, zenginlik, güç yetenekler ve güzellik. Çocuklar, anne-babalarının onları çoğunlukta kendi hayat yolları için yönlendirmeye çalıştıklarını gözetlerken, ama başarıde yenilgiye uğradıklarında, bütün bu değerler çocuklara erken yaşta öğretiliyor.”

“Benim için her şeyden vazgeçmeye hazır olan bir ruha sahip olmak çok nadir bir hediyedir. Ben onları ciddiye alıyorum ve onlar bunun ne pahaya mal olduğundan haberleri olmamasına rağmen, ben onları sürekli dağın tepesine doğru yönlendiriyorum, bazen de onları taşıyorum. Ama yeni değerlendirmenin kritik anları vardır. Ayartmayı bırakmanın çok çekici olduğu zamanlar, çünkü ondan beklenenler o kişinin vermeye hazır olduğu şeylerin ötesindedir. O kişi bir heves veya fikre sıkı sıkı sarılırsa, onun dağa çıkmasına devam etmesine ikna etmek için başka bir yol bulmam gerektiği beni belli bir noktaya getirir. Ben bunu her birinizi çok sevdiğim için yapıyorum. Sizin hayatınızın sonunda ne istediğinizi biliyorum ve sizin ona ulaşmanızı istiyorum. Yani, sizin protestolarınızı bırakmanın bir yolunu buluyorum öyle ki, dağa çıkmaya devam edin. O kolay değil, ama o zahmete değerdir. Ve yaptığınız fedakârlıkların hiçbiri yolculuğunuzun sonunda pişman ettirmeyecek.”

“Şimdi, o senin için şu an hâlâ tırmandığımız ve yolculuk esnasında bana güvenmeyi ve gevşemeyi öğrendiğimiz insan sevgisi dağdır. Bana olan imanını ve güvenini sürekli güçlendiriyorum. Clare, neyi özlediğini biliyorum. Antipatini ve gevşeyeceğini biliyorum.”

“İnsan tabiatı, hayatınızda baskınlık için yarışan açıklaması zor ve bitmez tükenmez tutarsız duyguların ve düşüncelerin kaynağıdır. Fakat ben (hayatınızı) üstlendiğim zaman, onu düzene sokarım ve o kişinin faydası için etkinlik göstertirim.”

“Ben insana yolculuğunun başlangıcında uyuyan birçok yetenek hediye ettim. İnsan, içinde gizli yatan o mucizeden haberi yok. Fakat o yetenekleri ortaya çıkarmak ve araçları eline alması için ona motivasyon vermek benim görevimdir. Ama insanı yeteneklerine bırakmadan önce, önce onun çerçevesini, onun ahlaki ve etnik çerçevesini, onun bana olan ve diğer insanlara olan sevgisini güçlendirmem gerekir.”

“O yavaşlatıcı bir süreçtir ve o birçok ateşten ve buzdan geçme yolculuğunu gerektirir. Fakat insan yolculuğun her kavşağında ‘evet’ derse, o sonuçta bulanık ve gri bir dünyayı aydınlatan bir elmas gibi parlar. O ümit, ilham ve cennetin vizyonunu verir, çünkü o benim benzerimdir.”

“O büyük bir tasarıdır ve sadece dağa tırmananlar o yolculuğu gerçekten anlarlar. İnsan yolun yarısında iken, birkaç metre ilerisinden başka bir şey göremez. Ama sonunda siz onu benim bakış açımdan ve saçtığınız dünyasal ışıktan parlayan harika ışığınızı görürsünüz.”

“Ve o ışık asla sönmez. O deniz feneri olarak hakikati arayan herkese hizmet eder. Ben sizi buna çağırıyorum. Sizin benimle birlikte çalışmalarınızdaki performansınız ikinci derecededir. Gerçekten önemli olan hayatınızın niteliğidir. Ne yaptığınız değil, ama kendi egonuz öldüğü zaman, kim olduğunuz önemlidir.”

“Haydi, canlarım, bunu anlamanın sizin için zor olduğunu biliyorum. Size vaat edebileceğim her şey en büyük mutluluk ve o mutluluğun yolun sonunda gerçekleşmesidir. Söz veriyorum. Eğer bende ölürseniz, benimle sonsuz yaşama yukarıya alınacaksınız.”

Rab'bin Clare'e verdiđi 7 Ekim 2016 tarihli mesajın özeti 'Kutsallığın Dađına Tırmanmak'

Jesus sözlerine şöyle başladı... Şimdi biz yaratılmış şeylerden daha da çok geri çekilmek için yolculuğumuzun yeni bir etabındayız. Ve ondan ötürü de bana ve benim size sevgi dolu kalbime daha çok bağlısınız. Bu yoldan eskiden gittiđini biliyorum, yani bu yolculuk sana çok zor olmayacak, ama sen yaşlandın ve eskiden farklı daha başka bir düşünceye sahipsin."

"Kalbimde taht kuranları şaşkına dönmesine neden olmaktan daha ziyade, onların onları bana daha çok yaklaştıracak temel kuralı anlamalarını istiyorum."

"Her şeyi bana olan sevgi motivasyonu ile yapın."

"Birkaçınız hayatlarını önlerine sergilediler. Çocuk büyütüyorsunuz ve eşiniz veya karınız var. Diğerleri ise özgür ve ciddi kararlar vermek zorundalar... Dünyada kalıp zenginliğe çabalamak veya dünyayı kendi haline bırakıp yaşamın yani Benim izimden gitmek."

"Hangi yaşamı seçerseniz seçin, sizi kutsal bir yaşam sürdürmeye çağırıyorum. Ama büyük metanetle kutsallığı seçerseniz, zamanla siz bu dünyada böyle yaşamayı çok ağır bulacaksınız. Gençlere bu kanalda hep dünyayı terk edip misyon görevine katılmalarını söylemem bundan dolayıdır. Ama bana gelip cesaret dilemek zorunda kalacaksınız, çünkü herkes kararlarınıza karşı olacak."

"İstediğim gerçekten budur. Ama çok az insan benim kalbimi önemsiyor. Evli barklı bir aile olarak bile sizi misyonları ve görevleri yapmanıza çağırıyorum. Siz benim tarafımdan eşinizle bir araya getirildiyse, o zaman eşit şekilde çiftleşiniz ve çocuklarınızla bile, bana misyoner olarak hizmet edebilirsiniz. Ben bunu size önceden söyledim. Birkaçı buna itaat etti ve diğerleri ise bu internet kanalını terk etti. Çok azı seçildi ve daha azı ise ona reaksiyon gösteriyor."

"Eğer beni hayatınızda ön sıraya koyarsanız, sevginin sizi motive ettiği her eylemde sizi görevlendirmemi hissedeceksiniz. Bu fırsatları bulun. Bana olan sevginizden ötürü küçüklerinizin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek zorunda olsanız bile, bu da göksel inayetlere neden olur. Çocuklarınıza da her eylemi sevginin getirdiđi motivasyonla yapmalarını öğretin. Dünyada size rekabet etmeniz öğretiliyor, ama yuvanız rekabet ve rakiplikten uzak olsun. Evet, orası sadece sevgiyle dolu olsun."

"Bu dünyada yeteneklerinizle diğer insanları gölgede bırakmaya eğitiliyorsunuz, cennette ise tamamen kendiniz olmak için ve yegâne bir ruh olarak parlasın diye yarattığım için eğitileceksiniz. Her birimizin diğerine kendisi olması için yardım etmesi bundan ötürüdür. Çiçek gibi açan ve olması gerektiđi gibi olan her insan ruhu harika, güzel kokulu bir sürpriz ve Babam'ın elinin eseridir. Bütün yaşam boyunca diktatörlük, rekabet ve yanılgı içinde yaşadıktan sonra, birisinin kendisini keşfetmesi ne güzeldir."

"Sevgi, yarışma ve rekabeti boğar, çünkü sevgi sürekli hediye edilir. Sevgi, kendisi için bir şey almayı istemez. Kalbimde taht kuranlar, yaptığınız her şey kaynađını sevgiden alsın. Onu sevgi eylemi olarak yapın. Size o ne kadar çok pahalıya mal olursa, o kadar çok meyve verecektir ve siz

benimle daha da çok dağa tırmanırsınız. Benden dilemeyi unutmayın... ‘Rab, yardımına ihtiyacım var. Ben bunu yalnız başaramam.’”

“Ben asmayım, siz de onun dallarısınız. Bende kalan, benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Yuhanna 15:5

Beni neden her gün ön sıraya almanız zorunda olmanız ondan ötürüdür öyle ki, o günün dağa çıkışı için hazırlanabilesiniz.”

Rab´bin Clare´e 24 Mayıs 2017 tarihli mesajının özeti **“Bu Akşam Amerikan Milletine Hitap Etmek İstiyorum”**

Jesus diyor ki... Oldukça uyanık olun ki, zenginliğiniz çoğalırken, sığınağı bu dünyada olmayanlara, ama bana seslenenlere iyilik yapın. Siz ağır baskıya uğrayanları ve acı çekenleri dinlediğiniz için, ben sizi dinleyeceğim öyle ki, düşmanlarınız dilediklerini size yapamasınlar. Ama sefillikteki yoksulları düşünmeye devam etmelisiniz ve merhamet eylemi olarak hayatınızda her gün yoksulların iyiliğine katkıda bulunmak için çocuklarınıza kutsal ve özverili yolları öğretin.”

“Evet, çocuklarınıza merhameti öğretin ve size merhamet hediye edilecek. Çocuklarınıza onların toplumunuzda ve okuldaki mağdurlara eziyet etmesine veya onlarla alay etmesine izin vermeyin. Onların hiç bir şeye sahip olmayan veya dezavantajlı mağdurlara gülüp onlarla alay etmesine izin vermeyin. Çocuklarınıza o insanlarla ilgilenmeyi öğretin, tıpkı göklerdeki Babanız sizinle ilgilendiği gibi. O zaman ben onları gençlik yıllarında etrafını sarmak ve yıkmak için kurulan tuzaklardan koruyacağım.”

“Çocuklarınız için birçok tuzaklar kuruldu. Düşman, çocuklarınızın yıkımını kendisinin en önemli amacı yaptı ve duayla beraber onları korumak için yapabileceğiniz çok az şey vardır. Ama siz onlara yoksullarla ilgilenmeyi, mağdurlara iyilik yapmayı ve alay ve nefret edilen insanları savunma haklarını öğretirseniz, eğer siz onların kalbini öyle reaksiyon göstermek için değiştirebilirseniz, ben onları o tuzaklardan uzaklaştıracağım.”

“Ama siz çocuklarınızı sadece kendi yaşam hedefinizin genişlemesi olarak görürseniz ve onların bencilce sizin ve kendi çıkarlarına bir kariyer yapmalarını ve acı çekenlere karşı kulaklarının sağır olmasını hayal ederseniz, o zaman onlar gerçekten düşmanlarınız tarafından esarete götürülecekler. Onlara merhameti öğrettiğiniz dereceye kadar, onlara merhamet edilecek.”

“Çok uzun süre boyunca amacınız zenginlik ve başarıydı ve aranızda zenginliğe ulaşmalarına rağmen, para getiren başarıdan başarıya koşmayı isteyenler var. Onlar misyonerlik için bağış yapmaya çağrıldığında, gözlerini oynatıyorlar. Onlar tehlikeli bir sahada yaşıyorlar; ikisi için de, hem kendileri, hem de çocukları için. Sizi günahlarınızdan pişman olup Tanrı’ya dönmeye ve çevrenizdeki mağdur insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye çağırıyorum. O zaman ışığınız öğle güneşi gibi parlayacak.”

“Kalbinizi yoksullar için açın ve sizin için cennetin pencerelerini açıp açmadığımı görün... Yani inayetin pencereleri ve onları gerçek zenginlikle zenginleştirmek için ruhunuzun bakımı.”