

TTT/10 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.10 - Khi Thời Gian Đã đến

Những Điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô

Những Lời Tiên Tri

Đức Chúa phán như vầy:

1. Cha của các con đã chuẩn bị mọi thứ để Lời của Thiên Chúa ngự giữa nhân loại và chỉ cho nó con đường phục hồi, bằng những ví dụ siêu phàm về tình yêu của Ngài.
2. Trước tiên, Ngài đã truyền cảm hứng cho các tiên tri đã loan báo hình thức mà Đấng Thiên Sai sẽ đến với thế giới, công việc của Ngài là gì, và sự đau khổ và cái chết của Ngài như một người đàn ông, để những người đã biết các lời tiên tri sẽ nhận ra ngay Chúa Kitô khi Ngài đã xuất hiện trên trái đất.
3. Hàng nhiều thế kỷ, trước sự hiện diện của Ta qua Chúa Giêsu, Tiên tri Ê-sai đã nói: Vì vậy, Đức Chúa sẽ ban cho các ngươi dấu hiệu. Nay đây một Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh một đứa trẻ sẽ Người được gọi là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Với lời tiên tri này, trong số những lời khác, ông đã tuyên bố sự ngự đến sắp tới của Ta.
4. Nhiều thế kỷ, trước khi Ta đến, Davit, với những bài hát đầy đau đớn và ý nghĩa tiên tri, đã hát về những đau khổ của Đấng Thiên Sai trong thời kỳ chịu đóng đinh. Trong các bài thánh vịnh đó, ông đã nói về một trong bảy Lời của Ta trên thập tự giá. Ông ta đã tuyên bố sự khinh miệt mà muôn người sẽ dẫn Ta đến sự hiến tế, những cụm từ nhạo báng mà người ta sẽ sử dụng khi nghe Ta nói rằng Cha ở trong Ta, sự cô đơn mà cơ thể Ta sẽ trải qua trước sự khốn khổ của con người, tất cả những đản vật Ta sẽ phải chịu, và thậm chí cả cách họ sẽ ném rất nhiều vào quần áo của Ta.
5. Mỗi một tiên tri của Ta đã đến để thông báo về việc Ta sẽ đến, để chuẩn bị các con đường và đưa ra những dấu hiệu chính xác để không ai có thể bị bối rối khi ngày đó đến. (40, 1 - 5)

Sự Chờ Đợi của Người Do Thái cho Đấng Cứu Thế

6. Thế giới trong Kỷ Nguyên này đã không biết cách chờ đợi Ta cũng như người Do Thái trong Kỷ Nguyên thứ hai đó. Các tiên tri vĩ đại của Ta đã tuyên bố một Đấng Thiên Sai, một Cứu Chúa, Con Thiên Chúa, Đấng sẽ đến để giải thoát những người bị áp bức và soi sáng thế giới, bằng ánh sáng của Ngôi Lời; và càng nhiều người phải chịu đựng, họ càng mong muốn sự xuất hiện của Đấng đã được hứa ban; Họ càng uống từ chén của sự sỉ nhục và áp bức, họ càng khao khát sự hiện diện của Đấng Thiên Sai, và ở khắp mọi nơi họ đã tìm kiếm các dấu hiệu và dấu hiệu đã nói về sự xuất hiện của Đấng Cứu Rỗi sắp xảy ra.
7. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ cha mẹ đến con cái, họ đã truyền lại lời hứa Thiêng Liêng, rằng trong nhiều thời gian, những người được chọn của Chúa canh chừng và cầu nguyện.

8. Cuối cùng, Ta đã đến giữa dân của Ta, nhưng không phải ai cũng biết cách nhận ra Ta; mặc dù tất cả đều đã chờ đợi Ta, một số người đã làm như vậy với tâm linh và những người khác thông qua một sự giải thích theo thể lý.

9. Nhưng đối với Ta, sự tinh khiết và tình yêu của những người cảm nhận được sự hiện diện của Ta và nhìn vào Sự thống trị của Thiên đàng dưới ánh sáng của Lời Ta để tin vào biểu hiện của Ta; Ta đã làm đầy đủ với những người đã theo Ta một cách trung thành và những người đã nhìn thấy trong Ta vị cứu tinh tâm linh của họ, vì chính họ là người đã làm chứng cho sự thật của Ta sau khi Ta đã rời khỏi thế giới này.

10. Mặc dù thông điệp của Ta là dành cho tất cả các dân tộc trên trái đất, Ta đã kêu gọi trái tim của những người được chọn để họ có thể trở thành người phát ngôn cho Lời của Ta. Tuy nhiên, không phải chỉ có một mình người đã cảm thấy sự hiện diện của Ta. Ở các quốc gia khác, người ta cũng biết cách khám phá những dấu hiệu của Ta sắp đến và đã thấy trước thời điểm Ta hiện diện trên trái đất. (315, 17 - 19)

11. Ê-liah đã xuất hiện trước mọi người trong mỗi Kỷ Nguyên và trong mỗi mạc khải Thiêng Liêng.

12. Đấng Thiêng Sai đã chưa đến thế gian. Sẽ không lâu nữa, Ngài sẽ được sinh ra như một người đàn ông. Trong khi đó, tinh thần của tiên tri đã được tái sinh ở Gioan, sau này được gọi là Tẩy Giả, để tuyên bố sự gần gũi của Nước Trời, sẽ là sự hiện diện của Ngôi Lời, Đấng Mê-tiah giữa nhân loại. (31, 61 - 62)

Maria, Mẹ Trần Gian của Chúa Giêsu

13. Từ thời xa xưa, các tộc trưởng và tiên tri đã bắt đầu nói về Sự ngự đến của Đấng Thiêng Sai. Tuy nhiên, Đấng Thiêng Sai không chỉ đến trong Thần Khí, mà đến để biến mình thành xác phàm, biến mình thành Người đàn ông và lấy thịt từ một người phụ nữ.

14. Tinh hoa Bản chất của người Mẹ cũng phải được tạo thành xác phàm, để trở thành người phụ nữ, giống như một bông hoa thuần khiết, để từ cánh hoa của nó mùi hương, nước hoa của Lời Chúa mà Chúa Giêsu có thể phát sinh. , 26)

15. Ở Nazareth, có một bông hoa thuần khiết và dịu dàng, một trinh nữ chưa có chồng tên là Maria, người đã được tuyên bố cách chính xác bởi Tiên Tri Ê-sai để có hoa trái của sự sống thật từ trong bụng cô.

16. Về phía cô sứ giả Thiêng Liêng của Chúa đã đến để nói với cô ấy về sứ mệnh mà cô ấy đã mang đến trái đất, đã nói với cô ấy: Kính mừng bà, bà rất được ưu ái; Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa những người phụ nữ.

17. Giờ cho sự mặc khải của Mầu Nhiệm Thiêng Liêng đã đến, và tất cả những gì đã nói về sự hiện diện của Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Rỗi, Đấng Cứu Chuộc sắp được thực hiện. Nhưng có bao nhiêu trái tim nhạy cảm với sự hiện diện của Ta! Có bao nhiêu linh hồn đã được chuẩn bị để nhận ra Nước Trời dưới ánh sáng của sự thật của Ta! (40, 6 - 7)

Chầu Chúa Giêsu Hải Đồng

18. Nhân loại đang nhớ vào ngày này, rằng một số người thông thái từ phương Đông đã đến máng cỏ ở Bêlem để tôn thờ đứa trẻ - Thiên Chúa. Hôm nay một số trái tim hỏi Ta: Lạy Chúa, có thật những người khôn ngoan và mạnh mẽ đó đã cúi đầu trước Ngài, và đã nhận ra Thiên Tính của Ngài không?

19. Vâng, các con của Ta, đó là nhà khoa học, quyền thế và giàu có đã đến để phủ phục trước sự hiện diện của Ta.

20. Cũng có những người chần chừ, và vợ con của họ, với những món quà khiêm nhường, lành mạnh và đơn giản, mà họ đã nhận và đã chào mừng Đấng Cứu Chuộc của thế giới và Maria là biểu tượng của sự dịu dàng của cõi trời. Họ đã đại diện cho sự khiêm nhường, ngây thơ và đơn sơ, nhưng những người cầm những miếng giấy da, với những lời tiên tri và lời hứa nói về Đấng Cứu Chuộc đã ngủ say mà đã không có nhiều linh cảm rằng Ngài đã đến thế giới. (146, 9 - 11)

Sự Liên Kết Tình Yêu giữa Chúa Giêsu và Maria

21. Chúa Giêsu đã sống thời thơ ấu và tuổi trẻ bên cạnh Maria, đã tận hưởng tình yêu của mẹ Maria, Sự dịu dàng Thiêng Liêng, đã dâng nhiều sự ngọt ngào cho Đấng Cứu Rỗi trong những năm đầu tiên sống trên thế giới, vì giờ đã đến khi Ngài phải uống nhiều cay đắng.

22. Làm thế nào để bất cứ ai có thể nghĩ rằng Maria, người đã thụ thai Chúa Giêsu và đã sống với Thầy Chí Thánh, có thể thiếu sự nâng cao về tâm linh, trong sự thuần khiết và thánh thiện?

23. Bất cứ ai yêu mến Ta trước tiên sẽ phải yêu tất cả những gì là của Ta, tất cả những gì Ta yêu. (39, 52 - 54)

Sự Khôn Ngoan của Chúa Giêsu

24. Người ta đã nói trong sách của họ rằng, Chúa Giêsu là một trong số những người thuộc hệ phái Do Thái, tìm kiếm kiến thức của họ, nhưng Người đã biết tất cả và những người đã đi trước thế giới, không có gì để học hỏi từ con người; Thần Thánh không có gì để học từ con người. Bất cứ nơi nào Ta đi, Ta đã dạy. Có ai trên trái đất có thể khôn ngoan hơn Thiên Chúa không? Chúa Kitô đã đến từ Chúa Cha để mang lại sự khôn ngoan Thiêng Liêng cho con người. Có phải Thầy của các con đã không cung cấp cho các con bằng chứng về điều này, khi ở tuổi mười hai, Ngài đã khiến các nhà thần học, triết gia và học giả của luật thời đó kinh ngạc không?

25. Có những người đó đã gán cho Chúa Giêsu những điểm yếu của tất cả mọi người, và thích ném vào Thiên Tính của người đàn ông đã không có tỳ vết, bần mà họ mang trong lòng. Những người này đã không biết Ta.

26. Nếu tất cả những kỳ công của Thiên nhiên này mà các con nhìn thấy không khác gì hình thức vật chất của những suy nghĩ Thiên Liêng, các con không nghĩ rằng cơ thể của Chúa Kitô là sự cụ thể hóa của một tư tưởng siêu phàm về tình yêu từ Cha của các con không? Do đó, Chúa Kitô yêu các con với Thần Khí, không phải xác phàm. Sự thật của Ta không thể bị làm giả, vì nó chứa ánh sáng và lực tuyệt đối. (146, 35 - 36)

27. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã cho các con một ví dụ về cách các con nên chờ đợi đúng giờ để hoàn thành sứ vụ đã mang các con đến trái đất.

28. Ta đã chờ đợi cho thân xác của Ta, Chúa Giêsu được con người nhìn thấy, để đến tuổi tốt nhất, để hoàn thành sứ mệnh Thiên Liêng, là dạy các con yêu thương qua Ngài.

29. Khi cơ thể đó, trái tim và tâm trí đó đã phát triển toàn diện, Thần Khí của Ta đã nói qua môi miệng Ngài, Trí tuệ của Ta lướt qua tâm trí Ngài, Tình yêu của Ta nằm trong trái tim Ngài, và sự hài hòa giữa cơ thể đó và ánh sáng Thiên Liêng chiếu sáng nó hoàn hảo đến mức nhiều lần Ta đã nói với muôn người: Ai biết Con, thì biết Cha.

30. Chúa Kitô đã lấy sự thật của Thiên Chúa để dạy nó cho loài người; Ngài đã không đến để lấy nó từ thế giới. Không phải từ người Hy Lạp, người Can-đê, người Do Thái, hay người Phoenicia, không phải từ tất cả mà Ngài đã đến để lấy ánh sáng. Họ không biết đường đến thiên đàng, và Ta đã đến để chỉ ra điều đã chưa được biết trên trái đất.

31. Chúa Giêsu đã tận hiến thời thơ ấu và tuổi trẻ của mình để làm từ thiện và cầu nguyện trong khi thời gian đến gần để tuyên bố Quyền cai trị Thiên đàng, Luật tình yêu và công lý, và Giáo Lý về ánh sáng và sự sống.

32. Tìm kiếm bản chất của Lời Ta đã tuôn ra trong thời gian đó, và nói với Ta nếu nó có thể đến từ một học thuyết của con người hoặc từ bất kỳ khoa học nào được biết đến không?.

33. Thực sự, Ta nói với các con, nếu Ta thực sự đã có thể tìm thấy sự khôn ngoan ở những người đó, Ta đã có thể tìm kiếm các môn đệ của Ta trong số họ, chứ không phải trong số những người đơn sơ và vô học mà Ta đã thành lập Nhóm tông đồ của Ta. (169, 62 - 68)

Sự Thiếu Hiểu Biết của Người Dân Nazareth

34. Ta đã phải tìm nơi ẩn náu trong lòng một dân tộc như người Ai Cập, vì những người mà Ta đã đến đã không biết cách để che chở cho Ta, nhưng đó không phải là nỗi đau duy nhất mà trái tim Ta đã cảm thấy.

35. Khi Ta đã trở về từ Ai Cập để sống ở Nazareth, tại mỗi bước đi của Ta, Ta đã bị chế giễu và đã bị tổn thương bởi những cụm từ không tin và đố kỵ của họ.

36. Mặc dù Ta đã thực hiện phép lạ và đã thể hiện quyền năng và lòng bác ái của Ta trong dân ở Nazareth, họ đã từ chối Ta. Không ai đã tin vào Ta, kể cả những người đã biết rõ về cuộc sống của Ta và hành động của Ta.

37. Vì vậy, khi đến lúc Ta đã bắt đầu sứ vụ của Ta, Ta đã nói với người dân Nazareth trước khi Ta rời đi: 'Thật sự Ta nói với các ngươi rằng, không có tiên tri nào sẽ được tin vào tại quê hương của mình'; do đó, Ngài đã cần phải đi nơi khác để Lời của Ngài mới được lắng nghe. ((299, 70 - 72)