

TTT/14 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.14 - Kitô giáo, Nhà Thờ và Thờ Cúng

Những Điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô

Sự Phát Triển của Kitô Giáo

Vì vậy, Đức Chúa phán:

1. Sau sự ra đi của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai, các Tông Đồ của Ta đã tiếp tục công việc của Ta và những người đã đến sau các Tông Đồ của Ta cũng đã tiếp tục lao động. Họ là những người lao động mới, những người tu luyện trên vùng đất vĩ đại do Chúa đã chuẩn bị, được thụ tinh bằng máu, nước mắt và Lời của Ngài, được vun đắp bởi công việc của mười hai người đầu tiên, và cả những người theo họ, nhưng thời gian đã trôi qua từ thế hệ này đến thế hệ kia, con người đã làm xáo trộn hoặc đã làm bắn thủ Công việc của Ta và Giáo Lý của Ta.
2. Ai đã bảo con người rằng, họ có thể làm ra hình ảnh của Ta? Ai đã bảo họ đại diện cho Ta treo trên thập giá? Ai đã nói với họ rằng họ có thể tạo ra hình ảnh của Maria, hình dạng của các thiên thần hay khuôn mặt của Chúa Cha? Ôi những người có chút đức tin, để cảm nhận sự hiện diện của Ta, đã phải vật chất hóa tâm linh.
3. Hình ảnh của Chúa Cha là Chúa Giêsu, hình ảnh của Thầy, môn đệ của Người. Ta đã nói trong Kỷ Nguyên thứ hai: ai biết con trai, biết Người Cha. Điều đó có nghĩa là Chúa Kitô, người đã nói trong Chúa Giêsu, là chính Người Cha. Chỉ có Cha mới có thể tạo ra hình ảnh của Chính Mình.
4. Sau cái chết của Ta như một người đàn ông, Ta đã biểu lộ chính mình còn sống với các tông đồ của Ta để họ nhận ra rằng Ta là sự sống và sự vĩnh cửu, và ở dạng vật chất, hoặc không, Ta đã có mặt giữa các con. Không phải tất cả mọi người đều hiểu điều này, và vì lý do đó, họ đã rơi vào sự thờ hình tượng và cuồng tín. (113, 13 - 17)
5. Ta đã nói với người phụ nữ Samaria: Bất cứ ai uống nước mà Ta sẽ cho anh ta sẽ không bao giờ khát nữa. Hôm nay Ta nói với các con: Nếu nhân loại đã uống thứ nước đó, thì nó sẽ không chịu đựng sự khốn khổ như vậy.
6. Nhân loại đã không kiên trì trong Giáo Lý của Ta, nhưng đã thích lấy danh của Ta để tạo ra các tôn giáo theo sự giải thích và thuận tiện của họ. Ta đã xóa bỏ các truyền thống và đã dạy Học Thuyết về tình yêu, và hôm nay các con đến với Ta trình bày cho Ta những nghi thức và nghi lễ vô ích không làm gì có lợi cho tinh thần. Nếu không có linh đạo trong các tác phẩm của các con, thì không thể có sự thật, và những gì không có sự thật thì không thể đến với Chúa Cha.

7. Khi người phụ nữ Samari đó đã cảm nhận được ánh sáng của đôi mắt Ta xuyên thấu sâu thẳm trái tim cô ấy, cô ấy đã nói với Ta: Thưa ngài, người Do Thái nói rằng ở Giêrusalem là nơi người ta nên tôn thờ Thiên Chúa của chúng ta. : Rồi Ta đã nói với người phụ nữ, hãy tin Ta, giờ sẽ đến khi con không ở trên ngọn núi này cũng không ở Giêrusalem để thờ phượng Chúa Cha như con làm bây giờ. Nhưng giờ đến khi Chúa Cha được thờ phượng bằng tinh thần và sự thật, vì Thiên Chúa là Thần Linh. (Giăng 4: 19-24)

8. Đây là Học Thuyết của Ta cho tất cả mọi thời. Quan sát rằng có sự thật trước mắt mình, các con đã không muốn nhìn thấy nó. Làm thế nào các con có thể sống nó nếu các con không biết nó? (151, 2 - 5)

Những Nghi Lễ của Sự Thờ Cúng

9. Nếu các con yêu, các con sẽ không cần thờ cúng vật chất hay tế lễ, bởi vì các con sẽ mang theo ánh sáng chiếu rọi ngôi đền bên trong của mình, trước đó những con sóng của tất cả các cơn bão đã có thể nghiền nát các con, sẽ bị phá vỡ và bóng tối của loài người sẽ bị phá hủy

10. Đừng coi thường Thiên Chúa nữa, vì thực sự Ta nói với các con rằng sự vong ân mà các con thể hiện trước Thiên Chúa là quá nhiều, khi các con thực hiện những thực hành bên ngoài mà các con đã thừa hưởng từ những người anh em đầu tiên của mình và các con đã trở thành cuồng tín. (21, 13 - 14)

11. Kia nhân loại này đã bị bối rối, bởi vì các tôn giáo lớn tự xưng là Kitô giáo, coi trọng những gì mang tính nghi lễ và bên ngoài hơn là Học thuyết của riêng Ta. Lời hằng sống mà Ta đã phong ấn bằng những Công Việc tình yêu và máu trên thập giá, không còn sống trong trái tim của con người, nó đã bị khóa và im lặng trong những cuốn sách cũ phủ đầy bụi. Và ở đó các con có một nhân loại Kitô giáo không hiểu và không có kiến thức cũng không biết bắt chước Chúa Kitô.

12. Đó là lý do tại sao Ta có ít môn đệ trong kỷ nguy ên này; những người đó, những người yêu thương anh em mình, những người đau khổ, những người làm giảm bớt nỗi đau của người khác, những người sống trong đức hạnh và thực hành nó với những tấm gương của họ; đó là những môn đệ của Chúa Kitô.

13. Người biết Giáo Lý của Ta che giấu nó hoặc làm cho nó chỉ được biết đến bằng đôi môi của mình và không phải với trái tim của anh ta không phải là môn đệ của Ta.

14. Ta đã không đến trong thời điểm này để tìm kiếm những ngôi đền làm bằng đá để xuất hiện trong đó; Ta đến tìm kiếm linh hồn, trái tim, và không phải vật chất tao nhã. (72, 47 - 50)

15. Trong khi các tôn giáo vẫn chìm trong giấc mơ của họ và không thay đổi thói quen của họ, sẽ không có sự thức tỉnh của tinh thần, cũng như kiến thức về lý tưởng tâm linh; và do đó, không thể có hòa bình giữa mọi người, cũng sẽ không xuất hiện bác ái; ánh sáng giải quyết các cuộc xung đột lớn của con người không thể tỏa sáng. (100, 38)

Hàng Giáo Sĩ

16. Vì các con không thể biết được sự bình an tâm linh thực sự, các con hài lòng với khao khát về nó và cố gắng đạt được nó bằng nhiều cách để có thể cảm thấy một mức độ yên tĩnh, hài lòng và thoải mái. Tuy nhiên, các con chưa bao giờ có thể đạt được bình an tinh thần thực sự. Ta nói với các con rằng chỉ khi đưa trẻ tuân theo Thánh Ý của Thiên Chúa Cha, nó mới chinh phục được sự bình an tâm linh thực sự.

17. Có một nhu cầu trên thế giới cho những người có thể giải thích và giải thích tốt những lời nói và lời dạy của Ta. Đó là lý do tại sao loài người, ngay cả những người tự xưng là Kitô hữu, sống lạc hậu về tâm linh, vì không có ai có thể khiến họ run sợ với Học Thuyết thực sự của Ta, không có ai có thể nuôi dưỡng trong trái tim họ tình yêu mà Ta đã dạy con người.

18. Ngày qua ngày, ở những nơi gặp gỡ, nhà thờ và đền thờ Danh Ta được phát âm và những Lời của Ta được lặp đi lặp lại, nhưng không rung động, không run rẩy với ánh sáng, và đó là vì con người đã bỏ lỡ ý nghĩa của chúng. Đa số tin rằng đức tính của Lời Chúa đến từ sự lặp lại tự động liên tục của nó, không hiểu rằng không cần thiết phải phát âm nó, nhưng để nghiên cứu, suy ngẫm, thực hành và sống bởi nó.

19. Nếu con người biết cách tìm kiếm bản chất của Lời Chúa Kitô, thì mỗi lần họ sẽ thấy nó là mới mẻ, tươi mới, sống động và cảm động. Nhưng họ biết nó chỉ hời hợt, và do đó không thể được duy trì bởi nó.

20. Nhân loại nghèo nàn. Lạc trong bóng tối, trong khi ánh sáng rất gần; khóc trong đau khổ khi hòa bình trong tầm tay của họ. Tuy nhiên, họ không thể nhìn thấy ánh sáng thiêng liêng đó, bởi vì đã có những người đã bịt mắt họ một cách tàn nhẫn. Ta yêu các con thật sự và đến giúp đỡ các con, giải cứu các con khỏi bóng tối và chứng minh cho các con thấy rằng những gì Ta đã nói trong Thời đại đó là dành cho mọi thời đại, và các con không nên coi Lời Thiên Chúa đó là một học thuyết cổ xưa và không còn phù hợp nữa, bởi vì tình yêu là cốt lõi của tất cả những lời dạy của Ta là vĩnh cửu, và trong đó là bí mật về sự cứu rỗi của các con trong Kỷ Nguyên của sự nhầm lẫn, cay đắng mênh mêng và những đam mê không kiềm chế được. (307, 4 - 8)

21. Ta không tán thành những người rao giảng một đức tin mù quáng, một đức tin thiếu kiến thức, nó được đòi hỏi thông qua sự sợ hãi và mê tín.

22. Đừng nghe những lời của những kẻ gán cho Thiên Chúa tất cả những nghịch cảnh và khó khăn, mà nhân loại đang trải qua trong những tai họa, đói khát và dịch bệnh đang xảy ra trên trái đất, gọi chúng là hình phạt và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đó là những tiên tri giả.

23. Tách mình khỏi những người đó, vì họ không thực sự biết Ta và muốn dạy loài người về Thiên Chúa.

24. Bây giờ các con đang phải chịu hậu quả do những người đã giải thích sai Kinh Sách từ các Chúc Thư (Cựu Ước/Tân Ước) Cũ và Mới. Con người đã không thể giải thích chính xác ý nghĩa và bản chất Thiêng Liêng của những điều mặc khải và những lời tiên tri đó. Nhiều cá nhân nói về ngày tận thế, về ngày phán xét, cái chết và địa ngục mà không biết bất kỳ sự thật nào. (290, 16 - 19)

25. Các con đã ở Kỷ Nguyên thứ ba, và nhân loại vẫn lạc hậu về mặt tâm linh. Các thừa tác viên, các nhà thần học của các con và các linh mục thuộc tâm linh của các con làm rất ít việc tốt, và đôi khi không tiết lộ gì về cuộc sống vĩnh cửu. Đối với họ cũng vậy, Ta tiết lộ những Mầu Nhiệm về Bí Ẩn của Ta và Ta nói với các con: Tại sao họ lại giấu chúng? Tại sao họ lại sợ đánh thức tinh thần buồn ngủ của nhân loại? (245, 5)

26. Học Thuyết của Ta dạy cho các con một hình thức thờ phượng hoàn hảo, Thiêng Liêng và thuần khiết đối với Chúa Cha, vì tinh thần của nhân loại đã đến, mà không nhận ra điều đó, trước ngưỡng cửa ngôi đền của Chúa, nơi nó sẽ bước vào để cảm nhận sự hiện diện của Ta, để nghe Tiếng nói của Ta thông qua lương tâm của nó, và để nhìn thấy Ta trong ánh sáng chiếu xuống tâm trí của nó.

27. Sự trống rỗng mà con người cảm thấy trong các tôn giáo khác nhau của họ trong Kỷ Nguyên này là vì tinh thần đói khát, khát khao tâm linh; nghi thức và truyền thống là không đủ cho nó. Nó khao khát được biết sự thật của Ta. (138, 43 - 44)

Rước Lễ và Thánh Lễ

28. Ta đã chưa bao giờ đến trước con người giấu mặt trong Mầu Nhiệm. Nếu Ta đã nói chuyện với các con theo nghĩa bóng để tiết lộ Thiên Tính cho các con hoặc đại diện cho sự vĩnh cửu dưới một hình thức vật chất nào đó, thì đó là để các con hiểu Ta. Nhưng nếu con người dừng lại để tôn thờ các hình thức, đồ vật hoặc biểu tượng thay vì tìm kiếm ý nghĩa của những giáo lý đó, sẽ là điều tự nhiên khi họ đã duy trì tinh thần trong nhiều thế kỷ và nhận thức tất cả mọi thứ như là Thần Bí.

29. Từ thời Is-ra-en sống ở Ai Cập, khi máu của Ta đã được đại diện bởi một con cừu non, đã có những người chỉ sống theo truyền thống và nghi lễ, không hiểu rằng sự hy sinh đó là hình ảnh của Máu mà Chúa Kitô sẽ đến đổ ra để giúp nhân loại đạt được tâm linh. Những người khác, tin rằng họ đang tự nuôi dưỡng mình bằng cơ thể của Ta, ăn Bánh mì vật chất, không muốn hiểu rằng khi Ta đã ban cho các môn đệ của Ta Bánh trong bữa Ăn Tối, họ phải hiểu rằng bất cứ ai lấy bản chất của Lời Ta sẽ được nuôi dưỡng từ Ta.

30. Có bao nhiêu người thực sự biết cách hiểu những bài học Thiêng Liêng của Ta. Vài người đó là những người phân tích chúng với tinh thần. Các con cần nhận ra rằng Ta đã không mang đến cho các con sự Mặc Khải Thiêng Liêng của Ta chỉ một lần, nhưng Ta đã làm rõ điều đó với mỗi bài học mới. (36, 7 - 9)

31. Có niềm vui trong trái tim của nhiều người. Họ biết rằng một bữa tiệc tâm linh đã được chuẩn bị cho tinh thần của họ, nơi mà Thầy đang chờ để cho họ thức ăn và thức uống tinh thần, Bánh và Rượu của Sự Sống đích thực.

32. Cái Bàn Ăn, nơi Chúa Giêsu đã gặp các môn đệ trong thời gian đó là biểu tượng của Nước Trời. Người Cha được bao quanh bởi những đứa con của mình. Cũng đã có lễ hội, đại diện cho sự sống và tình yêu. Giọng nói Thánh Thiêng đã cất lên; bản chất của nó là buổi hòa nhạc toàn cầu, và nền hòa bình đã ngự trị, ở đó đã có sự hiện diện hòa bình trong Vương Quốc của Thiên Chúa.

33. Vào đầu giai đoạn này, các con đã cố gắng thanh lọc bản thân mình nghĩ rằng Thầy siêu phàm sẽ mang đến cho các con một bản Chúc Thư mới trong những Lời của Ngài, và đó là trường hợp. Hôm nay, Ta cho phép các con nhớ đến Bánh và Rượu mà Ta đã tượng trưng cho Cơ Thể và Máu của Ta, nhưng Ta cũng đã đến để nói với các con rằng, trong thời gian mới này, các con sẽ chỉ tìm thấy sự nuôi dưỡng trong bản chất Thiêng Liêng của Lời Ta. Nếu các con tìm kiếm Cơ Thể của Ta và Máu của Ta, các con phải tìm kiếm nó trong những điều Thiêng Liêng mà Ta đã tạo ra, bởi vì Ta là tất cả tinh thần. Ăn Bánh này và uống Rượu này, nhưng cũng đổ đầy Chén Thánh của Ta, vì Ta muốn uống với các con; Ta khao khát tình yêu của các con.

34. Gửi thông điệp này cho anh em của mình và nhận thức được dòng máu đó, cho phép các con sống, là biểu tượng cho sự sống vĩnh cửu là tình yêu đích thực. Chính nhờ thông qua các con mà Ta bắt đầu khai sáng loài người bằng những mặt khải mới của Ta. (48, 22 - 25)

35. Ta mang đến cho các con sự bình an và một Giáo Lý mới. Nếu sự hy sinh của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai đã xóa bỏ sự hiến tế của những nạn nhân vô tội mà các con đã đặt trên bàn thờ của Đức Giê-vê, thì ngày nay, Lời Thánh Thiêng của Ta đã khiến các con không còn thể hiện thân xác và máu của Ta bằng Bánh và Rượu của thế giới này.

36. Mỗi linh hồn muốn sống sẽ phải được nuôi dưỡng từ Thần Khí Thánh. Anh ta, người lắng nghe Lời Ta và cảm nhận nó trong lòng, đã thực sự được nuôi dưỡng; Anh ta không chỉ được nuôi dưỡng bởi cơ thể của Ta và uống Máu của Ta, mà anh ta còn lấy từ Thần Khí của Ta để nuôi dưỡng Bản Thân Mình.

37. Có ai, sau khi đã được nếm trải sự nuôi dưỡng của thiên đàng này, một lần nữa sẽ còn tìm kiếm Ta trong thân xác và các hình thức nhân tạo nữa?

38. Từ lúc này đến lúc khác Ta đến để xóa bỏ các truyền thống, nghi lễ và hình thức, và Ta để lại trong tinh thần của các con chỉ có Luật pháp và bản chất của những lời dạy của Ta. (68, 27)

Phép Rửa Tội

39. Con người: trong Kỷ Nguyên đó, Gioan, cũng đã được gọi là Tẩy Giả, đã rửa tội cho những người tin vào lời tiên tri của anh ta bằng nước. Hành động đó là một biểu tượng của sự thanh tẩy tội lỗi ban đầu. Đối với nhiều người đã đến sông Giođan để nghe những lời của vị tiên hô, Anh đã nói: Ở đây tôi rửa tội cho bạn bằng nước, nhưng Ngài sẽ đến, Người sẽ rửa tội cho bạn bằng ngọn lửa của Chúa Thánh Thần.

40. Từ ngọn lửa Thiêng Liêng đó, tất cả các linh hồn được sinh ra. Họ được sinh ra tinh khiết và sạch sẽ, nhưng nếu trên đường đi, họ đã tự làm vấy bẩn tội lỗi mà sự bất tuân mang theo, ngọn lửa Linh hồn của Ta sẽ lại trút lên họ, để tiêu diệt tội lỗi của họ, tẩy sạch vết bẩn của họ, và trả lại cho các con về độ tinh khiết ban đầu của mình.

41. Nếu phép Rửa tâm linh đó, thay vì được hiểu là sự thanh tẩy mà con người đạt được thông qua một hành động ăn năn thật sự trước Đấng Tạo Hóa của họ, các con chuyển thành nghi thức và các con hài lòng với biểu tượng của một hành động, thì Ta chắc chắn với các con rằng tinh thần của các con sẽ không đạt được gì.

42. Ai hành động theo cách này, vẫn sống trong thời của Phép Rửa, và như thể anh ta không tin vào những lời tiên tri, cũng không phải những lời mà anh ta nói về phép Rửa tâm linh: ngọn lửa Thiêng Liêng mà Thiên Chúa thanh tẩy con cái Ngài và ngâm họ trong ánh sáng bất tử.

43. Gioan, đã kêu gọi những người ở độ tuổi trưởng thành, đã đổ lên họ nước, tượng trưng cho sự thanh lọc. Họ đã đến với anh ta khi họ đã ý thức được hành vi của mình và đã có thể có ý chí kiên trì để đi theo con đường tốt đẹp, công bình và công lý. Nhìn xem cách loài người ưa thích thực hành hành động thanh lọc tượng trưng bằng nước, thay vì tái sinh thực sự thông qua sự ăn năn và mục đích vững chắc của cải cách, được sinh ra từ tình yêu dành cho Thiên Chúa. Nghi Lễ ngụ ý không có nỗ lực nào cả, ngược lại, thanh lọc trái tim và đấu tranh để duy trì thuần khiết có nghĩa là nỗ lực, cảnh giác và thậm chí là hy sinh bởi con người. Đó là lý do tại sao con người thích che đậy tội lỗi của mình bằng vẻ bề ngoài, giải quyết việc thực hiện các nghi lễ, hành vi và nghi thức mà không làm gì để cải thiện đạo đức hoặc tình trạng tâm linh của họ nếu lương tâm không được can dự vào.

44. Các môn đệ: Đó là lý do tại sao Ta không muốn các nghi thức tồn tại giữa các con, để các con không tuân thủ chúng, quên rằng điều đó thực sự đến với tinh thần. (99, 56 - 61)

45. Ta là Người gửi các linh hồn nhập thể theo quy luật tiến hóa. Và thực sự Ta nói với các con rằng, đó sẽ không phải là những ảnh hưởng của thế giới này, sẽ khiến Ta đi chệch khỏi kế hoạch Thiêng Liêng của Ta, vì Thánh Ý Thánh Thiêng của Ta sẽ được thực hiện bất chấp tham vọng quyền lực của con người.

46. Mỗi con người mang một sứ mệnh đến trái đất. Số phận của anh ta đã được Chúa Cha vạch ra, và tinh thần của anh ta đã được xúc dầu bởi đức ái của Ta. Vô ích khi con người thực hiện các nghi lễ và xúc dầu cho trẻ nhỏ. Quả thật Ta nói với các con rằng, không có thời đại vật chất nào, nước sẽ là thứ thanh lọc tinh thần cho những thiếu sót của nó đối với Luật của Ta. Và nếu Ta gửi một linh hồn không có tội gì cả, thì những mục sư tôn giáo có thể sẽ làm sạch nó bằng phép Rửa không?

47. Đã đến lúc các con cần hiểu rằng nguồn gốc của con người không phải là một tội lỗi, mà sự ra đời của anh ta là kết quả của việc thực hiện luật thiên nhiên, một luật không chỉ con người hoàn thành mà tất cả các sinh vật, bao gồm thiên nhiên. Hiểu rằng Ta đã nói con người, và không phải tinh thần của anh ta. Con người có sức mạnh của Ta để tạo ra những sinh vật tương tự như anh ta, nhưng những linh hồn chỉ xuất hiện từ Ta.

48. Để phát triển và nhân lên là một quy luật phổ quát. Theo cách tương tự, các ngôi sao mọc lên từ các ngôi sao lớn hơn khác, vì vậy hạt giống của con người đã nhân lên trên trái đất. Và Ta chưa bao giờ nói rằng, làm như vậy loài người đã phạm tội hay xúc phạm Đấng Tạo Hóa. Tại sao các con sẽ bị đánh giá là tội nhân sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thiên Liêng đó? Hãy nhận biết rằng con người không bao giờ có thể làm vấy bẩn bản thân bằng cách thực hiện Luật của Ta.

49. Điều làm vấy bẩn con người và tách biệt tinh thần khỏi con đường tiến hóa là những đam mê thấp kém, vô đạo đức, nết xấu và ham muốn, vì tất cả đều đi ngược lại Luật pháp.

50. Nghiên cứu và phân tích cẩn thận cho đến khi các con tìm thấy sự thật, và do đó các con sẽ không còn gọi tội lỗi là huấn lệnh của Đấng Tạo Hóa Sự Sống. Sau đó, các con sẽ có thể chúc phúc cho sự tồn tại của con cái mình bằng ví dụ về những việc làm tốt của các con. (37, 18 - 23)

Tưởng Nhớ Người Quá Cố

51. Con Người bảo thủ trong truyền thống và phong tục của họ; thật tốt khi họ mang một ký ức không thể xóa nhòa về những sinh vật đã xuống mộ và họ bị thu hút đến nơi họ đã chọn cất hài cốt của người thân. Tuy nhiên, nếu họ xem xét ý nghĩa thực sự của đời sống vật chất, họ sẽ thấy rằng trên sự tan rã của cơ thể đó, nó trả lại nguyên tử bằng nguyên tử cho các cõi khác mà nó được hình thành, và sự sống tiếp tục mở ra.

52. Nhưng trong suốt thời gian, con người, vì thiếu nghiên cứu về tâm linh, đã tạo ra một chuỗi các dịch vụ thờ phượng, mang tính duy vật cuồng tín. Họ cố gắng làm cho cuộc sống vật chất trở nên bất diệt, và quên đi tinh thần, anh ta thực sự là người sở hữu sự sống vĩnh cửu. Làm thế nào đến nay họ vẫn còn hiểu được đời sống tinh thần!

53. Bây giờ các con biết rằng không có gì để dâng cúng cho những nơi mà bia mộ ghi là đã Chết, mà nên nói, Sự tan rã và sự Sống, vì ở đó Thiên nhiên ở trong hoa nở, trái đất màu mỡ và vô tận của sinh vật và các loài.

54. Khi những bài học này được hiểu, nhân loại sẽ biết làm thế nào để cung cấp vật liệu đúng vị trí của mình và Thần Thánh chính nó. Đó là khi sự sùng bái thần tượng của một tổ tiên người Viking sẽ biến mất.

55. Con người phải nhận ra và yêu mến Đấng Tạo Hóa của mình, từ tinh thần đến Thần Khí.

56. Những bàn thờ đó là cái nhiễu đen, và những ngôi mộ là bằng chứng cho sự thiếu hiểu biết và thờ ngẫu tượng. Ta tha thứ cho tất cả lỗi lầm của các con, nhưng thực sự, Ta phải đánh thức các con. Giáo Lý của Ta sẽ được hiểu, và thời gian sẽ đến khi con người thay đổi các dịch vụ vật chất cho những suy nghĩ cao hơn. (245, 16 - 21)

Biểu Tượng Vật Chất, Thánh Giá và Thánh Tích

57. Trong Kỷ Nguyên đầu tiên, các con biết các biểu tượng, nhà tạm hoặc thánh đường nơi chiếc Hòm lưu giữ các bảng luật. Khi những biểu tượng đó đã hoàn thành sứ mệnh của chúng, Thánh Ý Ta sẽ xóa chúng khỏi trái đất, che giấu chúng khỏi tầm nhìn của con người, để thế giới không rơi vào sự thờ hình tượng, nhưng ý nghĩa hay bản chất của những bài học mà Ta đã để lại khắc sâu vào lương tâm của các tội tớ của Ta.

58. Trong Kỷ Nguyên thứ hai, khi sự hy sinh của Chúa Kitô đã bị tiêu tán, Ta đã làm cho Biểu Tượng Vĩ Đại nhất của Kitô Giáo biến mất: Thập Tự Giá, cùng với Vương Miện [gai], Chén Thánh và tất cả những gì có thể là đối tượng của sự cuồng tín châu bởi nhân loại. (138, 36)

59. Nhân loại đã thấy Chúa Giêsu chịu đau khổ và những lời dạy và lời chứng của Ngài được các con tin. Tại sao tiếp tục đóng đinh Ngài trong tác phẩm điêu khắc của mình? Những thế kỷ không đủ để các con phải tiếp tục trưng bày Ngài là nạn nhân của sự gian ác của mình sao?

60. Thay vì nhớ đến Ta trong những dằn vặt và đau đớn của Chúa Giêsu, tại sao các con không nhớ lại sự Phục Sinh của Ta, đầy Ánh Sáng và Vinh Quang?

61. Đôi khi, khi nhìn thấy những thần tượng của các con đại diện cho Ta dưới hình dạng Chúa Giêsu trên thập giá, có một số người đã nghĩ rằng Ngài là một người đàn ông yếu đuối, hèn nhát hoặc nhút nhát, mà không nhận ra rằng Ta là Thần Khí và Ta đã chịu đựng những gì các con gọi một sự hy sinh, nhưng Ta gọi là nghĩa vụ của tình yêu, là tấm gương cho cả nhân loại.

62. Nếu các con suy ngẫm trong thực tế rằng Ta đã là Một với Cha, hãy nhớ rằng không có vũ khí, hoặc lực lượng hoặc sự tra tấn nào sẽ khiến Ta chịu khuất phục; nhưng nếu như là Người đàn ông Ta đã chịu đau khổ, đổ máu và đã chết, thì đó là để cho các con tấm gương siêu phàm của Ta về sự khiêm nhường.

63. Con Người đã không hiểu được sự vĩ đại của bài học đó, và ở mọi nơi họ nêu lên hình ảnh của Người đã bị đóng đinh, điều đó thể hiện sự ô nhục đối với nhân loại này, người không có tình yêu hay sự tôn kính đối với Người mà họ nói, họ tiếp tục đóng đinh và xúc phạm Ngài hàng ngày làm tổn thương trái tim của anh em họ, người mà Thầy đã hiến mạng sống của Ngài. (21, 15 - 19)

64. Nếu các con loại bỏ tất cả các thánh giá khỏi trái đất tượng trưng cho đức tin Kitô giáo của mình, và thay vào đó thực sự yêu nhau, Ta sẽ không thấy có lỗi với điều đó. Đức tin và sự thờ phượng của các con sau đó sẽ là tâm linh chứ không phải bên ngoài. Đó là những gì Ta chờ đợi từ nhân loại.

65. Nếu chỉ có hình thức thờ phượng và biểu tượng của mình có sức mạnh để ngăn chặn chiến tranh và các tệ nạn, các con sẽ sống trong hòa bình! Kìa, các con thiếu tôn kính những điều thiêng liêng và Thánh Thiên như thế nào.

66. Một lần nữa Ta nói với các con rằng, sẽ tốt hơn nếu không có một ngôi đền, bàn thờ, biểu tượng hoặc hình ảnh tôn giáo nào trên khắp thế giới. Thay vào đó, các con cần cầu nguyện với tinh thần của mình, yêu Cha của mình, tin vào Người mà không cần biểu tượng và yêu thương nhau như Ta đã dạy các con trong Giáo Lý của Ta. Sau đó, các con sẽ được cứu và sẽ đi theo con đường mà dấu chân của Ta đã bắt nguồn từ máu của Ta, dấu chân đã đóng dấu sự thật của những Lời dạy của Ta. (280, 69 - 70)

Tôn kính các Thánh

67. Ta ban cho các con những bài học này bởi vì các con đã biến đổi linh hồn của nhiều người thành thần thánh, người mà các con cầu xin và ngưỡng mộ như thể họ là những vị thần. Ôi nhân loại, ngu dốt như vậy! Làm thế nào người ta có thể đánh giá sự tôn nghiêm và hoàn hảo của một tinh thần chỉ bằng công việc của con người?

68. Ta là Người đầu tiên bảo các con bắt chước những tấm gương tốt mà anh em của các con đã viết bằng tác phẩm, cuộc sống và đức hạnh của họ, và Ta cũng nói với các con rằng khi nhớ đến họ, hy vọng sự giúp đỡ và ảnh hưởng tinh thần của họ; Nhưng tại sao lại dâng lên những bàn thờ chỉ phục vụ cho sự khiêm nhường của những linh hồn đó? Tại sao tạo ra các giáo phái xung quanh ký ức của họ, như thể họ là Thánh Thiên, đặt họ vào vị trí của Chúa Cha, Đấng mà các con quên đi để tôn thờ anh em mình? Đau đớn như thế nào, sự vinh quang các con cho họ ở đây đã được dành cho họ.

69. Nhân loại biết gì về sự phán xét của Ta về những người mà các con gọi là các Thánh? Họ biết gì về đời sống tâm linh của những sinh mệnh đó, hoặc về nơi mà mỗi người đã đạt được trước mặt Chúa?

70. Đừng ai nghĩ rằng với những điều mặc khải này, Ta đến để xóa khỏi trái tim của các con công đức mà tội tớ của Ta đã đạt được trong nhân loại, ngược lại; Ta muốn các con biết rằng ân sủng mà họ đã tìm thấy trước Ta là rất lớn, và Ta đã thừa nhận với các con những lời cầu nguyện của họ; nhưng điều cần thiết là các con phải tiêu diệt sự thiếu hiểu biết của mình, từ đó sự cuồng tín tôn giáo, thờ ngẫu tượng và mê tín xuất hiện.

71. Nếu các con cảm thấy rằng linh hồn của những sinh vật đó trôi nổi trong cuộc sống của mình, hãy tin tưởng những người là một phần của thế giới tâm linh, để họ và các con, hợp nhất theo cách của Chúa, hoàn thành công việc của tình huynh đệ Thiên Liêng, công việc mà Ta chờ đợi như là kết quả của tất cả các giáo huấn của Ta. (115, 52 - 56)

Những Lễ Hội Tôn Giáo

72. Hôm nay, khi đám đông chạy ầm ầm đến nhà thờ của họ để ăn mừng khoảnh khắc vinh quang mở ra để đón nhận Ta, Ta nói với các con, đó chỉ là một truyền thống để gây ấn tượng với trái tim của nhân loại. Chúng chỉ đơn thuần là những nghi thức mà ngày nay làm cho Cuộc Khổ Nạn Thiên Liêng của Ta trở thành một sự kiện vật chất.

73. Các con không được theo xu hướng đó, dựng lên các bàn thờ và biểu tượng; không để đại diện cho các sự kiện Thiên Liêng, cũng không sử dụng trang phục đặc biệt để phân biệt chính mình, vì tất cả đó là sự thờ phượng thần tượng.

74. Khấn cầu Ta trong lòng các con, ghi nhớ lời dạy của Ta và bắt chước các ví dụ của Ta. Hãy dâng cho Ta lòng tôn kính cho sự cải cách của mình, và các con sẽ cảm thấy các cánh cửa vinh quang mở ra để đón nhận các con như thế nào.

75. Chạy trốn khỏi những đại diện sai lầm và tục tĩu được tạo ra Ta và Cuộc Khổ Nạn của Ta, vì không ai có thể đại diện cho Ta. Sống thực hành ví dụ và lời dạy của Ta; Bất cứ ai làm như vậy, sẽ đại diện cho Thầy của họ trên trái đất. (131, 11 - 13 và 16)

76. Nhân loại: Trong những ngày này khi các con kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu, các con để cho trái tim mình cảm thấy bình an. Các con như một gia đình đang sống hòa thuận và vui vẻ.

77. Ta nhận thức được rằng không phải tất cả các cá nhân đều vui mừng cách chân thành khi họ nhớ đến sự ngự đến trái đất của Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai, vì chỉ có một vài người thực sự suy ngẫm và vui mừng về mặt tâm linh khi nhớ đến sự ngự đến của Ta.

78. Ngày nay, như trong các Kỷ Nguyên trong quá khứ, con người kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu bằng các lễ hội và nghi lễ, nhưng họ thiếu tính chất tinh thần. Những lễ hội này chỉ đáp ứng cho con người vật chất và thú vui nhục dục, nhưng không cung cấp cho anh ta niềm vui tinh thần thực sự.

79. Nếu con người suy gẫm tâm linh về tình yêu vĩ đại của Ta đối với loài người như đã được chứng minh bằng việc Ta đến trái đất để sống giữa nhân loại trong Kỷ Nguyên thứ hai, thực sự Ta nói rằng các con sẽ phát triển đức tin lớn. Đức tin lớn lao đó sẽ hướng dẫn các con về phía Ta. Tinh thần của các con sẽ phát triển đức hạnh và lòng tốt tuyệt vời, cho phép các con cung cấp từ thiện tuyệt vời, thoải mái và dịu dàng cho tất cả những người cần thiết trên con đường của mình. Các con sẽ nhận thức mỗi con người là anh em thực sự của mình và sẽ tha thứ cho những người xúc phạm mình. Các con chân thành cảm thấy thương cảm cho tất cả những người các con gặp trên con đường cô đơn và vì những đứa trẻ không có cha mẹ và thiếu tình yêu và một ngôi nhà thực sự. Các con sẽ nhớ những quốc gia không có hòa bình vì chiến tranh đã phá hủy tất cả những điều tốt đẹp, cao quý và thiêng liêng được tìm thấy trong cuộc sống. Sau đó, các con sẽ nâng cao một lời cầu nguyện trong sạch và chân thành và cầu xin Ta: Lạy Chúa, chúng con có quyền gì để được sống trong hòa bình, trong khi rất nhiều anh em của chúng con đang đau khổ vô cùng?

80. Câu trả lời của Ta sẽ như sau: Bây giờ các con đã cảm nhận được nỗi đau của anh em mình, đã có lòng bác ái với họ và đã cầu nguyện cho họ, các con có thể tụ tập với những người thân yêu trong nhà và tận hưởng khoảnh khắc Thiên Liêng này, bởi vì Ta bây giờ ở với các con, Ta sẽ có mặt trong nhà của các con. Đừng sợ cảm giác vui sướng, mặc dù các con biết rằng nhiều anh em của mình hiện đang đau khổ. Ta thực sự nói với các con rằng, nếu các con thực sự cảm thấy thương cảm cho những người đang đau khổ, họ sẽ cảm thấy sự bình yên, hy vọng và tình yêu mà các con cảm thấy dành cho họ.

81. Không ai nên nghĩ rằng, Ta không còn muốn các con kỷ niệm Ngày Sinh của Chúa Giêsu, sự kiện quan trọng nhất và linh thiêng nhất trong năm. Ta chỉ đến để dạy các con cho thế giới những gì thuộc về thế giới và trao cho tinh thần những gì thuộc về tinh thần. Con người tôn vinh nhiều thành tựu trần gian của mình một cách không rõ ràng; do đó, tại sao không cho phép tinh thần của mình để kỷ niệm Ngày Sinh của Chúa Giêsu? Điều này sẽ cho phép tinh thần của các con đến trước mặt Ta, giống như một đứa trẻ nhỏ, để trình bày món quà tình yêu của nó, vì nó học cách tôn thờ Ta theo cách đơn giản giống như những người chăn cừu trong Kỷ Nguyên thứ hai, và với sự khiêm nhường tương tự mà những người thông thái đã tặng Ta khi họ đã trình bày cho Ta những món quà của họ.

82. Ta đã không đến để giới hạn niềm vui mà con người cảm thấy trong những ngày này. Mặc dù kỷ niệm sự ra đời của Đấng Cứu Rỗi đã trở thành một truyền thống mạnh mẽ, nhưng con người cũng cảm thấy lòng nhân ái của Ta chạm vào anh ta, Ánh sáng của Ta soi sáng anh ta và Tình yêu của Ta bao quanh anh ta. Trái tim anh trở nên tràn đầy niềm hy vọng, niềm vui và sự dịu dàng. Mặc dù anh ta được truyền cảm hứng để thực hiện các hành động của tình yêu và bác ái, nhưng với anh em của mình, không phải lúc nào anh ta cũng chọn thực hiện những việc làm trong sạch và cao cả đó; thay vào đó, anh chọn làm hài lòng chính mình thông qua những thú vui vật chất của thế giới này. Anh ta không cho phép tinh thần của mình đạt được sự thanh tẩy, cứu rỗi và giác ngộ tâm linh bằng cách thực hành những việc làm nâng cao. Đấng Cứu Rỗi đã đến thế gian trong Kỷ Nguyên thứ hai để ban ơn cứu độ cho linh hồn của các con, và Ngài tự bày tỏ chính mình mãi mãi trên con đường cuộc sống của các con, để giúp các con phục sinh phần tâm linh. (299, 43 - 48)

Sự Hiện Diện của Thiên Chúa, mặc cho sự Thờ Phụng Sai Lầm

83. Vì con người ở dạng vật chất, nên anh ta phải tìm kiếm Ta qua sự thờ phụng vật chất, và vì anh không giữ cho đôi mắt thiêng liêng của mình mở ra, nên anh phải bịt ra hình ảnh của Ta để nhìn thấy Ta. Bởi vì anh ta không nhạy cảm về mặt tâm linh, nên anh luôn đòi hỏi những phép lạ và bằng chứng vật chất để tin vào sự tồn tại của Ta, và đặt những điều kiện trong việc phục vụ Ta, trong việc yêu mến Ta; và đổi lại tất cả những gì Ta ban cho anh ấy, Anh ấy dâng cho Ta một cái gì đó. Và vì vậy Ta thấy tất cả các nhà thờ, tất cả các tôn giáo và tất cả các giáo phái mà con người đã tạo ra trên mặt đất; họ được bao bọc trong chủ nghĩa duy vật, cuồng tín, và thờ ngẫu tượng, cũng như những trạng thái bí ẩn, giả mạo và coi thường thần Thánh.

84. Ta chấp nhận những gì từ họ? Chỉ có ý chỉ của họ. Điều gì, từ tất cả những điều này, đến với Ta? Nhu cầu về tinh thần hoặc thể xác của các con cái Ta, tình yêu của họ, nhu cầu về ánh sáng. Đó là những gì đến với Ta, nhưng Ta với tất cả. Ta không chiêm ngưỡng các nhà thờ, cũng không phải hình thức, cũng không phải nghi thức. Ta đến với tất cả con cái của Ta như nhau. Ta nhận được tinh thần của họ trong lời cầu nguyện. Ta kéo đến để ôm lấy họ, để họ cảm nhận được sự ấm áp của Ta, và sự ấm áp đó là sự kích thích và khích lệ trong con đường thẳng trầm và thử thách của họ. Nhưng chỉ vì Ta biết cách nhận ra ý định tốt đẹp của loài người, Ta sẽ không để họ ở lại mãi trong bóng tối, bao trùm trong sự thờ hình tượng và cuồng tín của họ.

85. Ta muốn con người thức dậy, tinh thần của anh ta lên trời với Ta, và trong sự thẳng thiên của mình, anh ta có thể nhìn thấy sự huy hoàng thực sự của Chúa Cha, quên đi sự huy hoàng sai lầm của phụng vụ và nghi thức. Ta muốn anh ta đạt được sự thẳng thiên thực sự của mình để được tái sinh và giải thoát khỏi những khổ khổ của con người, và có thể thống trị chủ nghĩa vật chất, đam mê và thẳng trầm, tìm thấy chính mình, để anh ta không bao giờ nói với Cha rằng anh ta là một con sâu hèn hạ Cha đã tạo ra anh ta trông giống Hình Ảnh của Mình. (360, 14 - 16)

86. Nhiều tôn giáo tồn tại trên trái đất, và đa số dựa trên đức tin vào Chúa Kitô, nhưng họ không yêu nhau, thậm chí không nhận ra nhau là môn đệ của Thầy Chí Thánh.

87. Các con có tin rằng nếu bất kỳ ai trong số họ đã hiểu Giáo Lý của Ta, thì họ sẽ thực hành nó bằng cách mang lại sự hòa thuận và bình an cho mọi người không? Nhưng nó đã không được như vậy. Tất cả họ vẫn cách xa nhau, xa cách và chia rẽ con người về mặt tinh thần để họ coi nhau là kẻ thù hay người xa lạ. Mỗi người tìm kiếm phương tiện và lập luận để chứng minh cho những người còn lại rằng anh ta là người chiếm hữu sự thật, và những người khác đã sai; nhưng không ai có sức mạnh hay can đảm để đấu tranh cho sự thống nhất của tất cả mọi người, họ cũng không có đức tin tốt để khám phá ra rằng trong mỗi niềm tin và trong mỗi giáo phái tồn tại một cái gì đó của sự thật.