

TTT/15 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.15 - Kitô Hữu Giả, Giáo Lý Sai Lầm của Giáo Hội

Những Điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô

Các Kitô Hữu trong danh Nghĩa.

Vì vậy, Đức Chúa phán:

1. Phần lớn nhất của nhân loại tự gọi mình là Kitô Giáo, nhưng Thầy nói với các con: Nếu các con thực sự là Kitô hữu, các con đã chinh phục phần còn lại của nhân loại bằng tình yêu, sự khiêm nhường và hòa bình; tuy nhiên, Giáo Lý của Ta, đã để lại cho các con trong Kỷ Nguyên thứ hai, đã không được giữ trong trái tim của nhân loại, nó không sờ nắn cũng không hoa hòe trong các tác phẩm của con người, nhưng được bảo vệ trong những cuốn sách trong bụi bặm, và Ta đã không đến để nói về những cuốn sách đó .
2. Thay cho cuốn sách Ta đã mang đến cho các con Sự Sống của Ta, Lời của Ta, Công Việc của Ta Cuộc Khổ Nạn và cái Chết của Ta như một người đàn ông, và đó là lý do mà phần lớn của nhân loại, trong khi tự gọi mình là Kitô giáo, không có hòa bình cũng không có ân sủng của Chúa Kitô: bởi vì họ không bắt chước Người, và vì họ không thực hành Giáo Lý của Người. (316, 5)
3. Lắng nghe Ta, hỡi các môn đệ, để các con sẽ xóa khỏi tâm trí tín ngưỡng cổ xưa của mình. Kitô giáo đã bị chia thành các giáo phái không thể hiện tình yêu giữa họ, làm nhục, từ chối và đe dọa anh em của họ bằng những phán xét sai lầm. Ta nói với các con rằng họ là Kitô hữu không có tình yêu; do đó, họ không phải là Kitô hữu, vì Chúa Kitô là Tình Yêu.
4. Có những người đại diện cho Đức Gia-vê là một người cao niên, đầy những khiếm khuyết của con người, báo thù, tàn nhẫn và đáng sợ hơn những thẩm phán tồi tệ nhất của các con trên trái đất.
5. Ta không nói điều này để các con sẽ chế giễu bất cứ ai, nhưng khái niệm về tình yêu thiêng liêng của các con sẽ được thanh tẩy. Hôm nay các con không biết các con đã tôn thờ Ta như thế nào trong quá khứ của mình. (22, 33 - 35)
6. Làm thế nào có thể những người tự xưng là Kitô hữu tiêu diệt nhau qua chiến tranh và thậm chí cầu nguyện trước khi đi giết anh em mình, yêu cầu Ta ban cho họ chiến thắng kẻ thù? Có phải hạt giống của Ta có thể tồn tại ở nơi thay vì hận thù, thì tình yêu chiếm ưu thế, và thay vì tha thứ, thì lại báo thù không? (67, 28)
7. Đối với tất cả những người có tín ngưỡng và tôn giáo khác nhau, Ta nói với họ rằng họ không biết cách tạo ra sự giàu có trần tục để đặt đúng vị trí tương ứng với những người thuộc tâm linh. Nếu họ tuân thủ Luật pháp của Ta, thì họ đã được chiêm ngưỡng hình bóng của Đất Hứa từ đây và nghe thấy tiếng vang của tiếng nói của cư dân cư ngụ ở đó.

8. Các con nói rằng các con tin vào sự tồn tại của Ta và có niềm tin vào Thiên Tính của Ta; các con cũng nói rằng Thánh Ý Ta sẽ được thực hiện và Ta thực sự nói với các con: đức tin của các con ít ỏi và sự phù hợp của các con với những gì Ta đã chinh đốn! Tuy nhiên, Ta đã khích lệ trong các con một đức tin thực sự để các con có thể mạnh mẽ trên con đường Ta đã vạch ra cho các con. (70, 12 - 13)

9. Hôm nay Ta không đến để hỏi các con về máu, cũng không phải là các con hy sinh mạng sống của mình; những gì Ta yêu cầu của các con là tình yêu, sự chân thành, sự thật và sự không ích kỷ.

10. Do đó, Ta truyền dạy và dạy dỗ các con, chuẩn bị các môn đệ của Thiên Tính của Ta trong Kỷ Nguyên thứ ba này; vì Ta thấy các con đang quan sát cuộc diễn hành của thế giới một cách thờ ơ, và điều này là do các con không biết cách để đi vào lòng nhân loại nơi có quá nhiều nỗi khổ sở và đau khổ.

11. Có sự bất bình đẳng rất lớn, vì Ta thấy các lãnh chúa chỉ thiếu vương miện để tự xưng là vua và Ta thấy những đối tượng thực sự là nô lệ. Đó là nơi cuộc đấu tranh đã được đốt cháy. Trong số những lãnh chúa giàu có trên thế giới này có nhiều người tự xưng là Kitô hữu, nhưng Ta nói với các con rằng họ hầu như không biết Danh Ta.

12. Những người không nhìn thấy đồng loại của mình ở người khác, những người tích lũy của cải và lấy thứ thuộc về người khác, không phải là Kitô hữu, vì họ không biết từ thiện.

13. Cuộc đấu tranh giữa tinh thần và vật chất sẽ phải đến. Nhân loại sẽ bước vào cuộc đấu tranh đó, nhưng, than ôi, họ sẽ phải chịu bao nhiêu cay đắng cho chiến thắng của công lý đang đến! (222, 43 - 45)

Triết Học và các Tôn Giáo Cường Tín

14. Ta nói với các con, thà có đầy những điều không chắc chắn và phủ nhận hơn là đầy những lời khẳng định sai lầm hoặc dối trá mà các con vượt qua cho sự thật. Tốt hơn là đưa ra một lời từ chối chân thành được sinh ra từ sự nghi ngờ hoặc thiếu hiểu biết, hơn là một lời khẳng định đạo đức giả về một sự giả dối. Làm sạch nghi ngờ, khao khát sự hiểu biết, tốt hơn là một niềm tin vững chắc vào bất kỳ Huyền thoại nào. Sự không chắc chắn tuyệt vọng rằng tiếng hét cho ánh sáng tốt hơn độ phân giải cường tín hoặc thờ ngẫu tượng.

15. Ngày nay những người không tin, những người không đáng tin, và đầy rẫy lòng cay đắng khắp nơi. Họ là những kẻ nổi loạn, những kẻ nhiều lần nhìn rõ hơn những người khác, và không đồng cảm với nghi thức, họ cũng không bị thuyết phục bởi những lời khẳng định của những nhà lãnh đạo nhân loại; vì tất cả những lý thuyết phức tạp đó không lấp đầy trái tim đang khao khát những vùng nước tinh khiết để làm dịu nỗi thống khổ của họ.

16. Những người các con đánh giá những phiến quân thường thể hiện nhiều ánh sáng trong câu hỏi của họ hơn những người tin rằng họ khôn ngoan hay vĩ đại, hãy trả lời họ. Họ cảm nhận, nhìn thấy, chạm vào, nghe và hiểu với sự rõ ràng hơn nhiều người tự gọi mình là bậc thầy của những bài học Thiêng Liêng. (248, 12)

17. Ôi, sự thật minh bạch và đơn giản biết bao! Tâm linh rõ ràng và đơn giản biết bao! Tuy nhiên, chúng rất khó hiểu, vì anh ta, người vẫn cố chấp trong bóng tối của chủ nghĩa cuồng tín và truyền thống của mình. Tâm trí anh ta không thể hình dung rằng có một cái gì đó vượt quá những gì anh ta biết, và trái tim anh ta chống cự từ bỏ những gì đối với anh ta là Thiên Chúa và Luật pháp của anh ta: Truyền thống và các nghi thức.

18. Các con có nghĩ rằng Ta ghê tởm những người khăng khăng không nhìn thấy sự thật của Ta không? Không, các con của Ta, lòng từ bi của Ta là vô hạn, và chính xác là những gì Ta tìm kiếm, để giúp họ thoát khỏi cảnh giam cầm để họ có thể cảm thấy ngây ngất khi nhìn thấy ánh sáng. Đối với họ được bảo lưu những thử thách cần thiết để đánh thức đức tin của họ. Chúng không phải là những thử thách vượt trội so với sức mạnh của họ; chúng là những bài học phù hợp một cách khôn ngoan với từng tinh thần, từng cuộc sống và mỗi con người.

19. Chính trong số những tâm trí đen tối này, từ giữa những trái tim bị bệnh cuồng tín tôn giáo và thờ ơ, các con thấy những chiến binh nhiệt thành vĩ đại của sự thật phát sinh, cho đến ngày họ được giải thoát khỏi xiềng xích và bóng tối của họ, và nhìn thấy ánh sáng, họ không thể chứa đựng niềm vui của mình, và hét lên với tất cả khả năng của mình rằng Ta đã đến để cứu thế giới, nâng nó lên Vương quốc thực sự trên nấc thang tâm linh. (318, 48 - 50)

Sự làm Giả Giáo Lý của Chúa Giêsu Kitô và Hậu Quả của nó

20. Ta ban cho các con Lời của Ta với cùng bản chất mà Ta đã nói với các con trong Kỷ Nguyên thứ hai, và Ta đã đến để nhắc nhở các con về nhiều lời dạy của Ta mà các con đã quên, hoặc từ đó các con đã rút lui, do những diễn giải sai lầm của những người đi trước các con.

21. Các con đã tuân thủ rất tệt với Giáo Lý của Ta, đến mức Ta có thể nói rằng các con đã tạo ra một con đường hoàn toàn khác với Ta, nhưng các con đã áp dụng cùng một danh. Không ai ngoài Ta có thể kéo các con ra khỏi lỗi lầm của mình bằng những lời nói của cuộc sống, tình yêu và sự thật.

22. Đó là lý do tại sao hôm nay khi các con lắng nghe Ta, phân tích và thấu hiểu Lời của Ta và sẽ có ánh sáng trong các con. Đây là lúc Ta đến để nói với các con với tất cả sự rõ ràng rằng, sự tái sinh của linh hồn tồn tại, đó là từ khi bắt đầu của loài người, giống như một ánh sáng của công lý và tình yêu Thiêng Liêng, nếu không có, các con sẽ không thể tiến hóa theo con đường rộng lớn của sự hoàn hảo về tinh thần. (66, 63 - 65)

23. Thực sự có rất ít các tôn giáo đã tiết lộ cho nhân loại về tinh thần, nhưng chẳng mấy chốc họ sẽ thức tỉnh khỏi sự thờ ơ của mình, và phúc cho những người vượt qua những rắc rối và nỗi sợ hãi của họ, phát hiện ra sự thật mà họ đã bị che giấu. Ta sẽ chiếu sáng họ bằng ánh sáng của sự tha thứ của Ta, của ân sủng của Ta và sự khôn ngoan của Ta.

24. Khi loài người nhận ra rằng các tôn giáo không chỉ tồn tại để con người sống đạo đức trên trái đất, mà còn có sứ mệnh dẫn dắt tinh thần đến nơi ở vĩnh cửu của mình, nhân loại sẽ tiến một bước trên con đường tiến hóa tâm linh của mình. (109, 15 - 16)

25. Sau khi Ta đã đến trái đất qua Chúa Giêsu trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã tiếp tục gửi những người khác đến trái đất là các tông đồ và các chiến binh của Ta để xác nhận Giáo Lý của Ta với những việc làm của họ và để ngăn chặn loài người khỏi làm sai lệch Giáo Lý của Ta. Tuy nhiên, nhiều người bị điếc và bị mù về tâm linh đã hiểu sai Lời của Ta, không đồng ý với nhau và tạo ra các giáo phái khác nhau. Nếu nhân loại bị chia rẽ về mặt tâm linh, làm sao con người có thể yêu nhau, đó là giới luật chính của lề Luật của Ta?

26. Đó là lý do tại sao Ta nói với các con, rằng nền văn minh này chỉ có một vẻ bề ngoài, vì chính con người phá hủy nó. Chừng nào loài người không xây dựng một thế giới dựa trên nền tảng của luật công bằng và tình yêu của Ta, họ không thể có được sự bình an và ánh sáng của tinh thần dựa trên những đức tính mà họ có thể rèn luyện và tạo ra một thế giới nâng cao thực sự, theo tinh thần, giống như trong khoa học và đạo đức. (192, 17)

27. Chỉ có sự tái sinh và lý tưởng của sự hoàn hảo mới cho phép các con quay trở lại con đường của sự thật.

28. Những người coi mình là thông dịch viên của Luật Chúa sẽ nói với các con rằng sự đau khổ vô sinh đang chờ đợi sự ngoan cố và nổi loạn của mình, và chỉ bằng cách chứng minh sự ăn năn, hành khổ và làm tổn thương cơ thể của mình và dâng lên Chúa lễ vật, để Ngài sẽ tha thứ cho các con, hướng dẫn các con đến Vương quốc của Ngài; sự thật Ta nói rằng họ đang trong sự nhầm lẫn

29. Các con sẽ đi đâu, hỡi nhân loại, được hướng dẫn bởi những kẻ mà các con ngưỡng mộ như những vị thầy vĩ đại của những điều mặc khải thánh và những kẻ mà Ta nhìn thấy là đã bị bối rối? Đó là lý do tại sao Ta đến để cứu các con với ánh sáng của Giáo Lý này, điều này sẽ cho phép các con tiến hóa trên con đường Tình yêu của Ta. (24, 46 - 47)

30. Bản chất thực sự của giáo huấn của Ta đã bị con người che giấu để cho các con thấy một Chúa Kitô thậm chí không giống với Ngài, người đã chết để các con có thể sống.

31. Hôm nay các con đang sống với kết quả của sự xa cách với Thầy của mình, đã đến để dạy cho các con. Các con bị bao quanh bởi một bầu không khí đau đớn, sự nhỏ bé của các con làm các con suy sụp và sự thờ ơ của các con hành hạ các con, nhưng đã đến lúc sức mạnh tiềm ẩn và những món quà của nhân loại thức tỉnh, thông báo như báo trước rằng Kỷ Nguyên mới đã đến.

32. Các tôn giáo, khoa học và công lý của con người sẽ cố gắng cản trở sự tiến bộ của những gì đối với họ sẽ là một ảnh hưởng kỳ lạ và xấu xa, nhưng sẽ không có sức mạnh nào có thể ngăn chặn sự thức tỉnh và thăng tiến của tinh thần. Ngày giải phóng đã gần kề. (114, 5 - 8)

33. Những người nói rằng họ biết Ta, đã đại diện cho Ta một cách đáng thương trên trái đất, và đó là lý do tại sao nhiều người đã quay lưng lại với Ta.

34. Ta sẽ không đòi hỏi sự giải thích của những người tự xưng là vô thần vì đã trục xuất Ta khỏi trái tim họ, thay vì là những người làm vấy bẩn với sự thật, đã cho họ thấy một Thiên Chúa mà nhiều người không thể chấp nhận.

35. Tất cả những gì công bằng, lành mạnh và tốt đẹp đều chứa đựng sự thật, đó là những gì Ta đã tuyên bố trong suốt thời gian qua.

36. Giờ đã đến khi các con phải trở lại yêu thương sự thật, nghĩa là trở về nhận ra sự công bằng và tốt lành, kể từ khi được sinh ra bởi Ta, các con phải khao khát sự cao thượng, vĩnh cửu và thanh tịnh. (125, 22 - 24)

37. Vâng, người Do Thái, trái tim họ luôn tìm kiếm các đối tượng vật chất để ngưỡng mộ; tai họ cũng đã thừng thức những từ hoa mỹ; vì lý do này, những gì Ta đã ban cho các con trong Kỷ Nguyên thứ hai, với tư cách là Giáo Lý Kitô giáo, con người đã sửa đổi để biến nó thành một tôn giáo.

38. Sự ích kỷ, tham lam và phù phiếm luôn thức tỉnh trong lòng con người và trở thành vua và chúa, khiến người dân cúi đầu trước họ như những chư hầu hay nô lệ, xiềng xích họ với tội lỗi, và dẫn họ vào bóng tối, bị mất phương hướng và hoang mang. (363, 36)

39. Các nhà thần học thời gian này sẽ đến để xem xét kỹ Lời của Ta và kinh sách mới, và hỏi, Các con là ai mà nói theo cách này? Thậm chí các kinh sư và người Pharisiêu đã nổi lên trong thời gian đó hỏi Ta: Ông là ai Ai mà dám bỏ qua và thay đổi Luật Môi-sê? Sau đó Ta đã làm cho họ hiểu rằng, ba điều mặc khải là Luật duy nhất mà Ta đã luôn luôn đến để dạy và thực hiện.

40. Nhiều người phán xét Ta trong giai đoạn này là một trong số những người nghi ngờ trong Kỷ Nguyên thứ hai, nhưng Ta đã giữ họ lại và đã gửi họ trở lại trái đất để nắm giữ chiến thắng của Luật pháp của Ta và mở mắt ra với ánh sáng. (234, 46 - 47)

Những Sai Lầm và Sự Bất Thường của Kitô Giáo

41. Một phần lớn của nhân loại tự gọi mình là Kitô hữu, mà không biết ý nghĩa của từ Chúa Kitô và không biết Giáo Lý của Ngài.

42. Các con đã làm gì với Lời của Ta, ví dụ của Ta và với Giáo Lý của Ta mà Ta đã ban cho các con trong thời gian đó?

43. Hiện tại các con có tiến hóa hơn những người của thời gian đó không? Tại sao các con không thể hiện nó với các công việc tinh thần của mình? Các con có nghĩ rằng cuộc sống này là vĩnh cửu, hoặc các con chỉ cần tiến hóa thông qua khoa học của con người thôi không?

44. Ta đã đến để dạy cho các con sự hoàn thành đúng đắn của Luật pháp, để các con có thể biến thế giới này thành một ngôi đền lớn, nơi Thiên Chúa thực sự sẽ được tôn thờ, và nơi cuộc sống của con người là một tình yêu không ngừng dành cho Cha của mình, Người mà Ngài phải yêu thương trong mỗi người bạn của mình, để tỏ lòng thành kính với Đấng Tạo Hóa và Thầy của mình.

45. Và bây giờ Ta đã trở lại với nhân loại, Ta tìm thấy gì? Đối trá và ích kỷ đã thay thế sự thật và bác ái; kiêu ngạo và phù phiếm thay cho sự hiền lành và khiêm nhường; thờ ngẫu tượng, cuồng tín, và thờ ơ thay vì ánh sáng, độ cao và tâm linh; lợi nhuận và lời nói tục tĩu chỉ nên có lòng đạo đức và sự công bình; hận thù và chiến tranh nổ ra giữa anh em đã được thay thế cho hòa bình và tình yêu.

46. Nhưng Ta sẽ đến đền thờ của Ta để trục xuất nó ra khỏi các thương gia, giống như Ta đã làm trong Kỷ Nguyên thứ hai từ đền thờ Gêrusalem, và một lần nữa Ta sẽ nói với họ: Ta sẽ dạy những người này để mỗi người trong số họ biết cách hành lễ tại bàn thờ thật, để họ không còn bối rối và lạc lõng vì sự thiếu hiểu biết mà họ đưa ra cho Luật của Ta. (154, 15 - 20)

47. Không phải tất cả những người đã cố gắng theo Ta đều bắt chước gương của Ta, hoặc của các Tông Đồ của Ta. Nhiều người đã trở thành lãnh chúa thay vì người hầu; họ đã lấp đầy trái tim của họ với sự vượt trội và niềm tự hào và chỉ theo đuổi sự giàu có, hào hoa và danh dự, quên đi sự cần thiết của người nghèo, và thờ ơ và vô cảm trước sự khốn khó và đau khổ của người khác. Đó là lý do tại sao con người đi từ tôn giáo này sang tôn giáo khác để tìm kiếm sự thật. Đó là nguồn gốc của nhu cầu tâm linh mà họ cảm thấy để tạo ra các giáo phái mới để tìm kiếm Ta một cách tự do.

48. Những người được coi là ngày hôm qua như các vị thánh và á thánh, ngày nay không được biết đến bởi một nhân loại bị vỡ mộng.

49. Con người ngừng tìm kiếm một Cha giải tội để loại bỏ những tội lỗi của họ, bởi vì họ thấy điều đó không được tôn trọng. Và mối đe dọa của địa ngục và ngọn lửa vĩnh cửu của nó không còn gây ấn tượng hay sợ hãi trong lòng của tội nhân.

50. Lợi dụng sự mất phương hướng tâm linh đó, con sói nhìn từ tia sáng.

51. Mọi người thừa hành và mọi đại diện của Thiên Tính của Ta đều có sứ mệnh xây dựng hòa bình giữa những con người, và những gì Ta thấy họ làm hôm nay là điều ngược lại. Mỗi người tin mình là người đầu tiên; mỗi người muốn trở thành người mạnh nhất, quên mất rằng người mạnh nhất là Ta, Đấng ở trong mọi người.

52. Bây giờ các con có thể giải thích cho chính mình tại sao trong Kỷ Nguyên thứ hai Ta đã hứa sẽ trở lại. Bây giờ các con có thể hiểu tại sao Ta lại đến để dạy các con một lần nữa. Chỉ có lời của Ta mới có thể xóa bỏ sự bịt mắt trong bóng tối của tinh thần, chỉ có tình yêu của Ta mới có khả năng chuộc lại tội lỗi của các con. (230, 23 - 28)

53. Vượt qua những sai lỗi và lỗi lầm lớn trong Luật của Ta, sẽ có công lý của Ta; không một lỗi nào sẽ vẫn không bị sửa lỗi bởi Thầy hoàn hảo. Đừng nhầm lẫn: sửa mình hơn là phán xét. Hãy hiểu, Ta không bao giờ trừng phạt các con, các con tự trừng phạt chính mình.

54. Ta đưa ra ánh sáng cho kẻ đã phạm tội do vô minh, và kẻ đã phạm tội cố ý Ta hướng họ tới sự ăn năn, để cả hai, tràn đầy sức mạnh của sự tha thứ của Ta phát sinh, để sửa chữa sai lầm; đây là cách duy nhất để đến với Ta.

55. Hãy suy nghĩ trong tất cả những điều này, các người thừa hành dẫn dắt con người theo những con đường khác nhau của các tôn giáo. Hãy cầu nguyện, và dẫn các con đến tâm linh. Đã đến lúc các con phải ăn năn những lỗi lầm của mình, để các con bắt đầu một cuộc chiến chống lại chủ nghĩa duy vật của con người, đó là cái chết và bóng tối cho tinh thần. Đối với điều này, các con phải sử dụng sự thật của Ta; Sử dụng Lời của Ta như một vũ khí, và sống theo lời dạy của Ta.

56. Ta không thích tôn giáo này hay tôn giáo khác; Không phải Ta, mà là các con, người phải đứng về phía Ta, vì nếu các con làm như vậy, các con sẽ thành công trong việc hợp nhất tất cả trong tinh thần. (162, 27 - 30)

57. Giáo Lý của Ta, đầy tâm linh, sẽ nảy mầm trong trái tim của những người này (khán giả Mêhicô) để ban cho những thành quả của sự thật và cuộc sống trong tương lai. Lời của Ta sẽ mở rộng trên khắp trái đất và sẽ không chừa chỗ nào, không có ánh sáng, hoặc không bị đánh giá.

58. Sau đó, các dân tộc sẽ bắt đầu thức tỉnh với đời sống tâm linh, về những gì là thật và vĩnh cửu, phá hủy các yếu tố bên ngoài và chủ nghĩa duy vật của các giáo phái khác nhau, để thỏa mãn với việc tìm kiếm bản chất của Luật của Ta.

59. Nhân loại sẽ thấy sức mạnh mà tâm linh mang lại, và hướng ánh mắt của họ từ đó đã giữ họ trong nhiều thế kỷ.

60. Điều gì làm lợi cho biểu tượng của Kitô giáo, thập tự giá, được tìm thấy trên hàng triệu người trên trái đất, nếu con người không có thiện chí và nếu họ không yêu nhau.

61. Thờ phượng bề ngoài đã không có sức mạnh đối với con người. Không có sự tôn kính, cũng không có niềm tin, cũng không có đau buồn khi bị xúc phạm. Đó là lý do tại sao Ta nói rằng các biểu tượng và hình thức sẽ biến mất, bởi vì thời gian của chúng đã trôi qua, và đó sẽ là sự thờ phượng bên trong làm cho con người vươn lên ánh sáng, nâng anh ta và dẫn anh ta đến với Ta.