

## TTT/19 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.19 - Thiên Chúa Ba Ngôi

Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô

Sự Hiệp Nhất của Thiên Chúa với Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần

Vì vậy, Đức Chúa phán:

1. Ánh sáng của Lời Ta sẽ hợp nhất tất cả mọi người trong Kỷ Nguyên thứ ba này. Sự thật của Ta sẽ khai sáng mọi tâm trí, do đó loại bỏ sự khác biệt về tín ngưỡng và sự thờ phượng. (1, 66)
2. Ngày nay, trong khi nhiều người yêu mến Ta ở Đức Gia-vê và coi thường Chúa Kitô, thì những người khác yêu mến Ta trong Đấng Kitô, mặc kệ Đức Gia-vê; trong khi một số người nhận ra sự tồn tại của Ta là Chúa Thánh Thần, những người khác tranh luận và tự chia rẽ vì Ba Ngôi Thiên Chúa của Ta. 1 (67, 67)
3. Bây giờ, Ta hỏi nhân loại này và những người hướng dẫn nó về mặt tâm linh: Tại sao các con trôi dạt khỏi nhau, khi mọi người nhận ra Thiên Chúa thực sự? Nếu các con yêu mến Ta ở Đức Gia-vê, các con ở trong sự thật. Nếu các con yêu mến Ta qua Chúa Kitô, Ngài là Đường, Sự thật và Sự sống. Nếu các con yêu mến Ta như Chúa Thánh Thần, các con tiếp cận Ánh sáng. (1, 68)
4. Các con chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Cha. Không có ba Thiên Chúa tồn tại trong Thiên Chúa, mà chỉ có một Thần Linh, Đấng đã thể hiện chính Ngài trong ba giai đoạn khác nhau cho loài người, và loài người; trong sự nhỏ bé của nó, trong khi thâm nhập sâu sắc, được cho là đã nhìn thấy ba Người, khi đó chỉ có một Vị Thần tồn tại. Do đó, khi các con nghe Danh của Đức Gia-vê, hãy nghĩ về Thiên Chúa là Cha và là Thẩm phán. Khi các con nghĩ về Chúa Kitô, hãy xem Ngài là Thiên Chúa, là Tình yêu và khi các con cố gắng hiểu Chúa Thánh Thần bắt nguồn từ đâu, hãy biết rằng không ai khác ngoài Thiên Chúa, biểu lộ sự khôn ngoan vô tận của Ngài cho những môn đệ tiên tiến nhất. (1, 68)
5. Nếu Ta đã tìm thấy loài người thời cổ đại đã tiến hóa về mặt tâm linh, giống như hiện tại, Ta đã có thể thể hiện bản thân mình trước nó như Người Cha, là Thầy và là Chúa Thánh Thần, thì con người đã không thấy ba Thần khi chỉ có một Thần. Tuy nhiên, họ đã không có khả năng diễn giải các bài học của Ta, do đó họ đã tự nhầm lẫn và đã đi một con đường khác và đã tiếp tục tạo ra các vị thần vô nghĩa theo trí tưởng tượng của họ. (1, 69)
6. Khi con người hiểu và chấp nhận sự thật này, họ sẽ hối hận vì đã sống từ chối nhau vì một lỗi đã có thể tránh được với một chút tình yêu. (1, 70)
7. Nếu Chúa Kitô là tình yêu, các con có tin rằng Ngài sẽ độc lập với Đức Gia-vê, nếu Ta là tình yêu không? (1, 73)

8. Nếu Chúa Thánh Thần là sự khôn ngoan, các con có tin rằng Ngài độc lập với Chúa Kitô khi Ta khôn ngoan không? Các con có tin rằng Ngôi Lời và Chúa Thánh Thần có khác nhau không? (1, 74)
9. Nó đủ để biết một điều gì đó về từ mà Chúa Giêsu đã dạy cho loài người để các con hiểu rằng chỉ có một Thiên Chúa tồn tại và sẽ chỉ là Một mãi mãi. Đó là lý do tại sao Ta đã nói qua Ngài: Ai biết Người Con biết Cha, vì Người ở trong Ta và Ta ở Người. Sau đó, thông báo rằng trong một lần khác, Người sẽ trở lại giữa loài người, Người đã không chỉ nói: Ta sẽ trở lại, Nhưng Ngài cũng đã hứa sẽ gửi Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi, Thần Chân Lý. (1, 75)
10. Tại sao Chúa Kitô phải đến tách biệt với Chúa Thánh Thần? Có phải Ngài đã không có trong Ngài Thần Khí sự thật, ánh sáng và sự an ủi không? (1, 76)
11. Ta là Thầy của các con, nhưng đừng xem Ta như tách rời khỏi Cha, vì Ta là Cha.
12. Không có sự khác biệt giữa Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa Thánh Thần và Chúa Con là một Thần duy nhất, và Ta là Thần đó.
13. Xem trong các biểu hiện của Ta trong suốt mọi thời, một Thiên Chúa duy nhất, đó là Người đã hướng dẫn các con qua nhiều bài học khác nhau, [như] một Cuốn Sách duy nhất có nhiều trang. (256, 4)

### **Ba Hình Thức Mặc Khải của Thiên Chúa**

14. Bây giờ các con đã biết lý do tại sao Chúa Cha biểu lộ chính mình trong ba thời kỳ khác nhau, và các con cũng biết niềm tin sai lầm rằng con người đã có liên quan đến Chúa Ba Ngôi. (39, 42)
15. Đừng cố nghĩ về Ta dưới hình thức vật chất, vì Thần Khí của Ta thiếu hình dạng, cũng như trí thông minh, tình yêu và trí tuệ cũng thiếu hình dạng. (39, 44)
16. Ta nói với các con điều này, bởi vì nhiều cá nhân đã đại diện cho Ta dưới hình dạng một ông già khi họ nghĩ về Chúa Cha. Ta không phải là một ông già vì thời gian không ảnh hưởng đến Ta. Thần Khí của Ta không già đi. (39, 45)
17. Khi các con nghĩ về Chúa Kitô, ngay lập tức các con nhớ đến hình ảnh vật lý của Chúa Giêsu. Và Ta nói với các con rằng, Chúa Kitô là Thiên Chúa, Lời Chúa và Tình Yêu nhập thể trên trái đất. Khi Chúa Kitô đã rời khỏi thân xác vật chất của Mình trên trái đất, Ngài đã trở nên hợp nhất với Thần Khí của Ta từ nơi Ngài đã xuất hiện. (39, 46)

18. Khi các con nói về Chúa Thánh Thần, các con sử dụng biểu tượng chim bồ câu để cố gắng tưởng tượng nó với một số hình thức. Ta nói với các con, tuy nhiên, thời gian của các biểu tượng đã qua. Do đó, khi các con cảm thấy mình được Chúa Thánh Thần chạm đến, hãy nhận lấy cảm hứng đó như sự giác ngộ cho tinh thần, thứ sẽ loại bỏ mọi sự không chắc chắn, những Mâu Nhiệm và bóng tối. (39, 47)

19. Từ Kỷ Nguyên này đến Kỷ Nguyên khác, nhân loại đã dần dần có ý tưởng rõ ràng hơn về Ta. Những ai đã biết đến Ta qua Đấng Kitô có quan điểm về Ta gần với sự thật hơn những người chỉ biết Ta qua Luật Môi-sê. Thiên Chúa mà nhiều người đã đi theo và đã vâng lời vì sợ công lý của Ngài, sau đó đã tìm kiếm như Cha và Thầy, khi hạt giống tình yêu của Chúa Kitô đã nảy mầm trong lòng họ. (112, 3)

20. Ta vượt quá thời gian, trên tất cả mọi thứ được tạo ra; Thần Khí Thánh của Ta không bị chinh phục bởi sự tiến hóa. Ta là vĩnh cửu và hoàn hảo; không phải như vậy đối với các con, những người có một sự bắt đầu, những người chắc chắn phải tuân theo quy luật tiến hóa, và bên cạnh đó, các con cảm thấy thời gian trôi qua trên sự tồn tại của mình. (66, 43)

21. Đừng nói rằng Chúa Cha thuộc về một Kỷ Nguyên, Chúa Kitô cho Kỷ Nguyên khác và Chúa Thánh Thần cho Kỷ Nguyên khác, bởi vì Chúa là vĩnh cửu và không thuộc về bất kỳ Kỷ Nguyên nào, nhưng thời gian thuộc về Ngài và Chúa Kitô đã biến mất như một Người đàn ông, là chính Thiên Chúa, cũng như Chúa Thánh Thần, không ai khác chính là Chúa Cha, Ngài đến để chuẩn bị biểu hiện cao nhất của Ngài trước các con; nói cách khác, bây giờ không cần bất kỳ yếu tố vật chất nào. (66, 43)

22. Ta đã giải thích rằng Bản thể mà các con gọi là Cha đề cập đến quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa Vạn Năng, Đấng duy nhất luôn tồn tại. Con người mà các con gọi là Con, là Chúa Kitô, Đấng biểu lộ tình yêu hoàn hảo của những người cha dành cho con cái của mình; và Bản thể mà các con gọi là Chúa Thánh Thần đại diện cho sự khôn ngoan như sự giác ngộ tâm linh của Thiên Chúa mà con người đang nhận được trong Kỷ Nguyên thứ ba này, khi tinh thần của con người có khả năng thấu hiểu những điều mặc khải của Ta tốt hơn nhiều. (293, 20)

23. Ánh sáng từ Chúa Thánh Thần, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sẽ sớm ngự trị trong Kỷ Nguyên thứ ba này. Nó sẽ soi sáng sự hiểu biết của con người đang rất cần tâm linh và người đói tình yêu và khát sự thật. (293, 21)

24. Rất nhiều như vậy, mọi người, rằng [chỉ] một Thiên Chúa đã biểu lộ với con người, mặc dù ở ba khía cạnh khác nhau, rằng nếu các con tìm kiếm tình yêu trong những Tác phẩm của Chúa Cha của Kỷ Nguyên thứ nhất, các con sẽ tìm thấy nó, và nếu các con tìm kiếm ánh sáng của trí tuệ, điều đó các con cũng sẽ tìm thấy; cũng như trong những lời nói và việc làm của Chúa Kitô, các con sẽ không chỉ tìm thấy tình yêu, mà còn cả sức mạnh và sự khôn ngoan. Tại sao sẽ là lạ nếu trong các tác phẩm của Chúa Thánh Thần trong thời gian này các con khám phá ra sức mạnh, luật pháp và sức mạnh, cũng như tình yêu, sự dịu dàng và hương thơm chữa lành? (293, 20 - 21 và 25 - 26)

25. Luật pháp, tình yêu và trí tuệ; đây là ba khía cạnh mà Ta đã chỉ ra cho con người để họ có thể hoàn toàn tin tưởng vào con đường tiến hóa của họ và một kiến thức đầy đủ về Đấng Tạo Hóa của họ. Ba khía cạnh này là khác biệt với nhau, nhưng tất cả tiến hành từ một nguyên tắc duy nhất và kết hợp của chúng là sự hoàn hảo tuyệt đối. (165, 56)

26. Trong Ta là Đấng Thẩm Phán, Người Cha và Người Thầy, ba khía cạnh khác biệt của một Sinh Mệnh duy nhất, ba sức mạnh và một Bản Thể duy nhất: là Tình Yêu. (109, 40)

27. Ta là Đức Gia-vê, Đấng đã giải thoát các con khỏi cái chết mọi lúc. Ta là một Thiên Chúa đã nói chuyện với các con trong suốt mọi thời. Chúa Kitô là Ngôi Lời của Ta, Người đã nói qua Chúa Giêsu. Người đã nói với các con, ai biết Con, đều biết Cha. Và Ta cũng là Chúa Thánh Thần đang nói với các con hôm nay, vì chỉ có một Chúa Thánh Thần tồn tại, chỉ có một Ngôi Lời và đó là của Ta. (32, 22)

28. Hãy lắng nghe, các môn đệ của Ta, trong Kỷ Nguyên thứ nhất Ta đã ban cho các con Luật, trong lần thứ hai Ta đã cho các con thấy tình yêu mà các con nên diễn giải những Điều Răn đó, và bây giờ trong Kỷ Nguyên thứ ba này, Ta gửi cho các con ánh sáng để các con hiểu tất cả những gì Ta đã tiết lộ cho các con. (32, 23)

29. Vì vậy, tại sao các con cố gắng tìm ra ba vị thần mà chỉ có một Thần Linh tồn tại, đó là của Ta? (32, 24)

30. Ta đã đưa ra Luật cho những người đàn ông đầu tiên. Tuy nhiên, Ta đã tuyên bố với Môi-sê rằng Ta sẽ gửi Đấng Mê-t-sia. Chúa Kitô, qua Người mà Ta đã nói với các con Lời của Ta, đã nói với các con khi nhiệm vụ của Ngài đã sắp kết thúc, Ta đang trở về với người Cha mà Ta đã đến. Ngài cũng đã nói với các con rằng, Cha và Ta là một. Sau đó, Ngài đã hứa sẽ gửi cho các con Thần Chân lý, sẽ đến để làm sáng tỏ những Mầu nhiệm mặc khải của Ta theo Thánh Ý của Ta và sự tiến hóa của các con. (32, 25)

31. Nhưng ai có thể làm sáng tỏ bí mật của Ta và giải thích những Bí ẩn đó? Ai có thể làm sáng tỏ Cuốn Sách Trí Tuệ của Ta, nếu không phải là Ta? (32, 26)

32. Thực sự Ta nói với các con rằng, Chúa Thánh Thần, mà bây giờ các con thấy khác biệt với Đức Gia-vê và Đấng Kitô, không hơn gì sự khôn ngoan mà Ta biểu lộ cho tinh thần của các con để các con hiểu, chiêm ngưỡng và cảm nhận sự thật. (32, 27)

33. Kết hợp trong tâm trí và tinh thần của các con Ý định thiêng liêng: rằng các con đến với Ta thông qua con đường ánh sáng tâm linh, một điều gì đó hơn là một sự giao tiếp với các con. Ta muốn dẫn các con đến Vương Quốc của riêng Ta, nơi các con sẽ luôn có Ta hiện diện và luôn ở bên các con. (324, 58)

34. Đây không phải là lần đầu tiên con người đấu tranh để xác định một điều mặc khải của Thiên Chúa, hoặc để đạt được sự rõ ràng trong một điều gì đó thể hiện trước mắt họ như một Bí ẩn. Vừa rồi, trong Kỷ Nguyên thứ hai, sau khi Ta đã rao giảng trên thế giới, đã có những người đã cân nhắc về con người của Chúa Giêsu, muốn biết liệu Ngài có Thiên Tính hay không, , và nếu Ngài là Một với Cha, hay một người khác; họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng và đã đánh giá Giáo Lý của Ta bằng mọi cách.

35. Một lần nữa hôm nay, Ta sẽ là đối tượng của phân tích, thảo luận, phấn đấu và xem xét kỹ lưỡng.

36. Họ sẽ phán xét nếu như Thần Khí của Chúa Kitô đã tỏ bày chính Ngài, Ngài đã độc lập Thần Khí của Chúa Cha, và sẽ có những người khác nói rằng đó là Chúa Thánh Thần đã nói, và không phải là Cha hay Con.

37. Nhưng những gì các con gọi là Chúa Thánh Thần, là ánh sáng của Thiên Chúa, và những gì các con gọi là Con, là Lời của Người; và do đó, khi các con nghe từ này, khi các con lấy từ Giáo Lý của Ta về Kỷ Nguyên thứ hai, hoặc nghĩ về Luật và những điều mặc khải của Kỷ Nguyên thứ nhất, hãy biết rằng các con đang ở trước một Thiên Chúa duy nhất, nghe Lời của Ngài và nhận được ánh sáng của Thần Khí của Ngài. (216, 39 - 42)

### **Thiên Chúa như Đấng tạo ra Thần Khí và Cha**

38. Ta là bản chất của mọi sáng tạo. Tất cả mọi thứ sống thông qua sức mạnh vô hạn của Ta. Ta ở trong mọi cơ thể và mọi hình thức, Ta ở trong mỗi người các con, nhưng điều cần thiết là các con phải chuẩn bị và làm cho bản thân trở nên nhạy cảm để các con có thể cảm nhận và tìm thấy Ta.

39. Ta là hơi thở của mọi sinh vật, vì Ta là Sự Sống. Đó là lý do tại sao Ta đã cho các con hiểu rằng nếu các con có Ta trong tất cả các việc làm của mình, không cần phải giả mạo hình ảnh của Ta trong đất sét hoặc đá cẩm thạch để ngưỡng mộ hoặc cảm thấy Ta gần gũi với các con. Sự khó hiểu đó đã đưa nhân loại đến với việc thờ thần tượng.

40. Qua lời của Ta, các con có một sự hiện diện của sự hòa hợp tồn tại giữa Cha và tất cả những gì đã được tạo ra, và các con hiểu rằng Ta là bản thể duy trì tất cả chúng sinh, và chính các con là một phần của Ta. (185, 26 - 28)

41. Thần Khí của Cha là vô hình, nhưng thể hiện ở vô số hình thức. Toàn bộ vũ trụ chỉ là một biểu hiện vật chất của Thiên Tính. Tất cả được tạo ra là một sự phản ánh của sự thật.

42. Ta đã bao quanh sự tồn tại của các linh hồn, họ là con cái của Thiên Tính của Ta, theo nơi cư ngụ mà họ sinh sống, với một loạt các hình thức mà Ta đã đặt trí tuệ, vẻ đẹp, bản chất và ý thức tốt, để mỗi người trong số họ cư ngụ có bằng chứng rõ ràng nhất về sự tồn tại của Ta và ý tưởng về sức mạnh của Ta. Ta cho các con thấy rằng bản chất của sự sống bao gồm tình yêu, trí tuệ và sở hữu sự thật. (168, 9 - 10)

43. Các môn đệ: từ Ta đã bung lên ba bản tính: Thần Thánh, tâm linh và vật chất. Là Người tạo và Chủ sở hữu của tất cả được tạo ra, Ta có thể nói chuyện với các con theo cách Thiên Liêng nhưng dễ hiểu. Nếu bản chất vật chất được sinh ra từ Ta, Ta cũng có thể cụ thể hóa giọng nói của Ta và từ của Ta để làm cho bản thân mình được con người hiểu.

44. Ta là Nhà Bác học hoàn hảo, khởi đầu của tất cả mọi thứ, nguyên nhân của mọi nguyên nhân và ánh sáng chiếu sáng tất cả. Ta ở trên tất cả sáng tạo, ở trên mọi trí tuệ. (161, 35 - 36)

45. Đây là Kỷ Nguyên của sự hiểu biết, soi sáng tinh thần và tâm trí, trong đó con người cuối cùng sẽ tìm kiếm Ta về mặt tâm linh, vì anh ta sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa không phải là một người cũng không phải là một hình ảnh, mà là Thần Hoàn Vũ, không giới hạn và tuyệt đối. (295, 29)

### **Chúa Kitô: Tình Yêu và Lời của Thiên Chúa**

46. Trước khi Chúa Cha đã biểu lộ chính Ngài cho loài người trong Chúa Giêsu, Ngài đã truyền đạt những điều mặc khải của Ngài, bằng cách đã sử dụng các biểu tượng và sự kiện vật chất. Nhân danh Chúa Kitô, các con biết Đấng đã biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa giữa loài người, nhưng khi đến thế gian, Ngài đã thể hiện chính Ngài là Cha, vì vậy, các con không nên nói rằng Chúa Kitô được sinh ra trên thế giới, đó là Chúa Giêsu đã được sinh ra và Chúa Kitô ngự trong thân thể Ngài. (16, 6)

47. Suy gẫm và các con sẽ kết luận bằng cách hiểu Ta, chấp nhận rằng trước Chúa Giêsu, Ngài đã là Chúa Kitô, vì Chúa Kitô là tình yêu của Thiên Chúa. (16, 7)

48. Ta ở đây với các con, cho các con sức mạnh để chiến đấu cho sự bình an vĩnh cửu của tinh thần mình; nhưng thật sự Ta nói với các con rằng, trước khi loài người biết đến Ta, Ta đã ban cho họ ánh sáng từ vô hạn và nói với trái tim các con, vì các con là một với Chúa Cha, Ta luôn ở trong đó. Cần có thời gian để vượt qua nhân loại để thế giới có thể nhận Ta là Chúa Giêsu và nghe lời Chúa, mặc dù Ta phải nói với các con rằng không phải tất cả những ai nghe Giáo Lý của Ta trong Thời đại đó đều có sự tiến hóa tâm linh cần thiết để cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. (300, 3)

49. Trong Đức Gia-vê, các con đã tin rằng, đã nhìn thấy một Thiên Chúa độc ác, khủng khiếp và báo thù. Rồi Chúa Tể, để giải thoát các con khỏi lỗi lầm, nên đã gửi Chúa Kitô, Tình yêu Thiên Liêng của Ngài, để khi biết Chúa Con, các con cũng sẽ biết Cha. Tuy nhiên, nhân loại không biết gì và đã liên quan đến tội lỗi của mình, tin rằng sẽ thấy một sự tức giận và đã xúc phạm Chúa Giêsu để nói với họ: Hãy rời khỏi Ta vì Ta không biết người, và sau đó gửi họ để chịu đựng những đau khổ dã man nhất trong cõi vĩnh hằng. (16, 46)

50. Đã đến lúc để các con hiểu ý nghĩa của những lời dạy của Ta để các con không bị nhầm lẫn; Tình yêu Thiên Liêng sẽ không cản trở sự trở lại của các con với Ta nếu các con không khắc phục lỗi lầm của mình, đó sẽ là thẩm phán không thể tha thứ cho lương tâm của các con, người sẽ nói rằng, các con không xứng đáng để thâm nhập Vương Quốc ánh sáng. (16, 47)

51. Ta muốn các con giống như Thầy của mình để Ta có thể gọi các con là môn đệ của Ta một cách chính đáng. Di sản của Ta là tình yêu và trí tuệ. Chính Chúa Kitô đã đến với các con và chính Chúa Kitô đã nói chuyện với các con tại thời điểm này, nhưng đừng cố tách Ta ra khỏi Thiên Chúa, cũng không nhìn thấy Ta bên ngoài Ngài, vì Ta và Ngài luôn luôn là một với Chúa Cha. (19, 57)

52. Ta đã nói với các con rằng Chúa Kitô là Tình yêu Thiên Liêng, do đó, đừng cố tách Ta ra khỏi Chúa Cha. Các con có tin Ngài là một người Cha không có tình yêu dành cho con cái của mình không? Làm thế nào để các con nhận thức về Ngài? Đã đến lúc các con nhận ra Ngài. (19, 57)

53. Có thể không ai xấu hổ khi gọi Thiên Chúa là Cha, Đấng Tạo Hóa, vì đó là tên thật của Ngài. (19, 58)

54. Trong Chúa Giêsu, thế giới đã thấy Thiên Chúa của họ được nhân hóa; Từ Ngài, những người chỉ nhận được những bài học về tình yêu, những lời dạy về sự khôn ngoan vô hạn, bằng chứng về công lý hoàn hảo, nhưng không bao giờ là một lời bạo lực, hoặc một hành động hay biểu tình trả thù. Ngược lại, hãy nhìn cách Ngài bị xúc phạm và bị chế giễu. Ngài có tất cả quyền hạn và quyền năng trong tay, hơn cả sự tồn tại của cả thế giới, nhưng thế giới cần phải biết Cha mình bằng bản chất thực sự, công lý và nhân từ của Ngài.

55. Trong Chúa Giêsu, thế giới đã nhìn thấy một người Cha đã ban tất cả cho con cái mình, không đòi hỏi gì cho chính mình. Một người Cha tha thứ ngay cả những tội ác tồi tệ nhất với tình yêu vô hạn và người không bao giờ tìm cách trả thù; và một người Cha, thay vì tước đoạt mạng sống từ những người xúc phạm, lại tha thứ cho họ, truy tìm dòng máu của mình con đường đến sự cứu chuộc thuộc tâm linh. (160, 46 - 47)

56. Trong sự hữu hình, Chúa Giêsu đã là lý tưởng của các con và một nhận dạng của sự hoàn hảo, vì vậy, trong Ngài, các con sẽ có một ví dụ đáng để bắt chước; Ta muốn dạy cho các con biết con người phải như thế nào để được giống như Thiên Chúa của mình. (21, 33)

57. Thiên Chúa là Một và Đấng Kitô là Một với Ngài, mặc dù Ngài là Lời của Thiên Chúa, con đường duy nhất mà các con sẽ đến với Chúa Cha của mọi thứ được tạo ra. (21, 34)

58. Các Môn Đệ, Chúa Kitô là biểu hiện Tối Cao của Tình yêu Thiên Liêng, ánh sáng đó là sự sống của các vùng thuộc tinh thần; ánh sáng xé tan bóng tối và khám phá sự thật cho mọi ánh mắt tâm linh, ánh sáng phá hủy những Mâu Nhiệm, nó mở ra cánh cửa và chỉ ra con đường dẫn đến sự khôn ngoan, vĩnh cửu và sự hoàn hảo của các linh hồn. (91, 32)

### **Chúa Thánh Thần: Sự Thật và Trí Tuệ của Thiên Chúa**

59. Trong trí tuệ là sự cân bằng và sự thoải mái mà trái tim các con khao khát, và đó là lý do tại sao trong thời gian đó Ta đã hứa với Thần Chân Lý là Thần An Ủi.

60. Tuy nhiên, không thể thiếu niềm tin để không dừng bước trên đường, cũng không cảm thấy sợ hãi trước những thử thách. (263, 10 - 11)

61. Đây là Kỷ Nguyên của ánh sáng, trong đó trí tuệ siêu phàm là ánh sáng của Chúa Thánh Thần sẽ chiếu sáng cả những góc mật thiết nhất của trái tim và tinh thần.