

TTT/34 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.34 - Ý Chí Tự Do và Lương Tâm

Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô

Tầm quan trọng của Lương Tâm và Ý Chí Tự Do

Vì vậy, Đức Chúa phán:

1. Lắng nghe, hỡi các môn đệ: Con người có những món quà tinh thần, là ý chí tự do và lương tâm. Mọi người, tại lúc sinh ra, đã được trời phú cho các đức tính và có thể sử dụng chúng. Trong tinh thần của anh là ánh sáng của lương tâm; nhưng đồng thời, xác thịt phát triển, với những đam mê mở ra: những khuynh hướng xấu, đây là những thứ chiến đấu chống lại những đức tính đó.
2. Thiên Chúa cho phép điều này, bởi vì nếu không có sự phấn đấu thì không có công đức, và đây là những gì các con cần để tiến lên trên con đường tâm linh. Điều gì sẽ là công đức của con cái của Thiên Chúa, nếu họ không phấn đấu? Các con sẽ làm gì nếu các con sống tràn đầy hạnh phúc, như mong muốn của mình trong thế giới này? Các con có mong đợi sự tiến bộ về tâm linh nếu các con được bao quanh bởi những tiện nghi và sự giàu có? Các con sẽ đứng tại chỗ, vì công đức không tồn tại ở nơi không có phấn đấu.
3. Nhưng đừng nhầm lẫn, vì khi Ta nói về xung đột, Ta đề cập đến những gì các con phát triển để làm chủ những điểm yếu và đam mê của mình. Những trận chiến đó là những trận duy nhất mà Ta cho phép ở con người để họ thống trị chủ nghĩa tự cao tự đại và chủ nghĩa duy vật của họ, để tinh thần chiếm lấy vị trí xứng đáng của nó được chiếu sáng bởi lương tâm của nó.
4. Cuộc chiến nội tâm đó Ta ủy quyền, nhưng không phải là cuộc chiến mà con người sử dụng với mong muốn tôn cao bản thân, bị mù quáng bởi tham vọng và xấu xa. (9, 42 - 44)
5. Tinh thần chiến đấu để đạt được độ cao và tiến bộ của nó, trong khi hình thức vật chất đưa ra ở mỗi bước đến những điểm hấp dẫn của thế giới; nhưng tinh thần và vật chất có thể được hài hòa, trao cho mỗi thứ liên quan đến nó một cách hợp pháp, đó là những gì Giáo Lý của Ta dạy.
6. Làm thế nào các con có thể thực hành Luật của Ta trong mọi trường hợp? Bằng cách lắng nghe tiếng nói của lương tâm, đó là thẩm phán cho hành vi của mình. Ta không đến để chỉ huy những gì các con không thể thực hiện; Ta đến để thuyết phục các con rằng con đường hạnh phúc không phải là ảo mộng, nó tồn tại và cách để đi là những gì Ta đang chỉ cho các con.
7. Các con được tự do chọn con đường, nhưng bốn phận của Ta là Cha chỉ cho các con con đường chân thật và ngắn nhất, luôn được chiếu sáng bởi ánh sáng của ngọn hải đăng Thiên Liêng là tình yêu của Ta dành cho các con, vì các con là các môn đệ luôn khao khát được nghe những Lời mới đến để khẳng định kiến thức của mình và làm sống lại đức tin của mình. (148, 53 - 55)

8. Ta đã đặt lương tâm vào bản thể của các con, để nó có thể ở giữa tất cả các bước tiến của các con, vì lương tâm có thể phân biệt tốt từ xấu, và những gì không phải là chính đáng. Với ánh sáng đó, các con không thể bị lừa dối cũng không được gọi là không biết gì. Làm thế nào người theo dõi tâm linh có thể lừa dối anh em mình hoặc cố gắng lừa dối ngay cả chính mình nếu anh ta biết sự thật? (10, 32)

9. Con người trên trái đất là một hoàng tử mà tình yêu của Ta và công lý của Ta đã ban tặng danh hiệu đó, và mệnh lệnh mà anh ta nhận được ngay từ đầu là có quyền thống trị trái đất.

10. Vượt qua món quà Thiêng Liêng của ý chí tự do của mình, Ta đặt một ngọn đèn hiệu để soi sáng con đường của cuộc đời các con: đó là Lương Tâm.

11. Tự do hành động, và ánh sáng của lương tâm để phân biệt thiện và ác, là hai món quà lớn nhất của tình yêu mà Chúa Cha đã để lại cho tinh thần của các con. Chúng ở trong con người trước khi sinh và sau khi chết. Lương tâm hướng dẫn con người, và không rời khỏi họ trong những giây phút tuyệt vọng, cũng không phải trong những giây phút mất lý trí, thậm chí không đau đớn, vì nó gắn bó mật thiết với tinh thần. (92, 32 - 34)

12. Tinh thần sở hữu món quà của ý chí tự do, thông qua đó nó phải kiếm được công đức để tự cứu mình.

13. Ai là người hướng dẫn, sắp đặt, hay chỉ dẫn tinh thần trong quá trình lang thang tự do của nó, để nó có thể phân biệt đúng sai và do đó không bị lạc mất? Lương Tâm.

14. Lương tâm là tia lửa Thiêng Liêng, ánh sáng cao hơn và là lực giúp con người không phạm tội. Công đức nào sẽ có ở con người nếu lương tâm có sức mạnh vật chất để buộc họ phải đứng về phía thiện?

15. Ta muốn các con biết rằng, công đức bao gồm lắng nghe tiếng nói đó, trong việc thuyết phục bản thân rằng, giọng nói đó không bao giờ nói dối cũng không bị nhầm lẫn trong lời khuyên của nó, và trung thành tuân theo các mệnh lệnh của nó.

16. Như các con có thể hiểu, để nghe giọng nói đó rõ ràng đòi hỏi sự chuẩn bị và tập trung trong một bản thể. Ai thực hành sự vâng lời như vậy trong thời hiện tại? Hãy tự hỏi bản thân?

17. Lương tâm luôn thể hiện ở con người, nhưng con người đã không đạt được sự tiến hóa cần thiết để hướng dẫn tất cả cách sống của mình bằng giọng nói Thiêng Liêng đó. Con người cần Luật pháp, Giáo Lý, giới Luật, tôn giáo và lời khuyên để được hướng dẫn

18. Khi con người tham gia vào sự hiệp thông với tinh thần của họ, và thay vì tìm kiếm nó ra bên ngoài, hãy tìm kiếm nó trong chính họ, họ có thể nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, thuyết phục, khôn ngoan và chỉ rung động trong họ mà không được nghe, và họ hiểu rằng lương tâm là sự hiện diện của Thiên Chúa, và đó là phương tiện đích thực mà con người nên giao tiếp với Chúa Cha và Đấng Tạo Hóa của họ. (287, 26 - 30)

19. Tất cả đều mang ánh sáng của Ta; Tuy nhiên, mọi tinh thần đều sở hữu ân sủng đó, trong khi ở một số ánh sáng đó đã tăng lên và tăng lên để thể hiện ra bên ngoài, thì ở những người khác, nó đã tiềm ẩn, bị che giấu và bị bỏ qua. Tuy nhiên, Ta nói với các con một cách thực sự, cho dù con người có thể lạc hậu đến mức nào, anh ta luôn có thể phân biệt giữa thiện và ác, và vì vậy các con đều có trách nhiệm trước Ta về hành vi của mình.

20. Ta phải nói với các con rằng, trách nhiệm phát triển trong các con theo sự phát triển của sự hiểu biết của mình, vì các con ngày càng nhạy cảm hơn với những mệnh lệnh của lương tâm. (310, 69 - 70)

21. Ta muốn các con biết rằng, trong số tất cả các sinh vật của thế giới này, các con là sinh vật yêu thích, được ban tặng một tinh thần và lương tâm; Ta đã ban cho các con ý chí tự do, để các con có thể tự mình đi theo con đường thẳng dẫn đến với Ta; Đó không phải là con đường hoa mỹ mà Ta dành cho các con, mà là cầu nguyện, đền tội và đấu tranh, và dọc theo con đường đó, lương tâm của các con sẽ hướng dẫn các con. (58, 42)

22. Điều gì sẽ trở thành khi tinh thần bị tước đoạt tự do ý chí? Ở nơi đầu tiên, nó sẽ không phải là một linh hồn và do đó nó sẽ không phải là một sáng tạo, xứng đáng với đấng tối cao; nó sẽ giống như những cái máy mà các con tạo ra; một cái gì đó không có sự sống của riêng nó, không có trí thông minh, không có ý chí, không có khát vọng. (20, 37)

23. Ta đã trao ý chí tự do cho con người, nhưng nếu trong lúc bối rối, anh ta phàn nàn về điều đó, Ta sẽ nói với anh ta rằng, Ta cũng cho anh ta khả năng lựa chọn và thấu hiểu. Đồng thời, Ta tiết lộ Luật của Ta cho anh ta, đó là cách không vấp ngã hay lạc lối, và thắp lên ánh sáng của lương tâm anh ta, đó là một ngọn hải đăng bên trong, soi sáng con đường của tinh thần và đưa nó đến sự sống vĩnh cửu.

24. Tại sao tội lỗi tồn tại và sự dữ thống trị, và tại sao chiến tranh nổ ra? Bởi vì con người không lắng nghe những mệnh lệnh của lương tâm và sử dụng ý chí tự do của mình cách tồi tệ. (46. 63 - 64)

25. Thế giới không lắng nghe, bởi vì tiếng nói của những hình thức vật chất mà Ta giao tiếp có rất ít. Đó là tiếng nói của lương tâm, đó là sự khôn ngoan của Ta, nói lên tình người, làm nhiều người ngạc nhiên, bao bọc trong sự ích kỷ của họ, bị điếc trước tiếng gọi đó, và chỉ chú ý đến sự bợ đỡ và ngưỡng mộ của thế gian, tận hưởng sự vĩ đại và quyền lực của họ. (164, 18)

Sự Lạm Dụng Ý Chí Tự Do

26. Hôm nay Ta thấy bản thân mình với một nhân loại bị suy yếu trong các vấn đề tâm linh, vì sự lạm dụng đã được tạo ra từ món quà của ý chí tự do. Ta đã vạch ra một con đường của công lý, tình yêu, từ bi và lòng nhân hậu; loài người đã tạo ra một thứ khác, của ánh sáng rõ ràng, đã dẫn họ đến vực thẳm.

27. Khi quay trở lại, Lời của Ta chỉ cho các con con đường tương tự mà trước đây các con đã không muốn đi, và anh ta sẽ bất công và vô cảm khi nói rằng Giáo Lý này gây ra sự nhầm lẫn hoặc trì trệ. (126, 5 - 6)

28. Kia, Nhân loại đã bị chiếm đóng trong việc tiêu diệt và thù ghét nhau, tranh giành quyền lực của nhau mà không kèm giữ tội ác, trộm cắp hoặc phản bội. Ở đó, các con có những người bị đè bẹp bởi hàng triệu người, nạn nhân của đồng bào của họ và những người khác đã chết vì ảnh hưởng của sự bỏ mặc. Có ánh sáng trong tất cả những điều đó không? Liệu tinh thần trong họ có nói ra không? Những gì tồn tại ở đó là bóng tối và nỗi đau, xuất phát từ việc lạm dụng ân huệ tự do ý chí và không lắng nghe tiếng nói bên trong, không nhìn thấy ánh sáng của tia sáng của Thiên Chúa mà mọi người mang trong mình, và là Thần Khí. ánh sáng mà các con gọi là lương tâm. (79, 31)

29. Ý chí tự do là biểu hiện cao nhất, món quà hoàn hảo nhất của sự tự do đã được trao cho con người trên đường đời để nhờ sự kiên trì tốt đẹp, đạt được nhờ lời khuyên của lương tâm và phấn đấu để vượt qua thử thách của nó, các con đạt được lòng của Cha, nhưng ý chí tự do đã bị thay thế bằng chủ nghĩa tự do, lương tâm là không nghe thấy, chỉ có các chế độ độc tài của thế giới được tuân theo, và tâm linh đã bị thay thế bởi chủ nghĩa duy vật.

30. Đối mặt với sự nhầm lẫn và đi lạc quá xa, Giáo Lý của Ta sẽ xuất hiện có vẻ vô lý đối với con người thời gian này; Tuy nhiên, Ta nói với các con, đó chính xác là lời dạy cần thiết để con người giải thoát bản thân khỏi sự thờ ơ mà họ tìm thấy chính mình. (157, 15 - 16)

31. Lời của Ta là con đường, đó là Luật Thánh Thiên hướng dẫn các con đến sự hoàn hảo, ánh sáng nâng cao tinh thần, nhưng đã bị mờ nhạt bởi xác thịt, bởi sự cứng nhắc của nó, đã tự áp đặt, không nghe thấy tiếng nói bên trong của lương tâm của nó .

32. Khốn cho tinh thần đã nhượng bộ cho sự thúc đẩy của vật chất và đã để bản thân bị chi phối bởi ảnh hưởng của thế giới xung quanh nó, trao đổi trụ cột của nó như một hướng dẫn cho sự bất lực, được mang từ bên này sang bên kia bởi những đam mê và điểm yếu của con người, giống như những chiếc lá khô được mang đi bởi gió.

33. Con người yêu tự do nhất, sợ phải phục tùng ý chí thiêng liêng, vì anh ta sợ rằng tinh thần sẽ chế ngự anh ta, tước đi nhiều thỏa mãn của con người mà anh ta biết sẽ làm hại anh ta, và khiến anh ta từ bỏ con đường dẫn đến sự sống đích thực. (97, 36)

34. Thời gian mà con người đã có ý chí tự do để sử dụng nó trong những thú vui, những đam mê thấp kém, hận thù và báo thù sắp kết thúc. Công lý của Ta đang đóng lại những con đường tội lỗi, và mở ra, thay vào đó, là con đường dẫn đến sự hòa giải và tái sinh để họ có thể tìm thấy con đường dẫn đến bình an mà họ đã tìm kiếm một cách vô ích bằng những cách khác. (91, 80)

35. Ta đã ban tặng các con món quà ý chí tự do, và Ta đã tôn trọng quyền tự do được ban tặng cho con cái Ta; nhưng Ta cũng đặt trong các con là ánh sáng thiêng liêng của lương tâm, để được hướng dẫn bởi nó, các con trao tặng những món quà của mình, và Ta nói với các con rằng, trong cuộc đấu tranh giữa tinh thần và xác thịt, tinh thần đã phải chịu một thất bại, một sự sụp đổ đau đớn, rằng từng chút một đã làm cho nó xa rời nguồn gốc của sự thật, mà Ta Là.

36. Thất bại của nó không phải là cuối cùng, mà là tạm thời, vì từ sâu thẳm, tinh thần sẽ trỗi dậy khi không còn chịu đựng được cơn đói, khát, trần trụi và thiếu ánh sáng. Nỗi đau sẽ là sự cứu rỗi và nghe tiếng nói của lương tâm, nó sẽ trỗi dậy mạnh mẽ và giác ngộ, nhiệt thành và được truyền cảm hứng, một lần nữa nhận lấy những món quà của nó; nhưng không còn tự do áp dụng chúng cho thiện hay ác, mà tận hiến chúng một cách nghiêm ngặt, để thực hiện các Luật lệ của Thiên Chúa, đó là sự thờ phượng tốt nhất mà các con có thể dâng lên Thần Khí của Ta. (257, 65 - 66)

Sự Vượt Qua Cần Thiết phải tuân theo Sự Thúc Đẩy của Lương Tâm

37. Trong thời điểm này, con người sống xa thực tế như thế nào, hàng triệu sinh vật chỉ sống cho hiện tại vật chất của họ! Làm thế nào họ có thể mở mắt với thực tế? Chỉ bằng cách lắng nghe tiếng nói của lương tâm họ: tiếng nói được nghe đòi hỏi sự tập trung, suy ngẫm và cầu nguyện. (169, 16)

38. Luôn luôn khi các con muốn biết liệu con đường mà mình đi theo có phải là sự tiến hóa của mình không, các con có thể hỏi ý kiến lương tâm của mình, và nếu có sự bình an trong đó và nếu lòng từ thiện và thiện chí đối với anh em của mình trong lòng, các con có thể chắc chắn rằng ánh sáng vẫn chiếu sáng, và lời của các con an ủi và chữa lành.

39. Tuy nhiên, nếu các con phát hiện ra rằng, trong lòng mình đã nảy mầm lòng tham, ý chí xấu, vật chất và dục vọng, các con có thể chắc chắn rằng ánh sáng của các con đã biến thành bóng tối và bất tịnh. Các con có muốn dâng lên Chúa Cha một mùa gặt bị vấy bẩn thay vì một hạt lúa vàng, khi Ngài kêu gọi các con không? (73, 45)

40. Các môn đệ, nếu các con không muốn mắc lỗi hoặc sai lầm, hãy kiểm tra hành động của mình dưới ánh sáng của lương tâm, và nếu có điều gì đó làm mờ nhạt chúng, hãy tự kiểm tra sâu sắc và các con sẽ tìm thấy vết bẩn, và nhờ đó làm sạch chúng

41. Trong các con có một tấm gương mà các con có thể nhìn và xem mình, có hoặc không thanh sạch.

42. Nhà tâm linh cần được công nhận bởi những việc làm của anh ta, và để những hành động đó có thể được trong sạch, họ phải bị lương tâm sai khiến. Ai hành động như vậy sẽ cảm thấy xứng đáng gọi mình là môn đệ của Ta.

43. Ai có thể lừa dối Ta? Không một ai. Ta không đến để đánh giá các con về những gì các con làm, nhưng vì ý định mà các con hành động. Ta ở trong lương tâm của các con, và hơn thế nữa. Làm thế nào các con có thể tưởng tượng rằng Ta có thể không biết gì về hành vi của các con và động cơ cho chúng? (180, 11 - 13)

Cuộc Đấu Tranh giữa Ý Chí Tự Do và Lương Tâm

44. Khi những con người đầu tiên đã sinh sống trên trái đất, Đấng Tạo Hóa đã đặt tình yêu của Ngài vào họ, đã trang bị cho họ một tinh thần và đã thắp lên ánh sáng của Ngài trong lương tâm của họ, đồng thời họ đã được ban cho ý chí tự do.

45. Và trong khi một số người đấu tranh để kiên trì trong sự công chính, chống lại mọi cám dỗ, để giữ cho mình sạch sẽ và xứng đáng với Chúa và đồng ý với lương tâm của họ, thì những người khác, từ tội lỗi đến tội lỗi và lỗi lầm đến lỗi lầm, đã đi theo những kẻ kiết sử, liên kết thông qua tội lỗi, chỉ được hướng dẫn bởi tiếng nói của các giác quan, bị chi phối bởi niềm đam mê của họ, và gieo lỗi lầm và cám dỗ giữa anh em của họ.

46. Tuy nhiên, ở bên cạnh những linh hồn gặp rắc rối này, các tiên tri của Ta cũng đã đến như những sứ giả thiên thần của Thiên Tính của Ta để thức tỉnh loài người, đã cảnh báo họ về mối đe dọa và thông báo về sự xuất hiện của Ta. (250, 38 - 39)

47. Xác thịt bướng bỉnh và miễn cưỡng đi theo tiếng nói của ánh sáng nội tâm mà các con gọi là lương tâm, và nó dễ dàng hơn để đi theo những xung lực dẫn đến chủ nghĩa tự do của bản năng và đam mê của nó.

48. Nhân loại đã đi qua phần lớn con đường của sự sống trên trái đất này, trong trận chiến mở ra giữa lương tâm, thứ đã chưa bao giờ yên lặng, và xác thịt, mong muốn tạo nên chủ nghĩa duy vật và tôn giáo; vật chất hoặc tinh thần đã không có chiến thắng, cho cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục.

49. Các con có hỏi Ta, nó sẽ chiến thắng không? Ta nói với các con rằng, sẽ không lâu nữa cho đến khi chiến thắng tuyệt đối của lương tâm, làm việc thông qua tinh thần trong thể xác.

50. Các con có thể không thấy trước rằng, sau quá nhiều cuộc đấu tranh và chiến đấu như vậy, rằng vật chất, là con người và phù du, sẽ phải cúi đầu trước lương tâm, đó là ánh sáng vĩnh cửu của Ta?

51. Hiểu rằng: Sau cuộc chiến kéo dài này, con người cuối cùng sẽ đạt được sự nhạy cảm và ngoan ngoãn mà trước đây anh ta đã chưa bao giờ thể hiện với giọng nói đó, và với đời sống tinh thần rung động và sờ soạng trong bản thể anh ta.

52. Tất cả các con diễu hành về điểm đó mà không biết. Tuy nhiên, khi các con nhìn thấy chiến thắng của lẽ phải và công lý trên trái đất, các con sẽ hiểu lý do của cuộc đấu tranh, các cuộc chiến và các thử thách. (317, 21 - 26)

53. Các con không thấy rằng con người trước đó và trên tất cả những gì xung quanh anh ta, rằng anh ta là người duy nhất được ban cho ý chí tự do và một lương tâm sao? Từ ý chí tự do đã tuôn chảy tất cả lỗi lầm, những lần té ngã và những tội lỗi của loài người, nhưng chúng là những lỗi lầm thoáng qua trước sự công bằng và vĩnh cửu của Đấng Tạo Hóa, vì đến lúc đó, lương tâm sẽ chiến thắng những điểm yếu của hình thức vật chất và tinh thần và với chiến thắng đó sẽ đến chiến thắng của ánh sáng, đó là chiến thắng của trí tuệ trước bóng tối là vô minh; đó sẽ là chiến thắng của cái thiện, đó là tình yêu, công lý và sự hài hòa trên điều ác, đó là sự ích kỷ, chủ nghĩa tự do và sự bất công. (295, 49)

54. Không có gì là không thể đối với Ta. Thánh Ý của Ta đã được thực hiện, và sẽ luôn luôn được thực hiện, mặc dù có những lúc dường như sự thống trị đó là ý chí của con người, không phải của Ta.

55. Trên con đường của ý chí tự do của con người, sự thống trị của nó trên trái đất, sự chiến thắng của sự kiêu ngạo của nó, sự thống trị mà với sức mạnh của nó đôi khi áp đặt, rất phù hợp với sự vĩnh cửu mà nó hoàn toàn không bao giờ có thể thay đổi kế hoạch Thiên Liêng; và vì vậy vào ngày mai hoặc trong quá trình hoàn thành của họ, ý chí của Thần Khí của Ta đối với tất cả chúng sinh được thể hiện, cứu lấy điều tốt đẹp và xóa bỏ sự bất tịnh. (280, 9 - 10)

56. Thời gian sẽ đến khi biên giới của thế giới này bị xóa bỏ, bởi tình yêu và thế giới tiếp cận nhau thông qua tâm linh.

57. Cho đến lúc đó, cuộc đấu tranh sẽ tiếp tục giữa lương tâm và ý chí tự do, mà con người tận dụng để làm như anh ta muốn trong cuộc sống.

58. Cuộc đấu tranh giữa hai thế lực này sẽ lên đến đỉnh điểm, và chiến thắng sẽ rơi vào tinh thần, trong sự đầu hàng của tình yêu tuyệt đối dành cho Chúa Cha, sẽ nói với Ngài: 'Lạy Chúa, con từ bỏ ý chí tự do của mình; con chỉ làm việc theo Thánh Ý của Ngài trong con mà thôi'.

59. Ta sẽ ban phước cho anh ta đến trước mặt Ta theo cách này và quẩn anh ta trong ánh sáng của Ta; hơn thế nữa, Ta sẽ làm cho anh ta biết rằng, quyền tự do được ban cho anh ta sẽ không bao giờ bị rút lại, vì anh làm theo Thánh Ý của Cha mình, người trung thành và vâng lời, xứng đáng với sự tin tưởng của Chúa Tể. (213, 61 - 64)

Lương Tâm thông qua Lời Mới của Thiên Chúa

60. Giáo Lý của Ta, tràn đầy ánh sáng và tình yêu, đến để củng cố tinh thần, để nó có thể áp đặt sức mạnh của nó lên da thịt và cảm hóa nó, để những cảm hứng của lương tâm trở nên dễ hiểu hơn bao giờ.

61. Tâm linh là mục đích mà nhân loại phải theo đuổi, vì thông qua nó, nó sẽ tự nhận mình rõ ràng với lương tâm, và cuối cùng đến để phân biệt đúng sai.

62. Vì thiếu sự nâng cao về mặt tinh thần của con người, tiếng nói khôn ngoan và sâu sắc, chính trực và công bằng này đã không được nghe và diễn giải như lẽ ra nó phải có; và do đó, con người đã chưa đạt đến sự hiểu biết tuyệt đối, cho phép anh ta phân biệt thực sự giữa đúng và sai.

63. Đó không phải là tất cả, vì anh ta cũng cần tìm cho mình sức mạnh cần thiết, để tuân theo mọi sự thúc đẩy tốt đẹp và tuân theo mọi cảm hứng giác ngộ, đồng thời từ chối bất kỳ cám dỗ, suy nghĩ hay cảm giác xấu xa nào. (329, 56 - 57)

64. Con người sẽ dễ hiểu nhau như thế nào khi họ suy ngẫm và lắng nghe những mệnh lệnh của lý lẽ cao hơn của họ: tiếng nói của thẩm phán mà họ không muốn nghe, bởi vì họ biết rằng nó sẽ ra lệnh cho họ làm ngược lại tất cả những gì họ làm ngay bây giờ

65. Ta nói với các con rằng, nếu các con đã không muốn lắng nghe tiếng nói của lương tâm, thì các con đã không vâng lời và thiếu khiêm tốn để thực hành Giáo Lý của Ta. Các con nhận ra Giáo Lý của Ta về lý thuyết, nhưng các con không thực sự thực hành. Mặc dù các con thừa nhận rằng nó sở hữu bản chất thiêng liêng, và rằng Chúa Kitô thực sự tuyệt vời và những lời dạy của Ngài là hoàn hảo, không ai muốn thực sự bắt chước Thầy Chí Thánh để đạt được sự vĩ đại của mình. Không ai muốn tiếp cận với Ngài, bắt chước Ngài thực sự. Các con cần nhận ra rằng Ta đã không đến trong Kỷ Nguyên thứ hai chỉ để các con nhận thức được sự vĩ đại về tâm linh của Ta mà còn để các con trở nên vĩ đại về mặt tâm linh. (287, 35 - 36)

66. Ta sẽ đoàn tụ tất cả mọi người và mọi người, xung quanh thông điệp mới của Ta; Ta sẽ gọi họ như một mục tử làm việc cho chiên của mình, và chuẩn bị cho họ sự bình an của một nơi trú ẩn, nơi họ có thể lánh nạn khỏi những nơi có khí hậu độc và bão tố.

67. Các con sẽ thấy rằng, mặc dù nhiều người dường như không có dấu vết nhỏ nhất của đức tin hay tâm linh, họ bảo tồn phần tinh khiết nhất của tinh thần họ, là những nguyên tắc bất tử của đời sống tâm linh; và các con sẽ thấy có bao nhiêu người dường như không ở trong tôn giáo nào cả, chịu đựng trong khu vực thân mật nhất của họ là một bàn thờ không thể phá hủy. (Lương Tâm)

68. Trước bàn thờ bên trong đó, con người phải thờ lạy tâm linh, và thành tâm sám hối sự bất tuân của họ, khóc vì lỗi lầm, hành động xấu xa và tội lỗi của họ. Ở đó, trước bàn thờ của Lương Tâm, sự kiêu ngạo của con người sẽ sụp đổ, và con người sẽ không còn coi mình là cấp trên vì lý do chủng tộc của họ. Rồi sẽ đến sự từ bỏ, sự phục hồi và cuối cùng là sự bình an, như là thành quả chính đáng của tình yêu, sự khiêm nhường, đức tin và thiện chí. (321, 9 - 11)