

TTT/36 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.36 - Niềm Tin, Sự Thật và Sự Hiểu Biết

Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô

Đức Tin có thể làm tất cả mọi thứ

Vì vậy, Đức Chúa phán:

1. Để làm chủ sự yếu đuối, nhỏ bé, khốn khổ, đam mê và tiêu diệt mọi nghi ngờ, đức tin và việc tốt là không thể thiếu và là những đức tính chiến thắng những điều không thể; trước mắt họ những gì khó khăn và không thể đạt được sẽ biến mất như những cái bóng.
2. Ta đã nói với những người đã tin vào Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai: Đức tin của các con đã cứu mình. Vì vậy, Ta đã tuyên bố điều đó bởi vì đức tin là một sức mạnh chữa lành, nó là một sức mạnh để biến đổi và ánh sáng của nó phá hủy mọi bóng tối. (20, 63 - 64)
3. Những người còn xa rời tâm linh, muốn được nhìn thấy Ta dưới hình dạng của Chúa Giêsu để nói với Ta: 'Lạy Cha, con tin vào Ngài, vì con đã nhìn thấy Ngài'; Ta sẽ nói với họ: Phúc cho những người không thấy đã tin, vì họ đã đưa ra bằng chứng rằng nhờ vào tâm linh của họ, họ đã cảm nhận được Ta trong lòng. (27 - 75)
4. Ta ước ao các con để biết đức tin là gì, để các con hiểu rằng người sở hữu nó, là chủ sở hữu của một kho báu vô song.
5. Anh ta, người được chiếu sáng bởi ánh sáng nội tâm đó, cho dù thế giới có coi anh ta nghèo đến đâu, sẽ không bao giờ cảm thấy mình là kẻ ngang ngược, bị bỏ rơi, yếu đuối, hay lạc lối; niềm tin của anh ta vào Chúa Cha, vào cuộc sống, vào số mệnh của anh ta và thậm chí vào chính anh ta sẽ không bao giờ để anh ta yếu đi trong cuộc đấu tranh, và anh ta sẽ luôn có thể thực hiện những công việc tuyệt vời và phi thường. (136, 4 - 5)
6. Đức tin giống như một ngọn hải đăng soi sáng con đường của các con, cho đến khi các con đến cánh cửa an toàn vĩnh cửu.
7. Đức tin không thể được thể hiện bởi những linh hồn rụt rè và sợ hãi, những người hôm nay tiến lên một bước và ngày mai quay trở lại, những người không muốn đấu tranh với nỗi đau của chính họ, tin vào chiến thắng của tinh thần chỉ thông qua đức ái của Chúa Cha.
8. Đức tin là thứ mà tinh thần cảm nhận, biết rằng Thiên Chúa ở trong mình, người yêu mến Chúa và thích cảm nhận Ngài trong chính mình, và người yêu anh em mình; Có niềm tin vào công lý của Chúa Cha đến nỗi anh ta không chờ đợi anh em mình yêu mình; ai tha thứ cho tội lỗi và lỗi lầm nhưng ngày mai ai sẽ tràn ngập ánh sáng, bởi vì công đức của mình, anh ta đã đạt được sự thanh luyện của mình.

9. Người có đức tin có bình an, sở hữu tình yêu và tràn đầy lòng tốt.

10. Anh ta giàu đức tin, và ngay cả trong thế giới vật chất; nhưng với sự giàu có thực sự, không phải là thứ mà các con quan niệm. (263, 12 - 16)

11. Ta sẽ nói với các con bài kiểm tra, cho thấy đức tin thực sự tồn tại: trái tim không gặp khó khăn trong thời gian thử thách và sự bình an tràn ngập tinh thần trong những khoảnh khắc tối cao của sự nguy hiểm.

12. Người có đức tin, hòa hợp với Ta, vì Ta là sự sống, sức khỏe và sự cứu rỗi; Người thực sự tìm kiếm cảng này và đèn hiệu này, sẽ không bị diệt vong.

13. Người sở hữu đức tính này, thực hiện những việc phi thường vượt ra ngoài mọi khoa học của con người, và đưa ra lời chứng về tinh thần và sự sống cao hơn. (237, 69 - 71)

Sự Thừa Nhận Sự Thật của Thiên Chúa

14. Khi trái tim chứa đựng niềm tin tốt và tâm trí không có thành kiến hay ý tưởng lẫn lộn, cuộc sống được đánh giá cao hơn và sự thật được nhìn thấy rõ ràng hơn. Ngược lại, khi trái tim mang theo sự hoài nghi, hoặc có những điều phù phiếm và lỗi lầm trong tâm trí, tất cả đều xuất hiện lẫn lộn và ngay cả ánh sáng cũng xuất hiện dưới dạng bóng tối.

15. Tìm kiếm sự thật: đó là sự sống, nhưng tìm kiếm nó bằng tình yêu, với sự khiêm tốn, với sự kiên trì và niềm tin. (88, 5 - 6)

16. Hãy cầu nguyện, và trong lời cầu nguyện của các con, hãy đặt câu hỏi về Cha của mình, và trong suy ngẫm, các con sẽ nhận được tia sáng vô tận của Ta. Đừng mong nhận được tất cả sự thật chỉ trong một khoảnh khắc. Có những linh hồn đã đi trong thời gian dài để tìm kiếm sự thật, nghiên cứu và cố gắng thâm nhập vào tất cả các Mầu Nhiệm, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mong muốn.

17. Chúa Kitô, Đấng được xúc dầu, đã đến chỉ cho các con con đường, đã nói với các con rằng, “Hãy yêu thương nhau”. Các con có thể tưởng tượng được tầm với của Điều Răn cao siêu đó không? Tất cả cuộc sống của con người sẽ được biến đổi nếu các con sống theo Giáo Lý đó. Chỉ có Tình Yêu là thứ có thể tiết lộ những sự thật của Bí Quyết, bởi vì nó là nguồn gốc của sự sống của các con, và của tất cả tạo vật được tạo ra.

18. Tìm kiếm sự thật với lòng nhiệt thành, và tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Tình yêu củng cố các con trong những điều tốt đẹp, và các con sẽ thấy, từng bước, tất cả những gì là sai lầm, không trong sạch, hoặc không hoàn hảo sẽ rơi ra khỏi mình. Mỗi ngày, nhạy cảm hơn với ánh sáng của ân sủng Thiêng Liêng, sau đó các con sẽ có thể hỏi Chúa trực tiếp tất cả những gì các con muốn biết và điều đó là cần thiết cho tinh thần của mình để đạt đến sự thật tối cao. (136, 40 - 42)

19. Ta là Ngôi Lời đến để tìm kiếm con người, vì họ đã không thể đến với Ta. Đó là sự thật của Ta mà Ta đến để tiết lộ cho các con, vì sự thật là Vương Quốc, Ta muốn tất cả các con bước vào.

20. Nhưng làm thế nào các con có thể tìm thấy sự thật, nếu trước tiên Ta không nói với các con rằng phải từ bỏ nhiều là điều cần thiết?

21. Đôi khi, để tìm ra sự thật, cần phải từ bỏ tất cả những gì các con sở hữu, từ bỏ ngay cả bản thân mình.

22. Người vô ích, người theo chủ nghĩa duy vật và người lười biếng không thể biết sự thật, nếu họ không phá hủy những bức tường nơi họ sống. Điều cần thiết là họ thống trị niềm đam mê và điểm yếu của họ để nhìn thẳng vào ánh sáng của Ta. (258, 44 - 47)

23. Phúc cho Người tìm kiếm sự thật, vì anh ta khát khao tình yêu, ánh sáng và lòng tốt. Tìm kiếm, và các con sẽ tìm thấy; tìm kiếm sự thật, và nó sẽ đi ra để gặp các con Tiếp tục suy ngẫm, và tiếp tục đặt câu hỏi về Bí Quyết, và Ngài sẽ trả lời, vì Cha không bao giờ giữ im lặng hay thờ ơ khi anh ta háo hức cầu xin Ngài.

24. Có bao nhiêu người tìm kiếm sự thật trong sách, trong số những người khôn ngoan và trong các ngành khoa học đa dạng, cuối cùng họ sẽ tìm thấy nó, vì trong sâu thẳm mỗi người Ta đã gửi một hạt giống của sự thật vĩnh cửu. (262, 36 - 37)

25. Ta không thể lừa dối các con. Ta không bao giờ hành động sai lầm, và không bao giờ trốn trong bóng tối. Sự thật của Ta luôn trần trụi, nhưng nếu con người không thể nhìn thấy sự trần trụi của Thần Khí của Ta, thì đó là vì họ không muốn. Ta không che giấu sự thật của Ta với bất kỳ sự kiện nào. Sự trần trụi của Ta là Thần Thánh và thuần khiết, Sự trần trụi của Ta là Thánh và Ta sẽ cho mọi người thấy Vũ trụ. Tượng trưng cho điều này, Ta đã đến trần trụi trong thế giới như một người đàn ông, và cũng đã để nó lại trần trụi.

26. Ta ước muốn rằng trong số của Ta luôn có sự thật, vì Ta là, và sẽ luôn ở trong sự thật của các con. Ta ước muốn rằng có tình yêu giữa các con và tình yêu của Ta sẽ luôn ở trong tình yêu của các con.

27. Chỉ có một sự thật tồn tại và một tình yêu đích thực; và sự thật đó và tình yêu đó ở trong các con. Tình yêu của các con và sự thật của các con sẽ là của Ta, và sự thật của Ta và tình yêu của Ta sẽ là của các con. (327, 33 - 34)

28. Ánh sáng của Ta có trong tất cả các lương tâm, các con đã ở trong Kỷ Nguyên khi Thần khí của Ta sẽ tràn ra khắp nhân loại, và vì vậy Ta nói với các con rằng, tất cả các con sẽ sớm cảm nhận được sự hiện diện của Ta, khôn ngoan như với những kẻ ngu dốt, vĩ đại như trẻ nhỏ, và hùng mạnh như người nghèo.

29. Một và tất cả sẽ run sợ trước sự thật của Thiên Chúa Hằng Sống thực sự. (263, 33 - 34)

Sự Thừa Nhận của Tâm Linh và Thiên Tính

30. Một trong những đứa con của Ta không thể quên Ta vì anh ta mang trong mình tinh thần, lương tâm, là ánh sáng của Thần Khí Ta và thông qua đó, sớm hay muộn, anh ta phải nhận ra Ta.

31. Thật dễ dàng để một số người hiểu được ý nghĩa của Lời Ta và tìm thấy ánh sáng ở đó; nhưng với người khác Lời của Ta vẫn là một Mầu Nhiệm.

32. Ta nói với các con rằng, không phải ai cũng có thể hiểu được bản chất tinh thần của thông điệp của Ta trong thời gian này. Những người không thành công khi làm như vậy sẽ phải chờ đợi đúng thời điểm, mới để tinh thần của họ mở mắt trước ánh sáng của những tiết lộ của Ta. (36, 4 - 6)

33. Nếu Ta nói với các con rằng, trí tuệ của Ta sẽ là của các con, các con có tin rằng chỉ một sự tồn tại là đủ để biết tất cả những gì Ta phải tiết lộ cho các con không? Nếu Ta nói rằng, các con sẽ không tiếp thu được khoa học của con người mà không đi theo con đường tiến hóa rộng lớn, các con sẽ không thể có được kiến thức về tâm linh mà không có sự tiến hóa hoàn toàn về tinh thần.

34. Ta không đến để đưa tâm linh vào cuộc xung đột với khoa học, bởi vì sự sai lầm đó là của con người, nhưng không bao giờ là của Ta; ngược lại, Ta đến để dạy các con hòa hợp tinh thần với vật chất, những gì là con người với Thiên Chúa, những gì là tạm thời với vĩnh cửu. Tuy nhiên, Ta tuyên bố với các con rằng, để du hành trên đường đời, cần phải biết trước con đường mà lương tâm của mình vạch ra, mà Luật tâm linh của họ bắt nguồn từ Thần Khí Thánh Thiêng. (79, 38 - 39)

35. Các con đã gục ngã cho đến nay, và xa cách chính mình với tâm linh, rằng các con coi tất cả những điều đó là siêu nhiên, bởi vì nó liên quan đến tinh thần, là hoàn toàn tự nhiên. Đây là cách các con đề cập đến Thần Thánh, và là cách các con thấy tất cả những gì liên quan đến tinh thần của mình, và đó là một lỗi lầm.

36. Điều đã xảy ra là các con chỉ nhìn thấy và cảm nhận những gì gần với giác quan của mình, hoặc trong tầm với của trí thông minh con người, và những gì nằm ngoài cảm giác và tâm trí các con đã được xem như là siêu nhiên. (273, 1)

37. Người tìm kiếm ánh sáng của sự khôn ngoan trong thiên nhiên, cũng như Người tìm kiếm sự khôn ngoan của Ta trong những điều mặc khải tâm linh, sẽ phải tự mình đi trên con đường nơi anh ta tìm thấy sự thật mà anh ta không thể tìm thấy trên những con đường khác. Chính vì lý do đó mà Ta đã gửi tinh thần của các con để sống cuộc sống ở đây trên trái đất, để qua quá trình tiến hóa và trải nghiệm của mình, các con khám phá tất cả những gì có trong đó, và trong những gì xung quanh nó.

38. Nếu các con muốn xem xét kỹ những Lời của Ta, nhưng sau đó nghiên cứu và quan sát cuộc sống qua chúng, để các con có thể thấy sự thật chứa đựng trong tất cả những gì Ta đã nói với các con.

39. Sẽ có lúc các con dường như có mâu thuẫn giữa những gì Ta nói với các con hôm nay và những gì đã được tiết lộ cho các con trong thời gian qua, nhưng không có; sự nhầm lẫn là ở con người, nhưng các con sẽ sớm được đưa ra ánh sáng. (105, 54 - 56)

Những Điều Kiện để Nhận Ra Tâm Linh

40. Khiêm tốn là ánh sáng của tinh thần, và ngược lại, nếu thiếu nó là bóng tối. Sự phù phiếm là hoa quả của vô minh. Người vĩ đại nhờ trí tuệ, và xứng đáng nhờ đức hạnh, có sự khiêm tốn thực sự và khiêm tốn tinh thần. (101, 61)

41. Hãy để tất cả những ý nghĩ xấu xa rời khỏi mình, và thu hút những ý nghĩ cao quý. Hạnh phúc không nằm ở những thứ vật chất các con sở hữu, mà nằm ở tâm linh mà các con biết. Để biết là sở hữu và thực hành.

42. Người thực sự biết là khiêm tốn về tinh thần, không tự hào với trí tuệ trần gian khao khát được biết tất cả, nhưng phủ nhận tất cả những gì nó không hiểu. Người mang ánh sáng của kiến thức được truyền cảm hứng biết cách nhận được những điều mặc khải trong thời gian đến hạn của chúng và cách chờ đợi chúng. Nhiều người đã tự gọi mình là khôn ngoan, nhưng mặt trời tỏa sáng rực rỡ ngày này qua ngày khác, đã là một Mầu Nhiệm đối với họ.

43. Nhiều người đã tin rằng họ biết tất cả, tuy nhiên, thực sự Ta nói với các con rằng, ngay cả những con kiến băng qua đường cũng không được sự chú ý đến một Mầu Nhiệm không thể hiểu được đối với họ.

44. Con người có thể tra cứu nhiều tuyệt tác của thiên nhiên, nhưng trong khi họ không làm điều đó thông qua con đường của Tình yêu Thiên Liêng, họ sẽ không đến với sự khôn ngoan thực sự được bao bọc trong cuộc sống bất tử của tinh thần. (139, 67 - 70)

Tìm Kiếm Ánh Sáng Tâm Linh

45. Ngay từ khởi đầu Ta đã thừa nhận cho con người sự tự do về tư tưởng, nhưng anh ta luôn là nô lệ, đôi khi do sự cuồng tín của anh ta và trong những dịp khác vì niềm tin sai lầm của Pharaôn hoặc của Cae-sar. Đó là lý do tại sao trong thời gian này, đối mặt với sự tự do mà tinh thần đang đạt được, và sự rõ ràng được trình bày trước mắt anh ta, anh ta bị ánh sáng làm mờ mắt, vì tâm trí anh ta không quen với sự tự do đó.

46. Con người đã bị giảm sức mạnh của sự hiểu biết về tâm linh, và do đó rơi vào chủ nghĩa cuồng tín, đi trên những con đường bị cong queo và giống như một cái bóng của ý chí của người khác.

47. Anh ta đã mất tự do, và không phải là chủ sở hữu của chính mình cũng như suy nghĩ của chính anh ta.

48. Nhưng Kỷ Nguyên ánh sáng đã đến, thời điểm các con phải phá vỡ xiềng xích và dang rộng đôi cánh để bay tự do về phía vô tận để tìm kiếm sự thật. (239, 4 - 7)

49. Thế kỷ này, trong đó các con sống, trình bày hai mặt: một là sự tiến hóa của tâm trí, và mặt kia là sự trì trệ của tinh thần.

50. Quả thật, ánh sáng Thiêng Liêng chiếu rọi vào sự hiểu biết, và vì lý do đó mà nó phát sinh nguồn cảm hứng tuyệt vời của Ta, người có hoa quả làm kinh ngạc loài người. Đó là bởi vì tâm trí tìm kiếm tự do và mở rộng. Con người nghiên cứu sâu về thiên nhiên, anh ta nghiên cứu kỹ lưỡng, khám phá, thích thú và được đánh thức, nhưng không bao giờ do dự.

51. Chỉ dành cho những sinh linh nâng cao xứng đáng để tìm hiểu về Bí Quyết của Thiên Chúa.

52. Ở đó, anh ta tỏ ra mình vụng về và yếu đuối, không thể đánh bại bằng hành động của những định kiến kìm nén anh ta.

53. Sự phát triển trí thông minh của con người sẽ không bao giờ hoàn thành, cho đến khi nó xảy ra trên bình diện tâm linh. Xem sự lạc hậu của tinh thần của các con tuyệt vời như thế nào, bởi vì các con đã tận hiến kiến thức của mình cho cuộc sống trần gian.

54. Con người là nô lệ cho ý chí của người khác, nạn nhân của sự vô cảm, lên án và đe dọa và những gì anh ta đã đạt được với điều này? Việc từ bỏ tất cả những mong mỏi của mình để hiểu và đạt được kiến thức cao nhất mà con người phải có, ngăn cản bản thân không thể đạt được sự làm rõ về điều mà anh ta luôn luôn cho là một Mầu Nhiệm: đời sống Tâm Linh.

55. Các con có tin rằng cuộc sống của tinh thần sẽ luôn là một bí ẩn đối với con người trên trái đất không? Nếu vậy, thì các con đã rơi vào một lỗi lớn. Ta thực sự nói với các con rằng, trong khi các con không biết nguồn gốc của mình và bỏ qua tất cả những gì liên quan đến tinh thần, vì tất cả sự tiến bộ của khoa học, các con sẽ không vượt ra ngoài những sinh vật sống trong một thế giới nhỏ, giữa thực vật và động vật; các con tiếp tục nuôi dưỡng thù hận bằng các cuộc chiến và trong cuộc sống của mình, nỗi đau sẽ tiếp tục cai trị.

56. Nếu các con không khám phá ra những gì các con mang trong mình, cũng không phải là người anh em tinh thần cư ngụ của mỗi người hàng xóm, các con có thể yêu thực sự không? Không, nhân loại, mặc dù các con nói rằng các con biết và theo Ta, nếu các con xem nhẹ Giáo Lý của Ta, đức tin, kiến thức và tình yêu của các con sẽ là sai lạc. (271, 39 - 45)

57. Trong Ta, con người sẽ tìm thấy sự can đảm để giải thoát bản thân khỏi ách thống trị của sự thiếu hiểu biết của họ.

58. Làm thế nào các con có thể hy vọng rằng, trên trái đất có hòa bình và chấm dứt chiến tranh, con người tái sinh và tội lỗi giảm đi, nếu họ thiếu kiến thức tâm linh là nền tảng, nguyên tắc và nền tảng của sự sống?

59. Thực sự Ta nói với các con rằng, đến mức các con không hiểu và thực hành Sự Thật của Ta, sự tồn tại của các con trên trái đất sẽ giống như một tòa nhà được xây dựng trên cát đang di chuyển. (273, 24 - 26)

60. Ta đến với con người để nói với anh ta rằng, anh ta không thực sự biết mình, vì anh ta đã không thâm nhập vào nội tâm của chính mình, và không biết bí mật của mình, vì anh ta bỏ qua bản chất của nó. Tuy nhiên, trong Kỷ Nguyên này, Ta muốn dạy cho anh ta nội dung của Cuốn Sách đã bị đóng lại từ lâu với anh ta, và trong đó được bảo vệ tất cả các Màu Nhiệm mà kể từ Kỷ Nguyên thứ hai, Ta đã hứa sẽ giải thích với ánh sáng của Thần Khí của Ta.

61. Chỉ bây giờ các con mới thực sự thâm nhập và biết được chiều sâu bên trong tinh thần của mình, và sau đó các con sẽ có thể nói rằng mình đã bắt đầu biết mình là ai.

62. Con người sẽ biết nguồn gốc của mình, số mệnh của mình, sứ mệnh của anh ta, những món quà của anh ta và tất cả cuộc sống vô tận và vĩnh cửu rung động xung quanh anh ta. Anh ta sẽ không còn có thể xúc phạm đồng loại của mình, hoặc cố gắng xâm phạm cuộc sống của anh em mình, cũng không dám nói xấu bất cứ điều gì xung quanh anh ta, vì anh ta sẽ nhận ra rằng tất cả là Thánh Thiêng.

63. Anh ta sẽ biết những gì anh ta mang trong mình, và sau đó, anh ta sẽ có một ý tưởng rõ ràng và một niềm tin sâu sắc rằng, nếu tinh thần đó là tuyệt diệu, thì đó cũng phải là nơi cư ngụ mà Cha anh ta đã dành cho mình ở cõi vĩnh hằng. (287, 4 – 6)