

## TTT/39 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.39 -

### Thế Gian và Tâm Linh của Do Thái, 144,000 Chứng Nhân

Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô

Nhiệm Vụ Lịch Sử của Dân Do Thái và sự Thất Bại của Họ

Vì vậy, Đức Chúa phán:

1. Quả thật Ta nói với các con rằng, nếu nhân loại đã kiên trì theo Luật mà lương tâm của họ đã phán quyết bên trong, thì không cần thiết phải gửi cho các con những người hướng dẫn, cũng như các tiên tri, và Chúa cũng không cần thiết phải xuống giữa các con, thậm chí là để ghi khắc Luật của Ta bằng đá trong Kỷ Nguyên thứ nhất, hoặc phải trở thành Con Người và chết như một Người đàn ông trên thập giá trong Kỷ Nguyên thứ hai.
2. Nếu Ta đã hình thành một dân tộc và tặng họ những món quà, thì không phải vì thế mà họ có thể làm khổ mình và làm nhục người khác, mà là để họ trở thành một tấm gương phục tùng Thiên Chúa thực sự và một tấm gương về tình huynh đệ giữa mọi người.
3. Ta đã chọn dân này để họ trở thành một công cụ theo Thánh Ý của Ta trên trái đất, và là dân mang những điều mặc khải của Ta, vì vậy họ sẽ mời mọi người sống theo Luật của Ta và để toàn thể nhân loại trở thành dân duy nhất của Chúa Cha.
4. Nếu dân này phải chịu nhiều đau khổ, mặc dù được chọn, thì đó là vì họ tin rằng di sản chỉ dành cho họ, rằng Thiên Chúa của họ không thể là Thiên Chúa cho những người ngoại đạo, vì họ coi người khác là người lạ và không chia sẻ với họ những gì Cha đã giao phó cho họ. Nếu Ta tách họ ra một thời gian với dân khác, đó là vì Ta không muốn họ bị nhiễm sự gian ác và chủ nghĩa vật chất.
5. Tuy nhiên, khi họ cố chấp với chủ nghĩa tự cao tự đại và đã coi mình là vĩ đại và mạnh mẽ, Ta đã chứng minh cho họ thấy rằng sức mạnh và sự vĩ đại của họ là sai lầm, và Ta đã cho phép các quốc gia khác hạ bệ họ xuống và thu họ lại thành thân phận tội tở. Vua Pharaôn và Caesar đã là chúa tể của họ, khi Ta đã đề nghị làm Chúa của họ.
6. Chúa Cha, trong tình yêu vô tận của Ngài, một lần nữa đã bày tỏ chính mình với dân Ngài để ban cho họ sự tự do và nhắc nhở họ về sứ mệnh của họ; và trong giai đoạn này, Ta đã đến để trao cho họ những bài học về tình yêu của Ta, và chỉ có ánh mắt của Ta mới có thể khám phá giữa nhân loại những người con của dân Do Thái mà Ta đang kêu gọi và tụ tập để họ có thể nhận được ánh sáng của Chúa Thánh Thần .

7. Ta đã đến để thể hiện bản thân mình trước tinh thần của các con bởi vì thời gian đã qua lâu khi Ta nói chuyện với các con thông qua Thiên nhiên và bằng các biểu hiện vật chất mà các con gọi là phép lạ. Bây giờ các con có thể cảm nhận được Ta trong tinh thần cũng như sâu thẳm trong lòng mình.

8. Trong Kỷ Nguyên này, dân Palestine không phải là nhân chứng cho sự thể hiện của Ta, bởi vì đó không phải là một nơi cụ thể mà Ta đến để tìm kiếm, mà là tinh thần của các con. Ta tìm kiếm người Do Thái về tinh thần chứ không phải máu: vì những người có hạt giống tâm linh trong suốt tất cả các Kỷ Nguyên mà họ đã nhận được thông qua lòng nhân từ của Ta. (63, 64 - 69)

### **Sự Tách Biệt của Người Do Thái thành Tín Ngưỡng Trần Thế và Tâm Linh**

9. Điều cần thiết là Chúa Cha, sau sự chia tay của Ngài, tấn công từ tay của dân Ngài trên trái đất, vùng đất đã được giao phó cho họ từ thời các tổ phụ.

10. Từ một số trong số họ, nó đã được coi là một sự bồi thường, và từ những người khác như một phần thưởng; vì vùng đất của Canaan, Palestine xinh đẹp của thời đại trước, đã chỉ được Ta chuẩn bị như một biểu tượng của miền đất hứa của tinh thần thực sự, và khi tước đi những người thuộc sở hữu đó, những người Do Thái, theo chủ nghĩa duy vật đã lang thang trên mặt trái đất, và mặt khác, những người trung thành, những người đã luôn cảm nhận được sự hiện diện của Ta, vẫn chờ đợi Thánh Ý của Ta, không đau đớn vì đã từ chối quyền thừa kế đó từ quá khứ, biết rằng Chúa Cha đã thừa nhận cho họ một ân sủng mới: sự kế thừa Lời của Người , Lời Thánh Thiêng, và sự hy sinh và máu của Ngài.

11. Họ sống trọn vẹn trong Kỷ Nguyên thứ ba, và trong những ngày này, ánh mắt của Ta thấy dân Do Thái của Ta vẫn được chia thành hai phần. Một, duy vật, làm giàu bằng hàng hóa của trái đất cho sự phục hồi của chính họ, và làm rung chuyển nền tảng của trái đất với sức mạnh của họ; vì họ đã đặt sức mạnh, tài năng và những ân sủng mà Chúa Cha đã tuôn đổ trên tinh thần của họ để phục vụ cho chính họ, tham vọng và sự vĩ đại của họ.

12. Xem cách mọi người đưa ra bằng chứng về sức mạnh của họ ngay cả trong chủ nghĩa duy vật, trong khoa học, ý chí và trí thông minh của họ. Bên trong, họ bảo vệ sự tức giận vì đói, sự nô lệ, sự nhục nhã mà họ đã phải chịu, và ngày nay, họ kiêu ngạo và mạnh mẽ, đã trỗi dậy để làm nhục các dân tộc khác, khiến các dân tộc run sợ trước sức mạnh của họ, và thống trị các dân tộc. Ngày nay, họ là những người bảo hòa, và họ rất vui khi thấy hàng triệu người đói và các dân tộc vĩ đại là nô lệ, nô lệ tiền bạc, sức mạnh của họ, về khoa học và tham vọng của họ.

13. Ta cũng thấy một phần khác về dân của Ta: những người trung thành và quyết đoán, những người luôn biết cảm nhận sự hiện diện của Ta, những người luôn nhận ra Ta đến với con người, những người tin vào những điều mặc khải của Ta và những người đã vâng lời và tuân thủ bất chấp tất cả.

14. Phần khác đó không chỉ là các con là nhân chứng cho sự giao tiếp của Ta, thông qua sự hiểu biết của con người trong thời gian này, vì một phần dân Do Thái thuộc tâm linh nằm rải rác trên toàn cầu, và bất cứ nơi nào họ tìm thấy, anh ta hoặc cô ta đều nhận được lòng từ bi của Ta, cảm thấy sự hiện diện của Ta, được duy trì bởi bánh của Ta và chờ đợi Ta, mà không biết Ta có thể đến ở nơi đâu, cũng không biết ở dạng nào; vậy mà họ vẫn chờ đợi.

15. Tuy nhiên, những người biết Ta đã đến như thế nào, Ta đã giao tiếp như thế nào, những người biết chắc chắn những tiết lộ của Ta, những người chuẩn bị cho thời gian sắp tới, các con có phải là một phần trong 144.000 người được Ta chọn từ mười hai bộ tộc của những người đó; một trăm bốn mươi bốn ngàn người sẽ đứng trước nhiều người dân Do Thái, giống như 144.000 thuyền trưởng sẽ tham gia vào trận chiến vĩ đại của Kỷ Nguyên thứ ba không?

16. Các con có tin rằng dân của Ta sẽ luôn bị chia rẽ không? Thực sự, Ta nói với các con, họ sẽ không. Đối với các con, những Giáo Huấn đã đến, ánh sáng và thử thách. Đối với họ cũng là công lý và thử thách của Ta đã đến: Ta dẫn dắt họ bước những bước lớn về việc thức tỉnh tinh thần, và mặc dù đúng là trong những giây phút đầu tiên, họ sẽ từ chối sự ngự đến thứ ba của Ta với thế giới, vì họ đã từ chối Ta trong Kỷ Nguyên Thứ hai, Ta nói với các con, thời điểm chuyển đổi của họ không còn xa. Họ sống theo truyền thống cổ xưa của họ; Tuy nhiên, Ta thăm dò tinh thần và trái tim của người Do Thái, và Ta nói với các con rằng, họ giữ truyền thống của họ nhiều từ sự tiện lợi và sợ các Mặc Khải Thánh Thiêng, hơn là từ niềm tin bên trong; họ run sợ trước những biểu hiện của Thế Giới bên kia. Đây là những gì Ta sẽ đề xuất với họ: Rằng họ từ bỏ tất cả những gì thừa thãi, và thực hành bác ái, tình yêu và khiêm tốn.

17. Các con sẽ phải đến trước mặt họ, và mỗi người sẽ sử dụng vũ khí của họ. Một bên là Lời Chúa, suy nghĩ, cầu nguyện và bằng chứng; những người khác, tài năng, sức mạnh và truyền thống của họ. Nhưng Ta sẽ có mặt trong cuộc đấu tranh, và Ta sẽ mang lại chiến thắng thực sự cho công lý của Ta, mang lại chiến thắng về tâm linh, Ta sẽ làm cho tinh thần trở dậy trên xác thịt, rằng nó cúi đầu và làm nhục nó; rồi sẽ đến sự hòa giải của các bộ tộc Do Thái và sự hợp nhất của dân Chúa.

18. Khi mọi người đã chuẩn bị, thực sự Ta nói với các con, họ sẽ tiếp tục và thực hiện sứ mệnh cao cả mà ngay từ đầu, Thiên Chúa đã giao cho những người được chọn của Minh, được chọn bởi vì họ là con đầu lòng của Ngài và là người mang những mặc khải của Chúa, để giống như anh em, họ có thể lãnh đạo những người khác, chia sẻ ân sủng của Người với họ và mang tất cả đến bên tay phải của Chúa Cha. (332, 17 - 21)

### **Phần Tâm Linh của Dân Tộc Do Thái**

19. Khi Ta nói về dân của Ta, người Do Thái, dân của Thiên Chúa, Ta nói đến những người đã mang sứ mệnh Thánh Thiêng đến trái đất, những người đã làm cho lề Luật của Ta được biết đến, những người đã tuyên xưng Danh Ta, những người đã trung thành với Ta, những người đã tuyên bố sự tồn tại của Thiên Chúa Hằng Sống, những người đã duy trì hạt giống tình yêu và những người biết cách nhận ra nơi Chúa Con, Ngôi Lời và sự hiện diện của Chúa Cha.

Đây là những người hình thành nên dân của Thiên Chúa, đó là Do Thái, kẻ mạnh, người trung thành, người Do Thái khôn ngoan: đó là quân đoàn của Ta là những người lính trung thành với Luật pháp, trung thành với sự thật.

20 , Không phải là người được chọn, không phải là người của các vị tiên tri, quân đoàn giác ngộ, của những người lính trung thành, vì Do Thái là một tên tâm linh được dùng không chính xác để chỉ định một chủng tộc.

21. Các con cũng nên biết rằng, tất cả những ai khao khát thành lập một phần của dân Ta, đều có thể làm như vậy bằng tình yêu, lòng bác ái, và lòng nhiệt thành và trung thành của họ đối với lề Luật.

22. Dân của Ta không có vùng đất hoặc thành phố cố định trên thế giới, Dân của Ta không có chủng tộc, nhưng được tìm thấy trong tất cả các chủng tộc trên toàn nhân loại. Tỷ lệ nhân loại nghe Lời Ta và nhận được những điều mặc khải mới chỉ là một phần của dân Ta; một phần khác được phổ biến trên khắp trái đất, và một phần khác, phần lớn nhất, nằm trong thung lũng tâm linh.

23. Đó là dân của Ta: những người thừa nhận và yêu mến Ta, những người vâng lời và đi theo Ta. (159, 55 - 59)

24. Hôm nay Ta hỏi các con, dân của Ta ở đâu? Người ở đâu là người khôn ngoan khi phải đối mặt với những thử thách, mạnh mẽ trong trận chiến và kiên định trong các cuộc đấu tranh? Nó được phân tán trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Ta sẽ lên tiếng và đoàn tụ họ về mặt tâm linh, để họ có thể đi trước tất cả các dân tộc, nhưng Ta nói với các con rằng, dân của Ta bây giờ được hình thành từ những người thuộc mọi chủng tộc, và họ sẽ hiểu được liên minh mà Ta mong đợi ở tất cả mọi người.

25. Dân tộc này sẽ mạnh mẽ và hiếu chiến, nhưng sẽ không có vũ khí giết người, cũng không phải là cỗ xe chiến tranh, họ cũng sẽ không hát những bài thánh ca hủy diệt. Biểu ngữ của họ sẽ là hòa bình, thanh kiếm là sự thật và lá chắn là tình yêu của họ.

26. Không ai có thể khám phá ra con người đó ở đâu, nhưng nó sẽ ở khắp mọi nơi: kẻ thù của nó sẽ cố gắng tiêu diệt nó, nhưng sẽ không thể, vì họ sẽ không bao giờ được tập hợp về mặt thể lý: sự liên minh, trật tự và hòa hợp của họ, sẽ là tâm linh. (157, 48 - 50)

27. Trong thời gian này, tinh thần của Do Thái thực sự rung động khắp nơi; họ là những linh hồn cảm thấy sự hiện diện của Ta, đang chờ đợi sự xuất hiện của Ta và tin tưởng vào công lý của Ta.

28. Khi những Lời này đến nơi khác, nhiều người sẽ chế giễu chúng. Nhưng Ta nói với các con rằng, sẽ tốt hơn nếu họ không chế nhạo, đến lúc họ sẽ thức dậy khỏi sự thờ ơ của họ và biết rằng họ cũng là con của dân Chúa.

29. Đa số những người này, ngày nay nghe thấy Ta có thể rơi vào nhầm lẫn, nếu họ không học Lời của Ta và nếu họ không bỏ qua chủ nghĩa duy vật của họ. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với họ giống như người Do Thái của Kỷ Nguyên đầu tiên, những người đã nghe tiếng Chúa, đã nhận được Luật và đã có các tiên tri, vì vậy họ tin rằng mình là người duy nhất yêu mến Chúa; một lỗi nghiêm trọng mà từ đó các thử thách lớn đã đến để cứu họ: sự sỉ nhục, sự lưu đày và sự giam cầm.

30. Điều cần thiết là các con biết rằng, tình yêu của Ta không thể phân biệt các con trong các cuộc đua hay tín ngưỡng, và khi Ta nói về dân của Ta, đó là vì từ lần đầu tiên Ta đã chuẩn bị tinh thần được gửi đến trái đất để soi sáng con đường của nhân loại

31. Họ là những du khách vĩnh cửu đã sinh sống ở nhiều quốc gia khác nhau và đã trải qua nhiều thử thách. Trong thời gian này, họ đã thấy rằng luật pháp của con người là bất công, rằng không có sự thật trong tình cảm, và không có bình an trong tinh thần, của nhân loại. (103, 10 - 14)

32. Dân của Thiên Chúa sẽ sống lại một lần nữa trong nhân loại, không phải là dân tộc được nhân cách hóa trong một chủng tộc, mà là vô số, một quân đoàn của các môn đệ của Ta, trong đó chỉ có tinh thần, và không có bất kỳ dòng máu, chủng tộc hay ngôn ngữ nào thống trị.

33. Dân này sẽ không giới hạn việc dạy Giáo Lý của Ta thông qua các bài viết; để những Lời chứa đựng sự sống cần phải sống dậy trong họ; dân này sẽ không chỉ phổ biến sách và bài viết, mà cả những việc làm và những ví dụ.

34. Hôm nay Ta giải phóng các con khỏi tất cả những gì không cần thiết, tất cả những gì không trong sạch hoặc sai trái, để các con có thể bước vào một cuộc sống đơn giản và trong sạch, từ đó tinh thần của các con có thể dâng lên lời chứng bằng các tác phẩm của nó.

35. Khi thời điểm đã đến, Ta sẽ trình bày dân của Ta cho nhân loại, và Thầy sẽ không bị các môn đệ của mình làm cho xấu hổ, và các môn đệ của Ngài sẽ không chối Thầy của họ. Khoảnh khắc đó sẽ trùng với cuộc chiến ý tưởng, từ đó sẽ nảy sinh như sự giải thoát hòa bình, như một tia sáng, Thuyết Tâm linh. (292, 28 - 31)

36. Dân tộc Ta lớn lên, nó nhân lên, không chỉ trên trái đất, mà cả trong thung lũng tâm linh. Trong vô số những người có tâm linh được tìm thấy, những người có quan hệ huyết thống với các con, cho dù họ là cha mẹ, anh em hoặc con cái của các con.

37. Đừng ngạc nhiên khi Ta nói với các con rằng dân của Ta rất đông, rằng trái đất để giữ họ sẽ phải lớn hơn nhiều. Khi Ta đoàn tụ họ, và thậm chí không có một đứa con nào của Ta bị mất tích, chúng sẽ được ban cho cái vô hạn như nơi ở của chúng, đó là thung lũng ánh sáng và ân sủng không bao giờ kết thúc.

38. Ở đây trên trái đất, Ta đến chỉ để chuẩn bị cho các con, để hướng dẫn các con trong Giáo Lý của Ta, để các con biết cách tiếp cận sự sống đó. Nhân loại này chỉ là một phần của dân Chúa; điều cần thiết là tất cả đều biết những lời giải thích này để đưa cuộc sống của họ lên con đường đi đến lý tưởng của sự hoàn hảo.

39. Thông điệp Thánh Thiêng này, đó là Lời của Ta tuôn ra từ đôi môi của những người phát ngôn của loài người, Ta ước mong nó sẽ đến được với toàn nhân loại. Lời của Ta là tiếng chuông gọi thế giới; bản chất của nó sẽ di chuyển các dân tộc, làm cho họ thức tỉnh để suy ngẫm về tâm linh, về vận mệnh của tinh thần sau cuộc sống này. (100, 35 - 37)

### **Một Trăm Bốn Mươi Bốn Nghìn Người đã được Chọn (144,000)**

40. Để mở rộng công việc của Ta trong việc này, Kỷ Nguyên thứ ba, Ta đã chọn, trong số đông đảo, 144.000 linh hồn, đánh dấu họ bằng nụ hôn của ánh sáng Thiêng Liêng, không phải là một nụ hôn phản bội, cũng không phải là dấu hiệu của hiệp ước sẽ đặt tinh thần của các con vào nguy hiểm. Dấu Ấn của Ta là một dấu hiệu cho thấy Chúa Thánh Thần dựa trên những người đã được chọn để thực hiện một sứ mệnh vĩ đại trong Kỷ Nguyên thứ ba này.

41. Người mang dấu ấn này không an toàn trước những nguy hiểm; ngược lại, anh ta bị thử thách và cám dỗ hơn bất kỳ ai. Hãy nhớ từng người trong số mười hai người đã được Ta chọn trong Kỷ Nguyên thứ hai, và các con có thể xác nhận những gì Ta nói với các con. Họ đã có những giây phút nghi ngờ, yếu đuối và bối rối; thậm chí còn có một người đã phản bội Ta với những kẻ hành quyết của Ta bằng một nụ hôn.

42. Bao nhiêu người được chọn trong thời gian này sẽ phải cầu nguyện và giữ gìn cảnh giác để không rơi vào cám dỗ. Mặc dù vậy, Ta nói với các con một cách thực sự rằng, trong số 144.000 người sẽ có kẻ phản bội.

43. Dấu ấn có nghĩa là một sự kêu gọi, sứ mệnh và trách nhiệm trước Thiên Chúa. Nó không phải là một sự đảm bảo chống lại những cám dỗ hoặc bệnh tật. Nếu là vậy, công đức nào sẽ có trong số người được chọn Ta? Cố gắng nào sẽ có cho tinh thần của các con để trung thành với Lời của Ta?

44. Ta nói chuyện với các con theo cách này, bởi vì có rất nhiều trái tim trong vô số người này muốn trở thành một phần của những người đã được đánh dấu, nhưng Ta đã thấy điều đó thay vì khao khát được phục vụ nhân loại bằng những món quà mà nhãn hiệu ban tặng, đó là mong muốn cảm thấy an toàn hoặc phù phiếm khiến họ phải yêu cầu Ta gọi cho họ. Ta sẽ kiểm tra những thứ nhỏ nhặt này, và họ sẽ tin chắc rằng có sự thật trong Lời của Ta.

45. Dấu hiệu là một dấu hiệu vô hình mà những người mang nó với tình yêu, sự tôn trọng, nhiệt tình và khiêm tốn có thể hoàn thành nhiệm vụ của họ. Sau đó, các con sẽ thấy rằng dấu ấn là một ân sủng Thiêng Liêng vượt trội hơn nỗi đau, chiếu sáng các con trong những thử thách lớn nhất của mình, cho thấy kiến thức sâu sắc, và ở bất cứ nơi nào, có thể mở ra một sự vi phạm cho việc vượt qua tinh thần.

46. Dấu hiệu giống như một liên kết hợp nhất bất cứ ai sở hữu nó với Thế giới Tâm linh; đó là kênh mà những suy nghĩ và lời nói của Thế giới Tâm linh thể hiện trong các con; [biết sau đó] bằng Lời của Ta, rằng, người được đánh dấu là một sứ giả, một phái viên và công cụ của Ta.

47. Sự cam kết và trách nhiệm của người được đánh dấu đối với Công Việc của Ta là rất lớn, nhưng anh ta không đơn độc trên con đường của mình; Ở bên cạnh anh ta có một thiên thần hộ mệnh bảo vệ, hướng dẫn, truyền cảm hứng và củng cố anh ta.

48. Ôi, anh ta mạnh mẽ biết bao, biết ôm lấy thập giá của mình bằng tình yêu, và khó khăn và cay đắng như thế nào là con đường của người được chọn, không biết mang theo dấu hiệu Thánh Thiêng của người được chọn trong mình, người của Kỷ Nguyên thứ ba!

49. Ta nói với tất cả những ai nghe Ta: học cách cầu nguyện và giữ gìn cảnh giác, vắc thập giá của mình bằng tình yêu và thực hành sự công bình và vâng phục, để cuộc sống này, là tái sinh sáng chói nhất của tinh thần các con, không phải là vô sinh, làm cho các con than thở về thời gian đã mất và những món quà đã không sử dụng.

50. Suy ngẫm, tất cả các con, được đánh dấu hoặc không đánh dấu, trong bài học này, cho tất cả các con có một sứ mệnh để hoàn thành trong công việc của Ta. (306, 3 - 4, 7 - 12)

51. Các bộ tộc của Do Thái thuộc tâm linh có rất nhiều, từ mỗi bộ tộc Ta sẽ chọn 12.000 và sẽ đánh dấu trên trán của họ, nhưng người Do Thái không bị giới hạn ở con số 144.000; những người được chọn là vô hạn.

52. Thầy đã dạy các con trong Kỷ Nguyên thứ hai, nhiều người được kêu gọi nhưng ít người được chọn, và tất cả người Do Thái sẽ được kêu gọi, nhưng trong số đó, Ta sẽ đánh dấu 144.000. Trong tất cả, Ta sẽ đặt sự bình an, tâm linh và nguyên tắc tinh thần để giao tiếp với Thần Khí. (312, 7 - 8)

53. Ta là Cha phổ quát, Tình yêu của Ta đáp xuống tất cả trái tim; Ta đã đến với tất cả các dân tộc trên trái đất, nhưng nếu Ta đã chọn quốc gia Mễ Tây Cơ này làm nơi tuôn ra toàn bộ Lời Ta và những điều mặc khải của Ta, thì đó là vì Ta thấy nó khiêm nhường, đã tìm thấy những đức tính trong nhà của họ và đã làm cho linh hồn của người dân Do Thái tái sinh trong số họ.

54. Tuy nhiên, không phải tất cả thuộc về quốc tịch này, cũng không phải là tất cả bằng xương bằng thịt. Các linh hồn thuộc số lượng người được chọn được phổ biến trên toàn thế giới. Họ đã được đánh dấu, Ta đã mở mắt, cảm nhận được trái tim của họ và từ tinh thần đến Thần Khí họ giao tiếp với Ta. (341, 25)

55. Một phần trong 144, 000 được đánh dấu bởi Ta sống giữa nhân loại. Những tội tở của Ta được tìm thấy phổ biến trên thế giới, tuân thủ sứ mệnh cầu nguyện cho hòa bình và làm việc cho tình huynh đệ của con người. Họ không biết nhau, nhưng một số bằng trực giác và những người khác vì sự mặc khải này, đang hoàn thành sứ mệnh của họ là ném ánh sáng vào con đường của anh em họ.

56. Trong số những người được đánh dấu bởi tình yêu của Ta, một số là những người đơn sơ, nhưng những người khác là những người đáng chú ý trên thế giới; họ chỉ có thể được phân biệt bằng tâm linh của cuộc sống và công việc của họ, và bằng cách suy nghĩ về những điều, và hiểu những điều mặc khải của Thiên Chúa. Họ không phải là những kẻ thờ hình tượng, cuồng tín, cũng không phù phiếm; họ dường như không thực hành tôn giáo, và dù sao họ cũng phát sinh một sự thờ phượng bên trong tinh thần của họ với Chúa của họ.

57. Những người được đánh dấu bởi ánh sáng của Chúa Thánh Thần giống như những chiếc xuồng cứu sinh; họ là những người bảo vệ, cố vấn và thành trì. Ta đã trang bị cho họ ánh sáng trong tinh thần, và với sự bình an, sức mạnh, với nhựa thơm chữa lành, với chìa khóa vô hình mở ra những cánh cửa cứng đầu nhất và vũ khí vượt qua chướng ngại vật không thể vượt qua đến những người khác. Không nhất thiết là họ hiển thị các danh hiệu được trao tặng bởi thế giới để quà tặng của họ được công nhận. Họ không biết khoa học, nhưng là học giả, không biết luật, nhưng là cố vấn, nghèo về hàng hóa của trái đất, và có thể làm rất tốt trên con đường của họ.

58. Trong số những người đến nhận Lời của Ta, có nhiều người chỉ đến để xác nhận sứ mệnh của họ, vì không phải trên trái đất họ đã được tặng quà hoặc được giao trách nhiệm. Ta nói với các con một cách thực sự, rằng ánh sáng mà mỗi tinh thần sở hữu là thứ mà nó đã kiếm được trên con đường tiến hóa dài của họ. (111, 18 - 21)

59. Nhân loại sẽ tin tưởng; Công việc của Ta sẽ được lan truyền trên toàn cầu. Ta sẽ bắt đầu với 144.000 người được đánh dấu, người sẽ đấu tranh với sự vâng lời, tình yêu và nhiệt huyết trong thời kỳ của các cuộc chiến của niềm tin và Giáo Lý; và ai ở giữa trận chiến đó sẽ là một mối liên kết đề xuất với thế giới, không phải là xiềng xích nô lệ, mà là liên minh tinh thần sẽ là một trong tự do và tình huynh đệ. Những người lính đó sẽ không đơn độc, Thế giới Tâm linh của Ta sẽ theo dõi và bảo vệ họ, họ sẽ thực hiện những điều kỳ diệu khi họ đi, và bằng cách này, làm chứng cho Sự Thật của Ta. (137, 9)