

## TTT/4 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.4 - Giáo Huấn qua Biểu Hiện Thiên Liêng

Những điều mặc khải của Chúa Giêsu Kitô

Nguồn Gốc của Những Điều Mặc Khải

Vì vậy, Đức Chúa phán:

1. Lời Chúa luôn ở trong Thiên Chúa nói với các con, cũng chính là Đấng đã ở trong Đấng Kitô và Đấng mà ngày nay các con biết như là Chúa Thánh Thần; bởi vì Lời là một biểu hiện, một lễ Luật, một Thông Điệp, một sự Mặc Khải và sự Khôn Ngoan. Nếu các con đã nghe Lời qua Chúa Kitô và bây giờ các con nhận được nó nhờ linh ứng của Chúa Thánh Thần, thì thật ra Ta nói, đó là tiếng nói của Thiên Chúa mà các con đã nghe, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, chỉ có một Lời và chỉ có một Chúa Thánh Thần. (13, 19)

2. Các con có biết nguồn gốc của ánh sáng tồn tại trong Lời tuôn ra từ đôi môi của người phát ngôn không? Nguồn gốc của nó là ở những gì tốt đẹp, trong tình yêu thiêng liêng, trong ánh sáng phổ quát, phát ra từ Thiên Chúa. Đó là một tia sáng hoặc ánh chớp sáng từ ánh sáng rực rỡ đó mang lại sự sống. Nó là một phần của lực vô hạn di chuyển tất cả, và theo đó tất cả rung động, nhịp đập và quay mà không ngừng. Đó là cái mà các con gọi là phóng xạ Thần Thánh. Đó là tình yêu thiêng liêng soi sáng và mang lại sự sống cho các linh hồn. (329, 42)

3. Ngài nói với các con ngay lập tức, Người luôn đến cứu các con; Chúa Kitô: Lời hứa thánh thiêng làm con người như Chúa Giêsu trong Kỷ Nguyên thứ hai, Lời thánh thiêng đã tạo nên lời nói của con người, Tình yêu thiêng liêng, ánh sáng, trí tuệ, giới hạn trong một tia sáng qua lương tâm của Ngài chạm vào tinh thần và tâm trí của con người, để dạy anh ta để truyền tải suy nghĩ của Ta. (90, 33)

4. Ta là Chúa Kitô, Người đã bị bắt bớ, bị báng bổ và đã bị biến thành tội phạm phổ biến trong thế giới này. Ta đến với các con sau những gì các con đã làm cho Ta trong Kỷ Nguyên thứ hai thông qua Chúa Giêsu, để cho các con thêm một lần nữa, bằng chứng rằng Ta đã tha thứ cho các con và Ta yêu các con.

5. Các con đã đưa Ta đến thập tự giá bị trần truồng, và do đó Ta trở lại, vì Ta không che giấu Thần Khí của Ta và sự thật của Ta khỏi đôi mắt của các con, đằng sau quần áo của sự giả hình hoặc giả dối. Nhưng để các con nhìn thấy Ta, trước tiên các con phải làm sạch trái tim mình. (29, 27 - 28)

6. Hôm nay Ta nói với các con: Đây là Thầy, Đấng có nhiều Danh Hiệu; là Rabbi của Galilêa. Ta đến để ban cho các con cùng một Giáo Lý, giáo huấn về tình yêu; bữa tiệc mà Ta mời các con là tâm linh, cũng như bánh và rượu; Nhưng hôm nay như hôm qua và mãi mãi, Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. (68, 33)

## Những Địa Điểm của Những Điều Mặc Khải và Những Người Nhận Chúng

7. Hãy nhớ rằng Ta là Ngôi Lời của Chúa Cha; bản chất thiêng liêng mà các con nhận được trong Lời này, là ánh sáng từ Thần Khí Đấng Sáng Tạo đó. đã để lại một phần Thần Khí của Ta trong mỗi các con.

8. Hơn nữa, về việc quan sát sự nghèo khổ tồn tại giữa vô số người lắng nghe Ta, và sự khiêm nhường của ngôi nhà, nơi nó đã tập hợp, Ta đã được hỏi trong im lặng, 'thưa Thầy, tại sao Thầy không chọn cho sự biểu hiện của Mình trong lần này, một trong những ngôi đền hay nhà thờ lớn, nơi họ có thể đã dâng cho Thầy những bàn thờ phong phú và những nghi lễ cao quý xứng đáng với Thầy?'

9. Đối với những trái tim có suy nghĩ như vậy về Thầy của họ, Ta trả lời, con người không phải là người mang lại cho Ta sự nghèo khó này. Chính Ta đã chọn cho sự biểu hiện của Ta là Người khiêm nhường ở khu dân cư nghèo trong thành phố của các con, do đó, các con có hiểu rằng đó không phải là sự cố gắng hiển phẩm vật vật chất, cũng không phải là sự cố gắng hiển bên ngoài mà Ta tìm kiếm giữa các con. Trái lại, nếu Ta đã trở lại, Ta đã rao giảng về sự khiêm nhường một lần nữa để qua sự khiêm nhường, các con sẽ tìm thấy tâm linh. (36, 24 - 25)

10. Có những người không tin vào sự hiện diện của Ta, bởi vì họ đánh giá sự nghèo nàn và khiêm nhường của những nơi này, và sự khiêm nhường của những người phát ngôn mà Ta giao tiếp, nhưng ai ngờ, nghiên cứu về cuộc đời của Chúa Kitô, họ sẽ thấy rằng, Ngài không bao giờ tìm kiếm hào hoa, danh dự cũng không giàu có.

11. Những nơi này có thể nghèo và khiêm nhường như chuồng ngựa và máng cỏ mà Ta đã được sinh ra lúc đó. (226, 38 - 39)

12. Đừng nghĩ rằng Ta đã chọn quốc gia này cho biểu hiện mới của Ta vào giờ cuối cùng; tất cả đã được thấy trước trong suốt cõi vĩnh hằng. Đất này, chủng tộc này, tinh thần của các con đã được Ta chuẩn bị, giống như thời điểm sự hiện diện của Ta được đánh dấu bởi Thánh Ý của Ta.

13. Ta chọn để bắt đầu những biểu hiện của Ta trong số những người khiêm tốn nhất, trong số những người duy trì sự hiểu biết và tinh thần của họ trong sạch. Sau đó Ta cho phép mọi người đến với Ta, bởi vì tại bàn của Ta, nó không tồn tại bất kỳ sự phân biệt hay sở thích nào. Lời của Ta, tuôn ra từ người này, thật đơn sơ và khiêm nhường, trong tầm tay và cảm giác của các con, đầy sự rõ ràng và sâu sắc đối với tinh thần của các con, bởi vì Ta, mặc dù Ta là Bí Quyết, luôn thể hiện bản thân Ta và thể hiện chính Mình với sự đơn giản và rõ ràng. Ta không phải là một bí mật đối với bất cứ ai; bí mật và Mầu Nhiệm là con cái của sự thiếu hiểu biết của các con. (87, 11 - 12)

14. Người đầu tiên để lắng nghe Ta đã giữ lấy Giáo Lý của Ta như là cây, cắt những nhánh đầu tiên, từ đó để trồng chúng ở những nơi khác nhau. Một số người đã giải thích những giáo huấn của Ta tốt, và những người khác đã đi sai đường ..

15. Số ít đã là những con số xuất hiện cùng nhau trong bóng mát của những nơi khiêm nhường này, nhưng khi họ được nhân lên, số đông đã tăng lên. Ta đã kêu gọi họ đoàn kết, và tất cả sẽ biết nhau là những môn đệ của một Thầy, và tất cả sẽ thực hành bài học theo cùng một cách, vì vậy hạt giống sẽ được gieo, không phải bởi ý chí tự do của người lao động \*), nhưng bởi Thánh Ý Thiên Liêng.

\*) Đề cập đến câu chuyện ngụ ngôn Chúa Kitô liên quan đến những người lao động trong vườn nho.

16. Trước Hòm Bia Tâm Linh của Giao Ước mới, vô số người đã hứa sẽ phục tùng, vâng lời và thiện chí, nhưng khi những cơn bão và gió lốc đã thổi mạnh, và đập vào cành cây, có những người yếu đuối, trong khi những người khác, không bị lay chuyển, giữ vững, để dạy cho những người lao động mới làm thế nào để canh tác đất.

17. Có những người, nhận ra sự vĩ đại của điều mặc khải này, đã cố gắng thâm nhập Bí Quyết của Ta ngoài mong muốn của Ta, với mục đích sở hữu trí tuệ và uy quyền, khiến họ vượt trội hơn người khác, nhưng không mất nhiều thời gian để tìm thấy chính mình trước Công Lý của Ta.

18. Những người khác, không biết làm thế nào để tìm thấy sự vĩ đại của công việc này, vì sự tinh khiết và đơn giản của nó, đã sao chép từ các giáo phái và tôn giáo, nghi thức, biểu tượng và nghi lễ, tin rằng họ tôn trọng các biểu hiện của Ta. (234, 27 - 30)

19. Kể từ khi sự giao tiếp này bắt đầu bộc lộ, tinh thần của các con đã được chiếu sáng với giáo huấn của Ta, mặc dù đã xuất hiện sự hoài nghi trong những người đã nuôi dưỡng tâm trí như một người thô lỗ và thiếu hiểu biết.

20. Rất nhiều lý lẽ được đưa ra để từ chối tiết lộ này! Có bao nhiêu nỗ lực để phá hủy Lời này! Nhưng không có gì ngăn cản được thông điệp của Ta, ngược lại, công việc này càng bị phản đối, niềm tin của nhiều người đã bị xáo trộn, và thời gian càng trôi qua, số lượng những người mà Ta truyền tải càng nhiều Lời của Ta.

21. Điều này có nghĩa là gì? Sức mạnh của con người sẽ không bao giờ có thể ngăn chặn sức mạnh Thánh Thiên khỏi mang ra các thiết kế của nó.

22. Dân chúng, khi tụ tập ở những nơi này, đã luôn làm như vậy mà không sợ thế giới, luôn tràn đầy lòng tự tin vào sự hiện diện của Ta và sự bảo vệ của Ta, và Ta đã chứng minh cho họ thấy rằng, đức tin của họ dựa trên sự thật. (329, 28 - 30 và 37)

23. Một hoạt động tông đồ mới nảy sinh giữa những người đó, được hình thành bởi những lò sưởi đơn giản và khiêm nhường, đầy tình yêu và đức tin để theo Ta. Không thể thiếu trong số họ một Tôma mới, cần phải thấy để tin vào sự hiện diện của Ta; một Phêrô mới, đã tin vào Ta và đã từ chối Ta vì sợ nhân loại, và một Giuđa Iscariot mới đã phản bội Ta, đã thay đổi Lời Ta và Chân Lý của Ta để nhận tiền và được khen thưởng.

24. Số đông người tạo nên con người này tiếp tục gia tăng và phân nhánh khắp các thành phố, khu vực và thị trấn; và từ trong số những người này đã phát sinh các sứ đồ của sự thật và sự công chính; những người lao động vì tha đầy nhiệt huyết vì Giáo lý của Chúa và những tiên tri có trái tim trong sạch đã nói lên sự thật. (213, 72 - 73)

25. Ta đã thay đổi mọi thứ cho biểu hiện mới của Ta, cả địa điểm và phương tiện liên lạc, để tiêu diệt sự thiếu hiểu biết, sự nhầm lẫn và sự giải thích sai, đã được đưa ra cho những tiết lộ trước đây của Ta. Giống như mặt trời xuất hiện ở phương Đông và được nhìn thấy vào lúc cực thịnh vào giữa trưa, chỉ sau đó nó mới được nhìn thấy khi nó ẩn mình ở phương Tây, vì vậy ánh sáng của Thần Khí của Ta thình thoảng xuất hiện từ Đông sang Tây, để các con không giới hạn sự vĩ đại của Ta và sức mạnh của Ta đối với các địa điểm, đối với con người hoặc các chủng tộc. (110, 9)

26. Mặc dù chỉ có một số ít nghe theo giáo huấn của Ta, nhưng điều đó là đủ bởi vì ngày mai họ sẽ cung cấp lời chứng cho anh em của họ. Ta biết rằng nếu Ta triệu tập mọi người, đa số sẽ không lắng nghe, vì họ quá bận rộn với công việc hàng ngày. Họ sẽ từ chối Ta và ngăn cản những người có thiện chí lắng nghe Ta.

27. Ở những nơi khiêm nhường nơi Ta thể hiện Bản Thân Mình, Ta đang cho phép hạt giống Giáo lý của Ta nảy mầm. Ta đã hợp nhất những người có trái tim đơn sơ thành các nhóm. Sau khi họ thoát khỏi trách nhiệm hàng ngày, Ta nói với họ về tình yêu, về sự vĩnh cửu, về tinh thần và về các giá trị thực sự của con người và tâm linh. Ta đã làm cho họ nhận thức cuộc sống thông qua lương tâm của họ và không thông qua các giác quan thể lý của họ.

28. Ta gọi những cá nhân này là những môn đệ của Ta. Vì họ nghèo và không được anh em họ thừa nhận, họ đã trải nghiệm sự hài lòng lớn khi Ta triệu tập họ. Họ đã sống lại với một cuộc sống mới và vui mừng với sự dạy dỗ của Ta. Vì Đức Chúa đã ban cho họ những điều mặc khải của Mình và đã chỉ cho họ con đường tình yêu, nên họ tin tưởng mạnh mẽ rằng họ có thể giúp đỡ anh em mình.

29. Một số người sẽ từ chối và chế giễu họ vì họ tự gọi mình là môn đệ của Chúa Giêsu. Nhưng thực sự Ta nói với các con, rằng bất chấp sự từ chối và chế giễu đó, họ sẽ tiếp tục là môn đệ của Ta. (191, 33 - 36)

30. Nhân loại đang chờ Ta triệu tập nó. Mặc dù con người thiếu niềm tin, nhưng anh ta đang chờ đợi Chúa Kitô nói với anh ta: “Hãy trở dậy và bước đi”.

31. Có rất nhiều người trên trái đất đã chết về mặt tâm linh, mù lòa, bệnh tật và bị bỏ rơi. Những người đau khổ về thể xác hoặc tinh thần, nhạy cảm hơn với sự hiện diện của Ta; do đó, Ta sẽ triệu tập họ trước. Những người trên trái đất giàu có về vật chất, quyền lực và vĩ đại tin rằng họ không cần Ta. Chúa Kitô có thể cho họ những gì nếu họ đã có mọi thứ? Có lẽ Ngài, có thể cho họ những món quà tinh thần hoặc một nơi trong cõi vĩnh hằng không? Họ không hứng thú với những điều đó.

32. Đó là lý do tại sao trong Kỷ Nguyên này, Ta đã chọn thể hiện Giáo Lý của Ta cho những người đang đau khổ về tinh thần và thể xác. Ta biết rằng những cá nhân đó đang tìm kiếm Ta và muốn tìm thấy Ta. Thật là tự nhiên cho họ khi cảm thấy sự hiện diện của Ta khi Ta bắt đầu thể hiện Bản Thân Mình với nhân loại trong thời gian này. (291, 32 - 34)

### **Sự truyền đạt các biểu hiện Thánh Thiêng**

33. Vì anh ta nghi ngờ sự giao tiếp này thông qua sự hiểu biết của con người, nên dường như anh ta chối bỏ địa vị vượt trội của mình trong số tất cả các sinh vật, như thể anh ta chối bỏ tinh thần của chính mình và không muốn hiểu mức độ tâm linh và tinh thần mà anh ta đã đạt được qua các bài kiểm tra vô tận, những khoảnh khắc cay đắng, và những phấn đấu.

34. Từ chối rằng Ta giao tiếp thông qua sự hiểu biết hoặc tinh thần của các con, là từ chối chính bản thân mình, và đặt mình vào giữa những sinh vật thấp hơn.

35. Ai không biết rằng con người là con của Thiên Chúa? Ai mà không biết rằng bên trong anh ta mang một tinh thần? Vậy thì tại sao các con không nghĩ rằng giữa Chúa Cha và con cái phải có một hoặc nhiều phương tiện để liên lạc giữa chúng.

36. Nếu Ta thông minh, Ta tìm kiếm các con thông qua sự hiểu biết của các con; nếu Ta là Thần Khí, Ta tìm kiếm các con thông qua tinh thần của các con. Thêm nữa: Làm thế nào những người từ chối sự giao tiếp của Ta có thể hiểu và chấp nhận sự thật này, nếu họ chưa bao giờ muốn nhìn nhận Ta và biết Ta về tinh thần. Trong thâm tâm, họ đã sinh ra nhiều niềm tin sai lầm, chẳng hạn như nghĩ rằng Ta là Thần Thánh dưới hình dạng con người, và rằng Ta phải được thể hiện bằng các biểu tượng và hình ảnh để giao tiếp với Ta thông qua họ.

37. Trong suốt nhiều thế kỷ, nhân loại đã tìm kiếm Ta theo cách này và họ đã quen với sự giống nhau của hình ảnh và hình thức trước khi họ cầu nguyện và đưa ra các nghi thức. Và nó đã trở thành, rằng trong lòng của họ, ý tưởng đã hình thành, rằng không ai xứng đáng để nhìn, nghe hoặc cảm nhận Thiên Chúa. Bằng cách nói rằng, Ta quá cao trọng để được con người tiếp cận, những người này tìm cách khiến Ta ngưỡng mộ, nhưng họ đã sai; vì họ nói rằng Ta quá vĩ đại khi chú ý đến một thứ quá nhỏ bé như con người, là một kẻ ngốc kẻ đang từ chối thứ đẹp nhất mà Thần Khí của Ta đã tiết lộ: Sự Khiêm tốn.

38. Nếu các con tin vào Chúa Kitô, nếu các con duy trì rằng các con là Kitô hữu, các con không được đưa ra những ý tưởng vô lý, như tin rằng mình không xứng đáng để Chúa tiếp cận các con. Có phải các con đã quên rằng chính xác điều này, đức tin Kitô giáo của các con, được xây dựng dựa trên bằng chứng tình yêu đó, rằng Lời của Thiên Chúa đã được tạo thành con người. Sự giao tiếp gì hơn trong phạm vi của nhân loại tội lỗi và xác thịt, tối tăm của tinh thần và đã đóng cửa trái tim để hiểu, hơn là qua đó Ta đã làm cho các con nghe giọng nói Thần Thánh của Ta được dịch thành lời nói của con người.

39. Đó là bằng chứng lớn nhất về tình yêu của Ta, về sự khiêm nhường và tận hiến đối với con người mà Ta đã đến và đã bị phong ấn với Máu để các con có được sự vĩnh cửu trước các con, rằng không ai xứng đáng với Ta, bởi vì, thực sự, nó dành cho những người mất mát nhất trong vũng bùn, trong bóng tối, và ngược lại, Ta đã đến để biến Lời của Ta thành Con Người và để đổ nhựa thơm của Máu Ta.

40. Rồi tại sao, những người đó tin tất cả điều, này từ chối sự hiện diện của Ta và giao tiếp của Ta? Tại sao sau đó họ cố gắng duy trì rằng điều này là không thể, bởi vì Thiên Chúa là vô hạn và con người quá thấp, quá nhỏ bé và không xứng đáng? Thực sự Ta nói với các con rằng, ai từ chối giao sự tiếp của Ta trong thời gian này đang từ chối sự hiện diện của Ta trong thế giới trong Kỷ Nguyên thứ hai đó, và từ chối cả Tình yêu và sự khiêm nhường của Ta.

41. Các con, những tội nhân, điều tự nhiên là trong tội lỗi của mình, các con cảm thấy xa cách với Ta, nhưng Ta cảm thấy rằng các con càng phạm nhiều lỗi, các con càng làm dơ bản tinh thần của mình, Ta càng cần để đến với các con, để ban cho các con ánh sáng, để đưa cho các con bàn tay của Ta, và để chữa lành và cứu các con.

42. Ta đã biết rằng khi Ta trở lại để liên lạc với con cái Ta, nhiều người sẽ từ chối Ta và kể từ đó Ta đã thông báo về sự trở lại của Ta, nhưng đồng thời Ta cũng khiến các con hiểu rằng sự hiện diện của Ta sẽ ở trong tâm hồn; nhưng nếu các con sẽ nghi ngờ, hãy đến với Chúc Thư của bốn môn đệ trong Phúc Âm đã ghi lại Lời của Ta.

43. Ở đây, các con có Ta, trong tinh thần và từ đám mây phát sáng, gửi cho các con Lời của Ta, biến nó thành Con Người thông qua những phát ngôn của Ta như một bài học chuẩn bị cho sự giao tiếp mà tất cả các con phải đến: Sự giao tiếp từ Thần Khí của Ta đến các con (331, 1 - 10 và 13)

44. Ta đã thể hiện những suy nghĩ Thiên Tính của Ta thông qua người phát ngôn của con người. Họ đã dịch những suy nghĩ của Ta thành những từ và cụm từ của con người, để tạo ra một Giáo Lý tâm linh chứa đầy những điều mặc khải và những Giáo Huấn hoàn hảo.

45. “Đây là Đấng an ủi đã được hứa ban”, đây là Thần Khí Sự Thật đã được tuyên bố là sẽ cho các con biết mọi thứ. Việc chuẩn bị sắp bắt đầu; thời gian sẽ đến khi các con sẽ cần sự hướng dẫn từ những người có tâm linh mạnh mẽ; những sinh linh có trái tim cao thượng và đơn sơ sẽ sử dụng trí tuệ và lòng bác ái của họ để hướng dẫn các con. (54, 51 - 52)

46. Sự dạy dỗ của Ta đưa ra ánh sáng cho sự hiểu biết, nhưng đừng ngạc nhiên về hình thức của Ta đến giữa các con trong thời gian này; Không được nhầm lẫn, cũng không đối xử với nó là phổ biến.

47. Khi ánh sáng Thánh Thiêng của Ta đến với sự hiểu biết của người phục vụ Ta, với tư cách là người phát ngôn, nó ở dạng rung động được dịch thành những lời khôn ngoan và tình yêu. Có bao nhiêu bước để Thần Khí của Ta phải gửi xuống để đến được với các con trong hình thức này! Và Ta vẫn đã phải gửi cho các con Lời Thần Khí của Ta!. Để các con có thể được giải thích đầy đủ về những Giáo Huấn của Ta. (168, 48)

48. Ta giao tiếp thông qua người phát ngôn của con người, bởi vì bộ não là trí tuệ hoàn hảo do Đấng Tạo hóa đã tạo ra, nhờ đó mà lương tâm, là ánh sáng Thiêng Liêng của tinh thần, tự biểu lộ.

49. Trí tuệ này là một ví dụ mà các con không bao giờ có thể so sánh bằng khoa học của mình. Các con có thể lấy hình thức và cấu trúc của nó làm nguyên mẫu cho các công trình của mình, nhưng các con sẽ không bao giờ đạt được sự hoàn hảo có được từ các công trình của Cha mình. Tại sao các con nghi ngờ, rằng Ta có thể sử dụng cái mà Ta đã hình thành? (262, 40 - 41)

50. Trong mọi thời đại, tình yêu của Ta với tư cách là Thầy đã phụ thuộc vào bài học mà con người đã cần, và Ta đã luôn đến với họ để nói như thể phù hợp với trình độ tâm linh và sự phát triển tinh thần của họ.

51. Ta đã đến với các con, bởi vì Ta đã thấy rằng lời nói của con người và các giáo lý mà các con đã tạo ra không làm dịu cơn khát cháy bỏng của tinh thần các con: khao khát ánh sáng, khao khát sự thật, sự vĩnh cửu và tình yêu. Do đó, Ta đã tỏ bày Bản Thân Mình trước các con, phục vụ Bản Thân Mình với những người khiêm nhường, không có học vấn và hiểu biết nông cạn, và làm cho họ bước vào trạng thái xuất thần của tâm trí và tinh thần, để từ miệng họ có thể phát ra thông điệp của Kỷ Nguyên thứ ba.

52. Và vì vậy, để xứng đáng được tiếp nhận và truyền đạt những suy nghĩ Thiêng Liêng của Ta, họ đã phải đấu tranh chống lại cả chủ nghĩa vật chất và những cám dỗ của thế gian. Từ bỏ theo cách này, tính cách của chính họ và gọt giũa sự phù phiếm của họ, họ đã thực hiện một cam kết hoàn toàn sự hiện hữu của họ trong những khoảnh khắc, khi họ giúp sức cho nguồn cảm hứng của Thiên Chúa, cho phép đôi môi của họ phát ra những lời đầy khôn ngoan, dịu dàng, công chính, dễ chịu và bình an.

53. Luôn luôn có những người không thể hiểu được, như thế nào, nếu không có Thần Khí của Ta gửi xuống những tâm trí này, chỉ bằng cách chiếu sáng họ bằng một tia sáng của Ta, họ có thể diễn đạt những kiến thức như vậy trong bài phát biểu của mình, và tuôn ra bản chất trên tinh thần của nhiều người như vậy. Đến nỗi Ta nói với các con rằng, ngay cả mặt trời cũng không cần đến trái đất để chiếu sáng nó đủ ánh sáng, mà từ xa được gửi đến hành tinh của các con để tắm nó trong sự rõ ràng, nóng và sự sống.

54. Chính vì vậy, Thần Khí của Chúa Cha, giống như một mặt trời có sức mạnh vô hạn, chiếu sáng tất cả và ban sự sống bằng ánh sáng mà nó gửi đến cho tất cả các sinh linh, tâm linh cũng như vật chất.

55. Hãy hiểu rằng, nơi nào có ánh sáng của Ta, nơi đó cũng có Thần Khí của Ta hiện diện. (91, 12 - 16)

56. Người phát ngôn nhận được một tia sáng của sự giác ngộ Thiêng Liêng, khi Ta biểu lộ chính Mình để ban cho các con Giáo Huấn của Ta. Ai, trong số tất cả những người phát ngôn, có thể nhận được toàn bộ bản chất của Lời Chúa? Không ai có thể. Thực sự Ta nói với các con rằng các con chưa biết Lời Chúa.

57. Lời Chúa là Sự sống, Tình yêu và Lời của Thiên Chúa. Mặc dù người phát ngôn chỉ có thể nhận và truyền đạt một hạt nguyên tử của nó, nhưng các con vẫn có thể khám phá sự tuyệt đối, vô hạn và vĩnh cửu trong bản chất của những giáo huấn này.

58. Để dạy cho các con về Ta, Ta có thể làm điều đó thông qua những việc làm vĩ đại của Ta hoặc thông qua những biểu hiện nhỏ và hạn chế. Tất cả mọi thứ phản ánh sự hiện diện của Ta, vì Ta có mặt ở khắp mọi nơi. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ được tạo ra một cách hoàn hảo, từ thụ tạo nhỏ nhất được biết, đến lớn nhất. Để khám phá sự hoàn hảo đó, con người chỉ cần quan sát cẩn thận, suy ngẫm và nghiên cứu. (284, 2 - 3)

59. Lời của Ta đã không trở lại để được trở thành xác phàm. Trong thời gian này, Ta ở trên đám mây, biểu tượng vượt ra ngoài nơi phát ra tia sáng của Ta chiếu sáng tâm trí của những người phát ngôn.

60. Nó đã làm hài lòng Ta khi được giao tiếp với con người và quyết tâm của Ta là hoàn hảo. Ta biết con người, bởi vì Ta đã tạo ra anh ta. Ta có thể phục vụ Bản Thân Mình thông qua anh ta, vì đó là vì anh ta được tạo ra, và Ta có thể thể hiện vinh quang của Ta thông qua hành vi của anh ta, vì Ta đã tạo ra anh ta để được tôn vinh trong anh ta.

61. Con người! Có hình ảnh của Ta, vì anh ta là trí thông minh, sự sống, lương tâm và ý chí; bởi vì anh ta sở hữu một cái gì đó thuộc về mỗi thuộc tính của Ta và tinh thần của anh thuộc về cõi vĩnh hằng.

62. Rất nhiều lần các con nhỏ hơn mình đã nghĩ, và những lần khác các con lớn hơn mình có thể tưởng tượng. (217, 15 - 18)

63. Nếu các con suy niệm một chút và nghiên cứu Kinh Thánh, các con sẽ thấy, qua tất cả các tiên tri như thế nào, chỉ có một bản chất được ban cho con người trong Lời của Người. Họ đã cho nhân loại những lời khuyên răn, mặc khải và Thông Điệp mà không có lỗi của giáo phái vật chất được tuyên bố bởi những người thời đó. Dạy sự vâng lời Lễ Luật và Lời Chúa, họ đã giúp nhân loại tiếp xúc với Cha trên trời.

64. Mọi người: Có phải các con không tìm thấy sự tương đồng lớn giữa những nhà tiên tri đó và những người phát ngôn mà Ta đang nói bây giờ không? Ngoài ra, trên đôi môi của những người này, Ta đặt bản chất của Lễ Luật của Ta, và nguồn cảm hứng của Ta cũng đến với các con qua lời nói của họ, và từ đó họ dâng lên mạnh mẽ giáo huấn mời gọi vô số người tìm kiếm Thiên Chúa bằng phương tiện thuần khiết nhất. Họ nói mà không sợ rằng, trong vô số những người nghe thấy họ có những người xem xét kỹ lưỡng hoặc cuồng tín. Họ hoàn thành sứ mệnh của mình bằng cách hiến thân phục vụ Chúa Cha, để nhờ ống dẫn của mình, Ngài nói với nhân loại và ban cho họ những bài học, mở ra những con đường ánh sáng mới cho con người.

65. Con người: Không chỉ có sự tương đồng lớn giữa những nhà tiên tri và những người phát ngôn này, mà trên thực tế còn có một mối liên hệ hoàn hảo giữa họ. Những người tuyên bố những điều này, và những gì những người dự đoán từ lâu, những tội tở này bây giờ trông thấy. (162, 9 - 11)

66. Không phải tất cả những người phát ngôn của Ta đều đã biết hoặc đã mong muốn sẵn sàng phục vụ Ta, và nhiều lần Ta đã phải gửi ánh sáng của Ta về sự hiểu biết không trong sạch của họ, nếu không phải là tội lỗi. Họ, trong lỗi lầm của họ, đã sinh ra công lý của Ta, vì tâm trí của họ đã bị tước bỏ mọi cảm hứng và đôi môi của họ về tất cả tài hùng biện trong việc thể hiện thông điệp Thiêng Liêng.

67. Trong những trường hợp này, nhiều người đã bịt tai lại vào những biểu hiện nghèo nàn đó, nhưng đã mở tinh thần của họ để cảm nhận sự hiện diện của Ta trong đó và để nhận được bản chất của Ta. Mọi người duy trì chính họ tại thời điểm đó với bản chất mà long nhân ái của Ta đã gửi cho họ. Tuy nhiên, bệ vẫn giữ một Thông Điệp không xuất hiện từ đôi môi của nó, buộc vô số người để giao tiếp với tinh thần của Thầy với Thần Khí, khi họ đã chưa chuẩn bị để nhận được cảm hứng ở dạng đó. (294, 49)

### **Hình Thức của Những Biểu Hiện**

68. Bài học của Thầy luôn bắt đầu theo cùng một cách, vì nó chứa đựng cùng một tình yêu. Nó bắt đầu trong tình yêu và kết thúc trong đức ái, hai từ trong đó tất cả những giáo huấn của Ta được đính kèm. Những tình cảm được nâng cao này là những thứ mang lại sức mạnh cho tinh thần, để đạt đến các vùng ánh sáng và sự thật. (159, 26)

69. Các con có thể nói rằng, hình thức bên ngoài của ngôn ngữ mà Ta đã nói trong Kỷ Nguyên thứ hai, và rằng, điều Ta sử dụng bây giờ là khác nhau, và một phần các con đúng, vì Chúa Giêsu đã nói trong thời gian đó, theo các thuật ngữ và phong tục của những thị trấn nơi Ngài đã sống, như ngày nay Ta làm theo tâm lý của những người lắng nghe Lời Ta; nhưng bản chất tuôn ra từ đó là như nhau; nó là một, và không thể thay đổi. Tuy nhiên, điều này đã không được chú ý bởi những người có trái tim cứng cõi và tâm trí bị đóng kín. (247, 56)

70. Ôi, những người không tin! Hãy đến nghe Ta thường xuyên, Lời của Ta sẽ đánh bại sự nghi ngờ của các con. Nếu các con, hình thức với Lời của Ta dường như không giống với thời đó, Ta bảo các con đừng dừng lại trước hình thức, bề ngoài, mà là tìm kiếm ý nghĩa, cũng giống như vậy.

71. Bản chất, ý nghĩa, luôn luôn là một, vì Thiên Chúa là vĩnh cửu và bất biến; nhưng hình thức mà sự mặc khải đến với các con, hoặc qua đó Ta cho các con hiểu thêm một phần của sự thật, luôn được trình bày theo khả năng hoặc sự phát triển mà các con đã đạt được. (262, 45)

Sự hiện diện của chúng sinh từ bên ngoài trong những Giáo Huấn của Chúa Kitô

72. Thực sự Ta nói với các con rằng, trong những khoảnh khắc khi Lời của Ta rung động nhờ sự hiểu biết của loài người, hàng ngàn và hàng ngàn chúng sinh đã bị khinh miệt đang ở đây chứng kiến sự biểu lộ của Ta và nghe giọng nói của Ta; số lượng của chúng luôn lớn hơn những người có mặt ở dạng thể lý. Giống như các con, họ đang dần bước ra khỏi bóng tối để vào Vương Quốc của Ánh Sáng. (213, 16)

73. Điều này, Lời của Ta, các con nghe được trên trái đất bằng sự hiểu biết của con người, và ở cấp độ trên các con, những người sống tâm linh khác cũng đang nghe nó, cũng như ở những cấp độ cao hơn khác, những linh hồn ở đó cũng đang lắng nghe. Vì buổi hòa nhạc này, rằng Chúa Cha trong Kỷ Nguyên thứ ba này nắm giữ với các linh hồn, là phổ quát.

74. Ta đã nói với các con: Tia của Ta là Phổ Quát, Lời Ta và Bản chất của Ta cũng là Phổ Quát, và ở mức độ cao nhất mà các linh hồn đạt được, nơi đó Ta được nghe thấy. Bây giờ các con nghe thấy Ta trong giao tiếp này ở dạng không hoàn hảo nhất, đó là thông qua con người.

75. Chính vì lý do đó mà Ta đang chuẩn bị cho các con thông tin liên lạc lớn hơn và để khi các con nhập tâm, rời khỏi trái đất này, chúng ta có thể gặp một cấp độ mới để nghe buổi hòa nhạc mà Chúa Cha mang theo với tinh thần của các con .

76. Hôm nay, các con là thể lý, làm lại trái tim và tinh thần của mình với Lời này, và những sinh linh đã thuộc về các con trên trái đất, những người mà các con vẫn gọi là Cha, chồng, vợ, anh em, con trai, họ hàng hoặc bạn bè đều ở bên nhau các cấp độ nghe cùng một từ; nhưng đối với họ ý nghĩa, bản chất, là khác nhau, ngay cả khi các con trải nghiệm cùng một niềm vui, cùng một sự giải trí, cùng một hơi thở, cùng một bánh mì. (345, 81 - 82)

77. Ta gửi một tia sáng của Ta đến mỗi thế giới trong vũ trụ. Tia sáng đó đến thế giới này dưới dạng lời nói của con người, trong khi nó đến thế giới khác thông qua nguồn cảm hứng.

78. Tất cả các linh hồn sẽ trở nên hợp nhất dưới ánh sáng của tia Thần Thánh. Ánh sáng đó sẽ hướng dẫn tất cả các linh hồn về Vương Quốc đã được hứa cho tất cả những ai là hạt tâm linh của Thiên Tính của Ta. (303, 13 - 14)

### **Sự Giới Hạn Thời Gian của Những Biểu Hiện**

79. Vương Quốc của Ta gửi xuống, khi loài người đau khổ và Lời của Ta được vang lên qua sự lựa chọn của thời điểm này, để những người lắng nghe Ta trở thành niềm an ủi của nhân loại.

80. Trong tất cả mọi thời, Ta đã có trung gian giữa con người và Thiên Tính của Ta; đó là người hiền lành và khiêm nhường mà Ta đã có để phục vụ Ta. Ta đang chuẩn bị những sứ giả mới cho những Giáo Huấn của Ta, để tin tốt lành này có thể là sự thức tỉnh cho đời sống tâm linh của con người.

81. Có bao nhiêu người trong số những người được cho phép thực hiện một sứ mệnh tâm linh cao cả đang ngủ, lan rộng khắp thế giới! Họ sẽ thức dậy, và sự thăng tiến tâm linh của họ sẽ được thể hiện khi họ biến mình thành những sinh linh có ích cho những người bạn của họ bởi sự cao quý trong tình cảm của họ. Họ sẽ khiêm tốn và không bao giờ tự hào về sự vượt trội. (230, 61 - 63)

82. Giáo Lý của Ta cần phải trong sạch khi nó đến với nhân loại, để con người sẽ nảy sinh để thực hiện Luật của Ta và nắm lấy thập giá của sự cứu rỗi của anh ta.

83. Ta sẽ thực hiện lời hứa mà Ta đã thực hiện với nhân loại, vì những lời hứa của Ta luôn được thực hiện. Ta sẽ gửi cho nhân loại những Giáo Huấn này thông qua các môn đệ của Ta, điều đó sẽ giúp con người tự chuẩn bị để giao tiếp vui vẻ với Ta từ tinh thần đến Thần Khí bởi vì sau năm 1950 Ta sẽ không còn thể hiện Bản Thân Mình qua những phát ngôn loài người. (291, 43 - 44)