

TTT/51 - CHÚC THƯ THỨ BA Ch.51 - Những Kẻ Thống Trị Hùng Mạnh và Sự Lạm Dụng Quyền Lực

Những điều Mặc Khải của Chúa Giêsu Kitô

Sự Say Mê Quyền Lực và Sự Vĩ Đại của Thế Gian

Vì vậy, Đức Chúa phán:

1. Chính là Ta, Người đặt các thử thách vào con đường của các con, để kiểm chế tinh thần của các con khi nó tách rời khỏi con đường của Luật pháp của Ta, để sống theo chủ đề tự do. Kiểm tra các thử nghiệm một cách cẩn thận, Ta cho phép, rằng các con có thể chứng minh cho chính mình rằng, mỗi thử thách trong số chúng giống như một cái đục định hình trái tim mình. Đó là một lý do tại sao nỗi đau mang các con đến gần Ta hơn.
2. Con người luôn tìm kiếm thú vui, và luôn theo đuổi sức mạnh và sự vĩ đại, để biến mình thành chúa tể trên trái đất, và làm vua trên chính anh em mình.
3. Nếu Ta luôn tạo ra tất cả các con với cùng một tình yêu, tại sao luôn có những người cố gắng vượt trội hơn người khác? Tại sao luôn có những người điều khiển nhân loại bằng sự sỉ nhục và roi đòn? Tại sao có những người từ chối những người khiêm nhường, và trái tim của họ không bị lay động bởi những đau khổ mà họ gây ra cho đồng loại của mình? Đó là bởi vì, đây là những linh hồn chưa nhận ra Ta là chủ sở hữu duy nhất của tất cả những gì tồn tại, Người Cha yêu thương tất cả các sinh vật của mình.
4. Đó là lý do tại sao, có những người không nhận ra, và chiếm đoạt quyền thiêng liêng của con người. Họ đóng vai trò là công cụ công lý của Ta và tin rằng mình là chúa và vua, mà chỉ là các đầy tớ; Tha lỗi cho họ. (95, 7 - 8)
5. Kia, các quốc vương và các lãnh chúa của trái đất: Sự trị vì và vinh quang của họ ngắn ngủi. Hôm nay họ được nuôi dưỡng bởi người dân, và ngày mai bị ném khỏi ngai vàng của họ.
6. Đừng, bất kỳ ai trong số các người, tìm kiếm ngai vàng của mình trong cuộc đời này, vì tin rằng mình sẽ tiến lên, các người sẽ bị dừng lại và định mệnh của mình là tiến lên mà không dừng lại, cho đến khi các người đến cổng của Vương quốc của Ta. (124, 31)
7. Ta nói với các người một cách thực sự, rằng ngày của những kẻ hùng mạnh bây giờ sẽ kết thúc, nhường chỗ cho những người vĩ đại, mạnh mẽ và khôn ngoan, thông qua tình yêu và lòng bác ái mà họ dành cho đồng loại. (128, 50)
8. Những người ngày nay chỉ nuôi những tham vọng quyền lực và sự vĩ đại của thế gian, biết rằng, kẻ thù mạnh nhất của họ là tâm linh. Đó là lý do tại sao họ chiến đấu với nó, và khi họ dự đoán cuộc đấu tranh đang đến gần, về tinh thần chống lại điều ác, họ sợ mất đi tài sản của mình, và do đó chống lại ánh sáng làm họ kinh ngạc ở mọi bước dưới dạng cảm hứng. (321, 12)

9. Những người thiếu thốn đến tại cánh cổng Thiên Đàng của Ta thật vĩ đại và mạnh mẽ trên trái đất như thế nào! Vì họ đã quên đi những viên ngọc tâm linh và con đường của sự sống đời đời. Trong khi sự thật về Vương quốc của Ta được tiết lộ cho những người khiêm nhường, nó bị che giấu khỏi những kẻ khôn ngoan và có học thức, vì họ sẽ làm với trí tuệ tâm linh những gì họ đã làm với khoa học vật chất, đó là tìm kiếm, trong ánh sáng đó, ngai vàng vì sự phù phiếm của họ và vũ khí cho cuộc chiến của họ. (238, 68)

Sử Dụng Sự Kiêu Ngạo về Quyền Lực trên Người Dân và Các Quốc Gia

10. Kia, những kẻ lãnh đạo các dân tộc, tạo ra các học thuyết và áp đặt chúng lên con người, mỗi người đều giảng về tính ưu việt của học thuyết của chính mình. Tuy nhiên, Ta hỏi, điều gì đã là kết quả của tất cả chúng: Chiến tranh, với nỗi thống khổ, sự đau khổ, chết chóc và sự hủy diệt đi kèm. Đó đã là mùa gặt mà các sù đờ của những lý thuyết như vậy đã tập hợp trên trái đất.

11. Nay, Ta đã không chống lại ý chí tự do của con người, mặc dù Ta có thể nói với các người rằng, lương tâm, ở trên nó, nói không ngớt với trái tim rời khỏi công lý, từ thiện hay lý lẽ. (106, 11)

12. Nếu Chúa Kitô trở lại như con người trong thời gian này, Ngài sẽ không lập lại như trên đồi Canvê, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Hãy để các người nhận được ánh sáng đầy đủ của lương tâm và của tinh thần, đã phát triển nhiều của các người. Ai mà không biết rằng Ta là Đấng ban sự sống, và do đó không ai có thể lấy đi mạng sống của người anh em của mình? Như con người không thể ban cho sự tồn tại, nên anh ta cũng không được phép lấy những gì mà anh ta không thể trả lại.

13. Nhân loại: Các người có tin rằng mình đang tuân thủ Luật pháp của Ta, bởi vì các người nói rằng các người có tôn giáo và tuân thủ các hình thức thờ phượng bên ngoài không? Trong Luật pháp, các người đã được bảo rằng: người không được giết người. Các người coi thường Điều Răn này tuân ra dòng chảy, máu của anh em mình trên bàn thờ cho tội lỗi của các người. (119, 27 - 28)

14. Ta đề nghị hòa bình cho thế giới, nhưng sự kiêu ngạo của các quốc gia đã tăng lên - trong sức mạnh sai lầm và sự huy hoàng giả tạo của họ từ chối lời kêu gọi của lương tâm, cho phép họ bị lôi kéo bởi tham vọng và sự thù hận của họ.

15. Con người chưa nghiêng về điều tốt, hướng tới công lý và hướng tới lý lẽ; con người vẫn vươn lên để phán quyết nguyên nhân của những người dân của họ; họ vẫn tin rằng họ có thể thực thi công lý. Các con có tin rằng thay vì các thẩm phán, họ nên được gọi là các đao phủ và các sát thủ không?

16. Những kẻ quyền lực đã quên rằng, có sự tồn tại một Chủ sở hữu của tất cả sự sống, và họ lấy đi mạng sống của những người đồng loại của mình, như thể đó là tài sản của họ. Vô số người đòi bánh mì, công lý, nhà cửa và quần áo. Ta sẽ thực hiện công lý, không phải con người, cũng không phải học thuyết của họ. (151, 70 - 72)

17. Những người được chúc phúc: Những người phát sinh đầy đủ sự vĩ đại và nổi bật giữa các quốc gia và các dân tộc trên trái đất là những linh hồn vĩ đại được đầu tư với sức mạnh và những người mang sứ mệnh vĩ đại.

18. Họ không phục vụ Thiên Tính của Ta, họ đã không đặt sự vĩ đại của họ hoặc quà tặng của họ để phục vụ tình yêu và bác ái; họ đã hình thành thế giới của họ, luật pháp của họ, ngai vàng của họ, chư hầu của họ, quyền thống trị của họ và tất cả những gì họ có thể mong muốn.

19. Tuy nhiên, khi họ cảm thấy ngai vàng của mình run rẩy giữa các thử thách, khi họ cảm thấy cuộc xâm lăng của một kẻ thù mạnh mẽ ở gần, hoặc khi họ thấy sự giàu có hoặc danh của họ gặp nguy hiểm, họ trở dậy với tất cả sức mạnh, sự vĩ đại đầy [sai lầm], sự phù phiếm trần thế, sự thù hận và ý chí xấu xa, và tự tung ra với kẻ thù của họ, không nghĩ rằng các tác phẩm của họ, hoặc ý tưởng của họ, chỉ để lại dấu vết của sự đau đớn, sự hủy diệt và sự xấu xa. Họ chỉ tìm cách tiêu diệt kẻ thù và dựng lên một ngai vàng lớn hơn, cho họ quyền thống trị lớn hơn đối với các dân tộc và sự giàu có của họ, trên việc nuôi dưỡng hàng ngày và chính cuộc sống của con người. (219, 25)

20. Đã đến lúc các vương quốc tồn tại trên trái đất hay những dân tộc mạnh mẽ không còn làm nhục kẻ yếu; Tuy nhiên, chúng tồn tại như một bằng chứng cho thấy ở con người, xu hướng nguyên thủy phải dùng vũ lực trên kẻ yếu và chinh phục họ bằng biện pháp bạo lực vẫn chiếm ưu thế. (271, 58)

21. Con người cách xa sự hiểu biết về hòa bình tâm linh sẽ ngự trị trên thế giới như thế nào! Họ cố gắng áp đặt nó thông qua vũ lực và các mối đe dọa, đó là thành quả của khoa học mà họ tự hào.

22. Không phải Ta đến để từ chối, hay để phản đối những tiến bộ của loài người, vì chúng cũng là một bằng chứng của sự tiến hóa tâm linh, nhưng Ta cảnh báo các người rằng, niềm tự hào về quyền lực và sức mạnh trần thế của các người không làm Ta hài lòng, bởi vì Chúng, thay vì làm sáng tỏ thập giá của nhân loại, các người phản nộ với những nguyên tắc thiêng liêng nhất, cố gắng chống lại những cuộc sống không thuộc về các người, và gieo nỗi đau, nước mắt, tang tóc và máu thay vì hòa bình, sức khỏe và hạnh phúc. Tại sao, từ nguồn mà các người lấy khoa học của mình là Sáng tạo của riêng Ta, và là một nguồn không thể cạn kiệt của tình yêu, trí tuệ, sức khỏe và cuộc sống, các tác phẩm của các người có biểu hiện ngược lại không?

23. Như Ta đã nói trong Kỷ Nguyên thứ hai, Ta mong muốn sự bình đẳng sẽ thống trị giữa các dân tộc của Ta, nhưng không được hình thành bởi những con người vật chất. Ta truyền cảm hứng cho sự bình đẳng của tình yêu, khiến các người hiểu rằng tất cả các người là anh em, con cái của Thiên Chúa. (246, 61 - 63)

Những Phản Ánh về Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai

24. Đây là những thời gian thử thách, phiền não và cay đắng, những lúc con người phải gánh chịu hậu quả của quá nhiều thù hận và ác ý với nhau.

25. Kìa, các chiến trường nơi chỉ nghe thấy tiếng súng và tiếng kêu đau đớn của những người bị thương, hàng núi xác chết bị cắt xén chỉ có ngày hôm qua đã là thi thể của những chàng trai trẻ mạnh mẽ. Các người có thể tưởng tượng những điều này, khi lần cuối cùng họ ôm hôn mẹ, vợ hoặc con của họ không? Ai, nếu anh ta chưa uống từ chén đắng đó có thể tưởng tượng nỗi đau của những cuộc chia tay đó?

26. Hàng ngàn, hàng ngàn cha mẹ, vợ con đau khổ đã chứng kiến những người thân yêu của họ khởi hành trên chiến trường, thù hận và báo thù, bị ép buộc bởi lòng tham và niềm kiêu hãnh của một vài người không có ánh sáng và không có tình yêu với đồng loại.

27. Những quân đoàn của những chàng trai trẻ mạnh mẽ đã không trở về nhà, vì đã bị hủy diệt, họ vẫn ở trên cánh đồng. Nay, trái đất, đất mẹ, thương xót hơn những người cai quản các dân tộc và tin rằng họ làm chủ cuộc sống của đồng bào, đã mở lòng yêu thương để nhận và che chở họ. (9, 63 - 66)

28. Thần Khí của Ta luôn cảnh giác với mọi sinh mệnh, và Ta luôn cảnh giác cho đến những suy nghĩ cuối cùng của các con.

29. Thực sự Ta nói với các con rằng, trong số những đội quân chiến đấu cho những lý tưởng và tham vọng trần thế, Ta đã phát hiện ra trong những giây phút nghỉ ngơi của họ, những người của hòa bình và thiện chí đã được tạo thành những người lính bằng vũ lực. Từ trái tim họ thoát ra một tiếng thở dài khi Tên Ta nổi lên từ đôi môi của họ và những giọt nước mắt chảy dài trên má họ với ký ức về những người thân yêu của họ: cha mẹ, vợ, con hay anh em. Sau đó, tinh thần của họ, không có ngôi đền nào khác ngoài thánh đường của đức tin của họ, không có bất kỳ bàn thờ nào khác ngoài tình yêu của họ, không có bất kỳ ánh sáng nào khác ngoài tinh thần của họ tự nâng mình trước mặt Ta xin tha thứ cho những cái chết mà nó vô tình gây ra bởi vũ khí của mình. Họ tìm kiếm Ta để yêu cầu tất cả sức mạnh của họ để cho phép họ trở về nhà của họ, hoặc ít nhất là nếu họ rơi vào sự tấn công của kẻ thù, để che chở với Áo Choàng của Ta sự thương xót của những người mà họ để lại trên đất.

30. Đối với tất cả những người tìm kiếm sự tha thứ của Ta theo cách đó, Ta ban phước, vì họ không phải là kẻ để đổ lỗi cho sự giết chóc, những người khác là những kẻ sát nhân, những người sẽ trả lời Ta về những gì họ đã làm với mạng sống của con người, khi thời điểm phán xét của họ đến.

31. Nhiều người trong số họ yêu chuộng hòa bình, hãy tự hỏi tại sao Ta lại cho phép họ được đưa đến chính chiến trường và cái chết, mà Ta nói với các con rằng nếu sự hiểu biết của con người họ không thể hiểu được lý do làm nền tảng cho tất cả những điều này, mặt khác, tinh thần của họ, biết rằng nó đang hoàn thành một sự bồi thường. (22, 52 - 55)

32. Ta yêu cầu những người theo Ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới và theo dõi hòa bình trên trái đất. Các quốc gia sẽ sớm nâng cao lời cầu nguyện của họ để cầu xin Ta ban cho hòa bình mà Ta luôn đề xuất với họ.

33. Ta đã cho phép loài người lần đầu tiên nếm trái của những gì họ đã gieo. Ta muốn họ quan sát sự đau khổ của con người tồn tại trên trái đất, những dòng máu của con người đã đổ ra, những ngọn núi của xác chết tồn tại và những thành phố đã bị phá hủy. Ta đã muốn những người có trái tim sắt đá nhìn thấy sự hoang tàn trong nhà, sự tuyệt vọng giữa những người vô tội và những người mẹ, những người bị thúc đẩy bởi nỗi đau, hôn lên những cơ thể bị tháo dỡ của con cái họ. Ta muốn những cá nhân đó nhận thức đầy đủ về nỗi thống khổ, đau khổ và tuyệt vọng tồn tại giữa nhân loại, để họ có thể cảm thấy nhục nhã vì sự kiêu ngạo của họ. Ta muốn họ nghe theo tiếng gọi lương tâm của họ để họ có thể nhận thức được rằng sự vĩ đại, sức mạnh và trí tuệ của họ là một lời nói dối, và những gì thực sự tuyệt vời chỉ đến từ Thần Linh.

34. Khi những người này mở mắt trước sự thật, họ sẽ trở nên kinh hoàng, không phải vì những cảnh tượng họ quan sát bằng mắt, mà là chính họ. Và không thể chạy trốn khỏi cái nhìn chăm chăm và tiếng nói của lương tâm, họ sẽ cảm thấy rằng họ đang ở trong tình trạng tằm tối, cháy bỏng với sự hối hận, vì họ sẽ phải tính đến từng mạng sống, từng chút đau đớn và từng giọt cuối cùng của máu đã đổ ra vì họ. (52, 40)

35. Từng bước một, con người tiến đến thung lũng nơi họ sẽ được tập hợp cho cuộc phán xét.

36. Vẫn là những người gây chiến và có bàn tay dính đầy máu của anh em mình, dám nói Danh Ta. Có phải đây là những hoa quả của Giáo Lý mà Ta đã dạy cho các người không? Các người đã không học hỏi từ Chúa Giêsu cách Ngài đã tha thứ và ban phước cho những người đã xúc phạm đến Ngài, và Ngài đã chết như thế nào để ban sự sống cho những kẻ hành quyết của Minh không?

37. Con người đã nghi ngờ Lời Ta và thiếu niềm tin; đó là lý do tại sao họ đã giao phó tất cả cho sức mạnh của mình. Ta đã cho phép họ bị lừa dối bởi trái cây họ thu hoạch từ các tác phẩm của mình, chỉ bằng cách này, họ sẽ mở mắt để nhìn thấy sự thật. (119, 31 - 33)

Bản Chất Tuyệt Vọng và Sự Vô Cảm của các Cuộc Chiến Tranh

38. Đã đến lúc cho tình yêu, sự tha thứ và sự khiêm nhường xuất hiện trong trái tim của nhân loại, như vũ khí thực sự để chống lại sự thù hận và niềm tự hào.

Nếu con người, tràn đầy niềm tự hào và hận thù, tiếp tục đụng độ với nhau, những làng mạc và những quốc gia sẽ bị phá hủy, và sẽ không có sự bình yên trong lòng con người.

39. Nhân loại từ chối nhận ra rằng chỉ khi sống trong hòa bình, nó mới tìm thấy hạnh phúc thực sự và có thể tiến bộ. Do đó, nó tiếp tục theo đuổi sức mạnh vật chất và sự vĩ đại giả tạo, đổ máu của anh em mình, hủy hoại sự sống và hủy hoại đức tin của nhân loại. (39, 29 - 30)

40. Năm 1945 đã mang theo bóng tối cuối cùng của chiến tranh; liềm đã gặt hái hàng triệu sinh mạng và hàng triệu linh hồn đã trở về thung lũng tâm linh. Khoa học đã làm kinh ngạc thế giới, và vũ khí hủy diệt của nó đã khiến trái đất rung chuyển. Những kẻ chiến thắng đã trở thành thẩm phán và đao phủ của kẻ chiến bại. Đau đớn, khổ sở và đói khát đã mở rộng, đã để lại một vệt góa phụ, trẻ mồ côi và lạnh lẽo khi thức dậy. Các bệnh dịch đã tiến hành từ đất này sang đất khác, và thậm chí các yếu tố đã khiến cho tiếng nói của họ trở nên công lý và trách móc rất nhiều tội ác. Một lớp phủ của sự hủy diệt, cái chết và sự hoang tàn là sự thức tỉnh mà những người nói rằng họ vẫn minh đã rời khỏi hành tinh. Đây là vụ thu hoạch mà nhân loại đã dâng cho Ta. Nhưng Ta hỏi, liệu vụ thu hoạch này có xứng đáng với vựa lúa của Ta không? Quả xấu của các người có xứng đáng được nhận bởi Cha của các người không? Ta nói với các người một cách thực sự, rằng cái cây này rất khác với cái mà các người đã gieo theo lệnh truyền thiêng liêng đó, đã ra lệnh cho các người phải yêu thương nhau. (145, 29)

41. Khi nào các người sẽ đạt được sự bình an của tinh thần, nếu các người chưa đạt được sự bình an trong trái tim mình? Ta nói với các người rằng, trong khi vũ khí giết chóc cuối cùng chưa bị phá hủy,

sẽ không có hòa bình giữa con người. Vũ khí giết người là những thứ lấy đi mạng sống, giết người theo đạo đức, tước đoạt tự do, hủy hoại sức khỏe, làm xáo trộn hòa bình hoặc phá hủy đức tin. (119, 53)

42. Ta sẽ chứng minh cho loài người thấy rằng, các vấn đề của họ không được giải quyết bằng vũ lực, chừng nào họ còn sử dụng vũ khí của sự chết chóc và hủy diệt, cho dù chúng có mạnh mẽ và khủng khiếp đến đâu, họ sẽ không thể làm hòa giữa con người. Trái lại, họ sẽ mang lại hậu quả là sự thù hận và mong muốn trả thù lớn hơn. Chỉ có lương tâm, lý trí và tình cảm từ bi mới có thể là nền tảng, mà trên đó có thể xây dựng một Kỷ Nguyên hòa bình. Nhưng để ánh sáng này có thể tỏa sáng ở con người, điều cần thiết là trước tiên họ phải uống chén đắng đến giọt cuối cùng. (160, 65)

43. Nếu trái tim của con người không quá cứng rắn, nỗi đau của chiến tranh đã đủ để khiến họ suy ngẫm về lỗi lầm của mình và đưa họ trở lại con đường ánh sáng; nhưng họ vẫn còn ký ức cay đắng về sự tàn sát của con người, và chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến khác.

44. Làm thế nào các con có thể tin rằng Ta, Chúa Cha, Tình của yêu thiêng liêng, sẽ có khả năng trừng phạt các con qua chiến tranh? Các con có tin rằng Đấng yêu thương các con bằng tình yêu hoàn hảo, và Ngài muốn các con thương yêu nhau, có thể truyền cảm hứng cho các con tội ác như thế, để giết anh em, chết chóc, báo thù và sự hủy diệt không? Các con không hiểu rằng, tất cả những điều này là do chủ nghĩa duy vật mà nhân loại đã tích lũy trong lòng mình sao? (174, 50 - 51)

45. Ngay từ đầu, Ta đã làm cho con người tự do, nhưng sự tự do của anh ta luôn đi kèm với ánh sáng của lương tâm. Mặc dù vậy, anh ta đã phớt lờ tiếng nói của thẩm phán nội tâm của mình, đã tránh xa con đường Luật pháp, đến mức gây ra những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn và đẫm máu, trong đó những người con trai chống lại Cha vì họ đã bỏ lại tất cả cảm giác của con người; lòng bác ái, sự tôn trọng, và tâm linh.

46. Con người nên chạy trốn khỏi sự hủy diệt và các cuộc chiến tranh, và tránh phải trả một sự bồi thường đau đớn. Hãy hiểu rằng, nếu họ không tự thanh lọc lòng tốt trước khi đến với Ta, Ta sẽ phải gửi họ lại thung lung tâm linh về máu và nước mắt đó, vì anh ta, người đi khỏi sự hoàn hảo không thể đến với Ta. (188, 6 - 7)

47. Không phải tất cả con người đều được tìm thấy ở cùng một mức độ hiểu biết: trong khi một số người kinh ngạc ở mỗi bước, những người khác thấy mọi thứ đều thiếu sót; Trong khi một số người mơ ước hòa bình là đỉnh cao của tâm linh và đạo đức cho thế giới, thì một số khác lại tuyên bố rằng đó là những cuộc chiến khiến con người tiến hóa.

48. Về điều này, Ta nói với các con: Chiến tranh là không cần thiết cho sự tiến hóa của thế giới. Nếu con người sử dụng chiến tranh cho những kết thúc đầy tham vọng và ích kỷ, thì đó là do chủ nghĩa duy vật của những người thúc đẩy những cuộc chiến đó. Trong số họ là những người chỉ tin vào sự tồn tại của thế giới này, vì họ không biết, hoặc họ phủ nhận sự tồn tại của đời sống tâm linh, nhưng vẫn được Nhân loại nhìn thấy như những kẻ khôn ngoan; đó là lý do tại sao tất cả mọi người cần phải biết điều mặc khải này. (227, 69 - 70)