

371. Jesus diyor ki... Oruçtan daha önemli olan şey, evet ondan ışık yılları kadar uzakta olan!

13 Agustos 2016 – Jesus'un Clare kardeşe sözleri

Tercüme: Jasmin

Tanrı'ya hizmet: Sebahat

Clare sözlerine şöyle başladı... Rabbimiz Jesus'un esenliği ve bilgeliği bizimle ola, Jesus'un kalbinde taht kuranlar.

Evet, sevilenler, bütün gün boyunca önyargılar ve kendimden nefret beni kovaladı. Ona karşı dua etmiş olmama rağmen, onlar beni bırakmadı. Şimdi ise sözlerle dolu bir kutudan şu sözler şansıma çıktı...

(Söz) 'İşlediğin günahlardan ötürü korkun illüzyondur ve şeytanın neden olduğu gerçek bir işkencedir. Bu (işlediğin) günahları itiraf etmedin mi? Neden korkuyorsun? İlk ve son olarak Jesus'a olan kutsal ve sınırsız bir güvenle kalbini aç. Haksız şikâyetçinin (şeytanın) tasvir ettiği gibi, Tanrı'nın gaddar bir gardiyan olmadığını, bilakis dünyanın günahlarını yok eden ve kurtuluşumuz için dile getirmesi mümkün olmayan bir ah çekmeyle garanti eden Kuzu olduğuna inan.'

(Clare) Jesus, bana işte bu sözü kötü olduğumu söyleyerek yine içimi kemiren o duygudan ötürü verdi. Belki onun internette bizim bütün insanlar tarafından yargılanmalarımızla ilgisi var – bu neden olabilir.

İnsanlar bize karşı konuştuklarında, sanki o sözlerin sırtımıza bir bıçak gibi saplandığını konusunda konuştuğumuzu hatırlıyor musunuz? Ve insan onu hissediyor! İnsan o sözleri duymamış olsa bile, ruhen hissediyor. Ve sanırım o benimle Jesus arasındaki mesafenin oluşmasını sağlamak için yapıldı. Çünkü kendimizi kötü hissettiğimiz zaman, kendimizden utanırız ve Tanrı'ya yaklaşmak istemeyiz. Gizlenmek ve kaçmak isteriz! Ama işte o anda Rab'be koşmamız gerekir. Neyse, açıklandığı gibi, insanlar kötü şeyler bizim hakkımızda söyledikleri veya düşündükleri zaman, bu bize ruhen yapışır. Ve o böyle bir yargıya neden olabilir.

Düşman daima bize nasıl işkence edebileceği hakkında yol bulur. Ve sırf akıl bunu bertaraf edemez. Ama Jesus'un bizim acı çekmemize izin vermesi hariç, onlar (şeytanlar) Jesus'un adına boyun eğip kaçmak zorundadırlar. Yani şimdi şöyle dua ediyorum... 'Rab, eğer bu hükümlülük benden gitmezse, o zaman sana bunu oruç fedakârlığı olarak dünyada şeytanın hizmetçilerinin Tanrı'ya dönmesi için feda ediyorum ki, onlar da senin sevgini görebilsinler ve Tanrı'nın Krallığına Sana hayatları boyunca hizmet etmek için dâhil edilsinler. Amin'

Dua esnasında önce, Beautiful' adındaki Kari'nin şarkısı çalıyordu. Bu benim bildiğim tamamen en halis ve en özel bir Tanrı'ya tapma şarkısıdır. O şarkıda hep... 'Ben buradayım!' diyor. Ve Jesus kendi görüş açısını bana daha anlaşılır bir şekilde göstermek için şarkıyı iki kez çaldı, birinci seferinde başlangıçta ve diğer seferinde ise ben duayı bitirmek üzereyken... Sonra Jesus tekrar o şarkıyı çaldı! Yani Onun gerçekten burada olduğunu bildim.

Ve ayrıca bu çok kötü bir örnektir. (Dua esnasında) Rab'bi hissetmediğimiz için duayı bırakmak iyi bir örnek değildir. Yani benim gibi yapmayın!

Jesus ise bu şarkıları kullanarak engel oldu. Bu tekniği bilmeyenler için: Biz tapma şarkılarını tesadüf moduna göre ayarlayıp çalıyoruz ve Kutsal Ruh'un bizim dinlememizi istediği şarkıları seçmesini rica ediyoruz. Bu yolla O bizi ruhen yönlendirebilir.

Aniden ikimiz bahçemde oturuyorduk. Gece vaktiydi, ama çiçekler her yerde çiçek açmıştı. Harika güzellikte mor renkli sarkan morsalkim çiçeği ve her çeşit güzel çiçekler. Bahçe açmış çiçekle doluymuş gibi görünüyordu. İkimiz bir bankta oturuyorduk ve Jesus benim sol elimi tutarak nişan yüzüğümüzü parmakları arasında ileri geri hareket ettirerek ona hayranlıkla bakıyordu. Ve Jesus bana şunu söyledi...

(Jesus) "Sen benim için çok değerlisin, Clare. Çok, çok değerlisin."

(Clare) Sevilenler, Jesus bana böyle şeyler söylediğinde, bununla hepimize hitap ettiğini lütfen anlayın. Çünkü Jesus her birimiz için aynı şeyi hissediyor. Bunu da kabinize koyun.

Bana enerji veren ve konsantre olmama yardım eden frappuccino içeceğine ihtiyacım olduğu için kendi kendimi yargılamaların etkisi altındaydım. Frappuccinolar Hindistan cevizi sütüyle ve bitkisel protein tozuyla evde yapıldı ve onlar beni dört saat boyunca beslerler, tadı da çok güzeldir. Oruçla kendini gösteren ruhsal yeteneklere sahip olmak için frappuccino içmeyi bırakmak istemediğim için kendimi çok kötü hissediyordum.

Aslında kendimden nefret ediyordum ve kendime çirkin ve aşağılayıcı şeyler söylüyordum. Jesus'un bana gizlice kendi kendimi nefretimden uzaklaştıran bir söz söyleyeceğini ümit ediyordum, çünkü bunun hiç kimseye iyilik getirmeyeceğini biliyorum. Kendimizden nefret ettiğimiz zaman, diğer insanlara karşı huysuz ve sinirli davranma eğilimindeyiz, çünkü biz kendimizi kendi vücudumuzda iyi hissetmeyiz.

Dua esnasında öyle konsantresizdim ki, aşağı yukarı 25 dakika sonra duayı bırakmak üzereydim. Ama Jesus bir kez daha 'Beautiful' yani "Güzel" adındaki şarkıyı çaldı ve kendimizi bahçede gördüm.

(Jesus) "Sen benim için çok güzelsin, öyle özelsin ki ve yine de kendinden yanlış nedenlerden dolayı nefret ediyorsun. Kendi eleştirici, yaşam enerjini yok edici yargılayıcı karakterinden nefret et ve ben senin frappuccinolara olan tutkunu sanki o tutkun hiç olmamış gibi tedavi edeceğim. Sevilenim, frappuccinolarına çok değer veriyorsun. Kalbinden çıkan şey benim için her şeydir. Her çeşit yargılarından ebediyen vazgeç ve ben sana frappuccino ile oruç tutmana izin vereceğim."

"Gerçekten, benim için önemli olan her şey temiz bir kalp ve sevgidir. Oruç tutmak harika bir erdemdir ve ruhun bedene egemen olması için bir yöntemdir, ama yargılamayı bırakmak? Ebediyen bırakmak? Bu ise ışık yılları kadar bundan uzaktadır herhangi bir fiziksel disiplinin ötesindedir."

"Çabalarınızla bunu bırakmada doğru yoldasınız, gerçekten. Ama kendinden nefret etmeni istemiyorum, Clare. Tıpkı senin diğer insanlara söylediğin gibi... 'Günahtan nefret et, ama günahkârları sev.'"

"Eğer kendinden nefret etmekle meşgul isen, nasıl diğer insanları sevebilirsin? Benim aynamda mantıklı düşünenin sağlanması ve gurur ve kendini beğenmişliği bırakmak haricinde, kendinden nefret etmede hiç bir erdem yoktur. Sonra birazcık kendinden nefret, bir baharat gibi epey yeter."

"Ama nefrette direktmek ve kendini durmadan kötülemek sağlıklı değildir. Bu durum odak noktası benden kendine çeker ve senin bunu tıpkı benim istemediğim gibi, istemediğini biliyorum."

(Clare) Ah Rab, elimi tutup yüzüğümüzü sevgiyle ve düşüncelere dalarak ileri geri hareket ettirdin. O beni çok etkiledi.

(Jesus) "Evet, öyle olması gerekirdi. Sana en derin duygularımı, ne sözlerin, ne de en seçkin mücevherlerin ifade edebildiği duyguları, seni cennette o duygularla sınırlı edeceğim duygularla, ifade ettim. O gün seni gerçekten derinden etkileyeceğim, sevgilim. Tamamen etkileyeceğim. Evet, tıpkı ruhumun o gece kalbine girdiği anda ve beni kabul ettiğin anda olduğu gibi. Cennette nasıl olacağını tasavvur edemezsin... Hayır, onu kıyaslayabilecek hiçbir şey yok. Ama sen idrak edebileceğin derecede benim varlığımla dolu olacaksın."

(Clare) Vay be, o zaman benim depomu genişletmeye devam etmeliyiz.

(Jesus) "İşte, bu işin tek amacı da budur."

(Clare) Bir söz vardır... 'Biz Rab'le dolu olacağız, bir dikiş yüzüğü büyüklüğünde bir kap dolu olacak anlamında olduğu gibi. Ve bir galon büyüklüğündeki kap Rab'le dolu olacak ve bir fıçı büyüklüğündeki kap Rab'le dolu olacak.' Sanırım, bu sözü Therese de Lisieux söyledi.

(Jesus) "Ama tıpkı Therese'nin söylediği gibi, Therese'nin bana büyük fedakârlık sunmadığını, ama her şeyi sevgiden kaynaklanan bir motivasyonla yapabildiğini... Tıpkı Therese'nin söylediği gibi, bana olan sevgiden dolayı kendini unutmaya niyetlenesin. Başka bir deyimle, senin sevgin öyle değerli ki, bin gün oruçlu olmak ona kıyasla bir hiçtir. Eğer vizyon yeteneğine sahip isem, bütün gizemleri bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatabilecek imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiç olduğunuzu, söylemedim mi? Ve siz bütün servetinizi yoksullara verseniz, vücudunuzu yakmak için izin verseniz – eğer sevginiz yoksa, onun size faydası yoktur, çünkü her şeyden en önemli olan sevgidir. (1. Korintliler13:2-3)

"Şeytanın yalanlarıyla kutsallığını bozduğu yaralı kalpleri sevgi tedavi eder. Sevgi ümidi tamir eder. Sevgi kardeşler arasında barış ve birliği sağlar. Sevgi çekingendir, en arka sırada oturmayı tercih eder. Sevgi evreni birleşik tutan parçacıktır. Sevgisiz bütün yaratılan varlıkların varlığı son bulur. Ondan dolayı seven kişi, iyi olan şeyleri, benim yaptıklarımı ayakta tutmaya devam eder ve o kişi insanlık için benim amaçlarımla ahenk içinde yaşar."

"Senin ve diğer insanların çok önem verdiği şeylerin devenin yanında duran basit bir iğne deliği olduğunu, yani görüyor musun? Sevgi motivasyonu hariç, onlar öyle anlamsızdır ki. İşte o zaman en küçük ve en önemsiz bir eylem, paha biçilmez bir parlayan mücevherin güzelliğini kazanır."

“Sevmeyi ihmal ettiđiniz zaman, beni hayal kırıklığına uğrattığınızın bilincinde olun, çocuklarım. Her çeşit şartlar altında sevgiyi uygulayarak yaşayan bir insandan başka, hiçbir şey ve hiç kimse benim kalbimi daha çok etkileyemez.”